

# Ο Δημήτρης Ρίζος



ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΙ, ΣΧΟΛΙΑΖΕΙ ΚΑΙ... ΛΟΙΔΟΡΕΙ

➤ Εξομολογήσεις του δικαστή με τη μεζούρα. Δήλωσε ο **Eu. Καλούσης**:  
 "Η αλήθεια είναι πως πάντα είχα αδυναμία στις ψηλές, χωρίς βεβαίως να σημαίνει ότι δεν είχα σχέσεις και με κάποιες που δεν ήταν ψηλές"!...  
**Ο καλός ο μύλος όλα τα αλέθει - που έλεγε και η γιαγιά μου η Κατίγκω...**



✗ Προσέξτε κάτι συμπτώσεις!... Το... συγκλονιστικό βιβλίο του Σημίτη κυκλοφόρησε ταυτόχρονα με το βιβλίο του... **Χάρι Πότερ!**



Του ΒΑΣ. ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ

## ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΑΗΔΙΑ με τους συνήθεις «μαϊντανούς»

**ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΩ** αυτές τις μέρες τα Κανάλια -και δεν το κρύβω- με οργή.

Οργίζομαι, όπως και όσοι από τους τηλεθεατές είναι υποψιασμένοι, γνωρίζουν δηλαδή πράγματα και ιδίως πρόσωπα.

**ΠΡΟΣΕΞΤΕ** το κι εσείς, φίλοι αναγνώστες...

• **Πιο τακτικοί** πελάτες των τηλεπαραθύρων είναι τα γνωστά "παπαγαλάκια" του ΠΑΣΟΚ. Που χρόνια τώρα τα παρακολουθούμε να απαγγέλλουν το "ποιηματάκι" τους - το ίδιο πάντα...

• **Ακολουθούν** τα "Γιουσουφάκια" των διαπλεκόμενων "βαρόνων". Που, άξιος ο μισθός τους, υπηρετούν πιστά τους εργολάβους και προμηθευτές του Δημοσίου.

• **Κάθε φορά** που ανακύπτει θέμα με την Εκκλησία, μας ρίχνουν κατακέφαλα τους μέχρι πρότινος αργόμισθους (με παχυλούς μισθούς μάλιστα) από την Εκκλησία. Που εκδηλώνουν με ιδιαίτερη μανία τις επιθέσεις τους κατά της Εκκλησίας και του Αρχιεπισκόπου, ενώ μέχρι προχθές τους ευλογούσαν και τούς προσκυνούσαν!

• Οι επικεφαλής των εκπομπών

δεν **κουράστηκαν** ακόμα -και δεν **αηδίασαν**- να φιλοξενούν στις εκπομπές και στα πάνελ τους τούς συνήθεις εκείνους γελοιούς "προοδευτικούς" "μαϊντανούς" που τόσο τους αποστρέφεται πια η κοινή γνώμη; Και κάτι άλλα "νούμερα" που αυτοαποκαλούνται "επικοινωνιολόγοι", "δημοσκόποι" κ.λπ. κ.λπ. Φίλοι εκπομπάρχες, δεν το πήρα-

τε χαμπάρι ότι δεν περνούν πια στον κόσμο τα κλισέ με τα οποία οργανώνετε τις εκπομπές σας;

Κάποτε η **οξύτητα**, ο εντυπωσιασμός, η άρνηση και η γραφικότητα έδιναν νόημα...

...Σήμερα προκαλούν **αηδία** και αποστροφή.

Επιστρέψτε, επιτέλους, στη **σοβαρότητα**...

Πετυχημένη η ατάκα της "Κασσάνδρας" Εύης Κυριακοπούλου (στην "Ε"):

"...Ο Σημίτης πήρε τη σκυτάλη από Παπανδρέου και την έδωσε σε Παπανδρέου! Βέβαια, τη σκυταλοδρομία τη χάσανε! Φαίνεται πως η βασική αιτία ήταν ότι δεν κάνανε καλή... **ΑΛΛΑΓΗ!**"

### ΒΕΒΑΙΟΣ ΟΤΙ ΘΑ ΕΧΑΝΕ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ!

**ΚΑΜΙΑ** σχεδόν φιλοπασοκική εφημερίδα και κανένας από τους αρθρογράφους τους δεν πήραν το μέρος του Σημίτη. Όλα τα σχόλια εναντίον του.

Ιδού μια περικοπή του άρθρου του Γ. Λακόπουλου, (στο "Βήμα"):

"Στο ΠΑΣΟΚ ουδείς θεώρησε ποτέ ότι έχασαν τις εκλογές εξαιτίας λαθών του κ. Γ. Παπανδρέου. Πίστευαν ότι ηττήθηκε η "πολιτική Σημίτη", όπως προηγήθηκε. Στο -ήδη- επίμαχο βιβλίο αυτή η εκτίμηση αμφισβητείται. Ο κ. Σημίτης ερμηνεύει την αποτυχία σαν να εξέλιπαν, με την πράξη της διαδοχής, οι λόγοι που την προκάλεσαν. Η συγκυρία τού επέβαλε να απέλθει - εκών άκων. Ουδείς γνωρίζει όλες τις παραμέτρους της αποχωρήσεως. Αλλά υπήρχαν κάποια δεδομένα: η βεβαιότητα ότι θα έχανε τις εκλογές και με διαφορά, οι βουλευτές του δήλωναν ότι δεν θα πολιτευτούν μαζί του, η Κομισιόν αμφισβητούσε το δημοσιονομικό θαύμα των "πλεονασμάτων", η απόπειρα αναστροφής της δυσφορίας με τα "πακέτα" είχε αποτύχει. Με άλλα λόγια όταν συνετελέσθη η διαδοχή, το ΠΑΣΟΚ είχε ήδη χάσει τις εκλογές!..".

(Νομίζω ότι δεν χρειάζονται και δικά μας σχόλια...).



(Του Στάθη, από την "Ελευθεροτυπία")



### Γενέθλια στην Αυστραλία

Τα... 175 χρόνια της γιόρτασε αυτή η χελώνα! (Δεν φαντάζομαι να... κρύβει χρόνια!)

➤ "Περικυκλώνομαστε από ηλιθίους"

δηλώνει (στην "Press Time") ο Θύμιος Καρακατσάνης.

...Και από "προοδευτικούς", Θύμιο... Και από "παπαγάλους"... Και από "Γιουσουφάκια" της Διαπλοκής!..



Είπαν...



“ Πουθενά δεν το πάει ο Σημίτης. Δεν υπάρχει κανένα μυστήριο. Γιατί αντιμετωπίζεται σαν κάτι εξωγήινο; ”

**Νικ. Χριστοδουλάκης** (Υπουργός Οικονομίας στην κυβέρνηση Σημίτη)

**Σημ. "Αδέσμευτου":** Απλώς διότι εμφανίζεται ως... Ούφο!

