

Πώς ο «υπνρέτης των λίγων αφεντάδων» κατέστρεψε την πατρίδα του και τους Έλληνες

Η φούσκα του «εκσυγχρονισμού»

Για τα έργα και τις ημέρες του στυγματισμένου με τον χαρακτηρισμό «αρχιερέως της διαφθοράς» Σημίτη έχουν γραφεί πολλά, πριν από το βιβλίο του ίδιου, και βέβαια αρκετές αναφορές έχουν γίνει για την οικονομική πολιτική των τελευταίων κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ.

Εξάλλου, όσο κι αν προσπαθεί να διατηρήσει την εικονική πραγματικότητα της ισχυρής οικονομίας μέσω του βιβλίου του, αυτό δεν είναι ικανό να αλλάξει την εικόνα που έχουν οι πολίτες της χώρας αυτής για τον πρώην πρωθυπουργό και την κυβέρνησή του και ασφαλώς δεν πρόκειται να γίνουν αρωγοί στην υστεροφημία του.

Η «Χ» συνεχίζει σήμερα το μεγάλο αφιέρωμα σε εκείνα που έκανε ο Σημίτης, αυτός ο μεγάλος «υπνρέτης των λίγων αφεντάδων της διαπλοκής» -για να παραφράσουμε μερικώς το σχετικό θεατρικό έργο- και φυσικά απέκρινε από το βιβλίο του, θα ρωτάς πως οι Έλληνες ξεχνούν, ότι οι συνταξιούχοι



Πρωταθλητής και στον αριθμό των ανέργων, αφού το σχετικό μέγεθος πνάχθηκε επί των ημερών του στο επίπεδο του 12,3%

Στις περγαμνές του βέβαια εντάσσεται και η άνευ προηγουμένου διόγκωση του δημόσιου χρέους στο 114%

έχουν ασθενή μνήμη και πως οι επιχειρηματίες κοιτάζουν μπροστά αδιαφορώντας για το χθες. Αναλυτικά ρεπορτάζ θα διαβάσετε για τις μίζες της αυλής του στα Ολυμπιακά έργα (σελ. 14-15), τους εξοντωτικούς φόρους (σελ. 16-17) και τα εγκλήματα στην Υγεία (σελ. 18-19).

Συντήρηση

Με την αλλαγή, λοιπόν, της κυβέρνησης τον Μάρτιο του 2004 και την «απογραφή» που ακολούθησε, έσκασε πλέον η φούσκα της εικονικής πραγματικότητας που προσπαθούσε να συντηρήσει η κυβέρνηση του κ. Σημίτη.

Και το ισχυρό όπλο του «εκσυγχρονισμού», η ισχυρή οικονομία, αποδείχθηκε μύθος που δεν μπορούσε πλέον να κρυφτεί. Όλες οι αμαρτίες του παρελθόντος ήρθαν στο προσκήνιο για να αποτυπώσουν με τον πλέον εύγλωττο τρόπο την πραγματική εικόνα της ελληνικής οικονομίας και έδωσαν την αφορμή σε αρκετούς διακεκριμένους ανθρώπους να γράψουν για τον «βίο και την πολιτεία» του πρωταγωνιστή των τελευταίων κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ. Μεταξύ αυ-

τών που έχουν γράψει για την εικονική πραγματικότητα της ισχυρής οικονομίας που επιχειρήσε να «πλασάρει» στον ελληνικό λαό ο κ. Σημίτης είναι και ο πρώην διευθυντής Σύνταξης του «Οικονομικού Ταχυδρόμου» και πρώην διευθυντής του «Τύπου της Κυριακής», κ. Δημήτρης Στεργίου, ο οποίος στο βιβλίο του «Η Μεγάλη Φούσκα του Εκσυγχρονισμού του Κ. Σημίτη» παρουσιάζει τα αρνητικά ρεκόρ του πρώην πρωθυπουργού στην οικονομία.

Η έκθεση

Η έκθεση-βόμβα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα ψεύτικα δημοσιονομικά στοιχεία που έδιναν οι κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ στη Eurostat, τα απογοητευτικά αποτελέσματα της «απογραφής» στα δη-

μοσιονομικά που διενήργησε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και, γενικά, η τραγική κατάσταση στην οικονομία που άφησε το ΠΑΣΟΚ μάς θύμισαν το περιεχόμενο των βιβλίων του κ. Στεργίου, όπου παρουσιάζονται οι πενιχρές ή αρνητικές επιδόσεις της Ελλάδας στην οικονομία και την κοινωνία κατά τη διακυβέρνηση της χώρας μας από το ΠΑΣΟΚ και, φυσικά, τον κ. Σημίτη. Τα πενιχρά ή αρνητικά αυτά αποτελέσματα είναι ακόμη πιο μεγαλύτερα αν ληφθεί υπόψη η διαπίστωση του δημοσιογράφου ότι κατά την περίοδο αυτή εισέρευσαν στα δημόσια ταμεία πάνω από 220 τρισ. δραχμές, από τα οποία περίπου 110 τρισ. δραχμές διαχειρίστηκε ο κ. Σημίτης.

Οι διαπιστώσεις αυτές προκύπτουν από τη σύγκριση βασικών με-

γεθών που παρατίθενται στα βιβλία και που αντανακλούν την πραγματική οικονομία και προσδιορίζουν το πραγματικό βιοτικό επίπεδο των Ελλήνων.

Ουραγός

Η χώρα μας κατάντησε, στις περισσότερες περιπτώσεις, ουραγός στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με βάση τις καλές οικονομικές επιδόσεις, και πρωταθλήτρια σε όλες σχεδόν τις περιπτώσεις, με βάση τις κακές οικονομικές επιδόσεις. Η άλλη μεγαλύτερη διαπίστωση του δημοσιογράφου είναι ότι η Ελλάδα ικανοποιούσε το 1981 όλα τα κριτήρια για την ένταξη (αν υπήρχε) στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση, αφού είχε ελάχιστα ελλείμματα, ελάχιστο ή καθόλου δημόσιο χρέος, τη μικρότερη ανεργία και υψηλότε-

ρο από ό,τι σήμερα κατά κεφαλήν ακαθάριστο εγχώριο προϊόν!

Με το βιβλίο αυτό ο Δημήτρης Στεργίου κατέδειξε ότι όλα όσα έγιναν στη χώρα μας κατά την περίοδο του «εκσυγχρονισμού» ήταν δυσανάλογα προς τους πόρους που διαχειρίστηκαν οι κυβερνήσεις του κ. Σημίτη, προς τη λιτότητα, τη φορολογική σκληρότητα και, κυρίως, όλη σχεδόν η «πολιτεία» του κ. Σημίτη ήταν αντίθετη και αντιφατική προς τον «εκσυγχρονισμό» που επαγγέλλοταν. Η τεράστια απόσταση που χωρίζει τη χώρα μας από την πραγματική σύγκλιση, με την απόκλιση του ελληνικού βιοτικού επιπέδου από το αντίστοιχο ευρωπαϊκό, επιβεβαιώνεται από τα πλούσια διαχρονικά στατιστικά στοιχεία που παραθέτει στο βιβλίο του ο Δημήτρης Στεργίου.

Τα πέντε μεγάλα αρνητικά ρεκόρ

Για να καταδειχθεί η σκληρή πραγματικότητα παραθέτουμε από το βιβλίο του Δημήτρη Στεργίου, «Η Μεγάλη Φούσκα του εκσυγχρονισμού του Κ. Σημίτη», μερικά αρνητικά ρεκόρ που πέτυχε η οικονομική πολιτική η οποία εφαρμόστηκε ιδιαίτερα επί των κυβερνήσεων του κ. Σημίτη:

- 1 Το 1981 ο ελληνικός πληθωρισμός ήταν περίπου διπλάσιος του κοινοτικού. Επί κυβερνήσεων Σημίτη ο ελληνικός πληθωρισμός έγινε υπερτριπλάσιος (1996=3,15 φορές) και τα άλλα χρόνια υπερδιπλάσιος.
- 2 Η ανεργία το 1981 υπολείπταν σημαντικά του μέσου κοινοτικού όρου. Μετά το 1981 παρουσίαζε συνεχώς σημαντική αύξηση, με αποτέλεσμα να πλησιάσει το μέσο κοινοτικό το 1997 και να το ξεπεράσει μετά το 1998. Επί κυβερνήσεων Σημίτη σημειώθηκε η υψηλότερη ανεργία στην Ελλάδα (1999=12%, Μάρτιος 2004: 12,3%!).
- 3 Το δημόσιο χρέος (ως ποσοστό επί του ΑΕΠ) ήταν σχεδόν ανύπαρκτο το 1961 και

το 1971, ενώ το 1981 υπολείπταν σημαντικά του μέσου κοινοτικού. Μετά το 1981 παρουσιάζει συνεχώς αύξηση, με αποτέλεσμα να ξεπεράσει το μέσο κοινοτικό το 1985. Επί κυβερνήσεων Σημίτη σημειώθηκε ρεκόρ δημόσιου χρέους στη χώρα μας (2001: 114,8% του ΑΕΠ!).

4 Παρά τις γνωστές επαγγελίες και εκτιμήσεις για πλεονασματικούς Προϋπολογισμούς μετά το 2001, τελικά, μετά τις γνωστές παρεμβάσεις της Eurostat, διαπιστώθηκε ότι όλοι οι Προϋπολογισμοί ήταν τραγικά ελλειμματικοί (-5,2% το 2003).

5 Ο κ. Σημίτης μπορεί να χαρακτηριστεί, πέρα από πρωθυπουργός της υψηλότερης ανεργίας, και πρωθυπουργός της υψηλότερης φορολογικής επιβάρυνσης στη χώρα μας. Το 2000 τα συνολικά φορολογικά έσοδα αντιστοιχούσαν στο 26,6% του ΑΕΠ, έναντι 15,8% το 1981. Οι κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ διπλασίασαν την επιβάρυνση από αυξήσεις άμεσων φόρων (11,2% του ΑΕΠ

το 2000, έναντι 5% του ΑΕΠ το 1981) και κατά μιάμιση περίπου φορές από αυξήσεις έμμεσων φόρων (15,3% του ΑΕΠ το 1999 και το 2000, έναντι 10,8% του ΑΕΠ το 1981).

Σκληρότητα

Η μεγαλύτερη φορολογική σκληρότητα σημειώθηκε το 1998 με την αύξηση των άμεσων φόρων, η οποία ήταν κατά 3,54 φορές υψηλότερη από την αντίστοιχη του ονομαστικού ΑΕΠ. Σημειώνεται ότι η αντίστοιχη σχέση το 1981 ήταν 0,93 φορές, δηλαδή η αύξηση των άμεσων φόρων ήταν χαμηλότερη από την αντίστοιχη του ονομαστικού ΑΕΠ. Η μεγαλύτερη φορολογική σκληρότητα με την αύξηση των έμμεσων φόρων σημειώθηκε το 1999, όταν ήταν 1,82 φορές υψηλότερη από την αντίστοιχη του ονομαστικού ΑΕΠ. Σημειώνεται ότι το 1981 η σχέση αυτή ήταν 1,02 φορές.



Μόνον την τελευταία τριετία της διακυβέρνησής του οι οφειλές ανήλθαν σε μυθώδη

Στον βωμό των μικροκομματικών συμφερόντων και της κατασπατάλησης του δημοσίου χρήματος θυσιάσαν για μία ολόκληρη οκταετία το Εθνικό Σύστημα Υγείας οι κυβερνήσεις Σημίτη.

Με σημαία τις δήθεν «ιδεολογικές» του διακηρύξεις και δη την εκσυγχρονιστική του πολιτική, ο πρώην πρωθυπουργός μαζί με το επιτελείο του κατάφερε να αυξήσει τα ήδη συσσωρευμένα προβλήματα στον χώρο της Υγείας και της Πρόνοιας, αδιαφορώντας με τον πλέον προκλητικό τρόπο για τον ελληνικό λαό, που βίωνε μέρα με τη μέρα τριτοκοσμικές συνθήκες μέσα στα δημόσια νοσοκομεία.

Φακελάκι

Κι ενώ την ίδια ώρα φαινόμενα ντροπής, όπως τα ράντζα και το φακελάκι, λάμβαναν όλο και μεγαλύτερες διαστάσεις, ο Κ. Σημίτης αρεσοκόταν να εγκαινιάζει «ναυαρχίδες» στο ΕΣΥ, κόβοντας κόκκινες κορδέλες σε νέα νοσοκομεία, που όχι μόνο δεν είχαν ολοκληρωθεί, αλλά δεν είχαν ούτε το προσωπικό για να λειτουργήσουν! Δεν παρέλειπε, όμως, να φροντίζει να σιωπά μπροστά στα «πιράνχας» που λυμάνονταν τον χώρο των προμηθειών εις βάρος του ελληνικού λαού, αφού τα χρέη των νοσοκομείων μόνο την τελευταία τριετία της διακυβέρνησής του άγγιξαν τα 3 δισ. ευρώ!

Μεταβολές

Τα στοιχεία είναι πραγματικά αποκαλυπτικά... Από την 1η Μαΐου του 2001 μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του 2004 τα χρέη των νοσοκομείων είχαν αγγίξει ούτε λίγο ούτε πολύ τα 3 δισ. ευρώ! Με λιγότερα από αυτά τα χρέη, ο Κ. Σημίτης και οι εκάστοτε ηγεσίες του υπουργείου Υγείας θα μπορούσαν να είχαν προχωρήσει στην υλοποίηση πολύ βασικών μέτρων για τον... εκσυγχρονισμό του ΕΣΥ, όπως συνήθιζαν να διατυμπανίζουν.

Με 2,54 δισ. θα είχαν είτε ανεγερθεί τουλάχιστον 30-40 νέα νοσοκομεία σε ολόκληρη τη χώρα, είτε πληρωθεί μισθοί 14 μηνών σε 50.000 εργαζομένους ή θα είχαν πληρωθεί οι μισθοί 10.000 ατόμων για 5 χρόνια! Αντ' αυτού, άφηναν τα κυκλώματα στον χώρο των προμηθειών να επιβάλλουν και να εφαρμόζουν τους δικούς τους κανόνες απομυζώντας υπέρογκα πόσα, με κέρδη που ξεπερνούσαν και 1.500%!

Οι τιμές των υλικών, λοιπόν, καθορίζονταν ανάλογα με τις ανάγκες των διαφόρων επιτηδείων. Άλλωστε, οι κυβερνήσεις Σημίτη δεν έμπαιναν στον κόπο να διενεργούν ελέγχους ή να εφαρμόζουν τους νόμους, που οι ίδιες ψήφισαν! Τα τιμολόγια αγορών, λοιπόν, παρέμεναν ανεξόφλητα, τα χρησιδάνεια και τα απολεσθέντα τιμολόγια διογκώνονταν...

Ρύθμιση

Αξίζει μάλιστα να σημειωθεί ότι αυτή τη στιγμή το γραφείο ρύθμισης των χρεών του υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης παρα-

Στον πάτο τα νοσοκομεία με χρέη πάνω από ένα τρισ. δραχμές

λαμβάνει τις αιτήσεις ένταξης στη ρύθμιση των χρεών του «ΩΝΑ-ΣΕΙΟΥ» για την ίδια περίοδο (2001-2004) από αγορές αναλωσίμων και άλλων συναφών υλικών. Έχουν υποβληθεί 97 αιτήσεις για τιμολόγια 52,3 εκατ. ευρώ.

Τη διασπάθιση του δημοσίου χρήματος επιβεβαιώνουν εξάλλου τα πορίσματα του Σώματος Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας (ΣΕΥΥΠ). Ενδεικτικά αναφέρουμε τον απολογισμό δράσης του β' εξαμήνου 2003, το οποίο ξεσκεπάζει όχι μόνο μία σειρά από οικονομικά σκάνδαλα και παρατυπίες στη διαδικασία προμηθειών των νοσηλευτικών ιδρυμάτων, αλλά και στη λειτουργία των εξωτερικών και απογευματινών ιατρείων, καθώς και σε αρκετές Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων.

Εμβόλια

Διαπιστώθηκε, μεταξύ άλλων, στην κεντρική υπηρεσία του τότε υπουργείου Υγείας έλλειψη ορθού προγραμματισμού στις προμήθειες εμβολίων, φαρμάκων και λοιπών υλικών, με αποτέλεσμα να γίνονται προμήθειες πέραν των πραγματικών αναγκών και να δημιουργούνται υπόλοιπα, τα οποία έληγαν και καταστρέφονταν.

Το πόρισμα απεκάλυψε καθυστερήσεις στις προκηρύξεις των διαγωνισμών, ελλείψεις τεχνικών προδιαγραφών, ελλείψεις σε θέματα ασφάλειας, προσβασιμότητας και εξοπλισμού αρκετών Μονάδων Φροντίδας Ηλικιωμένων, καθώς και κακοδιοίκηση στα ιατρεία των νοσοκομείων.

Εξωτερικά ιατρεία

Όσον αφορά τα εξωτερικά ιατρεία διαπιστώθηκε: έλλειψη διοικητικού προσωπικού στη γραμματεία των εξωτερικών ιατρείων με αποτέλεσμα την καθυστέρηση εξυπηρέτησης των ασθενών, μη τήρηση της λίστας εισαγωγής των τακτικών περιστατικών από το Γραφείο Κίνησης, με αποτέλεσμα τη δημιουργία προβλημάτων στη διαχείριση και τον τρόπο κάλυψης των κενών κρεβατιών, ύπαρξη σε ορισμένες περιπτώσεις μεγάλης λίστας αναμονής εξαι-

τίας της μη λειτουργίας χειρουργικών αιθουσών, ενώ σε πολλές περιπτώσεις η εξέταση των ασθενών γινόταν από ειδικευμένους γιατρούς, χωρίς την παρουσία ειδικευμένου γιατρού.

Οι επιθεωρητές κατά τον έλεγχο των απογευματινών ιατρείων διαπίστωσαν συμμετοχή γιατρών που παρόλα αυτά εφημέρευαν στα νοσοκομεία, καθώς και καταπάτηση των σχετικών περιορισμών που προβλέπονταν στις σχετικές διατάξεις περί απογευματινών ιατρείων.

Στα δικαστήρια

Είναι χαρακτηριστικό ότι ήδη έχουν πάρει τον δρόμο της Δικαιοσύνης 26 σχετικές υποθέσεις. Παράλληλα, τα τελευταία χρόνια καταγράφηκε σωρεία παρατυπιών στον χώρο της Υγείας, όπως είναι η αξιολόγηση των μανάτζερ που δεν έγινε ποτέ, πλειστηριασμοί σε ιδρύματα του ΠΙΚΠΑ αντί πινακίου φακής και προμήθειες που λιμνάζουν. Είναι χαρακτηριστικό ότι το κράτος προχώρησε σε πλειστηριασμούς περιουσίας κυρίως της πρόνοιας, προκειμένου να πληρωθούν ακόμα και οι μισθοί υπαλλήλων οι οποίοι είχαν καθυστερήσει!

Κονδύλια

Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, χάθηκαν τεράστια ποσά από το Γ' ΚΠΣ. Πρόκειται για τα κονδύλια από την ευρωπαϊκή χρηματοδότηση που έφθαναν τα 304 δισεκατομμύρια δραχμές για τον τομέα της Υγείας και τα 50 για την Πρόνοια. Σύμφωνα με έκθεση, τον Ιούνιο του 2003 η απορρόφηση στον άξονα Υγείας ήταν 10,5%, ενώ σήμερα ο μέσος όρος απορρόφησης ανέρχεται στο 45%.

Καταστροφή

Οι κυβερνήσεις Σημίτη όχι μόνον οδήγησαν το ΕΣΥ σε οικονομική «αυτοκτονία», αλλά συνέβαλαν στην ανάπτυξη και νοσογόνων φαινομένων.

Νωπές άλλωστε είναι οι μνήμες των εικόνων ντροπής με τους ηλικιωμένους ασθενείς και τους βαριά τραυματισμένους να στοιβάζονται στους διαδρόμους των νοσηλευτικών ιδρυμάτων, καθιερώνοντας στην ελληνική κοινωνία τον τριτοκοσμικό θεσμό των ράντζων.

Μπορεί ο «έκπτωτος μεταρρυθμιστής» του ΠΑΣΟΚ Αλέκος Παπαδόπουλος να είχε ουκ ολίγες φορές προαναγγείλει μέτρα για την πάταξη του φαινομένου, ποτέ, όμως, δεν τα είχε εφαρμόσει στην πράξη. Ένα από αυτά ήταν η ανάπτυξη της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. Την απάντηση βέβαια μπορούν να δώσουν οι κάτοικοι της περιφέρειας, οι οποίοι και αποτελούν αδιάψευστοι μάρτυρες της πραγματικότητας. Ποιας; Ότι αυξήθηκαν, έστω κι αν υπολειπορούσαν, τα αγροτικά Κέντρα Υγείας.

Όσο για τα τότε πολυδιαφημιζόμενα Κέντρα Υγείας Αστικού Τύπου ούτε λόγος, αφού κι αυτά που είχαν προγραμματιστεί να ανοίξουν τις πόρτες τους στον κόσμο, πριν από τη διεξαγωγή των Ολυμπιακών Αγώνων, ακόμη κατασκευάζονται! Χαρακτηριστικό παράδειγμα το Κέντρο Υγείας Αστικού Τύπου των Καλυβίων.

Η παράδοση του έργου έπρεπε να είχε γίνει την άνοιξη του 2004 προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως δορυφορικό Κέντρο Υγείας για τους Ολυμπιακούς Αγώνες, αλλά τελικά αναμένεται η λειτουργία του τις πρώτες ημέρες του νέου έτους!

Γολγοθές

Η αλήθεια είναι ότι οι ελάχιστοι μήνες που προηγήθηκαν της Ολυμπιάδας αποδείχθηκαν... «Γολγοθές» για τη σημερινή ηγεσία του υπουργείου Υγείας, καθώς τον Μάρτιο του 2004 κανένα από τα Ολυμπιακά νοσοκομεία δεν ήταν έτοιμο, παρά τις διαβεβαιώσεις της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ ότι μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2003 τα έργα θα είχαν παρα-

Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΩΝ ΧΡΕΩΝ

Πιο αναλυτικά, τα χρέη (χωρίς τα χρησιδάνεια και τα απολεσθέντα τιμολόγια που ανέρχονται στα 46 εκατ. ευρώ) έχουν ως εξής:

2001	
(1/5/2001 - 31/12/2001)	= 465 εκατ. €
2002	
(1/1/2002 - 31/12/2002)	= 687 εκατ. €
2003	
(1/1/2003 - 31/12/2003)	= 701 εκατ. €
2004	
(1/1/2004 - 31/12/2004)	= 689 εκατ. €
Σύνολο	= 2.542 εκατ. €

δοθεί! Από τα 17 συνολικά Ολυμπιακά νοσοκομεία που είχαν οριστεί, δόθηκε τελικά προτεραιότητα στα έξι μεγάλα ώστε μέχρι τον Ιούλιο να πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις προκειμένου να ανταποκριθούν στις αυξημένες ανάγκες, που θα προκύψουν κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.

Κι αυτό επειδή οι τότε αρμόδιοι δεν είχαν επισπεύσει τις διαδικασίες για να ολοκληρωθούν τα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ), να εφοδιαστούν τα νοσοκομεία με τον απαραίτητο, σύγχρονο εξοπλισμό και να διαθέτουν μονόκλινα δωμάτια. Ο Κ. Σημίτης φέρει μεγάλη ιστορική ευθύνη, καθώς η χώρα μας κινδύνευε να εκτεθεί με τον χειρότερο τρόπο στα μάτια ολόκληρου του κόσμου, διοργανώνοντας μία Ολυμπιάδα με ημιτελή και κανένα απολύτως προγραμματισμό έργα!

Εγκαίνια

Πώς θα μπορούσαν άλλωστε τα πράγματα να είναι διαφορετικά, όταν κατά τη διάρκεια της σοσιαλ-εκσυγχρονιστικής του διακυβέρνησης είχε επιδοθεί σε μεγαλοπρεπή εγκαίνια νοσοκομείων-φαντασμάτων;

Τρανταχτή απόδειξη το νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης, η «ναυαρχίδα των Βαλκανίων», όπως το είχε χαρακτηρίσει ο ίδιος ο Κ. Σημίτης. Μία «ναυαρχίδα» που τελικά δεν αποτελούσε παρά ένα ημιτελές, δυσλειτουργικό κατασκεύασμα.

Και ακολούθησαν βέβαια και άλλα εγκαίνια, όπως το νοσοκομείο στα Γρεβενά, για το οποίο ουκ ολίγες αντιδράσεις υπήρξαν, αφού η ηγεσία του υπουργείου Υγείας δεν είχε ανακοινώσει καν πότε θα στελεχωθεί το νοσοκομείο και πότε θα εξοπλιστεί πλήρως για την εύρυθμη λειτουργία του. Όσο για τις κακοτεχνίες και τον λανθασμένο σχεδιασμό του νοσοκομείου, φυσικά ούτε λόγος!

Ίσως, όμως, στα μεγαλύτερα σκάνδαλα να ανήκουν τα νοσοκομεία της Κέρκυρας και της Κατερίνης, τα οποία κατασκευάζονταν σαν το... «γιοφύρι της Άρτας», με αποτέλεσμα να κινδυνεύσουν να χαθούν πάνω από 50 εκατ. ευρώ και να ανασταλεί τελικά η χρηματοδότησή τους από τους κοινοτικούς πόρους!

ποσά, παρά το γεγονός των προηγούμενων ρυθμίσεων



Προσφιλής η τακτική του να κόβει κορδέλες σε νοσηλευτικά ιδρύματα και Κέντρα Υγείας, τα οποία δεν είχαν καν λειτουργήσει ή δεν διέθεταν στοιχειώδεις υποδομές και προσωπικό

Από τη μία άκρη της Ελλάδας στην άλλη για στοιχειώδη νοσηλεία

Οσα διαδραματίζονται όλα αυτά τα χρόνια στο νησί της Κέρκυρας, αλλά και στην Κατερίνη, δεν τιμούν καθόλου τις προηγούμενες κυβερνήσεις... Ενδεικτικό είναι ότι ένας στους τρεις ασθενείς στην Κέρκυρα χρειαζόταν να μεταβεί στα Ιωάννινα ή στην Αθήνα για στοιχειώδη νοσηλεία!

Το πρόβλημα όλα αυτά χρόνια με το νοσοκομείο της Κέρκυρας, μίας περιοχής όπου ζουν μόνιμα περίπου 120.000 κάτοικοι και επισκέπτονται κάθε χρόνο πάνω από ένα εκ. τουρίστες, δεν είναι ότι δεν υπάρχουν καλοί γιατροί, αλλά το γεγονός ότι δεν επαρκεί το νοσηλευτικό προσωπικό και κυρίως δεν είναι εφοδιασμένο με όλα τα απαραίτητα τεχνικά μέσα.

Π.χ. ενώ στην Ορθοπαιδική Κλινική του Νοσοκομείου της Κέρκυρας οι γιατροί είναι εξειδικευμένοι και έχουν τη δυνατότητα αρθροσκόπησης, το νοσοκομείο δεν είχε στη διάθεσή του το μηχάνημα της

μαγνητικής τομογραφίας, ούτε το μηχάνημα shaver για την επέμβαση αυτή, με αποτέλεσμα να μεταβαίνουν οι ασθενείς στο νοσοκομείο των Ιωαννίνων με τους συνοδούς τους για αρκετές ημέρες!

Και, όπως καταγγέλλουν, οι Κερκυραίοι, αυτή η κατάσταση τους επιβάρυνε οικονομικά, μιας και έπρεπε να ξεσπιτωθούν για μέρες προκειμένου να υποβληθούν σε ιατρικές εξετάσεις ή να νοσηλευθούν.

Κατερίνη

Όσον αφορά την κατασκευή του Γενικού Νοσοκομείου της Κατερίνης, πρόκειται και αυτή για μια παλιά ιστορία κυβερνητικής κακοδιαχείρισης, με ατομική ευθύνη του ίδιου του πρωθυπουργού καθότι διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΠΑ-

NOM ήταν δικός του σύμβουλος.

Η ιστορία χρονολογείται από τον Νοέμβριο του 1996, όταν το έργο ανατέθηκε σε συγκεκριμένη κοινοπραξία με συμβατική υποχρέωση την πλήρη αποπεράτωση του ιδρύματος μέχρι το 2000. Μέχρι, όμως, τις αρχές του 2004 υπολογίζεται ότι είχε κατασκευασθεί μόλις το 50% του συνόλου των εργασιών, ενώ αρκετούς μήνες οι εργασίες είχαν ουσιαστικά διακοπεί.

Πακέτο

Για όσους αναρωτηθούν, εάν οι κυβερνήσεις Σημίτη έκαναν κάτι για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας; Η απάντηση είναι, και βέβαια έκαναν!

Θα αναφερθούμε απλά στο τελευταίο

Είχε αναθέσει σε δικό του σύμβουλο, από το 1996, την κατασκευή του ιδρύματος στην Κατερίνη, το οποίο έπρεπε να ήταν έτοιμο το 2000 αλλά μέχρι το 2004 δεν είχε παραδοθεί

«κοινωνικό» πακέτο μέτρων που αποφάσισαν... υπέρ του ελληνικού λαού.

Συγκεκριμένα, στις 14 Φεβρουαρίου 2004 υπεγράφη από την τότε ηγεσία ο νέος κανονισμός του ΟΠΑΔ, σύμφωνα με τον οποίο η κυβέρνηση αφαιρούσε τις κοινωνικές παροχές από τους ασφαλισμένους του Δημοσίου!

Βλέποντας πως η εκλογική ήττα ήταν δεδομένη, η κυβέρνηση Σημίτη φρόντισε να δείξει για τελευταία φορά το πραγματικό της πρόσωπο. Υπέγραψε τον απαράδεκτο αυτό κανονισμό, με έναρξη ισχύος, όμως, την 11η Μαρτίου του 2004, δηλαδή τέσσερις ημέρες μετά τις εκλογές.

Αποτέλεσμα ήταν να αιφνιδιαστεί η νέα ηγεσία του υπουργείου Υγείας, αλλά και ο κόσμος που πίστευε ότι το αντιλαϊκό αυτό μέτρο είχε εφαρμοστεί η Νέα Δημοκρατία, μόλις μάλιστα ανέλαβε!

Η κομπίνια απεκαλύφθη, η νέα ηγεσία επανέφερε τις παροχές στους ασφαλισμένους, αυξάνοντάς τις μάλιστα για τα άτομα με αναπηρία.

ΖΗΤΑΤΕ ΕΠΙΜΟΝΑ ΚΑΘΕ ΗΜΕΡΑ ΤΗ «ΧΩΡΑ»

ΠΑΡΑΚΡΑΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΤΗΝ ΕΜΠΟΔΙΖΟΥΝ ΝΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΕΛΕΥΘΕΡΑ

Το τελευταίο διάστημα παρουσιάζονται και πάλι συμπτώματα απόκρυψης της εφημερίδας μας. Κάποιοι προφανώς ενοχλούνται από τη δυνατή φωνή της «Χώρας» και του Γιώργου Τραγκα. Ουδείς ψόγος για το κεντρικό πρακτορείο που διανέμει τα φύλλα στα υποπρακτορεία. Ωστόσο, όπως έχει δια-

πιστωθεί, κάποιο νοσηρό κύκλωμα, προφανώς ενθουσιωμένο εποχές παλαιότερες, «κρύβει» και διανέμει λιγότερα φύλλα ή κάνει το μοίρασμα με εντελώς αντίστροφη λογική από τη ζήτηση των κατά τόπους σημείων πώλησης. Η «Χώρα» μεθοδικά συγκεντρώνει στοιχεία βάσει των καταγγελιών που γίνονται

από τους αναγνώστες και σύντομα θα διεκδικήσει το δικό της μέσω των δικαστικών αρχών. Η καλύτερη όμως άμυνα σε τέτοιου είδους κακόβουλες μεθοδεύσεις είναι η δική σας επιμονή στην αναζήτηση της εφημερίδας, που έχει προκύψει από τα σπλάχνα της κεντροδεξιάς παρατάξης.