

# Έξαλλος ο Μάκης με το βιβλίο του Σημίτη



- Δίνει σκληρή απάντηση σε 15 ημέρες
- Δυσανεστημένα και άλλα στελέχη του ΠΑΣΟΚ με τον τέως πρωθυπουργό

Του ΑΓΓΕΛΟΥ Η. ΜΟΣΧΟΒΑ

Στις 21 Νοεμβρίου αναμένεται να απαντήσει ο Γερσίμος Αρσένης στον Κώστα Σημίτη για τα όσα έγραψε ο τέως πρωθυπουργός στο βιβλίο του αναφορικά με την κρίση των Ιμίων και τις ευθύνες που επέρριψε εμμέσως στον τότε υπουργό Άμυνας, ενώ και άλλα στελέχη του ΠΑΣΟΚ εμφανίζονται ιδιαίτερα δυσανεστημένα.

Ο κ. Αρσένης -ο οποίος για τρεις μόλις ψήφους έχασε τη μάχη της διαδοχής κόντρα στους κυρίους Σημίτη και Τσοκατζόπουλο- εμφανίζεται ιδιαίτερα κολωμένος με τον τέως πρωθυπουργό. Ο κ. Σημίτης όχι μόνο τον αγνόησε, αφού δεν του ζήτησε να του παραχωρήσει στοιχεία για την περίοδο της υιοργίας του στο υπουργείο Παιδείας και το υπουργείο Άμυνας, όπως έπραξε με άλλους υπουρ-

γούς, αλλά δεν τον κάλεσε καν στην παρουσίαση του βιβλίου του, μεθαύριο Τετάρτη!

Η σκληρή, όπως αναμένεται- απάντηση Αρσένη θα γίνει κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης η οποία ετοιμάζει το Ινστιτούτο Πολιτικών και Στρατηγικών Ερευνών, το οποίο έχει ιδρύσει. Θέμα της εκδήλωσης είναι «Διακυβέρνηση, Διαφάνεια και Ανάπτυξη» με προσκεκλημένους υπουργούς, στελέχη όλων των κομμάτων, αλλά και επιχειρηματίες.

Η «PRESS TIME» επικοινωνήσασε με τον κ. Αρσένη, ο οποίος απέφυγε να κάνει οποιοδήποτε σχόλιο για το περιεχόμενο του βιβλίου, το οποίο -όπως είπε- δεν έχει διαβάσει. Προειδοποίησε ωστόσο ότι θα τοποθετηθεί όχι μόνο για την κρίση στα Ιμια, αλλά και για μια σειρά άλλων θεμάτων που βάζει ο τέως πρωθυπουργός στο βιβλίο του, προαναγγέλλοντας έτσι

εμμέσως συνολική αντιπαράθεση με τον κ. Σημίτη. Στο βιβλίο του «Πολιτική για μια δημιουργική Ελλάδα 1996-2004» ο Κ. Σημίτης, αναφερόμενος στη νύχτα των Ιμίων, επιρρίπτει ευθύνες στον τότε Α/ΓΕΣ ναύαρχο Λυμπέρη, ο οποίος τον διαβεβαίωσε ότι οι Τούρκοι δεν είχαν καταλάβει τη βραχονησίδα (κάτι που, όπως υποστηρίζει, έμαθε από τον υφυπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ!), αλλά και στον τότε υπουργό Άμυνας Γ. Αρσένη, ισχυριζόμενος ότι οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας ήταν ανείτοιμες.

Αναφορικά με τη διαδοχή του από τον κ. Παπανδρέου εξηγεί ότι επέλεξε να συνηγορήσει με το Γ. Παπανδρέου επειδή «ήταν το πιο δημοφιλές στέλεχος-μακράν πρώτος σε σχέση με όλους τους υπολοίπους, όπως έδειχναν όλα τα γκάλοπ- και ως εκ τούτου «μόνο αυτός θα μπορούσε να εξασφαλίσει τόσο μια ομαλή διαδο-

χή όσο και μια νίκη στις εκλογές». Αποκαλύπτει ότι η πρώτη συζήτηση έγινε τον Ιούλιο του 2003 στη Νέα Υόρκη και ότι την τελική απόφαση να αποχωρήσει την έλαβε ο ίδιος τον Νοέμβριο. Ο κ. Σημίτης αφήνει όμως ακριβώς και κατά του διαδόχου του, εκμυστώντας ότι στην ήττα συνετέλεσε η υπόθεση Πάχια και εκφράζοντας παράπονα ότι δεν προβλήθηκε επαρκώς από τα προεκλογικά τηλεοπτικά σποτ το έργο της οκταετίας.

Η Χ. Τρικούπη υποδέχθηκε μάλλον... ψυχρά τα όσα αναφέρει ο κ. Σημίτης στο βιβλίο του. Η γραμματέας του Εθνικού Συμβουλίου Μ. Ξενογιαννακοπούλου ανέλαβε να απαντήσει για λογαριασμό του κ. Παπανδρέου: «Η συζήτηση για τις εκλογές του 2004 έχει γίνει στο ΠΑΣΟΚ. Τώρα είμαστε σε μια άλλη φάση. Το ΠΑΣΟΚ βγαίνει μπροστά με τον Γιώργο Παπανδρέου».

## Καραμανλή για τις σχέσεις με τους γείτονες

### ΑΚΥΡΩΝΕΤΑΙ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΚΥΡΑ, ΑΛΛΑ Ο ΕΡΝΤΟΓΑΝ... ΔΙΑΨΕΥΔΕΙ: «Ο ΚΩΣΤΑΣ ΘΑ ΕΡΘΕΙ ΣΤΗΝ ΑΓΚΥΡΑ»

κής υποψηφιότητας, που θα ανακοινωθούν επισήμως μεθαύριο Τετάρτη, η Κομισιόν εντάσσει στις βραχυπρόθεσμες (διετείς) υποχρεώσεις της Άγκυρας την άρση του casus belli, τη διακοπή των προκλήσεων στο Αιγαίο και τη διασφάλιση των δικαιωμάτων του Οικουμενικού Πατριαρχείου.

Υπ' αυτήν την εξέλιξη, μένει να φανεί πώς η Άγκυρα θα επιλέξει ή θα μπορέσει να αντιδράσει εφεξής, ενώ Έλληνες επιτελικοί δεν αποκλείουν μία πρόσκαιρη εκτόνωση της ενδοτουρκικής δυσφορίας να ανεβάσει τις «θερμοκρασίες» στο Αιγαίο.

Πιο σημαντικό, τουλάχιστον για τα ελληνικού ενδιαφέροντος θέματα, είναι το κείμενο της εταιρικής σχέσης, το οποίο σύμφωνα με διπλωματικές πηγές στην Αθήνα υιοθετεί όσα προωθεί η ελληνική διπλωματία.

Η Ε.Ε. ζητεί από την Τουρκία να αναγνωρίσει τα δικαιώματα του Οικουμενικού Πατριαρχείου με νόμο, ο οποίος θα κατοχυρώνει και την επαναιετοσύργια της Σχολής της Χάλκης. Στις ευρύτερες ελληνικού ενδιαφέροντος προβλήσεις της εταιρικής σχέσης Ε.Ε.-Τουρκίας εντάσσεται η υπόδειξη προς

την Άγκυρα να θέσει την παρουσία των ενόπλων δυνάμεών της υπό πολιτικό έλεγχο, όπως και την αμυντική πολιτική και τις αντίστοιχες δαπάνες υπό τον έλεγχο του κοινοβουλίου. Σύμφωνα με πληροφορίες της «P.T.», οι Τούρκοι εκπρόσωποι και διαπραγματευτές στην Ε.Ε. εκφράζουν δυσφορία για ό,τι αφορά τα ελληνικού ενδιαφέροντος θέματα στα κείμενα που τίθενται υπό επίσημοποίηση και εμμένουν στη θέση ότι «η Τουρκία έκανε ό,τι ήταν να κάνει, δεν έχει περιθώριο για παραχωρήσεις».

Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες, η Ένωση ζητεί από την Άγκυρα να ομαλοποιήσει τις σχέσεις της με τη Λευκωσία και εντάσσει στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της (εντός διετίας) το άνοιγμα των τουρκικών λιμανιών και αεροδρομίων σε κυπριακά πλοία και αεροπλάνα. Καλεί, επίσης, την Τουρκία να μην παρεμποδίζει με βέτο την είσοδο ή τη συμμετοχή της Κύπρου σε διεθνείς οργανισμούς, καθώς και να υποστηρίξει τις πρωτοβουλίες για λύση του Κυπριακού «στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών, με βάση τις αρχές της Ε.Ε.».

Press  
POINT

Με τον ΧΑΡΗ ΠΑΥΛΙΔΗ



## Ο κόσμος αρχίζει να κουράζεται

Στο «Αλφαβητάρι του Διαβόλου» ο μήνας Νοέμβριος θεωρείται το ενδέκατο δωδέκατο μιας κούρασης. Με βάση αυτήν τη θεωρία, τον επόμενο μήνα κάποιοι θα πρέπει να πάνε να ξεκουραστούν για να έρθουν αυτοί που θα τραβήξουν την κούραση της νέας περιόδου. Το υπαινίχθηκε ο Γιώργος Σουφλιάς, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση «έχει να αντιμετωπίσει ζόρικα πράγματα». Όπερ μεθερμηνευόμενο, για να ξεκινήσει η δύσκολη χρονιά που έρχεται χρειάζεται να «φρεσκαριστεί» το κυβερνητικό σχήμα, ώστε να επιτευχθεί ένα νέο ξεκίνημα. Ποια είναι, όμως, τα «ζόρικα» που επί 20 μήνες μας «ζορίζουν» και εν πολλοίς ορίζουν την καθημερινότητά μας; Τα ίδια που είχαμε πάντα.

Το δημοσιονομικό έλλειμμα και η γραφειοκρατία. Και στις δύο περιπτώσεις, πέραν των καλών προθέσεων, δεν έγιναν τολμηρά βήματα και επελέγησαν οι ρυθμίσεις αντί οι ρήξεις. Σήμερα, στο «ενδέκατο δωδέκατο», η κούραση έχει διαδραστικό χαρακτήρα και αυτό πρέπει να το αξιολογήσει σοβαρά η κυβερνώσα παράταξη.

## Η «συγκυβέρνηση» των Βρυξελλών

Η γραφειοκράτες των Βρυξελλών σε αρκετές περιπτώσεις, με κορυφαία αυτήν του «βασικού μετόχου» και τις υλοποιήσεις, επιδοτούν κυβερνητικές πρωτοβουλίες που στοχεύουν σε ευρύτερες μεταρρυθμίσεις. Η κυριαρχία των τεχνοκρατών επί των πολιτικών οδηγεί μαθηματικά τις κυβερνήσεις, εν προκειμένω και την ελληνική, να αποδέχονται αποφάσεις που στην ουσία εκκωλύουν το δικαίωμα να κυβερνούν με βάση την εντολή που έλαβαν από τους λαούς τους. Θεωρώ ότι η Ε.Ε. μεταίτηράθηκε σε μια αμερικανική

νικη έμπνευσης ανώνυμης εταιρεία, με τη συναίνεση των «εκουγχρονιστών» της Σοσιαλδημοκρατίας. Σε κάθε περίπτωση, δεν είναι αυτή η Ευρώπη του Κολ, του Ντε Στόεν, του Ντε Γκωλ, του Σμιτ και του Καραμανλή.

Είναι λάθος της κυβέρνησης να νομιμοποιεί ένα μοντέλο λειτουργίας που έχει θέσει στο περιθώριο την πολιτική και σε τελευταία ανάλυση τη λαϊκή κυριαρχία. Αν τολμήσει ο Κ. Καραμανλής να συγκρουσθεί πολιτικά με το «κλαμπ» των Βρυξελλών, πριν το «ευρωπαϊκό όραμα» εξελιχθεί σε «εφιάλτη».

## Δεκεμβριανή επανάσταση...

Ο ανασχηματισμός δεν είναι πανάκεια και σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να δώσει λύσεις σε προβλήματα που απαιτούν πολιτικές παρεμβάσεις. Όσοι τον επικαλούνται, προκειμένου να αλλάξει το κλίμα, διαπράττουν το ίδιο λάθος με όσους θεωρούν ότι το δυσμενές κλίμα οφείλεται στην ανυπαρξία επικοινωνιακής πολιτικής. Το πρόβλημα έγκειται στο γεγονός ότι οι πολίτες απέρριψαν έναν «διαχειριστή» γιατί πίστεψαν ότι ήρθε η ώρα να κυβερνηθούν από έναν νέο μεταρρυθμιστή πολιτικό με όραμα για τον τόπο. Η κοινωνία είναι ώριμη να δεχθεί μεταρρυθμίσεις και αλλαγές, να στηρίξει πρωτοβουλίες που θα αναδιανεμούν τον εθνικό πλούτο και αποφάσεις που θα εμπεδώσουν κλίμα εμπιστοσύνης και ασφάλειας. Πιστεύω ότι στον Κώστα Καραμανλή δεν ταιριάζει το μοντέλο του «δημοσιονομικού αστυνόμου» που τρέχει να συλλάβει το έλλειμμα. Ο κόσμος τον έχει ταυτίσει με τις ιδέες της επανίδρυσης του κράτους και των μεγάλων αλλαγών και μεταρρυθμίσεων και περιμένει να κάνει την επανάστασή του...

## POINT SYSTEM

Αν σας είχε λείψει το πρωινό ξύπνημα, με το ΠΑΣΟΚ ως breakfast αμερικάνικου τύπου, μην ανησυχείτε, γιατί ο **Θόδωρος Πάγκαλος**, εκτός από μέλι και βούτυρο, σερβίρει και κυβέρνηση. «Είμαστε», είπε, «απολύτως έτοιμοι να κυβερνήσουμε αύριο το πρωί». *Απ' τα χαράματα στο μεροκάματο...*

Αντιθέτως, ο Βαγγέλης Μειμαράκης δεν είναι πρωινός τύπος, αλλά μέχρι αργά το βράδυ είναι σε διαρκή εγρήγορση διά παν ενδεχόμενο. «Επειδή κάθε μέρα παρατηρούνται πολλά απρόοπτα, πρέπει όλοι να είμαστε σε συνεχή ετοιμότητα να τα διαχειριστούμε». *Το μεροκάματο του τρόμου...*

Επιμέλεια: ΚΩΣΤΑΣ ΤΣΑΠΑΚΗΣ



## Αλήθειες... μονόπλευρες

Πολύ αναλυτικός στην αναφορά του για «τη νύχτα των Ιμίων» ο Κώστας Σημίτης στην προδημοσίευση του βιβλίου του. Δίνει λεπτό προς λεπτό το χρονικό της νύχτας αυτής, για την εξέλιξη της οποίας ρίχνει ευθύνες στους πάντες - και κυρίως στους κ. Αρσένη και Λυμπέρη-, πλην του εαυτού του φυσικά. Αυτό είναι λογικό και μέχρι ενός σημείου θεμιτό για κάποιους. Αλλά στην προσπάθειά του να αποσειεί τις ευθύνες από πάνω του, ο πρώην πρωθυπουργός δείχνει να διαθέτει επιλε-

κτική μνήμη. Γι αυτό λοιπόν τον ρωτάμε: Μήπως μπορεί να θυμηθεί -πριν ο Ρ. Χόλμπρουκ ενημερώσει επισήμως τον Θ. Πάγκαλο ότι η δυτική Ίμια κατελήφθη από Τούρκους κομάντος (3.30 το πρωί κατά το βιβλίο)- αν τον έψαχνε, γύρω στις 2.00 με 2.15, εναγωνίως ο τότε διοικητής της ΕΥΠ ναύαρχος Βασιλικόπουλος, για να του πει ότι από υποκλοπές των τουρκικών επικοινωνιών από τους πράκτορές του προέκυπε η πληροφορία της κατάληψης; Μήπως μπορεί να θυμηθεί ότι δεν τον δέχτηκε,

αλλά τον άφησε να περιμένει με τους αστυφύλακες φρουρούς και τους δημοσιογράφους στον διάδρομο της Βουλής (!) και μετά μισή ώρα το πληροφορήθηκε ο Άκης (τότε πολιτικός προϊστάμενος της ΕΥΠ) και βγήκε να τον δει και να ενημερωθεί για τα θέματα, ενώ ο πρωθυπουργός εξακολουθούσε να περιμένει τον... Χόλμπρουκ και τον... Λυμπέρη; Μήπως τώρα το θυμηθήκατε, κύριε Σημίτη; Γιατί εκείνα τα λεπτά τα «ξεχάσατε» στην περιγραφή σας; Αύριο η συνέχεια... **N.A.**

## ΤΟ ΑΣΑΝΣΕΡ του παρασκηνίου

↑ Πάνω



➔ Το ότι εκθειάζει το... σύγγραμμα του πολιτικού του μέντορα ο Τάσος Γιαννίτσας δεν αποτελεί είδηση. Αυτό στο οποίο συμφωνούμε μαζί του είναι «τι μαθήματα και οι συμπεράσματα μπορούμε να έχουμε για το μέλλον».

➔ «Είμαστε έτοιμοι να κυβερνήσουμε αύριο το πρωί», δήλωσε ο

Θόδωρος Πάγκαλος. Ο Γιώργος είστε σίγουρος πως το ξέρει αυτό, και κυρίως είστε βέβαιος πως το επιθυμεί; Απορίες εκφράζουμε;

➔ Να που υπάρχουν και κυβερνητικοί βουλευτές που δεν θέλουν να γίνουν υπουργοί, όπως ο Μιλτιάδης Έβερτ, ο οποίος ξεκαθάρισε ότι προτιμά να συνεχίσει αυτά που κάνει παρά να γίνει υπουργός.

↓ Κάτω

➔ Το γινάτι, ως γνωστόν, βγάζει μάτι. Αφήστε που, κύριε Παπαγιαννάκη, δεν είναι πολιτική θέση να δηλώνετε ότι επειδή είστε «πείσμων» θα είστε υποψήφιος. Κάτι περί πλειοψηφίας, μήπως σας λέει κάτι;

➔ «Ανακρίβειες» και «μαύρη» πληροφόρηση χαρακτηρίζει ο Σπύλιος την κριτική για τους χειρισμούς της κυβέρνησης στην υπόθεση της προμήθειας των F-16. Όχι, για τα «βαπορίσια» που θα πληρώσουμε δεν είπα τίποτα ο συνταξιούχος αντισμήναρχος...

➔ «Πιστεύω ότι ο Σημίτης είναι ένας άνθρωπος που έχει γράψει ιστορία στη χώρα». Με αυτά τα λόγια η Άννα Διαμαντοπούλου τοποθετήθηκε επί του συγγράμματος του τέως πρωθυπουργού. Το θέμα, αγαπητή Άννα, είναι με τι χρώματα την έγραψε αυτή την «εκουγχρονιστική» ιστορία...



«Όλοι περιμένουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το βιβλίο του Κώστα Σημίτη. Ιδιαίτερα επειδή αναφέρεται σε μια κυβερνητική περίοδο με μεγάλο έργο, με μεγάλη προσφορά στη χώρα μας. Ένα έργο που κάθε μέρα αναγνωρίζεται όλο και περισσότερο.»

Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου  
Γραμματέας Εθνικού Συμβουλίου ΠΑΣΟΚ



### Κουίζ

Ποιος υπουργός κινδυνεύει να απολέσει τα ελάχιστα μαλλιά που του έχουν απομείνει και γιατί; Το μόνο που μπορούμε να σας πούμε είναι ότι το πρόβλημα εντοπίζεται σε κάποιες πληροφορίες περί... νυχτερινών αταξιών του, που έχουν φτάσει στα αφτιά της συζύγου του και η οποία, ειρήσθω εν παρόδω, απειλεί θεούς και δαίμονες...

### Ουρά το ΠΑΣΟΚ;

Το σκέφτονται στη Χαριλάου Τρικούπη να υποστηρίξουν για τον Δήμο Βριλησσιών τον σημερινό δήμαρχο Αργύρη Ντινόπουλο. Κι εδώ που τα λέμε, γιατί να μην το πράξουν; Ο καλός συνάδελφος, άσχετα αν στις προηγούμενες εκλογές υποστηρίχθηκε από τη Ν.Δ., έδειξε κατά τη διάρκεια της θητείας του ότι τα προβλήματα δεν έχουν «χρώμα», ενώ και σπουδαίο έργο έχει να επιδείξει. Η συντριπτική πλειονότητα των δημοτών το ξέρει καλά αυτό και δεν είναι τυχαίο ότι στο ΠΑΣΟΚ σκέφτονται τώρα να τον στηρίξουν και οι ίδιοι, έστω κι αν το επιχείρημα που χρησιμοποιούν είναι ότι το κάνουν «για το καλό της τοπικής κοινωνίας». **A.Π.**

### Το ξέρει ο Γιώργος;

Βήμα Άκη για τη «μεγάλη Αριστερά»; Μπορεί να είναι υπερβολικός ο τίτλος, αλλά όταν ο πρώην υπουργός του ΠΑΣΟΚ αναφέρεται διαρκώς «στο τέλος του δικομματισμού και την ανάγκη διαλόγου στη βάση και τις ηγεσίες (όλων) των κομμάτων της Αριστεράς προκειμένου να ανοίξει η προοπτική της μεγάλης Αριστεράς», πώς αλλιώς να ερμηνευθεί η συμμετοχή του σήμερα σε μια συζήτηση όπου συμμετέχουν εκπρόσωποι της ευρύτερης Κεντροαριστεράς; Πρόκειται για τη πρωτοβουλία της Ελληνικής Δημοκρατικής Αριστεράς που πραγματοποιείται το απόγευμα στην ΕΣΗΕΑ με θέμα: «Ο δημόσιος τομέας, οι ιδιωτικοποιήσεις και η κοινωνική οικονομία». Συμμετέχουν, μεταξύ άλλων, οι κ. Δραγασάκης, Κωστόπουλος, Μαντάς αλλά και οι κ. Κοτσακάς και Οικονόμου. **N.A.**

