

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ



Τι κάνετε, κύριε δήμαρχε, τρία χρόνια μετά τις εκλογές;

■ Σήμερα στην έρευνα του «ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ» απαντά με συνέντευξη ο δήμαρχος Μεταμόρφωσης, Δημ. Τζίτζιφας **ΣΕΛ. 22-23**

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ • ΕΤΟΣ ΙΖ' • ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 5346
• ΤΙΜΗ 0,50 ΕΥΡΩ • ΔΕΥΤΕΡΑ 7 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2005

Ο «χάρτης» με τους δημόσιους υπαλλήλους

■ Όπως προκύπτει από απογραφή του υπουργείου Εσωτερικών ■ Πώς κατανέμονται δημόσιοι υπάλληλοι στα υπουργεία, στα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και στους ΟΤΑ

ΣΕΛ. 5



Νέο μήνυμα στους «ταραξίες» των Βαλκανίων

■ Απέστειλε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κάρολος Παπούλιας από την ακριτική Φλώρινα, όπου συμμετείχε σε εκδηλώσεις για τον Μακεδονομάχο Καπετάν Κώττα

ΣΕΛ. 3



Ξέπληνε... βρώμικο χρήμα

■ Έλληνας πολίτης, ο οποίος συμμετείχε σε κύκλωμα ■ «Πράσινο φως» έδωσε ο αρμόδιος εισαγγελέας για να εκδοθεί στην Αγγλία, όπου και θα δικαστεί

ΣΕΛ. 10

ΕΚΘΕΤΟ ΑΦΗΝΕΙ ΤΟΝ ΣΗΜΕΡΙΝΟ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ Ο Κ. ΣΗΜΙΤΗΣ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ

Ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΦΤΑΙΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΤΤΑ



Ελεύθερος ο Φραντζής

■ Ύστερα από 18 χρόνια φυλακή ■ Είχε τεμαχίσει την όμορφη σύζυγό του ■ Το έγκλημά του είχε συνταράξει την ελληνική κοινωνία ■ Τότε 27, σήμερα 45 ετών

ΣΕΛ. 2

Ο Αθ. Τσίπρας υποψήφιος του ΣΥΝ στην Αθήνα

■ Μέσα σε φορτισμένη ατμόσφαιρα καταψηφίστηκε η πρόταση για τον Μ. Παπαγιαννάκη

ΣΕΛ. 3

Κατασχέθηκαν τα πιο επικίνδυνα ναρκωτικά

■ Πρόκειται για τη ναρκωτική ουσία κατ ■ Τα 14 κιλά της ουσίας ήταν τυλιγμένα μέσα σε μπανανόφυλλα και τα μετέφεραν σε βαλίτσα ■ Αναλυτικά

ΣΕΛ. 4

Απάντηση του Αρχιεπισκόπου στο «κατηγορώ» του κ. Σημίτη

■ Το οποίο απευθύνει ο τέως πρωθυπουργός μέσα από το βιβλίο του

ΣΕΛ. 9



■ Ο τέως πρωθυπουργός στο βιβλίο του κατηγορεί τον Γ. Παπανδρέου για όσα δεν έκανε για να κερδίσει τις εκλογές, ενώ μπορούσε ■ Τι υποστηρίζει ■ Αφήνει υπονοούμενο ότι μπορεί να ξαναγουρίσει ■ Ποιο είναι το υπονοούμενο ■ Τι απαιτούν από το ΠΑΣΟΚ ■ Αναλυτικά

ΣΕΛ. 8-9

Εξοπλιστικό πρόγραμμα με ορίζοντα δεκαετίας

■ Τι προβλέπει ■ Τα πέντε προγράμματα πρώτης γραμμής ■ Οριστικοποιούνται οι αποφάσεις ■ Για πρώτη φορά την τελική επιλογή των οπλικών συστημάτων κάνει ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ

ΣΕΛ. 11

Μειωτικές για τις Ένοπλες Δυνάμεις οι αποκαλύψεις Σημίτη για τα Ίμια

■ Οι Τούρκοι ήδη χλευάζουν τις Ένοπλες Δυνάμεις, ενώ πολιτικοί κύκλοι υποστηρίζουν ότι έστω κι αν είναι αληθείς δεν έπρεπε να γίνουν

ΣΕΛ. 7

ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΑΠΟ ΕΝΑΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΟΥ ΔΙΑΚΡΙΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ

Χλευάζουν οι Τούρκοι τις Ένοπλες Δυνάμεις

✓ με τις «αποκαλύψεις» Σημίτη για τη νύχια στα Ίμια

Ο τέως πρωθυπουργός Κων. Σημίτης εξέδωσε το βιβλίο με τα πεπραγμένα της οκταετούς διακυβερνήσεως της χώρας υπό αυτόν. Δίδει απαντήσεις σε πολλά ζητήματα, κάμνει αυτοκριτική, τονίζει ότι με βάση τις δημοσκοπήσεις αποφάσισε να υποδείξει τον Γ. Παπανδρέου ως διάδοχό του (διότι θα εξασφάλιζε την ενότητα και υποστηρίζει ότι έχασε το ΠΑΣΟΚ τις εκλογές εξαιτίας της γραμμής του Γ. Παπανδρέου και όχι από την πολιτική του. Ο κ. Σημίτης, στις σελίδες του βιβλίου του, ασχολείται με την κρίση στις βραχονησίδες Ίμια. Την οποία κατασκεύασαν οι Τούρκοι, σε συνεργασία με τις ΗΠΑ για να τσεκάρουν τις «αντοχές» του κ. Σημίτη, ο οποίος ήταν πρωθυπουργός ολίγων 24ωρων. Και είναι γνωστό ότι υπήρξε κενό εξουσίας εκείνες τις ημέρες. Το κενό αυτό εκμεταλλεύτη η Αμερική και η Τουρκία και επέτυχαν με όσα έκαναν στις βραχονησίδες Ίμια να μην πετά έκτοτε πάνω από αυτές ούτε γκριζος γλάρος. Γιατί για να πετάξει θα πρέπει προηγουμένως να πάρει άδεια από το τουρκικό Πεντάγωνο.

Ο κ. Σημίτης από τύψεις ίσως για το «γκριζάρισμα του Αιγαίου» αισθάνθηκε την ανάγκη να αφιερώσει πολλές σελίδες στο βιβλίο του για τα γεγονότα εκείνα. Περιγράφει πώς εξελίχθηκαν τα γεγονότα. Και τα περιγράφει από τη δική του πλευρά. Διότι ο ναύαρχος Λυμπέρης άλλα υποστηρίζει στα βιβλία τα οποία εξέδωσε. Θα αναμένουμε τον ναύαρχο να διαβάσει ολόκληρο το βιβλίο του κ. Σημίτη και να μελετήσουμε την απάντηση που θα δώσει. Ο κ. Σημίτης στην προσπάθειά του να απαλλαγεί από τις ιστορικές ευθύνες και να αλλάξει την εικόνα για εκείνα τα γεγονότα, υποστηρίζει ότι ουσιαστικά οι Ένοπλες Δυνάμεις ήταν ένα διαλυμένο μαγαζί, αφού δεν υπήρχε επιχειρησιακό σχέδιο αμέσου αντιδράσεως - ετοιμότητας, δεν γνώριζαν την κατάληψη της μιας εκ των δύο βραχονησίδων Ίμια, την οποία η κυβέρνηση πληροφορήθηκε από τους Αμερικανούς. Αποκαλύπτει, επίσης, ότι ενώ είχε την πληροφορία για κατάληψη της βραχονησίδας, ο αρχηγός ΓΕ-ΕΘΑ τον διαβεβαίωσε ότι δεν επιβεβαιώνεται παρόμοια πληροφορία.

Επίσης, ότι τον διαβεβαίωσε ότι υπήρχε δυνατότητα αμέσου επιχειρηματικής δράσεως, αλλά την κρίσιμη στιγμή απεδείχθη ότι το Στράτευμα ήταν ανέτοιμο. Τέλος, ο κ. Σημίτης δικαιολογεί την παρέμβαση των Αμερικανών. Και τονίζει ότι χωρίς αυτήν θα είχαμε υποχρεωθεί να οδηγηθούμε σε πόλεμο ή να αρχίσουμε διαπραγματεύσεις για όλα τα θέματα στο Αιγαίο. Και με βάση αυτή τη συλλογιστική να αιτιολογήσουμε το «ευχαριστούμε τους Αμερικανούς από το βήμα της Βουλής».

Να δεχθούμε όλους τους ισχυρισμούς του κ. Σημίτη. Να δεχθούμε ότι η ηγεσία του Στρατεύματος ήταν ανίκανη, βαθιά νυχθόμνη, επικίνδυνη για την εθνική ασφάλεια, την εδαφική ακεραιότητα, τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Έχουμε, όμως, μια άποψη: Ότι δεν έχει το δικαίωμα ο μέχρι χθες πρωθυπουργός να αποκαλύπτει τη διάλυση του Στρατεύματος και την αδυναμία αντιδράσεώς του και υπερασπίσεως των εθνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων. Δεν έχει το δικαίωμα να παρέχει δημοσιεύσεις πληροφορίες για την αδυναμία των Ενόπλων Δυνάμεων να αντιδράσει. Νομίζουμε ότι αυτό που έκανε ο κ. Σημίτης είναι ένα έγκλημα μεγαλύτερο και από εκείνο του γκριζαρίσματος των βραχονησίδων στο Αιγαίο. Και τούτο αποδεικνύεται από τα χθεσινά δημοσιεύματα του κατευθυνόμενου τουρκικού Τύπου, ο οποίος γελάει κυριολεκτικά με τα χάλια των Ενόπλων Δυνάμεων. Αλλά γελάει και με το επίπεδο της πολιτικής ηγεσίας της χώρας, η οποία δεν έχει ούτε αρχή ούτε τέλος. Εάν υπήρχαν αδυναμίες τέτοιες μορφής και εκτάσεως (όπως και άλλες που σχετίζονται με το Ναυτικό), έπρεπε να αποκρύπτονται και όχι να δημοσιοποιούνται.

Για αυτές τις αδυναμίες, εάν τις δεχθούμε, έχει μεγάλες πολιτικές ευθύνες ο ίδιος ο κ. Σημίτης, αλλά και ο προκάτοχός του, μακαρίτης Ανδρέας Παπανδρέου. Διότι το ΚΥΣΕΑ υπό τον Α. Παπανδρέου επανέφερε από την αποστρατεία τον ναύαρχο Λυμπέρη, ο οποίος είχε διατελέσει μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ. Και επελέγη από τον Ανδρέα Παπανδρέου, διότι είχε βαθιά γνώση των εθνικών θεμάτων, τα οποία συνέδεε πάντοτε με τη θέση της Ελλάδος στη λεκάνη της Ανατολικής Μεσογείου, τα στρατηγικά σχέδια των Αμερικανών

- Μείωσε το κύρος των Ενόπλων Δυνάμεων σε ώρες δύσκολες
- Αυτό που κάνει είναι χειρότερο και από το γκριζάρισμα του Αιγαίου, που έγινε επί των ημερών του με τη στάση του στο ζήτημα των βραχονησίδων Ίμια
- Άδελά του ομολόγησε ότι το ΠΑΣΟΚ είχε διαλύσει τις Ένοπλες Δυνάμεις με τον κομματισμό
- Ο ναύαρχος δεν ήταν τυχαία επιλογή του Α. Παπανδρέου και του ΠΑΣΟΚ
- Ο κ. Σημίτης στην προσπάθειά του να απαλλαγεί από το άγος των Ιμίων επιρρίπτει όλες τις ευθύνες στις Ένοπλες Δυνάμεις

στην ευρύτερη περιοχή και τα βαθύτερα σχέδια του Κεμαλισμού για έξοδο στη Μεσόγειο και στο Αιγαίο. Πριν από την επιλογή αυτή, του είχε προτείνει ο Στέλιος Παπαθεμελής, ως υπουργός Δημοσίας Τάξεως, να τον κάνει γενικό γραμματέα στο υπουργείο του. Εάν ο ναύαρχος Λυμπέρης έφερε σε τόσο τραγικά διαλυτικό σημείο τις Ένοπλες Δυνάμεις έφταιγε η τελευταία κυβέρνηση του Α. Παπανδρέου, αλλά και η κυβέρνηση του κ. Σημίτη, η οποία τον κράτησε στο τιμόνι των Ενόπλων Δυνάμεων. Με άλλα λόγια, έφταιγαν οι κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ. Ο κ. Σημίτης άθελά του με αυτά που λέγει στρέφεται εναντίον του ΠΑΣΟΚ, του Ανδρέα Παπανδρέου και του ίδιου. Ο κ. Σημίτης, εάν είναι αληθής όσα ισχυρίζεται, όφειλε όταν διαπίστωσε την αδυναμία των Ενόπλων Δυνάμεων και το μαύρο σκοτάδι του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ να τον στείλει σπίτι του και ενδεχομένως στρατοδικείο, αφού παραπλανούσε ως λέγει ο κ. Σημίτης την υπεύθυνη κυβέρνηση της χώρας και είχε αδυναμία να ανταποκριθεί στην εθνική του αποστολή. Δεν το έπραξε ο κ. Σημίτης. Διατήρησε τον ναύαρχό του στη θέση του. Συνεργάστηκε μαζί του. Και τον αποστράτευσε πολύ αργότερα. Ο στόχος του κ. Σημίτη με όσα ισχυρίζεται στο βιβλίο του είναι προφανής: Να αιτιολογήσει τα αδικαιολόγητα, να απαλλαγεί από το άγος και να αλλάξει την εικόνα του για όσα έγιναν εκείνη την περίοδο. Στην προσπάθειά του αυτή μειώνει το κύρος των Ενόπλων Δυνάμεων. Και αυτό είναι ό,τι χειρότερο στην παρούσα φάση της εντόνου προκλητικότητας και επιθετικότητας της Τουρκίας. Αναμέναμε ειλικρινώς μεγαλύτερη σοβαρότητα από τον Κων. Σημίτη, τον μέχρι προ δύο ετών (περίπου) πρωθυπουργό της χώρας. Ας αναζητήσει τα όσα χλευαστικά - σαρκαστικά έγραψε ο τουρκικός Τύπος για τις δήθεν αποκαλύψεις του και θα καταλάβει περισσότερα για τη ζημία που έκανε.

Και κάτι ακόμη. Το πολίτευμα της χώρας μετά την Αναθεώρηση του Συντάγματος του 1985, με την αφαίρεση των αρμοδιοτήτων του Προέδρου της Δημοκρατίας και τη μεταφορά τους στον εκάστοτε πρωθυπουργό και στην κυβέρνησή του, είναι πρωθυπουργικό. Σε μια πρωθυπουργική Δημοκρατία τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο τον έχει πρωτίτως ο εκάστοτε πρωθυπουργός. Ο κ. Σημίτης ήταν πρωθυπουργός. Άρα αυτός μαζί με το ΚΥΣΕΑ ήταν υπεύθυνος για την πολιτική και εθνική ασφάλεια της χώρας. Ελπίζουμε να δώσουν απάντηση στον κ. Σημίτη ο τότε υπουργός Εθνικής Άμυνας Γερ. Αρσένης και ο ναύαρχος Λυμπέρης.

Γ. ΖΕΡΒΟΣ

ΑΡΥΘΜΑ & ΡΥΘΜΙΚΑ

Δεν είναι και όλα μαύρα...

Το κλίμα του τελευταίου καιρού μάλλον μοιάζει να πηγαίνει παρά με την γκριζία συννεφιά του φθινοπώρου. Ο τρόμος της γρίπης των πουλερικών μας θορύβησε, ενώ πλησιάζει η εποχή που θα αρχίσουμε να καταβάλουμε τσουχτερούς λογαριασμούς κοινοχρήστων λόγω πετρελαίου. Στο μεταξύ, η πολιτική ατμόσφαιρα του τόπου έχει αρκετά βαρύνει με τις αποκαλύψεις διαφόρων σκανδάλων και τους διαξιφισμούς που ακολουθούν.

Ο κόσμος δικαίως παραπονείται ότι όλη αυτή η κατάσταση του έχει δώσει στα νεύρα. Η κυβέρνηση επιχειρεί να δώσει μια μάχη μεταρρυθμίσεων έχοντας παράλληλα να παλέψει με τις αντιδράσεις που προκύπτουν από τα θιγόμενα συμφέροντα. Η αξιωματική αντιπολίτευση κάνει ό,τι μπορεί για να χαλάσει έτι περισσότερο το κλίμα, διασπείροντας πανικό και συναισθήματα απαξίωσης για το κυβερνητικό έργο. Παίζει ενδεχομένως ένα από τα τελευταία της χαρτιά, ενισχύοντας τη δυσaréσκεια του ελληνικού λαού στο έπακρο...

Είναι όμως κρίμα να μας συμβαίνει αυτό και να εστιάζουμε την προσοχή μας συνεχώς στα δυσάρεστα. Γιατί καλά πράγματα υπάρχουν και γίνονται. Μας θορυβούν τα στραβά και δεν μας αφήνουν να δούμε καμιά θετική προσπάθεια, καμιά προοπτική καλύτερων ημερών. Και όμως, αν αλλάξουμε οπτική γωνία, θα ανακαλύψουμε ότι έχουμε τελικά αρκετούς λόγους για να χαίρομαστε ως λαός.

Το κεφάλι μας ζαλίζεται από τα σκάνδαλα και τους τηλεοπτικούς διαξιφισμούς και δεν πήραμε σχεδόν είδηση ότι υπογράφηκε η ίδρυση Ενιαίας Αγοράς Ενέργειας της Ν.Α. Ευρώπης. Πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό βήμα που ανοίγει νέους ορίζοντες τόσο στον χώρο της ίδιας της ενέργειας όσο και στις επενδυτικές προοπτικές της χώρας μας. Όταν όλες οι βαλκανικές χώρες υπογράφουν από κοινού μια τέτοια συνεργασία, διασφαλίζεται έμμεσα η καλή συνεννόηση και ειρήνη. Όσο για την Ελλάδα, φτάνει να πούμε ότι το Ρυθμιστικό Συμβούλιο και το Φόρουμ για την ηλεκτρική ενέργεια θα έχουν έδρα την Αθήνα. Γινόμαστε δηλαδή η καρδιά της νέας αγοράς και αποκτάμε πρωταγωνιστικό ρόλο στο νέο αυτό εγχείρημα.

Ο υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας ήδη εξασφάλισε τη χρηματοδότηση για τα έργα αναβάθμισης λιμένων της χώρας που στοχεύουν στη βελτίωση συνθηκών ακτοπλοΐας. Ανέφερε, μάλιστα, σε πρόσφατη συνέντευξη του κάποιες διαδικασίες που έχουν ήδη μπει μπροστά, όσον αφορά την εκκίνηση των έργων. Ανάλογα αισιόδοξα νέα υπάρχουν και για το οδικό μας δίκτυο. Ο αρμόδιος υπουργός ανακοίνωσε πως μέχρι το 2011 θα είναι έτοιμη έξι μεγάλοι οδικοί άξονες, ενώ έως του χρόνου τέτοια εποχή, θα έχουν ολοκληρωθεί τα σχετικά χωροταξικά σχέδια. Ανοίγονται, δηλαδή, νέοι σύγχρονοι δρόμοι και... μήκους 1.400 χιλιομέτρων. Έχετε παράπονο;

Εκτός αυτών που αναφέραμε και άλλα μέτρα μικρότερης εμβέλειας που όμως στοχεύουν στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής μας και τον εκσυγχρονισμό της χώρας μας προωθούνται καθημερινά. Υπάρχει, βεβαίως, σωρεία προβλημάτων που πρέπει να αντιμετωπιστούν, αλλά προς Θεού, δεν είναι όλα μαύρα. Όταν όμως οι διάφοροι (δήθεν) καλοθελητές υπερτονίζουν τα στραβά και θάβουν τα καλά πως θα μπορούσαμε να έχουμε σαφή εικόνα της πραγματικότητας και να εκτιμήσουμε τα θετικά; Αυτό ας το ακούσουν και τα ΜΜΕ που επηρεάζουν ή και διαμορφώνουν την κοινή γνώμη. Διότι δεν είναι και λίγες οι ευθύνες που τους αντιστοιχούν...



Γράφει η
ΕΛΙΝΑ ΓΑΛΗΝΟΥ

ΕΚΘΕΤΟ ΑΦΗΝΕΙ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ Ο Κ. ΣΗΜΙΤΗΣ

Ο Γιώργος Παπανδρέου έχασε τις εκλογές

Στον Γιώργο Παπανδρέου «χρεώνει» την ήττα του ΠΑΣΟΚ στις εθνικές εκλογές του 2004 ο Κώστας Σημίτης. Ούτε λίγο ούτε πολύ, ο πρώην πρωθυπουργός και πρόεδρος του Κινήματος στο βιβλίο του «Πολιτική για μια δημιουργική Ελλάδα, 1996-2004» που παρουσιάζεται μεθαύριο Τετάρτη στο Μουσείο Μπενάκη, θεωρεί υπεύθυνο τον Γ. Παπανδρέου για την ήττα του 2004.

Και συγχρόνως, εμμένει στο εκσυγχρονιστικό του εγχείρημα, τονίζοντας ότι «ο εκσυγχρονισμός δεν έχει ημερομηνία λήξης». Η συγκεκριμένη αποστροφή του βιβλίου εκλαμβάνεται από πολλούς αναλυτές ως ενδεχόμενη πρόθεση του πρώην πρωθυπουργού να επανακάμψει στην κεντρική πολιτική σκηνή, με άμεσο ενδιαφέρον για τα τεκταινόμενα του ΠΑΣΟΚ. Και σε κάθε περίπτωση αποτελεί μια σφυγμομέτρηση του εσωκομματικού τοπίου, προκειμένου να «μετρήσει» αντιδράσεις και πολιτικές διαθέσεις. Σίγουρα δε στην περίπτωση που θα υπάρξουν ευμενής σχόλια και θετικές αντιδράσεις από στελέχη του ΠΑΣΟΚ, ο Κ. Σημίτης δεν θα τις αμελήσει και είναι πολύ πιθανόν να επαναδραστηριοποιηθεί στο πλαίσιο του Κινήματος. Δεν λείπουν, βέβαια, όλο το τελευταίο διάστημα, οι παραινέσεις από πρώην υπουργούς των κυβερνήσεων του, αλλά ο κ. Σημίτης θα προτιμούσε να συνδεθεί η όποια επαναδραστηριοποίησή του με «ευρύτερη αποδοχή».

Στα Ίμια

Στο βιβλίο του έχει εκτενή αναφορά και στη νύχτα των Ίμίων επιρρίπτονταν ευθύνες στην τότε πολιτική ηγεσία του υπουργείου Άμυνας και ειδικότερα στον αρχηγό ΓΕΕΘΑ Λυμπέρη, λέγοντας ότι δεν υπήρχε ούτε στοιχειώδης πληροφόρηση από τον αρχηγό. Και πώς «όταν ο κ. Μπαυκάζ ανακοινώνει την κατάληψη της νησίδας ο κ. Λυμπέρης απορεί και διαψεύδει: «Κύριε πρόεδρε, διαβεβαιώνω ότι η είδηση ελέγχεται ως ανακριβής».

Για το έγκλημα στο Χρηματιστήριο

Ακόμη επιχειρεί να δικαιολογήσει το έγκλημα του Χρηματιστηρίου, ενώ αναφορικά με το σχέδιο Ανάν χαρακτηρίζει ασαφείς τις θέ-



σεις του προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Τάσσου Παπαδόπουλου.

Σίγουρα, όμως, οι επίμαχες αναφορές στο σχεδόν 700 σελίδων βιβλίο του αφορούν τον Γ. Παπανδρέου, τόσο στον τρόπο που πήρε το «δαχτυλίδι» για την ηγεσία του Κινήματος, όσο και για την εκλογική ήττα του ΠΑΣΟΚ.

Για «προτίμηση» στον Γιώργο Παπανδρέου

Ειδικότερα για την «προτίμηση» του Γ. Παπανδρέου προκειμένου να αναδειχθεί στην ηγεσία του ΠΑΣΟΚ ο Κ. Σημίτης αναφέρει με ταξίδι άλλων στο βιβλίο του:

«Οι ποιοτικές έρευνες της κοινής γνώμης έδειχναν ότι οι συμπεριφορές των στελεχών ενοχλούσαν, η επίδειξη εξουσίας στην περιφέρεια προκαλούσε. Σε βάρος της κυβέρνησης λειτουργούσε και η μακρόχρονη παραμονή του ΠΑΣΟΚ στην εξουσία. Από τις έρευνες προέκυπτε ότι υπήρχε ανάγκη για ένα ανανεωμένο πρόσωπο στις εκλογές.

Συζήτησα με τον κ. Γ. Παπανδρέ-

ου την πορεία του ΠΑΣΟΚ και τον τρόπο ανάκαμψής του και τα πιθανά χρονοδιαγράμματα αλλαγών, για πρώτη φορά τον Ιούνιο του 2003 στη διάρκεια ενός ταξιδιού μας στις ΗΠΑ, όπου θα εκπροσωπούσαμε ως προεδρία την Ε.Ε. στη συνάντησή της με την αμερικανική ηγεσία. Η συζήτηση αυτή μου έδω-



Δυσφορία από την κυβέρνηση

Την έντονη ενόχλησή τους για τις αναφορές που εμπεριέχονται στο βιβλίο του Κώστα Σημίτη για τη νύχτα των Ίμίων εξέφραζαν χθες το βράδυ κυβερνητικοί κύκλοι.

«Με όσα αναφέρει δεν προσφέρει θετική υπηρεσία στα εθνικά θέματα», έλεγαν χαρακτηρι-

στικά με αφορμή τα πρωτοσέλιδα δημοσιεύματα των τουρκικών εφημερίδων που μιλούσαν για το ελληνικό φιάσκο, αλλά και το γεγονός ότι καθ' όλη τη διάρκεια του σαββατοκύριακου τα τουρκικά ΜΜΕ έβγαλαν από το αρχείο τους και προέβαλαν διαρκώς την απόβαση των Τούρκων κομμάρ-

σε αρκετές ιδέες για το πώς θα έπρεπε να χειριστώ το θέμα τους επόμενους μήνες προτού πάρω τις όποιες οριστικές αποφάσεις. Ακολούθησαν στη συνέχεια και άλλες συζητήσεις με τον κ. Γ. Παπανδρέου, μέχρι την τελευταία στις 6 Ιανουαρίου 2004.

Από τον Αύγουστο του 2003 και μετά εξετάζα την πορεία του ΠΑΣΟΚ και τα βήματα που έπρεπε να γίνουν για την αντιμετώπιση της κατάστασης και με τον γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής Μ. Χρυσοχοϊδη. Εξέλεξα τελικά να συνηγορήσω με τον κ. Γ. Παπανδρέου γιατί ήταν το πιο δημοφιλές στέλεχος με τη μεγαλύτερη απήχηση στην κοινή γνώμη, μακράν πρώτος σε σχέση με όλους τους υπόλοιπους, όπως έδειχναν όλες οι δημοσκοπήσεις. Επιπλέον, ήταν ένας επιτυχημένος υπουργός Εξωτερικών για πολλά χρόνια. Στην επιλογή μου να συνηγορήσω μαζί του και όχι με άλλους, που θα μπορούσαν να με διαδεχτούν δεν έπαιξαν ρόλο ούτε συμπάθειες ούτε αντιπάθειες. Μόνον αυτός που είχε τη μεγαλύτερη αποδοχή στην κοινή γνώμη θα μπορού-

σε να εξασφαλίσει τόσο μια ομαλή διαδοχή όσο και μια νίκη στις εκλογές. Ο κ. Γ. Παπανδρέου ερχόταν πρώτος στις προτιμήσεις, τόσο στο σύνολο των εκλογέων, όσο και στους ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ. Η συνεννόηση μαζί του δεν σήμαινε λοιπόν διάκριση σε βάρος κάποιων άλλων.

Από τον Αύγουστο και μετά ζήτησα από τρεις διαφορετικές εταιρείες δημοσκοπήσεων να ερευνήσουν τις πιθανές αντιδράσεις της κοινής γνώμης σε μια αλλαγή ηγεσίας του ΠΑΣΟΚ και ποια επίδραση θα είχε στη στάση των ψηφοφόρων στις επόμενες εκλογές. Τα αποτελέσματα όλων των ερευνών, για τα οποία ήταν ενήμεροι τόσο ο Γ. Παπανδρέου όσο και ο Μ. Χρυσοχοϊδης ήταν περίπου τα ίδια».

Καταπέλτης

Εκεί όμως που είναι καταπέλτης κατά του προέδρου του ΠΑΣΟΚ είναι όταν αναφέρεται στην εκλογική ήττα του 2004, όπου επισημαίνει με έμφαση: «Η υποτονική παρουσία του κόμματος ήταν μία από τις αιτίες της εκλογικής υποχώρησης του ΠΑΣΟΚ. Μία πολιτική που δεν υπερασπιζόταν, δεν πείθει. Όταν οι ίδιοι οι εκφραστές της πολιτικής είναι επιφυλακτικοί ή αμφιβάλλουν πώς να μην αμφιβάλλει και η κοινωνία;

Το παιχνίδι δεν είχε οριστικά κριθεί πριν από τον προεκλογικό αγώνα. Η Ν.Δ. κέρδισε τις εκλογές στη διάρκεια του προεκλογικού αγώνα. Διάφοροι λόγοι συνέβαλαν σ' αυτό. Από την τροπολογία για το ξενοδοχειακό συγκρότημα Πόρτο-Καρράς έως και την αποστασιοποίηση από το έργο της κυβέρνησης που επέλεξαν οι διαφημιστές του ΠΑΣΟΚ. Τα τηλεοπτικά σποτ, για παράδειγμα, αγνόησαν επιδεικτικά ό,τι είχε γίνει και πρόβαλλαν ένα «ειδυλλιακό νέο ξεκίνημα». Θέλησαν να μεταδώσουν ένα μήνυμα ασυνέχειας. Γέννησαν με αυτόν τον τρόπο αμφιβολίες για το έργο του ΠΑΣΟΚ».

Για τη Ν.Δ.

Στο βιβλίο του, εξάλλου, ο πρώην πρωθυπουργός χαρακτηρίζει τη διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ως «επιστροφή στο παρελθόν», «αφιερωμένη στο τρίπτυχο πατρις-θρησκεία-οικογένεια», προτείνοντας στις «δυνάμεις του εκσυγχρονισμού να αντιτάξουν στις προσπάθειες επιστροφής στο παρελθόν ένα σχέδιο που να εκφράζει

ντος στα Ίμια.

Όπως ήταν φυσικό στο σύνολό τους τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης επικέντρωσαν την προσοχή τους στις αναφορές Σημίτη ότι πληροφορήθηκε την απόβαση και την κατάληψη της βραχονησίδας από τους Αμερικανούς και τις τηλεοράσεις της Αθήνας.



τις ανάγκες της νέας γενιάς και του κόσμου της εργασίας» και «ένα τέτοιο σχέδιο οφείλει να επιδιώκει τη σύγκλιση, την ισχυροποίηση της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα Βαλκάνια και την ανοικτή κοινωνία».

Επίσης, ασκεί έμμεση κριτική στον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Τ. Παπαδόπουλο για τη στάση του στο σχέδιο Ανάν, επιτίθεται ευθέως στον πρωθυπουργό Κ. Καραμανλή για την πολιτική του στο Κυπριακό και τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και περιγράφει πως έφτασε κοντά σε συμφωνία με τον τότε πρωθυπουργό της FYROM κ. Γκεοργκιέφσκι για το όνομα της γειτονικής μας χώρας «Gorpe Macedonia».

Παραδέχεται ότι στη Σοφοκλέους «πολλοί έχασαν χρήματα», γεγονός που χαρακτηρίζει «λυπηρό», ιδίως για τους μικροαποταμιευτές. «Η κυβέρνηση υπέστη μεγάλη φθορά από τις εξελίξεις αυτές, χωρίς δυστυχώς να έχει τη δυνατότητα να τις αποτρέψει ούτε να εξαλείψει τις συνέπειές τους, όπως νόμιζαν οι ενδιαφερόμενοι».

Γιατί δεν προχώρησε η συνεργασία με τον ΣΥΝ

Η συνεργασία με τον Συνασπισμό δεν προχώρησε ποτέ επειδή, όπως γράφει, η ηγεσία του ΣΥΝ αντέτεινε στη σχετική πρόταση την καθιέρωση απλής αναλογικής, δηλαδή «επανεφερε τη συζήτηση σε μία κατεύθυνση που στο παρελθόν

είχε αποδειχθεί αδιέξοδη. Παράλληλα, η παραδοσιακή πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ δεν ήθελε να ανεχθεί μία τέτοια ανανέωση και η παραδοσιακή ανανεωτική Αριστερά δεν μπορούσε να δεχτεί ότι μπορεί να υπάρξει ανανέωση που δεν προέρχεται από αυτή».

Για ΚΚΕ

Για τη σχέση με το ΚΚΕ γράφει: «Συμφωνούσαμε και οι δύο ότι οι απόψεις μας ήταν διαμετρικά αντίθετες. Το ΚΚΕ μάλιστα προκειμένου να εξασφαλίσει μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στη συνεχή αποδομητική του προσπάθεια συνεργάστηκε χωρίς ενδοιασμό με τη Νέα Δημοκρατία όποτε το έκρινε σκόπιμο. Στη διάρκεια της οκταετίας άλλαξε, επίσης, τη γραμμή του ως προς τις σχέσεις της Ελλάδας με τους γείτονες της. Εγκατέλειψε τη διεθνιστική παράδοση που έθετε σε πρώτη μοίρα τη φιλία και τη συνεργασία των λαών και ακολούθησε ένα μαχητικό εθνικισμό».

Αναφερόμενος στην αντίδραση της Εκκλησίας στο θέμα των ταυτοτήτων γράφει: «Όμως οι ταυτοτήτες ήταν εκείνη τη στιγμή αφορμή και πρόσχημα για την Εκκλησία. Στην πραγματικότητα μέσα από την υπόθεση αυτή η Εκκλησία προσπάθησε να εγκαθιδρύσει μία ιδεολογική εποπτεία επί της πολιτικής εξουσίας. Να την αποδεχτεί η κυβέρνηση ως υποχρεωτικό συνομιλητή με δικαίωμα βέτο σε όλα τα μείζονα θέματα της χώρας από τα εθνικά



μέχρι την παιδεία και τον πολιτισμό... αλλά και να εξασφαλίσει ευμενή μεταχείριση σε όλες τις σχεδιαζόμενες δράσεις της, όπως την ίδρυση πανεπιστημίου, ραδιοτηλεοπτικού σταθμού, ή την κατασκευή ξενοδοχείων κατ' εξαίρεση των πολυεθνικών ρυθμίσεων».

Αναφερόμενος στη «διαπλοκή», ο κ. Σημίτης γράφει μεταξύ άλλων: «Η Νέα Δημοκρατία υπηρέτησε επανειλημμένα, αλλά και σπληνική επανειλημμένα από οικονομικά συμφέροντα». Η κυβέρνηση στην απόφασή της να διατηρήσει το επίπεδο απασχόλησης και να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής Οικονομίας «βρήκε σταθερά απέναντί της κάποιες ελληνικές επιχειρήσεις και την αντιπολίτευση που κραύγαζε για διαπλοκή».

Για τον Οτσαλάν

Για το θέμα Οτσαλάν γράφει: «Η παράνομη είσοδος του Οτσαλάν στην Ελλάδα ήταν προϊόν σχεδιασμένης επιχείρησης από πρόσωπα που «ανέλαβαν» δημόσια εξουσία, την οποία ουδείς τους είχε αναθέσει ή εκχωρήσει. Υπερπατριώτες που θεώρησαν ότι ξέρουν να ασκήσουν εξωτερική πολιτική καλύτερα απ' ό,τι η νόμιμη κυβέρνηση της χώρας. Απόγειο ανευθυνότητας και επιπολαιότητας».

Ο τέως πρωθυπουργός δίνοντας απάντηση για το τι ο ίδιος πέτυχε, γράφει: «Ίσως κάποιος παρατηρήσει ότι η πολιτική είναι η τέχνη του εφικτού και εάν επετεύχθη το ε-

φικτό τα πράγματα προχώρησαν σωστά. Αυτό είναι και αλήθεια και δικαιολογία. Πιστεύω ότι ο πολιτικός κόσμος πρέπει να επιδιώκει και το παραπάνω βήμα και την υπέρβαση. Την επεδίωξα» συμπληρώνει. Και καταλήγει: «Ο λαός είναι ο κριτής των πολιτικών ο δε χρόνος ο αντικειμενικότερος όλων».

Κάνει, όμως και αυτοκριτική στην κυβερνητική του θητεία, τονίζοντας ότι «σε κάποιους τομείς δεν τα κατάφερα όπως ήθελα».

Το βιβλίο Σημίτη, πάντως, ενοχλεί ιδιαίτερα τη Χαριλάου Τρικούπη και τον Γ. Παπανδρέου.

Ξενογιαννακοπούλου

«Όλοι περιμένουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το βιβλίο του Κώστα Σημίτη. Ιδιαίτερα, αφού αναφέρεται σε μια κυβερνητική περίοδο που έχει δώσει μεγάλο έργο, μεγάλη προσφορά στη χώρα μας. Ένα έργο που κάθε μέρα αναγνωρίζεται όλο και περισσότερο» επισήμανε, ερωτηθείσα σχετικά, η γραμματέας του Εθνικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ Μαριλίτσα Ξενογιαννακοπούλου.

«Όσον αφορά τις εκλογές του 2004, αυτή η συζήτηση έχει γίνει στο ΠΑΣΟΚ. Τώρα είμαστε σε μια άλλη φάση. Το ΠΑΣΟΚ βγαίνει μπροστά με τον Γιώργο Παπανδρέου. Με σχέδιο, με όραμα, κάθε μέρα κερδίζουμε την εμπιστοσύνη των πολιτών. Κάθε μέρα που περνάει αυτό αποτυπώνεται όλο και πιο πολύ», προσέθεσε.

ΟΝΝΕΑ

Εκδήλωση για το γκρέμισμα των τειχών

Το «παρών» σε εκδήλωση της ΟΝΝΕΑ για το γκρέμισμα των τειχών της πολιτικής τοποθέτησης έδωσαν ο υπουργός Εσωτερικών Προκόπης Παυλόπουλος και ο γραμματέας της Ν.Δ. Βαγγέλης Μείμαράκης.

Κεντρικό σύνθημα της εκδήλωσης ήταν «Είμαι νέος δεν είμαι μπλε», ενώ αυτό είχε τυπωθεί και σε χρωματιστά μπλουζάκια.

Ο πρόεδρος της ΟΝΝΕΑ Γιώργος Παπανικολάου, ο Προκόπης Παυλόπουλος και ο Βαγγέλης Μείμαράκης κάλεσαν τους νέους να γκρεμίσουν τα τείχη και να γυρίσουν την πλάτη στο παρελθόν και τις παρωχημένες ιδέες.

«Δεν υπάρχουν παιδιά και αποαίδια. Δεν υπάρχουν παιδιά ενός κατώτερου θεού ή παιδιά ενός ανώτερου κομματικού θεού. Υπάρχουν Έλληνες πολίτες με ίσα δικαιώματα, υπάρχουν σύγχρονοι νέοι άνθρωποι που απορρίπτουν τον κομματισμό του χθες και τον κιτρινισμό του σήμερα και εργάζονται από κοινού για την πρόοδο του αύριο. Όποιος αναφέρεται σε ευνοϊκοκρατία και προσπαθεί να τη συνδέσει με την ΟΝΝΕΑ, δεν μας ξέρει καθόλου καλά», δήλωσε κατηγορηματικά ο κ. Παπανικολάου.

Ο κ. Παυλόπουλος από την πλευρά του επισήμανε ότι η μεγαλύτερη κομματική εισβολή έγινε το 1994 με τον νόμο 2190/94, με τον οποίο το ΠΑΣΟΚ επανέφερε, όπως είχε τότε δηλώσει, όσους είχαν απολυθεί επί Ν.Δ.. «Η σημερινή κυβέρνηση», σημείωσε «αρνήθηκε να κάνει χρήση μιας αντίστοιχης ρύθμισης».

Ο κ. Παυλόπουλος ανέφερε επίσης ότι παραχαράσσεται η αλήθεια τόσο για τις συμβάσεις όσο και για την «περίφημη» συνέντευξη, για την οποία όπως είπε ότι σκοπίμως δεν διευκρινίζεται ότι πραγματοποιείται από το ίδιο το ΑΣΕΠ, που αποτελεί εγγύηση αξιοπιστίας.

Τέλος, ο γραμματέας της Ν.Δ. Βαγγέλης Μείμαράκης τόνισε ότι η ΟΝΝΕΑ είναι μια προοδευτική και πρωτοπόρα Νεολαία.

ΣΤΗΝ ΑΝΤΕΠΙΘΕΣΗ ΠΕΡΑΣΕ Ο ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ

Η Εκκλησία δεν κοιτάει από μακριά τα προβλήματα του λαού

Ρεπορτάζ:

ΒΑΛΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Απάντηση στον τέως πρωθυπουργό Κώστα Σημίτη, ο οποίος στο βιβλίο του κατηγορεί την Εκκλησία ότι θέλει να συγκυβερνήσει έδωσε από άμβωνος χθες ο Αρχιεπίσκοπος.

Ο κ. Χριστόδουλος που έχει «ανοιχτούς λογαριασμούς» με τον κ. Σημίτη εξαίτιας του θέματος των

ταυτοτήτων, πέρασε στην αντεπίθεση όταν από το Μεσολόγγι είπε με νόημα ότι η Εκκλησία ασχολείται με τα προβλήματα του λαού και δεν τα κοιτάει από μακριά.

«Η Εκκλησία η Ορθόδοξη είναι και εθνική και αυτό δεν είναι προς φθόνον, είναι προς έπαινο. Μας κατηγορούν ότι έχουμε ταυτιστεί με το Έθνος αλλά αυτό το Έθνος το αγαπάμε. Γιατί σε αυτό το Έθνος ανήκουμε και δεν θα αφήσουμε να γκρεμιστεί το σπίτι μας γιατί εάν γκρεμιστεί θα

πέσει να μας πλακώσει όλους».

Ο Αρχιεπίσκοπος αναφέρθηκε και στον ρόλο της Εκκλησίας στην αντιμετώπιση των απειλών που δέχεται η κοινωνία: «Ο λαός θέλει τους ποιμένες του όχι καθημένους απλώς επί του θρόνου, αλλά συναγωνιστές όχι στις κερκίδες του σταδίου, αλλά κάτω στον στίβο. Εκεί που διεξάγονται οι πνευματικοί και οι οικονομικοί αγώνες. Θέλουν την Εκκλησία μπροστάρη στους αγώνες αυτούς τόσο τους εθνικούς όσο και τους κοινωνι-

κούς και τους πνευματικούς».

Σε άλλο σημείο, ο κ. Χριστόδουλος άφησε αιχμές και κατά των επικριτών της Εκκλησίας, τονίζοντας με νόημα, ότι «η Εκκλησία είναι πραγματική και ειλικρινής, η οποία δεν γνωρίζει να υπηρετεί σκοπιμότητες, γνωρίζει όμως να λέει την αλήθεια προς πάσαν κατεύθυνση έστω και αν τούτο στοιχίζει ενίοτε πολύ ακριβά».

Τον Αρχιεπίσκοπο στήριξε από άμβωνος και ο μητροπολίτης Καλαβρύτων Αμβρόσιος.