



Γράφει ο
Γιώργος Χ. Παπασωτηρίου

Αποθρογισμός

ΤΟ ΠΟΛΥΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΟ βιβλίο του Κ. Σημίτη δεν μας έκανε σε τίποτα σοφότερους. Η αυτοκριτική του περιορίζεται σε μια γενική αναφορά περί αυτοκριτικής και της «δύναμης που (αυτή) δίνει». Λάθη, όμως, δεν υπήρχαν στις κυβερνήσεις του πρώην πρωθυπουργού, λάθη δεν έκανε ο ίδιος, για όλα φταίνε μόνο οι «άλλοι», όπως ο ναύαρχος **Λυμπέρης** (Ίλια) ή αυτοί που δεν καταλάβαιναν τη διαρκή διεργασία του «**εκσυγχρονισμού**» του! Θα περίμενε κανείς πως ο Κ. Σημίτης, απαλλαγμένος από τη «**λογοκρισία**» της εξουσίας και των όποιων μελλοντικών εξουσιαστικών προσδοκιών του, θα ήταν πιο αποκαλυπτικός, ότι θα έλεγε τα «**πράγματα με τ' όνομά τους**», θα μιλούσε για τις πιέσεις των Αμερικανών, αλλά, κυρίως, για τον εκβιασμό που του έγινε για να παραιτηθεί. Αυτός, όμως, δεν είπε τίποτα, αλλά κρύφτηκε πίσω από την επιλεκτική μνήμη του, προσπαθώντας να ανασυστήσει έναν **Σημίτη**, που δεν ήταν. Έτσι, υπερασπίζεται το «**ευναοιστώ**» προς τους Αμε-



Το πρόσωπο της εξέγερσης
στη Γαλλία

Το Στίγμα

Υποκρισία ΠΑΣΟΚ

ΟΙ ΣΗΜΕΡΙΝΕΣ αποκαλύψεις της «**Βραδυνης**» για τις χιλιάδες προσλήψεις από την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ προ των εκλογών του Μαρτίου του 2004 αποδεικνύουν ότι η υποκρισία του τωρινού κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης δεν έχει όρια. Καταδεικνύεται, μάλιστα, ότι οι προσλήψεις αυτές γίνονταν, εκτός των άλλων, και με τη μορφή της «**συνέντευξης**», η οποία αντιστοιχούσε μέχρι και στο 50% των απαιτούμενων μορίων! Και όμως, το ΠΑΣΟΚ εξακολουθεί να κορυβαντιεί για το θέμα της συνέντευξης ως εάν αυτή να επιβλήθηκε από την κυβέρνηση της Ν.Δ., εξακολουθεί να θορυβεί αναστατώνοντας το σύ



Τι έγινε στα Ίμια

Η στάση του κ. Σημίτη στα Ίμια είναι κάτι που μαθαίνουμε αυτές τις ημέρες, αλλά υποψιαζόμαστε ότι το βιβλίο του αντανακλά τη μισή αλήθεια. Όπως τα παρουσιάζει στο βιβλίο του, η ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων, η οποία είχε επανέλθει από την αποστρατεία το 1993, ζούσε στον κόσμο της. Σύμφωνα με τον κ. Σημίτη, ο αρχηγός των Ε.Δ. αγνοούσε στοιχειώδη πράγματα σε επίπεδο πληροφοριών και

—σύμφωνα με τα λεγόμενα και τα συμφραζόμενα του Σημίτη— ήταν ακατάλληλος για να διαχειριστεί μια τέτοια κρίση. Λέγοντας ότι εμπιστεύθηκε «για τελευταία φορά» την άποψη του κ. Λυμπέρη, ο κ. Σημίτης δίνει τη δική του πραγματικότητα. Ο κ. Λυμπέρης, νωρίτερα, είχε δώσει τη δική του αλήθεια. Εμείς πιστεύουμε πως ο κ. Σημίτης βρίσκεται πιο κοντά στην πραγματικότητα, λαμβανομένης υπόψη της ικανότητας που επέδειξε η ηγεσία των Ε.Δ. στην αντιμετώπιση της κρίσης...

Κ.Δ.Μ.

► ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΟΛΑ ΜΙΛΑ Ο ΠΡΩΗΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ

Κ. Σημίτης: Ο Γιώργος έχασε τις εκλογές

«Ο λαός είναι ο κριτής των πολιτικών, ο δε χρόνος ο αντικειμενικότερος όλων», καταλήγει ο Κ. Σημίτης στο βιβλίο του για την οκταετία διακυβέρνησής του

Την οκταετία διακυβέρνησής του «περιγράφει» στο βιβλίο του ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Σημίτης, το οποίο κυκλοφορεί σήμερα από τις Εκδόσεις Πόλις και τιτλοφορείται «Πολιτική για μια δημοκρατική Ελλάδα 1996-2004».

Στο βιβλίο, το οποίο θα παρουσιάσει ο ίδιος την Τετάρτη, περιγράφεται η απόφασή του για τη διαδοχή στο ΠΑΣΟΚ, η κρίση των Ιμίων, η συνεργασία του με τα κόμματα της Αριστεράς, ενώ ασκεί έντονη κριτική στη Νέα Δημοκρατία και τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Τάσσο Παπαδόπουλο.

«Ως επιστροφή στο παρελθόν» χαρακτηρίζει τη διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, «αφιερωμένη στο τρίπτυχο πατρις - θρησκεία - οικογένεια», προτείνοντας στις «δυνάμεις του εκσυγχρονισμού να αντιτάξουν στις προσπάθειες επιστροφής στο παρελθόν ένα σχέδιο που να εκφράζει τις ανάγκες της νέας γενιάς και του κόσμου της εργασίας» και «ένα τέτοιο σχέδιο οφείλει να επιδιώκει τη σύγκλιση, την ισχυροποίηση της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα Βαλκάνια και την ανοικτή κοινωνία».

Στον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Τάσσο Παπαδόπουλο ασκεί έμμεση κριτική για τη στάση που τήρησε στο σχέδιο Ανάν, ενώ κατηγορεί τον πρωθυπουργό για την πολιτική του στο Κυπριακό και τις ελληνοτουρκικές σχέσεις.

Διαδοχή

Αναφερόμενος στο θέμα της διαδοχής, ο πρώην πρωθυπουργός γράφει πως δεν έπαιξαν ρόλο οι συμπάθειες ή οι αντιπάθειες. «Μόνο αυτός που είχε τη μεγαλύ-

τερη αποδοχή στην κοινή γνώμη θα μπορούσε να εξασφαλίσει τόσο μια ομαλή διαδοχή όσο και μια νίκη στις εκλογές. Ο Γιώργος Παπανδρέου ερχόταν πρώτος στις προτιμήσεις, τόσο στο σύνολο των εκλογών όσο και στους ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ».

Στην τροπολογία για το «Πόρτο Κάρας» αποδίδει κυρίως την ήττα στις εκλογές αλλά και στην έλλειψη επικοινωνιακής πολιτικής που να προβάλλει το κυβερνητικό έργο στην «υποτονική εικόνα του κόμματος» και στην προσαρμογή στο ευρώ που, όπως γράφει, βιώθηκε ως επίπονη διαδικασία.

Συνεργασίες

Για τη συνεργασία με τον ΣΥΝ γράφει ότι δεν προχώρησε αφενός γιατί η ηγεσία του ΣΥΝ επανέφερε το θέμα της απλής αναλογικής, αφετέρου γιατί η παραδοσιακή πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ δεν ήθελε να ανεχθεί μια τέτοια ανανέωση και η παραδοσιακή ανανεωτική Αριστερά δεν μπορούσε να δεχτεί ότι μπορεί να υπάρξει ανανέωση που δεν προέρχεται από αυτή.

Για το ΚΚΕ γράφει ότι και οι δύο συμφωνούσαν πως οι απόψεις τους ήταν diamτρικά αντίθετες.

Διαπλοκή

Για τα φαινόμενα διαπλοκής γράφει πως η Νέα Δημοκρατία υπηρέτησε επανειλημμένα αλλά και στηρίχτηκε επανειλημμένα από οικονομικά συμφέροντα.

Ίμια

Αναφέρεται επίσης εκτενώς στην κρίση των Ιμίων και στις παραλείψεις του τό-

τε αρχηγού Λυμπερή, τον οποίο και θεωρεί υπεύθυνο για τη νύχτα της κρίσης.

«Η σκέψη μας ήταν ότι δεχόμαστε τη μεσολάβηση των ΗΠΑ για την απεμπλοκή, δεν διαπραγματεύομαστε όμως με την Τουρκία, διότι εκείνη προκάλεσε εσκεμμένα το επεισόδιο για να προκαλέσει διαπραγμάτευση και έτσι αναγνώριση των υποτιθέμενων δικαιωμάτων της», γράφει, μεταξύ άλλων, ενώ σχολιάζοντας τις επικρίσεις που δέχθηκε την επομένη, στη Βουλή, για το «ευχαριστώ» που διατύπωσε προς τους Αμερικανούς, γράφει: «Θεώρησα πολιτικά σωστό για τη χώρα να υπάρξει αυτή η αναγνώριση της συμβολής των ΗΠΑ, την οποία εμείς οι ίδιοι είχαμε ζητήσει...».

Υπόθεση Οτσαλάν

Για την υπόθεση Οτσαλάν αναφέρει πως «η παράνομη είσοδος του Οτσαλάν στην Ελλάδα ήταν προϊόν σχεδιασμένης επιχείρησης από πρόσωπα που “ανέλαβαν” δημόσια εξουσία, την οποία ουδείς τους είχε αναθέσει ή εκχωρήσει».

Υπερπατριώτες που θεώρησαν ότι ξέρουν να ασκήσουν εξωτερική πολιτική καλύτερα απ’ ό,τι η νόμιμη κυβέρνηση της χώρας. Απόγιοι ανευθυνότητας και επιπολαιότητας».

Τέλος, απαντώντας στο τι ο ίδιος πέτυχε, γράφει πως «ίσως κάποιος παρατηρήσει ότι η πολιτική είναι η τέχνη του εφικτού και, εάν επετεύχθη το εφικτό, τα πράγματα προχώρησαν σωστά».

Αυτό είναι και αλήθεια και δικαιολογία. Πιστεύω ότι ο πολιτικός κόσμος πρέπει να επιδιώκει και το παραπάνω βήμα και την υπέρβαση. Την επεδίωξα».

Καταλήγει δε γράφοντας πως «ο λαός είναι ο κριτής των πολιτικών, ο δε χρόνος ο αντικειμενικότερος όλων».



Χριστόδουλος: Δεν θα αφήσουμε να γκρεμιστεί το σπίτι μας

Με τη φράση «η Εκκλησία είναι μέσα στον κόσμο και ασχολείται με τα προβλήματα του λαού, δεν τα κοιτάει από μακριά», ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Χριστόδουλος έδωσε τη δική του απάντηση στις αιχμές που αφήνει εναντίον του, μέσω του βιβλίου του, ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Σημίτης.

Μία ημέρα μετά την προδημοσίευση αποσπασμάτων του βιβλίου του κ. Σημίτη και την αναφορά του ότι η Εκκλησία θέλει να συγκυβερνήσει, ο κ. Χριστόδουλος τό-

νισε, από άμβωνος, ότι «η Εκκλησία μπορεί να πορεύεται σε δύσκολες συνθήκες, αλλά δεν πρόκειται να πάθει κακό», παρομοιάζοντας παράλληλα την Εκκλησία με ένα καράβι που έχει οδηγό τον ίδιο τον Κύριο. Όπως τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Χριστόδουλος, «η Εκκλησία η ορθόδοξη είναι και εθνική, και αυτό δεν είναι προς ψόγο, είναι προς έπαινο».

Κατά τη διάρκεια του κηρύγματός του ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος δήλωσε, με νόημα, «μας κατηγορούν ότι

έχουμε ταυτιστεί με το έθνος, αλλά αυτό το έθνος το αγαπάμε, γιατί σε αυτό το έθνος ανήκουμε», για να προσθέσει ότι «δεν θα αφήσουμε να γκρεμιστεί το σπίτι μας, γιατί σε αυτή την περίπτωση θα πέσει να μας πλακώσει ο λούκος».

Παράλληλα, επισήμανε ότι ο λαός θέλει τους ποιμένες ενεργούς και «όχι καθημερινούς απλώς επί του Θρόνου», τους θέλει «συναγωνιστές, όχι στις κερκίδες του σταδίου, αλλά κάτω στο στίβο, εκεί όπου διεξάγονται οι πνευματικοί και οικονομικοί αγώνες». Ο

λαός θέλει την Εκκλησία «μπροστάρη στους αγώνες αυτούς, τόσο τους εθνικούς όσο και τους κοινωνικούς και τους πνευματικούς» υπογράμμισε ο Αρχιεπίσκοπος, και πρόσθεσε ότι αυτό «σημαίνει Εκκλησία πραγματική και ειλικρινής, η οποία δεν γνωρίζει να υπηρετεί σκοπιμότητες, αλλά να λέει αλήθειες προς πάσα κατεύθυνση, έστω και αν αυτό στοιχίζει ενίοτε πολύ ακριβά». Να σημειωθεί ότι στο πλευρό του Αρχιεπισκόπου τάχθηκε και ο μητροπολίτης Καλαβρύτων Αμβρόσιος.