

Βιβλίο από τον πρώην πρωθυπουργό Κώστα Σημίτη Αποκαλύψεις για το δημόσιο βίο

ΜΗΝΥΜΑΤΑ με πολλούς αποδέκτες και σημαντικές αποκαλύψεις για μείζονα θέματα του δημόσιου βίου της χώρας από το 1996 περιέχονται στο βιβλίο του πρώην πρωθυπουργού Κώστα Σημίτη που θα παρουσιάσει ο ίδιος μεθαύριο, Τετάρτη, στο Μουσείο Μπενάκη. Στο βιβλίο του που έχει τίτλο «Πολιτική για μια δημιουργική Ελλάδα, 1996-2004» (εκδόσεις Πόλις) ο κ. Σημίτης πραγματοποιεί έναν απολογισμό της οκταετίας του, με αυτοκριτική διάθεση αλλά και κριτική στους πολιτικούς αντιπάλους του, τόσο προς τα

δεξιά όσο και προς τα αριστερά. «Σε κάποιους τομείς», επισημαίνει, «δεν τα κατάφερα όπως ήθελα. Δεν άλλαξαν δραστικά τα πράγματα. Καθυστερήσαμε ή διστάσαμε. Αλλά και αρκετές φορές δεν υπήρξαν οι αναγκαίες δυνάμεις και τα απαραίτητα μέσα». Μεταξύ άλλων, ο κ. Σημίτης αναφέρεται εκτενώς στη «νύχτα των Ιμίων», ενώ επισημαίνει ότι η επιλογή του να συνεννοηθεί με τον Γ. Πα-



Ο κ. Κώστας Σημίτης.

πανδρέου δεν ήταν προσωπικό θέμα, αλλά πολιτικό, καθώς εκτιμούσε ότι «μόνο αυτός θα μπορούσε να εξασφαλίσει τόσο μία ομαλή διαδοχή, όσο και μία νίκη στις εκλογές». Ιδιαίτερα επικριτικός απέναντι στη Ν.Δ., ο κ. Σημίτης τη βλέπει ως παράταξη «βαθιά κρατικιστική, στραμμένη στο παρελθόν, αφιερωμένη στο τρίπτυχο πατρις-θρησκεία-οικογένεια». Τέλος, για την

ήττα στις εκλογές εκφράζει την πεποίθηση ότι δεν προβλήθηκε επικοινωνιακά όσο έπρεπε το έργο της οκταετίας, κάτι που βάρυνε το εκλογικό αποτέλεσμα.

«Οι θέσεις της Εκκλησίας, θέσεις αρχών, είναι δεδομένες και γνωστές. Από εκεί και πέρα, καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράζει τις προσωπικές του αντιρρήσεις». Αυτό ανέφεραν κύκλοι της Αρχιεπισκοπής στα όσα γράφει στο βιβλίο του ο πρώην πρωθυπουργός, Κ. Σημίτης, για τις ταυτότητες και την Εκκλησία. [SID:1355094]