

ΓΑΛΛΙΑ
Στρατιωτικός νόμος σε 300 πόλεις

Ανυψασία προκαλεί στην Ευρώπη η επέκταση των ταραχών σε 300 πόλεις της Γαλλίας, αλλά και τα μεμονωμένα επεισόδια σε άλλες ευρωπαϊκές πόλεις. ΣΕΛΙΔΕΣ 21, 22, 23



ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ
Ανοιξε με προσκλήσεις για διάλογο
Οι κ.κ. Γ. Αλογοσκούφης και Π. Παναγιωτόπουλος κάλεσαν τους κοινωνικούς εταίρους για διάλογο τις προσεχείς εβδομάδες. ΣΕΛΙΔΑ 63

ΣΗΜΕΡΑ
ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΠΟΥ **ΚΕΡΔΙΣΕ** ΤΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ
32 σελίδες
ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΙΧΗΔΙΑ
ΠΡΟ τύπος ψεύεις
Η μόνα κερδίζε και με... ΕΙΚΟΝΕΣ

ΑΥΡΙΟ
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΥΝΗΓΟΥΣ
Ένα περιοδικό
84 σελίδες
και Ένα **DVD**
Για την **μπεκάτσα** και την **καλημάνα**

ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ
συλλεκτικό **DVD**
Jimi Hendrix

Δήλωση δυσφορίας από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ
ΕΚΘΕΤΕΙ
Παπανδρέου ο Σημίτης

→ Ο πρώην πρωθυπουργός ομολογεί πως διαπραγματευόταν τις γκρίζες ζώνες στο Αιγαίο

Οι αποκαλύψεις του κ. Κ. Σημίτη εκθέτουν το σημερινό πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ κ. Γ. Παπανδρέου, ο οποίος ως υπουργός Εξωτερικών την περίοδο 1999-2004 είχε την πολιτική ευθύνη για την πορεία του ελληνοτουρκικού διαλόγου. ΣΕΛΙΔΕΣ 4, 5



→ Οι εκλογές του 2004 εμπόδισαν την «ευδόκιμη» κατάληξη των διαπραγματεύσεων

ΓΚΑΛΟΠ ΓΡΟ-ΜΕΓΑ
Σταθερή η υπεροχή της Ν.Δ. ΣΕΛΙΔΑ 3

ΕΝΘΕΤΟ 24 ΣΕΛΙΔΩΝ: Αναλυτικοί πίνακες
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ

3.221 θέσεις σε υπουργεία-φορείς

ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
Απάντηση με στοιχεία στην προπαγάνδα του ΠΑΣΟΚ

«Τρέχουν» οι προθεσμίες για την πρόσληψη 1.083 υπαλλήλων στο Δημόσιο, ενώ εγκρίθηκαν 2.138 νέες θέσεις. Πάνω από το 80% των προσλήψεων σήμερα γίνονται μέσω ΑΣΕΠ, ενώ οι υπόλοιπες αφορούν ανανεώσεις συμβάσεων του ΠΑΣΟΚ, τόνισε στη Βουλή ο υπ. Εσωτερικών.

ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Νέο πακέτο **2.138** θέσεων σε 5 υπουργεία
1.083 υπαλλήλων στο Δημόσιο
1.950 υπαλλήλων σε 5 υπουργεία

BIBLIO ΣΗΜΙΤΗ

«Γκρίζες ζώνες» στις αποκαλή ψεις για το Αιγαίο

Ερωτηματικά για το περιεχόμενο του διαλόγου με την Αγκυρα / Εκτεθειμένος ο Γ. Παπανδρέου που καλείται να δώσει

Της ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΠΑΝΟΥ

Η πολιτική αλλαγή στην Ελλάδα το Μάρτιο του 2004 εμπόδισε μία οριστική εφ' όλης της ύλης διευθέτηση των ελληνοτουρκικών «διαφορών» στο Αιγαίο, όπως προκύπτει από το περιεχόμενο του βιβλίου του κ. Κ. Σημίτη «πολιτικά για μια δημιουργική Ελλάδα» που ήταν - μεταξύ άλλων - πολιτική για μια Ελλάδα περιορισμένης κυριαρχίας.

Ο πρώην πρωθυπουργός που ευχαρίστησε τους Αμερικανούς από το βήμα της Βουλής για την ταπεινώση των Υμίων αποκαλύπτει για πρώτη φορά ότι επί των ημερών του έγιναν αντικείμενο μυστικής διμερούς διαπραγμάτευσης ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα. Αποκαλύπτει, επίσης, ότι η Αθήνα και η Αγκυρα είχαν φτάσει έ-

Ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ πρέπει να διευκρινίσει αν μπήκαν στο τραπέζι τα κυριαρχικά μας δικαιώματα

να βήμα πριν από το συμβιβασμό, πριν από έναν αμοιβαία επωφέλη συμβιβασμό με ό, τι αυτό μπορεί να σημαίνει.

Ο πρώην πρωθυπουργός που θριαμβολόγησε για τη συμφωνία της Μεδρίτης (με την οποία αναγνωρίστηκαν τα «ζωτικά συμφέροντα» της Τουρκίας στο Αιγαίο) και του Ελσίνκι (με την οποία αναγνωρίστηκε η ύπαρξη «μεθοριακών διαφορών και άλλων συναφών θεμάτων») αποκαλύπτει ότι η κυβέρνηση του απεμπόλησε την πάγια ελληνική θέση, ότι μόνη ελληνοτουρκική διαφορά είναι η οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας παραδεχόμενος ότι στο τραπέζι για «διερευνητικών επαφών» και τη ζητήματα του Αιγαίου περιλαμβάνονταν και άλλα θέματα, δηλαδή οι «γκρίζες ζώνες» και η αιγιαλίτιδα ζώνη.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Οι αποκαλύψεις του κ. Κώστα Σημίτη εκθέτουν το σπερμένο πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ κ. Γιώργο Παπανδρέου ο οποίος ως υπουργός Εξωτερικών την περίοδο 1999-2004 είχε την πολιτική ευθύνη για το περιεχόμενο και την πορεία του ελληνοτουρκικού διαλόγου χωρίς ποτέ μέχρι σήμερα ο ίδιος να ομολογήσει ότι αποδέχθηκε τη συζήτηση για το καθεστώς νησίδων, νησιών και βραχονησίδων στο Αιγαίο. Τα ερωτήματα αποκτούν ακό-

μη μεγαλύτερες διαστάσεις αν αναλογιστεί κανείς ότι μόλις πριν από μία εβδομάδα κατά την προημερησίας διατάξεως συζήτηση στη Βουλή για την εξωτερική πολιτική ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης κατήγγειλε σε υψηλότερους τόνους τον πρωθυπουργό Κ. Καραμανλή ότι εγκατέλειψε το χρονοδιάγραμμα που προέβλεπε η συμφωνία του Ελσίνκι για παραπομπή των «μεθοριακών διαφορών» στο διεθνές δικαστήριο της Χάγης.

ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙ

Ο κ. Παπανδρέου καλείται τώρα, εκ των πραγμάτων, να απαντήσει πώς ακριβώς θα έβγαιναν «κερδισμένες» και οι δύο πλευρές», όπως χαρακτηριστικά γράφει ο κ. Σημίτης από την «ευδοκίμη κατάληξη» του διαλόγου που άγγιξε όλο το πλέγμα των τουρκικών διεκδικήσεων στο Αιγαίο. Με άλλα λόγια θα πρέπει να διευκρινίσει τι θα έπαρνε η Τουρκία και σε ποια θέματα προκειμένου να είναι και οι δύο πλευρές ικανοποιημένες, ενώ, επίσης, ζητούμενο είναι το σκεπτικό βάσει του οποίου τα Υμία θεωρήθηκαν από την προηγούμε-

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΕΝΑ «ΓΚΡΙΖΟ» ΑΙΓΑΙΟ

(Από το βιβλίο του Κώστα Σημίτη)

« Το άλλο ακανθώδες ζήτημα των διερευνητικών επαφών είναι η αιγιαλίτιδα ζώνη. Η έκτασή της συναρτάται με την οριοθέτηση της ηπειρωτικής υφαλοκρηπίδας.

« Ένα άλλο ζήτημα που αποτελεί μείζον ζήτημα των διερευνητικών επαφών είναι το θέμα των γκρίζων ζωνών στο Αιγαίο.

« Οι ΗΠΑ εγγυώνται τη μη επάνοδο των τουρκικών δυνάμεων στη βραχονησίδα.

« Το ίδιο και εμείς για τις ελληνικές δυνάμεις. Αλλάστε, πρόκειται για αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη.

« Τη στιγμή της κυβερνητικής αλλαγής το Μάρτιο του 2004 (...) ήταν ζήτημα χρόνου, ίσως λίγων μηνών, η ευδοκίμη κατάληξη, στη βάση της αμοιβαίας συναίνεσης, με κερδισμένες και τις δύο πλευρές.

νη κυβέρνηση «αποστρατιωτικοποιημένη περιοχή».

λείται, τέλος, να εξηγήσει γιατί δεν ενημέρωσε ποτέ τα ελληνικά κόμματα και την κοινή γνώμη για

την αποδοχή ως αντικείμενο ελληνοτουρκικού διαλόγου την τουρκική θεωρία περί «γκρίζων ζωνών», με την οποία τίθενται σε αμφισβήτηση εθνικά κυριαρχικά δικαιώματα. Η κυβέρνηση είναι προφανώς ενοχλημένη για τις διπλωματικές επιπτώσεις της εξιστόρησης από τον πρώην πρωθυπουργό όσων συνέβησαν κατά την κρίση των Υμίων. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Θ. Ρουσόπουλος αναρωτήθηκε χθες «αν η δημοσιοποίηση απόρρητων στοιχείων που αναφέρονται στο χειρισμό μιας κρίσης - που πανθομολογούμενες έβγαλε την Ελλάδα μάλλον πληγωμένη - βοηθά τον τόπο».

ΔΕΝ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΕ

Διευκρίνισε ότι δεν έχει προλάβει να διαβάσει το βιβλίο, ενώ σε ερώτηση για την ατζέντα των συνομιλιών με την Τουρκία παρέπεμψε σε σχετικές δηλώσεις του πρωθυπουργού στη Βουλή, τονίζοντας: «Σας υπενθυμίζω ότι ο πρωθυπουργός τόνισε στη Βουλή πως για την ελληνική κυβέρνηση δεν υπάρχουν διαφορές. Ένα είναι το ζήτημα, αυτό της υφαλοκρηπίδας».

Τα τουρκικά ΜΜΕ συνέχισαν και χθες να ασχολούνται με το βιβλίο του κ. Σημίτη, που τους προσέφερε πολλά επιχειρήματα κλύνης των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων.

Η «Akşam» με τον τίτλο «Κοιμίσιας την Αθήνα» φιλοζήτησε συνέντευξη του τότε διοικητή του στόλου της Τουρκίας, Σαλίμ Ντερβίσογλου, ο οποίος επιχείρησε να τους τουρκικούς χειρισμούς και χαρακτηρίζει το θέμα των Υμίων σημαντικότερο και από αυτό της Κύπρου.

Η «Cumhuriyet» με τον πρωτοσέλιδο τίτλο «Αυτά τα οποία δεν μπόρεσε να γράψει ο Σημίτης» υπογραμμίζει ότι δεν γίνεται αναφορά στα λεκθέντα του πρώην προέδρου των ΗΠΑ Κλίντον πως «η Τουρκία είναι αποφοισμένη, δεν πρόκειται να κερδίσετε τον πόλεμο αυτό» και ότι δεν είναι γνωστό ακόμη και σήμερα ο τρόπος της απόβασης των Τούρκων καταδρομών στη δεύτερη βραχονησίδα Κερντάκ.

Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίωμα, αν και στο βιβλίο αναφέρεται ο λόγος για τον οποίο έφεραν τον Οτσαλάν στην Ελλάδα, παρόλο που ήταν γνωστές οι τουρκικές πιέσεις στις χώρες που τον φιλοξενούσαν, δεν γίνεται καμία αναφορά στους λόγους της αποστολής του στην Κέννα, όπου η CIA και η MOSSAD είχαν σημαντικό ρόλο.

ΧΡΥΣΑ ΤΑΒΟΥΛΑΡΗ

ψεις για το Αιγαίο

διευκρινίσεις για τους χειρισμούς του ως υπ. Εξωτερικών

ΕΙΠΑΝ ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΣΗΜΙΤΗ

Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ «Θα διαβάσω το βιβλίο του Κ. Σημίτη με ενδιαφέρον».	Μ. ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ «Από το 2000 έπρεπε να ξεκινήσει η προσπάθεια ανασυγκρότησης του ΠΑΣΟΚ».	ΕΥ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ «Το ερώτημα για το ΠΑΣΟΚ είναι το πώς θα κερδίσουμε τις επόμενες εκλογές».
ΧΡ. ΒΕΡΕΛΗΣ «Το βιβλίο είναι επιστροφή στην πολιτική κι όχι αποκαρτισμός».	Γ. ΠΑΝΑΓΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ «Για όλα φτάνει ο δήλος».	ΧΡ. ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΣ «Στα αίτια της ήττας ήταν και η διαφθορά».
		Ν. ΚΑΤΣΕΛΗ «Όταν ο τιμονιέρης εγκαταλείπει το σκάφος την κρίση, δεν δικαιούται να κάνει κριτική».

ΠΑΣΟΚ

Δυσφορία και προβληματισμός

Επικρίσεις για την απουσία αυτοκριτικής σε θέματα όπως η διαφθορά και το Χρηματιστήριο

Μετάθεση ευθυνών, εξιδανίκευση χειρισμών κι επιλογών του κι απουσία σοβαρής αυτοκριτικής της θητείας του στη θέση του πρωθυπουργού, διαβάζον πίσω από τις γραμμές των 670 σελίδων του βιβλίου του κ. Σημίτη στελέχη του ΠΑΣΟΚ. «Θα διαβάσω το βιβλίο του Κ. Σημίτη με ενδιαφέρον», δήλωσε χθες ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Γ. Παπανδρέου, επιβεβαιώνοντας με την ολιγόλογη και αποστασιοποιημένη αναφορά του την έντονη δυσφορία του για τις αιχμές του πρώην πρωθυπουργού στο πρόσωπό του.

ΣΥΓΚΥΡΙΑ

Στη Χαριλάου Τρικούπη και παρά το γεγονός ότι επιχειρούν να ελαχιστοποιήσουν τις εντυπώσεις, που έχουν ήδη δημιουργηθεί και κυρίως τα «φωτογραφικά» κατά του κ. Παπανδρέου σχόλια, δεν κρύβουν τον προβληματισμό τους για τη μετατόπιση του κέντρου βάρους της πολιτικής «ατζέντας» με αφορμή το βιβλίο και σε χρονική συγκυρία κάθε άλλο παρα ευσίωτη, όπως υποστηρίζουν, για την κυβέρνηση.

Παράλληλα στελέχη του ΠΑΣΟΚ και εκ των στενών συνεργατών του κ. Παπανδρέου σχολιάζουν σκεπτικά την απουσία αυτοκριτικής του κ. Σημίτη σε μείζονα ζητήματα - κρίσιμα για την εκλογική ήττα του 2004 - όπως η διαφθορά αλλά και το Χρηματιστήριο. «Ο Κ. Σημίτης αναφέρεται σε κόπωση του εκλογικού σώματος, από τις εξελίξεις στην οικονομία, την προ-

σαρρογή στο ευρώ και το Χρηματιστήριο και συγχρόνως μας επικρίνει γιατί δεν υπερασπιστήκαμε την πολιτική του, και μόνο αυτό είναι ανιψατικό», ανέφερε χθες και στο περιθώριο της συνεδρίασης του Πολιτικού Συμβουλίου στενός συνεργάτης του κ. Παπανδρέου. Πρώην υπουργός, πάντως, σε καίριους συζητήσεις επισημαίνοντας την αναφορά του κ. Σημίτη στα αίτια της εκλογικής ήττας του ΠΑΣΟΚ και το «πρόκειρο», όπως ανέφερε, σκόλιο του πρώην πρωθυπουργού για το Χρηματιστήριο διατύπωνε το ερώτημα «γιατί ο πρώην πρωθυπουργός αποφεύγει να αναλάβει τις προσωπι-

Αντιφατικοί οι ισχυρισμοί του για τα αίτια της εκλογικής ήττας υποστηρίζουν κορυφαία στελέχη

κής του ευθύνες για την προσπάθεια αξιοποίησης του Χρηματιστηρίου στις ευρωεκλογές του 1999 και την περιβόητη προεκλογική αφίσσα». Σύμφωνα με πληροφορίες, στη συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου ο Χρ. Πολυζωγόπουλος φέρεται να είπε ότι ένα από τα αίτια της ήττας, που δεν αναφέρεται στο βιβλίο, ήταν και η διαφθορά και πρόσθεσε «το βιβλίο δεν θα πρέπει να γίνει η αφορμή για αποπροσανατολισμό κι εσωστρέφεια».

Μιλώντας στον «Αθήνα 9,84» ο πρώην γραμματέας του ΠΑΣΟΚ Μιχ. Χρυσοχοϊδής δήλωσε: «Το παιχνίδι της δεύτερης τετραετίας είχε να κάνει με δύο πράγματα: το πρώτο ήταν το ευρωπαϊκό εγχείρημα, που άρχισε να καταπίπτει, να αποτυγχάνει και το είδαμε από το 2001 και μετά. Το δεύτερο», πρόσθεσε, «αφορούσε την ανασύνταξη της δημοκρατικής παράταξης, πιστεύω ότι το 2000 την επόμενη μέρα της νίκης μας έπρεπε να ξεκινήσει η προσπάθεια ανασυγκρότησης του ΠΑΣΟΚ, για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε τις μεγάλες μεταρρυθμίσεις για τον τόπο».

ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ

Ο Ευ. Βενιζέλος ανέφερε ότι το ερώτημα για το ΠΑΣΟΚ είναι το πώς θα κερδίσει τις επόμενες εκλογές, κάτι για το οποίο ασχολούμαστε, όπως είπε, όλοι. «Για όλα φτάνει ο άλλος πλυν του ίδιου του κ. Σημίτη, είναι κάτι σαν τη Ν.Δ.», σχολίασε ο Γ. Παπαναγιωτακόπουλος, ενώ η Νόρα Κατσέλη δήλωσε ότι ο πρώην πρωθυπουργός δεν δικαιούται να ομιλεί «γιατί, όπως είπα, ο τιμονιέρης όταν εγκαταλείπει το σκάφος δεν δικαιούται να κάνει κριτική».

ΝΟΝΗ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ

Γ. ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ Εθνικό ατόπημα οι αναφορές στα Υμία

Σκληρή γλώσσα εναντίον του πρώην πρωθυπουργού Κώστα Σημίτη με αφορμή τα όσα αναφέρει στο βιβλίο του χρησιμοποιήσει ο επικεφαλής των ευρωβουλευτών της Ν.Δ. Ιωάννης Βαρβιτσιώτης, χαρακτηρίζοντας εθνικό ατόπημα τις αναφορές του κ. Σημίτη για τα Υμία, αλλά και ασκώντας γενικότατα κριτική στα κυρίαρχα σημεία του βιβλίου του πρώην πρωθυπουργού. Ο κ. Βαρβιτσιώτης επισήμανε μιλώντας στο ραδιοφωνικό του ALPHA ότι ο κ. Σημίτης με αυτά που γράφει λοιδορεί τις Ενοπλες Δυνάμεις στην ανεπίτρεπτη προσπάθειά του να αποσειεί τις δικές του ευθύνες, ενώ επισήμανε ότι τόσο ο κ. Λυμπερίνης όσο και οι αρχηγοί των τριών κλάδων αποτελούσαν κομματικές επιλογές της κυβέρνησης Σημίτη.



Ο ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Γ. Βαρβιτσιώτης.

«Ορθώς η παράταξη του δεν απαντά σε αυτά τα θέματα, γιατί δεν μπορούν να δικαιολογήσουν αδικαιολόγητα πράγματα» σχολίασε ο κ. Βαρβιτσιώτης, συμπληρώνοντας ότι πρόκειται για εθνικός απαράδεκτα ατόπημα, καθώς «σε καμία περίπτωση η Ελλάδα δεν αναγνώρισε ότι υπάρχει άλλη διαφορά πλην της αιγιαλίτιδας ζώνης». Σημείωσε ότι, εφόσον στο βιβλίο εκτίθενται ή αναφέρονται απόρρητα έγγραφα, δεν πρόκειται για λάθος αλλά για ποινικό αδίκημα, καθώς βάσει νομοθεσίας τα απόρρητα του ΥΠΕΞ διαπρύνονται σε αυτό το καθεστώς για 25 χρόνια. Απαντώντας για το αν θα πρέπει να κινηθεί η κυβέρνηση με κάποιο τρόπο εναντίον του, απάντησε αρνητικά. «Δεν ποινικοποιεί μια ιστορία για την οποία ο ίδιος ο κ. Σημίτης θα τρέπεται ύστερα από λίγα χρόνια».

Στο θέμα της εκλογικής ήττας του 2004 ο κ. Βαρβιτσιώτης υποστήριξε ότι οι εκλογές για το ΠΑΣΟΚ είχαν χαθεί ένα χρόνο πριν διεξαχθούν.

«Ο κ. Σημίτης δεν μπορεί να το αναγνωρίσει αυτό, για δικούς του λόγους». Αναγνώρισε ασφαλώς έργο στην θεία του πρ. πρωθυπουργού «αλλά η ανοχή που έδειξε προς πάσα κατεύθυνση ήταν τελείως καταστρεπτική για τον τόπο».

Β. ΜΠΕΣΚΕΝΗΣ

Μ. ΕΒΕΡΤ

Ο ηγέτης δεν ρίχνει τις ευθύνες στους άλλους

Δριμεία κριτική στον Κ. Σημίτη με αφορμή το περιεχόμενο του βιβλίου άσκησε χθες ο πρώην πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Μιλτιάδης Εβέρτ.

Ο κ. Εβέρτ σπλήνισε την επιλογή του Κ. Σημίτη να αποκαλύπτει μυστικά του στρατού, παρέκτονας με αυτόν τον τρόπο όπλα στην τουρκική πλευρά, ενώ άσκησε και δριμεία κριτική στον πρώην πρωθυπουργό για την απόφασή του να μην επιδείξει τον παραμικρή διάθεση αυτοκριτικής στο βιβλίο του. «Δεν είναι δυνατόν να είσαι ηγέτης και να επιρρίπτεις ευθύνες για όλα στους άλλους», σημείωσε χαρακτηριστικά ο κ. Εβέρτ επικρίνοντας τον κ. Σημίτη και για την άποψη που διατυπώνει στο βιβλίο του ότι οι εκλογές του 2004 χάθηκαν για το ΠΑΣΟΚ την προεκλογική περίοδο. «Οι εκλογές είχαν χαθεί πολύ πριν», είπε.



Ο ΠΡΩΗΝ ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ν.Δ. Μιλτιάδης Εβέρτ.

Β. ΜΠΕΣΚΕΝΗΣ

ΤΥΠΟΣ & ΟΥΣΙΑ

Από τον **ΓΙΩΡΓΟ ΚΟΥΒΑΡΑ** kouvaras@elef-typos.gr

Η αναφορά του κ. Σημίτη στα όσα συνέβησαν την τραγική νύχτα των Υμίων δεν εξυπηρετεί κανέναν εθνικό στόχο παρά μόνο τη μετάθεση των πολιτικών ευθυνών του τότε πρωθυπουργού στην ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων του τόπου. Τα γραφόμενα του κ. Σημίτη επιβεβαιώνουν τη διάλυση των Ενόπλων Δυνάμεων επί ημερών ΠΑΣΟΚ. Ο κ. Λυμπέρης, τον οποίο μέμφεται ο πρώην πρωθυπουργός, υπήρξε κομματική επιλογή που οδήγησε μάλιστα στην αποχώρηση μεγάλου αριθμού κορυφαίων αξιωματικών και των τριών Σωμάτων. Ο ελληνικός λαός περιμένει από έναν πρωθυπουργό κάτι περισσότερο από δικαιολογίες τύπου Σημίτη που δεν αλλάζουν σε τίποτα τις θλιβερές διπλωματικές συνέπειες της εθνικής ταπείνωσης στα Υμία.

Είναι γεγονός αναμφισβήτητο ότι από την εξέλιξη του θέματος των Υμίων ξεκίνησε μια νέα φάση της εξωτερικής μας πολιτικής που είχε ως κύριο χαρακτηριστικό της την αποδοχή από ελληνικής πλευράς της αμερικανικής στρατηγικής στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο. Η Ελλάδα προσπάθησε και προσπαθεί ακόμη να επιτύχει την επίλυση των διμερών μας θεμάτων με την Τουρκία ταυτιζόμενη σε μεγάλο βαθμό με τη στρατηγική των ΗΠΑ στην ευρύτερη περιοχή. «Αποκαλύψεις» σαν αυτές που κάνει ο κ. Σημίτης στο βιβλίο του οδηγούν σε πανηγυρικά πρωτοσέλιδα του τουρκικού Τύπου και κάνουν πολλούς να χαμογελούν με νόημα αναφερόμενοι στην Ελλάδα σε μια περίοδο που μόνο τέτοια... χαμόγελα δεν μας χρειάζονται.

Με το **ΘΑΡΡΟΣ** της γνώμης

Ωράριο και ασφαλιστικό

Η παραδοχή του υπουργού Ανάπτυξης κ. Δημήτρη Σιούφα ότι ενδεχομένως θα έπρεπε να ήταν πιο τολμηρός στη διεύρυνση του ωραρίου λειτουργίας των καταστημάτων δείχνει το δρόμο που πρέπει να ακολουθήσει η κυβέρνηση στο νέο γύρο μεταρρυθμίσεων που προτίθεται να ανακοινώσει έως το τέλος του έτους.



Του **ΠΑΝΟΥ ΑΜΥΡΑ**

Η ηγεσία του υπουργείου Ανάπτυξης ήταν διστακτική στο θέμα του ωραρίου τον περασμένο Ιούλιο, γιατί ουσιαστικά υλοποιούσε το πρώτο μεταρρυθμιστικό βήμα της κυβέρνησης, που ήταν και το δυσκολότερο, καθώς συνάντησε γενικευμένο μέτωπο αντιδράσεων.

Σήμερα οι καταναλωτές αισθάνονται ευτυχείς που μπορούν να ψωνίζουν το Σάββατο έως τις 8 το βράδυ, ενώ τυχόν νέα διεύρυνση του ωραρίου και, γιατί όχι, απελευθέρωσή του για τα μικρά καταστήματα θα έδινε επενδυτική ώθηση για την κατασκευή εμπορικών κέντρων σε όλη τη χώρα.

Αυτό που πρέπει να χαρακτηρίζει τώρα την κυβέρνηση, με δεδομένο ότι πλησιάζουμε στο μέσον της θητείας της, είναι η τόλμη στις προσεχείς αποφάσεις της στους τομείς της οικονομίας και της δημόσιας διοίκησης. **Οι πολίτες εξακολουθούν να εμπιστεύονται τη Νέα Δημοκρατία, όπως φάνηκε και από τη χθεσινή δημοσκόπηση, αλλά ζητούν γενναίες κινήσεις που θα προσπερνούν το πρόσκαιρο πολιτικό κόστος.**

Η υπόθεση του ασφαλιστικού είναι μια μεγάλη ευκαιρία τόσο για την κυβέρνηση όσο και για τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης να τηρήσουν υπεύθυνη στάση απέναντι στις νεότερες γενιές ασφαλισμένων, που θα πληρώσουν το λογαριασμό. Σε αρκετά επιμέρους ζητήματα, όπως η περικοπή στις πρόωπες συνταξιοδοτήσεις, τα δύο μεγάλα κόμματα συμφωνούν. **Είναι ώρα να συμφωνήσουν ότι θα λάβουν αποφάσεις μακριά από κομματικές σκοπιμότητες και να εξηγήσουν στους πολίτες ότι, εάν παραμείνει η σημερινή κατάσταση, οι σημερινοί τριαντάρηδες και σαραντάρηδες θα βρουν μπροστά τους το αδιέξοδο του ασφαλιστικού.** Και αυτό είναι άδικο για τους νέους ασφαλισμένους, αλλά και για τις προοπτικές της εθνικής μας οικονομίας.

Ο κ. Σημίτης προκαλεί την κοινή λογική και την εκλογική βάση του ΠΑΣΟΚ

Πάντα φταίει κάποιος άλλος...

Η άποψη που διατυπώνει ο Κώστας Σημίτης στο βιβλίο του σχετικά με την εκλογική ήττα του ΠΑΣΟΚ στις τελευταίες εκλογές προκαλεί την κοινή γνώμη, αλλά και μεγάλο μέρος της εκλογικής βάσης του κόμματός του.

Ο πολιτικός που αποχώρησε δύο μήνες πριν από τις εκλογές διαβάζοντας τις δημοσκοπήσεις και βάζοντας μπροστά τον Γιώργο Παπανδρέου - για να αποφυγή την επικείμενη εκλογική συντριβή - δεν μπορεί να υποστηρίξει αυθαίρετα ότι οι εκλογές χάθηκαν για το ΠΑΣΟΚ στην προεκλογική περίοδο.

Ο κ. Σημίτης θα κριθεί από την Ιστορία, όπως όλοι οι πολιτικοί. **Είναι, όμως, απορίας άξιον πώς ένας άνθρωπος που κυβέρνησε οκτώ χρόνια την Ελλάδα δυσκολεύεται ακόμη τόσο πολύ να αντιληφθεί το μήνυμα που έστειλε μέσω της κάλπης ο ελληνικός λαός κόντρα στην πολιτική του και στην αντίληψή του για την εξουσία.**

Το ΠΑΣΟΚ δεν έχασε τις εκλογές του 2004 στην προεκλογική περίοδο, τις είχε χάσει πολύ νωρίτερα με κύριο και αποκλειστικό υπεύθυνο τον κ. Σημίτη.

Και επειδή δεν προχώρησε στις αναγκαίες αλλαγές στο κόμμα μετά τη νίκη του 2000, όπως σωστά λέει ο Μιχάλης Χρυσοχοϊδης, αλλά και κυρίως επειδή εφάρμοσε μια πολιτική που το αποξένωσε από τη συντριπτική πλειοψηφία του ελληνικού λαού.

Επιχειρώντας να απεκδυθεί τις ευθύνες του για την εκλογική ήττα, ο κ. Σημίτης σφραγίζει αρνητικά την προσωπική του εικόνα και φορτίζει το κλίμα στο ΠΑΣΟΚ σε μια περίοδο που το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης προσπαθεί να ανταποκριθεί στο ρόλο του αφήνοντας πίσω του το πρόσφατο παρελθόν που ακόμη το βαρραίνει. **Ο Γιώργος Παπανδρέου δήλωσε ότι θα διαβάσει «με ενδιαφέρον» το βιβλίο του πρώην πρωθυπουργού. Αυτό που πραγματικά θα ήθελε να πει είναι ότι μπορούσε να και χωρίς αυτό το βιβλίο...**



ΕΙΠΑΝ

Μετά το βιβλίο, περιμένουμε το DVD με τα σαρδάμ του κ. Σημίτη.



Αυτό που πρέπει να μας ενδιαφέρει είναι πώς θα νικήσουμε στις επόμενες εκλογές

Ευάγγελος Βενιζέλος, Βουλευτής ΠΑΣΟΚ Σ.σ.: Ζήσε Μάν μου...



Ο ΣΥΝ είναι ερωτεύσιμος

Αλέξης Τσίπρας, υποψήφιος δήμαρχος Αθηναίων Σ.σ.: Αλλά για... γάμο δεν το βλέπουμε!

ΑΠΟΨΕΙΣ

Δυστυχώς, είναι Νοέμβρης

Η φτώχεια δεν φοβίζει τους φτωχούς. Αυτοί την ξέρουν και όλη τους η ζωή είναι μια εκπαίδευση για να την αντιμετωπίσουν. Τις κυβερνήσεις πρέπει να φοβίζει η φτώχεια, γιατί γίνεται απειλησιμότερος εκθρόνος τους. Δηλαδή ο χειρότερος εκθρόνος τους.

Τι μπορεί να ελπίζει ένας νέος που γεννιέται σ' ένα γκριζό κτίριο, σ' ένα γκριζό τοπίο, για να ζήσει μια γκριζή ζωή, αναρωτιόταν δεκαπέντε χρόνια πριν ο Μιτερνάν, σκαπίζοντας τη φλεγόμενη άμμο στη «δυτική όχθη» της χώρας του, την ίδια άμμο που τσουρουφλίζει τις ζωές χιλιά-



Της
ΠΟΥΛΗΣ
ΜΑΝΩΛΗ

δων νέων ανθρώπων στα προάστια της Ρώμης, της Λισαβόνας, του Μονάχου. Και της Αθήνας Βε-

βαίως, που κατέβαλε αγωνιώδεις προσπάθειες να την κρύψει από τα μάτια των ολυμπιακών επισκεπτών της.

Τα συμπτώματα είναι κοινά, αφού κοινές είναι οι πολιτικές που τα εκκολάπτουν. Επιχειρήσεις κλείνουν, οι δουλειές όλο και λιγοστεύουν, το κοινωνικό κράτος συρρικνώνεται, το ταξικό χάσμα διευρύνεται και η μακροχρόνια ανεργία γίνεται η μεγάλη πληγή που μοιλάει τον κοινωνικό ιστό.

Για «πολλά Παρίσια σε πέντε με δέκα χρόνια» προειδοποίησε ο Πρόντι. Οι πολιτικοί μετρούν το χρόνο με το βαθμό απόγνωσης που εκτιμούν ότι παρουσιάζουν οι «ευαίσθητες ομάδες» στις χώρες τους. Το Παρίσι δεν απέχει έτη φωτός από την Αθήνα.

Στην τελευταία μέτρηση που διενήργησε για λογαριασμό της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς το Τμήμα Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, ο βαθμός απειλησιμότητας της ελληνικής νεολαίας βρέθηκε ότι «κυμαίνεται σε σχετικά υψηλό επίπεδο σε σχέση με άλλους νεανικούς πληθυσμούς».

Ο μισός νεανικός πληθυσμός της δικής μας χώρας, ηλικίας από 15 έως 29 ετών, διαπιστώθηκε ότι πάσχει από έλλειμμα ελπίδας, «βλέπει το μέλλον ασαφές και αβέβαιο», τρέμει την ανεργία, αλλά βρίσκει ακόμη καταφύγιο στο «πατρικό» του. Μπορεί να υποθέσει κανείς το αποτέλεσμα ανάλογης σφυγμομέτρησης στο νεανικό πληθυσμό των μεταναστών της Ελλάδας, οι οποίοι ήδη υπολογίζονται σε ένα εκατομμύριο.

Στη Γερμανία πιστεύουν ότι έχουν ακόμη χρόνο, ότι οι μετανάστες τους «δεν είναι βουτηγμένοι στην απόγνωση». Στη Βρετανία, που καυχάται για το επίτευγμα της κοινωνικής πολυμορφίας της, εκδηλώνεται έντονη ανησυχία για την εξαγωγή της κρίσης.

Δυστυχώς, δεν είναι Μάνς. «Δεν ανθίζουν πουλούδια» στα προάστια του Παρισιού. Δεν είναι φοιτητές οι εξεγερμένοι. Ούτε εργάτες είναι, δυστυχώς. Είναι άνεργοι και πολύ φτωχοί. Και έχουμε Νοέμβρη. Σε όλη την Ευρώπη.

Σχόλιο πρώην υπουργού των κυβερνήσεων Σημίτη για το βιβλίο του πρώην πρωθυπουργού το οποίο ο εν λόγω πρώην υπουργός έσπευσε από τους πρώτους να αγοράσει. «Τώρα κατάλαβα, ο Σημίτης νόμιζε ότι ήταν Πρόεδρος της Δημοκρατίας και όχι πρωθυπουργός...» (το καρφί έχει σχέση με το ανεύθυνο του Προέδρου της Δημοκρατίας).

Και ήταν από τους ευεργετηθέντες.

Ο ίδιος πρώην υπουργός όλων των κυβερνήσεων Σημίτη ένα ολόκληρο βράδυ το πέρασε τηλεφωνώντας σε γνωστούς και φίλους – οι περισσότεροι διατελέσαντες μέλη των Υπουργικών Συμβουλίων Σημίτη – για να τους διαβάσει αποσπάσματα...

Οχι, δεν μου μετέφεραν τα σχόλια που ακούστηκαν...

Εγώ ένα δεν κατάλαβα, οι διαφημιστές και οι επικοινωνιολόγοι κυβερνούσαν και αυτοί έχασαν τις εκλογές του 2004;

Η κυβέρνηση έχει κάθε λόγο να ευχαριστεί τον Κ. Σημίτη για το timing που επέλεξε να παρουσιάσει το βιβλίο του. Έκανε χάριν της Ν.Δ. αυτό που δεν μπόρεσε να κάνει η κυβέρνηση της Ν.Δ., άλλαξε την ατζέντα των δημοσίων συζητήσεων...

Ο δεύτερος λόγος που το προεκλογικό επιτελείο της Ν.Δ. μαθαίνει ότι θα στείλει ανθοδέσμη στον Κ. Σημίτη είναι το απόσπασμα το σχετικό με την προεκλογική τακτική της Ν.Δ. το οποίο και σας παραθέτω. Εκτιμά λοιπόν ο Κ. Σημίτης: «Η Ν.Δ. κέρδισε τις εκλογές χάρη σε μια επί χρόνια πολύ καλά σχεδιασμένη επικοινωνιακή προσπάθεια, μια εξαιρετικά δραστήρια και έντονη παρουσία στο δημόσιο διάλογο, τις τεχνικές επικοινωνίας της και την ενότητα του λόγου που παρουσίασε».

Και επειδή, ως γνωστόν, για την πολιτική και τους πολιτικούς ειδικά όταν είναι στρι-



Χάρυβδεις



μωγμένοι ή χάνουν φταίει τα ΜΜΕ και οι δημοσιογράφοι, ο κ. Σημίτης μη θέλοντας να αποτελέσει εξαίρεση στον κανόνα συνεχίζει: «Επιδίωξε (η Ν.Δ.) και πέτυχε η πολιτική αντιπαράθεση να μετατραπεί από διαμάχη θέσεων σε ανταγωνισμό εικόνων και εντυπώσεων εκμεταλλεζόμενη με επιτυχία κάθε σκηνικό που της παρουσιάζονταν.

Η Ν.Δ. ακολούθησε την ημερήσια διάταξη των τηλεοπτικών καναλιών που για λόγους τηλεθέασης αναδεικνύουν συνεχώς «δράματα» της καθημερινότητας και προσάρμοσε α-

πόλυτα το δικό της λόγο στο λόγο των καναλιών».



Στη διαμάχη Σημίτη-Λυμπέρη δεν θα μπω γιατί θα την κρίνει η Ιστορία (όπως θα ελεγε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος) και (δυστυχώς) η... Αγκυρα.

Οι κυβερνήσεις Σημίτη, όμως, κυβερνήσεις ήταν και πέρασαν... έτσι επιστρέφω στη ζέουσα πραγματικότητα που θα έλεγε και ο Π. Παναγιωτόπουλος



αν έμενε δημοσιογράφος και δεν είχε προσαχθεί σε υπουργό. Την κυβέρνηση της Ν.Δ.

Σημειώστε πιθανές ημερομηνίες ανασχηματισμού και στοιχηματίστε αν θέλετε. Επιλογή πρώτη 28/12. Επιλογή δεύτερη 2 (ναι 2)/1/2006. Επιλογή τρίτη 5/1/2006.

Και πάντως αυτή την εβδομάδα αποκλείεται. Μαθαίνω ότι ο Β. Μείμαράκης σήμερα και αύριο θα είναι στη Μυτιλήνη, την Πέμπτη και την Παρασκευή στη Ρόδο για το συνέδριο της ΚΕΔΚΕ...

Σχόλιο Β. Μείμαράκη για την γκρίνια στην κοινοβουλευτική ομάδα. «Φυσιολογικό είναι, έχουμε 60 καινούργιους, δεν έχουν ανοχές πολέμου», τη συνέχεια του σχολίου «πολλοί νόμιζαν ότι διακυβέρνηση είναι άνεση και γκλαμουριά αλλά είναι συνεχής μάχη» δεν τη λέω...

Καλά οι καινούργιοι. Οι παλιοί;



Με τούτα και με κείνα μαθαίνω ότι το όνομα του κ. Σπυλιωτόπουλου συζητείται στους προς κρυψουργοποίηση. Κι εδώ που τα λέμε, ουδείς έχει ποτέ αμφισβητήσει τις ικανότητες του Αρν, ειδικά τις περιόδους που έχει συνείδηση του μέτρου.

Σχόλιο – καλό ή κακό το εκτιμάτε εσείς – κορυφαίου κυβερνητικού στελέχους: «Υφυπουργός ο Αρνς υπό έναν άπειρο και ανίσχυρο υπουργό θα πάρει το υπουργείο και θα φύγει...».

Δεν μπορώ παρά να σημειώσω την «ατάκα» του πάντα καλαμπουρτζή Θ. Πάγκαλου: «Το ΠΑΣΟΚ είναι έτοιμο να κυβερνήσει».

Η είδηση. Για μια και μόνη παράσταση έρχεται ο Γούντι Αλεν στην Αθήνα με την Orleans jazz Band.

Χάρυβδεις