

Αυτή την Κυριακή στη Βραδυνή

Εκδίκηση

1. ΜΕ ΤΟΥΣ BRIAN DENNEHY, JOANNA CASSIDY, RON SILVER

Sexy Angels

2. μέρος Β'

3 DVD
Παίζουν σε όλα τα DVD PLAYERS

ΚΑΙ ένα επιπλέον ΔΩΡΕΑΝ DVD από την ταινιοθήκη της «ΒτΚ» ΜΟΝΟ ΜΕ 2 ΕΥΡΩ

ΤΡΙΤΗ
8 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2005
ΑΡΙΘ. ΦΥΛΛΟΥ 2.404
1,00 ΕΥΡΩ
64 ΣΕΛΙΔΕΣ

Η βραδυνή

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ
ΕΝΤΥΠΟΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΕΒΕ
ΕΚΔΟΤΡΙΑ
ΕΥΓΕΝΙΑ ΜΗΤΣΗ

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

NOKIA
Connecting People

ALPHA COPY
Ποιότητα στην Επικοινωνία



ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ GPO

Προβάδισμα 2,5 μονάδων για τη Ν.Δ.

- Προηγείται με 34,3% έναντι 31,8% του ΠΑΣΟΚ
- Καταλληλότερος για πρωθυπουργός ο Κ. Καραμανλής με 48% έναντι 32,1% του Γ. Παπανδρέου

ΣΕΛ. 4



ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΜΑΤΙΑ



ΝΕΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΑΛΟΓΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Ανοίγει το ασφαλιστικό

- Αντιδράσεις από τα συνδικάτα
- Αμετάβλητα τα όρια για τις γυναίκες

ΣΕΛ. 10-11



ΒΟΛΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΣΟΚ

Νέα «Ίμια» για Σημίτη, το ίδιο το βιβλίο του

- Κριτική από την κυβέρνηση για τη δημοσιοποίηση απόρρητων στοιχείων από το βράδυ της κρίσης

ΣΕΛ. 8



ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ

Προγράμματα του ΟΑΕΔ για άνεργους ναυτικούς

- Επιμόρφωση και απασχόληση σε συγγενείς κλάδους

ΣΕΛ. 23

► ΕΙΣΗΓΗΣΗ-ΑΝΑΣΑ ΓΙΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ

ΛΥΣΗ ΑΠΟ ΣΤΕ για οικοδομικούς συνεταιρισμούς

- ΥΨΗΛΕΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΟΛΥΕΤΩΝ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΕΝΤΑΞΕΙΣ ΜΕ ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ

Το κλειδί που θα ξεκλειδώσει το χρόνιο πρόβλημα δεκάδων οικοδομικών συνεταιρισμών παρέχει στους δικαιούχους το Συμβούλιο της Επικρατείας. Χθεσινή εισήγηση καλεί το ΥΠΕΧΩΔΕ να απο-

ζημιώσει τα μέλη των συνεταιρισμών εκείνων των οποίων την οικιστική καταλληλότητα ενέκρινε, δεν προχώρησε όμως με ευθύνη του υπουργείου η ένταξη των εκτάσεών τους στο σχέδιο πό-

λης. Ουσιαστικά, ανοίγει ο δρόμος για την επίτευξη των διαδικασιών ένταξης δεκάδων οικοδομικών συνεταιρισμών στο σχέδιο πόλης και τη δικαίωση χιλιάδων δικαιούχων.

ΣΕΛ. 14

Χωρίς πληθυσμιακό πλαφόν οι άδειες για φαρμακεία

ΣΕΛ. 20



Οι «άθλιοι» των Παρισίων ανάβουν φωτιές και σε άλλες χώρες

Αμήχανη η Ευρώπη μπροστά στην εξέγερση

- Ο πρώτος νεκρός: Υπέκυψε στα τραύματά του 60χρονος Γάλλος

ΣΕΛ. 18-19

Τ Ζ Α Κ Π Ο Τ

τουλάχιστον
€ 1.100.000

ΛΟΤΤΟ Μήπως ο επόμενος τυχερός είσαι εσύ;



Γράφει ο
Γιώργος Χ. Παπασωτηρίου

Βραχυκύκλωμα

ΟΙ ΝΕΟΙ «αβράκωτοι», οι σύγχρονοι αποκλεισμένοι κάνουν την έφοδό τους εναντίον ενός κόσμου που τους αρνείται. Οι γαβριάδες του 21ου αιώνα είναι **αποκλεισμένοι** από παντού, χωρίς πολιτική έκφραση, χωρίς φωνή, χωρίς κοινωνία, χωρίς πόλη, απτά στοιχεία και στοιχεία της κρίσης αντιπροσώπευσης της δυτικής δημοκρατίας και της περιφημής παγκοσμιοποίησής της. Η σημερινή **σύγκρουση** δεν είναι παρά η βία, που υπάρχει ανάμεσα στο δομημένο κοινωνικό σώμα, όπου κάθε μέρος έχει τη θέση του και στο «μέρος» που «**δεν χωρά πουθενά**» και αναστατώνει την τάξη για χάρη του δικαιώματος της κοινωνικής και πολιτικής ισότητας, της **egaliberte** σύμφωνα με τον όρο του **Μπαλιμπάρ**. Η αυτοανάφλεξη οφείλεται στην έλλειψη ενός δημόσιου χώρου κι ενός πολιτικού τρόπου εκδήλωσης και διευθέτησης της σύγκρουσης μέσω του πολιτικού διαλόγου. Αλλά η πολιτική ενέχει πάντα αυτό το βραχυκύκλωμα ανάμεσα στους «**μέσα**» και στους «**έξω**», ανάμεσα στο Καθολικό και το Μερικό. Γι' αυτό όταν μιλάει κανείς για το πολιτικό σύστημα έχει σημασία να διευκρινίζει αν περιλαμβάνει ή όχι στον γεωπολιτικό χάρτη του και τους «**απ' έξω**», τους εντοίχους πράγματι πέραν του εσωτερικού κοινωνικοπολιτικού **ανταγωνισμού**. Δεν είναι τυχαίο ότι από τη Δεξιά ως την Αριστερά κανείς δεν τολμά να μιλήσει υπέρ των εξεγερμένων. Τα κατ'εστημένα κόμματα κινούνται στο **εσωτερικό** της δομημένης κοινωνίας δεν έχουν πλέον κάθεται «**διαχωριστικές γραμμές**». Τον κάθετο διαχωρισμό θα τον εκφράσει το... πλεονάζον υπόλοιπο που εκ της θέσεώς του είναι φορέας της Νέας Καθολικότητας, μιας μαχόμενης καθολικότητας, που θα εκφράζει το Όλον σε αντίθεση με τους «**εντός**» που εκφράζουν τα ιδιαίτερα συμφέροντά τους. Αλλά για να συμβεί αυτό χρειάζεται να αποκτήσει τη δική του πολιτική αυτοσυνείδηση.



Η απειθισία των «αποκλεισμένων» τρομοκρατεί την Ευρώπη

«Ντόμινο» φοβάται η Ευρώπη

ΕΝΑ ΦΑΝΤΑΣΜΑ πλανιέται πάνω από την Ευρώπη. Η **εξέγερση των απόκληρων**, των μεταναστών και των ανέργων των γαλλικών γκέτο, η πυρκαγιά που κατακαίει τη Γαλλία τρομοκρατεί όλες τις κοινωνίες της γηραιάς ηπείρου. Πολλοί αναζητούν τα αίτια του φαινομένου, αλλά κανείς δεν μιλά για την **οικονομική κρίση**, για τις τεράστιες ανισότητες της περιφημής **παγκοσμιοποίησης**, για την ανεργία και την απελπιστική κατάσταση εκατομμυρίων ανθρώπων που φεύγουν από τις πατρίδες τους προς τη Δύση για να σώσουν τα παιδιά τους από τη λιμοκτονία. Πολλοί μιλούν για τη χρονία αδυναμία της **γαλλικής δημοκρατίας** να εντάξει οικονομικά και πολιτικά τους χιλιάδες νέους πολίτες της. Αλλά το πρόβλημα δεν είναι μόνο πολιτικό αλλά και κοινωνικό. Οι ίδιες οι ευρωπαϊκές κοινωνίες αδυνατούν να αποδεχθούν τους «**ξένους**» τους, γι' αυτό η «**θεραπεία**» του προβλήματος μοιάζει ιδιαίτερα δύσκολη.

Σελ. 18-19

ΟΥΤΕ ΑΝΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ούτε συντονιστής απαιτείται λένε τα στελέχη της κυβέρνησης στην προσπάθειά τους να στρέψουν την πολιτική ατζέντα από την παραπολιτική σεναριολογία σε μία αμιγώς πολιτική θεματολογία. Το αιτούμενο για το **Μέγαρο Μαξίμου** είναι να αλλάξει το κλίμα που καλλιεργεί η αντικυβερνητική προπαγάνδα και «**δυστυχώς άθελά τους ανακυκλώνουν και δικά μας στελέχη**», έλεγε χθες κορυφαίος υπουργός. Σύμφωνα με πηγές από το περιβάλλον του πρωθυπουργού, ο κ. **Καραμανλής** είναι εξοργισμένος με ορισμένους βουλευτές, οι οποίοι διατρανώνουν

δημοσίως την... αγωνία τους για το μέλλον της κυβέρνησης.

Σελ. 9

ΑΝΑΤΑΡΑΞΕΙΣ προκαλούν στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ οι αναφορές του κ. **Κ. Σημίτη** στο νέο του βιβλίο σχετικά με τα αίτια της εκλογικής ήττας του Μαρτίου του 2004. Ο πρώην πρωθυπουργός σημειώνει ότι οι εκλογές χάθηκαν την προεκλογική περίοδο διότι οι διαφημιστικές εταιρίες που ανέλαβαν την καμπάνια του ΠΑΣΟΚ δεν πρόβαλαν το έργο του. Σύμφωνα με πληροφορίες ο κ. **Γ.Α. Παπανδρέου** φέρεται ενοχλημένος από την προσπάθεια του κ. Σημίτη να μεταθέσει τις ευθύνες για την εκλογική ήττα. Επ' αυτού τοποθετήθηκε και ο πρώην γραμματέας του ΠΑΣΟΚ **Μ. Χρυσόχοϊδης** ο οποίος με δηλώσεις του στο ραδιοσταθμό ΦΛΑΣ είπε πως «**οι εκλογές δεν χάθηκαν το 2004, αλλά το 2000, όταν δεν προχωρήσαμε άμεσα στις αλλαγές που είχε ανάγκη το κόμμα!**»

Σελ. 8

Η ΟΠΟΙΑ ΛΥΣΗ στο Κυπριακό πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις ευρωπαϊκές αξίες και το κοινοτικό δίκαιο. Αυτό είναι το συμπέρασμα των επαφών που είχε χθες στην Αθήνα ο πρόεδρος της **Κυπριακής Βουλής Δ. Χριστόφιας** με εκπροσώπους των ελλαδικών πολιτικών σχηματισμών. Ο κ. **Χριστόφιας** δήλωσε ότι γίνεται διάλογος ώστε να καταστρωθεί ένα στρατηγικό σχέδιο που θα περιλαμβάνει τις τακτικές κινήσεις στο πλαίσιο της ενταξιακής πορείας της Τουρκίας στην ΕΕ.

Σελ. 13

Γιώργος Παπασωτηρίου

Το Στίγμα

Ατόπημα Σημίτη

ΣΥΝΗΘΩΣ τα απομνημονεύματα των πολιτικών και πολιτειακών παραγόντων μιας χώρας δημοσιεύονται ικανό χρόνο μετά τη θητεία τους έτσι ώστε να υπάρχει μία απόσταση από τα γεγονότα αλλά και για να μην προκληθούν ανεπιθύμητες παρενέργειες από τις αποκαλύψεις. Ο πρώην πρωθυπουργός **Κ. Σημίτης** δεν ακολούθησε την παραπάνω οδό, αλλά έβγαλε το βιβλίο του, αδιαφορώντας αν με τα γραφόμενά του θα κατεξευτέλιζε τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις και θα έκανε τους Τούρκους να χαμογελούν ειρωνικά.

Ακόμη και δίκαιο να είχε ο κ. Σημίτης για την κρίση στα **Ίμια**, ακόμη και άδικο να είχε ο ναύαρχος **Λυμπέρης** (παλιό μέλος της κεντρικής επιτροπής του ΠΑΣΟΚ, το οποίο έχει και την ευθύνη της τοποθέτησής του στην κορυφή των ενόπλων δυνάμεων), ο πρώην πρωθυπουργός όφειλε να θέσει το εθνικό συμφέρον πάνω από την όποια προσωπική του δικαίωση. Αυτό θα έκανε ένας υπεύθυνος πολιτικός άντρας και πολύ περισσότερο ένας πρώην πρωθυπουργός που έχει συνείδηση της ευθύνης του απέναντι στη χώρα και το έθνος. Δυστυχώς, όλες οι χθεσινές τουρκικές εφημερίδες θριαμβολογούσαν για το ελληνικό «**φιάσκο**» στα **Ίμια**. Ο κ. Σημίτης ακόμη και τώρα που δεν είναι πρωθυπουργός, **αδυνατεί** να υπερβεί τον εαυτό του και να αναλάβει τις ευθύνες του, αδυνατεί να κάνει τη στοιχειώδη **αυτοκριτική** για τις ολέθριες συνέπειες του κομματισμού στις ένοπλες δυνάμεις, για τη διαπλοκή και τη διαφθορά (μόνο αυτός απ' όλους τους Έλληνες έβλεπε τα μέσα ενημέρωσης να υποστηρίζουν τη ΝΔ!), για τον **αυταρχισμό** (δέρνοντας ανήμπορους συνταξιούχους έξω από το Μέγαρο Μαξίμου), την αναληθσία και την αλαζονεία των κυβερνήσεών του, για την «**ισχυρή οικονομία**» που δεν ήταν παρά μία φούσκα. Η αδυναμία αυτοκριτικής του πρώην πρωθυπουργού είναι τέτοια που στρέφεται και εναντίον του σημερινού προέδρου του ΠΑΣΟΚ, επειδή τόλμησε να μιλήσει για τα λάθη των κυβερνήσεών του κ. Σημίτη που δεν έσкупσαν «**όσο θα έπρεπε πάνω στον καθημερινό άνθρωπο και τον πόνο του**», όπως έχει πει ο ίδιος ο **Γ.Α. Παπανδρέου**.

Ο πρώην πρωθυπουργός μιλά για τα έργα των κυβερνήσεών του, αλλά δεν μιλά για την τριχρονη καθυστέρηση της **Ολυμπιακής** προετοιμασίας που πενταπλασίασε το κόστος των έργων, δεν μιλά για τα πρόστιμα της ΕΕ για τις κακοτεχνίες στους εθνικούς δρόμους, για την κατάρρευση πολλών απ' αυτούς, μιλά για την ΕΕ, αλλά δεν λέει ότι η Κομισιόν ανέφερε την Ελλάδα στα 10 νέα μέλη της ΕΕ «**ως παράδειγμα προς αποφυγή**».

Ο κ. Σημίτης ως πρωθυπουργός λειτούργησε ως πολίτης, μετακυλώντας την ευθύνη στους άλλους, αλλά και τώρα που είναι πολίτης αδυνατεί να αναλάβει τις πολιτικές του ευθύνες.

Ή βραδυνή

Έτος ίδρύσεως 1926
• Αριθμός φύλλου 2.404

• Απογευματινή Πολιτική
Οικονομική Εφημερίδα.
Εκδίδεται από
την Εντυποεκδοτική ΑΕΒΕ

Εκδότρια: **Ευγενία Μήτση**

Διευθύντρια:

Γιώτα Αντωνοπούλου

Διευθυντής Επικοινωνίας:

Ρ. Ι. Χαλκιαδάκης

Γραφεία: **Λ. Ιωνίας 166, Κ. Πατήσια**
Τ.Κ. 111 44 Αθήνα,
Κωδικός ΕΛΤΑ 2969,
Τηλ. Κέντρο 210 2113600-29
Fax 210 2113648-9

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η αναδημοσίευση περιεχομένων της εφημερίδας χωρίς γραπτή άδεια του Εκδότη. Νόμος 2121/1993

▶ ΑΝΑΨΕ ΦΩΤΙΕΣ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ

ΠΑΣΟΚ κατά... Σημίτη

Οι εκλογές χάθηκαν από το 2000, όταν ο κ. Σημίτης δεν προχώρησε στις αλλαγές που έπρεπε, λένε τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ

Αναταράξεις προκαλούν στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ οι αναφορές του Κώστα Σημίτη στο νέο βιβλίο του και ιδιαίτερα αυτές που αφορούν στα αίτια της εκλογικής ήττας του Μαρτίου του 2004, οπότε υπογραμμίζει ότι οι εκλογές χάθηκαν στην προεκλογική περίοδο και πως οι διαφημιστικές εταιρίες που είχαν αναλάβει την καμπάνια του ΠΑΣΟΚ δεν πρόβαλαν το έργο του. Αναφορές που από αρκετούς ερμηνεύτηκαν ως κριτική και αιχμές προς τον Γιώργο Παπανδρέου.

Σύμφωνα με ορισμένες πληροφορίες, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ φέρεται ενοχλημένος από τις αιτιάσεις του Κώστα Σημίτη, με τις οποίες γίνεται μια προσπάθεια μετάθεσης ή και επιμερισμού των ευθυνών για την εκλογική ήττα του Μαρτίου του 2004.

Στελέχη του ΠΑΣΟΚ υπογράμμισαν χθες πως «είναι λάθος ο επιμερισμός ευθυνών για την αποτυχία του 2004» και πως «είναι διχαστική μια τέτοια λογική και δεν βοηθά στο να κερδηθούν οι προσεχείς εκλογές». Επίσης, υπογράμμισαν πως «δεν

είναι δυνατόν τα όποια λάθη δύο μηνών να υπερτερούν κάποιων λαθών μιας οκταετίας». Εξάλλου, έμπειρα κοινοβουλευτικά στελέχη του ΠΑΣΟΚ υπογράμμισαν πως «η εκτίμηση του κ. Σημίτη που διατυπώνεται στο βιβλίο του ότι οι εκλογές χάθηκαν την προεκλογική περίοδο είναι εκτός πραγματικότητας, αφού κοινή είναι η εκτίμηση πως οι εκλογές είχαν χαθεί πολύ πριν».

Πάντως, σύμφωνα με πληροφορίες, ο Γ. Παπανδρέου δεν πρόκειται να δημοσιοποιήσει την ενόχλησή του και θα παραστεί, όπως αρχικά είχε προγραμματίσει, στην παρουσίαση του βιβλίου του Κ. Σημίτη, την Τετάρτη το βράδυ. Εξάλλου, πυροσβεστικά παρενέβη η γραμματέας του ΠΑΣΟΚ Μαριλίτσα Ξενογιαννακοπούλου, διαμηνύοντας προς όλες τις κατευθύνσεις ότι η συζήτηση επ' αυτού έχει ολοκληρωθεί.

Τα στελέχη

Στην όλη συζήτηση παρενέβη και ο τέως γραμματέας του ΠΑΣΟΚ Μιχάλης Χρυσόχοϊδης, ο οποίος με δηλώσεις του στο ραδιοσταθμό Flash, εμμέσως πλην σαφώς, άφησε αιχμές για πολιτικές επιλογές του Κ. Σημίτη. «Οι εκλογές δεν χάθηκαν το 2004, αλλά το 2000, όταν δεν προχωρήσαμε άμεσα στις αλλαγές που είχε ανάγκη το κόμ-

μα». «Το ερώτημα για το ΠΑΣΟΚ, 20 μήνες μετά τις εκλογές, είναι το πώς θα κερδίσουμε τις επόμενες εκλογές, κάτι με το οποίο ασχολούμαστε όλοι και εγώ προσωπικά», δήλωσε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Ευάγγελος Βενιζέλος, κληθείς να σχολιάσει αποσπάσματα από το βιβλίο του πρώην πρωθυπουργού Κ. Σημίτη που αναφέρονται στις εκλογές του 2004.

Απαντώντας σε άλλη ερώτηση για τη φράση του Κ. Σημίτη ότι «συνεννοηθήκαμε» για τη διαδοχή στο ΠΑΣΟΚ, ο κ. Βενιζέλος είπε ότι τα κόμματα, ιδιαίτερα τα μεγάλα κόμματα εξουσίας, έχουν ένα ένστικτο αυτοσυντήρησης: βασικός στόχος είναι να κερδίζουν τις εκλογές, γιατί μόνο έτσι εφαρμόζουν το πρόγραμμά τους και για το ΠΑΣΟΚ το 2004 το θεμελιώδες ζήτημα ήταν η νίκη στις εκλογές. Σε άλλη ερώτηση, αν τελικά και εκ των υστέρων θεωρεί ότι η διαδοχή στην αρχηγία του κόμματος έπρεπε να πάει στα συλλογικά όργανα, ο κ. Βενιζέλος απάντησε: «Τι νόημα έχει; Έχει κλείσει το κεφάλαιο αυτό για το ΠΑΣΟΚ. Τώρα στόχος μας είναι η πορεία προς τις εκλογές, η νίκη στις εκλογές και η διαμόρφωση της νέας έγκυρης και πειστικής προγραμματικής φυσιογνωμίας του ΠΑΣΟΚ».

Κληθείς να σχολιάσει το βιβλίο του πρώην πρωθυπουργού, ο Γιώργος Παναγιωτακόπουλος είπε: «Για όλα φταίνε οι άλλοι, πλην του ίδιου του κ. Σημίτη. Είναι κάτι σαν τη Νέα Δημοκρατία».

«Η ιστορία θα δείξει...»

Από την πλευρά του, ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Νίκος Σηφουνάκης, κληθείς να σχολιάσει τα αποσπάσματα που δημοσιοποιήθηκαν από το βιβλίο του Κ. Σημίτη, σημείωσε πως «σε κάθε περίπτωση ο ίδιος (ο κ. Σημίτης) έζησε τις εκλογές, άρα ο ίδιος καταγράφει τη δική του άποψη και πιθανόν αυτή να είναι μια άποψη που έχει να κάνει με τη δική του αντίληψη, την οποία βεβαίως η ιστορία θα αποδείξει αν είναι σωστή ή έχει κάποια απόκλιση από την πραγματικότητα».

Ο κ. Σηφουνάκης διευκρίνισε ότι δεν έχει διαβάσει το βιβλίο και μόνο ακροθιγώς μπορεί να μιλήσει για τα αποσπάσματα αυτά, ωστόσο πρόσθεσε ότι είναι σημαντικό για έναν πρωθυπουργό, ο οποίος μάλιστα κυβέρνησε τη χώρα επί οκτώ χρόνια, να καταγράφει τις απόψεις του σε ένα βιβλίο, πρακτική που έχουν ακολουθήσει και άλλοι ξένοι ηγέτες.

Ερωτήματα για τη δημοσιοποίηση απόρρητων στοιχείων

Η στάση του πρώην πρωθυπουργού Κώστα Σημίτη να αποδώσει ευθύνες σε όλους πλην αυτού για την κατάσταση στην οποία παρέδωσε τη χώρα αλλά και ορισμένα επιμέρους σημεία του βιβλίου του, όπου χρεώνει ευθέως στις Ένοπλες Δυνάμεις το φιάσκο των Ιμίων, προκάλεσε πολλά αρνητικά σχόλια, ενώ η κυβέρνηση, διά του εκπροσώπου της Θεοδωρή Ρουσόπουλου, εξέφρασε την απορία της για τη

σκοπιμότητα των αποκαλύψεων στοιχείων που

χαρακτηρίζονται απόρρητα. «Αναρωτιέμαι εάν βοηθά τον τόπο η δημοσιοποίηση τέτοιων απόρρητων στοιχείων για το χειρισμό μιας κρίσης. Μια κρίση από την οποία η Ελλάδα βγήκε, πανθομολογουμένως, μάλλον πληγωμένη», είπε χθες ο Θεοδωρής

Ρουσόπουλος. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος παράλληλα (προ)κάλεσε τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Γιώργο Παπανδρέου να πάρει θέση για τα υβριστικά συνθήματα που ακούστηκαν από τους οπαδούς της αξιωματικής αντιπολίτευσης στην πρόσφατη κοιμματική εκδήλωση στην Ηγουμενίτσα.

Ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Σε ό,τι αφορά τα όσα περιέχει το βιβλίο, ο κ. Ρουσόπουλος δεν τοποθετήθηκε, μια και, όπως είπε, δεν έχει προλάβει να το διαβάσει, αλλά σχεδόν όλα τα κορυφαία στελέχη της κυβέρνησης μιλούν για «μικροψυχία Σημίτη».

Το γεγονός ότι σε καμία παράγραφο του βιβλίου, όπως λένε τα κυβερνητικά στελέχη που διάβασαν εκτενή αποσπάσματα του βιβλίου, δεν υπάρχει ούτε μια φράση αυτοκριτικής για τα πολιτικά λάθη που είχαν βαριές επιπτώσεις στην ελληνική κοινωνία (άτυπη μεταβίβαση της εξουσίας στη διαπλοκή, Χρηματοπιστήριο κ.λπ.) ερμηνεύεται ως μικροψυχία. Άκομψη χαρακτηρίζουν τη στάση του τέως πρωθυπουργού να μην αναγνωρίσει καμία πολιτική ευθύνη δική του ή συνεργατών του στην κρίση των Ιμίων και να τα χρεώσει όλα στον αρχηγό ΓΕΕΘΑ,

ναύαρχο Λυμπέρη. Ο οποίος, όμως, απαντώντας, κατηγορήσε τον κ. Σημίτη για επιλεκτική μνήμη. Σε ό,τι αφορά τα όσα αναφέρει ο κ. Σημίτης ως «ελληνοτουρκικές διαφορές» (αιγιαλίτιδα ζώνη κ.λπ.), ο κ. Ρουσόπουλος ξεκαθάρισε ότι «για την Ελλάδα, για την ελληνική κυβέρνηση δεν υπάρχουν διαφορές. Ένα είναι το ζήτημα: η υφαλοκρηπίδα». Αναφορικά με τις ύβρεις οπαδών του ΠΑΣΟΚ κατά του πρωθυπουργού, ο κ. Ρουσόπουλος είπε ότι ο πολιτικός πολιτισμός, «τον οποίο προσπαθούμε να φέρουμε στον τόπο με τη νέα διακυβέρνηση, δεν έχει χώρο για τέτοια συνθήματα». Κάλεσε τον κ. Παπανδρέου να πάρει δημόσια θέση και για το σύνθημα που ακούστηκε «αλλά και για τις ολοένα και περισσότερο, δυστυχώς, αυξανόμενες φωνές -ύβρεις που ακούγονται τον τελευταίο καιρό από πολλά στελέχη του ΠΑΣΟΚ και μάλιστα επιφανή- εντός ή εκτός Κοινοβουλίου».



ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ φέρεται ενοχλημένος από τις αιτιάσεις του Κώστα Σημίτη, με τις οποίες γίνεται μια προσπάθεια μετάθεσης ή και επιμερισμού των ευθυνών για την εκλογική ήττα του Μαρτίου του 2004

