

ΑΝΑΛΥΣΗ / ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Ούτε έβλεπε ούτε άκουγε ούτε μιλούσε!

Μεγαλόψυχος σαν τον πατέρα του και τον παππού του ή ώριμος πολιτικός σαν τους δύο προπάτορές του είναι ο κ. Γ. Α. Παπανδρέου; Το ερώτημα ανακύπτει αυθόρμητα, καθώς πολλοί είναι οι φίλοι του και οι οπαδοί του, που έμειναν άναυδοι πληροφορούμενοι ότι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θα παραστεί στη σημερινή παρουσίαση του βιβλίου του κ. Κων. Σημίτη, παρ' ότι ο τέως πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ με τη γνωστή του «γενναιότητα», η οποία εξόργιζε επίμονιμου βάσεως τον Ανδρέα, ρίχνει όλες τις ευθύνες για την εκλογική ήττα της 7ης Μαρτίου στον Γιώργο.

Νομίζω, λοιπόν, ότι η απάντηση στο ερώτημα είναι ότι ο κ. Γ.Α.Π. κατάπιε την οργή του, όπως την κατάπινε και ο πατέρας του (που όμως δεν άντεξε τον Σεπτέμβριο του 1995, όταν απέλυσε τον Σημίτη από το υπουργείο Εμπορίου - Βιομηχανίας για ανικανότητα) και σκέφθηκε ότι στην παρούσα φάση εκείνο που έχει σημασία για το ΠΑΣΟΚ δεν είναι η αλήθεια για το παρελθόν, αλλά η αποτροπή του κινδύνου να διολισθησει σε ένα νέο φαύλο κύκλο εσωστρέφειας.

Η απόφασή του Γ.Α.Π., λοιπόν, να παραστεί στην παρουσίαση του βιβλίου είναι πολιτικής σκοπιμότητας και μόνο. Διότι, κατά τα άλλα, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ίσως και να συμμερίζεται τη γνώμη πολλών συνεργατών του ότι ο κ. Κ. Σημίτης, δύο σχεδόν χρόνια μετά την ήττα του ΠΑΣΟΚ, έγραψε 700 σελίδες για την οκταετία της πρωθυπουργίας του, όχι τόσο για να περιγράψει την πολιτική που άσκησε όσο για να δηλώσει «παρών» για το μέλλον. Ένα «παρών» που θέλει να έχει ακροατές και απήχηση στον χώρο του ΠΑΣΟΚ, με την υπενθύμιση ότι «εγώ μπορώ, εκεί που αδυνατεί ο Γιώργος».

Φυσικά δεν πιστεύω ότι αυτό το ιδιοτελές μήνυμα θα βρει ανταπόκριση μέσα στο ΠΑΣΟΚ, τα στελέχη του οποίου - με την εξαίρεση μιας φράξιας, τα μέλη της οποίας μετριοούνται στα δάκτυλα της μιας χειρός - γνωρίζουν ότι οι εκλογές του 2004 κάθηκαν γιατί ο κ. Κ. Σημίτης, εφαρμόζοντας το παλιό κινέζικο γνωμικό, απολάμβανε την κορυφή της εξουσίας χωρίς να βλέπει, χωρίς να ακούει και χωρίς να μιλάει. Τι δεν έβλεπε, δεν άκουγε και σιωπούσε; Πριν απ' όλα τη γιγάντωση επί των ημερών της οκταετίας της διαφθοράς και της διαπλοκής. Την τελευταία μάλιστα ο κ. Κ. Σημίτης τη θεωρούσε αναπτυξιακή, γιατί όπως έλεγε με κυνισμό «χωρίς διαπλοκή δεν γίνονται μεγάλα έργα».

Ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ και σημερινό μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ κ. Χρ. Πολυζωγόπουλος το βροντοφώναξε στη χθεσινή συνεδρίαση παρ' ότι ο Γιώργος δεν άφησε να γίνει συζήτηση. Εξέφρασε, λοιπόν, ο κ. Χρ. Πολυζωγόπουλος την απορία του, γιατί ο κ. Κων. Σημίτης δεν λέγει λέξη στο βιβλίο του για τη διαφάνεια, παρ' ότι η βασική αιτία που το ΠΑΣΟΚ έχασε τις εκλογές ήταν η διαφθορά!

Οι δεκάδες των υψηλόβαθμων λειτουργών, που ο κ. Αν. Παπαληγούρας τους έθεσε σε αργία με την κατηγορία της διαφθοράς, πότε ανέπτυξαν τη δράση τους; Στα χρόνια της οκταετίας προφανώς. Και όμως, ο έντιμος κ. Κων. Σημίτης δεν βρίσκει μια λέξη να γράψει στο βιβλίο του για τη διαφθορά στον πιο ευαίσθητο τομέα του κράτους, τη δικαιοσύνη! Ούτε άκουσε, ούτε είδε, γι' αυτό και σιωπά!

Όταν, τον Ιανουάριο του 2004, ο κ. Σημίτης παραιτήθηκε από την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ και έδωσε το «δακτυλίδι» της αρχηγίας στον Γιώργο, ήμουν σε ταξίδι στο εξωτερικό και όταν επέστρεψα έγραψα ότι τα μεγάλα συμφέροντα που τον Ιανουάριο του 1996 ανέβασαν στην ηγεσία του ΠΑΣΟΚ τον κ. Κ. Σημίτη, τα ίδια ακριβώς τον απέλυσαν τον Ιανουάριο του 2004, όταν πείσθηκαν ότι δεν μπορεί να αναχαιτίσει την επέλαση του Κων. Καραμανλή προς την εξουσία.

Αυτά τα μεγάλα συμφέροντα ήταν ακριβώς το γνωστό τρίγωνο ή τετράγωνο της διαπλοκής, που στα χρόνια της οκταετίας είχε μονοπωλήσει τα μεγάλα δημόσια έργα, τις κρατικές προμήθειες, τις πολεμικές παραγγελίες κ.λπ.

Όλοι αυτοί έτρεμαν τη νίκη της Νέας Δημοκρατίας γιατί πίστευαν ότι οι χαριστικές συμβάσεις τους θα ακυρώνονταν, ή τουλάχιστον θα αναθεωρούνταν, και μέσα στην απόγνωσή τους αρπάχτηκαν από το όνομα Παπανδρέου για να ξορκίσουν την επερχόμενη κυβερνητική αλλαγή.

Αυτή είναι η αλήθεια και όλα τα αναφερόμενα από τον κ. Κ. Σημίτη περί απόφασης του ίδιου να παραιτηθεί για να ανανεωθεί το ΠΑΣΟΚ, είναι φτηνές δικαιολογίες με τις οποίες καλύπτει προπαντός τη δική του πίκρα για την απαξιωτική του απόλυση. Και έτσι ακριβώς εξηγείται και η πισώπλατη μαχαιριά στον Γιώργο ότι αυτός δήθεν έχασε τις εκλογές, γιατί στον προεκλογικό του αγώνα δεν ύψωσε τη σημαία της οκταετίας. Μα αν η σημαία αυτή είχε κάποια αξία δεν θα την έπαιρνε από τα χέρια σας η διαπλοκή για να την πετάξει στον κάλαθο των αχρήστων κ. Κ. Σημίτη; Θα την ανέμιζε με τις εφημερίδες και τα κανάλια της για να επαναλάβει την οριακή νίκη του Απριλίου 2000!

Όλα αυτά, θα πει ο αναγνώστης, είναι τώρα παρελθόν και οι ραδιουργίες των «εκσυγχρονιστών» όνειρα θερινής νυκτός. Οντως, αλλά όπως θα αναλύσουμε σε επόμενο σημείωμα, θα πληρώνουμε σαν φορολογούμενοι και καταναλωτές για πολλά χρόνια την οκταετία Σημίτη.