



Διεύθυνσις: ΑΛΕΞΗΣ Ι. ΖΑΟΥΣΗΣ

Ο ΚΟΣΜΟΣ

Αύριο

ΠΕΜΠΤΗ 10 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

'Ανατολή ήλιου 7.00' - Δύσις 5.17'

Σελήνη 9 ημερών

'Ολυμπά, Σωσιπάτρου, Ροδίωνος, 'Εράστου, Τερτίου και Κουάρτου, έκ των 70' αποστόλων, 'Ορέστου μάρτυρος του Τυανέως, 'Αρσενίου όσίου του Καππαδόκου.

Τό «άλάθητο» του κ. Σημίτη

Ο κ. Σημίτης, στό βιβλίο του πού παρουσιάζεται σήμερα, δέν παραδέχεται παρά έλάχιστα λάθη. Ένα από αυτά είναι ή έπιχειρηθείσα μεταρρύθμισις του 'Ασφαλιστικού τήν άνοιξη του 2001. Παραδόξως, για τό ζήτημα αυτό ό πρώην Πρωθυπουργός έμφανίζεται τώρα αρκετά αυστηρός μέ τόν έαυτό του. Ίδού τί γράφει στό βιβλίο του:

«Τό σχέδιο δέν προέβλεπε τήν κρατική χρηματοδότηση του ασφαλιστικού έλλείμματος. Αυτό είχε αρνητική επίπτωση στις ρυθμίσεις πού αφορούσαν τό ύψος των συντάξεων, τίς πρόωρες συνταξιοδοτήσεις και άλλα θέματα.

»Τό γεγονός όμως ότι ή πρόταση αντιμετώπιζε τά οικονομικά και ασφαλιστικά προβλήματα μακροπρόθεσμα μάς παρέσυρε και δέν δώσαμε τήν προσοχή πού έπρεπε στις παραμέτρους πού έχουν άμεση σημασία για τούς εργαζομένους και είναι ως έκ τούτου σημαντικές. Τό σχέδιο έτσι συνάντησε τήν έντονη αντίδραση των συνδικάτων.

»Η προοπτική μιάς ισχυρής διάστασης μέ ένα σημαντικό τμήμα τής κοινωνίας και για ένα τόσο ευαίσθητο θέμα δέν άρμοζε σε μιά κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ. Μιά λύση στό ασφαλιστικό δέν μπορούσε νά προχωρήσει μέ τέτοιους όρους».

Είναι αλήθεια ότι ό κ. Σημίτης δέν μάς έχει συνηθίσει σε τέτοιου είδους όμολογίες. Κατ' ουσίαν πρόκειται για τό μοναδικό ίσως λάθος τό όποιο παραδέχεται τόσο άπερίφραστα για τήν όκταετή θητεία του. Πάντως ειδικώς για τούς χειρισμούς του στό 'Ασφαλιστικό, ό κ. Σημίτης είχε παραδεχθή και ως Πρωθυπουργός ότι ήταν έσφαλμένοι.

Στις 8 'Απριλίου 2002, ό κ. Σημίτης έδωσε μιά «διακαναλική» συνέντευξη έπ' ευκαιρία τής συμπληρώσεως δύο έτών από τής επανεκλογής του. Έρωτώντες δημοσιογράφοι ήταν οί κ.κ. Τ. Κουίκ, Π. Τσίμας, Μ. Καψής και Στ. Θεοδωράκης και συντονιστής ό κ. Ν. Χατζηνικολάου. Πρός τό τέλος τής συνεντεύξεως εκείνης, ό κ. Χατζηνικολάου έπίεσε τόν κ. Σημίτη νά αναφέρει κάποια λάθη του:

«Θέλω νά σās ρωτήσω ευθέως και νά κλείσουμε έτσι, μέ μιά προσωπική αυτοκριτική, αν αισθάνεστε ότι κατά τή διάρκεια τής άσκησης των καθηκόντων σας υπήρξαν λάθη ή παραλείψεις, πού συνετέλεσαν στην καθυστέρηση του κυβερνητικού έργου. Δηλαδή σε ποιά λάθη θά λέγατε "mea culpa", ποιά είναι αυτά πού προσωπικά, σαν Πρωθυπουργός, θά διορθώνατε κατά τό διάστημα τής έπόμενης διατίας».

Και ό κ. Σημίτης απήντησε:

«Λάθη σε αυτή τήν πορεία έκανα και εγώ βεβαίως. Μιλήσαμε πριν για τό 'Ασφαλιστικό. Πιστέψαμε τότε ότι θά γίνει κοινωνικός διάλογος μετά τήν δημοσιοποίηση. Ήταν λάθος αντίληψη αυτή διότι θεωρήθηκε ότι τό θέμα είναι κλειστό και γι' αυτό υπήρξαν αντιδράσεις. "Αν έγιναν λάθη; Δέν θά πω τήν λέξη λάθη, δέν μ' άρέσει».

Ήταν ή μόνη πράγματι φορά κατά τήν όποία ό κ. Σημίτης παραδέχθηκε ευθέως κάποιο λάθος του. Διότι για άλλα έξ' ίσου σημαντικά ζητήματα, όπως π.χ. τό σκάνδαλο του Χρηματιστηρίου, δέν ανέλαβε ποτέ τίς ευθύνες του. Ίδού τί αναφέρει σχετικώς στό βιβλίο του:

«Στήν πραγματικότητα οί απώλειες αφορούν όλους όσοι άγόραζαν μετοχές τό τρίτο τρίμηνο του 1999 και τίς κράτησαν. Πολλοί έπενδυτές, μικροί και μεγάλοι, έχασαν. Και βέβαια είναι λυπηρό τό γεγονός ότι πολλοί έχασαν αποταμιεύσεις έτών και περιουσιακά στοιχεία. Έζησαν τήν εισοδο τής Ελλάδας στον χώρο των αναπτυγμένων κεφαλαιαγορών ως μιά ιδιαίτερα αρνητική έμπειρία για τούς ίδιους, παρ' όλο πού συνέπιπτε μέ μιά πρωτόγνωρη οικονομική ανάπτυξη για τή χώρα».

Και τά γράφει σήμερα αυτά ό πρώην Πρωθυπουργός, όταν τό καλοκαίρι του 1999 ό ύπουργός Οικονομίας τής Κυβερνήσεώς του προέτρεπε ευθέως τόν κοσμάκη νά άγοράση μετοχές στην Σοφοκλέους.

● Στις 2 'Ιουνίου 1999, λίγες ημέρες πρό των ευρωεκλογών, ό κ. Γιάννος Παπαντωνίου έδήλωνε:

«Τό Κόμμα του Χρηματιστηρίου πάει κανόνι και ψηφίζει ΠΑΣΟΚ».

Μακάρι λοιπόν, νά ήταν τό μοναδικό λάθος τής όκταετίας Σημίτη ή απόπειρα έπιλύσεως του 'Ασφαλιστικού, πού λόγω των αντιδράσεων σταμάτησε. Όμως τά πράγματα δέν είναι έτσι όπως τά εμφανίζει ό κ. Σημίτης στό βιβλίο του. Τά λάθη τής διακυβερνήσεώς του ήταν πολλά. 'Απλώς δέν τά παραδέχεται ούτε τώρα. Τό δε όξύμωρο είναι τό εξής:

- 'Η απόπειρα εκείνη του κ. Σημίτη νά αντιμετώπιση τό 'Ασφαλιστικό -τήν όποία σήμερα θεωρεί λάθος- ήταν έπιβεβλημένη. Και ένας από τούς λόγους πού σήμερα τίθεται πάλι θέμα 'Ασφαλιστικού, είναι ακριβώς επειδή ό κ. Σημίτης φοβήθηκε πρό των αντιδράσεων και απέσυρε τό σχέδιο. Ουσιαστικώς άφησε τό πρόβλημα για τήν έπόμενη Κυβέρνηση.