

# Ο Δημήτρης Ρίζος



ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΙ, ΣΧΟΛΙΑΖΕΙ ΚΑΙ... ΛΟΙΔΟΡΕΙ

Για το ότι το ΠΑΣΟΚ έχασε τις εκλογές του 2004 φταίει ο Αρχηγός Γιωργάκης! Για το φιάσκο στα Ιμια φταίει ο ναύαρχος Λυμπέρης... Για τις "φούσκες" στο Χρηματιστήριο φταίει ο αεριτζήδες και όσοι τους πίστευαν... Για τον Οτσαλάν και την παράδοσή του

στους Τούρκους φταίει οι... εθνικιστές και οι υπερπατριώτες... Για την Οικονομία φταίει η... παγκοσμιοποίηση... Όλα τα παραπάνω στο βιβλίο του Σημίτη! Του Ανεύθυνου Αρχοντα!... Που ποτέ και για τίποτα δεν φταίει εκείνος!..



Του ΒΑΣ. ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ

**Ο** ΛΑ συγκλίνουν στην εκτίμηση ότι ο πρώην "καταλληλότερος" κ. Σημίτης διάλεξε τη σημερινή συγκυρία να κάνει την εμφάνισή του, μέσω του βιβλίου του, με έναν και μοναδικό στόχο: Την επιστροφή του στην πολιτική - και στο ΠΑΣΟΚ!

...Αλλά, κατά γενική ομολογία, "την πάτησε", αφού όλη η κίνηση του βγήκε αρνητικά και εις βάρος του! ● Ο πρ. "καταλληλότερος" εμφανίζεται ως... Ανεύθυνος Αρχων κατά την πρωθυπουργική του θητεία. Ο ίδιος δεν φταίει σε τίποτα και για τίποτα!.. Ούτε για τη διαφθορά και τις ρεμούλες φταίει!.. Ούτε για τα χάλια της Οικονομίας. Για την εκλογική ήττα του ΠΑΣΟΚ δε, φταίει αποκλειστικά και μόνο ο Αρχηγός Γιωργάκης!.. Όλα τα παραπάνω τα υποστηρίζει

## Η επιστροφή εξελίχθηκε σε... διασυρμό του!..

στο... πόνημά του!

● Ως προς τις αναφορές του τώρα στην ελληνοτουρκική κρίση των Ιμίων. Και ο πιο φιλότουρκος δεν θα μπορούσε να διασύρει την Ελλάδα όπως την εξέθεσε ο νεόκοπος συγγραφέας. Που στο βιβλίο του εμφανίζει τις Ενοπλες Δυνάμεις της χώρας μας ανίκανες



και διαλυμένες!!! Και χασκογελούν οι γείτονές μας οι Τούρκοι!..

★★★

ΟΛΗ αυτή η προσπάθεια του Σημίτη για... "ολική επαναφορά" του στην πολιτική (και στο ΠΑΣΟΚ), έχει και τις παρενέργειές της: Ο μεν Αρχηγός Γιωργάκης που τον βγάζει άχρηστο

και το περιβάλλον του πνέουν μένεα εναντίον του...

Οι δε πρωτοκλασάτοι ανησυχούν και πανικοβάλλονται μην τους μπει σφήνα και τους ματαιώσει τις δικές τους αρχηγικές προσδοκίες! ΕΤΣΙ το μόνο που κατάφερε ο πρ. "καταλληλότερος" είναι να κάνει μπάχαλο το ΠΑΣΟΚ και να εκθέσει και την Ελλάδα...

Η όλη κίνησή του εξελίχθηκε, χωρίς να το καταλάβει, σε μπουμέρανγκ...

Είπα...



“ Δεν θέλω να μιλήσω για το βιβλίο του Σημίτη, αλλά μια και αναφέρεται στις αιτίες της ήττας του ΠΑΣΟΚ πιστεύω ότι η κυριότερη ήταν η ΔΙΑΦΘΟΡΑ!.. ”

Χρήστος Πολυζωγόπουλος (Πρόεδρος ΓΣΕΕ και μέλος Κ.Ε. του ΠΑΣΟΚ)

Σημ. "Αδέσμευτου": Διαφθορά επί ΠΑΣΟΚ; Υπήρξε διαφθορά επί ΠΑΣΟΚ; Απαγε της βλασφημίας!..



...Φόρτσα Μπάρτσα!



ΠΡΟΕΔΡΕ... ΑΝ ΣΟΥ ΠΟΥΜΕ ΟΤΙ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΕΙΝΑΙ ΧΕΙΡΟΤΕΡΟ ΑΠ' ΤΗΝ ΟΚΤΑΕΤΙΑ ΣΟΥ ΘΑ ΤΟ ΕΚΛΑΒΕΙΣ ΣΑ ΦΙΛΟΦΡΟΝΗΣΗ 'Η ΣΑ ΘΑΨΙΜΟ;...

(Του Δημ. Χαντζοπουλου, από "Τα Νέα")

## Αφήστε πράσινες και τις... ταμπέλες!

ΕΙΝΑΙ πια για γέλια ο τρόπος με τον οποίο πολεμούν τη σημερινή κυβέρνηση και τη Ν.Δ.

Παράδειγμα το γελοίο περιστατικό που συνέβη σε νοσοκομείο της Κρήτης. Οπου κάποιοι είχαν την ιδέα να φρεσκάρουν τις ταμπέλες του κεντρικού νοσοκομείου. Και τις

έβαψαν μπλε - όπως σ' όλα τα νοσοκομεία.

Τι ήταν να το κάνουν...

- Σκάνδαλο μέγα!..

Πρώτο θέμα στα κατευθυνόμενα Κανάλια. Και όχι άπαξ. Μέρες τώρα ασχολούνται. Ακούς εκεί να βάψουν τις ταμπέλες του νοσοκομείου με μπλε χρώμα...

- Φασισμός!..

Το γεγονός ότι όλες οι ταμπέλες ήταν... καταπράσινες δεν τους απασχόλησε!

Σίριαλ κακόγουστο έκαναν μια κίνηση της Διοίκησης ενός νοσοκομείου, που μπορεί να ήταν και συμπτωματική! Δεν είναι για γέλια;



Όταν λέει ο Γκλέτσος "με εμπνέει η Παπαρήγα", τι εννοεί; Οτι τον εμπνέει η Παπαρήγα, όπως περίπου η... Παπαθωμά;

## Βάση μπετόν

Μια ακόμα σφυγμομέτρηση έδειξε ότι ορισμένοι υπουργοί αρχίζουν να αντιμετωπίζουν προβλήματα αποδοχής, αλλά ότι η λαϊκή βάση της Νέας Δημοκρατίας παραμένει «μπετόν».

Δεν έχει σημαντικές απώλειες ψηφοφόρων και δεν απειλείται με μετακινήσεις είτε στο ΠΑΣΟΚ είτε στα άλλα κόμματα. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι



Του Μ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

δυσανεστημένοι από πρόσωπα και πράγματα της κυβερνητικής παράταξης μετακινούνται μόνο έως την κατηγορία των «αναποφάσιστων». Οχι πιο πέρα.

Εξακολουθούν δηλαδή τα στελέχη, οι οπαδοί και οι φίλοι της Νέας Δημοκρατίας στη συντριπτική τους πλειοψηφία να αισιοδοξούν, να μην έχουν παραιτηθεί. Εξακολουθούν να επιμένουν ότι η Νέα Δημοκρατία δικαιούται και οφείλει να κυβερνήσει.

Δεν έχουν χάσει τις ελπίδες τους, δηλαδή από τους πάντες και τα πάντα. Έχουν χάσει τις ελπίδες τους μόνο από ορισμένα πρόσωπα και ορισμένες διαδικασίες έως τώρα.

Μετά την ψυχρολουσία των δημοσκοπήσεων για ορισμένους υπουργούς, στις τάξεις των υφυπουργών επικρατεί αγωνία. Ποιοι από αυτούς έρχονται πρώτοι στην αξιολόγηση της κοινής γνώμης και ποιοι έρχονται τελευταίοι. Δεν έχουν γίνει ειδικές δημοσκοπήσεις για τους υφυπουργούς της κυβέρνησης, αλλά από διάφορες έρευνες πρώτοι σε προτίμηση και μάλιστα με διαφορά έρχονται οι υφυπουργοί Γεράσιμος Γιακουμάτος, Απόστολος Ανδρεουλάκος, Βασ. Μιχαλολιάκος, Αθαν. Γιαννόπουλος και τρεις - τέσσερις άλλοι.

Μ.

## Οι αιχμές του Πατριάρχη

Όλο και περισσότερο έντονα, αλλά πάντα με προσεκτικό τρόπο, ο Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Βαρθολομαίος τονίζει την ανάγκη να προσαρμολοστεί η Τουρκία στα ευρωπαϊκά πρότυπα και παραπονείται όταν δεν συμβαίνει αυτό ή αντίθετα σημειώνονται οπισθοχωρήσεις σε ακραίες μεθόδους και φανατισμούς.

Τότε, ο Πατριάρχης δεν διαλέγει την παλιά γλώσσα της ηττοπάθειας και της μαρτυρικής διαβίωσης στην Κωνσταντινούπολη, αλλά διεκδικεί τα δικαιώματα του Πατριαρχείου, των ιερών ιδρυμάτων και των Ελλήνων ομογενών. Και μαζί, όπως σας είχαμε πρώτοι ειδοποιήσει από τον «Α.Τ.», ακολουθεί ένα δρόμο κριτικής προς το τουρκικό κατεστημένο. Παρόμοιο με εκείνο του Αρχιεπίσκοπου Χριστόδουλου όταν πρόκειται να κριθούν σε ρεαλιστική βάση οι θέσεις και οι συμπε-

ριφορές της τουρκικής ηγεσίας και του κατεστημένου της Αγκυρας.

Χθες λοιπόν, ο Πατριάρχης με τρόπο σαφή γνωστοποίησε ότι δεν πρέπει να τρέφουμε αυταπάτες για την τουρκική ηγεσία και τη στάση της απέναντι στους «Γκρίζους Λύκους». Τους κήρυκες του μίσους κατά του Πατριαρχείου, τους οποίους ούτε καν αποδοκίμασε - καταδίκασε με δηλώσεις της. Τους αφήνει ανενόχλητους, αν δεν τους υποβάλει και εξωθεί.

Μ.Δ.



# Απο...ΚΟΜ

Η ΚΟΥΖΙΝΑ ΤΗΣ

## Το Αγγελμα της Ημέρας

Ένας ηρωικός στρατηγός διέταξε όσους επιζούσαν από τους άντρες του να ορμήσουν μαζί του εναντίον του εχθρού για τελευταία φορά.

- Μα στρατηγέ, του είπε τότε ένας από τους αξιωματικούς του, μας οδηγείτε στο θάνατο.

- Ναι, το ξέρω, μπροστά μας είναι ένας μόνο εχθρός. Ο θάνατος. Πίσω μας όμως είναι ο εξευτελισμός και η κατασχύνη. Και όρμησε στη μάχη.

## ▶ ΑΡΘΡΑ

## «Αρχή άνδρα δείκνυσι»



Του ΔΗΜΗΤΡΗ Κ. ΣΕΡΓΙΟΥ

Έχοντας υπόψη όσα έχει γράψει και όσα έχει πει κατά καιρούς ο πρώην αρχηγός ΓΕΕΘΑ ναύαρχος Λυμπέρης, για τη δραματική νύχτα των Ιμίων, προσπαθώ να βγάλω διασταυρούμενο συμπέρασμα διαβάζοντας και όσα επιθετικά κατά του ναύαρχου γράφει ο πρώην πρωθυπουργός κ. Σημίτης στα απομνημονεύματά του. Που, ως γνωστόν, κυκλοφορούν εντός της εβδομάδας.

Φαίνεται, λοιπόν, ότι ο πρώην πρωθυπουργός τη νύχτα εκείνη έφτασε πολύ κοντά στην κρισιμότερη ώρα της σταδιοδρομίας κάθε ηγέτη κράτους: Να πει το μεγάλο «ναι» ή το μεγάλο «όχι» σε μια στρατιωτική σύγκρουση. Και, μάλιστα, εναντίον μιας χώρας με ασυγκράτητη γαστριμαργία, αφού αυτή είχε την όρεξη να φάει το μισό Αιγαίο. Από τα διασταυρούμενα πλέον στοιχεία, διασχηματίζω στο νου μου τον ακόλουθο διάλογο:

Σημίτης: «Ναύαρχε μπορούν να μας φάνε οι Τούρκοι τη νησίδα;». «Μα τα γαλόνια μου, πρόεδρε, όχι! Την έχω... αποκλείσει γύρω - γύρω!». «Μπράβο ναύαρχε, να μου ζήσεις». Ξαφνικά, μναινε μέσα φουριόζος ο Δ. Ρέππας: «Πρόεδρε, να μη σώσω... Έκανε στην Αγκυρα δηλώσεις ο Μπαϊκάλ ότι η Τουρκία κατέλαβε τη νησίδα!». «Ναύαρχε», ξαναφωνάζει ο Κ. Σημίτης τον κ. Λυμπέρη, «τι λες, να ανακαταλάβουμε τη νησίδα;». «Ναι πρόεδρε...», απάντησε αμέσως εκείνος. «Χμ... Πεξ μου, όμως, ναύ-

αρχε, δεν θα αντιδράσουν οι... Τούρκοι;». «Να σου πω, πρόεδρε», ανταπάντησε ο ναύαρχος, «αν ήμουν εγώ στη θέση τους (!) ναι, θα αντιδρούσα». «Ε, αφού έτσι κι αλλιώς, ναύαρχε, θα αντιδράσουν, ας κάσουμε στ' αβγά μας!». Κόκαλο ο ναύαρχος!

Υστερα από κάποιες ώρες, ακούει ο κ. Σημίτης ότι τα πράγματα εξομαλύνθηκαν, διότι οι Τούρκοι πιέστηκαν από τους Αμερικανούς να αποφορτίσουν το κλίμα. «Ουφ!...», ξεφυσάει. «Γλιτώσαμε!»! Οπότε, ακούει κάποια στιγμή μαζί με τους εκλεκτούς συντρόφους του Γ. Αρσένη (υπ. Αμύνης) και Θ. Πάγκαλο (υπ. Εξωτερικών) από... τηλεοπτικό σταθμό (!) ότι κατελήφθη και η δεύτερη νησίδα! Οπότε, ξαναρωτάει κάθιδρος τον ναύαρχο

Λυμπέρη: «Τι λες να κάνουμε ναύαρχε; Να ανακαταλάβουμε τις νησίδες;». «Ναι, πρόεδρε...», ξαναείπε εκείνος. «Χμ... Πεξ μου, όμως, ναύαρχε, αφού λες ότι θα αντιδράσουν οι Τούρκοι, θα έχουμε και... νεκρούς;». «Να σου πω, πρόεδρε», ανταπάντησε ο ναύαρχος. «Σ' αυτές τις περιπτώσεις είναι να μην αρχίσει κανείς! Αν όμως αρχίσει, σε διαβεβαιώ ότι είναι πολύ δύσκολο να μετρήσουμε από πριν τι θα γίνει!»! «Ε, αφού έτσι κι αλλιώς, ναύαρχε, είναι πολύ δύσκολο να μετρήσουμε από πριν τι θα γίνει, ας κάσουμε στ' αβγά μας!». Ξανά κόκαλο ο ναύαρχος.

Ξαναλέω, φυσικά, ότι ο διάλογος παρατίθεται με «ποιητική άδεια», αλλά τα διαθέσιμα στοιχεία δεν απέχουν και πολύ! Το ερώτημα είναι αν ακριβώς γι' αυτόν τον πρωθυπουργό και τις πιο πάνω σοφές ερωτήσεις του ο Ιταλός σύντροφος κ. Πρόντι έπλεξε το γνωστό σοσιαλιστικό εγκώμιο «αρχή άνδρα δείκνυσι»! Ενα «προοδευτικό» πρωθυπουργό που διερωτάτο στα σοβαρά αν θα... αντιδράσουν οι Τούρκοι σε ενδεχόμενη πολεμική επιχείρηση (!), ή αν μια τέτοια επιχείρηση μπορεί να έχει και... νεκρούς! Οσο για τον κ. Λυμπέρη, που τελικώς έστειλε εκεί κάτω μόνο ένα ελικόπτερο, προφανώς για να έχουμε κατά το δυνατό... λιγότερους νεκρούς (!), λυπάμαι, αλλά όντως είναι αλήθεια ότι «αρχή άνδρα δείκνυσι»!

Ήταν κάποτε μια χώρα που αφού, μετά από τετρακόσια χρόνια αποτίναξε από πάνω της τον τουρκικό ζυγό, προσπάθησε εξουθενωμένα πνεύματικά και ψυχικά να σταθεί στα πόδια της. Τα πρώτα χρήματα που δανείστηκε για να ορθοποδήσει από την άθλια οικονομική κατάσταση στην οποία ευρίσκονταν, έμειναν γνωστά ως και σήμερα σαν τα περιβόητα δάνεια της Αγγλίας. Αυτά τα δάνεια έγιναν αμέσως η αφορμή να συγκεντρωθούν στο Ναύπλιο, που ήταν τότε η πρωτεύουσα της χώρας, κάθε λογής παρατρεχάμενοι, τύποι μυστηριώδεις και αινιγματικοί, κάθε καρδιάς καρύδι, που στο μάκρος του χρόνου εξελίχθηκαν στα σημερινά λαμόγια. Από τότε το λάδι και το κάθε μορφής λιπαντικό, από το δόλιο χρήμα ως το δουλοπρεπές σώμα, κυλίστηκαν σε τσέπες, σε κρεβάτια και ασύδοτα φαγοποτία, χοντροκομμένα και ξεδιάντροπα. Η νέα κοινωνία διέπονταν από την «ιδεολογία» της αρπαχτής, της μαγκιάς, της αλαζονείας, της έπαρσης και της κομπορρημοσύνης. Αρχές και αξίες της ήταν η διαφθορά, η διαπλοκή, η διαπομπή, η δολιότητα και προπάντων η συκοφαντία και η ρουφιανιά. Κι όταν η μπόχα γέμιζε κάθε μύτη και η αδικία θόλωνε κάθε μάτια και σκέψη αλλοιώνοντας τις συνειδήσεις, ήρθε ένας άλλος Μακεδόνας με στόχο να ξεκαθαρίσει το τοπίο, κυνηγώντας τα τρωκτικά και τα αρπαχτικά ακόμα και στο δικό του σπίτι, δείχνοντας μηδενική ανοχή. Στάση ίσια, καθαρή και παλικαρίσια. Κι έγινε αμέσως σεισμός και καταποντισμός. Όλοι οι γραικύλοι ξεμύτισαν



Του ΔΗΜΗΤΡΗ ΤΣΙΑΚΑ (Συγγραφέας)

## Φωνάζει ο κλέφτης...

απ' τις χλιδάτες φωλιές τους και με στεντόρειες φωνές υποκρίνονται την υπεράσπιση των θεμιτών και αθέμιτων συμφερόντων τους και πάνω απ' όλα δήθεν την υπεράσπιση της δημοκρατίας. Κι έμεινε, όπως πάντα συμβαίνει, ο φτωχός και ταλαίπωρος λαός, μόνος του να στηρίζει την προσπάθεια περί μηδενικής ανοχής και εξυγίανσης, ως η μόνη ελπίδα του στον κόσμο τούτο. Είναι ο ίδιος λαός που με τη σοφία του ως καταστάλαγμα της πεμπτουσίας της ζωής, λείει για τους δήθεν κοπτόμενους και φωνασκούντες την παροιμία «Φωνάζει ο κλέφτης για να φοβηθεί ο νοικοκύρης». Ομως ο σημερινός νοικοκύρης αν και Μακεδόνας, μάλλον διέπεται από την σπαρτιάτικη ρήση «Ήταν ή επί τας» και πιστεύω ότι θα προσπαθήσει να ολοκληρώσει με κάθε θυσία το έργο και τους στόχους του.