



REALITY

Γράφει  
ο ΓΙΩΡΓΟΣ  
ΤΡΑΓΚΑΣ



## Μνημείο πολιτικού αμοραλισμού

σελ. 3

ΑΠΕΡΓΙΑ ΑΔΕΔΥ

## Παραλύουν σήμερα Δημόσιο, Εκπαίδευση

σελ. 2

ΕΚΛΟΓΕΣ



## Χωρίς λευκά από την πρώτη Κυριακή με 42%

σελ. 5

ΕΝΘΕΤΟ ΣΠΟΡ



## Απεκλείσθη ο ΠΑΟ από τον Εργοτέλη

# 2 DVD εντελώς δωρεάν με συλλεκτικές ταινίες



Στην Ιταλία θα είχε πάει φυλακή, όπως ο Αντριότι

# Προκαλεί ο αρχιερέας της διαφθοράς

ΜΠΑΡΑΖ ΕΚΡΗΞΕΩΝ ΣΤΟ ΑΜΑΝ

## Μιλούν για λουτρό αίματος



σελ. 3

Τι προσπαθεί  
να πει με το  
βιβλίο του  
ο πολιτικός  
που άνοιξε  
την κερκόπορτα  
στο Αιγαίο



Προκλητικός ο πρώην πρωθυπουργός προσπάθησε να δηλώσει παρών, αν και ο Γ. Παπανδρέου του έκλεισε την πόρτα. Αντιδράσεις μέσα και έξω κατά την παρουσίαση του βιβλίου του. Για ενδοτισμό μιλούν ευθέως πρώην αξιωματούχοι των Ενόπλων Δυνάμεων.

σελ. 6-7

Εμπρηστικά δημοσιεύματα αλβανικών εφημερίδων

σελ. 3

Οι φωτιές σβήνουν,  
όχι και το μίσος

σελ. 18-19



1.257 προσλήψεις  
μέσω ΑΣΕΠ

σελ. 22, 35



Γράφει ο  
Γιώργος  
Τράγκας

# Reality

ΑΠΟ ΤΟ ΣΩΜΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

## Μνημείο πολιτικού αμοραλισμού

**Ο**χι μόνον έξυσε νωπές πληγές με το βιβλίο του ο Κώστας Σημίτης, αλλά προκάλεσε με τρόπο προκλητικό την νοημοσύνη της συντριπτικής πλειοψηφίας των Ελλήνων πολιτών.

Ο άνθρωπος που άνοιξε την «Κερκόπορτα» του Αιγαίου στους Τούρκους, ο «αρχιερέας της διαπλοκής», δηλώνει ανεύθυνος για όσα έπραξε και διέπραξε στα οκτώ χρόνια που ήταν πρωθυπουργός της χώρας. Και επιρρίπτει τις δικές του ευθύνες στις πλάτες άλλων. Στις Ένοπλες Δυνάμεις για την κρίση των Ιμίων και στους εκατοντάδες χιλιάδες ανυποψίαστους μικροεπενδυτές, που «ξετινάχθηκαν» στην Σοφοκλέους με τις δικές του προτροπές και υποδείξεις.

Εγραψε ένα βιβλίο όχι για να υπερασπιστεί το έργο του ως πρωθυπουργός και να αναλάβει τις ευθύνες που του ανήκουν, ως όφειλε, αλλά για να ισχυριστεί ότι για όλα τα αρνητικά που σημειώθηκαν κατά την πρωθυπουργία του φταίνε οι άλλοι. Η τότε ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων - επιλογή της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ βεβαίως - για την κρίση στα Ίμια. Η διεθνής συγκυρία και το επενδυτικό κοινό για το μεγάλο «κόλπο» του Χρηματιστηρίου, που ο ίδιος δημόσια ενθάρρυνε προτρέποντας τον κόσμο να επενδύσει εκεί τις οικονομίες του, γιατί, όπως είχε πει στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, «είναι ο καθρέφτης της

οικονομίας». Μιας οικονομίας που την παρουσίαζε ισχυρή με τα τεχνάσματα της «δημιουργικής λογιστικής», ενώ την είχε βουλιάξει στην άβυσσο των τεραστίων ελλειμμάτων και του υπέρογκου δημοσίου χρέους.

Ακόμη στον κ. Γ. Παπανδρέου, που υπέδειξε ως διάδοχό του τις παραμονές των εκλογών για να μην υποστεί ο ίδιος μια σαρωτική ήττα, εμμέσως πλην σαφώς επιχειρεί να επιρρίψει το μεγαλύτερο μέρος της ευθύνης για την εκλογική αποδοκιμασία του ΠΑΣΟΚ. Και αποσιωπά, βέβαια, ότι όσο ήταν εκείνος πρόεδρος του κόμματος οι δημοσκοπήσεις έδιναν υπερδιπλάσια διαφορά, οκτώ και πλέον ποσοστιαίων μονάδων, από τη Νέα Δημοκρατία, που κάλυψε προς την νίκη. Το περιβάλλον του προσπάθησε να διασκεδάσει τις εντυπώσεις ισχυριζόμενο ότι πρόκειται για παρερμηνείες, για να κατευναστεί η δικαιολογημένη δυσφορία που προκάλεσε στην σημερινή ηγεσία του ΠΑΣΟΚ αυτή η πλάγια μομφή του προκατόχου.

Ο κ. Σημίτης συνέγραψε ένα βιβλίο που αποτελεί μνημείο πολιτικού αμοραλισμού. Εννέα χρόνια μετά την κρίση στα Ίμια επανέφερε το θέμα στην επικαιρότητα με τις «αποκαλύψεις» του και έδωσε την ευκαιρία στους Τούρκους να πανηγυρίζουν. Αλλά, ταυτόχρονα, τους προμήθευσε και ένα γραπτό «ντοκουμέντο», όπου δηλώνεται από τον τότε πρωθυπουργό της Ελλάδος ότι το κράτος, η κυβέρνηση και οι Ένοπλες Δυνάμεις της χώρας ήταν ανίκανες να αντιμετωπίσουν την τουρκική πρόκληση και την κρίση! Όχι μόνον επιχειρεί να δικαιολογήσει γιατί έφτασε στο σημείο να πει εκείνο το περιβόητο «ευχαριστώ» στις ΗΠΑ

γιατί του επέτρεψαν να υποστείει την ελληνική σημαία από ελληνικό έδαφος, αλλά αποκαλύπτει ότι η κυβέρνησή του ενημερώθηκε από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ για τα καθέκαστα!

Πολλοί υποστηρίζουν ότι με το βιβλίο του αυτό ο Κώστας Σημίτης επεδίωξε να δρομολογήσει την επιστροφή του στην ενεργό πολιτική. Κάποιοι, μάλιστα, εκτιμούν ότι ουσιαστικά οι βλέςεις του φθάνουν στο σημείο της εκ νέου ανάληψης της ηγεσίας του ΠΑΣΟΚ. Όμως, πέτυχε το ακριβώς αντίθετο αποτέλεσμα: Ένας πολιτικός, που δεν αναλαμβάνει ούτε καν ένα ελάχιστο μέρος των ευθυνών του, μόνον αποστροφή μπορεί να προκαλεί στην κοινή γνώμη και φυσικά στους οπαδούς και ψηφοφόρους της παράταξης που ηγήθηκε επί οκτώ χρόνια.

Οποιοσδήποτε άλλος πρωθυπουργός θα είχε παραιτηθεί την επόμενη ημέρα της κρίσης των Ιμίων. Όχι όμως ο κ. Σημίτης, ο οποίος με όσα γράφει στο βιβλίο του ομολογεί την πλήρη ανικανότητά του να διαχειριστεί την κρίση και να μην επιτρέψει να δημιουργηθούν τετελεσμένα σε βάρος της χώρας του.

Η αποτυχία του στο «κρας τεστ» που του έστησαν στα Ίμια άνοιξε τον δρόμο για τα επόμενα στάδια μιας πανικόβλητης ενδοτικής στάσης. Επακολούθησαν η Μαδρίτη, η κρίση με τους S-300, που άφησε την Κύπρο εκτεθειμένη στην συντριπτική υπεροπλία του Αττίλα, η Κρήτη, η παράδοση του Οτσαλάν στους Τούρκους μέσω Κέννας.

Στο εξωτερικό δεχόταν τον έναν κόλαφο μετά τον άλλον από φίλους και εχθρούς. Και στο εσωτερικό ανέδειξε σε υπερκράτος τη διαπλοκή και

τα μεγάλα τροχοδρομημένα συμφέροντα του συστήματος ΠΑΣΟΚ. Ενώ ο υπόλοιπος επιχειρηματικός κόσμος της χώρας βρέθηκε αντιμέτωπος με καταστάσεις που παρέπεμπαν σε υπέρρονα φασισμό. Δεν χρειάζεται να υπενθυμίσω τους οικονομικούς αποκλεισμούς και τα κτηνηγάτα της «Χώρας» ούτε τον βρώμικο πόλεμο των παρεμβολών στο «Κανάλι 10» με στόχο την πλήρη οικονομική και εμπορική απαξίωσή του.

Ο σημερινός πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής τον είχε αποκαλέσει «αρχιερέα της διαπλοκής». Αποδείχθηκε «μέγας αρχιερέας» της διαπλοκής και της διαφθοράς. Στην δεξιά του βουλιάξε βαθιά η χώρα στο τέλμα της διαφθοράς και της σήψης, αφού είχε φροντίσει με νόμο να αποποινικοποιηθεί ουσιαστικά η διαφθορά των δημοσίων υπαλλήλων για να προστατευθούν οι κομματικοί εγκάθετοι στον κρατικό μηχανισμό, που χρηματιζόνταν και λαδώνονταν και προωθούσαν τα συμφέροντα της διαπλοκής.

Στη γειτονική Ιταλία δεν διάστασαν να παραπέμψουν στην Δικαιοσύνη τον Τζούλιο Αντρεότι για τις σχέσεις του με πολιτικοοικονομικά μαφιόζικα κυκλώματα. Στην Ελλάδα όπου ο κ. Σημίτης παρέδωσε ουσιαστικά τα πάντα στους «νταβατζήδες», στα μεγάλα διαπλεκόμενα συμφέροντα και στην «βραβονία», βρέθηκαν κάποιιοι να δηλώνουν δημόσια ότι από το ΠΑΣΟΚ είναι ίσως ο καταλληλότερος για το αξίωμα του Προέδρου της Δημοκρατίας! Αυτή είναι η διαφορά μας με τις άλλες χώρες του πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στις χώρες αυτές οι πολιτικοί που εμπλέκονται σε σκάνδαλα αποπέμπονται, αποδοκιμάζονται και συχνά λογοδοτούν στην Δικαιοσύνη.

Λουτρό αίματος στην Ιορδανία

## Χτύπημα τύπου Αλ Κάιντα στο Αμάν

Δεκάδες είναι τα θύματα και οι τραυματίες από τις τρεις εκρήξεις, σε ισάριθμα πολυτελή ξενοδοχεία, στην πρωτεύουσα της Ιορδανίας, Αμάν. Εξάλλου, μέχρι αργά χτες καμία οργάνωση δεν είχε αναλάβει την ευθύνη των επιθέσεων, αν και όλα «έδειχναν» ότι πρόκειται για τρομοκρατική επίθεση τύπου Αλ Κάιντα.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, πιθανότατα πρόκειται για εκρήξεις βομβών, χωρίς όμως να υπάρχει επιβεβαίωση, ενώ λίγα λεπτά μετά την επίθεση, ο προσωρινός επίσημος απολογισμός έκανε λόγο για 18 νεκρούς και τουλάχιστον 52 τραυματίες. Ωστόσο, θεωρείται σχεδόν σίγουρο ότι τα θύματα είναι πολύ περισσότερα.

Η μία έκρηξη συγκλόνησε το ξενοδοχείο «Ρά-

ντισόν», στο λόμπι του οποίου πολλοί άνθρωποι έτρεχαν αιμόφυρτοι. Στο συγκεκριμένο ξενοδοχείο διαμένουν συχνά Ισραηλινοί τουρίστες.

### Τρία κοσμοπολίτικα ξενοδοχεία έγιναν παρανάλωμα του πυρός

Από την έκρηξη διαλύθηκε ένας χώρος συνεστιάσεων όπου λάμβανε χώρα γαμήλια δεξίωση παρουσία 250 ατόμων, όπου σύμφωνα με μαρτυρία Αμερικανού επιχειρηματία, σημειώθηκε η έκρηξη.

Η δεύτερη έκρηξη σημειώθηκε στο γειτονικό ξενοδοχείο «Γκραντ Χαγιάτ», ιδιαίτερα δημοφιλές στους διπλωμάτες, και όπως αναφέρθηκε υπάρχουν πάνω από σαράντα τραυματίες, ενώ η τρίτη έκρηξη σημειώθηκε στο ξενοδοχείο «Day's Inn» της συνοικίας Ράμπι. Αμέσως μετά τις εκρήξεις, ασθενοφόρα και περιπολικά κατέκλυσαν την περιοχή γύρω από τα πολυτελή ξενοδοχεία.

## Ντόμινο «εκρήξεων» και στην Ελλάδα επιδιώκουν οι Αλβανοί

Στην αναμπουμπούλα ο λύκος κείρεται, λέει η παροιμία και κάπως έτσι μερίδα του αλβανικού Τύπου βρήκε την ευκαιρία, λίγες μόλις ημέρες μετά τη διακοπή του ταξιδιού του Κ. Παπούλια στη γειτονική χώρα, να επανέλθει με ανθελληνικά δημοσιεύματα και αξιώσεις.

Ορμώμενοι από τις βίαιες συγκρούσεις των μεταναστών στη Γαλλία οι Αλβανοί επιδιώκουν να ανάψουν φωτιές και στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα δύο εμπρηστικά δημοσιεύματα σε ισάριθμες αλβανικές εφημερίδες φαίνεται ότι θέλουν να διαταράξουν τις σχέσεις των ομοεθνών τους που ζουν στη χώρα μας με τους Έλληνες και να δημιουργήσουν πρόβλημα στις Ελληνικές Αρχές.

Η εφημερίδα «DITA» έχει πρωτοσέλιδο τίτλο «Αλβανοί μετανάστες στην Ελλάδα: Η Γαλλία είναι δίπλα στην

πόρτα μας» και το ρεπορτάζ υποστηρίζει ότι οι Αλβανοί ζουν κάτω από άθλιες συνθήκες στην Ελλάδα και ότι αντιμετωπίζουν συχνά τον ρατσισμό και την ξενοφοβία των Ελλήνων.

### Περί... ρατσισμού

Η εφημερίδα «Express» έχει τίτλο «Ελληνικός ρατσισμός για τους μετανάστες» και επικαλείται ιταλική έρευνα σύμφωνα με την οποία η χώρα μας έρχεται μέσα στις πρώτες της Ευρώπης σε ποσοστό ξενοφοβίας των πολιτών της.

Τα πρωτοσέλιδα αυτά, που αναμένεται να συνεχιστούν, έχουν ήδη προκαλέσει ανοικτό κεφάλι στις Αρχές, ενώ η δράση εθνικιστικών ομάδων και ιδίως της «Τσαμουριάς» εκτιμάται ότι πολύ γρήγορα μπορεί να πυροδοτήσει νέες εντάσεις στην περιοχή.

