



Αρχική

Αρχική

Newsletter

Ειδήσεις

Επικοινωνία

PPOL.GR > Ελληνική Πολιτική > Σχόλια

Αρχική

Τύπος

Αρθρογράφοι

Θέματα

Διεθνής Πολιτική ::

Ελληνική Πολιτική ::

Οικονομία ::

Κοινωνία ::

Πολιτισμός ::

Το πρόσωπο του μήνα

Η ιδέα του μήνα

Αναζήτηση

🔍



Κώστας Σημίτης: ο πολιτικός που ήρθε στην εξουσία για να κάνει έργο / του Δημήτρη Ναύλα 09-09-2008

Ποιος θα εκλεγεί 44ος πρόεδρος των ΗΠΑ;

Ο Τζον Μακ Κέιν - 27.8%

Ο Μπόρακ Ομπάμα - 72.2%

Το 1987, μια ομάδα στελεχών του ΠΑΣΟΚ από τη Λάρισα επισκέφθηκε τον αείμνηστο Γιώργο Γεννηματά και στη συζήτηση που ακολούθησε επέβη -μεταξύ άλλων- και το ερώτημα: *μετά τον Ανδρέα ποιος;*

Στον υπαινιγμό μάλιστα κάποιου εκ των επισκεπτών ότι ο προφανής διάδοχος θα ήταν ο ίδιος ο Γεννηματάς, ο δημοφιλής πολιτικός, προ εκπλήξης όλων και αναδεικνύοντας τη σεμνότητα και το υψηλό του πολιτικό ήθος, απάντησε πως *διάδοχος του Α. Παπανδρέου, όταν θα έρχονταν το πλήρωμα του χρόνου, θα ήταν ο Κώστας Σημίτης, διότι παρά τις δυσκολίες που αντιμετώπιζε στο να εκλεγεί στον Πειραιά, ήταν ο μόνος εκ των κορυφαίων στελεχών του κινήματος τον οποίο εγνώριζα και του οποίου αναγνώριζαν την αξία οι Ευρωπαίοι -και όχι μόνο.*

Η πολιτική διαδρομή του πρώην πρωθυπουργού είναι είναι λίγο-πολύ γνωστή.

Έλαβε μέρος στον αντιδικτατορικό αγώνα και υπήρξε ιδρυτικό μέλος του ΠΑΣΟΚ συμμετέχοντας στα υψηλότερα όργανά του και αργότερα σε κυβερνητικές θέσεις ενώ πάντοτε διατηρούσε ευκρινή πολιτική άποψη, αποφεύγοντας να υποκύψει στον πειρασμό του λαϊκισμού του πρώιμου ΠΑΣΟΚ.

Στη συνέχεια ανέλαβε την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ με πολλές αμφισβητήσεις στον ημιθανή κομματικό μηχανισμό και πάνω στον οποίο δεν μπορούσα να στηριχθεί κατ' αποκλειστικότητα ώστε να κερδίσει τις εκλογές του 1996.

Κατόρθωσε όμως να μαζέψει τα υπολείμματα του κόμματος και να δημιουργήσει τον απαραίτητο συσχετισμό υπέρ των εκσυγχρονιστών, ενώ παράλληλα έβαλε στο παιχνίδι (είτε στη μάχιμη πολιτική είτε ως συμβούλους σε υπουργεία και οργανισμούς) και πολλά στελέχη της ανανεωτικής οριστεράς.

Πέρα όμως από αυτό, ο πολιτικός λόγος του Κώστα Σημίτη είχε καθαρό μήνυμα και σαφή στόχευση και γι' αυτό κέρδισε την εμπιστοσύνη της σχετικής πλειοψηφίας του λαού στις εκλογές του 1996 και του 2000 προσφέροντας στη χώρα μια οχταετία με μεγάλη πυκνότητα επίτευξης σημαντικών στόχων τόσο εντός της Ελλάδας όσο και διεθνώς αλλά και με κάποια ελλείμματα κοινωνικής πολιτικής.

Η προσπάθεια της περιόδου 1996-2004 για τον εκσυγχρονισμό της χώρας είχε επιτεύγματα αλλά και αδυναμίες και προβλήματα.

Υπόκειτο όμως σ' ένα σχεδιασμό και μια εθνική στρατηγική βασικοί διαμορφωτές της οποίας ήταν ο Κ. Σημίτης, ο οποίος πίστευε ότι η δύναμη της χώρας ήταν η ικανότητά της να είναι ανταγωνιστική σε ένα κόσμο αλληλεξάρτησης.

Απαιτούνταν γι' αυτό εσωτερικά στοιχεία ισχύος, όπως σταθερότητα στην οικονομία, αυτοτροφοδοτούμενη ανάπτυξη, αποτελεσματική δημόσια

διοίκηση, κοινωνική συναχή και υψηλό επίπεδο παιδείας.

Απαιτούνταν προγραμματισμός, ιεράρχηση στόχων και συντονισμός δράσης.

Με τέτοιες προϋποθέσεις κατέστη δυνατή η ένταξη στην «οικονομική και νομισματική ενότητα» (ΟΝΕ), το ΕΛσίμκι, η ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), η αναβάθμιση του κύρους της χώρας και η δημιουργική της παρουσία στα διάφορα κέντρα λήψης αποφάσεων και κυρίως να είναι παρούσα στις μεγάλες στρατηγικές της ΕΕ.

Στο μέτωπο της οικονομίας υπήρξαν σημαντικά βήματα και η δημοσιονομική πολιτική επιτυχής ενώ αναπτύχθηκαν και μηχανισμοί «σώμα διώξης οικονομικού εγκλήματος» (ΣΔΟΕ), ΤΑΧΙΣ- ελέγχου της φοροδιαφυγής με επέκταση της φορολογικής βάσης και με βελτίωση ως εκ τούτου της σχέσης άμεσων/έμμεσων φόρων φυσικά υπέρ των άμεσων.

Υπήρξε ακόμη συγκράτηση των δαπανών ως ποσοστό του ΑΕΠ με μείωση των καταναλωτικών και αύξηση των επενδυτικών δαπανών. Ταυτόχρονα προχώρησαν διαρθρωτικές αλλαγές -κατάργηση του «οργανισμού ανασυγκρότησης προβληματικών επιχειρήσεων», αποκρατικοποίηση ΔΕΚΟ (είσοδος ΟΤΕ και ΔΕΗ στο χρηματιστήριο), πώληση «ιονική τράπεζα» κ.λπ και υπήρξε προσπάθεια απελευθέρωσης των αγορών.

Η περίοδος 1996-2004 σημαδεύτηκε όμως κυρίως από την ανάπτυξη των υποδομών (μετρό, αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου, Εγνατία κ.ά.) που ποτέ άλλοτε στο παρελθόν δεν γνώρισε η χώρα και που μάλλον δύσκολα θα ξαναγνωρίσει στο μέλλον.

Έργα που εκτελέστηκαν κυρίως από ελληνικά χέρια, από Έλληνες τεχνικούς, μηχανικούς και επιχειρηματίες.

Όπως είπαμε και παραπάνω η περίοδος Σημίτη υπήρξε μια από τις πιο σημαντικές του μεταπολεμικού μας κράτους με υψηλή πυκνότητα επίτευξης μεγάλων και μικρότερων στόχων σε όλα τα επίπεδα της εθνικής, κοινωνικής και οικονομικής μας δραστηριότητας.

Γι' αυτό πολύ εύστοχα ο κάτοχος της ακαδημαϊκής έδρας «Ελευθέριος Βενιζέλος» στο «Λόντον σκουλ οφ εκονόμικς» (LSE) κ. Κέβιν Φίθερστοουν (Kevin Featherstone) σε εκδήλωση που έγινε προς τιμήν του πρώην πρωθυπουργού, τόνισε πως ο Κώστας Σημίτης είναι ένας πολιτικός που «ανήλθε στην εξουσία για "να κάνει" (έργα) και όχι απλά για "να είναι" (στην εξουσία), σε αντίθεση με τους διαδόχους του» (he came to do, not to be, unlike his successors...).

Τον Κώστα Σημίτη, τον υποδεχάμαστε την Τρίτη το βράδυ (16/9/08) στο «δημοτικό ωδείο της Λάρισας» όπου προσκεκλημένος δυο σημαντικών φορέων της περιοχής μας, του ΕΒΕ και της ΤΕΑΚ θα αναπτύξει το άκρως επίκαιρο θέμα: «η Ελλάδα αντιμετώπιση με τη διεθνή οικονομική κρίση». Σίγουρα ο έμπειρος και άξιος πολιτικός έχει πολλά ενδιαφέροντα να μας πει.

Ο Δημήτρης Νούλας είναι χημικός και εργάζεται στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση

Δες την καρτέλα του Δημήτρη Νούλα