

Αυτή την **Κυριακή** στη **Βραδυνή**

Παίζουν σε όλα  
τα DVD PLAYERS

**Εκδίκηση**

**1. ΜΕ ΤΟΥΣ BRIAN DENNEHY,  
JOANNA CASSIDY, RON SILVER**

**Sexy Angels**

**2. μέρος Β'**

**3 DVD**

**ΚΑΙ** ένα επιπλέον ΔΩΡΕΑΝ DVD από την ταινιοθήκη της «Βτκ» **ΜΟΝΟ ΜΕ 2 ΕΥΡΩ**

# Η βραδυνή

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ  
ΕΝΤΥΠΟΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΕΒΕ  
ΕΚΔΟΤΡΙΑ  
ΕΥΓΕΝΙΑ ΜΗΤΣΗ

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  
11 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2005  
ΑΡΙΘ. ΦΥΛΛΟΥ 2.407  
1,00 ΕΥΡΩ  
64 ΣΕΛΙΔΕΣ

**NOKIA**  
Connecting People

**ALPHA COPY**  
Ποιότητα στην Επικοινωνία



ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΟΣ

**Με 4-0 στους «16»**

• Ο Ολυμπιακός με δύο γκολ του Ντάνι επικράτησε άνετα του Πανηλειακού με 4-0 και προκρίθηκε στην επόμενη φάση του Κυπέλλου. • Η Παναχαϊκή απέκλεισε τον Ηρακλή και ο Θρασύβουλος τον Ατρόμητο.

ΣΕΛ. 57-59



**NOKIA 8800**

Ανακάλυψε την Ομορφιά

**NOKIA**  
Connecting People

**27.400 νέες θέσεις μέσω ΟΑΕΔ για ανέργους**

ΣΕΛ. 40

► **ΕΜΦΥΛΙΟΣ ΣΤΟ ΠΑΣΟΚ ΜΕΤΑ ΤΟ ΜΑΝΙΦΕΣΤΟ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ**

## «Να τελειώνουμε με τον Σημίτη...»

• «ΜΠΟΡΕΙ ΕΚΕΙΝΟΣ ΝΑ ΜΙΛΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΑΛΛΟΙ ΟΜΩΣ ΣΧΕΔΙΑΖΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ» ΔΗΛΩΝΕΙ ΔΗΚΤΙΚΑ Η ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ

ΤΕΛΟΣ με κάθε τμήμα στην προσπάθεια του Κ. Σημίτη για πολιτική κηδεμονία είναι αποφασισμένος να βάλει ο Γιώργος Παπανδρέου. Το κλίμα στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης είναι ιδιαίτερα βαρύ, μετά το μανιφέστο-πολιτική παρέμβαση του πρώην

πρωθυπουργού αλλά και το «άδειασμά» του από τον Γ. Παπανδρέου. Σε πλήρη εξέλιξη είναι η ανοικτή πλέον ανταπάθεση μεγάλου τμήματος στελεχών του ΠΑΣΟΚ με στελέχη του πρώην πανίσχυρου εκσυγχρονιστικού ρεύματος. Δεν είναι λίγα μάλιστα τα στε-

λέχη που υποστηρίζουν ότι ο Γ. Παπανδρέου έπρεπε να είχε κλείσει πολύ νωρίτερα, με πολιτικό πάντα τρόπο, το «κεφάλαιο Σημίτη» για το ΠΑΣΟΚ. Πάντως, τις ίδιες ώρες όλοι αναρωτιούνται πού θα το πάει από εδώ και πέρα ο Κ. Σημίτης. ΣΕΛ. 3, 6, 11

ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΜΑΤΙΑ



ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ VPRC

**Κερδίζουν σε αξιοπιστία και κύρος οι εφημερίδες**

- «Πρωτιά» για το ραδιόφωνο, τελευταία η τηλεόραση
- Ανεβασμένες «μετοχές» και για τη δημόσια ραδιοτηλεόραση

ΣΕΛ. 10

100.000 περισσότεροι δικαιούχοι στα δάνεια του ΟΕΚ

**Άτοκα στεγαστικά με λιγότερα ένσημα**

Με λιγότερα ένσημα θα μπορούν από τον επόμενο μήνα να συμμετάσχουν στα στεγαστικά προγράμματα οι δικαιούχοι του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας (ΟΕΚ). Ειδικότερα, με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του Οργανισμού μειώνονται έως και κατά 2.400 ένσημα οι προϋποθέσεις για χορήγηση δανείου από τον ΟΕΚ. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, η απόφαση αυτή θα φέρει 100.000 δικαιούχους του ΟΕΚ πιο κοντά στο όνειρο της απόκτησης κατοικίας.

ΣΕΛ. 23





Γράφει ο  
Γιώργος Χ. Παπασωτηρίου

## Παραμύθα

**Τ**Α ΓΕΓΟΝΟΤΑ της Γαλλίας τρομοκράτησαν πολλούς και από τους παρ' ημίν νοικοκυρούλληδες, που χειροκρότησαν τα «στρατιωτικά» μέτρα καταστολής του Σαρκοζί, θέτοντας την ασφάλεια ενός αντικειμένου, ενός φετίχ της ύπαρξής τους, του αυτοκινήτου τους, πάνω από τις **ατομικές και πολιτικές ελευθερίες**, πάνω από τη στοιχειώδη ανθρώπινη αξιοπρέπεια, πάνω από τον ίδιο το Λόγο. Έτσι, φτάνουν στο σημείο να αποδέχονται τον «**ανορθολογικό ορθολογισμό**» του ρασιιστή υπουργού, που δικαιολογεί τον κυνισμό του με αναφορές στον ουμανισμό! Αποδέχονται την εξαέρωση των γυναϊκόπαιδων της **Φαλούτζα** με χημικά όπλα μαζικής καταστροφής από εκείνους που κάνουν έναν πόλεμο στο όνομα της αποτροπής της κατοχής και χρήσης χημικών όπλων μαζικής καταστροφής. Είναι οι ίδιοι που το βράδυ ακούνε **Ραχμάνοφ** για να μην ακούνε την κραυγή απόγνωσης των παιδιών. Είναι αυτοί που «**καθαρίζουν**» με την ενοχή τους, στέλνοντας 10 ευρώ στα παιδιά που πεθαίνουν από δίψα και πείνα, κάνοντας πλούσιους τους διαχειριστές της δήθεν φιλανθρωπίας τους. Είναι ακόμη όσοι θεωρούν ότι στην Ελλάδα δεν έχουμε πρόβλημα, γιατί δεν έχουν αντικρίσει το θολωμένο μάτι του άνεργου, όπως εκείνου του τραγικού αυτόχειρα και δολοφόνου στο Κιλκίς. Κι όμως υπάρχουν **αντιστάσεις**. Ο αντιτρομοκρατικός νόμος (τύπου Γκουαντανάμο) του Μπλερ δεν πέρασε. Στη Γαλλία δεν θ' αργήσει η ώρα της ήττας του σαρκοβόρου Σαρκοζί. Η Ευρώπη έχει εγγεγραμμένες στο DNA των πολιτών της τις ιστορικές δημοκρατικές της παραδόσεις και τους τρόπους οικειώσής τους με τον «άλλο». Προς το παρόν ζούμε στις «**Εγώ-χώρες**» μας, αποκλεισμένοι μέσα στα σύμβολα της ψευδούς ευτυχίας μας. Αλλά δεν θα αργήσει η ώρα που θα βγούμε από την «**παραμύθα**». Γιατί με τέτοιες εξόδους προχωράει ο κόσμος.



Όλα τριγύρω αλλάζουνε και ο Σημίτης ίδιος μένει

## Η εκδίκηση του... Δημοσίου

**Ε**ΧΟΥΝ ΦΑΙΝΕΤΑΙ παρέλθει οι εποχές που η ιδιωτική ραδιοτηλεόραση απολάμβανε της εμπιστοσύνης της κοινής γνώμης ως προς την **αντικειμενική ενημέρωση** έναντι της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης που συνδεόταν με τους γνωστούς ομφάλιους λώρους με τις εκάστοτε κυβερνήσεις. Μέσα στη γενικευμένη απαξίωση όπως την καταγράφει έρευνα της VPRC και δημοσιοποίησε ο ραδιοσταθμός ΣΚΑΪ, διασώζεται η δημόσια ραδιοτηλεόραση. Στην ίδια έρευνα, πάντως, η ΝΔ προηγείται κατά 3,5% του ΠαΣοΚ, ενώ ο πρωθυπουργός **Κ. Καραμανλής** συγκεντρώνει το 51% στο ερώτημα για τον καταλληλότερο πρωθυπουργό έναντι 21% του **Γ.Α. Παπανδρέου**. Τέλος, δημοσκόπηση της **Metron Ανάλυσις** για λογαριασμό του Μέγκα μειώνει τη διαφορά μεταξύ των δύο μεγάλων κομμάτων στο 0,6%.

Σελ. 10

**ΑΝΑΤΑΡΑΞΕΙΣ** στο ΠαΣοΚ προκάλεσε η επανεμφάνιση του **κ. Κ. Σημίτη**. Μετά την παρουσίαση του βιβλίου του προχθές βράδυ και το «**άδειασμα**» του πρώην πρωθυπουργού από τον **κ. Γ.Α. Παπανδρέου**, ο **κ. Σημίτης** επανήλθε χθες, μιλώντας για πρόωρες εκλογές και «**ενότητα του ΠαΣοΚ**», προσπαθώντας να αμβλύνει τις εντυπώσεις από την έμμεση κριτική του προς τη σημερινή ηγεσία του ΠαΣοΚ. Στελέχη του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης εκτιμούσαν ότι ο **κ. Σημίτης** επιχειρεί μία αναδίπλωση, αλλά θεωρούν ότι δεν μπορεί να ξέρει κανείς πόσο αυτή θα διαρκέσει. Συνεργάτες του προέδρου του ΠαΣοΚ, από την πλευρά τους, σημείωναν πως «ο **τέως πρωθυπουργός** μπορεί να μιλάει για το παρελ-

θόν, όμως άλλοι σχεδιάζουν για το μέλλον». Ιδιαίτερα αιχμηρές ήταν οι δηλώσεις του **κ. Άκη Τσοχατζόπουλου** που μιλώντας στο ράδιο του ΦΛΑΣ είπε πως «**για την εκλογική ήττα ευθύνεται η τελευταία τριετία του Κ. Σημίτη**», συμπληρώνοντας ότι οι ευθύνες για τα Ίμια είναι πολιτικές.

Σελ. 11

**ΘΕΤΙΚΑ** αποτιμά η ελληνική κυβέρνηση τους όρους που έθεσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην Τουρκία. Ο υπουργός Εξωτερικών **Π. Μολυβιάτης** που ενημέρωσε χθες τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για την ευρωπαϊκή πορεία της Τουρκίας και των άλλων βαλκανικών χωρών, χαρακτήρισε «**αξιόλογη επιτυχία**» της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής τις αποφάσεις της **Κομισιόν**. Παρ' όλα αυτά υπάρχει κάποιος προβληματισμός για ορισμένες θέσεις όπως αυτή που αφορά στο θέμα του ονόματος των **Σκοπίων**.

Σελ. 8-9

**ΣΧΕΤΙΚΗ** ύφεση παρουσιάζουν τα επεισόδια στη **Γαλλία**. Η μείωση ήταν χθες το βράδυ αισθητή στο Παρίσι, αλλά όχι και στην Τουλούζη και τη **Βαλ Ντ' Ουασί**. Στο μεταξύ αντιδράσεις προκάλεσε η ανακοίνωση από τον υπουργό Εσωτερικών **Ν. Σαρκοζί** σύμφωνα με την οποία θα απελαύνονται όλοι οι ξένοι που έχουν καταδικαστεί για τα επεισόδια είτε έχουν άδεια παραμονής είτε όχι. Τέλος, συνεχίζονται για τέταρτη συνεχή νύχτα οι εμπρησμοί αυτοκινήτων στο **Βέλγιο**.

Σελ. 19

Γιώργος Παπασωτηρίου

## Το Στίγμα

### Η επιστροφή Σημίτη

**Η** ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ του πρώην πρωθυπουργού **Κ. Σημίτη** έγινε με θορυβώδη τρόπο. Ο θόρυβος που προκλήθηκε δεν ήταν μόνο λόγω της επίρριψης ευθυνών στους πάντες και της μη ανάληψης καμίας ευθύνης από τον ίδιο, δεν ήταν μόνο ο εξευτελισμός του θεσμού των ενόπλων δυνάμεων ούτε η απόδοση της ήττας του ΠαΣοΚ στους... διαφημιστές του, αλλά το γεγονός ότι ο **κ. Σημίτης** έφυγε και γύρισε ο ίδιος.

Συνήθως, μετά από μία μεγάλη διαδρομή, ένα μεγάλο ταξίδι, μια εμπειρία όπως η διακυβέρνηση της χώρας και προπάντων η ήττα -γιατί αναγνώριση της ήττας του ήταν η αποχώρηση του πρώην πρωθυπουργού- θα περίμενε κανείς περισσότερη **περισυλλογή**, μια κάποια σοφία, σύνεση και μετριοπάθεια. Αλλά για να συμβεί η αλλαγή θα πρέπει κανείς να μπορεί να παίρνει αποστάσεις από τον εαυτό του, να κάνει δηλαδή αυτοκριτική. Αλλά ο **κ. Σημίτης** παρουσιάστηκε και πάλι διεκδικώντας το αλάθητο ενός αυτιστικού Πάπα, όπως ακριβώς κατά τη διάρκεια της πρωθυπουργίας του.

Όλα αυτά δεν θα είχαν παρά ένα ιστορικό ενδιαφέρον, αν ο πρώην πρωθυπουργός δεν επέστρεφε για να... μένει και για να διεκδικήσει την «**πολιτική κηδεμονία**» του προέδρου του ΠαΣοΚ **Γ.Α. Παπανδρέου**. Εξάλλου η σχετική δήλωση-απάντηση του τελευταίου στην απόπειρα κηδεμονίας του από τον προκάτοχο του στην ηγεσία του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης αυτό υποδηλώνει. Ο **κ. Παπανδρέου** ακύρωσε εν τη γενέσει της την προσπάθεια του **κ. Σημίτη**, δηλώνοντας ότι «**κοιτάμε μπροστά και όχι πίσω... ότι αλλάζουμε για να αλλάζουμε την Ελλάδα**». Μόνο που πρόκειται για μία λεκτική ακύρωση, και ο αρχηγός του ΠαΣοΚ θα πρέπει να αντιληφθεί ότι ακριβώς εκείνο που επέτρεψε την επιστροφή του **Κ. Σημίτη** είναι η μη αλλαγή του ΠαΣοΚ και πολύ περισσότερο η επιστροφή του σε πρακτικές του παρελθόντος, ήτοι της αντίληψης ενός καταστροφικού **αντιπολιτευτικού παιγνιδιού**, χωρίς θέσεις και προτάσεις, που έχει ως στόχο την εξουσία για την εξουσία.

Σε ό,τι μας αφορά, δεν μας ενδιαφέρει η σύγκρουση που προκαλεί, ή θα προκαλέσει στο εσωτερικό του ΠαΣοΚ η επανάκαμψη του **κ. Σημίτη**. Τουναντίον, μας ενδιαφέρει η επιστροφή αυτή μόνο ως προς τις συνέπειες που θα έχει στην αντιπολιτευτική τακτική του ΠαΣοΚ και αν, ή πώς, αυτή θα επηρεάσει το πολιτικό σύστημα συνολικά.

Σε κάθε περίπτωση, ο **Γ.Α. Παπανδρέου** είναι υποχρεωμένος πλέον να κινηθεί πιο ουσιαστικά στις μεταρρυθμίσεις και τις αλλαγές στο εσωτερικό του κόμματός του, διαφορετικά θα δώσει χώρο στον **Κ. Σημίτη** για να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις της «**ολικής επαναφοράς**» του στην ηγεσία του ΠαΣοΚ.

## Επίκαιρα

### Ο κύκλος της ζωής



Από τον  
Δημήτρη Θ. Αλεξόπουλο

**ΑΠΟ ΤΙΣ** πρωτόγονες κοινωνίες έως τη σημερινή εποχή η προφανής αδυναμία μας να αντιληφθούμε τον χρόνο και το πεπερασμένο μας εξαναγκάζει να συνδέουμε τη καθημερινή μας ζωή με ορόσημα. Αυτά τα σημεία αναφοράς άλλαζαν από εποχή σε εποχή και από κοινωνία σε κοινωνία. Ωστόσο παρέμεναν πάντοτε άξονες λειτουργίας για το οργανωμένο ανθρώπινο σύνολο. Και είχαν πάντοτε έναν πρακτικό χαρακτήρα. Δεν ήταν θεσμοί κενού περιεχομένου. «Δεν περίσσευε κάτι». Αντίθετα, συνεπικουρούσαν στην αντιμετώπιση «καθημερινών» αναγκών μας.

**ΣΗΜΕΡΑ** βέβαια, οι κύκλοι της ζωής μας σηματοδοτούνται από άλλα γεγονότα. Οι αγροτικές κοινωνίες περιορίζονται και επεκτείνονται οι αστικές. Ως εκ τούτου κοινωνικές αναφορές που στις μέρες μας έχουν και ένα έντονο φολκλορικό χαρακτήρα τείνουν να εκλείψουν και διασώζονται μόνο ως μουσειακό κομμάτι μιας εκλεκτικής αναφοράς στο παρελθόν. Τη θέση τους παίρνουν γεγονότα και περιστατικά που συνδέονται άμεσα με το σύγχρονο τρόπο ζωής και μπορούν πάντοτε να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση της αιώνιας ανασφάλειας μας για το χρόνο και τη σχέση μας μαζί του.

**ΔΕΙΤΕ** ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα: Αρχές Νοεμβρίου. Πέμπτη 3 του μηνός. Γεωργίου Νεαπόλεως. Σε ορισμένα μέρη της χώρας μας η μέρα δοκιμασίας του μούστου συμπίπτει με τη γιορτή του Αγίου. Του αποκαλούμενου Αι-Γιώργη του Μεθυστή. Οι κύκλοι της ζωής στις μικρές αγροτικές κοινωνίες είχαν ως ορόσημο τις εκκλησίες, τις ονομαστικές γιορτές των αγίων και τα πανηγύρια. Συνήθιζαν λοιπόν οι αγρότες μας να δοκιμάζουν τον μούστο τη μέρα αυτή περιφερόμενοι από σπίτι σε σπίτι στα χωριά, με αποτέλεσμα όταν έπεφτε ο ήλιος να έβρισκε ένα χωριό... μεθυσμένο. Εξ ου και το προσωνύμιο «Μεθυστής».

**ΘΕΛΕΤΕ** ένα αντίστοιχο σύγχρονο παράδειγμα; Αρχές Οκτωβρίου αρχίζουν ένα ένα τα σίριαλ της χρονιάς. Η αίσθηση που δημιουργείται στο κοινό είναι αυτή της επανάληψης μιας συνήθειας που έμμεσα επιβεβαιώνει την παρουσία μας. Αν μπορούσαμε κάποιος να το κάνουμε, είμαι βέβαιος πως κρυφά θα σταυροκοπιόμασταν μπροστά στην τηλεόραση λέγοντας: «Δόξα σοι Θεέ μου. Εδέησες και φέτος να είμαι καλά και να βλέπω τα σίριαλ». Όσο και αν ακούγεται δεν είναι προκλητικό. Είναι πολύ ανθρώπινο και πολύ κατανοητό. Δεν αξίζει να συγκρίνουμε τις δύο αναφορές επιβεβαίωσης του κύκλου της ζωής γιατί είναι διαφορετικών εποχών και διαφορετικών κοινωνιών. Είναι όμως βέβαιο ότι γεννιούνται από την ίδια προαιώνια ανθρώπινη ανάγκη. Η ζωή έχει τον κύκλο της, προσαρμόζεται στα ανθρώπινα μέτρα και φαντάζει οικεία. Και τότε και τώρα.

### Υπερκομματική η Μαριέττα



Μια από τις πιο σπάνιες καλές της στιγμές έζησε χθες η Βουλή, όπου όλα ανεξαιρέτως τα πολιτικά κόμματα συμφώνησαν στο σχέδιο της υπουργού Παιδείας Μαριέττας Γιαννάκου για το Πρόγραμμα «Παιδεία της Δημοκρατίας» που αποσκοπεί στην καταπολέμηση της ξενοφοβίας και του ρατσισμού.

Ο συντονιστής του Τομέα Μορφωτικών Υποθέσεων του ΠΑΣΟΚ Ανδρέας Λοβέρδος χαρακτήρισε ως πάρα πολύ σημαντικό το γεγονός ότι η υπουργός Παιδείας ανέλαβε την πρωτοβουλία να ενημερώσει την αρμόδια

Επιτροπή της Βουλής για ένα τόσο σοβαρό θέμα, και, αφού την ευχαρίστησε, δήλωσε την πλήρη στήριξη του κόμματός του στην πρωτοβουλία αυτή της υπουργού Παιδείας.

Ο βουλευτής του ΚΚΕ Γιώργος Χουρμουζιάδης, στην τοποθέτησή του, αφού συμφώνησε με την ανάγκη και τη σπουδαιότητα της πρωτοβουλίας της υπουργού Παιδείας, επεσήμανε ότι στόχος της Πολιτείας είναι να βρει πρώτα τι συμβαίνει σήμερα στην κοινωνία, ώστε το μάθημα να μην παραμείνει απλώς «μάθημα» και να πετύχει έτσι το στόχο της ενεργοποίησης των πολιτών.

X.A.K



«Ασφαλτος» (με την καλή έννοια)

**Σ**ε γεύμα με κοτόπουλο προσκαλεί τους βουλευτές, τους δημοσιογράφους και τους υπαλλήλους της Βουλής ο πρόεδρος της Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων Π. Αδρακτάς την ερχόμενη Τετάρτη 16 Νοεμβρίου στο εστιατόριο της Βουλής στη 1 το μεσημέρι. Την πρωτοβουλία πήρε ο κ. Αδρακτάς - όπως μας ενημερώνει στην πρόσκλησή του - για να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη του κόσμου και να παύσει η συνεχιζόμενη ανεύθυνη φημολογία περί δήθεν ακαταλληλότητας των ελληνικών πτηνοτροφικών προϊόντων η οποία έχει πλήξει καίρια τις πτηνοτροφικές μονάδες της χώρας. Στη συνεστιάση θα συμμετέχουν αγροτικοί φορείς και παραγωγοί πτηνοτροφικών προϊόντων.

### Ανέξοδο «γκάλοπ»

Για νέες εποχές φαίνεται ότι προετοιμάζονται (ή προκαταλαμβάνονται) οι νέοι και τα παιδιά της χώρας, που καλούνται να συμμετάσχουν σε διαγωνισμούς για λογαριασμό των ασφαλιστικών εταιριών, αναλύοντας -και μάλιστα ως «αξία»- τη σημασία της ιδιωτικής ασφάλισης. Υπό την αιγίδα της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος θα γίνουν ένας μαθητικός και ένας φοιτητικός διαγωνισμός. Το θέμα του διαγωνισμού για το Γυμνάσιο είναι «Ποιο αγαπημένο

μου πρόσωπο και ποιο αντικείμενο θα ασφάλιζα κατά προτεραιότητα και γιατί;», και για το Ενιαίο Λύκειο «Η αξία της Ιδιωτικής Ασφάλισης και της μέσω αυτής αποταμίευσης για την οικογένεια». Πέραν του ότι υποβαθμίζεται η κοινωνική ασφάλιση -σε μια εποχή που το τοπίο στον τομέα αυτό είναι θολό- και εξωραϊζεται η ιδιωτική στο μυαλό των νέων ανθρώπων, γίνεται κι ένα ανέξοδο «γκάλοπ» για τις προτεραιότητες-προτιμήσεις χιλιάδων νοικοκυριών.

### Ας ρωτήσει τους Πειραιώτες

Το εγκώμιο του δημάρχου Πειραιά έπλεξε χθες ο υπουργός Δημόσιας Τάξης Γιώργος Βουλγαράκης με αφορμή την επίσκεψή του στην πόλη. Δεν δίστασε μάλιστα να ρίξει την ψήφο εμπιστοσύνης του, χαρακτηρίζοντάς τον ως έναν από τους καλύτερους δημάρχους. Προφανώς οι κουρτίνες να ήταν τραβηγμένες στο γραφείο του δημάρχου και δεν είχε την ευκαιρία να δει ούτε το δημοτικό θέατρο τυλιγμένο στις σκαλωσιές ούτε το γιαπί της Ραλλείου και το ατελειώτο μουντό τοπίο με κάποιες ελάχιστες πράσινες πινελιές. Περιττό δε να αναφέρουμε ότι αν είχε χρειαστεί να ψάξει για πάρκινγκ το πιο πιθανό είναι να έφευγε άπραγος από το πρώτο λιμάνι της χώρας καθώς θα έπεφτε πάνω στις κλειστές πόρτες των ολοκληρωμένων αλλά αχρησιμοποίητων δημοτικών χώρων στάθμευσης. Ο υπουργός υπήρξε επισκέπτης στον Πειραιά και όχι μόνιμος κάτοικος ώστε να αντικρίζει σχεδόν καθημερινά τους σωρούς σκουπιδιών έξω από το σπίτι του και να γεύεται τα υπέρογκα δημοτικά τέλη άνευ αντικρίσματος...



## Είπαν



ΘΗΛΕΜΑΧΟΣ  
ΧΥΤΗΡΗΣ

«Αυτό που έχει σημασία είναι ότι όλοι μαζί προχωράμε μπροστά με τον Γιώργο Παπανδρέου. Δεν υπάρχει καμία αμφισβήτηση επί του προκειμένου».

- Μην παίρνετε και όρκο...



ΝΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΥΛΟΣ

«Η κοινωνία είναι αναστατωμένη, οι θεσμοί διαβρωμένοι και οι πολίτες χωρίς καμία ικανοποίηση και χωρίς καμία ελπίδα».

- Πάντα αισιόδοξος!

«Πρόθεση να σιωπήσω δεν έχω και δεν θα έχω στο μέλλον...», τόνισε κατά την παρουσίαση του βιβλίου του στο Μουσείο Μπενάκη προχθές, όπως και στο πολιτικό του γραφείο όπου υπέγραψε αντίτυπα χθες, ο Κ. Σημίτης. @ Και το... «Ασωπή» που του είπε ο ελληνικός λαός την 7η Μαρτίου 2004; @ Δηλαδή, θυμήθηκε όλα τα άλλα (και τα έγραψε στο βιβλίο του), και ξέχασε... μόνο αυτό; @ Πολύ μου άρεσαν οι δηλώσεις του Γ. Παπανδρέου μπροστά στις τηλεοπτικές κάμερες. @ Ο νυν πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ περίμενε υπομονετικά να τελειώσει η εκδήλωση του πρώην και αμέσως μετά... εκδήλωσε δημόσια τη δυσαρέσκειά του. @ Το έκανε όμως με τρόπο που δεν εξέθετε τον ίδιο... @ Αν και δεν διάβασε το έντυπο σύγγραμμα, κατάφερε να στείλει... αδιάβαστο τον συγγραφέα! @ Το μήνυμα («κοιτάμε

μπροστά») στην απέναντι -τώρα πια- πλευρά υπήρξε ηχηρό. @ Δεν ξέρουμε αν το έλαβε ο κ. Σημίτης. @ Την... κρουάδα, πάντως, την πήρε! Εάν φυσικά αληθεύουν τα σενάρια που τον θέλουν, όχι απλά να αλληθωρίζει προς την ηγεσία του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, αλλά να την έχει (ξανα)βάλει στο μάτι! @ Και η τελευταία δημοσκόπηση (V-PRC) δείχνει τη ΝΔ να προηγείται του ΠΑΣΟΚ στην πρόθεση ψήφου με 3,5% και τον Κ. Καραμανλή να προπορεύεται σταθερά -και μάλιστα με συντριπτικό ποσοστό- του Γ. Παπανδρέου (51% έναντι 22%!). @ Το γκάλοπ διενεργήθηκε για λογαριασμό του ραδιοφωνικού σταθμού ΣΚΑΪ. @ Τέτοια ακούει από τα ερτζιανά η Χαριλάου Τρικούπη και... σκάει! @ Στη Χώρα του Ανατέλλοντος Ηλίου ο Έλληνας πρωθυπουργός. @ Την ίδια

ώρα, στο ΠΑΣΟΚ προβλέπουν πρόωρες εκλογές (σ.σ. πιο πρόσφατη η χθεσινή πρόβλεψη Σημίτη), και ονειρεύονται να κάνουν και πάλι την Ελλάδα Χώρα του... Δύοντος Ηλίου! @ Απήγγησαν το περασμένο εικοσιτετράωρο οι δημόσιοι υπάλληλοι. @ Μήπως για ένα καλύτερο Δημόσιο; @ Θα αστειεύεστε βέβαια... @ Το υπουργείο Εσωτερικών βάζει «φρένο» σε δημάρχους και νομάρχες, οι οποίοι ξεχνούν να κλείσουν το κινητό τους! @ 4.880.000 ευρώ θα είναι το όφελος από τον περιορισμό της σπατάλης! @ Να είναι οι αιρετοί μας άρχοντες σπάταλοι με τα δικά τους λεφτά, ναι. Με τα δικά μας, όχι! @ Τζορτζ Μπους: «Δεν βασανίζουμε...». @ Βασανίσθηκε πολύ για να το πει;

Quintus

## «Μαθητούδια»



Το παράπονο του Γ. Παπαγεωργίου του ΠΑΣΟΚ για το παρουσιολόγιο συμμερίστηκε ο συνάδελφός του Δ. Γεωργακόπουλος όταν ο πρώτος βουλευτής έθεσε το θέμα χθες στην συζήτηση για τον Προϋπολογισμό της Βουλής. «Με ενοχλεί η υπογραφή εδώ μέσα. Δεν είναι κίνητρο αυτό για να έρχονται οι βουλευτές στη Βουλή. Λες και είμαστε στο γυμνάσιο και έχουμε απουσιολόγο! Είμαι στην εκλογική μου περιφέρεια και λέω στον κόσμο "πάω στη Βουλή να υπογράψω" και σας βεβαιώνω ότι δεν το βλέπουν θετικά» είπε χαρακτηριστικά. «Ο κατάλογος απουσιών δεν βοηθά. Ο Κανονισμός της Βουλής έδωσε τους βουλευτές γιατί τους περιορίζει το λόγο», συμφώνησε και ο Δ. Γεωργακόπουλος. Παρ' όλα αυτά: Αν δεν υπέγραψαν για να πληρωθούν, πόσοι θα πάταγαν το πόδι τους;

## Μπηχτή



Απ' τα χείλη του κρέμονταν μερικοί από τους συναδέλφους του Νίκου Γεωργιάδη όταν ο βουλευτής Κέρκυρας της ΝΔ ανέβηκε στο βήμα να μιλήσει επί του προϋπολογισμού της Βουλής. Εξέφρασε τις απόψεις του περί άρσης του ασυμβίβαστου, είπε ότι στα άλλα κοινοβούλια οι μισθοί των βουλευτών είναι τετραπλάσιοι και δεν έχουν και ασυμβίβαστο. Μέχρι εδώ καλά και ανακουφιστικά. Αλλά απ' ό,τι φαίνεται δεν άντεξε και την έριξε την «μπηχτή»: «Στη Βουλή των Κοινοτήτων, καταψηφίστηκε βασικός νόμος της κυβέρνησης και ουδείς βουλευτής απειλήθηκε με διαγραφή...»!

## Καρφί



Να γίνει συζήτηση για το θέμα του ασυμβίβαστου πρότεινε ο πρώην πρόεδρος της Βουλής Απόστολος Κακλαμάνης. Εμφανίστηκε όμως να μην επιθυμεί την πλήρη κατάργησή του. Αίσθηση όμως προκάλεσε η αναφορά του ότι: «Αν ένας βουλευτής θέλει να γράψει βιβλίο και εισπράξει έστω και μία δραχμή, έχει ασυμβίβαστο...». Μία ημέρα μετά την παρουσίαση του βιβλίου του κ. Σημίτη. Τυχαίο;



Του Ανδρέα Πετρούλακη από την ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

## Ευθύνη όλων μας

Στα επεισόδια που διαδραματίζονται στη Γαλλία αναφέρθηκε ο υπουργός Δημόσιας Τάξης Γιώργος Βουλγαράκης, τονίζοντας ότι από τέτοια περιστατικά είναι καλό κανείς να παίρνει μηνύματα και μαθήματα. Διευκρίνισε, ωστόσο, ότι η Ελλάδα ασφαλώς δεν είναι η περίπτωση χώρας με τέτοια προβλήματα, αφού εμείς δεν έχουμε αυτές τις ιδιαιτερότητες. Πρόσθεσε όμως, ότι τώρα που η κοινωνία στην Ελλάδα εξελίσσεται σε μία πολυπολιτισμική κοινωνία, είναι ευθύνη όλων όσοι έχουμε εξουσία να προστατεύσουμε αυτή την κοινωνία. Είναι ευθύνη όλων μας...

**Η** ανυποχώρητη στάση του επιτρόπου Μπαρό για επιστροφή των παράνομων κρατικών ενισχύσεων του κράτους προς την Ολυμπιακή, και μάλιστα... ταχέως, επισπεύδει τις διαδικασίες δημιουργίας νέας εταιρίας, η οποία όμως επ' ουδενί δεν θα είναι διάδοχη της παλαιάς, για να μην κληρονομήσει και τα... χρέη! Τώρα, όσον αφορά τα τελευταία, η προσφυγή στο ευρωδικαστήριο είναι η μοναδική λύση για να μειωθούν τα «φέσια» και να πτωχεύσει η παλαιά εταιρία μια κι έξω...

Πάκο

## Διηπειρωτικός

Μετά το πολυήμερο ταξίδι του στην Αυστραλία ο υπουργός Απασχόλησης Πάνος Παναγιωτόπουλος μετέβη χθες στη Νέα Υόρκη καθώς σήμερα θα κάνει την επίσημη έναρξη των εργασιών του Συνεδρίου, που διοργανώνεται εκεί, με θέμα «Προοπτικές για επενδύσεις στην Ελλάδα». Εκεί βρίσκεται ήδη ο υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών Γ. Αλογοσκούφης ο οποίος μαζί με τον κ. Παναγιωτόπουλο θα επισκεφθούν σήμερα το απόγευμα το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης για να παραβρεθούν στη λήξη της συνεδρίασης. Επίσης αύριο το βράδυ ο υπουργός Απασχόλησης θα μιλήσει σε μεγάλη εκδήλωση που διοργανώνουν ομογενειακές οργανώσεις και εφημερίδες της ομογένειας και θα βραβευθεί για την προσφορά του στον Ελληνισμό της διασποράς. Διηπειρωτικός ο υπουργός...



Βραδυνή Πτήση

# ΠΑΣΟΚ εναντίον ΠΑΣΟΚ



Από τον  
Στέφανο Δάνδολο

**Η** αντιπαράθεση μεταξύ του Κώστα Σημίτη και του Γιώργου Παπανδρέου έχει, στο βάθος της, σημειολογικό ενδιαφέρον, διότι στην ουσία καταδεικνύει το πόσο εγκλωβισμένο είναι το ΠΑΣΟΚ στις κατά καιρούς εκδοχές του. Και ριζώνει σ' εκείνη τη διαπίστωση η οποία καθρεφτίζει το άλγος ενός μηχανισμού, όταν αυτός δεν μπορεί να αντεπεξέλθει στις επιταγές της εποχής, επειδή ακριβώς τον στοιχειώνουν οι εκδοχές του παρελθόντος.

Για να αποτινάξει την παπανδρεϊκή εκδοχή, ο Κώστας Σημίτης εισήγαγε την έννοια του εκσυγχρονισμού. Ευθύς αμέσως το ΠΑΣΟΚ χωρίστηκε σε δύο κομμάτια - το παλαιό και το νέο, το παράδοσιακό και το σύγχρονο. Αυτό αποδείχτηκε ένα επιπρόσθετο βάρος στην εξοικείωση του Γιώργου Παπανδρέου με την αρχηγία του κόμματος: διότι έπρεπε και εκείνος να αποτινάξει τη σημιτική εκδοχή, και μαζί με αυτήν και την πρότερη εκδοχή, την παπανδρεϊκή, η οποία όμως δεν συνιστούσε παρά έναν ακόμα πονοκέφαλο, καθώς και η δική του εκδοχή παπανδρεϊκή είναι. Επομένως, η μεταβατική διαδικασία στην οποία πορεύεται το ΠΑΣΟΚ μοιάζει ακόμα πιο δύσκολη, επειδή η κάθε εκδοχή γαλουχήθηκε μέσα από τα δικά της οράματα, τα οποία, σε αντίθεση με αντίστοιχες καταστάσεις στη Νέα Δημοκρατία, δεν παρέπεμπαν μονάχα στην ιδιοσυγκρασία του εκάστοτε ηγέτη αλλά και στον τρόπο με τον οποίο εκείνος άσκησε την εξουσία. Το ψυχόδραμα δείχνει να κορυφώνεται, καθώς ο Γιώργος Παπανδρέου αναζητεί την επόμενη ταυτότητα, χωρίς να έχει δοκιμαστεί στην εξουσία και χωρίς να μπορεί να αντιπαλέψει τη σύγκριση με το πλεονέκτημα του εν αποστρατεία εξουσιαστή ή και του εν ενεργεία πρωθυπουργού. Μοιραία όλη αυτή η διαμάχη δεν καταδεικνύει τίποτε περισσότερο από την αγωνιώδη προσπάθεια ενός κόμματος να καταλήξει στη σημερινή εκδοχή του, μέσα από το άθροισμα των εκδοχών που το έθρεψαν και το έκαναν αγαπητό σε μια μερίδα της κοινωνίας.

**Α**πό την άλλη, ο καβγάς φανερώνει και την τάση που υπάρχει γενικότερα στην πολιτική να αποτελεί ένα κόμμα «μαγαζί» του εκάστοτε αρχηγού. Η αλήθεια όμως δεν είναι αυτή. Κανένα κόμμα δεν είναι «μαγαζί» του προέδρου του. Τα κόμματα δεν αλλάζουν χέρια. Πολύ



απλά, επειδή δεν ανήκουν σε συγκεκριμένα χέρια. Ανήκουν στον κόσμο. Είναι μηχανισμοί ιδεών που εμπνέουν. Ο εκάστοτε ηγέτης είναι απλά ο διαχειριστής του «μαγαζιού». Ένας μάνατζερ με συμβόλαιο από τη βάση, δηλαδή από το λαό.

Η αντιπαράθεση μεταξύ των δύο αντρών ανέδειξε και τη σύγχυση που ριζώνει στην ανασφάλεια του εν ενεργεία και του εν αποστρατεία ηγέτη. «Θα λέω την άποψή μου, θα βοηθάω το ΠΑΣΟΚ και τον Γιώργο Παπανδρέου να κερδίσει τις εκλογές», είναι η θέση του κ. Σημίτη. Αποτελεί έκφραση ανθρώπου που δεν εννοεί να μπει σε πνευματική αγρανάπωση και καλά κάνει. Αλλά το πόσο βοηθάει τον Γιώργο Παπανδρέου, αυτό είναι σχετικό. Διότι εκφέροντας την άποψή του, εκπροσωπεί και τον τρόπο με τον οποίο εκείνος κυβέρνησε. Και αυτό

ενδεχομένως δεν συνάδει με τον τρόπο που κάποιος άλλος θέλει να λειτουργεί ή θα ήθελε να κυβερνήσει. Ως εκ τούτου, η παρέμβαση είναι λογικό να ενοχλεί. Και είναι μοιραίο να οδηγήσει τον κ. Παπανδρέου στην απάντηση ότι «Η ευθύνη μου είναι να βλέπω μπροστά». Τι σημαίνει αυτό; Πολλά. Σημαίνει πως ο ίδιος δεν χρειάζεται τέτοιου είδους «βοήθειες». Σημαίνει πως κάθε παρέμβαση του προκαλεί ζυμώσεις και τριβές. Σημαίνει πως τις εκλογές θα προσπαθήσει να τις κερδίσει εκείνος, με τις δικές του δυνάμεις, με την εκδοχή που ο ίδιος οραματίζεται, όπως ακριβώς έπραξε και ο κ. Σημίτης στο παρελθόν.

**Κ**αι οι δύο έχουν δίκιο. Ακόμα κι αν ενοχλεί ο τρόπος με τον οποίο ενδεχομένως καθιστούν το κόμμα «μαγαζί», ο καθένας με το δικό του ποσοστό και δικαίωμα ιδιοκτησίας,

απενεχοποιούνται από την ανάγκη τους να εκπροσωπήσουν την εκδοχή που πιστοποιούν.

Ο πρώην πρωθυπουργός στη βάση της πολιτικής αναδρομής. Πράγμα που έχει κάθε δικαίωμα να κάνει και που ενδεχομένως, μέσα από αυτό, να γίνεται υπερβολικός και υποκειμενικός, να σφάλλει και να αρνείται κάθε ουσιαστική αυτοκριτική. Αλλά ωθούμενος από εκείνη την ανάγκη. Και από την άλλη, ο Γιώργος Παπανδρέου στη βάση της νέας εποχής που οφείλει να προστατεύσει. Διότι, προστατεύοντας την εκδοχή που τώρα διαμορφώνεται, αργά-αργά και με έκδηλο κόστος, προστατεύει το δικό του γόητρο, το οποίο υποσκάπτεται όταν δίδεται η εντύπωση ότι βρίσκεται υπό πολιτική κηδεμονία. Γι' αυτό και απ' όλους τους αρχηγούς του κόμματος, ο κ. Παπανδρέου έχει το πιο δύσκολο ρόλο. Προσπαθεί να προβεί σε τομές, συνταιριάζοντας τις εκδοχές του παρελθόντος, αφήνοντας τις εποχές να συνομιλήσουν και την ίδια ώρα προσθέτοντας νέα στοιχεία. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο μοιάζει τόσο εγκλωβισμένος στα γρανάζια του κινήματος. Διότι τα γρανάζια είναι σκουριασμένα, συχνά στριγκλίζουν, δίνουν την εντύπωση ότι ανά πάσα στιγμή θα λασκάρουν, αποκαλύπτοντας ένα δωμάτιο (το ΠΑΣΟΚ) πλημμυρισμένο από φωνές, τάσεις, επιχειρήματα που αποσκοπούν στο ίδιο αποτέλεσμα αλλά δυστυχώς ξεκινούν από εκ διαμέτρου διαφορετικές αφετηρίες.

**Ε**να είναι σίγουρο. Το ότι ο κ. Σημίτης μέσα από το βιβλίο του επιχείρησε να μας υπενθυμίσει τον τρόπο με τον οποίο η πολιτική θα πρέπει να υπερισχύει της παραπολιτικής. Και, εμβαθύνοντας σ' αυτό, τον τρόπο με τον οποίο η ουσία θα πρέπει να υπερισχύει της διαδικασίας.

Έλα όμως που η προσπάθειά του επέφερε τέτοια σύγχυση στο ΠΑΣΟΚ, ώστε η παραπολιτική υπερίσχυσε της οποιασδήποτε πολιτικής γλώσσας και η διαδικασία (βλ. ανταλλαγή πυρών μέσα από ανακοινώσεις) της ίδιας της ουσίας. Αυτό και μόνο αποδεικνύει πόσο άρρωστο είναι το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης και πόσο εύθραυστες μοιάζουν ακόμα οι ισορροπίες ανάμεσα σε εκείνες τις εκδοχές μέσα από τις οποίες θα αποκτήσει επιτέλους την ταυτότητα με την οποία βαυκαλιζεται τόσο καιρό.

## Παρέμβαση Μπενάκη ζητεί ο Πέτρος Μαντούβαλος

Την προσωπική παρέμβαση της προέδρου της Βουλής ώστε να προστατευθεί το κύρος του ως μέλος του Κοινοβουλίου και να προστατευθεί το όνομά του από τη σπύλωση ζητεί ο βουλευτής Πειραιώς και Νήσων Πέτρος Μαντούβαλος, με επιστολή που απέστειλε χθες προς την κυρία Μπενάκη.

«Απευθύνομαι σε εσάς, ως μέλος του Εθνικού Κοινοβουλίου, προκειμένου να σας καταστήσω κοινωτό ενός ζητήματος που θίγει την ηθική υπόσταση ενός βουλευτή αλλά και παραχαράσσει τις θεσμικές διαδικασίες» τονίζει ο κ. Μαντούβαλος και εξηγεί ότι τον τελευταίο καιρό δέχεται επιθέσεις που αγγίζουν τα όρια της αθλιότητας.

«Ατεκμηρίωτα και με άδικο τρόπο επιχειρείται η ηθική και πολιτική μου εξόντωση» αναφέρει και συμπληρώνει: «Αναρωτιέμαι πού στοχεύουν οι διαρροές για την άρση της βουλευτικής μου ασυλίας όταν εγώ ο ίδιος ευθαρσώς έχω διακηρύξει ότι εάν και όταν τεθεί θέμα θα συναινέσω ανεπιφύλακτα. Αναρωτιέμαι από πού εκπορεύεται η φημολογία για τους τραπεζικούς μου λογαριασμούς όταν εγώ ο ίδιος έδωσα τα πλήρη στοιχεία των λογαριασμών που διατηρώ και τόνισα ότι επιθυμώ τον πλήρη και ενδελεχή έλεγχο».

Ο κ. Μαντούβαλος καταλήγει την επιστολή του ζητώντας την συνδρομή της Βουλής, διά της προέδρου, τονίζοντας: «Το νοσηρό αυτό κλίμα, που εντέχνως καλλιεργείται εις βάρος μου, με αναγκάζει να ζητήσω την προσωπική σας παρέμβαση αφού ένα μέλος του Εθνικού Κοινοβουλίου διασύρεται μέσω "διαρροών" και "διαδόσεων" που προαναγγέλλουν και ουσιαστικά υποκαθιστούν θεσμικές διαδικασίες».



## ▶ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΟΝΤΡΑ, ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΑΠΟΦΟΡΤΙΣΗΣ

**Ε**ντονος προβληματισμός, βαρύ κλίμα, αναταράξεις αλλά και πολλά ερωτήματα κυριαρχούν στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ, μία ημέρα μετά την επίσημη παρουσίαση του πολυσυζητημένου βιβλίου του Κώστα Σημίτη και την έντονη πολιτική παρέμβασή του αλλά κυρίως από τις σαφέστερες αποστάσεις τις οποίες πήρε ο Γιώργος Παπανδρέου από τον πρώην πρωθυπουργό.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, αν και δεν θέλει να φορτίσει τις σχέσεις του με τον πρώην πρόεδρο και πρωθυπουργό αρνητικά, φέρεται πλέον αποφασισμένος να τραβήξει τη δική του πορεία και να μη δεχτεί ούτε κατ' ελάχιστον πολιτική «κηδεμονία» από τον Κ. Σημίτη.

Πολλά στελέχη και βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, μάλιστα, υπογράμμισαν πως «αυτή την κίνηση ο κ. Παπανδρέου έπρεπε να την έχει κάνει από καιρό». Πρόσθεταν, μάλιστα, πως μετά το «πολιτικό άδειασμα» προχθές το βράδυ του Κ. Σημίτη, ο Γ. Παπανδρέου έδειξε ότι είναι ο πραγματικός και μόνος αρχηγός του ΠΑΣΟΚ.

### Νέες δηλώσεις

Πάντως, χθες ο Κ. Σημίτης επανήλθε με νέες δηλώσεις, εκτιμώντας μάλιστα ότι είναι πολύ πιθανές και οι πρόωρες εκλογές. Έμπειρα στελέχη του ΠΑΣΟΚ σημείωναν πως με τις χθεσινές δηλώσεις του ο Κ. Σημίτης χειρίστηκε μια αναδίπλωση. Πρόσθεταν, επίσης, πως είναι ακόμα πρόωρο να πει κανείς πόσο θα διαρκέσει αυτή η αναδίπλωση. Εξάλλου, στενοί συνεργάτες του πρώην πρωθυπουργού υπογράμμισαν πως τα όσα διαδραματίστηκαν προχθές το βράδυ κατά την παρουσίαση του βιβλίου του Κ. Σημίτη δεν συνιστούν σε καμία περίπτωση κόντρα ή αντιπαράθεση μεταξύ του πρώην και του νυν πρωθυπουργού. Πρόσθεταν, μάλιστα, πως ο κ. Παπανδρέου στη δήλωσή του είπε το αυτονόητο (ότι, δηλαδή, κοιτάμε στο μέλλον και συνεχίζουμε τις αλλαγές) και πως παρόμοιες αναφορές κάνει στο υστερόγραφο του βιβλίου του ο κ. Σημίτης.

«...Κάποια πράγματα πρέπει να λέγονται... Ο καθένας εκφράζει τις απόψεις του. Εγώ εργάστηκα για την ενότητα του ΠΑΣΟΚ...», επισήμανε χθες σε δηλώσεις του ο Κ. Σημίτης.

### Οι πρόωρες

Όταν ρωτήθηκε για ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών, είπε πως κάθε κυβέρνηση θέλει εκλογές προς το τέλος της τετραετίας. Ο κ. Καραμανλής πρέπει να βρει ένα σημαντικό λόγο για πρόωρες εκλογές και εκτίμησε πως το νωρίτερο που μπορεί να γίνουν εκλογές είναι το φθινόπωρο του 2006 (μαζί με τις δημοτικές και νομαρχιακές εκλογές) και το αργότερο το φθινόπωρο του 2007.

Πάντως, συνεργάτες του προέδρου του ΠΑΣΟΚ υπογράμμισαν χθες πως «ο τέως πρωθυπουργός μπορεί να μιλά για το παρελθόν, όμως άλλοι σχεδιάζουν για το μέλλον».

### Δηλώσεις στελεχών

Ιδιαίτερα αιχμηρές ήταν οι δηλώσεις του Άκη Τσοχατζόπουλου, ο οποίος, μιλώντας στο ραδιοσταθμό Flash, υπογράμμισε πως «για την εκλογική ήττα ευθύνεται η τελευταία

# Βαρύ το κλίμα στο ΠΑΣΟΚ

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, αν και δεν θέλει να φορτίσει τις σχέσεις του με τον πρώην πρωθυπουργό αρνητικά, φέρεται πλέον αποφασισμένος να τραβήξει τη δική του πορεία και να μη δεχτεί ούτε κατ' ελάχιστον πολιτική «κηδεμονία» από τον Κ. Σημίτη



Στελέχη και βουλευτές του ΠΑΣΟΚ υπογράμμισαν ότι μετά το «πολιτικό άδειασμα» προχθές το βράδυ του Κ. Σημίτη, ο Γ. Παπανδρέου έδειξε ότι είναι ο πραγματικός και μόνος αρχηγός του ΠΑΣΟΚ

τριετία του Κ. Σημίτη», ενώ υπογράμμισε ότι για τα γεγονότα που οδήγησαν στα Ίμια οι ευθύνες είναι πολιτικές. Από την ίδια συχνότητα παρενέβη ο Χρήστος Βερελής, ο οποίος τόνισε πως «οι πολιτικές ευθύνες αφορούν στην επιλογή Λυμπέρη, ενός αποστράτου, για την αρχηγία των Ενόπλων Δυνάμεων».

Από την πλευρά του, ο Φίλιππος Πετσάλνικος (από τους στενούς συνεργάτες του Γ. Παπανδρέου), σε δηλώσεις του στη NET 105,8, ανάμεσα στα άλλα, υπογράμμισε ότι «...η αποτίμηση δηλαδή και η αυτοκριτική με ειλικρίνεια για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε μπροστά έχουν γίνει πριν από πολύ καιρό. Το βιβλίο του Κ. Σημίτη είναι μια αποτίμηση από τη δική του πλευρά...». Πρόσθεσε πως «σε ό,τι αφορά, όμως, τις ευθύνες που έχει η νέα ηγεσία, ο Γιώργος Παπανδρέου, είναι ευθύνες που αφορούν στο μέλλον και αυτό είναι πολύ λογικό. Η νέα ηγεσία κλήθηκε για να οδηγήσει το ΠΑΣΟΚ και φιλοδοξούμε να οδηγήσουμε τη χώρα σε ένα

δρόμο που πραγματικά αξίζει στην Ελλάδα του 21ου αιώνα».

Μιλώντας στον ίδιο ραδιοφωνικό σταθμό, ο Χρήστος Παπουτσής, ανάμεσα στα άλλα, σημείωσε πως «...είναι βιβλίο του πρώην πρωθυπουργού· δεν είναι βιβλίο του ΠΑΣΟΚ. Κινούμαστε μπροστά με βάση τις αποφάσεις του Συνεδρίου μας. Διαμορφώνουμε τις πολιτικές μας επιλογές και το σχέδιό μας για το μέλλον...».

Εξάλλου, ο Τηλέμαχος Χυτήρης, σε δηλώσεις του στη NET 105,8, ανάμεσα στα άλλα, σημείωσε πως «αυτό που έχει σημασία είναι ότι όλοι μαζί προχωρούμε μπροστά με τον Γιώργο Παπανδρέου. Δεν υπάρχει καμία αμφισβήτηση επί του προκειμένου».

Επίσης, σημείωσε πως ο Κώστας Σημίτης δεν έπαψε να είναι ενεργός πολιτικός και «νομίζω, όπως το διευκρίνισε επανειλημμένως ο ίδιος, ότι το ΠΑΣΟΚ θα πάει μπροστά και πρέπει να πάει μπροστά και είμαστε σε καλή φάση».