

«Ακαιρη» και «αψυχολόγητη» η παρέμβαση του τέως πρωθυπουργού, υποστηρίζει μεγάλο μέρος της Κ.Ο. του ΠΑΣΟΚ

Βεντέτα Σημίτη-Παπανδρέου

Γράφει ο ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΝΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

Το βιβλίο του τέως πρωθυπουργού **Κ. Σημίτη** ήταν το μεγάλο πολιτικό γεγονός για το ΠΑΣΟΚ, την εβδομάδα που πέρασε, εκτιμούν όλα τα στελέχη του κινήματος.

Αν, όμως, αυτό το γεγονός προσέφερε και σε τι μπορεί να συνέβαλε στο κόμμα τους, οι γνώμες των ιδίων στελεχών είναι διαμετρικά αντίθετες, με την πλειοψηφία να θεωρεί ότι μόνο κακό προκάλεσε ο τέως πρωθυπουργός στο ΠΑΣΟΚ.

Κι αυτό, γιατί πέρα από την αναζωπύρωση των παλαιών και χρονιζόντων διαφορών και διαφωνιών στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, δημιούργησε επιπλέον και την εντύπωση ότι το χάσμα μεταξύ νέου και παλαιού ΠΑΣΟΚ παραμένει αγεφύρωτο.

Αυτό υποστηρίζεται από μεγάλο τμήμα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΠΑΣΟΚ, που εκτιμά ότι ήταν «άκαιρη» αλλά και «αψυχολόγητη» η «τωρινή παρέμβαση Σημίτη» με την έκδοση του βιβλίου του.

«Δεν έχει την ιδανική χρονική απόσταση αυτό το βιβλίο» παρατηρούσε πρώην υπουργός και στενός συνεργάτης του κ. Σημίτη κατά τα πρώτα χρόνια της πρωθυπουργίας του.

Ο ίδιος αναφέρει ακόμα ότι είχε προσπαθήσει να αποτρέψει τον τέως πρωθυπουργό από την ενέργειά του αυτή, όταν πληροφορήθηκε την πρόθεσή του να συγγράψει βιβλίο, αλλά όπως χαρακτηριστικά δηλώνει:

«Ήταν πολλοί εκείνοι που τον ενθάρρυναν και τον προέτρεπαν».

Ποιοι μπορεί να ήταν αυτοί; Το συμπέρασμα ίσως βγαίνει από τις δηλώσεις στις οποίες προέβησαν όσοι επαίνεσαν το περιεχόμενο του βιβλίου κι εξέφρασαν θαυμασμό για τον συγγραφέα, ενώ -κάποιοι- προέβλεψαν ή άφησαν να εννοηθεί ότι «αυτό δεν είναι το τέλος Σημίτη αλλά μια νέα αρχή».

Χαρακτηριστικότερη όλων προς τα παραπάνω ήταν η σχετική δήλωση του πρώην υπουργού **Χρ. Βερελή**, την οποία συμμερίστηκαν κι άλλα στελέχη του πάλαι ποτέ εκσυγχρονιστικού μπλοκ.

Τα στελέχη αυτά ήταν εκείνα, άλλωστε, που χαιρέτισαν την πρωτοβουλία του τέως πρωθυπουργού και συμμερίστηκαν απολύτως όλες τις αναφορές και περιγραφές του για την οκτάχρονη πρωθυπουργία του.

Ετσι προκλήθηκε νέα αναταραχή και αναζωπύρωση των παθών στους κόλπους του ΠΑΣΟΚ, σε μία χρονική στιγμή που ο πρόεδρος του, **Γ. Παπανδρέου**, επιχειρούσε να «κλείσει πληγές» και να παρουσιάσει ότι το κόμμα του, ενωμένο και συνεταγμένο, βρίσκεται σε ανοδική πορεία.

Η απογοήτευση του Γ. Παπανδρέου, λοιπόν, ή ενδεχομένως και η αγανάκτησή του, να τον ανάγκασαν να προβεί στη δήλωση: «*Εγώ κοιτάζω μπροστά, γι' αυτό και με εξέλεξαν*».

Ερμηνεύοντας τη δήλωση αυτή, το μόνο σαφές συμπέρασμα που προκύπτει είναι ότι



Νέα αναταραχή και αναζωπύρωση των παθών προκάλεσε ο Κώστας Σημίτης με το βιβλίο του σε μια χρονική στιγμή που ο πρόεδρος του, Γ. Παπανδρέου, επιχειρούσε να «κλείσει πληγές» και να παρουσιάσει ότι το κόμμα του, ενωμένο και συνεταγμένο, βρίσκεται σε ανοδική πορεία. Στις φωτογραφίες στιγμιότυπα από την παρουσίαση.

κάποιοι στο κόμμα κοιτάζουν πίσω. Και πίσω από τον Γ. Παπανδρέου δεν είναι άλλος από τον κ. Σημίτη και τους υποστηρικτές του.

Κομψή, αναμφίβολα, η αντίδραση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, όχι όμως και η αντίδραση άλλων στελεχών που δημοσίως αποδοκίμασαν τον **Κ. Σημίτη**, για να προκαλέσουν τη δήλωση του τέως πρωθυπουργού «θα συνεχίσω να μιλάω».

«Συντροφικές αντιπαραθέσεις»

Τι άλλο έχει να πει; Θα το δούμε εν καιρώ. Το περιεχόμενο του βιβλίου, ωστόσο, έχει αναλυθεί με κάθε λεπτομέρεια τις προηγούμενες ημέρες και δεν βρήκαμε πρόθυμα στελέχη να πουν κάτι περισσότερο.

Εκείνο που λένε, πάντως, είναι ότι «τα απόνερα» της παρέμβασης Σημίτη δύσκολα μπορούν να μαζευτούν και δεν αποκλείουν ο νέος κύκλος εσωστρέφειας που άρχισε στο κόμμα

να έχει απρόβλεπτες εξελίξεις. Αυτό θα εξαρτηθεί βέβαια και από τη διάθεση του Σημίτη να συνεχίσει, όπως απείλησε να μιλάει. Διότι, αν ερμηνευτεί σωστά η δήλωσή του, μάλλον αυτά που έχει να πει ο τέως πρωθυπουργός δεν θα αφορούν το παρελθόν, διότι αυτό το συμπύκνωσε στο βιβλίο του, αλλά το παρόν και το μέλλον.

Ενδέχεται δηλαδή να προβαίνει σε κρίσεις και παρατηρήσεις για την πορεία του κόμματός του ή ακόμα και να συμβουλευτεί και να υποδεικνύει τακτικές και στρατηγικές.

Και τη γνώμη του Σημίτη δεν δείχνει να την επιθυμεί κανένας στο ΠΑΣΟΚ, πολύ περισσότερο ο Γ. Παπανδρέου, ο οποίος, όπως αναφέρουν στενοί του συνεργάτες, δεν θέλει ν' ακούει φωνές του παρελθόντος που έχουν απαξιωθεί στη συνείδηση του κόμματος και αναζωπυρώνουν τις «συντροφικές αντιπαραθέσεις», με κίνδυνο η αψιμαχία για το βιβλίο να μετατραπεί σε βεντέτα **Σημίτη-Παπανδρέου**.

Ημερίδα για τις συμπράξεις ιδιωτικού-δημόσιου τομέα

Με τη συμμετοχή περισσότερων των εκατόν πενήντα διοικητών και στελεχών των Δημόσιων Επιχειρήσεων Κοινής Ωφελείας πραγματοποιήθηκε την περασμένη Τετάρτη στην αίθουσα του ΕΒΕΑ η ημερίδα του Κέντρου Δημόσιων Επιχειρήσεων και Οργανισμών, με θέμα τις συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

Στην ημερίδα, η οποία είχε ως κύριους ομιλητές τον υφυπουργό Οικονομίας και Οικονομικών, **Χρήστο Φώλια**, τον αντιπρόεδρο του ΕΒΕΑ, **Γιάννη Γρανίτσα**, και τον πρόεδρο του ΚΕΔΕΟ, πρώην υπουργό, **Θεόδωρο Δαμιανό**, συζητήθηκαν το υπό διαμόρφωση νομοθετικό πλαίσιο για τις συμπράξεις δημόσιου-ιδιωτικού τομέα, οι διαφαινόμενες θετικές επιπτώσεις στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, καθώς και στη βελτίωση των παρεχόμενων κοινωνικών υπηρεσιών.

Ο υφυπουργός Οικονομίας και Οικονομικών, στην παρέμβασή του, περιέγραψε την οικονομική και εθνική διάσταση της μεταρρύθμισης, καλώντας, ταυτόχρονα, τις διοικήσεις και τα στελέχη των ΔΕΚΟ να συμβάλουν με πρωτοβουλίες στην επιτυχία της.

Ο κ. **Γρανίτσας**, από την πλευρά του, αφού εξέφρασε την ικανοποίησή του ιδιωτικού τομέα για την κυβερνητική πρωτοβουλία, διαβεβαίωσε ότι ο επιχειρηματικός κόσμος είναι έτοιμος να προωθήσει τις συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, με την προϋπόθεση ότι το νομοθετικό πλαίσιο θα είναι σαφές και αντιγραφειοκρατικό.

Ο κ. **Δαμιανός**, παράλληλα, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, κάλεσε όλες τις Δημόσιες Επιχειρήσεις να ενταχθούν στο ΚΕΔΕΟ, προκειμένου να ενισχύσουν τη θέση του ως μέλους της Κομισιόν.