



**Καταπέλτης ο Μητροπολίτης Αιγιαλείας κ. Αμβρόσιος
τα λέει σταράτα στον Σημίτη για όσα γράφει στο βιβλίο του**

Ο ΖΑΠΛΟΥΤΟΣ

ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΗΣ

ΤΟΥ ΚΟΛΩΝΑΚΙΟΥ

■ **Μικρόσωμος και μικρόψυχος ο πρώην Πρωθυπουργός**



Ο ζάπληυτος σοσιαλιστής του Κολωνακίου

Γενεές δεκατέσσερις και από σαράντα κύματα περνάει τον Κώστα Σημίτη ο Μητροπολίτης Καλαβρύτων. Με γλώσσα χωρίς υπονοούμενα και χωρίς περιστροφές του απαντάει για το θέμα των ταυτοτήτων και για την κρίση των Ιμίων. Για το δεύτερο εξηγεί ότι δεν είναι ζήτημα Εκκλησιαστικό αλλά ούτε και πολιτικό, αλλά Εθνικό και ως εκ τούτου του πέφτει λόγος και μάλιστα πολύς για να μπορεί να πάρει θέση.

Τα δικά μας λόγια περισσεύουν μπροστά στο χειμαρρώδες – καταπέλτη κείμενο των δηλώσεων Αμβροσίου. Για τον ζάπλυτο σοσιαλιστή του Κολωνακίου τον μικρόσωμο και μικρόψυχο Σημίτη όπως τον αποκαλεί αναφέρει τ'ακόλουθα:

Δύο μόλις ημέρες από την κυκλοφορία του στάθηκαν αρκετές για να κριθί και να απορριφθί απ' το σύνολο του κοινωνικού Σώματος το βιβλίο του πρώην Πρωθυπουργού κ. Κώστα Σημίτη με τίτλο «Πολιτική για μια δημιουργική Ελλάδα», που τέθηκε σε κυκλοφορία την Δευτέρα 7 Νοεμβρίου!

Από κάθε κατεύθυνση, σχεδόν χωρωδιακά, ακούσθηκε το ίδιο τροπάριο: «Ο Σημίτης παραποιεί την αλήθεια και παρουσιάζει τα πράγματα, έτσι όπως τον συμφέρουν!»! Παραποιεί την αλήθεια, λένουν, άρα ψεύδεται! Ακόμη και μέσα από το ΠΑΣΟΚ πολλοί ωμίλησαν πολύ επικριτικά τόσο για το βιβλίο, όσο και για τον ίδιο τον συγγραφέα. Κώστας Σημίτης, ένα μικρόσωμος και μικρόψυχος, τ έως Πρωθυπουργός! Στην πολυφωνία των πολλών επικριτών ας προστεθεί, λοιπόν, και η φωνή ενός ταπεινού Επισκόπου, έτσι για να συμπληρωθή η εικόνα.

α) Το ζήτημα των ταυτοτήτων

Εναι κακόηθη και εξ ολοκλήρου ανακριβή και αναπόδεικτα όσα ο κ. Σημίτης γράφει περί του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου κ. Χριστοδούλου στο ζήτημα της διαγραφής του θρησκευάματος από τις ταυτότητες. Ότι δηλ. με πρόσχημα το ζήτημα των ταυτοτήτων ο Αρχιεπίσκοπος επιχείρησε να επιβληθεί

στην Κυβέρνηση Σημίτη, γενικότερα δε να χειραγωγήσει τον πολιτικό κόσμο. Είναι προϊόν αρρωστημένου μυαλού η άποψη, ότι ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος, προβάλλοντας το ζήτημα των ταυτοτήτων, θέλησε να καταστή συνδιοικήτης στην κυβέρνηση και συμ-πρωθυπουργός!

Η αλήθεια είναι ότι το ζήτημα είχε τεθεί πολύ πριν από το έτος 2000, έτος των βουλευτικών εκλογών, από πολιτικούς ή παραπολιτικούς παράγοντες οπωσδήποτε όμως όχι από την Εκκλησία. Οποσδήποτε προ πάσης κυβερνητικής ενεργείας θα γινόντουσαν διαβουλευσεις μεταξύ Εκκλησίας και Πολιτείας. Ήταν αυτό, ας πούμε, ένα άτυπο μορατόριουμ.

Ήσυχος πια ο Αρχιεπίσκοπος, έπειτα από την παραπάνω διαβεβαίωση, έφευγε για την Ρουμανία, όπου πραγματοποιούσε επίσημη επίσκεψη. Ξαφνικά στις 22 Μαΐου 2000 η εφημερίδα «ΤΑ ΝΕΑ» έγραφε, ότι ο Πρωθυπουργός της επόμενη μέρα θα έθετε στη Βουλή το ζήτημα της διαγραφής του θρησκευάματος από τις ταυτότητες.

Ο μικρόσωμος και μικρόψυχος Πρωθυπουργός κ. Σημίτης στο πρόσωπο του Αρχιεπισκόπου κ. Χριστοδούλου είχε εξαπατήσει την Εκκλησία! Αυτή είναι η καθαρή αλήθεια!



Και από εκκλησιαστικής σκοπιάς, λοιπόν, κρινόμενο το βιβλίο του κ. Σημίτη είναι απορριπτό, επειδή ο συγγραφέας παραθέτει φαντασιώσεις του και χονδροειδείς ανακρίβειες.

β) Η κρίση στα Ιμια:

Το θέμα των Ιμίων δεν είναι εκκλησιαστικό, δεν είναι όμως και πολιτικό! Είναι θέμα εξόχως εθνικό και γι' αυτό κι εγώ ο ταπεινός Επίσκοπος των Καλαβρύτων, όπου οι Μοναχοί του Μεγάλου Σπηλαιού έδωσαν σκληρή μάχη κατά του Ιμβραήμ Πασά για την ελευθερία της Πατρίδας μου, μπορώ να έχω άποψη. Κατ'στην κρίση των βραχονησίδων Ιμια ο κ. Σημίτης είναι αναξιόπιστος. Επί των ημερών του κ. Σημίτη χάθηκε ένα κομμάτι της εθνικής μας κυριαρχίας. Αντί λοιπόν να σιωπήσει, προσπαθεί να επιρρίψει τις ευθύνες στους ώμους άλλων. Ευτυχώς τον εξεφώνησε ήδη ο τότε Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Ναύαρχος κ. Λυμπέρης. «Διαψεύδω τον κ. Σημίτη», λέγει ο κ. Αρχηγός. Επί της Κυβερνήσεως Σημίτη χάσαμε, λοιπόν, την κυριαρχία μας στα Ιμια. Ένα κομμάτι της Χώρας μπήκε στην γκρίζα ζώνη της αμφισβήτησεως. Για το «μεγάλο» αυτό κατόρθωμα, δηλ. την α-



πώλεια εθνικής κυριαρχίας, ο Πρωθυπουργός κ. Σημίτης είπε ένα μεγάλο – πολύ μεγάλο – «ευχαριστώ» στον Αμερικανικό παράγοντα!

Δεν είναι ένοχος εθνικής μειοδοσίας;

Πλην όμως οι πραγματικοί άνδρες και οι αληθινοί Ηγέτες αναλαμβάνουν τις ευθύνες των. Αν τα πράγματα έγιναν όπως ο κ. Σημίτης τα περιγράφει στο βιβλίο του, τον ερωτώ: Κύριε Σημίτη, γιατί δεν απολύσατε αμέσως το ίδιο εκείνο βράδυ τον «υπαίτιο» της εθνικής μας ταπεινώσεως Ναύαρχο Λυμπέρη; Διαχείριση κρίσεων εθνικού χαρακτήρος δεν γίνεται από το Πρωθυπουργικό Γραφείο και με χρήση του τηλεφώνου μόνον! Σε παρόμοιες περιπτώσεις ο Πρωθυπουργός μεταβαίνει αμέσως στο Θάλαμο Επιχειρήσεων του ΓΕΕΘΑ. Εκεί ευρισκόμενος, παρακολουθεί λεπτό προς λεπτό τις εξελίξεις και κατευθύνει τα πράγματα. Εκεί υπάρχει δορυφορική λήψη και μπορείς να βλέπεις στο δέκτη σου αμέσως τις κινήσεις του εχθρού. Μόνον εκεί, λοιπόν, και όχι στο Πρωθυπουργικό Γραφείο η αντίληψη των πραγμάτων είναι σφαιρική – αντικειμενική και η επικοινωνία άμεση.

Η Ελλάδα έκτοτε πληρώνει τις παραλείψεις και την ολιγωρία του τότε Πρωθυπουργού κ. Σημίτη.

γ) Αφήνουμε σε άλλους να κρίνουν την ευθύνη του κ. Σημίτη στα μεγάλα θέματα, όπως Χρηματιστήριο, άλωση της Δικαιοσύνης, Διαφθορά, Υπερ-χρέωση του Κράτους, Νεόπλουτοι και Νεόπτωχοι, Παράνομες ελληνοποιήσεις κ.λπ.

«Οποιος έχει κάτι, να το καταγγείλει στον Εισαγγελέα», επανελάμβανε στερεοτύπως ο κ. Σημίτης, κάθε φορά που ένα μεγάλο σκάνδαλο διαφθοράς έβλεπε το φως της δημοσιότητας. Όταν όμως ήταν έντιμος Δικαστής επιχειρούσε να διερευνήσει το σκάνδαλο, τότε τον έτρωγε το σκοτάδι!

Τώρα πια γνωρίζουμε, ότι οι λίγοι Δικαστές τύπου Καλούση ήσαν όργανα της κατεστημένης διαφθοράς, την οποία εξέθρεψε η πρωθυπουργία Σημίτη.

Συμπέρασμα: Καλύτερα θα ήταν να μη ωμιλούσε ο ζάπλυτος σοσιαλιστής του Κολωνακίου κ. Κώστας Σημίτης! Με την πολιτική τρικόκα των αποστατών εντός του ΠΑΣΟΚ, υπονόμεισε τον Πρωθυπουργό Ανδρέα Παπανδρέου. Μέχρι τότε ήταν απλώς ο αποστάτης. Τώρα με το βιβλίο του θα περάσει στην ιστορία ως ο αναξιόπιστος συγγραφέας. Τέλος με την πολιτεία του ως Πρωθυπουργός θα περάσει ως ο πολέμιος της Εκκλησίας.

Το επιστέγασμα των κρίσεων για τον κ. Σημίτη έρχεται από μια γελοιογραφία του Δημήτρη Χαντζόπουλου στην εφημερίδα «ΤΑ ΝΕΑ» της 8ης Νοεμβρίου. «Πρόεδρε, λέγει ο γελοιογράφος, αν σου πούμε ότι το βιβλίο είναι χειρότερο απ' την οκταετία σου, θα το εκλάβεις σαν φιλοφρόνηση ή σαν θάψιμο;».