

Άγρια επίθεση κατά Σημίτη από την Εκκλησία, μέσω του Μητροπολίτη Αιγιαλείας και Καλαβρύτων, Αμβρόσιου

Του ΔΙΟΝΥΣΗ ΜΑΚΡΗ

Καλύτερα θα ήταν να μη μιλούσε ο «ζάπλουτος σοσιαλιστής του Κολωνακίου, κ. Κώστας Σημίτης», αναφέρει σε γραπτή ανακοίνωση που εξέδωσε ο Μητροπολίτης Καλαβρύτων και Αιγιαλείας Αμβρόσιος, ενώ ταυτόχρονα τον «στολίζει» με διάφορα κοσμητικά επίθετα, όπως «μικρόσωμο» και «μικρόψυχο».

Αφορμή της σκληρής τρισεπίθετης ανακοίνωσης του κ. Αμβροσίου σε βάρος του πρώην πρωθυπουργού στάθηκε η κυκλοφορία του βιβλίου του δευτέρου, με τίτλο «Πολιτική για μια δημιουργική Ελλάδα».

Κακοήθειες

Ο Μητροπολίτης Καλαβρύτων επισημαίνει την εκτενή αναφορά του κ. Σημίτη στο θέμα των ταυτοτήτων, υποστηρίζοντας πως «είναι κ α κ ο ή η και εξ ολοκλήρου ανακριβή και αναπόδεικτα όσα ο κ.

«Θα περάσει στην Ιστορία ως ο πολέμιος της Εκκλησίας πρωθυπουργός»

Σ η μ ί τ η ς γράφει περί του Μακαριότατου Αρχιεπισκόπου κ. Χριστοδούλου στο ζήτημα της διαγραφής του θρησκευματος από τις ταυτότητες.

Ότι δηλαδή, με πρόσχημα το ζήτημα των ταυτοτήτων, ο Αρχιεπίσκοπος επιχειρήσει να επιβληθεί στην κυβέρνηση Σημίτη, γενικότε-

Να μη μιλά ο μικρόσωμος και ζάπλουτος



Κακοήθειες και ανακριβείς χαρακτηρίσε τις αναφορές του πρώην πρωθυπουργού για το θέμα των ταυτοτήτων ο εκ των στενότερων συνεργατών του Αρχιεπισκόπου, κ. Αμβρόσιος



ρα δε να χειραγωγήσει τον πολιτικό κόσμο». Και προσθέτει: «Είναι προϊόν αρρωστημένου μυαλού η άποψη ότι ο Μακαριότατος Αρχιεπίσκοπος, προβάλλοντας το ζήτημα των ταυτοτήτων, θέλησε να καταστεί συνδιοικητής στην κυβέρνηση και συμπρωθυπουργός!».

Εν συνεχεία και αφού καταθέτει συγκεκριμένα στοιχεία-ντοκουμέντα που απορρίπτουν όσα γράφει στο βιβλίο του ο κ. Σημίτης για το θέμα των ταυτοτήτων τονίζει ότι «και από εκκλησιαστικής σκοπιάς, κρινόμενο το βιβλίο του κ. Σημίτη είναι απορριπτέο, επειδή ο συγγραφέας παραθέτει φαντασιώσεις

του και χονδροειδείς ανακριβείες».

Εκτός του θέματος των ταυτοτήτων, ο Μητροπολίτης Καλαβρύτων κρίνει ως αναξιόπιστα και όσα γράφει στο βιβλίο του ο πρώην πρωθυπουργός για την κρίση στα Ίμια.

Για τα Ίμια

«Και στην κρίση των βραχονησίδων Ίμια ο κ. Σημίτης είναι αναξιόπιστος. Επί των ημερών του κ. Σημίτη χάθηκε ένα κομμάτι της εθνικής μας κυριαρχίας. Αντί λοιπόν να σιωπήσει, προσπαθεί να επιρρίψει τις ευθύνες στους ώμους άλλων... Επί της κυβερνήσεως Σημίτη χάσαμε λοιπόν την κυριαρχία μας στα Ίμια. Ένα

κομμάτι της χώρας μπήκε στην γκριζα ζώνη της αμφισβήτησεως. Για το "μεγάλο" αυτό κατόρθωμα, δηλ. την απώλεια της εθνικής κυριαρχίας, ο πρωθυπουργός κ. Σημίτης είτε ένα μεγάλο, πολύ μεγάλο- "ευχαριστώ" στον αμερικανικό παράγοντα! Δεν είναι ένοχος εθνικής μειοδοσίας;».

Διαφθορά

Ο Μητροπολίτης Καλαβρύτων Αμβρόσιος δεν παραλείπει να θίξει ακροθιγώς και άλλα μεγάλα θέματα, όπως τη διαφθορά, τις παράνομες ελληνοποιήσεις κ.λπ. «"Όποιος έχει κάτι, να το καταγγείλει στον εισαγγελέα", επαναλάμβανε στερεοτύπως

ο κ. Σημίτης, κάθε φορά που ένα μεγάλο σκάνδαλο διαφθοράς έβλεπε το φως της δημοσιότητας. Όταν όμως ένας έντιμος δικαστής επιχειρούσε να διερευνήσει το σκάνδαλο, τότε τον έτρωγε το σκοτάδι!

Τώρα πια γνωρίζουμε ότι οι λίγοι δικαστές τύπου Καλούση ήταν όργανα της κατεστημένης διαφθοράς, την οποία εξέθερε η πρωθυπουργία Σημίτη», συμπληρώνει ο Μητροπολίτης Αμβρόσιος.

Καταλήγοντας ο κ. Αμβρόσιος στην ανακοίνωσή του υπογραμμίζει: «Καλύτερα θα ήταν να μη μιλούσε ο ζάπλουτος σοσιαλιστής του Κολωνακίου, κ. Κώστας Σημίτης! Με την πολιτική τρόικα των αποστατών εντός του ΠΑΣΟΚ υπονόμευσε τον πρωθυπουργό Ανδρέα Παπανδρέου. Μέχρι τότε ήταν απλώς ο αποστάτης.

Τώρα με το βιβλίο του θα περάσει στην Ιστορία ως ο αναξιόπιστος συγγραφέας. Τέλος, με την πολιτεία του ως πρωθυπουργός θα περάσει ως ο πολέμιος της Εκκλησίας».

Οι κρίσεις

Και προσθέτει: «Το επιστέγασμα των κρίσεων για τον κ. Σημίτη έρχεται από μια γελοιογραφία του Δημήτρη Χαντζόπουλου στην εφημερίδα "ΤΑ ΝΕΑ" της 8ης Νοεμβρίου.

Πρόεδρε, λέγει ο γελοιογράφος, αν σου πούμε ότι το βιβλίο σου είναι χειρότερο από την οκταετία σου, θα το εκλάβεις σαν φιλοφρόνηση ή σαν θάψιμο;».

Είναι αλήθεια ότι η ανακοίνωση του Μητροπολίτη Καλαβρύτων ξάφνιασε ακόμη και την Αρχιεπισκοπή. Εκκλησιαστικοί κύκλοι πάντως διέκριναν στην ανακοίνωση του Μητροπολίτη μια διάθεση αντιπερισπασμού, αφού τις τελευταίες ημέρες δέχθηκε ο εν λόγω Ιεράρχης σωρεία επιθετικών δημοσιευμάτων σε τοπικό επίπεδο, εξ αφορμής φημολογιών που κυκλοφορούν σχετικά με ατασθαλίες που έχουν παρατηρηθεί στην εταιρεία της Ιεράς Μητρόπολης «Μετόχι Α.Ε.».

Σκληρή γλώσσα από κύκλους του υπουργού Εσωτερικών

Με δέκα χρόνια καθυστέρηση οι προτάσεις Παπανδρέου για μετανάστες

Πλήρη αποχή από το μεταναστευτικό πρόβλημα τήρουσε καθόλη τη διάρκεια της υπουργικής του θητείας, επί των κυβερνήσεων Παπανδρέου και Σημίτη, ο νυν πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Γιώργος Παπανδρέου, ο οποίος τώρα ανακαλύπτει ιδέες και προτείνει λύσεις που τότε ούτε καν του είχαν περάσει από το μυαλό. Αυτό καταλογίζουν στον αρχηγό της αντιπολιτευσης κύκλοι του υπουργείου Εσωτερικών αναφέροντας ακόμη ότι τα επιχειρήματά του δεν πείθουν κανέναν.

Κάλυψη

Επί δέκα ολόκληρα χρόνια λοιπόν και παρά την ύπαρξη των γνωστών μεγάλων προβλημάτων, το ΠΑΣΟΚ ως κυβέρνηση άφησε τη χώρα χωρίς κυβερνητική πολιτική. Από την πλευρά της η τωρινή κυβέρνηση καλύπτοντας το μεγάλο προηγούμενο κενό, σε ελάχιστο χρονικό διάστημα ψήφισε και εφαρμόζει, ιδίως μέσω του Ν.3386/2005 μια ολοκληρωμένη μεταναστευτική πολιτική.

Οι κύριοι άξονες της πολιτικής αυτής είναι οι εξής:

◆ Είναι πλέον εύκολο να γνωρίζουμε ποιος μετανάστης έρχεται στην Ελλάδα και τι έρχεται να κάνει.

◆ Πλέον ο μετανάστης ασκεί πλήρως όλα τα δικαιώματά του, αναπτύσσει ελεύθερα την προσωπικότητά του, είναι ασφαλισμένος και ασφαλής.

◆ Απλοποιούνται οι διαδικασίες και μειώνονται στο ελάχιστο οι καθυστερήσεις σε ό,τι αφορά την έκδοση της άδειας διαμονής, με παράλληλη αποφυγή των κάθε είδους μεσαζόντων. Το νέο κτίριο στο Ρουφ και η σύγχρονη μηχανοργάνωσή του παραπέμπει πια στο παρελθόν του ΠΑΣΟΚ τις απαράδεκτες εικόνες της οδού Θεάτρου.

◆ Για πρώτη φορά και με καθυστέρηση πολλών χρόνων (από το 1955) η κυβέρνηση Καραμανλή ψήφισε ήδη από το 2004 τον Κώδικα Ιθαγένειας. Έτσι με τη δημιουργία του κα-

θεστώτος των επί μακρόν διαμενόντων (για πενταετία) στήθηκε ο προθάλαμος για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Δικαιώματα

Επιπλέον, το καθεστώς των επί μακρόν διαμενόντων επιτρέπει τη σταδιακή απόδοση στους μετανάστες και των πολιτικών δικαιωμάτων που επιτρέπει το Σύνταγμα, όπως είναι ιδίως η συμμετοχή στις νομαρχιακές και δημοτικές εκλογές.

Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Γ. Παπανδρέου μιλάει σήμερα για τα δικαιώματα αυτά. Γιατί ωστόσο το ΠΑΣΟΚ δεν τα έδω-

σε τόσα χρόνια και ούτε καν προετοίμασε το έδαφος με το καθεστώς των επί μακρόν διαμενόντων; Και τελικά σε ποιους προτείνει σήμερα να δοθούν τα δικαιώματα αυτά πριν από την εφαρμογή του καθεστώτος των επί μακρόν διαμενόντων;

Μεταξύ των νέων μέτρων είναι η απλούστευση διαδικασιών στην έκδοση άδειας παραμονής

◆ Το σίγουρο είναι ότι σήμερα εφαρμόζεται πολιτική ένταξης, ώστε οι μετανάστες να αποτελούν υπό όρους ασφάλειας και τήρησης νομιμότητας, ισότιμα μέλη της ελληνικής κοινωνίας.

Τέλος, το ΠΑΣΟΚ επί τρία χρόνια είχε βάλει «πάγο» στο Ινστιτούτο Μεταναστευτικής Πολιτικής (Ι.ΜΕ.ΠΟ.), καθώς αυτό ήταν παντελώς ανενεργό.

Πρόταση

Δεκαοκτώ μήνες μετά, το Ι.ΜΕ.ΠΟ. έχει αλλάξει πλήρως εικόνα, κάτι το οποίο φαίνεται με την πρώτη ματιά από την ιστοσελίδα του.

Πάντως αξίζει να σημειωθεί ότι η πρόταση του ΠΑΣΟΚ που αφορά στη σύσταση Διακομματικής Επιτροπής εξετάζεται θετικά από την κυβέρνηση σε συνεννόηση με την πρόεδρο της Βουλής, στάση που αποδεικνύει ότι η κυβέρνηση δεν ακολουθεί την τακτική του ΠΑΣΟΚ που είναι μια στείρα αντιπολιτευτική άρνηση συνεχώς.