

ΚΟΙΝΗ ΛΟΓΙΚΗ

ΑΠΑΝΩΤΕΣ ΔΙΑΨΕΥΣΕΙΣ

Από τον
ΤΑΚΗ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟ



Αυστυχώς, τα τελευταία χρόνια έχουμε κουραστεί να καταναλώνουμε ορόσημα. Κάθε λίγο και λιγάκι απαιτείται μια καινούργια θυσία, μεγαλύτερη από την προηγούμενη, ώστε κάτι καλύτερο να προσδοκούμε για τη συνέχεια. Οι απανωτές διαψεύσεις όμως κάποια στιγμή, εκτός από την κούραση, παράγουν απόγνωση και οργή και γιγαντώνουν την καχυποψία στην κοινωνία.

Οι φοβικοί πολιτικοί μας **δίστασαν να πουν εξαρχής την αλήθεια**. Ο λόγος είναι ότι θα έπρεπε να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Αντιθέτως, προσπάθησαν να κερδίσουν χρόνο προκαλώντας μεγαλύτερη ζημιά, **διασύροντας τη χώρα διεθνώς και καθιστώντας τη συνώνυμο της αναξιοπιστίας**. Έπρεπε να περάσουν δύο χρόνια για να ακουστεί από επίσημα χείλη ότι η χώρα πρακτικά έχει χρεοκοπήσει πως ό,τι ζήσαμε στο παρελθόν το ξεχνάμε οριστικά, πως η **προσδοκία είναι να παραμείνουμε ζωντανοί**, ώστε να περιληφθούμε στον σχεδιασμό για συνολική λύση στην ευρωζώνη κάποια στιγμή στο μέλλον.

Με μια κοινωνία κουρασμένη, μοιρολατρική και καχύποπτη και με έναν **λογαριασμό που δεν βγαίνει με τίποτα**, τα πράγματα είναι απελπιστικά δύσκολα. **Ο κόσμος ξέρει ότι αυτά δεν ήταν τα τελευταία μέτρα ούτε οι τελευταίες θυσίες**. Τα εισοδήματά του θα συνεχίσουν να υποχωρούν, η φορολογία θα αυξηθεί, η ανεργία θα καλπάζει (μετατρέποντας την απασχόληση σε ύψιστο κοινωνικό αγαθό), η φτώχεια θα μεγαλώσει, ενώ οι τιμές θα παραμείνουν σε επίπεδα εξοργιστικά υψηλά, καθώς σε βασικά αγαθά η Ελλάδα είναι

Η δόση δεν βγάζει από το αδιέξοδο την Ελλάδα

από τις ακριβότερες χώρες στην Ευρώπη!

Το τρίτο Μνημόνιο ψηφίστηκε, ο Προϋπολογισμός πέρασε, η πολυπόθητη δόση θα έλθει, όμως τίποτα απ' όλα αυτά δεν επαρκεί για να βγούμε από το αδιέξοδο. **Αν η χώρα δεν αρχίσει να παράγει, εάν η κοινωνία δεν κινητοποιηθεί, δεν έχουμε ελπίδες. Θα φυτοζωούμε με το ελάχιστο οξυγόνο που μας επιτρέπουν να αναπνέουμε οι δανειστές μας και με τη μόνιμη απειλή της ασφυξίας**. Οι πολιτικές της ανάπτυξης είναι μονόδρομος το ξέρουν και τα μικρά παιδιά. Μόνο που, για να υπάρξει ανάπτυξη, χρειάζεται κυβέρνηση που θα λύσει τον γόρδιο δεσμό. Ακόμη και σήμερα για να ανοίξει κανείς ψυλκατζίδικο θα χρειαστεί να τρέχει επί έναν ολόκληρο μήνα για να μαζεύει υπογραφές και πιστοποιητικά. **Αν δεν διορθωθούν οι παθογένειες του συστήματος, δεν θα έχουμε τύχη**. Χρειάζεται να βελτιωθεί η απορροφητικότητα του ΕΣΠΑ. Δεν αρκεί για μια χώρα που βρίσκεται μεταξύ ζωής και θανάτου να έχει βαθμό απορροφητικότητας κοντά στον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Απαιτείται να τρέξει περισσότερο για να κάλυψει το χαμένο έδαφος. Το παιχνίδι παίζεται εντός των συνόρων. **Όσο δεν είναι διασφαλισμένη η παραμονή της χώρας στο ευρώ και όσο δεν το επιτρέπει ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν υπάρχει περίπτωση να επενδυθεί ούτε ένα ευρώ από το εξωτερικό!** Η επόμενη μέρα για την κυβέρνηση πρέπει να είναι μια καινούργια αρχή. Βήμα πρώτο, ο ανασχηματισμός!



Ψυχρός χαιρετισμός Σημίτη - Παπανδρέου στην εκδήλωση για την 38η επέτειο διακήρυξης του ΠΑΣΟΚ στις 3 Σεπτέμβρη

ΟΙ «ΔΡΑΚΟΙ» ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΣΗΜΙΤΗ!

Ο ΤΙΤΛΟΣ θα μπορούσε να είναι «για δεξ ποιος μιλάει». Και αναφέρομαι στο βιβλίο του πρώην πρωθυπουργού Κώστα Σημίτη, που κυκλοφορεί σήμερα με τον τίτλο «Εκτροχιασμός». Δυστυχώς, δεν ζει πλέον η αείμνηστη Μαλβίνα Κάραλη για να διηγηθεί τις εμπειρίες που απέκομισε από το σύστημα Σημίτη στην παντοδυναμία του.

Θεωρώ ότι η **επανεμφάνιση Σημίτη στη συγκεκριμένη πολιτική ρευστότητα μόνο τυχαία δεν είναι**, όπως και οι συγκεκριμένες αναφορές που κάνει στο βιβλίο του ο πρώην πρωθυπουργός. Και γίνομαι πιο σαφής γιατί κάτι... **μυρίζει σε όλη αυτήν την ιστορία αποδόμησης του πολιτικού συστήματος**, που στήνεται εντέχνως αυτόν τον καιρό.

ΤΟ ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΩ, με αφορμή και τα παιχνίδια που γίνονται με την εκταμίευση της δόσης από το Βερολίνο.

Οι σχέσεις της οικογένειας του κ. Σημίτη με τη Γερμανία ήταν και είναι προνομιακές. Και όμως, ο πρώην πρωθυπουργός δεν έκανε ούτε μία προσπάθεια για να πείσει τους Γερμανούς να μην είναι τόσο προτεστάντες-τιμωροί με την Ελλάδα.

Όσο για τον καθηγητή αδελφό του Σπύρο, που ζει στη Γερμανία, δεν έχει κάνει όλα αυτά τα δύσκολα χρόνια για την πατρίδα ούτε μία παρέμβαση. Αλήθεια, γιατί; **Δεν συγκινείται κανείς από την οικογένεια Σημίτη από το δράμα που βιώνει ο ελληνικός**

Από τον
ΝΙΚΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟΓΛΟΥ



λαός; Δεν θα σταθώ σε όσα ισχυρίζεται ο πρώην πρωθυπουργός για τον κ. Παπανδρέου και τον κ. Βενιζέλο. Σε αυτό το σημείο συμπίπτουμε.

Γιατί όμως δεν λέει στο βιβλίο του γιατί του παρέδωσε το «δαχτυλίδι» εν μια νυκτί; Γιατί, αφού πίστευε για εκείνον όσα γράφει, τον έχρισε διάδοχό του; Γιατί δεν λέει ότι το χρέος επί των ημερών του **αυξήθηκε κατά 80%** και κλήθηκαν να το ξεχρεώσουν η κυβέρνηση του Κ. Καραμανλή και

οι επόμενες; Γιατί δεν λέει ούτε μια κουβέντα για το σκάνδαλο του Χρηματιστηρίου; Γιατί δεν λέει τίποτα για τα Ιμια; Γιατί δεν λέει ότι εν μια νυκτί, όταν μπήκε στη ζωή μας το ευρώ, **το μπουκαλάκι το νερό πήγε από 50 δραχμές σε μισό ευρώ, δηλαδή 170 δραχμές, και μια σειρά προϊόντων πήραν φωτιά;**

ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΛΑ τα γιατί για την κυβέρνηση του κ. Σημίτη, που δεν απαντά σε αυτό το βιβλίο. Όπως και το ότι δεν λέει κουβέντα για τους «κολλητούς» του, που πάστηκαν να κλέβουν σπώρας, και για όσα διέπραξαν όσο εκείνος ήταν πρωθυπουργός της χώρας και πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

Δεν υπήρχε πιο σκοτεινή περίοδος στη μεταπολιτευτική Ελλάδα από τα χρόνια του κ. Σημίτη. Κάποτε ο ιστορικός θα κληθεί να εξιχνιάσει τα χρόνια 1996-2004 και πού έφτασαν τον τόπο. Είμαι κάτι παραπάνω από βέβαιος ότι θα βρει πολλούς σκελετούς κρυμμένους σε χρονοντούλαπα. **Τι έκανε όμως τον πρώην πρωθυπουργό να βγει για να υπερασπιστεί τόσο τον Γιάννη Στουρνάρα όσο και τον Λουκά Παπαδήμο;**

Πόσο άσχετη είναι η παρέμβασή του, την ώρα που καλλιεργείται από τη διαπλοκή το σενάριο για νέο «ευρωπαϊκό κόμμα», στο οποίο θα βρουν στέγη όλα τα ορφανά του εκσυγχρονισμού; **Γιατί εκτίθεται ο κ. καθηγητής τόσο πολύ τώρα;**

ΚΑΘΕ ΔΕΥΤΕΡΑ
Μανώλης Κοττάκης

ΚΑΘΕ ΤΡΙΤΗ
Νίκος Ελευθερόγλου

ΚΑΘΕ ΤΕΤΑΡΤΗ
Αλέξανδρος Τάρκας

ΚΑΘΕ ΠΕΜΠΤΗ
Μενέλαος Τσιόπουλος

ΚΑΘΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Φώτης Κόλλιας

ΚΑΘΕ ΣΑΒΒΑΤΟ
Γιώργος Σιράτος