

ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ο πρώην πρωθυπουργός Κ. Σημίτης με το βιβλίο «Ο εκτροχιασμός» παρουσιάζει την δική του εκτίμηση για το πώς η χώρα οδηγήθηκε στην οικονομική κρίση και υπεραμύνεται της ένταξης της χώρας στην Ευρωζώνη.

ΔΡΙΜΕΙΑ ΚΡΙΤΙΚΗ

και ευθύνες

«Ο ΕΚΤΡΟΧΙΑΣΜΟΣ» - ΝΕΟ ΒΙΒΛΙΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΩΗΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ

Παρέμβαση του Κ. Σημίτη

Βαρουσίμαντη παρέμβαση στην πολιτική σκηνή κάνει ο πρώην πρωθυπουργός Κ. Σημίτης με το βιβλίο του «Ο εκτροχιασμός». Ο κ. Σημίτης, μεταξύ άλλων, παρουσιάζει την δική του εκτίμηση για το πώς η χώρα οδηγήθηκε στην οικονομική κρίση, υπεραμύνεται της ένταξης της χώρας στην Ευρωζώνη, ενώ ασκεί δριμυία κριτική, επιρρίπτοντας ευθύνες για λάθος χειρισμούς στους πρωθυπουργούς που τον διαδέχθηκαν.

Συγκεκριμένα, ο πρώην πρωθυπουργός αναφέρει:

✓ **Για την ένταξη στην ΟΝΕ:**

Η απόφαση της ένταξης από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Santa Maria da Feira τον Ιούνιο του 2000 ελήφθη έπειτα από εξονυχιστικό έλεγχο των επιδόσεων της ελληνικής οικονομίας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και την Οικονομική και Δημοσιονομική Επιτροπή και τις αντίστοιχες γνωματεύσεις τους.

✓ **Για τον Κ. Καραμανλή και τη διακυβέρνηση της ΝΔ:**

Η Νέα Δημοκρατία υποσχέθηκε, στις εκλογές του 2004, ότι θα δώσει ό,τι δεν μπορεί να δώσει το ΠΑΣΟΚ. Δεν ήταν, λοιπόν, περίεργο που η αλλαγή της κυβέρνησης το 2004 σήμανε την έναρξη μιας περιόδου όπου κοινοτικοί περιορισμοί, μακροοικονομικοί κανόνες αλλά και στοιχειώδεις υποχρεώσεις ελέγχων έπαψαν να ισχύουν. Η κυβέρνηση ακολούθησε τον παραδοσιακό τρόπο των επλεκτικών παροχών σε ομάδες



» **Ο πρώην πρωθυπουργός υπερασπίζεται την ένταξη της χώρας στην ΟΝΕ και αναφέρει ότι η απόφαση της ένταξης ελήφθη έπειτα από εξονυχιστικό έλεγχο των επιδόσεων της ελληνικής οικονομίας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και την Οικονομική και Δημοσιονομική Επιτροπή**

κοινωνικές αντιδράσεις και δεν εισηγείται εναλλακτικές λύσεις, ώστε οι πολίτες να συμπράξουν στην εφαρμογή του. Διαπνέεται από το πθικό δίδαγμα που ήθελαν να δώσουν τα ισχυρά κράτη της Ευρωζώνης, ότι συμφωνίες και κανόνες πρέπει να εφαρμόζονται, διαφορετικά υπάρχουν δυσάρεστες επιπτώσεις. Ο λόγος του είναι αυστηρά τεχνοκρατικός. Ενα τέτοιο κείμενο, όμως, ούτε συγκινεί ούτε πείθει τους πολίτες. Θεωρούν ότι αγνοούνται τα συμφέροντα και οι δυσκολίες τους.

✓ **Για τη στάση της κυβέρνησης μετά το Μνημόνιο:**

Η κυβέρνηση δεν τήρησε με αυστηρότητα τις επιταγές του Μνημονίου. Προσπάθησε να περιορίσει τις αντιδράσεις με προσαρμογές, τις οποίες θεωρούσε πολιτικά και κοινωνικά επβεβλημένες. Δεν κατάργησε, π.χ., τα δώρα των Χριστουγέννων στο σύνολό τους. Ρύθμισε πολλές φορές με κριτήριο το πολιτικό κόστος. Υπερασπίστηκε, όμως, σταθερά το Μνημόνιο και την πολιτική που εκφράζει.

✓ **Για την πρόταση για δημοψήφισμα:**

Το «δημοψήφισμα» αποτελεί παράδειγμα επικοινωνιακού τακτικισμού.

✓ **Για τον Γ. Παπακωνσταντίνου:**

Έδειχνε τακτικισμό και όχι πεποίθηση,

δισταγμό και όχι αποφασιστικότητα.

✓ **Για τον Ευάγγ. Βενιζέλο:**

«Δεν διέθετε οικονομική πείρα, δεν είχε προσαρμοστεί στο ευρωπαϊκό περιβάλλον και προκάλεσε αντιδράσεις ακόμα και σε εκείνους που συμπαθούσαν την Ελλάδα και ήθελαν να βοηθήσουν».

✓ **Για τη στάση του Αντ. Σαμαρά προεκλογικά:**

Έκρινε απαραίτητη την αναδιαπραγμάτευση του Μνημονίου και την «εφαρμογή ενός άλλου μείγματος πολιτικής». Η Νέα Δημοκρατία δεν έλυσε την απορία της κοινής γνώμης γιατί οι εταίροι μας θα δέχονταν μια νέα συνολική διαπραγμάτευση, από τη στιγμή που έως τότε την αρνούσαν συστηματικά. Περιοριζόταν σε γενικολογίες, αφορισμούς, περιγραφή

επιδιώξεων. Στην πραγματικότητα, ελάχιστα την ενδιέφερε μια εφικτή και επεξεργασμένη πολιτική.

✓ **Μετά τις εκλογές:**

Ως πρωθυπουργός μαζί με τον υπουργό Οικονομικών Γ. Στουρνάρα «έδειξε αποφασιστικότητα και συναίσθηση ότι δεν υπάρχουν περιθώρια καθυστερήσεων και αργούρων διαδικασιών».

Δεν υπήρχε σχέδιο αντιμετώπισης της κρίσης

» **Η πεποίθηση ότι «υπάρχουν λεφτά» είχε ως αποτέλεσμα την έλλειψη προετοιμασίας**

✓ **Για τον Γ. Παπανδρέου:**

Συνολικό σχέδιο για την αντιμετώπιση της κρίσης δεν υπήρχε. Σύμφωνα με την πάγια πρακτική των ελληνικών κομμάτων, υπήρχαν ωραία συνθήματα, υποσχέσεις για λαοφιλή μέτρα, ενώ επαναλαμβάνονταν οι εξαγγελίες των τελευταίων ετών. Κορωνίδα των συνθημάτων ήταν η διαπίστωση του Γ. Παπανδρέου, προέδρου του ΠΑΣΟΚ: «Λεφτά υπάρχουν». Η αναγγελία αυτή δεν συμπληρωνόταν με όρους ή επιφυλάξεις...

Η πεποίθηση ότι «υπάρχουν λεφτά» είχε ως αποτέλεσμα την έλλειψη οποιασδήποτε προετοιμασίας σχετικά με το κύριο πρόβλημα της χώρας, την εξάντληση των πόρων, την ανάγκη συνεχούς δανεισμού και τις όλο και μεγαλύτερες δυσκολίες εξασφάλισης των δανείων...

Η πραγματικότητα αποδείχθηκε εντελώς διαφορετική. Δεν είχαν περάσει δύο χρόνια και η Ελλάδα είχε χάσει το κύρος της, την αξιοπιστία της και τη δυνατότητα να παίξει οποιονδήποτε ρόλο στις ευρωπαϊκές και παγκόσμιες εξελίξεις.

✓ **Για το διάγγελμα από το Καστελόριζο:**

Την Παρασκευή 23 Απριλίου ο πρωθυπουργός απύθυνε από το Καστελόριζο διάγγελμα στον ελληνικό λαό, πληροφρώντας τον ότι θα ζητήσει «την ενεργοποίηση του Μηχανισμού Στήριξης, που από κοινού δημιουργήσαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση». «Τελικός προορισμός μας είναι να απελευθερώσουμε την Ελλάδα από επιτηρήσεις και κηδεμονίες»: Τα μεγαλόπνοα αυτά λόγια ήθελαν να συγκαλύψουν το γεγονός ότι η Ελλάδα, παρά τα όσα ισχυριζόταν ο πρωθυπουργός, δεν είχε ανακτήσει την αξιοπιστία της και αποδεχόταν, γι' αυτό τον λόγο, μια επιτήρηση πολύ σκληρότερη από όσες είχε γνωρίσει, από το 1974 και μετά.

Το Μνημόνιο

Το Μνημόνιο δεν αναφέρεται στις πιθανές κοινωνικές αντιδράσεις και δεν εισηγείται εναλλακτικές λύσεις, ώστε οι πολίτες να συμπράξουν στην εφαρμογή του.

» **Ο λόγος του είναι αυστηρά τεχνοκρατικός.**

» **Ενα τέτοιο κείμενο, όμως, ούτε συγκινεί ούτε πείθει τους πολίτες. Θεωρούν ότι αγνοούνται τα συμφέροντα και οι δυσκολίες τους.**

ψηφοφόρων...

Από το τέλος του 2003 έως το τέλος του 2009, το χρέος αυξήθηκε ως ποσοστό του ΑΕΠ κατά 34%. Η χώρα ήταν αναγκασμένη να δανείζεται όλο και περισσότερα, με αποτέλεσμα το επιτόκιο να γίνεται όλο και ακριβότερο και να συμβάλει στην ανοδική πορεία του δανεισμού και του χρέους...

Κοινή διαπίστωση ήταν ότι η Νέα Δημοκρατία οδηγήθηκε σε εκλογές επειδή ήθελε να αποφύγει τις επιπτώσεις της δημοσιονομικής εκτροπής, της υπερχρέωσης και των οικονομικών προβλημάτων. Προσπάθησε, με τις πρόωρες εκλογές, να μετακυλίσει την ευθύνη του χειρισμού της κατάστασης στην αντιπολίτευση, ελπίζοντας ότι, λόγω του αδιεξόδου, η πιθανή νίκη του ΠΑΣΟΚ θα ήταν βραχύβια.

✓ **Για το Μνημόνιο:**

Το Μνημόνιο δεν αναφέρεται στις πιθανές

