

Τι αηλιάζει στις συντάξεις από 1/1/2013

Ανατρέπονται τα μέχρι σήμερα δεδομένα – Αναλυτικοί πίνακες και παραδείγματα για όλες τις κατηγορίες ▶ σελ. 19

ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΚΩΣΤΑ ΣΗΜΙΤΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ ΕΝΤΟΛΟΔΟΧΟΣ ΤΗΣ ΜΕΡΚΕΛ Ο ΑΡΧΙΕΡΕΑΣ ΤΗΣ ΔΙΑΠΛΟΚΗΣ

■ Η επανεμφάνισή του σηματοδοτεί πυρετώδεις διεργασίες από τη Γερμανία για την επόμενη μέρα στην Ελλάδα...

■ Ο πρωθυπουργός των σκανδάλων (Siemens, Χρηματιστήριο, Ολυμπιακοί Αγώνες κ.λπ.) και του εθνικού ενδοτισμού θέλει να ολοκληρώσει το έργο του με έναν ακόμη δοτό πρωθυπουργό, βγαλμένο από το δικό του «εργαστήριο»

■ Επιχειρεί να ξεγελάσει ακόμη και τον Αντώνη Σαμαρά, ενώ την ίδια στιγμή πρώην υπουργοί-πρωτοπαλικάρα του παίρνουν ένας ένας τον δρόμο για τον Κορυδαλλό! ▶ σελ. 5



ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΞΕΠΛΥΜΑΤΟΣ

Κράτος-οικονομικός εγκληματίας η Γερμανία ▶ σελ. 14-15

ΣΚΟΠΙΑ

Παρασκηνιακή ελληνική υποχώρηση ▶ σελ. 9

ΤΟΥΡΚΙΑ

Ιστορίες θανάτου με πολιτικό άρωμα ▶ σελ. 32-33

ΝΤΕΪΒΙΝΤ ΠΕΤΡΕΟΥΣ

Ολέθρια σχέση στη CIA ▶ σελ. 34

ΣΠΟΡ

Ο ΟΣΦΠ τα γκοή, η ΑΕΚ τα παράπονα ▶ σελ. 39



Αγωνία για την επόμενη μέρα στο υπουργείο Οικονομικών ▶ σελ. 17

Καμιά απόφαση για δόση στο σημερινό Eurogroup

ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΜΕ 167 Ο ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΙΟ ΣΚΛΗΡΗΣ ΛΙΤΟΤΗΤΑΣ

Στο Μαξίμου τρέμουν το μαρτύριο της δόσης - σταγόνας



▶ σελ. 3, 4, 6-7

Ο Βάσσος Λυσαρίδης μιλάει στην «Ε» για την κρίση στην Ελλάδα ▶ σελ. 12-13

ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ

Ποιος θα κερδίσει... το τζόκερ του ΟΠΑΠ

Οι επίδοξοι αγοραστές και ποιοι κρύβονται από πίσω τους για την εξαγορά του Οργανισμού. ▶ σελ. 20-21

ΤΡΑΓΩΔΙΑ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ

«Αν έκανε σωστά τη δουλειά του ο γιατρός, δεν θα πέθαινε το κοπέλι»

Αβάσταχτος ο πόνος των τραγικών γονιών του αδικοχαμένου 11μηνου βρέφους στο Ηράκλειο. ▶ σελ. 24-25

ΓΙΑΝ ΦΑΜΠΡ

«Τα Ελληνόπουλα θα επικρατήσουν του κυνισμού» ▶ σελ. 36-37



Ο Κώστας Σημίτης, μέσα από τις σελίδες του βιβλίου του, προσπαθεί να κόψει τις παρεμβάσεις άλλων παραγόντων στη χώρα, ενισχύοντας όσους εκτιμά ότι θα ακολουθήσουν την έως σήμερα πολιτική

Βιβλίο-παρέμβαση του πρώην πρωθυπουργού

Ο «Εκτροχιασμός» του Κώστα Σημίτη

Ο πρωθυπουργός που υποσχέθηκε τον εκσυγχρονισμό της χώρας ξαναχτυπά, με το βιβλίο του «Ο εκτροχιασμός», παρεμβαίνοντας στις πολιτικές εξελίξεις. Οι επισημάνσεις του πρώην πρωθυπουργού, αν και φαινομενικά αφορούν στο παρελθόν, στην πραγματικότητα επιδιώκουν να διαμορφώσουν την επόμενη μέρα.

Βλέποντας τα προβλήματα της κυβέρνησης, της ελληνικής οικονομίας, του πολιτικού συστήματος και των κομμάτων εξουσίας (ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, ΔΗΜΑΡ), αλλά κυρίως τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η γερμανική πολιτική της λιτότητας στην Ελλάδα, προσπαθεί να κόψει τις παρεμβάσεις άλλων παραγόντων, ενισχύοντας όσους εκτιμά ότι θα ακολουθήσουν την έως σήμερα πολιτική.

Το πρόβλημα του κ. Κώστα Σημίτη δεν είναι ο Γιώργος Παπανδρέου -ο οποίος είναι σαφές ότι πολύ λίγο μπορεί πλέον να παρέμβει, έστω και μέσω του γεμάτου διχαστικά διλήμματα ΠΑΣΟΚ-, αλλά όποιος άλλος παράγοντας θα μπορούσε να καθορίσει τις συνθήκες διαμόρφωσης μιας εθνικής πολιτικής με ευρύτητα, η οποία θα βασίζεται σε μια νέα ενόπια.

Ταυτόχρονα, βεβαίως ο κ. Σημίτης για μία ακόμα φορά επιδιώκει να υποστηρίξει ότι δεν είναι η δική του πολιτική που οδήγησε τη χώρα στη χρεοκοπία και στην αγκαλιά του Βερολίνου. Φταίει ο Κώστας Καραμανλής, ο Γιώρ-

“

Μέσα από τις σελίδες του, για μία ακόμα φορά, προσπαθεί να υποστηρίξει ότι δεν είναι η δική του πολιτική που οδήγησε τη χώρα στη χρεοκοπία και στην αγκαλιά του Βερολίνου!

γος Παπανδρέου κ.ά.

Ξεχνά, βεβαίως, ότι επί εποχής του έγινε η μεγαλύτερη συγκέντρωση και συγκεντροποίηση κεφαλαίου στη χώρα και τα πολλά λεφτά πέρασαν στα χέρια των λίγων, σε βάρος των πολλών. Ξεχνά ότι δεν έκανε κανέναν εκσυγχρονισμό στο κράτος, επιτρέποντας την καταλήστευσή του από ισχυρές οικονομικές και πολιτικές ομάδες αλλά και από μικρές συντεχνίες, που έπαιρναν χρήματα από τον πολύτη καθημερινά. Οι ΔΕΚΟ έγιναν αντικείμενο πλιάτσικου. Σαν να μην έφταναν όλα αυτά, οι πολίτες πίστεψαν στο Χρηματιστήριο, στη μεγάλη ιδέα της Ολυμπιάδας αλλά και στον φτηνό δανεισμό. Το αποτέλεσμα το πληρώνουμε σήμερα συνολικά ως χώρα, ως κοινωνία, ως οικονομία.

Από κόσκινο...

Στις 600 σελίδες του βιβλίου του, ο κ. Σημίτης υποστηρίζει ότι:

● Η κυβέρνηση Κώστα Καραμανλή

συνέχισε και αύξησε τις παροχές σε ομάδες ψηφοφόρων, για να παρασρθεί τελικά από το ρεύμα των ελλειμμάτων και του χρέους. Προκάλεσε εκλογές, επειδή ήθελε να αποφύγει τις επιπτώσεις της δημοσιονομικής εκτροπής.

● Η κυβέρνηση Γιώργου Παπανδρέου συνέβαλε ώστε να χάσει η χώρα το κύρος, την αξιοπιστία και τη δυνατότητα να παίξει οποιονδήποτε ρόλο στις ευρωπαϊκές και τις παγκόσμιες εξελίξεις. Διακατεχόταν από το «σύνδρομο του στρουθοκαμηλισμού».

● Ο Λουκάς Παπαδήμος παρέμεινε με περιορισμένες πολιτικές δυνατότητες, αν και επί των ημερών του σημειώθηκε πρόοδος.

● Ο Γιώργος Παπακωνσταντίνου «έδειχνε τακτικισμό και όχι πεποίθηση, δισταγμό και όχι αποφασιστικότητα».

● Ο Ευάγγελος Βενιζέλος «δεν διέθετε οικονομική πείρα, δεν είχε προσαρμοστεί στο ευρωπαϊκό περιβάλλον και προκάλεσε αντιδράσεις ακόμα και σε εκείνους που συμπαθούσαν την Ελλάδα και ήθελαν να βοηθήσουν».

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει στη ρήξη με την Τρόικα τον Σεπτέμβριο του 2011, που κόστισε στην Ελλάδα την αναστολή της καταβολής της έκτης δόσης.

Αντιθέτως, στηρίζει τις επιλογές του Αντώνη Σαμαρά και του Γιάννη Στουρνάρα, λέγοντας πως «έδειξαν αποφασιστικότητα και συναίσθηση ότι δεν υπάρχουν περιθώρια καθυστερήσεων και αργόσυρτων διαδικασιών».

Ο κατ' εξοχήν υπόλογος για όσα συμβαίνουν σήμερα

Ποιος είναι ο κύριος...

ΤΟΥ ΣΠΥΡΟΥ ΤΡΙΨΑ

Η επανεμφάνισή του δεν είναι καθόλου τυχαία. Προετοιμαζόταν, άλλωστε, από καιρό. Με μια επίθεση εναντίον όλων των διαδόχων του. Ακόμη και εκείνου στον οποίο χάρισε το δαχτυλίδι! Σαν τις παλιές μεσαιωνικές εποχές.

Είναι εκείνος που, μέσα σε μία νύχτα, διέταξε την αποχώρηση Ελλήνων στρατιωτών και την υποστολή της Ελληνικής Σημείας από ελληνικό έδαφος και συνέπραξε, έτσι, στην απόπειρα των Τούρκων να δημιουργήσουν «γκρίζες ζώνες» στο Αιγαίο. Και είχε το πολιτικό θράσος να εμφανιστεί την επομένη στη Βουλή, για να πει «ευχαριστούμε τους Αμερικανούς» που μεσολάβησαν.

Διπλωματία

Είναι εκείνος που, μαζί με τον Γιώργο Παπανδρέου, έβαλε στο τραπέζι των λεγόμενων διερευνητικών επαφών όλες τις τουρκικές αξιώσεις. Από τις δήθεν «γκρίζες ζώνες» έως την εγκατάλειψη του κυριαρχικού δικαιώματος της Ελλάδας για χωρικά ύδατα 12 ναυτικών μιλίων. Δεχόταν πρώτα να εγκαταλείψει η Ελλάδα τα δικαιώματά της και μετά να υπάρξει συμφωνία για προσφυγή στο Διεθνές Δικαστήριο!

Είναι εκείνος που, με τις λεγόμενες «προγραμματικές συμφωνίες», χάρισε προμήθειες δισεκατομμυρίων στη διαπλοκή, χωρίς καμιά διαφάνεια και κανέναν διαγωνισμό, με αποτέλεσμα να σπαταληθούν και να χαθούν τεράστια ποσά.

Χρηματιστήριο

Είναι εκείνος στις μέρες του οποίου άνηψε το πιο μεγάλο οικονομικό σκάνδαλο. Ο πρωθυπουργός με την ανοχή του οποίου διαπράχθηκε το έγκλημα του Χρηματιστηρίου. Και χάθηκαν δισεκατομμύ-

ρια από το κράτος και τους πολίτες, που εξαπατήθηκαν από τις διαβεβαιώσεις του ίδιου και των υπουργών του.

Είναι εκείνος στις μέρες του οποίου διαπράχθηκαν τα οικονομικά εγκλήματα για τα οποία προφυλακίστηκαν ο Άκης Τσοχατζόπουλος και κάμποσοί δικοί του.

Τότε που μοιράστηκαν οι μίζες για τα εξοπλιστικά προγράμματα, τα οποία ο ίδιος ως επικεφαλής του ΚΥΣΕΑ ενέκρινε.

Είναι αυτός που έκανε «στρατηγό του» τον Τσουκάτο, τον μεταφορέα κάποιων εκατομμυρίων -κατά την ομολογία του- από τα ταμεία της Siemens στα ταμεία του ΠΑΣΟΚ και των προεκλογικών του εκστρατειών.

Είναι αυτός στις μέρες του οποίου τοποθετούνται όλα εκείνα για τα οποία κατέστη κατηγορούμενος ο υπουργός Βερελής. Υποθέσεις που ακόμα ερευνώνται και ποιος ξέρει αν θα λυθούν ποτέ.

Είναι εκείνος που ευθύνεται πολιτικά για το τεράστιο κόστος των Ολυμπιακών Αγώνων και την καταβύθιση της χώρας στα χρέη. Για τις καθυστερήσεις που δικαιολόγησαν τις απευθείας αναθέσεις και τα πολλαπλάσια κόστη.

Είναι, τελικά, ένας κατ' εξοχήν υπόλογος για όσα συμβαίνουν σήμερα.

Είναι ο κύριος Κώστας Σημίτης...

“

Επανερχεται στο προσκήνιο με το ίδιο πολιτικό θράσος όπως την ημέρα μετά τα Ίμια, όταν απηύθυνε το «ευχαριστώ» στους Αμερικανούς!