



Κυκλοφόρησε το νέο βιβλίο του Κώστα Σημίτη, με τίτλο «Ο εκτροχιασμός». Όπως έχω ξαναγράψει, τα βιβλία του Κώστα Σημίτη κυκλοφορούν πάντα λίγο πριν τα Χριστούγεννα, επειδή στη χριστουγεννιάτικη αγορά του βιβλίου έχουν μεγάλη ζήτηση τα παραμύθια.

Στο βιβλίο του, ο Κώστας Σημίτης ασκεί κριτική στους ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωζώνης αλλά και στους Κώστα Καραμανλή, Γιώργο Παπανδρέου και Ευάγγελο Βενιζέλο.

Ο μόνος για τον οποίο έχει καλά λόγια ο Κώστας Σημίτης είναι ο Λουκάς Παπαδήμος και αυτό είναι λογικό, αφού ο Παπαδήμος ήταν διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας, όταν ο πρωθυπουργός Κώστας Σημίτης πλήρωσε την Goldman Sachs για να μαγειρέψει τα βιβλία και να εξαπατήσει την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Δυόμισι χρόνια μετά την χρεοκοπία της Ελλάδας, δεν έχει δημιουργηθεί ακόμα μια επιτροπή για να αναζητήσει τους υπεύθυνους για την χρεοκοπία.

Μέχρι τώρα, έχουμε μείνει στο «Μαζί τα φάγαμε» του Θεόδωρου Πάγκαλου, το οποίο το μόνο που δηλώνει είναι η παραδοχή του Θεόδωρου Πάγκαλου πως «έφαγε».

Βέβαια, ούτε ο Θεόδωρος Πάγκαλος έχει κληθεί από τον εισαγγελέα, αν και είναι ο μόνος που παραδέχτηκε δημόσια πως έφαγε χρήματα.

Αυτό συμβαίνει, όταν κυριαρχεί σε μια χώρα αθωωτικά η έννοια του «λαού» (που τάχα μου μαζί τα έφαγε) και όχι η έννοια του «πολίτη» (Πάγκαλου) που έχει ατομική ευθύνη.

Και όταν, βέβαια, η Δικαιοσύνη είναι ξεπουλημένη.

Ο Κώστας Σημίτης ήταν πρωθυπουργός της Ελλάδας για οκτώ χρόνια και ξεχάστηκε από όλους την επόμενη της ημέρας που έπαψε να είναι πρωθυπουργός. Είναι σαν μην ήταν ποτέ πρωθυπουργός.

Ο Μπόμπολας, ο Βαρδινογιάννης, ο Λάτσης, ο Κόκκαλης και όλη η μαφία που νέμεται τον τόπο –σε καθεστώς απόλυτης Μαφιοκρατίας- δεν είχαν τίποτα πια να πάρουν από τον Κώστα Σημίτη• τους τα μοίρασε όλα πολύ «όμορφα» όσο ήταν πρωθυπουργός, και μετά τους ήταν άχρηστος.

Διαβάζω σήμερα -με αφορμή το βιβλίο- τα καταρρέοντα παπαγαλάκια σε καταρρέοντα ΜΜΕ να εκθειάζουν τον Κώστα Σημίτη για το «έργο» του.

Είναι τα ίδια παπαγαλάκια που -δέκα χρόνια πριν- έγραφαν πως τον Κώστα Σημίτη τον θέλουν όλοι στην Ευρώπη, για πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και θα μας τον πάρουν, και θα μείνει η Ελλάδα ακυβέρνητη. Τελικά, δεν τον ήθελε κανείς. Ούτε στην Ευρώπη, ούτε εδώ.

Ο Κώστας Σημίτης πλήρωσε την Goldman Sachs για να μαγειρέψει τα οικονομικά στοιχεία. Η Ελλάδα χρεοκόπησε. Η Δικαιοσύνη απουσιάζει. Τέλος.

- [Blog this!](#)
- [Bookmark on Delicious](#)
- [Recommend on Facebook](#)
- [Share on FriendFeed](#)
- [Share on LinkedIn](#)
- [Tumblr it](#)
- [Tweet about it](#)

Σχετικά posts:

1. [Μια παραλία για τον Σημίτη](#) Σύμφωνα με την τοπική εφημερίδα «Πολίτης της Κορινθίας», ο Κώστας...
2. [Κουφάλες, κουφάλες, έρχονται κρεμάλες](#) Ο Τάσος Μαντέλης, παραδέχτηκε πως η Siemens ήταν ο χορηγός...
3. ["Κοίτα, Όλα, για να είμαστε ειλικρινείς..."](#) Ο Κώστας Σημίτης δεν ανήκει πια στην κοινοβουλευτική ομάδα του...

Καδοι κομποστοποίησης www.gardenproducts.gr

κάδοι κομποστοποίησης κήπου μπαλκονιού και κουζίνας

N.Κατσέλη Κούρεμα Δανείων www.virvilis.gr

Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά. Πάρε Ανάσα. Πλήρωσε ότι μπορείς. Μάθε πως!

WaterFurnace www.geoexchange.gr

Θέρμανση - Ψύξη - Ζεστό Νερό Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας

Θέλεις να ανταλλάξουμε; www.swapp.gr

Gadgets, ρούχα, βιβλία, παιχνίδια και άλλα πολλά στο Swapp!

[Οι διαφημίσεις μου](#) >

[Προηγούμενο Panda](#)

[Επόμενο Ποιοι γράφουν στους τοίχους;](#)

• Unfollow

