

# Κ. Σημίτης πασών των Γερμανιών

Από τον  
**Νίκο Ελευθερόγλου**

nelefteroglou@dimokratianews.gr

**Π**ού το πάει ο Κώστας Σημίτης; Αυτό το ερώτημα γίνεται πιο έντονο μετά την κυκλοφορία του βιβλίου του «Εκτροχιασμός», στο οποίο πνέει μένεα εναντίον του Γιώργου Παπανδρέου, του Ευάγγελου Βενιζέλου αλλά και του Κώστα Καραμανλή. Για όσους δεν γνωρίζουν τον ψυχιισμό του Κώστα Σημίτη, όσα αναφέρει στο βιβλίο του προκαλούν κατάπληξη.

Για τους άσπονδους όμως φίλους του κάτι τέτοιο ταιριάζει απόλυτα στην ψυχοσύνθεση του πρώην πρωθυπουργού. Όπως μας έλεγε παλιός του γνώριμος, «ο Σημίτης δεν πρόκειται να συχωρέσει κανέναν από τους τρεις. Τον καθένα για ξεχωριστούς λόγους».

## Τα απωθημένα

«Κινείται με βάση τα απωθημένα του και με μνησικακία. Τον Γιώργο Παπανδρέου γιατί θεωρεί ότι του έκλεψε εν μια νυκτί τον... θρόνο του ΠΑΣΟΚ και δεν τον υπερασπίστηκε. Τον Κώστα Καραμανλή γιατί αποκάλυψε στη Βουλή τα έργα και τις ημέρες του, όταν τον σπυγμάτισε ως "αρχιερέα της διαπλοκής" αλλά και γιατί έκοψε τα άνθη του κακού που φύτρωναν

στην τότε αυλή του Μαξίμου. Και τον Ευάγγελο Βενιζέλο γιατί πέταξε στον... δρόμο τα ορφανά του και δεν προστάτευσε τους ανθρώπους του» σημειώνει.

Τώρα πιστεύει ότι ήρθε η ώρα να πάρει τη ρεβάνς, μια και οι Γερμανοί όχι απλώς ξανάρχονται στην Ελλάδα αλλά επιχειρούν να γίνουν το αφεντικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι σχέσεις του πρώην πρωθυπουργού ήταν και παραμένουν εκλεκτικές με τους Γερμανούς. Ο άνθρωπος-κλειδί και μυστήριο ήταν ο αδελφός του καθηγητής Σπύρος Σημίτης, που αποτελούσε επίλεκτο συνομιλητή των γερμανικών κυβερνήσεων.

Ο κ. καθηγητής, που ζει και εργάζεται εδώ και χρόνια στη Γερμανία, βρισκόταν πάντα στη σκιά και από κει κινούσε τα νήματα με ισχυρές επαφές. Ο Σπύρος Σημίτης, άνθρωπος του σκληρού γερμανικού κατεστημένου ή, για τους πιο μνημένους, μέλος του στενού πυρήνα του «γερμανικού βαθέος κράτους» και άμεσα διασυνδεδεμένος με το ευρωπαϊκό τραπεζικό σύστημα, το οποίο εκφράζεται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, αποτελεί το πρόσωπο-κλειδί σε ό,τι αφορά τη λειτουργία



Ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Σημίτης κατευθύνεται προς το βήμα για να πραγματοποιήσει ομιλία. Δεξιά: Ο αδελφός του Σπύρος



## Η εκδίκηση του πρώην πρωθυπουργού, ο «κύκλος της Φρανκφούρτης», ο πανίσχυρος αδελφός του Σπύρος και το σχέδιο για την παράδοση της χώρας

του «κύκλου της Φρανκφούρτης».

Στην ίδια ομάδα είχαν μυηθεί τόσο ο Κώστας Ση-

μίτης (σπούδασε Νομικά στο Πανεπιστήμιο Μάρμπουργκ της τότε Δυτικής Γερμανίας και εκεί ξεκί-

νησε την ακαδημαϊκή του σταδιοδρομία ως διδάκτωρ της Νομικής στο Πανεπιστήμιο του Μάρμπουργκ το 1959) όσο και ο Λουκάς Παπαδήμος. Δεν είναι τυχαίο ότι ο κ. Παπαδήμος ως μεταβατικός πρωθυπουργός είναι μαζί με τον κ. Στουρνάρα οι δύο για τους οποίους ο κ. Σημίτης δεν φείδεται στο βιβλίο του επαίνων.

Φαίνεται ότι σε αυτόν τον κύκλο έχει προσχωρήσει και ο Γιάννης Στουρνάρας, τον οποίον εκτός του Σημίτη και οι Γερμανοί (όπως η Μέρκελ και ο Σόιμπλε) θεωρούν «δικό τους άνθρωπο», μια και κατανοεί ότι πρέπει να προχωρήσουν οι μεταρρυθμίσεις.

Στόχος του «κύκλου της Φρανκφούρτης» είναι να εντάξει ολοκληρωτικά την Ελλάδα στη σφαι-

ρα της επιρροής της Γερμανίας. Τώρα λοιπόν πιστεύουν ότι είναι η «ώρα μηδέν» για να υλοποιηθεί το σχέδιο παράδοσης της χώρας μέσω των Μνημονίων σε γερμανική διοίκηση.

## Η βολική «εφεδρεία»

Σκοπός λοιπόν σε αυτήν την κρίσιμη συγκυρία είναι να δημιουργηθεί ένα πολιτικό και τεχνοκρατικό προσωπικό, το οποίο την κατάλληλη στιγμή θα λειτουργήσει ως εφεδρεία, αν εξαιτίας κυρίως της ΔΗΜ. ΑΡ. και της διάλυσης του ΠΑΣΟΚ χρειαστεί ευρωπαϊκός-φιλογερμανικός εταίρος σε μια κυβέρνηση. Δεν είναι τυχαίο ότι επανενεργοποιήθηκαν και μια σειρά από γερμανικά ινστιτούτα στην Ελλάδα που διδάσκουν ως και δημοσιογράφους.

## Το κλαμπ των εκσυγχρονιστών

Στη γερμανική λογική βρίσκεται το «κλαμπ των εκσυγχρονιστών», ο Βασίλης Κοντογιαννόπουλος, που είναι συνομιλητής του κ. Σημίτη, οι Ντόρα Μπακογιάννη και Άννα Διαμαντοπούλου, οι οποίες προσφάτως συνέφεραν στο εξωτερικό, ο Αλέκος Παπαδόπουλος, ο Στέφανος Μάνος, ο Γ. Φλωρίδης, η Μιράντα Ξοφά, ο Ν. Χριστοδουλάκης, ο Ν. Μπίστης και φυσικά ο Λουκάς Παπαδήμος. Στον κ. Σημίτη άρεσε να παρομοιάζει τον εαυτό του με μεγάλο μάεστρο. Τώρα πιστεύει ότι κουνά την μπαγκέτα του θεωρώντας ότι η ελληνική πολιτική σκηνή θέλει τον... Γερμανό της.

## Μυστήριο η τελική στάση της Ν.Δ. για την εξεταστική που προωθεί ο ΣΥΡΙΖΑ

ΣΕ ΓΟΡΔΙΟ δεσμό εξελίσσεται η στάση που θα κρατήσει η Νέα Δημοκρατία κατά τη συζήτηση της πρότασης του ΣΥΡΙΖΑ για τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής, η οποία θα διερευνήσει πώς φτάσαμε στο Μνημόνιο. Οι προτάσεις που έχουν υποβληθεί στο Μαξίμου καλύπτουν όλα τα ενδεχόμενα. «Ναι», «όχι», «παρών», «αποχώρηση».

Στα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας μάλιστα στο τραπέζι έπεσε και το σενάριο της... ρελάνς της Νέας Δημοκρατίας με δική της πρόταση για εξεταστική που θα προτείνει διερεύνηση από την ημέρα που η χώρα μπήκε στο ευρώ και θα συζητηθεί μαζί με αυτήν του ΣΥΡΙΖΑ στις 30 Νοεμβρίου.

Το τελευταίο σενάριο πάντως -αν υλοποιηθεί- χαρακτηρίστηκε από πολλούς «γαλάζιους» διπλή αυτοκτονία: αφενός γιατί με το ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση μια τέτοια πρόταση θα έβαζε μπουρλότο στα θέματα του κυβερνητικού συνασπισμού και αφετέρου γιατί θα στοχοποιούσε το καραμανλικό μπλοκ της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, το οποίο ήδη από την Παρασκευή έδειξε να δυσφορεί σε αυτό το ενδεχόμενο.

Με βάση τα παραπάνω, αν η Νέα Δημοκρατία επιμένει στο σενάριο της ρελάνς με δική της πρόταση ως την ερχόμενη Παρασκευή, η πρόταση αυτή πιθανότατα δεν θα

## Ο γόρδιος δεσμός και η εισήγηση που μπορεί να προκαλέσει ανεπανόρθωτη ζημιά στο κόμμα

αναφέρει κανένα πρόσωπο, ούτε καν συγκεκριμένη χρονική περίοδο, αλλά θα προτείνει γενικώς διερεύνηση των αιτιών που οδήγησαν τη χώρα στο Μνημόνιο.

Με βάση τον Κανονισμό έχει δικαίωμα να καταθέσει την πρόταση ακόμα και μία ημέρα πριν από τη συζήτηση, ενώ και πάλι ο Κανονισμός δίνει το δικαίωμα για συζήτηση και των δύο προτάσεων (Ν.Δ. και ΣΥΡΙΖΑ) την ίδια ημέρα. Παλαιοί κοινοβουλευτικοί θυμήθηκαν ότι κάτι ανάλογο είχε συμβεί και την περίοδο Κοσκωτά.

Όπως και να έχει, το τι θα κάνει η Νέα Δημοκρατία μοιάζει να είναι δυσεπίλυτος γρίφος. Αυτό που είναι σίγουρο είναι ότι η ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας δεν θα πάει τη μεθεπόμενη Παρασκευή στη Βουλή για να πει στους «γαλάζιους» βουλευτές να καταψηφίσουν την πρόταση μόνο και μόνο επειδή είναι του ΣΥΡΙΖΑ. Οι βουλευτές θα υπάκουαν στο όνομα της κοινοβουλευτικής πειθαρχίας, αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ θα επέστρεφε με πρόταση για προανακριτική αυτή τη φορά πάνω στη δικογραφία



Ο Γιώργος Παπανδρέου και ο Γιώργος Παπακωνσταντίνου

«Ρουμελιώτη». Εκεί, με την ψηφοφορία να είναι μυστική, δεν θα μπορούσε πλέον να ελέγξει τους βουλευτές της.

Η αλήθεια πάντως είναι ότι έτσι όπως είναι διατυπωμένη η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ το να αποσπάσει το «ναι» της Ν.Δ. μοιάζει σενάριο επιστημονικής φαντασίας: όχι τόσο γιατί ζητά διερεύνηση πολιτικών και ποινικών ευθυνών των Γ. Παπανδρέου, Γ. Παπακωνσταντίνου, Λ. Παπαδήμου αλλά

και Ευ. Βενιζέλου, αλλά γιατί λέγοντας ότι θα πρέπει να διερευνηθούν και οι ευθύνες όσων συνέχισαν την ίδια πολιτική στην ουσία βάζει στο κάδρο και τον Αντώνη Σαμαρά. Ακόμα και τον Φώτη Κουβέλη, είπαν κάποιοι. Πολύ πιθανό είναι επίσης το ενδεχόμενο ο πρωθυπουργός να εμφανιστεί στη Βουλή την Παρασκευή 30 Νοεμβρίου ζητώντας μεν απόρριψη της πρότασης του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά παράλληλα ορίζοντας σαφές χρονοδιάγραμμα για το πότε θα φέρει αυτός πλέον την πρόταση της Ν.Δ. για εξεταστική.

Το θέμα πλέον είναι πώς θα εκφραστεί αυτή η στάση απόρριψης στη Βουλή. Δεν αποκλείεται η Νέα Δημοκρατία να ακολουθήσει την πεπατημένη και να αποχωρήσει από την ψηφοφορία, κάτι που έχει ξανακάνει και σε άλλες ψηφοφορίες για εξεταστική. Ετοιμή πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ θα απορριφθεί, χωρίς μάλιστα η Νέα Δημοκρατία να φανεί ότι καταψήφισε.

Η τελική απόφαση πάντως φαίνεται ότι θα ληφθεί την τελευταία στιγμή, ενώ δεν είναι λίγοι αυτοί που υποστηρίζουν ότι θα έχει τη σύμφωνη γνώμη και του Ευάγγελου Βενιζέλου.

Γιώργος Λυκουρέντζος