

15.6.1994

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Οι σχέσεις ευημερίας, ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητας ήταν το αντικείμενο ομιλίας του Υπουργού ΒΕΤ και Εμπορίου κ. Κώστα Σημίτη, σε συγκέντρωση εκπροσώπων κοινωνικών εταίρων και φορέων στην Αθήνα σήμερα.

Ο κ. Σημίτης τόνισε ότι η παραδοσιακή στατική αντίληψη της ανταγωνιστικότητας που βασίζεται σε στατικό, μόνιμο και αμετάβλητο συγκριτικό πλεονέκτημα, οδηγεί τους θιασώτες της στην πανάκεια της μείωσης του κόστους εργασίας. Ο Έλληνας εργαζόμενος υπέστη επί πέντε χρόνια συνεχή μείωση του πραγματικού του μισθού, με μηδαμινό όμως αποτέλεσμα στην ανταγωνιστικότητα. Αντίθετα, τόνισε ο κ. Σημίτης το συγκριτικό πλεονέκτημα στο σύγχρονο ανταγωνιστικό περιβάλλον είναι **δυναμικό και δομούμενο**. Το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα δεν θεωρείται δεδομένο για πάντα αλλά διαμορφώνεται και **κατακτάται**.

Η ανάπτυξη δεν μπορεί και δεν πρέπει να βασίζεται στον προστατευτισμό, την άρνηση δηλαδή και προσπάθεια αποφυγής της πραγματικότητας. Η αναπτυξιακή στροφή της Ελληνικής οικονομίας πρέπει να αξιοποιεί τη λογική της διεθνούς συγκυρίας και να θεωρεί τον ανταγωνισμό, όχι σαν απειλή, αλλά σαν αναπτυξιακό εργαλείο. Η αναπτυξιακή πολιτική πρέπει να βοηθά στην κατάκτηση, στην δόμηση συγκριτικών πλεονεκτημάτων και στη δυνατότητα προσαρμογής των επιχειρήσεων στις νέες συνθήκες.

Μια τέτοια παρεμβατική πολιτική πρέπει να λειτουργεί ως καταλύτης και να διευκολύνει την προσαρμογή και τον εκσυγχρονισμό των επιχειρήσεων. Μια τέτοια πολιτική δεν μπορεί να έχει στενό κλαδικό χαρακτήρα, αλλά θα πρέπει να αποτελείται από οριζόντια μέτρα και δράσεις που στηρίζουν τις προσπάθειες των επιχειρήσεων και των εργαζομένων να αναπτύξουν και να δομήσουν τα δικά τους εσωτερικά συγκριτικά πλεονεκτήματα.

Η ανταγωνιστικότητα ως εργαλείο και ως ενδιάμεσος στόχος είναι μια διαδικασία αλλά και μια αντίληψη ανάπτυξης. Ανταγωνιστικότητα σημαίνει, τόνισε ο κ. Σημίτης, να μπορεί μια επιχείρηση και μια χώρα να προωθεί τα προϊόντα της στις αγορές και έτσι να αυξάνει την ευημερία της, χωρίς ταυτόχρονα να μειώνει την ευημερία μιας άλλης κοινωνικής κατηγορίας ή μιας άλλης χώρας.

- * Δεν είναι **δίκαιη** ανταγωνιστικότητα αυτή που εξασφαλίζεται με τη διοικητική συμπίεση των μισθών και δημιουργεί περιθώρια κέρδους απλώς και μόνο επειδή εξανεμίζει τις αμοιβές της εργασίας.
- * Δεν είναι **ωφέλιμη** ανταγωνιστικότητα αυτή που στηρίζεται στην καταστροφή του περιβάλλοντος.
- * Δεν είναι **διατηρήσιμη** ανταγωνιστικότητα αυτή που στηρίζεται σε ολιγοπωλιακές συμφωνίες και συντεχνιακές ρυθμίσεις.
- * Δεν είναι **αποτελεσματική** ανταγωνιστικότητα αυτή που επιτυγχάνεται με την διαρκή οικονομική αρωγή μιας προβληματικής επιχείρησης.
- * Δεν είναι **υγιής** ανταγωνιστικότητα αυτή που βασίζεται στα κλειστά σύνορα των προϊόντων, τις επαγγελματικές απαγορεύσεις, τον αναθεματισμό της νέας τεχνολογίας.

Αυτό που χρειάζεται συνεπώς δεν είναι απλώς η ανταγωνιστικότητα, αλλά μια άλλη, ποιοτικά διαφορετική αντίληψη της ανταγωνιστικότητας. Η στροφή της οικονομίας προς την ανάπτυξη απαιτεί μια ανάλογη στροφή της αναπτυξιακής πολιτικής προσαρμοσμένη στην δυναμική αυτή θεώρηση των δυνατοτήτων της οικονομίας.

Οι πρωτοβουλίες που ενσωματώθηκαν στο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης δεν αποτελούν παρά την απαρχή μιας ενεργού αναπτυξιακής πολιτικής σε ανταγωνιστικό περιβάλλον. Σε αντίθεση με παλαιότερες αναπτυξιακές πρωτοβουλίες, το ΚΠΣ δεν αντιπροσωπεύει απλώς την εκταμίευση μεγάλων ποσών για την μεγέθυνση των σημερινών δομών, αλλά είναι μια προσπάθεια ποιοτικής στροφής της αναπτυξιακής διαδικασίας, αλλαγής των δομών, με στόχο την εδραίωση μιας νέας, διαφορετικής αναπτυξιακής τροχιάς.

Καταλήγοντας ο κ. Σημίτης είπε, ότι η ανάπτυξη είναι ένας πολυχρησιμοποιημένος όρος. Πολλές φορές τον επικαλούνται όσοι θέλουν να καλύψουν την έλλειψη ουσιαστικών προτάσεων. Θα ενισχύσουμε την ανάπτυξη είναι μια συνηθισμένη κοινοτοπία των πολιτικών. Η ανάπτυξη δεν είναι όμως αποτέλεσμα διαταγής, ούτε μπορεί να πραγματοποιηθεί επειδή θα το θελήσουμε ορισμένη χρονική στιγμή. Έχει οικονομικές, κοινωνικές και πολιτισμικές προϋποθέσεις. Προϋποθέτει σταθερό οικονομικό περιβάλλον, κλίμα που υποβοηθεί την ανταμοιβή της παραγωγικότητας, της αποδοτικότητας, της καινοτομίας, αποτελεσματική δημόσια διοίκηση και πολλά άλλα.