

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

## Κεντροαριστερά



ΤΟΥ ΗΛΙΑ ΚΑΝΕΛΛΗ

**ΣΕ ΟΛΗ** τη διάρκεια της μακράς Μεταπολίτευσης, ένας μόνο πρωθυπουργός προσπάθησε να δώσει ξεκάθαρα το ιδεολογικό στίγμα του κεντροαριστερού εκσυγχρονιστή. Ήταν ο Κώστας Σημίτης. Η όποια μεταρρυθμιστική ατζέντα του, ωστόσο, έμεινε ανενεργή μετά την ήττα στην προσπάθεια εξορθολογισμού του ασφαλιστικού συστήματος. Και μετά το 2004, στο πάρτι, και ο εκσυγχρονισμός και οι μεταρρυθμίσεις ξεχάστηκαν. Όπως ξεχάστηκε και η ανάγκη μιας σύγχρονης Κεντροαριστεράς.

**Η ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΗ** της χώρας και του παραδοσιακού δικομματισμού δημιούργησε ακόμα μια έκτακτη ανάγκη, στην οποία οι ιδεολογίες πέρασαν σε δεύτερη μοίρα. Η χώρα διχάστηκε σε «μνημονιακούς» και «αντιμνημονιακούς», η αντιπαράθεση πήρε πολωτικό χαρακτήρα και χρειάστηκε η ανώμαλη προσγγείωση των τελευταίων εκλογών, με τη Χρυσή Αυγή, ένα καθαρόαιμο ναζιστικό κόμμα, να μπαίνει στη Βουλή, για να γίνει κατανοητό ότι τα σχήματα περιορίζουν την πραγματικότητα αντί να την εκφράζουν. Η συνέχεια μάλιστα επιβεβαίωσε την ανάγκη ύπαρξης ισχυρής Κεντροαριστεράς. Για καιρό πολλοί πίστεψαν ότι αυτή θα δημιουργούνταν γύρω από τη ΔΗΜΑΡ, η συμμετοχή της οποίας στο κυβερνητικό εγχείρημα συνέβαλε στη θεμελίωση της τόσο αναγκαίας πολιτικής σταθερότητας. Ως γνωστόν την προνομιούχο θέση του το κόμμα της Δημοκρατικής Ανανέωσης την υπονόμευσε με μια κλωτσιά στην καρδιά με το γάλα.

**ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΣΟΚ**, η οικειοθελής απόσυρση της ΔΗΜΑΡ από τη θέση του κρίσιμου παράγοντα στη διαμόρφωση μιας νέας Κεντροαριστεράς εμφανίστηκε σαν ένα δώρο και, ταυτόχρονα, σαν μια μεγάλη υπαρξιακή ευκαιρία. Όχι μια ευκαιρία ανασύστασης του μεγάλου κομματικού μηχανισμού που αποδοκιμάστηκε στην πράξη. Αλλά ως ευκαιρία να αποτελέσει το κόμμα αυτό τον συγκολλητικό παράγοντα των σκόρπιων δυνάμεων της Κεντροαριστεράς, που αισθάνονται όλο και εντονότερο το ιδεολογικό και πολιτικό κενό της ανυπαρξίας τους.

**ΑΥΤΗ ΤΗ ΦΟΡΑ**, το ΠΑΣΟΚ μοιάζει να έχει κατανοήσει την καινούργια δυναμική που του προσδίδει η συγκυρία. Και ήδη παίρνει πρωτοβουλίες, στις οποίες μάλιστα δεν πρωτοστατούν τα κομματικά στελέχη. Κάθε άλλο. Στόχος είναι να βγουν μπροστά νέα πρόσωπα, πολίτες που έχουν ταυτίσει τη δημόσια παρουσία τους με την υπεράσπιση του μεταρρυθμιστικού μετώπου - καθηγητές, πετυχημένοι επαγγελματίες, παράγοντες της Αυτοδιοίκησης. Στόχος, ένα νέο σχήμα που θα υπερβαίνει τα ήδη υπάρχοντα και θα προσπαθήσει να συγκολλήσει κόμματα, κινήσεις, κομματικά άστεγους και ανένταχτους. Θα μπορέσει το σημερινό ΠΑΣΟΚ να λειτουργήσει ως η μαγιά αυτού του νέου σχήματος;

**ΘΑ ΔΕΙΞΕΙ.** Το ραντεβού πάντως ήδη έχει δοθεί για τη συμβολική 3η του Σεπτέμβρη. Στην πραγματικότητα, την ημέρα που συμβολίζει τη μεταπολιτευτική ισχύ του ΠΑΣΟΚ που μας άφησε χρόνους, δεν θα γίνει τίποτα παραπάνω από μια ημερίδα. Θα ακουστούν και θα ζυμωθούν απόψεις. Κι ανάμεσα σε αυτούς που θα παρευρεθούν, έχει αναγγελθεί η παρουσία και του Κώστα Σημίτη.

**ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ** προσπλωμένος στο μεταρρυθμιστικό στρατόπεδο, ο πρώην πρωθυπουργός θα είναι εκεί με το συμβολικό βάρος της παρουσίας του. Διεκδικώντας αυτό που σήμερα λείπει: μια νέα δημιουργική, παρεμβατική, ευρωπαϊκή Κεντροαριστερά. Η Ελλάδα την έχει ανάγκη.



ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ

## Αγάπες



ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΛΑΙΚΟΠΟΥΛΟΥ

**ΑΝ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ** έχει και μια παιδαγωγική πλευρά, αυτό που φαίνεται να συμβαίνει τις τελευταίες ημέρες στο ΠΑΣΟΚ είναι η αρνητική πλευρά της πολιτικής παιδαγωγικής.

**ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ** για την φημολογούμενη «αποκατάσταση καλών σχέσεων» ανάμεσα στον σημερινό πρόεδρο του κόμματος και τον προηγούμενο. Αυτή η αποκατάσταση υποκρύπτει στοιχεία που πληγώνουν την πολιτική - πρωτίστως όμως πληγώνουν το ίδιο το ΠΑΣΟΚ.

**ΟΥΔΕΙΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΤΑΙ** αν ο Βαγγέλης Βενιζέλος και ο Γιώργος Παπανδρέου έχουν καλές προσωπικές σχέσεις ή αν δεν μπορεί να μυρίσει ο ένας τον άλλον. Αυτό που κρίνεται στον δημόσιο χώρο είναι οι σχέσεις τους με το ΠΑΣΟΚ, με την πολιτική και με την αλήθεια των πραγμάτων.

**ΣΕ Ο,ΤΙ ΑΦΟΡΑ** αυτή την πλευρά, οι δύο άνδρες εμπλέκονται από καιρό σε μια σοβαρή υπόθεση: τα οικονομικά του ΠΑΣΟΚ. Ο ένας είναι ο εντολέας διαχειριστικού ελέγχου και ο άλλος ο ελεγχόμενος.

**Ο ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΕΔΩΣΕ ΕΝΤΟΛΗ** να ερευνηθούν τα οικονομικά του κόμματος στην περίοδο Παπανδρέου. Δεν τον υποχρέωσε κανείς να το κάνει. Υπήρξε προσωπική του απόφαση και προφανώς είχε τους λόγους του. Μάλιστα, για να μην υπάρχουν παρανοήσεις, ανέθεσε τον έλεγχο σε έξι(!) καθ' όλα έγκυρες ελληνικές και διεθνείς εταιρείες.

**ΜΕΧΡΙ ΣΤΙΓΜΗΣ** δεν ξέρουμε τι ακριβώς προέκυψε από τον έλεγχο. Ανεπισήμως έγινε γνωστό ότι ο Βενιζέλος παρέλαβε το κομματικό ταμείο με έλλειμμα πάνω από 110 εκατομμύρια ευρώ και καταχρεωμένο στις τράπεζες. Διανθισμένο με πληροφορίες που ξεκινούσαν από πανάκριβα γυμναστήρια και έφταναν μέχρι πανάκριβα ταξίδια. Η οργισμένη αντίδραση Παπανδρέου γι' αυτό το θέμα κατέληξε σε μια τουλάχιστον συνάντηση με τον διάδοχό του. Εκτοτε οι δύο πλευρές παίζουν σαν τη γάτα με το ποντίκι.

**ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ**, όμως, όσο αυτό το θέμα μένει ανοικτό, να «αποκαθιστούν τις σχέσεις τους» σαν να ήταν μια μικροπαρεξήγηση που λύθηκε; Ποιο μήνυμα θα στείλουν εφόσον, όπως σχεδιάζεται, ανεβούν μαζί στο βήμα στην εκδήλωση για την ιδρυτική επέτειο του ΠΑΣΟΚ - σαν να μη συμβαίνει τίποτε;

**ΕΔΩ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ** πολλά ενδεχόμενα. Είτε ο Παπανδρέου ξόδευε «αμέριμνα», όποτε τι είδους σχέσεις μπορεί να αποκαταστήσει μαζί του ο Βενιζέλος; Είτε ο Βενιζέλος επέτρεψε στο περιβάλλον του να κατασκευάζει συκοφαντίες, όποτε τι είδους σχέσεις να αποκαταστήσει μαζί του ο Παπανδρέου;

**ΠΙΟ ΑΠΛΑ:** είτε υπάρχει πρόβλημα διαχείρισης είτε δεν υπάρχει. Η απάντηση βρίσκεται στις εκθέσεις των ελεγκτών. Όσο μένουν στο συρτάρι, οι αγάπες Παπανδρέου - Βενιζέλου μπορεί να εξυπηρετούν τρέχουσες ενδοκομματικές ισορροπίες αλλά βλάπτουν και τον έναν και τον άλλον και υπονομεύουν το ΠΑΣΟΚ. Γιατί τελικά αναδεικνύουν κάτι που έλεγε ο Τζον Κένεθ Γκάλμπρειθ: «Τίποτε δεν είναι τόσο θαυμαστό στην πολιτική όσο η φτωχή μνήμη».

Είτε ο Παπανδρέου ξόδευε «αμέριμνα», όποτε τι είδους σχέσεις μπορεί να αποκαταστήσει μαζί του ο Βενιζέλος; Είτε ο Βενιζέλος επέτρεψε στο περιβάλλον του να κατασκευάζει συκοφαντίες, όποτε τι είδους σχέσεις να αποκαταστήσει μαζί του ο Παπανδρέου;



### Προθεσμιακή Κατάθεση «Απόδοση και Ελευθερία»

Για τον καθένα, ελευθερία σημαίνει κάτι διαφορετικό. Για εμάς, σημαίνει να έχεις και το κεφάλαιό σου ελεύθερο και υψηλές αποδόσεις.

- ✓ Διαθέσιμο το κεφάλαιό σου κάθε μήνα
- ✓ Αυξανόμενο επιτόκιο
- ✓ Μηνιαία απόδοση τόκων

Ελάχιστο ποσό κατάθεσης 5.000€

T. 18 2 18, www.piraeusbank.gr

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

