

Χιλιάδες πολίτες εκδήλωσαν το ενδιαφέρον τους για τη συγκρότηση ενός ενιαίου φορέα της Κεντροαριστεράς

Τάραξε τα νερά η πρόσκληση για την ελληνική «Ελιά»

Τα σχέδια των «58» για δημιουργία ενός ανοιχτού χώρου διαλόγου, οι ζυμώσεις στη ΔΗΜΑΡ και η εμπλοκή του Κ. Σημίτη

 ΡΕΠΟΡΤΑΖ
 ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΡΟΥΣΤΑΛΛΗ

Τρεισήμισι χιλιάδες ενδιαφερόμενοι πολίτες από όλη την Ελλάδα είναι ο πρώτος απολογισμός της κίνησης των 58 πολιτών για την Κεντροαριστερά, στο διάστημα της μιας εβδομάδας από τη δημοσιοποίηση της έκκλησης. Οι «58», πάντως, αναλαμβάνονται ότι οι διαδικασίες σύγκλησης είναι επίπονες και απαιτούν ωρίμαση, οπότε δεν ανυπομονούν να φυτρώσει ο σπόρος που έσπειραν. Στα προσεχή σχέδιά τους είναι η ανάδειξη ενός συντονιστικού οργάνου και η δημιουργία ενός ανοιχτού χώρου διαλόγου, όπου θα μπορούν να συμμετέχουν και να συνδιαμορφώνουν προτάσεις για την Ελλάδα που θα αναδυθεί μετά τα μνημόνια όλοι, ακόμη και αυτοί που διαφωνούν με την ιδέα να συμπεριληφθούν όλες οι δυνάμεις της παράταξης.

Η πρωτοβουλία πάντως δεν θα αλλάξει φυσιογνωμία, δεν θα μετεξελιχθεί σε πρόπλασμα κόμματος και προκειμένου να μη μεταδίδει αντιφατικά μηνύματα δεν θα αποκτήσει γραφεία ούτε εκπρόσωπο Τύπου ούτε θα τοποθετούνται για θέματα της τρέχουσας επικαιρότητας. «Το κείμενο των 58 δεν είναι ούτε ιδρυτική διακήρυξη κόμματος ούτε κυβερνητικό πρόγραμμα. Σκοπός της προσπάθειας είναι η συγκρότηση ενός ενιαίου και ισχυρού φορέα της Κεντροαριστεράς, που θα συνενώνει υπό ένα κοινό σπίτι όλες τις υπάρχουσες δυνάμεις, ανανεώνοντας σε εύρος και βάθος το πολιτικό δυναμικό με την

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΟΥ συνασπισμού της Ελιάς στη Ρώμη. Οι «58» δηλώνουν πως στόχος τους είναι η συντεταγμένη πορεία προς μια ιδρυτική Συνέλευση του ενιαίου πολιτικού φορέα της Κεντροαριστεράς, της ελληνικής «Ελιάς»



προσέλκυση νέων δημιουργικών ανθρώπων. Επόμενος ενδιάμεσος στόχος, η συντεταγμένη πορεία προς μια ιδρυτική Συνέλευση του ενιαίου πολιτικού φορέα της Κεντροαριστεράς, της ελληνικής «Ελιάς» επισημαίνει ο καθηγητής κ. Γ. Παγουλάτος, που υπέγραψε το κείμενο.

Όσοι σπρίζουν τη δημιουργία ενός κοινού φορέα που θα εκφράσει σε νέες βάσεις τη δημοκρατική παράταξη εκτιμούν ότι η ανταπόκριση από τον κόσμο (στον διαδικτυακό τόπο kentroaristera start) είναι ενθαρρυντική ακόμη κι αν δεν έχουν βρει τον τρόπο να οργανώσουν τους ενδιαφερόμενους πολίτες και τους προτείνουν την αυτο-οργάνωση.

Οι «58» θα εξακολουθήσουν να δια-

τηρούν την αυτονομία τους έναντι του ΠαΣοΚ και της ΝΔ και αποφάσισαν να μην απαντούν στην κριτική που δέχονται ούτε να εμπλακούν σε προσωπικές αναπαράθεσες όπως αυτή στην οποία επιχειρήσε να τους συμπαρασύρει ο κ. Ν. Κωνσταντόπουλος.

Η προηγούμενη εβδομάδα είχε τρεις ενδιαφέρουσες παρουσιάσεις βιβλίων (Γ. Βασιλείου, Δ. Ψυχογιός, Τ. Γιαννίτης) στις οποίες δόθηκε η ευκαιρία για συζητήσεις, συζητήσεις και παρεμβάσεις. Στην πρώτη από αυτές ο πρώην πρωθυπουργός κ. Κ. Σημίτης χαρακτήρισε λύση στο αδιέξοδο την πρόταση των «58» για κοινό φορέα.

Μέχρι στιγμής τρεις από τις έξι κινήσεις της Κεντροαριστεράς - Δημιουργική Ελλάδα (Ηλ. Μόσιαλος), Πολιτεία

2012 και Πρωτοβουλία Β - ανακοίνωσαν τη στήριξή τους στην πρωτοβουλία των «58». Τα πρόσωπα και οι κινήσεις που σπρίζουν το εγχείρημα ασκούν παράπλευρες πιέσεις στη ΔΗΜΑΡ, οι οποίες έγιναν φανερές στη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του κόμματος την προηγούμενη Τρίτη. Οι τόνοι ανέβηκαν επειδή τέσσερα μέλη της ΕΕ (Στ. Λιβαδάς, Γερ. Γεωργιάτος, Γ. Αντωνίου, Ντόρα Τσικαργάνη) αφήφισαν την αρνητική στάση του κ. Φ. Κουβέλη και υπέγραψαν το κείμενο των «58». Τα μέλη αυτά δέχτηκαν τη μομφή ότι υπονομεύουν το κόμμα και απάντησαν ότι είναι τραγικά ειρωνικό να κατηγορούνται από αυτούς που πριν από λίγους μήνες συζητούσαν ένα αντίστοιχο κείμενο με το ΠαΣοΚ. Επίσης

στελέχη όπως ο γραμματέας του κόμματος κ. Σπ. Λυκούδης, ο εκπρόσωπος Τύπου κ. Α. Παπαδόπουλος, ο βουλευτής κ. Γρ. Ψαριανός εμφανίζονται προβληματισμένα με την προσπάθεια «μιας Ελιάς της ΔΗΜΑΡ».

Αίσθηση έχει προκαλέσει η ενεργός εμπλοκή του κ. Σημίτη στο εγχείρημα. Ο πρώην πρωθυπουργός έπαιξε σημαντικό ρόλο, ακόμη και με προσωπικά τηλεφωνήματα, στη συλλογή των υπογραφών και σπρίζει μαχητικά την προσπάθεια. Όσοι συνομιλούν τακτικά μαζί του αποκλείουν το ενδεχόμενο να διεκδικήσει άλλον ρόλο πέρα από τη συνδρομή του στην επανασυγκόλληση των διάσπαρτων δυνάμεων της παράταξης. Χωρίς σημασία δεν είναι και η αυστηρότητα με την οποία εκφράζεται ο κ. Σημίτης για τους «διάφορους ηγετίσκους» που αδιαφορούν για τον κατακερματισμό της παράταξης. Στο επετειακό Συμπόσιο για την 3η Σεπτέμβρη, ο πρώην πρωθυπουργός ήταν οδυνηρά σαφής: «Δεν με απασχολεί να τακτοποιήσω υπερχειλιζόντες εγωισμούς μικροαρχηγών ούτε κάποιους μόνιμα διαφοροποιημένους ώσπου να εξασφαλίσουν αυτό που θέλουν» είπε. Το μήνυμά του δεν μετακίνησε κανέναν από όσους φωτογράφιζε. Ο κ. Α. Λοβέρδος δηλώνει απρόθυμος να συμπεριληφθεί σε έναν φορέα που περιέχει και το ΠαΣοΚ, η κυρία Άννα Διαμαντοπούλου ασχολείται κυρίως με το think tank «Το Δίκτυο» και ο κ. Γ. Φλωρίδης επιμένει ότι πρέπει να δημιουργηθεί ένα νέο κόμμα με την αυτοδιάλυση του ΠαΣοΚ και της ΔΗΜΑΡ.

ΓΝΩΜΗ

Κεντροαριστερά με ποιοποιητικά;

Του ΣΗΦΗ ΠΟΛΥΜΙΛΗ



Το συγκριτικό πλεονέκτημα της πάλαι ποτέ ανανεωτικής Αριστεράς, πέρα από τις όποιες ιδεολογικές αναζητήσεις της, ήταν ότι κρατούσε πάντα την πόρτα ανοιχτή στον διάλογο, ότι αναζητούσε διαρκώς τις δυνατότητες συναίνεσης. Ακόμη και στις πιο δύσκολες εκλογικά σημεία της μπορούσε να υπερβαίνει το στενό κομματικό συμφέρον της και να αναγνωρίζει το γενικότερο εθνικό και κοινωνικό συμφέρον. Πώς γίνεται λοιπόν σήμερα αυτοί που διεκδικούν τη συνέχεια αυτού του πολιτικού χώρου να αποποιούνται αυτή την κληρονομιά και να περιχαράκωνται σε μια στείρα λογική κομματικού σωλήνα που παραπέμπει σε παρωχημένες ιδεολογικές και πολιτικές καθαρότητες;

Ο λόγος φυσικά για τη ΔΗΜΑΡ και τη μεμφίμορη στάση της απέναντι στην έκκληση-πρωτοβουλία των 58 πολιτών για να ξεκινήσει ένας

Η πρωτοβουλία των «58» έχει ως στόχο τη διαμόρφωση ενός τρίτου πόλου με προοδευτικές μεταρρυθμιστικές αντιλήψεις που θα υπηρετούν ένα εθνικό σχέδιο ανασυγκρότησης

ουσιαστικός διάλογος για την ανασυγκρότηση της Κεντροαριστεράς. Με όχημα τις αμαρτίες και τις φαυλότητες ενός, καθόλου ασήμαντου είναι αλήθεια, τμήματος της πασοκικής νομενκλατούρας, αποκλείει ουσιαστικά τον διάλογο και αποξενώνεται από ένα σημαντικό τμήμα πολιτών που θεωρούν και ελπίζουν ότι μια αναγεννημένη Κεντροαριστερά μπορεί να αποτελέσει την εγγύηση για την ευρωπαϊκή προοπτική της χώρας. Και αυτό την ίδια στιγμή που δέχεται στους κόλπους της μια σειρά πασοκογενή στελέχη που προφανώς εξαγνίστηκαν από τις αμαρτίες του παρελθόντος άμα τη εμφανίσει τους ενώπιον του κ. Κουβέλη...

Προφανώς η ανασυγκρότηση της Κεντροαριστεράς δεν μπορεί να στηριχθεί σε ανακύκλωση των παλιών παθογενειών ούτε να αποτελέσει εξαγνιστήριο μετανοημένων ή μη αμαρτωλών... Εξίσου προφα-

νές όμως είναι ότι δεν μπορεί να συγκροτηθεί με χορηγίες πιστοποιητικών ηθικής και πολιτικής καθαρότητας. Αν καταλαβαίνουμε καλά, η πρωτοβουλία των «58» έχει ως στόχο την εν δυνάμει υπέρβαση των παλιών εξουσιολαγνικών πολιτικών αντιλήψεων και τη διαμόρφωση ενός τρίτου πόλου με σαφέστερες προοδευτικές μεταρρυθμιστικές αντιλήψεις που θα υπηρετούν ένα εθνικό σχέδιο ανασυγκρότησης που έχει ανάγκη η χώρα στη μεταμνημονιακή εποχή.

Ο κ. Κουβέλης, ο οποίος διεκδικεί την ηγεμονία του προοδευτικού μεταρρυθμιστικού χώρου, δεν μπορεί να θέλει και την πίτα ολάκερη και τον σκύλο χορτάτο. Δεν γίνεται να είναι υπέρμαχος της πολιτικής σταθερότητας, να συνεργάζεται με το ΠαΣοΚ σε μια κυβέρνηση εθνικής σωτηρίας και την ίδια στιγμή να το θεωρεί αποσυνάγωγο. Είναι πολιτικά παράδο-

ξο να μετέχεις ως προχθές σε μια κυβέρνηση, έστω και με μνημονιακούς αστερίσκους, γιατί θεωρείς ότι είναι η μόνη επιλογή για τη χώρα και σήμερα να θεωρείς όσους συνεχίζουν να τη στηρίζουν - ενώ ξεορκίζεις τις εκλογές - υποδουλωμένους στη συντήρηση, άρα ανάξιους ακόμη και να συνομιλήσουν μαζί σου...

Αν, από την άλλη μεριά, η ηγεσία της ΔΗΜΑΡ θεωρεί ότι η πρόσκληση των 58 δεν είναι αρκετά προοδευτική και αντιμνημονιακή για τα μέτρα της, όπως δήλωσαν, τίποτε δεν τους εμποδίζει να συνεισφέρουν στον διάλογο τις δικές τους πιο ριζοσπαστικές ιδέες και προτάσεις. Η πρόσκληση ήταν αφορμή για διάλογο, δεν διεκδίκησε δάφνες ολοκληρωμένου πολιτικού προγράμματος. Εκτός και αν το ΠαΣοΚ είναι το πρόσχημα για να συγκαλυφθούν οι βλέψεις για άλλες πολιτείες...