



ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΑ

# Πουκάμισο αδειανό

ΤΟΥ Ι.Κ.  
ΠΡΕΤΕΝΤΕΡΗ

**«ΤΟ ΠΑΣΟΚ ΔΕΝ ΔΙΑΛΥΕΤΑΙ!»** μας καθησυχάσε από το βήμα της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής ο Κ. Σκανδαλίδης. Καμία αντίρρηση, αλλά το ΠασοΚ έχει αρχίσει να κουράζει αφόρητα!..

**ΚΑΘΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ** πασοκικού κομματικού οργάνου προκαλεί όλο και μεγαλύτερη αμηχανία και απορία.

**ΔΕΝ ΞΕΡΟΥΝ; ΔΕΝ ΒΛΕΠΟΥΝ;** Δεν ακούν; Δεν καταλαβαίνουν; Ή μήπως δεν θέλουν να καταλάβουν;

**ΠΑΡΤΕ ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ.** Καλοκαίρι του 2014 και ύστερα από όσα έχουν συμβεί στη χώρα την τελευταία τετραετία, η μεν Φώφη δήλωσε ότι το ζητούμενο είναι «να υπερασπιστούμε την ιστορία του ΠασοΚ», ο δε Γερούλανος ανησύχησε τι θα γίνει με τους Παπανδρέου και τον «ήλιο».

**ΜΙΛΑΜΕ ΓΙΑ ΕΝΑ ΠΟΥΚΑΜΙΣΟ** αδειανό, το οποίο απλώς τσακώνεται για μια ανύπαρκτη Ελένη.

**ΔΙΟΤΙ, ΚΑΛΩΣ Ή ΚΑΚΩΣ,** η χώρα βρίσκεται αλλού, οι άνθρωποι είναι αλλού, και η ιστορία του ΠασοΚ αποτελεί την τελευταία της σκασίλα. Αφορά μόνο τους ιστορικούς και δεν είναι ζήτημα πολιτικού ενδιαφέροντος.

**ΚΑΠΟΙΟ ΠΑΛΑΙΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ** των κυβερνήσεων Ανδρέα Παπανδρέου και Κώστα Σημίτη, αποτραβηγμένο τώρα, μου έλεγε πρόσφατα:

**- ΞΕΡΕΙΣ ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ** το μεγαλύτερο πρόβλημα του ΠασοΚ; Όλοι αυτοί που θέλουν να υπάρχει το ΠασοΚ ώστε να μπορούν να υπάρχουν οι ίδιοι!..

**ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΩΣ ΝΑ ΑΚΟΥΓΕΤΑΙ** λίγο υπερβολικό. Αλλά πώς εξηγείται διαφορετικά η διαρκής περιφορά μιας τελειωμένης υπόθεσης σε ρόλο ελπίδας;

**ΚΑΙ ΠΟΙΟΣ ΑΡΑΓΕ ΔΥΣΚΟΛΕΥΕΤΑΙ** να αντιληφθεί ότι οι περιστάσεις, οι προκλήσεις και οι συσχετισμοί απαιτούν πλέον νέα σχήματα, ανανεωμένες ιδέες, άλλες μεθόδους, διαφορετική ρητορική, καινούργια πρόσωπα;

**ΟΤΙ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ** δεν μπορούν να απαντηθούν με τους παλιομοδίτικους όρους του 1974 ούτε με τις χαζοχαρούμενες σαχλαμάρες του 2009;

**ΑΚΟΥΩ ΟΤΙ ΤΑ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΚΟΜΜΑΤΑ** δεν κλείνουν λες και είναι μικρομάγαζα. Να το δεχτώ, αλλά αυτό δεν εμποδίζει τα νεκροταφεία της πολιτικής να είναι γεμάτα από ιστορικά κόμματα.

**ΚΑΙ ΩΣ ΕΚ ΤΟΥΤΟΥ,** το ζητούμενο τελικά είναι εξαιρετικά απλό.

**Ο ΚΟΜΜΑΤΙΚΟΣ ΣΟΥΡΕΑΛΙΣΜΟΣ** που συγκροτεί το σημερινό ΠασοΚ δεν καλείται να αποφασίσει αν θα κλείσει το μαγαζί τους.

**ΑΛΛΑ ΑΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ** μια νέα σοσιαλδημοκρατική ή κεντροαριστερή εκδοχή στη χώρα μας, η οποία θα καλύπτει πειστικά και αυτόνομα τον πολιτικό χώρο μεταξύ ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ. Είτε λέγεται ΠασοΚ, είτε ονομάζεται Δημοκρατική Παράταξη, είτε την πούμε Χαρούμενα Ελαφάκια.

**ΤΟΣΟ ΑΠΛΟ.** Και τόσο προφανές. Ενας δρόμος μονής κατεύθυνσης και χωρίς επιστροφή.

**ΜΟΝΟ ΜΙΑ ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΗ** μιζέρια και κομματικές ιδιοτέλειες ή προσωπικές αντιπαλότητες χρόνων εμποδίζουν ανθρώπους κατά τα άλλα πολύπειρους να το δουν.

**ΚΙ ΕΤΣΙ ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ** να διαπληκτίζονται για ένα πουκάμισο αδειανό – ούτε καν για μια Ελένη!..



Ο κομματικός  
σουρεαλισμός  
που συγκροτεί  
το σημερινό ΠασοΚ  
δεν καλείται  
να αποφασίσει αν  
θα κλείσει  
το μαγαζί τους.  
Αλλά αν μπορεί  
να υπάρξει μια νέα  
σοσιαλδημοκρατική  
ή κεντροαριστερή  
εκδοχή  
στη χώρα μας

