



Του
**ΣΤΕΦΑΝΟΥ
ΤΖΑΝΑΚΗ**
tzanakis@dolnet.gr

Οι κληρονόμοι του Σημίτη

Ο κ. Κ. ΣΗΜΙΤΗΣ σίγουρα το διασκεδάσει πολύ αυτό το καλοκαίρι: τόσο στη Νέα Δημοκρατία όσο και στο ΠΑΣΟΚ τσακώνονται για το ποιος είναι ο καλύτερος «σημιτικός». Ποιος είναι ο αυθεντικός συνεχιστής της πολιτικής Σημίτη...

Να, ορίστε – ούτε τρία χρόνια δεν πέρασαν από την εθελούσια έξοδό του και ο κ. Αλογοσκούφης με τον κ. Παπαντωνίου φιλονικούν για το ποιος από τους δύο είναι ο πραγματικός του πολιτικός κληρονόμος.

Εντάξει, «σημιτική» κληρονομιά υπάρχει – αυτό είναι σίγουρο. Όσο περνάει ο καιρός – και βοηθούσης της Νέας Δημοκρατίας, που υποσχέθηκε τα πάντα στους πάντες και τρία χρόνια τώρα κοιτάζει πώς θα πάρει τις υποσχέσεις της πίσω – οι πολίτες έχουν κάθε κίνητρο να αναπολήσουν τα χρόνια του εκσυγχρονισμού...

Το ερώτημα όμως είναι αν ο ίδιος ο κ. Σημίτης ενδιαφέρεται να μοιράσει την κληρονομιά. Αν θέλει να αρκεστεί στην ετεροχρονισμένη αναγνώριση της δουλειάς του ή αν θα επιδιώξει να δώσει τον τόνο στις εξελίξεις.

Ειδικά στο ΠΑΣΟΚ, δεν είναι λίγοι εκείνοι που σκέπτονται – ή ελπίζουν – μία επάνοδο Σημίτη. Ένα comeback, όπως λέμε στα ελληνικά. Μία ήπια του ΠΑΣΟΚ στις δημοτικές εκλογές, δύο - τρεις δημοσκοπήσεις για τον «καταλληλότερο πρόεδρο» και... τι 1996, τι 2006.

Γιώργο μου, Κώστα μου...

ΩΡΑΙΑ ΟΛΑ ΑΥΤΑ, αλλά η Ιστορία επαναλαμβάνεται μόνο ως φάρσα – και αν δεν το γνωρίζουν όλοι εκείνοι που τρέφουν τέτοιες ελπίδες, σίγουρα το γνωρίζει πολύ καλά ο ίδιος ο κ. Σημίτης. Γνωρίζει επίσης ότι δεν μπορεί να μεταχειρίζεται το στέλεχος που ο ίδιος όρισε – καλώς ή κακώς – ως διάδοχό του, όπως μεταχειρίζεται η κυβέρνηση της Ν.Δ. τους υπαλλήλους με σύμβαση έργου. Το ΠΑΣΟΚ του Γ. Παπανδρέου χρειάζεται τον κ. Σημίτη – αυτό είναι φανερό. Το άλλο φανερό είναι ότι και ο κ. Κ. Σημίτης χρειάζεται το ΠΑΣΟΚ του Γ. Παπανδρέου. Άλλωστε, αν το ΠΑΣΟΚ χάσει στις εκλογές, το επόμενο ερώτημα δεν θα είναι ποιος θα γίνει πολιτικός κληρονόμος του κ. Σημίτη. Αλλά ποιος θα είναι κληρονόμος του κ. Β. Πολύδωρα.