

Η επιβεβαίωση του Σημίτη

Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΡΩΜΑΙΟΥ
 ην περασμένη Τρίτη παρακολούθησα την ομιλία του Κώστα Σημίτη με θέμα: «Η δημοκρατία σε κρίση;». Με γνώση και εμπειρία του πολιτικού γίγνεσθαι ο πρώην πρωθυπουργός στοιχειοθέτησε, με επιχειρήματα και παραδείγματα, την άποψη ότι η πολιτική διέρχεται κρίση και όχι η δημοκρατία. Παραθέτω τη σύνοψη της θέσης του:

«Η αποκαλούμενη “κρίση της δημοκρατίας” δεν οφείλεται σε μόνιμη αδυναμία του θεσμού της δημοκρατίας να λειτουργήσει ομαλά υπό τις νέες συνθήκες. Η εμφανιζόμενη δυσλειτουργία είναι στην πραγματικότητα μια κρίση πολιτικής. Σχετίζεται με τις πολυσυλλεκτικές τακτικές των κομμάτων και την προσπάθειά τους να περιορίσουν την πολιτική δραστηριοποίηση των πολιτών σε ένα πλαίσιο που ελέγχουν.

Προκαλείται επειδή ο τρόπος άσκησης πολιτικής και τα περιεχόμενα της πολιτικής δεν προσαρμόζονται στα νέα δεδομένα, δεν ανταποκρίνονται στα αιτήματα και στις ανάγκες των πολιτών. Το αντίδοτο στην κρίση είναι η “επαναπολιτικοποίηση” της πολιτικής. Η στροφή από τις δηλώσεις προθέσεων, που ικανοποιούν όλους, στη διαπάλη για την ουσιαστική λύση των προβλημάτων».

Δεν είναι νέα η διαπίστωση για την κρίση της πολιτικής. Έχει πολλές φορές αποτυπωθεί στις δημοσκοπήσεις της κοινής γνώμης. Σε έρευνα του Ευρωβαρόμετρου το 72% των Ελλήνων δεν εμπιστεύεται τα κόμματα – στους νέους το ποσοστό φθάνει το 80% – και το 53% δεν εμπιστεύεται την κυβέρνηση! Το πλέον χαρακτηριστικό – και ανησυχητικό – στοιχείο είναι ότι ο βαθμός εμπιστοσύνης των ελλήνων πολιτών στα κόμματα είναι χαμηλότερος από εκείνο των «μεγάλων εταιρειών»!

Το ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην ομιλία του Κώστα Σημίτη συνίσταται στα εξής τέσσερα σημεία.

Πρώτον, αποδεικνύει ότι δεν βρίσκεται η δημοκρατία σε αδιέξοδο.

Δεύτερον, αναλύει την κρίση της πολιτικής και καταγράφει τα αίτια.

Τρίτον, αναδεικνύει τον καταλυτικό ρόλο των ΜΜΕ – κυρίως των ηλεκτρονικών – στην εμφάνιση και διεύρυνση – με τη σύμπραξη των πολιτικών – της κρίσης της πολιτικής.

Τέταρτον, καταθέτει συγκεκριμένες προτάσεις για την «επαναπολιτικοποίηση» της πολιτικής.

Με το τέλος της ομιλίας του κ. Σημίτη επιβεβαιώθηκαν, απόλυτα, οι απόψεις του! Στα ηχηράκια των πολιτικών και των δημοσιογράφων οι συζητήσεις δεν αναφέρονταν σε όσα είπε, αλλά στο «πού το πάει»!

Στη θέση του προβληματισμού για το μέλλον της πολιτικής και της ανάκτησης της εμπιστοσύνης των πολιτών στα κόμματα και στην πολιτική προτάχθηκε η αναζήτηση των προθέσεων του κ. Σημίτη! Κάποιοι μιλούσαν για «πολιτικό μανιφέστο» με στόχο την Προεδρία της Δημοκρατίας... Κάποιοι άλλοι για αιχμές εναντίον της σημερινής ηγεσίας του Πα-ΣοΚ («Μην τα τραβάτε όλα... Πολλά από αυτά που έχει εκφράσει ο κ. Σημίτης τα έχω εκφράσει κι εγώ από καιρό» σχολίασε ο Γιώργος Παπανδρέου).

«Λάδι στη φωτιά» έριξε και η αναγγελία ότι στο τέλος του μήνα θα υπάρξει και δεύτερη παρέμβαση, με θέμα το περίφημο σουηδικό μοντέλο ανάπτυξης, σε κοινή εκδήλωση με τον πρώην πρω-

θυπουργό της Σουηδίας Γκόραν Πέρσον...

Δεν κατανώ τη «μικροπολιτική» αντιμετώπιση των δημοσίων παρεμβάσεων του κ. Σημίτη. Γιατί θα πρέπει να τις ερμηνεύουμε ως «οργανωμένο σχέδιο» με στόχο το ανώτατο πολιτειακό αξίωμα ή πάνοδο στην ηγεσία του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης;

Δεν κατανώ την αντίληψη ότι πολιτικοί της εμβέλειας του κ. Σημίτη, όταν δεν έχουν αξιώματα, πρέπει να μένουν σπίτι τους και να παρακολουθούν, με τις παντόφλες, από την τηλεόραση τα τεκταινόμενα στην πολιτική, οικονομική και κοινωνική ζωή του τόπου...

Δεν νομίζω ότι μας περισσεύουν οι σοβαροί, έντιμοι και με διεθνή αναγνώριση και καταξίωση για να λιθοβολούμε τον Σημίτη, όταν έχει κάτι να μας υποδείξει και να μας διδάξει.

gromaios@otenet.gr



Δεν κατανώ
 τη
 «μικροπολιτική»
 αντιμετώπιση
 των δημοσίων
 παρεμβάσεων
 του κ. Σημίτη