

# Ο «Κινέζος» στην Ασία

Της ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΣΙΟΥΤΗ

**Κώστας και Δάφνη Σημίτη, συντροφιά με φίλους τους, άφησαν πίσω τα προβλήματα της Ελλάδας και «πέταξαν» σε Ταϊλάνδη και Καμπότζη**

**Α**νανεωμένος κι ευδιάθετος επέστρεψε από τις χειμερινές διακοπές του στην Ασία ο **Κ. Σημίτης**. Με ωπές ακόμη τις εικόνες από τη μαγευτική Ταϊλάνδη και τη μυστηριακή Καμπότζη ο πρώην πρωθυπουργός βρέθηκε στην Αθήνα των διαδηλώσεων και στο ΠΑΣΟΚ των προβλημάτων. Μένει να δούμε αν θα αξιοποιήσει και στα «καθ' ημάς» τη σκέψη του Βούδα και την εμπειρία των Χμερ.

Ο Κώστας Σημίτης δεν κρύβει την απόφασή του να απολαμβάνει το χρόνο του και σε κάθε ευκαιρία να κάνει τα «εξωτικά» ταξίδια που ονειρευόταν αλλά δεν έβρισκε ποτέ την ευκαιρία να πραγματοποιήσει. Από τον Οκτώβριο λοιπόν σχεδίαζε με τους στενούς του φίλους ένα ταξίδι στην Ταϊλάνδη.

Η παρουσίαση του «πράσινου» κυβερνητικού προγράμματος και η συγκέντρωση του ΠΑΣΟΚ στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας δεν θα μπορούσαν σε καμία περίπτωση να είναι λόγος αναβολής του.

□ Ετσι, μαζί με τη σύζυγό του **Δάφνη**, τον **Χρίστο Ροζάκη**, τον **Νίκο Μουζέλη**, τον **Νικηφόρο Διαμαντούρο** και τις γυναίκες τους, συμφώνησαν να προσθέσουν και την Καμπότζη στο ταξίδι τους στη μακρινή Ασία.

□ Η αναχώρηση έγινε στις 24 Φεβρουαρίου, το απόγευμα. Η παρέα έδωσε ραντεβού στο «Ελ. Βενιζέλος» μπροστά από το γκισέ της «Thai». Ηρθαν όλοι ντυμένοι σπορ και τόσο ενθουσιασμένοι, που «θύμζαν μαθητές σε πενταήμερη», σύμφωνα με αρκετούς αυτόπτες μάρτυρες.

Προσεκτικούς «μαθητές», βέβαια, αφού κανείς από την παρέα δεν φημίζεται για την εκδηλωτικότητά του. Ο κ. Σημίτης αρνήθηκε μάλιστα και τη συνοδεία των ανδρών της ασφάλειάς του.

□ Η **πτήση** διήρκεσε περίπου εννιάμισι ώρες που πέρασαν με διάβασμα και κουβεντούλα και η παρέα έφτασε στην Μπανγκόκ στις έξι και μισή το πρωί, τοπική ώρα. Τους πήρε περισσότερο από μία ώρα για να φτάσουν στο ξενοδοχείο «Oriental Hotel».

□ Το πρώτο πράγμα που επέλεξε να κάνει ο πρώην πρωθυπουργός ήταν μια βόλτα στα περίφημα κανάλια της πόλης με τις σκεπαστές γόνδολες.

□ Αυτό που τους εντυπωσίασε περισσότερο στην πρώτη έξοδό τους στην «πό-

λη των αγγέλων» ήταν ένα από τα πιο γνωστά σύμβολά της: ο **Ναός της Αυγής**.

□ Το βράδυ τα τέσσερα ζευγάρια δείπνησαν στη βεράντα του ξενοδοχείου θαυμάζοντας τη θέα του ποταμού **Τσόο Πράγια**, στις όχθες του οποίου είναι χτισμένη η πόλη, και μοιράστηκαν τις πρώτες τους εντυπώσεις. Ο πρώην πρωθυπουργός αναχώρησε νωρίς για το δωμάτιό του.

Ξάπλωσε διαβάζοντας ένα από τα πολλά βιβλία που είχε μαζί του και κοιμήθηκε.

□ Είναι αλήθεια ότι η Μπανγκόκ φημίζεται για τη **νυχτερινή** της ζωή, αλλά ο Κ. Σημίτης για το αντίθετο. Το μεγαλύτερο «ξεσάλωμα» του εξωτικού δεκαήμερου έγινε την επόμενη νύχτα, όταν η παρέα αποφάσισε να το ρίξει έξω παρακολουθώντας ένα φολκλορικό σόου, στο μπαρ του ξενοδοχείου «Royal Orchid Sheraton».

□ Ο **Ν. Μουζέλης** και ο **Χρ. Ροζάκης** μοιάζουν τόσο πολύ στην ιδιοσυγκρασία τους με τον Κ. Σημίτη, που μερικοί φίλοι τους αποκαλούν «κλώνους». Φυσικά, έχουν και την ίδια συνήθεια -αυτή του πρωινού ξυπνήματος.

Το εγεργήριο του Κ. Σημίτη είναι στις 7 π.μ. και το πρώτο πρωινό ρόφημα, ένας χυμός πορτοκαλι. Ο πρώην πρωθυπουργός χρησιμοποιεί γι' αυτό μία λαϊκή παροιμία: «Χωριατοξύπνημα, αρχοντοξύπνημα».

□ Την τέταρτη μέρα, κι αφού περιηγήθηκαν στα σημαντικότερα αξιοθέατα της Μπανγκόκ, πέταξαν τελικά για την **Καμπότζη**. Εκεί έμειναν έκπληκτοι από τα μνημεία του πολιτισμού των Χμερ και ο Κώστας Σημίτης δεν έπαψε να επαναλαμβάνει πόσο διαφορετική δείχνει η Καμπότζη από τα ντοκιμαντέρ που είχε δει παλαιότερα.

□ Μέσα στις δύο μέρες που έμεινε, πρόλαβε να θαυμάσει το ναό **Bayon** που αποτελείται από 54 πύργους (τους περιέγραφε εντυπωσιασμένος όταν επέστρεψε), το μνημείο με τους **ελέφαντες**, το ναό **Ta Prohm** που έχει μείνει ανέπαφος μέσα στην τροπική ζούγκλα και το ναό **Ανγκορ Βατ** που θεωρείται ένα από τα αριστουργηματικά δείγματα τοπικής αρχιτεκτονικής.

□ Ο Κ. Σημίτης εκτός από τα πολιτιστικά μνημεία, εντυπωσιάστηκε και από την ευγένεια του κόσμου, για την οποία σχολίαζε ότι «είναι έμφυτη και δεν μοιάζει με αυτή των δυτικών».

□ Στην επιστροφή από την Καμπότζη, όλοι απόλαυσαν τις ειδυλλιακές παραλίες του εξωτικού **Κράμπι**, ενός μικρού παραδείσου με λευκές αμμουδιές που περιβάλλονται από λόφους (που είχε 200 νεκρούς από το τσουνάμι του 2004).

□ Στην Αθήνα πάντως, το μοναδικό πολιτικό σχόλιο που έκανε η συντροφιά του πρώην πρωθυπουργού αφορούσε στη ραγδαία κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη που διαπίστωσαν στην Ταϊλάνδη. Οι περισσότεροι έμειναν στην τυπική κουλτούρα που γεύθηκαν για λίγο.

□ «Αποκαλύφθηκε ένας πολιτισμός για τον οποίο γνωρίζουμε ελάχιστα. Ήταν ένα από τα ωραιότερα ταξίδια μου» συνόψισε τα συμπεράσματά του ο Κ. Σημίτης, στους συνομιλητές του, μόλις πάτησε το πόδι του στην Ελλάδα.



Εκτός από το πρωινό του, «φυσικά, πορτοκαλάδα», ο Κ. Σημίτης απόλαυσε και την τοπική κουζίνα.



1

► Με διάβασμα και κουβεντούλα πέρασαν οι 9,5 ώρες μέχρι η παρέα να φτάσει στην Μπανγκόκ.



2

► Το πρώτο τους βράδυ τα 4 ζευγάρια δείπνησαν στη βεράντα του «Oriental» με θέα τον ποταμό Πράγια.



3

► Φυσικά δεν έλειψε και η βαρκάδα με τις σκεπαστές γόνδολες στα κανάλια της πόλης.



4

► Εντυπωσιασμένος έμεινε ο Κ. Σημίτης από την αρχιτεκτονική των Χμερ στο ναό του Ανγκορ Βατ.



5

► Ο Κ. Σημίτης πρόλαβε και θαύμασε και τον ναό Bayon που αποτελείται από 54 πύργους.