

Αρχείο 9

ΗΜΑ»

4 • E-mail: epistoles@tovima.gr

“Κύριε διευθυντά”

Είναι χαμένη υπόθεση τούτη την εποχή η υπεράσπιση της οκταετίας Σημίτη, για τούτο τα επιχειρήματα που ανέπτυξε χθες σε διπλανή στήλη ο Νίκος Χριστοδουλάκης ενάντια στην τρέχουσα μυθολογία περί «δειάς διακυβέρνησης» δεν θα πείσουν τους συγκρουόμενους στρατούς του ΠαΣοΚ: προϋπόθεση για τη νίκη είναι να αθωωθούν για τις ήττες του 2004 και του 2007 και άρα να κηρυχθεί ένοχος ο Κώστας Σημίτης. Στην πραγματικότητα αυτό που εννοούν ως «αριστερή πολιτική» στο ΠαΣοΚ και την ευρύτερη Αριστερά, και καταλογίζουν ως έλλειμμα στον πρώην πρωθυπουργό, είναι η *λαϊκιστική πολιτική*: η εκφώνηση αντιελιτιστικών, αντιαμερικανικών, ισοπεδωτικών, ακόμη και εθνικιστικών και χριστιανορθόδοξων, συνθημάτων που να συντηρούν την κυρίαρχη ιδεολογία περί του ιστορικού γένους των Ελλήνων που οι ανθέλληνες δεν το αφήνουν να μεγαλουργήσει και του «λαϊκού ανθρώπου» που τον απομυζούν οι νεοφιλελεύθεροι. Ως αριστεροσύνη λογίζεται το μπλαμπλά και όχι η αναπτυξιακή πολιτική που ευνοεί και τους ασθενέστερους – αυτά είναι για λογιστές, οι αριστεροί πολιτικοί πρέπει να είναι φλογεροί «αντι-κάτι» που συνεπαίρνουν τα πλήθη, κάπως σαν τους «εθνικούς ποιητές» του 19ου αιώνα. Για τούτο άριστα πράττει ο Κώστας Σημίτης και δεν μετέχει στην Εθνική Συνδιάσκεψη: μόνο σταλινικού τύπου αυτοεξευτελιστική προσωπική αυτοκριτική είναι διατεθειμένοι να ακούσουν εκεί, σαν αυτή που κάνει ο Γιώργος Παπανδρέου για λογαριασμό όλων – δηλαδή κανενός. Επειδή όμως δεν υπάρχει άλλη στρατηγική εξουσίας για την Αριστερά πέρα από τη σημιτική, θα ήταν έγκλημα να μην την υπερασπιστεί ο εμπνευστής της – σε αυτή τη φάση υποχρεωτικά με τη σιωπή του.

Δ. Κ. ΨΥΧΟΠΙΟΣ
Μικαλακοπούλου 80