

ΕΠΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ



Του ΓΙΩΡΓΟΥ
ΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Εξευδερστος Τσίπρας

8/12/07

Υστεροφημία

Σύμφωνα με μια παλιά θεωρία, είμαστε ό,τι είναι η τελευταία εικόνα μας. Αν εφαρμόσουμε τη θεωρία στην περίπτωση του Κώστα Σημίτη, τι είναι; Η τελευταία εικόνα του ως πολιτικού είναι από τη συνεδρίαση της Κ.Ο. μετά τις εκλογές να περιμένει ανήσυχος με τα δύο χέρια του στη ζώνη τι θα αποφασίσει ο Γιώργος για τη συμβιβαστική πρόταση του Κακλαμάνη. Η τελευταία δημόσια εμφάνισή του ως ιδιώτη είναι σ' ένα πολυτελές ψαράδικο στο Κολωνάκι με τον Κοντογιαννόπουλο και τον Γιαννίτση.

Καμιά από τις δύο εικόνες δεν μπορεί να είναι η τελική για έναν πολιτικό που έκανε οκτώ χρόνια πρωθυπουργός κι άλλα τόσα πρόεδρος κόμματος. Ο Σημίτης θυμίζει ένα τραγούδι του Πορτοκαλόγλου: «Τα είχα όλα μια φορά κι ήθελα παραπάνω». Μια φορά τού αντιμίλησε ο Γιώργος και τον στραπατσάρισε. Από τότε παρακολουθεί από μακριά, οι επισκέψεις στο γραφείο του έχουν λιγοστεύσει και το πιο συνηθισμένο σχόλιο στις κομματικές παρέες όταν ακούγεται το όνομά του είναι «αυτός τελείωσε».

Μια κουβέντα είναι. Όπως έλεγε ο Ακης Τσοχατζόπουλος, το μεγαλύτερο προσόν του Σημίτη είναι η βούλησή του. Δεν θα δεχτεί να μπει στο περιθώριο από το κόμμα που τον έκανε αρχηγό του. Ιδίως αν ισχύει η πληροφορία ότι το Καστρί τού πέρασε ήδη -από ευγένεια- την πληροφορία ότι δεν θα τον συμπεριλάβει στους συνδυασμούς στις άλλες εκλογές.

Ο Σημίτης δεν ανησυχεί για το πολιτικό μέλλον του αλλά ανησυχεί για την υστεροφημία του και δεν θα ήθελε να την τσαλακώσει ούτε ο Παναγιωτακόπουλος ούτε ο Χρυσοχοϊδης. Αρα θα προστατεύει όσο μπορεί τη φήμη του, για να κατοχυρώσει την ιστορική υπόληψή του. Απλώς πρέπει να διαλέξει ποιο προέχει. Γιατί, όπως έλεγε ο Κα' αδός ποιητής Λούις Ντιούντεκ: «Η φήμη βασίζεται σ' αυτά που οι άνθρωποι λένε για σένα - η υπόληψη σ' αυτά που πιστεύουν για σένα».

glakopoulos@e-tipos.com

