

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνέντευξη

«συνέχεια από τη σελ. 27

Στο πλαίσιο της συνεντεύξεως που παραχώρησε στη Real news ο Μανώλης Γλέζος για το κορυφαίο θέμα των οφειλών της Γερμανίας προς την Ελλάδα, αναπόφευκτο ήταν να περάσουμε και στην αιχμή της πολιτικής επικαιρότητας.

■ **Κύριε Γλέζο, φαντάζει ουτοπία να μιλάει κανείς για την ενότητα της Αριστεράς. Υπάρχει πιθανότητα να γίνει κάτι;**

Εχω δύο απαντήσεις. Η πρώτη απάντηση: Πριν γίνει η βάρκα, υπήρχε βάρκα; Πριν γίνει αεροπλάνο, υπήρχε αεροπλάνο; Πριν γίνει υποβρύχιο, υπήρχε υποβρύχιο; Όλα αυτά δεν ήταν ουτοπία προηγουμένως; Πέρα όμως από αυτά, το αίτημά μας, το αίτημα του ΣΥΡΙΖΑ, είναι ο λαός στην εξουσία. Από την ομηρική εποχή, από την κλασική εποχή, από τα χρόνια της ανάτασης του ελληνικού έθνους στα χρόνια της οθωμανικής υποδούλωσης. Ο ελληνικός λαός, αν συνήλθε, συνήλθε επειδή εφάρμοσε την άμεση δημοκρατία, την εξουσία του λαού. Ξέρω ότι υπάρχουν πάρα πολλές δυσκολίες, ξέρω ότι κυριαρχεί η ιδεολογία του σωσίου, η ιδεολογία του αρχηγού, η ιδεολογία του σωτήρα, όλα αυτά είναι ξεπερασμένα. Εγώ λέω το απλό, υπάρχει μια αλληλουχία λέξεων, η οποία λέει: πόλις, πολίτης, πολιτική, πολιτισμός. Νοηματικά, όταν σε μια πόλη οι πολίτες ασκούν οι ίδιοι πολιτική, το παραγόμενο αποτέλεσμα είναι ο πολιτισμός. Εάν αναθέτουν σε άλλον την άσκηση της εξουσίας και της πολιτικής, τότε δεν θα έχουμε πολιτισμό, αυτό είναι το σύμπλεγμα. Θέλω να πω κάτι. Νομίζω πρέπει να το τονίσω όσο μπορείτε.

Η Δύση είδε ότι ο ελληνικός πολιτισμός υπήρξε, γιατί υπήρξαν αυτά τα πράγματα, και είπε και αυτή να προσφέρει κάτι. Να μας δώσει, αλλά να μην ξεφεύγει από το «πολ». Την police, το όργανο καταστολής όσων αντιδρούν στην εξουσία. Αυτό μας προσέφερε η Δύση. Αλλά το «πολ» στους αρχαίους ήταν άλλο πράγμα. Αυτός που δεν συμμετείχε στην πόλη, ο άπολις δηλαδή, σύμφωνα με τους νόμους του Σόλωνα, εξοστρακίζονταν. Πολύ σκληρό πράγμα. Δεν συμμετείχε στην πόλη, πήγαινε σε άλλη πόλη να συμμετέχει. Δεν έχεις θέση εδώ... Αρα, συμμετείχαν όλοι οι πολίτες και όλοι ασκούσαν πολιτική. Όλα αυτά δεν είχαν καμία σχέση με το police.

■ **Αυτή η Βαβέλ που υπάρχει, γιατί υπάρχει στον ΣΥΡΙΖΑ, μην το αρνηθείτε, πού οδηγεί; Εμένα με τρομάζει εάν διαψευστούν οι ελπίδες που έχει στηρίξει ένα μεγάλο μέρος του ελληνικού λαού στον ΣΥΡΙΖΑ...**

Εμείς ζητάμε από τον λαό να μας εμπιστευθεί με τη ρητή δέσμευση ότι θα τον φέρουμε στην εξουσία. Τον λαό θα φέρουμε στην εξουσία, όχι τον εαυτό μας.

■ **Δεν είστε όμως όλοι ίδιοι...**

Στο πρόγραμμά μας είναι ρητά καταγεγραμμένα αυτά. Το είδε ο λαός και μας ψήφισε. Όπως είδε και κάτι άλλο. Μας συκοφάντησαν ότι έχουμε πολλές συνιστώσες και τις έβγαλαν στη φόρα και είπαν του καθενός την ιστορία ως στοιχείο εναντίον μας. Δηλαδή, έβγαλαν στη φόρα τη διαφορετικότητά μας. Μα εκεί έγκειται η δική μας ζωοποιός δύναμη.

Εάν πρόκειται να είμαστε ένα μονολιθικό κόμμα, τότε είμαστε άχρηστοι. Θα επαναλάβουμε την ιστορία του παρελθόντος ως φάρσα. Εμείς κάνουμε πραγματική επανάρ-



«Θα φέρουμε τον λαό στην εξουσία, όχι τον εαυτό μας»

ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

«Κατά τη γνώμη μου, μόνο δυόμισι υπουργείο έπρεπε να έχουμε. Το υπουργείο Εξωτερικών, λόγω των συνθηκών που υπάρχουν, το υπουργείο Εθνικής Αμυνας, και το μισό είναι το υπουργείο Συγκοινωνιών»

σταση. Η δική μας ύπαρξη στηρίζεται στη διαφορετικότητα των απόψεων. Και σήμερα, στη Βουλή, στο νομοσχέδιο για τη ναυτιλία μας έλεγαν τι προτείνετε; Δεν έχετε πρόταση. Λέω: Εμείς έχουμε πρόταση, αλλά το θέμα δεν είναι να εφαρμόσουμε τη δική μας πρόταση. Το θέμα είναι ότι πρέπει να εφαρμοστεί αυτό που θα συναποφασίσουμε όλοι. Και επειδή μιλάμε για το νομοσχέδιο της αυτοδιοίκησης, λέμε: Θα ληφθούν υπόψη οι ναυτεργάτες, που αυτούς εξυπηρετεί η ναυτιλία, ο τοπικός πληθυσμός, και πρέπει να ληφθεί υπόψη και το κράτος. Να λάβουμε υπόψη μας και τους εφοπλιστές. Άλλοι λένε «ναι», άλλοι λένε «όχι». Το θέμα είναι ότι στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο οι εφοπλιστές έχασαν τα καράβια τους, αλλά τα πήραν όλα πίσω. Πήραν όλα τα liberties πίσω. Οι ζωές, όμως, των ναυτεργατών που χάθηκαν δεν ήρθαν πίσω. Θα εφαρμόσουμε τη δική μας πρόταση και αν πάρουμε την πλειοψηφία πάλι θα ζητήσουμε συνεργασία.

■ **Επιμένω ότι ο ελληνικός λαός, ένα μέρος του δηλαδή, σας θεωρεί την τελευταία του ελπίδα. Καταλαβαίνετε πόσες ευθύνες έχετε εάν αυτή η ελπίδα διαψευστεί;**

ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

«Εγώ δεν αποκλείω κανέναν»

■ **Δεν μπορώ να φανταστώ πώς μια πολιτική δύναμη συνεργασίας μπορεί να είναι οι Ανεξάρτητοι Έλληνες, με τους οποίους σας χωρίζει άβυσσος...**

Εγώ δεν αποκλείω κανέναν. Εάν όλοι μαζί συμφωνήσουμε σε κά-

τι που πρέπει να γίνει, γιατί θα τον αποκλείσω από σύμμαχο; Όπως λέμε και στο θέμα των οφειλών της Γερμανίας, χρειαζόμαστε ένα μέτωπο με το οποίο μπορεί αύριο να συμφωνήσουμε. Παραδείγματος χάριν, το ΚΚΕ.

Το καταλαβαίνουμε, το κατανοούμε και για αυτό εμείς λέμε στον ελληνικό λαό «δεν θα σε ξεγελάσουμε». Του λέμε ότι «θα σε φέρουμε στην εξουσία». Δηλαδή, όταν λέω θα τον φέρουμε στην εξουσία, θα καταργήσουμε τον «Καποδίστρια» και τον «Καλλικράτη» και θα δώσουμε στον λαό την ουσιαστική του αξία. Λένε, λοιπόν, μερικοί πως αυτό μπορεί να γίνει μόνο σε έναν μικρό τόπο. Πώς θα γίνει σε έναν μεγάλο; Λέω, όταν αφαιρέσεις το δικαίωμα από το κράτος να αποφασίζει για σένα, έρχεται όλη η εξουσία σε σένα. Γιατί να αποφασίζει το κεντρικό κράτος πού θα γίνει ο δρόμος σου; Μέσα στο χωριό σου, μέσα στην πόλη σου εσύ θα αποφασίζεις. Κατά τη γνώμη μου, μόνο δυόμισι υπουργεία έπρεπε να έχουμε. Το υπουργείο Εξωτερικών, λόγω των συνθηκών που υπάρχουν, το υπουργείο Εθνικής Αμυνας, και το μισό είναι το υπουργείο Συγκοινωνιών, διότι ένα μέρος στις συγκοινωνίες χρειάζεται να είναι πανελλήνιο και ένα άλλο τοπικό. Για ποιο λόγο να υπάρχουν τα υπόλοιπα;

■ **Συλλαμβάνω το ατομικό σας όραμα. Υποκλίνομαι. Το αγαπώ, το σέβομαι, με έχει επηρεάσει. Δεν αντιλαμβάνομαι το ομαδικό πνεύμα με το οποίο ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να κάνει όλα αυτά τα πράγματα, την ώρα που δεν μπορεί να έχει συμμάχους από την Αριστερά. Ούτε καν μπορεί να στρέψει το κεφάλι του προς τον σοσιαλιστικό χώρο. Τι θα κάνετε;**

Είναι λάθος αυτό και θα σας το εξηγήσω αμέσως από την Ιστορία. Είμαστε πέντε τα ιδρυτικά μέλη του ΣΥΡΙΖΑ και γίναμε τώρα 18. Πού βρεθήκαμε οι 18; Απλούστατα, άλλες συνιστώσες προστέθηκαν και οι άλλες συνιστώσες εκφράζουν διαφορετικές πολιτικές δυνάμεις.

■ **Πώς σας φάνηκαν οι εξελίξεις στο ΚΚΕ;**

Το μόνο σχόλιό μου είναι «περιμένω να δω». Το ΚΚΕ λέει «δεν μπορώ να συνεργαστώ μαζί σας» και προβάλλει δύο λόγους: Ο πρώτος είναι ότι δεν μπορώ να συνεργαστώ με τον Συνασπισμό, διότι ήταν αυτοί που φύγανε από το κόμμα. Αλλά εμείς είμαστε ΣΥΡΙΖΑ, δεν είμαστε Συνασπισμός. Και η ύπαρξη των συνιστωσών αποδεικνύει, στην πράξη, πως δεν θέλουμε να διαλυθεί αυτός που συνεργάζεται μαζί μας. Το δεύτερο είναι ότι το ΚΚΕ επιμένει να φύγουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η απάντηση η δική μου είναι συγκεκριμένη. Όσο είστε εσείς εναντίον των αποφάσεων του διευθυντηρίου της Ε.Ε., τόσο είμαστε και εμείς. Μπορώ να αποδείξω ότι είμαστε περισσότερο από όσο εσείς εναντίον των αποφάσεων της Κομισιόν. Αλλά δεν μπορώ να φύγω από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως δεν μπορώ να φύγω από την Ελλάδα. Με τη λογική του ΚΚΕ, θα έπρεπε να ζητήσει να φύγει από την Ελλάδα. Δεν αναγνωρίζει το ΚΚΕ ότι είμαστε στην Ευρώπη; Δεν είδα κανένα κομμουνιστικό κόμμα, παρόλη την αντίθεση που έχει και με το Συμβούλιο Ασφαλείας και με τον ΟΗΕ, να φεύγει από τον ΟΗΕ. Με την ίδια λογική θα έπρεπε να λένε να φύγουμε και από τον ΟΗΕ. Συνεπώς είναι πρόσχημα. Πού είναι οι διαφορές μας; Πάρτε από το νομοσχέδιο που ψηφίστηκε στη Βουλή τους λόγους του ΚΚΕ και τους δικούς μας. Ποια είναι η διαφορά; Να δούμε αυτά που μας ενώνουν. Σήμερα στην ομιλία μου τίμησα τους Έλληνες ναυτεργάτες που προσφέρθηκαν πρώτοι και μόνο αυτοί να μεταφέρουν με τα καράβια τα εφόδια από τις ΗΠΑ στην Αγγλία και στη Σοβιετική Ένωση. Και τίμησα και τον Τατάκη, που τον βασάνισαν και τον σκοτώσανε στο Μακρονήσι, και τον Αρπατιέλο και τον Καλούδη και τον Ρεμπούτσικα και όλους τους άλλους φίλους που τους γνώρισα προσωπικά στις φυλακές που ήμασταν μαζί.