

## ΠΟΛΙΤΙΚΗ

## Η... βελούδινη διαδοχή

Του **ΤΑΣΟΥ ΤΕΛΩΝΗ**  
t.telonis@realnews.gr

# Πού το πάει ο Σημίτης;

Οι επιδιώξεις του πρώην πρωθυπουργού μέσω της «Κίνησης των 58»

Τη «βελούδινη» διαδοχή του Ευάγγελου Βενιζέλου στην ηγεσία του ΠΑΣΟΚ και τη διάλυση του κόμματος που τον έκανε πρωθυπουργό επιδιώκει ο Κώστας Σημίτης μέσω του πλήρους «καπελώματος» της «Κίνησης των 58».

Το ερώτημα «πού το πάει ο Σημίτης» κυριαρχεί όλο και περισσότερο στον -αμήχανο- χώρο της Κεντροαριστεράς, καθώς είναι ευρύτερα αποδεκτό πως ο πρώην πρωθυπουργός και να ήθελε δεν μπορεί να διεκδικήσει αξιώματα, αφού η κοινωνική αποδοχή του είναι σχεδόν μηδαμινή. Δεν είναι τυχαίο, άλλωστε, ότι ο ίδιος, αν και εμφανιζόταν σαν υπερασπιστής των δημοκρατικών διαδικασιών στο ΠΑΣΟΚ, εναντιώθηκε με τον προκάτοχό του Ανδρέα Παπανδρέου, δεν τόλμησε να κατέλθει στην κρίση του λαού ως πρωθυπουργός το 2004, φοβούμενος τη συντριβή και προτιμώντας να δώσει το «δαχτυλίδι» στον Γιώργο Παπανδρέου, ώστε ο διάδοχός του να ξεκινήσει με ήττα την ηγεσία του. Οι κοινωνικές αντιδράσεις για τον πρώην πρωθυπουργό, άλλωστε, δεν τον καθιστούν επιλογή ούτε καν για κυβέρνηση εθνικής ενότητας ή συνεργασίας, παρά τι εξακολουθεί να διαθέτει ισχυρότατη στήριξη από τη διαπλοκή, που επί της πρωθυπουργίας του γιγαντώθηκε.

Μετά τον θάνατο του Νίκου Θέμελη, ο πρώην πρωθυπουργός άρχισε να κινείται σε διαφορετικά κοινωνικά και πολιτικά «μονοπάτια». Λίγο νωρίτερα η απομάκρυνση του Θόδωρου Τσουκάτου από τον κύκλο των συνεργατών του -μια προσπάθεια να εμφανιστεί ο ίδιος σαν «μη γιγνώσκων» και αμέτοχος στα σκάνδαλα επιδότωσης των «μαύρων» ταμείων του ΠΑΣΟΚ από τη Siemens και σε άλλες ομάδες συμφερόντων- του στέρησε τη σύνδεσή του με τον κομματικό μηχανισμό και την κοινωνία που του εξασφάλιζε ο πρώην «στρατηγός» της Χαριλάου Τρικούπη.

Οι άνθρωποι που τον επηρεάζουν περισσότερο και τον εκφράζουν πλέον στην πολιτική είναι ο Νίκος Μπίστης και ο Βασίλης Κοντογιαννόπουλος, ενώ σημαντικό ρόλο φέρεται να έχει και η πρώην ευρωβουλευτής Μυρσίνη



«Είναι καλός πρωθυπουργός, δεν υπάρχει εναλλακτική λύση, υπάρχει κίνδυνος κατάρρευσης της χώρας», λέει για τον Αντώνη Σαμαρά

Ζορμπά. Αντιθέτως, έχει κάνει στην άκρη στελέχη και πρόσωπα που τον στήριξαν επί χρόνια, όπως η Άννα Διαμαντοπούλου και ο Γιώργος Φλωρίδης, ακριβώς επειδή δεν ακολούθησαν τον σχεδιασμό του με την «Κίνηση των 58», αλλά και επειδή δεν είναι και ιδιαίτερα αρεστοί στο νέο περιβάλλον.

## Το τέλος ενός «φλερτ»

Παρότι αρχικά «φλέρταρε» με τη ΔΗΜΑΡ -στις τελευταίες εκλογές μάλιστα φέρεται να έδωσε «γραμμή» για υπερψήφιση του Φώτη Κουβέλη, με τον Ν. Μπίστη να είναι «εξ απορρήτων» του προέδρου του κόμματος και τον Νίκο Χριστοδουλάκη να συζητείται για επικεφαλής του ευρωψηφοδελτίου- ο Κ. Σημίτης σήμερα, στις κατ' ιδίαν συνομιλίες του, είναι ιδιαίτερα επιθετικός προς την Αγίου Κωνσταντίνου. «Δεν πράττει σωστά», λέει για τον Φ. Κουβέλη στους συνομιλητές του. «Είναι αδιέξοδη η στρατηγική του. Δεν καταλαβαίνει πως, εάν δεν στηριχθεί η κυβέρνηση, θα έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ;». Είναι, δε, αρνητικός και για το εγχείρημα της συμπαράταξης του Φ. Κουβέλη με τον Ανδρέα Λοβέρδο. «Δεν έχει κανένα νόημα, δεν θα πετύχει», αναφέρει. Το πρόβλημα στις σχέσεις του με τον Φ. Κουβέλη, άλλωστε, δημιουργήθηκε όταν η ΔΗΜΑΡ αποχώρησε από την κυβέρνηση - αμέσως μετά αποχώρησε και ο Ν. Μπίστης από την Αγίου Κωνσταντίνου.

«Είναι καλός πρωθυπουργός, δεν υπάρχει εναλλακτική λύση, υπάρχει κίνδυνος κατάρρευσης της χώρας», συνθιζεί να λέει για τον Αντώνη Σαμαρά, παρότι στο παρελθόν επέμενε να εμφανίζεται ως «αντιδεξιός». Πέρα, όμως, από αυτή την ανάλυσή του, για την ισχυ-

ρή στήριξη της κυβέρνησης ενθαρρύνεται και από γερμανικούς κύκλους, όχι μόνο μέσω των σχέσεων που διατηρεί ο ίδιος με ηγετικά στελέχη του SPD, αλλά και του αδελφού του, Σπύρου Σημίτη, που έχει σημαντικές διασυνδέσεις στο Βερολίνο.

Φυσικά, ούτε καν συζητά το ενδεχόμενο μη συμμετοχής του ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση του Αντ. Σαμαρά. Στην κατεύθυνση αυτή πρωτοστατεί στη διαμόρφωση της «Κίνησης των 58». Δεν είναι τυχαίο, άλλωστε, που στην προγραμματική διακήρυξη οι «58» δεν ασκούν κριτική στην κυβέρνηση, αλλά αντιθέτως «οριοθετούνται» απέναντι στον ΣΥΡΙΖΑ, αφού επιδιώκουν να χτίσουν μια «υγειονομική ζώνη» που θα εμποδίσει τις μεταπολίσεις προς τα αριστερά. Ανεξαρτήτως μάλιστα, του τι λέγεται δημοσίως, να μην θέλει ενωμένη τη ΔΗΜΑΡ στην «Κίνηση των 58», πλην όμως αν ο Φ. Κουβέλης δεν υποκύψει στις πιέσεις που υφίσταται και από μερίδα στελεχών του κόμματός του -θα επιδιωχθεί συμμετοχή στελεχών της, γεγονός που θα την οδηγήσει πιθανότατα στη διάσπαση.

## Με τον Ευ. Βενιζέλο

«Βενιζέλος και Σημίτης δεν είναι και... ερωτευμένοι! Μιλούν όμως τηλεφωνικά και εμφανίζουν συναντίληψη για την πορεία της χώρας», δηλώνει στη Realnews στενός συνεργάτης του πρώην πρωθυπουργού.

Οι δύο άνδρες συμπορεύτηκαν στη μάχη της ηγεσίας του ΠΑΣΟΚ το 2007, προκειμένου να φύγει ο Γ. Παπανδρέου και να αναδειχθεί αρχηγός ο Ευ. Βενιζέλος. Εν συνεχεία όμως διέρρηξαν τις σχέσεις τους. Το «φλερτ» ξεκίνησε ξανά το περασμένο καλοκαίρι, όταν ολοκληρώθηκε ο σχεδιασμός για την «Κίνηση των 58», με πρώτο βήμα το Συνέδριο για τα 40 χρόνια του ΠΑΣΟΚ στις 3 του Σεπτεμβρίου, όπου παραβρέθηκε ο Κ. Σημίτης. Η συντριπτική πλειονότητα, πάντως, της «Κίνησης των 58» είναι «εκσυγχρονιστικά στελέχη», προσκείμενα στον πρώην πρωθυπουργό, γεγονός που ανάγκασε τον Θόδωρο Πάγκαλο και τον Μίμη Ανδρουλάκη να μιλήσουν για «επιστροφή του σημιταριού». Στο «Ακροπόλ», για παράδειγμα, συμμετείχε ως και ο... Γιώργος Δρυς, όπως και άλλα στελέχη που είχαν εκδιωχθεί ή είχαν αποστασιοποιηθεί από την πολιτική ζωή και βλέπουν την «Κίνηση» ως ευκαιρία επιστροφής και... δικαίωση! Στόχος τους, άλλωστε, δεν είναι η εδραίωση του Ευ. Βενιζέλου στην ηγεσία. Αντιθέτως. Στόχος είναι η «βελούδινη» διαδοχή του, μέσω εκλογής προσώπου που θα είχε αναφορά στον πρώην πρωθυπουργό. Όσο για το τι επιδιώκει ο Κ. Σημίτης, αφού δεν μπορεί να διεκδικήσει οποιοδήποτε αξίωμα; «Τη δικαίωση της θητείας του και την υστεροφημία του», λένε όσοι μιλούν μαζί του. Ιδίως τώρα, που μετά τον Ακη και τον Μαντέλη ελέγχεται και ο Γιάννος - και γι' αυτά ο πρώην πρωθυπουργός και η «Κίνηση των 58» δεν ασχολούνται, προσπαθούν προφανώς να τα (υπερ)καλύψουν...



d.mihalakis@realnews.gr

η άποψη  
του ΔΗΜΗΤΡΗ  
ΜΙΧΑΛΑΚΗ

## Από μηχανής θεοί

ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΓΩΔΙΑ, ο από μηχανής θεός ήταν το πρόσωπο που εμφανιζόταν στο τέλος του έργου για να δώσει λύση στο αδιέξοδο που είχε οδηγήσει η πλοκή. Εμφανιζόταν δε στο προσκήνιο με ξύλινο γερανό...

Ζώντας το σύγχρονο ελληνικό δράμα, προφανώς κάποιοι θέλουν να κάνουν το ίδιο. Μόνο που το επιχειρούν τρία χρόνια τώρα και την ίδια ακριβώς εποχή: προ δύο ετών ήταν το «πείραμα Παπαδήμου», πέρυσι ήταν το «νέο ευρωπαϊκό κόμμα». Και φέτος οι «58»! Ο από μηχανής θεός έδινε λύση, διότι έβγαζε από το αδιέξοδο. Στην περίπτωσή μας, όμως, οι «ιεροφάντες» της -δήθεν- εθνικής σωτηρίας είναι και οι βασικοί συμμετοχοί στο αδιέξοδο (και δεν μιλάμε μόνο για πολιτικούς. Αλλά και για τους... σεναριογράφους). Τα δε εργαλεία τους είναι τόσο φθαρμένα, που συναγωνίζονται σε παλαιότητα τα επιχειρήματα και τη μεθοδολογία τους.

Το δυστύχημα είναι ότι ούτε οι επιδοξοί σωτήρες απογοητεύονται, αλλά ούτε οι σκηνοθέτες της σωτηρίας.

Όμως, επειδή πια το προπέτασμα καπνού έχει φύγει, οι θεατές του δράματος βλέπουν ότι, αντί για τον γερανό, οι... «θεοί» κρέμονται από κάπ πολυκαιρισμένα... σχοινιά. Σαν να πρόκειται για μαριονέτες...