

ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΚΔΟΤΗ

*Ήταν ο Κ. Σημίτης
ο ηγέτης της
εγκληματικής
οργάνωσης του '99;*

Μπορεί να στενοχωρήσουμε πάλι τον «πολύ» κ. Βενιζέλο -ο οποίος δεν πέ-

• Συνέχεια στη σελ. 12

Συναγερμός! Το... θέατρο του παραλόγου με την αιθαλομίχλη 22



www.dimokratianews.gr

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ | ΔΕΥΤΕΡΑ 23 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 | ΑΡ. ΦΥΛ. 897

1€

δημοκρατία



Οι αλλαγές στον φόρο ακινήτων, τα νέα πρόστιμα, τι ισχύει για τους πλειστηριασμούς και οδηγός για τις αποδείξεις του 2014!

Όλες οι διορθώσεις της τελευταίας στιγμής (πριν τη μάχη στη Βουλή) από Στουρνάρα και Χατζηδάκη, με χαρακτηριστικά παραδείγματα και αναλυτικούς πίνακες. ■ 14, 16-17

Όλοι εναντίον όλων με βαριές εκφράσεις στο ΠΑΣΟΚ, που χθες μπήκε σε τροχιά πλήρους διάλυσης

ΑΡΧΗΓΟΣ χωρίς κόμμα ο Βενιζέλος!



Έχασε τον έλεγχο και παραληρεί
«Δεν με υπακούτε κι όποιος δεν συμφωνεί μαζί μου είναι ανόητος»

Έφυγε ο Μιχ. Χρυσοχοϊδης!
Και τελεσίγραφο στελεχών για αποχώρηση από την κυβέρνηση

**ΟΡΙΑΚΗ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
152+1 (ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ
ΤΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΒΥΡΩΝΑ)**

**Ο Λ. ΠΑΠΑΔΗΜΟΣ
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΜΕΝΟΣ
ΣΤΙΣ ΗΠΑ ΓΙΑ
ΚΡΕΟΣ \$ 6.233,16**

9

**Διαζύγιο «βόμβα»
Ραχήλ - Καρμένου**

Στο... φως όλο το παρασκηνίο. ■ 13



**ΝΑΡΚΩΠΕΔΙΟΝ
ΤΟΥ ΑΡΕΩΣ!**

Το πάρκο της εγκατάλειψης και της ανομίας, παρά το πρόσφατο λίφτινγκ των 10.000.000 €. ■ 21

**ΤΡΑΓΩΔΙΑ ΣΤΟ
ΧΑΛΑΝΔΡΙ!**

Αστυνομικός
διαμέλισε
με μηχανή
75χρονη και
αυτοκτόνησε

Με το υπηρεσιακό όπλο. ■ 27



**ΑΠΟΔΕΚΑΤΙΖΕΤΑΙ
Ο ΤΑΓΙΠ ΕΡΝΤΟΓΑΝ**

Επεισόδια στην Πόλη, παραίτηση υπουργού, νέες συλλήψεις για το σκάνδαλο και κατάρρες από τον Γκιουλέν. ■ 29

Βραβείο από την Ακαδημία Αθηνών στον 15χρονο ήρωα της Καβάλας μετά θάνατον! 23

Ο φαύλος κύκλος της μίζας!

Όταν ο «αρχιερέας της διαπλοκής» επέτρεπε το απίστευτο πάρτι με τους εξοπλισμούς

Ο άνθρωπος που ονειρεύεται, αν όχι επιστροφή στην εξουσία, σίγουρα όμως να κινεί τα νήματα στην Κεντροαριστερά είχε ως... χόμπι τα μεγάλα εξοπλιστικά προγράμματα. Αυτά ακριβώς που αποτέλεσαν το θερμοκήπιο για μίζες εκατομμυρίων και οδήγησαν σε ένα ατέλειωτο πάρτι. Ο λόγος για τον πρώην πρωθυπουργό Κώστα Σημίτη, τον «αρχιερέα της διαπλοκής», όπως τον είχε αποκαλέσει ο Κώστας Καραμανλής, επί των ημερών του οποίου οι προμήθειες έδιναν και έπαιρναν.

Ο κ. Σημίτης, σε ρόλο «δεν ξέρω, δεν ακούω τίποτε», επί τόσες ημέρες κατά τις οποίες οι αποκαλύψεις πέφτουν σαν το χαλάζι, δεν έχει βγάλει κίχ για όσα συνέβαιναν επί της παντοδυναμίας του. Πιστεύει ότι με αυτόν τον τρόπο θα διατηρήσει την υστεροφημία του ως τεχνοκράτης και... σοβαρός πρωθυπουργός, την ώρα που όλα δείχνουν ότι τα άνθη του κακού έπνιξαν τον κήπο της Ελλάδας, αφού ποτίζονταν επεικώς από το περιβάλλον του, χωρίς ο ίδιος να κάνει τίποτε, επιλέγοντας τον ρόλο του τροχονόμου. Οι ευθύνες του, όμως, κάθε μέρα μεγαλώνουν, ενώ όσα αποκαλύπτονται σφίγγουν τον κλοιό και για τις δικές του ευθύνες. Συγκλονιστικά στοιχεία, τα οποία οδηγούν στην αποκάλυψη του κυκλώματος των μιζών που διοικητεύονταν επί χρόνια στους εμπλεκόμενους με τους αμυντικούς εξοπλισμούς, έδωσε ο προφυλακισμένος πρώην αναπλη-



Ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Σημίτης με τον πρώην ΥΕΘΑ Αση Τσοχατζόπουλο

ρωτής γενικός διευθυντής Εξοπλισμών Αντώνης Κάντας.

Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται μια σειρά από προμηθευτές γερμανικών, ρωσικών, γαλλικών και αμερικανικών οπλικών συστημάτων, οι οποίοι, σύμφωνα με όσα μετέφερε ο κ. Κάντας στους ανακριτές, δωροδοκούσαν για να «πείσουν» την ηγεσία του υπουργείου Εθνικής Αμυνας να επιλέξει τα δικά τους όπλα, περίπου εννέα πρόσωπα συνολικά. Μεταξύ αυτών που αναμένεται να ελεγχθούν για αγορές όπλων που είχαν προαποφασιστεί και υλοποιούνταν με κριτήριο τις μίζες που είχαν δοθεί από τους ενδιαφερόμενους οπλάδες είναι και περίπου 30 αξιωματικοί, οι οποίοι την περίοδο 1996-2001 ήταν μέλη των επιτροπών αξιολόγησης, διαπραγμάτευσης και κατάρτισης των συμβάσεων.

Ο κύκλος της μίζας ήταν μια αλυσίδα στην οποία περιλαμβάνονταν οι

στρατιωτικοί που έκαναν τις εισηγήσεις, τα υπηρεσιακά στελέχη που επικύρωναν τις προτάσεις και οι πολιτικοί προϊστάμενοί τους που λάμβαναν τις αποφάσεις. Χωρίς τη συμμετοχή, την κάλυψη ή τη συνενοχή του ενός, το κόλπο δεν μπορούσε να ολοκληρωθεί.

Τα εξοπλιστικά προγράμματα μόνο τα έτη 1999-2001 επί κυβέρνησης Σημίτη φτάνουν σε αστρονομικά νούμερα, μια και σύμφωνα με λίστα που κυκλοφορεί μεταξύ άλλων είναι:

- A/A Patriot 1,114 δισ. ευρώ.
- A/A Crotaler 250.000.000 ευρώ.
- A/Φ Φ-16 2,445 δισ. ευρώ.
- Αντιαρματικά κορνέτ 108.600.000 ευρώ.
- 3 υποβρυχία 214 1,2799 δισ. ευρώ.

Στην ίδια λίστα υπάρχουν τοξευτές, πύραυλοι, μιράζ, οχήματα, πυροβόλα κ.λπ., τα οποία στοίχισαν αρκετά εκατομμύρια ευρώ, που έκαναν πάμπλουτους τους μισαδόρους.

Κάντας: Ετοιμος σήμερα και για νέες αποκαλύψεις

δρούσε εντός του υπουργείου Αμυνας και πλούτιζε εις βάρος του λαού.

Θεωρείται σφόδρα πιθανό η απολογία Κάντα να προκαλέσει καταγιστικές εξελίξεις στην υπόθεση των εξοπλιστικών προγραμμάτων, με νέους κατηγορούμενους να προστίθενται στη λίστα των δικαστικών Αρχών και πρόσωπα-κλειδιά να ανοίγουν κι εκείνα το στόμα τους ενώπιον της Δικαιοσύνης!

Ηδη έχει διαφανεί η

πρόθεση του 84χρονου Π.Ε., αντιπροσώπου γερμανικής εταιρίας, να ακολουθήσει τον δρόμο του Αντ. Κάντα, αλλά ενδεχομένως ακόμη ενός προσώπου.

Ωστόσο, όπως σημειώνουν δικαστικές πηγές, όποια στοιχεία δίνονται θα πρέπει να διασταυρώνονται με άλλα αποδεικτικά μέσα. Πάντως και μόνο ότι οι ανακριτές Διαφθοράς γνωρίζουν πλέον για περίπου μία εξαετία ποιος δωροδοκούσε, πώς (στοιχεία για τραπεζικούς

λογαριασμούς, offshore και για διακίνηση χέρι με χέρι με βαλίτσες) και πού κατέληξαν τα χρήματα αποτελεί αφετηρία για να οδηγηθούν σε νέα πρόσωπα και να εντοπιστούν... σούπερ μίζες εκατομμυρίων σε διάφορα σημεία της υπηλίου.

Επιπλέον, έχουν στα χέρια τους την ομολογία Κάντα (το νούμερο 3 στη Διεύθυνση Εξοπλισμών), ο οποίος κυνικά φέρεται ότι υποστηρίζει πως θεωρεί άπιθανο αφού «τα πήρε» ο ίδιος να μη δωροδοκήθηκαν οι από πάνω και οι από κάτω, κάτι που μπορεί να οδηγήσει και σε άλλα πολιτικά πρόσωπα.

Βάσω Παλαιού

ΉΤΑΝ Ο Κ. ΣΗΜΙΤΗΣ Ο ΗΓΕΤΗΣ ΤΗΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ 1999;

• Συνέχεια από σελ. 1

ρασε και ευχάριστο Σαββατοκύριακο-μλώντας του για «εγκληματικές οργανώσεις» κ.λπ., σίγουρα όμως μας έδωσε μια σημαντική εξήγηση που θα μας βγάλει από την περισυλλογή και θα ομορφύνει κάπως αυτά τα δύσκολα Χριστούγεννα που περνάμε. Η εξήγηση λοιπόν είναι μάλλον απλή κι εμείς οι ταπεινοί υπήκοοι θα πρέπει να το πάρουμε απόφαση: «Αν δεν συμφωνούμε ή δεν καταλαβαίνουμε» τον κ. Βενιζέλο, «είμαστε ανόητοι!», όπως τουλάχιστον διακήρυξε ο ίδιος. Τώρα όλα πλέον βγάζουν νόημα. Φαντάζομαι ότι έτσι εξηγείται και η μέχρι στιγμής «απαλλαγή» ή «αθώωση» (ή όπως αλλιώς θέλετε πείτε την) του πρωθυπουργού-swap κ. Σημίτη.

Πώς είναι δυνατόν να αναρωτιόμαστε, οι ανόητοι, γιατί ο κ. Σημίτης δεν έχει καμιά ευθύνη για όσα συνέβησαν -από την εγκληματική συμμορία που κυβερνούσε- επί πρωθυπουργίας του; Και δεν το λέμε εμείς στη «δημοκρατία», τα γεγονότα το επιβεβαιώνουν πολλαπλώς. Περισσότερα από 10 δισ. ευρώ -ναι, καλά το διαβάσετε- ξοδεύτηκαν σε μόλις δύο χρόνια (1999-2001) για αγορές εξοπλισμού. Ήδη έχουν αποκαλυφθεί κάποιες από τις λοβιτούρες -έτσι τις αποκαλούν οι νοικοκυραίοι- των προγραμμάτων αυτών. Και κάθε μέρα που περνάει έρχονται στο φως και νεότερα στοιχεία, καθώς οι «διεκπεραιωτές» των μιζών, μπροστά στην προοπτική να ακούσουν τις κλειδωνιές του Κορδυαλλού να ηχούν για τα καλά, αποφασίζουν να κελαιδήσουν. Μακάρι να το κάνουν ως το τέλος. Οχι γιατί θα αθωωθούν στη συνείδησή μας, αλλά διότι θα βάλουν κι αυτοί ένα χεράκι να ξεβρομίσει η Ελλάδα μας.

Ο κ. Σημίτης, αυτός ο καλός διαχειριστής, όπως τον αποκαλούν τα ΜΜΕ της διαπλοκής, δεν έχει επομένως καμιά ευθύνη; Μην ξεγελεστείτε! Εφημερίδες, κανάλια και πάμπολλοι δημοσιογράφοι -ναι, από αυτούς που ακόμα τολμούν να κάνουν τους εισαγγελείς στα τηλεπαράθυρα- έχουν καλύψει με ένα πέπλο αθωότητας τον γερμανοτραφή πρώην πρωθυπουργό. Λογικό! Ταΐστηκαν, μέχρι σκασιμού, με δάνεια, αναθέσεις δημόσιων έργων και προμηθειών, αργομοθίες. Δεν μπορούν να είναι αγάριστοι. Αφήστε που τα παιδιά του «αρχηγού» ζουν και βασιλεύουν σήμερα στα επιτελεία των οικονομικών υπουργείων. Με την ανοχή; Με τη στήριξη; Με την επιλογή του κ. Σαμαρά; Κανείς δεν έχει καταλάβει...

Αφήστε που οι ωφελιμένοι «επαγγελματίες» της εποχής του εγκλήματος του Χρηματιστηρίου, της εποχής των κρυφών δανεισμών, της εποχής των αδιαφανών προμηθειών, ακόμα ονειρεύονται την επιστροφή του Μεγάλου Αρχηγού της εγκληματικής συμμορίας: του Κωνσταντίνου -όπως του αρέσει να τον αποκαλούν- Σημίτη!

Ι. Ν. Φιλιππάκης