

ΤΑ ΣΕΝΑΡΙ

ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ

Η επιστροφή του «Κινέζου»

Ο ΚΩΣΤΑΣ Σημίτης θα έπρεπε να βρίσκεται στη φυλακή από την επομένη της ντροπής των Ιμίων. Το γεγονός ότι κυκλοφορεί ελεύθερος ανάμεσά μας είναι παράδοξο και προκλητικό. Είναι ο πρώτος επικεφαλής ελληνικού κράτους που διέταξε την εγκατάλειψη εθνικού εδάφους και την υποστολή της σημαίας μας - παρόλο που έχασαν τη ζωή τους στο πεδίο της αναμέτρησης με την Τουρκία τρεις ήρωες Έλληνες αξιωματικοί!

Η ΕΛΛΑΔΑ στα Ιμα υπέστη μια δεινή ηθική, πολιτική και γεωπολιτική ήττα δίχως να ρίξει τουφεκιά, ενώ ο Σημίτης στην αρχή της κρίσης αποφάσισε να κινητοποιήσει το σύνολο του Στόλου μας.

ΕΠΙΣΗΣ, ο γερμανοτραφής πρώην πρωθυπουργός μάς έβα-

Η ΘΕΣΗ ΜΑΣ**Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
ΤΟΥ «ΚΙΝΕΖΟΥ»**

• *συνέχεια από τη σελ. 1*

λε από το παράθυρο στο ευρώ, επινοώντας τα δικά του «ελληνικά στατιστικά» και συνάπτοντας κατάπτυστες συμφωνίες με την Goldman Sachs. Τα αποτελέσματα των στρατηγικών οικονομικών επιλογών του δεν χρειάζεται να τα αναλύσουμε. Τα βιώνουμε όλοι.

Ο ΙΔΙΟΣ άνθρωπος είναι υπόλογος για τις πιο μελανές σελίδες της σύγχρονης Ιστορίας της πατρίδας μας: παράδοση Οτσαλάν στους Τούρκους, αφαίρεση θρησκευματος από ταυτότητες, συμφωνία της Μαδρίτης, Χρηματιστήριο, ολυμπιακά έργα, εξοπλιστικά, σκανδαλώδεις συμβάσεις με εργολάβους κ.ά.

ΠΑΡΑ ταύτα, ο Κώστας Σημίτης, περιφρονώντας τους πολίτες που έχουν μνήμη και γνώση των πρόσφατων εξελίξεων, αντί να κρύβεται, έχει το θράσος να μιλάει και να τοποθετείται δημόσια για ζητήματα που αφορούν το θνήσκον κόμμα του και την Ελλάδα.

Η ΠΡΟΣΦΑΤΗ παρέμβασή του, υπέρ του Βαγγέλη Βενιζέλου και κατά του Γιώργου Παπανδρέου στη διαμάχη για την κυριαρχία σε ό,τι έχει απομείνει από το κόμμα που κατέστρεψε την Ελλάδα, είναι μία από τις πολλές αποδείξεις της ισχύος του εν λόγω πολιτικού. Οι μηχανισμοί που έστησε τα χρόνια της παντοδυναμίας του στο ΠΑΣΟΚ παραμένουν ενεργοί, παρά την εκλογική συρρίκνωση του Κινήματος, το οποίο έριξε το εθνικό σκάφος στα βράχια του Μνημονίου.

Ο ΚΩΣΤΑΣ Σημίτης είναι ο αφανής πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και ο αποφασιστικός ρυθμιστής των μελλοντικών εξελίξεων σε αυτό το κόμμα. Ο Βαγγέλης Βενιζέλος αντλεί «νομομοποίηση» από τον κ. Σημίτη και την ομάδα του, με αποτέλεσμα να εξαρτάται από εκείνον.

ΦΥΣΙΚΑ, για την Ελλάδα δεν θα ήταν διαφορετικά τα πράγματα, αν σε αυτόν τον πολιτικό φορέα κυριαρχούσε ο παραιτηθείς πρόεδρος του Γιώργος Παπανδρέου. Η καταστροφή θα ήταν εξίσου μεγάλη είτε με τον έναν είτε με τον άλλον.

ΕΚΕΙΝΟΙ που ωφελούνται από τις σποραδικές εμφανίσεις του παλιού εφιάλτη είναι οι πολίτες. Η ωφέλειά τους έγκειται στο γεγονός ότι διαλύονται τα νέφη που σχηματίζουν οι αυταπάτες: ότι το ΠΑΣΟΚ... άλλαξε, ότι χαράσσει νέα πορεία, έκανε την αυτοκριτική του και άλλα φληναφήματα.

ΤΟ ΠΑΣΟΚ του Κώστα Σημίτη είναι ακόμα εδώ!