

## ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ

Μ. Δευτέρα, 21 Απριλίου 2003

**Ο Προεδρεύων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Πρωθυπουργός της Ελλάδος Κώστας Σημίτης, λίγο πριν την αναχώρησή του από το Αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος για το Ελσίνκι (16.00), δεύτερο σταθμό του γύρου των κοινοτικών πρωτευουσών, προέβη, στην αίθουσα VIP του διεθνούς αερολιμένα της Αθήνας, στις ακόλουθες δηλώσεις προς τους δημοσιογράφους:**

«Κυρίες και κύριοι,

Μετά την υπογραφή της Πράξης Προσχώρησης των 10 νέων χωρών -μελών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την πρώτη επίσκεψή μου στο πλαίσιο του γύρου των κοινοτικών πρωτευουσών στην Λευκωσία, σήμερα επισκέπτομαι το Ελσίνκι, αύριο τη Στοκχόλμη και μεθαύριο, Μεγάλη Τετάρτη την Κοπεγχάγη.

Σκοπός της επίσκεψης αυτής είναι η αντιμετώπιση με τους Πρωθυπουργούς των αντιστοίχων χωρών των θεμάτων που θα μας απασχολήσουν στη Σύνοδο Κορυφής της Θεσσαλονίκης στις 19 και 20 Ιουνίου, όπως το θέμα της Ευρωπαϊκής Συνέλευσης, της μετανάστευσης, του Ιράκ κ.ά.

Η Ελληνική Προεδρία, μέσα στη δύσκολη παγκόσμια συγκυρία, πέτυχε κατά γενική ομολογία να προωθήσει στόχους, να επουλώσει διχασμούς, να χαράξει προοπτική.

Η Σύνοδος των Αθηνών είχε ιδιαίτερη επιτυχία, λόγω της ένταξης της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το «ακατόρθωτο» για πολλούς έγινε πραγματικότητα με πολλή δουλειά και λεπτούς χειρισμούς. Τίποτα δεν γίνεται μόνο του. Τίποτα δεν χαρίζεται από κανέναν στις Διεθνείς Σχέσεις.

Τι σημαίνει η ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση; Το γνωρίζουν οι Ελληνοκύπριοι, οι Τουρκοκύπριοι, οι Έλληνες. Το γνωρίζουν όλοι, όσοι θέλουν ειρήνη και σταθερότητα στην περιοχή μας.

Το κύρος της χώρας μας, η φωνή της, η αποτελεσματικότητα της πολιτικής μας έχει ενισχυθεί. Υπάρχει μια γενική αναγνώριση για την προσπάθειά μας και αυτό συμβάλλει στο στόχο μας για την ισχυρή Ελλάδα.

Την ίδια στιγμή – κατά σύμπτωση; - εσωτερικά έχει δημιουργηθεί ένα κακό κλίμα με καταγγελίες-κατηγορίες που αφορούν επιχειρηματικά συμφέροντα και εμπλέκουν με τον ένα ή άλλον τρόπο πολιτικά πρόσωπα. Δημιουργούνται εντυπώσεις.

Θέλω να ξεκαθαρίσω τρία (3) πράγματα:

1. Η Κυβέρνηση υπερασπίζεται σε κάθε περίπτωση τη νομιμότητα και τη διαφάνεια. Έχουμε ψηφίσει νόμους. Δείχνουμε με κάθε τρόπο την ευαισθησία μας για να είμαστε αδιάλλακτοι στην αντιμετώπιση της διαφθοράς. Δεν θα καλύψουμε. Δεν θα συμβιβαστούμε.
2. Υποστηρίζουμε παντού και πάντα τη νομιμότητα με τη βοήθεια των Οργάνων της Πολιτείας που προβλέπονται γι' αυτό. Αλλιώς, θα κυλήσουμε στην αυθαιρεσία. Υπάρχει η ανεξάρτητη Δικαιοσύνη, η οποία κρίνει το αξιόποιο, κρίνει τις όποιες καταγγελίες για τον οιονδήποτε. Είμαι σίγουρος ότι θα κάνει το καθήκον της.
3. Τα πολιτικά πρόσωπα – όλα τα πολιτικά πρόσωπα – έχουν την προσωπική τους διαδρομή και ευθύνη. Κρίνονται πολιτικά κάθε μέρα για το ήθος και τη δημόσια συμπεριφορά τους από όλους μας. Αρκεί να διακρίνουμε την ουσία από τις προσπάθειες δημιουργίας εντυπώσεων. Το απαιτεί η εύρυθμη λειτουργία του πολιτικού μας συστήματος.

Η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να προστατεύσει την εύρυθμη λειτουργία και τη σταθερή πορεία της χώρας, τα επιτεύγματά της. Δεν ασχολείται με τις αντιθέσεις συμφερόντων. Την ενδιαφέρει η βελτίωση της ζωής του ελληνικού λαού, η ανοδική πορεία της χώρας με στόχους, αξίες και αρχές.

**Σας ευχαριστώ».**

Μετά την υπογραφή της πράξης Προσχώρησης των 10 νέων χωρών και την πρώτη επίσκεψή μου στα πλαίσια του γύρω των πρωτεουσών στην Λευκωσία, σήμερα επισκέπτομαι το Ελσίνκι και μέχρι την Μεγάλη Τετάρτη την Στοκχόλμη και την Κοπεγχάγη.

Σκοπός της επίσκεψης είναι η συζήτηση με τους πρωθυπουργούς των αντιστοίχων χωρών των θεμάτων που θα μας απασχολήσουν στην Σύνοδο Κορυφής της Θεσσαλονίκης στις 19-20 Ιουνίου. *και τον έθνο, τα μεταναστευτικά, το Ισραήλ και άλλα*

Η Ελληνική Προεδρία μέσα σε μια δύσκολη συγκυρία πέτυχε κατά γενική ομολογία *μέχρι τώρα* να προωθήσει στόχους να επουλώσει διχασμούς, να χαράξει προοπτική. Η Σύνοδος των Αθηνών είχε εξαιρετική επιτυχία, *στην Ένωση* ιδιαίτερα για μας λόγω της Ευρωπαϊκής ένταξης της Κύπρου. Το «ακατόρθωτο» για πολλούς έγινε πραγματικότητα με πολλή δουλειά και λεπτούς χειρισμούς. Τίποτα δεν γίνεται μόνο του. Τίποτα δεν χαρίζεται από κανένα στις Διεθνείς Σχέσεις. Τι σημαίνει η ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το γνωρίζουν όλοι οι πολίτες της Κύπρου και οι ελληνοκύπριοι και οι τουρκοκύπριοι, όπως και οι Έλληνες. Όλοι όσοι θέλουν ειρήνη και σταθερότητα.

Το κύρος της χώρας μας, η φωνή της, η αποτελεσματικότητά της έχει ενισχυθεί – υπάρχει μια γενική αναγνώριση κι' αυτό συμβάλλει στο στόχο μας για την ισχυρή Ελλάδα.

Την ίδια στιγμή – κατά σύμπτωση; - εσωτερικά έχει δημιουργηθεί ένα κακό κλίμα με καταγγελίες-κατηγορίες που αφορούν επιχειρηματικά συμφέροντα και εμπλέκουν με τον ένα ή άλλο τρόπο και πολιτικά πρόσωπα. Δημιουργούνται εντυπώσεις.

Θέλω να ξεκαθαρίσω 3 πράγματα:

1. Η Κυβέρνηση υπερασπίζεται σε κάθε περίπτωση τη νομιμότητα, τη διαφάνεια. Έχουμε ψηφίσει νόμους. Δείχνουμε με κάθε τρόπο την ευαισθησία μας στην πράξη. <sup>για το αδιαμφισβήτητο ότι μετώκοι της διαφάνειας</sup>  
~~κ.δ. η κυβέρνηση διαφάνειας~~ Δεν θα καλύψουμε. Δεν θα συμβιβαστούμε. ~~διαφάνεια και Νομιμότητα~~ <sup>ωστού</sup>
2. Υποστηρίζουμε παντού και πάντα τη νομιμότητα με τη βοήθεια των οργάνων της πολιτείας που προβλέπονται γι' αυτό. <sup>Αλλά θα υπερωλώσουμε που αυθαιρεσία</sup> Υπάρχει η ανεξάρτητη Δικαιοσύνη η οποία κρίνει το αξιόπιστο, <sup>πρέπει</sup> τις όποιες καταγγελίες για οποιονδήποτε. Είμαι σίγουρος ότι θα κάνει το καθήκον της.
3. Τα πολιτικά πρόσωπα – όλα τα πολιτικά πρόσωπα – έχουν την προσωπική τους διαδρομή και ευθύνη ~~και~~ κρίνονται πολιτικά κάθε μέρα για το ήθος και τη δημόσια συμπεριφορά τους. <sup>από όλους μας</sup> Αρκεί να διακρίνουμε την ουσία από τις προσπάθειες δημιουργίας εντυπώσεων. <sup>το απαιτεί η εύρυθμη λειτουργία του πολιτικού μας συστήματος.</sup>

Η Κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να προστατέψει τα επιτεύγματα και την σταθερή πορεία της χώρας. Δεν ασχολείται με τις αντιθέσεις συμφερόντων. Την ενδιαφέρει η βελτίωση της ζωής του ελληνικού λαού, η ανοδική πορεία της χώρας με στόχους, αξίες και αρχές.