

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΟΜΙΛΙΑΣ ΤΟΥ Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

1. Μιλάτε για σύγχυση ιδεολογικής και πολιτικής ταυτότητας της Νέας Δημοκρατίας. Μα, ξεχάσατε ποια ήταν τα συνθήματα και ποιες οι θέσεις σας για την οικονομία, για τις εξωτερικές υποθέσεις, για τον προσανατολισμό της χώρας; Εσείς δεν είστε που λέγατε προεκλογικά ότι το ΠΑΣΟΚ είναι το κόμμα του Χρηματιστηρίου; Εσείς δεν λέγατε ότι το Χρηματιστήριο αντικατοπτρίζει την εικόνα της οικονομίας, ότι "πάει κανόνι" και ψηφίζει ΠΑΣΟΚ; Τώρα που "βαράει κανόνι", τι ψηφίζει και τι αντικατοπτρίζει;

Έγινε η μεγαλύτερη αναδιανομή πλούτου σε βάρος των πολλών. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτά είναι τα έργα των ημερών σας!

Διαψεύσατε όλες τις προεκλογικές σας δεσμεύσεις. Έχετε εγκαταλείψει κάθε ιδεολογική αναφορά. Έχετε ευθύνη για την αβάσταχτη καθημερινότητα των πολιτών. Έχετε υποχρεώσεις απέναντι στους πολίτες, απέναντι σ' όλους τους Έλληνες και -πάνω απ' όλα- στους μη ευνοημένους Έλληνες.

2. Αποκαλύπτει ποια αντιστοιχία υπάρχει ανάμεσα στο λόγια και στα έργα της. Αποκαλύπτει τι έκανε σε σχέση με τις δεσμεύσεις της.

Αμέσως μετά τις εκλογές, στις προγραμματικές δηλώσεις της Κυβέρνησης, ο κ. Σημίτης υπογράμμισε: "Επιδίωξή μας είναι να προσεγγίσουμε το 80% του βιοτικού επιπέδου της Ευρώπης το 2004". Σήμερα ο στόχος εκείνος παραμένει μακριά. Πολύ μακριά. Η εισηγητική έκθεση του προϋπολογισμού που συζητούμε αναφέρει -επί λέξει- ότι το βιοτικό επίπεδο εκτιμάται να προσεγγίσει περίπου το 80% το 2006. Τρεις λέξεις: "εκτιμάται", "περίπου", "το 2006" αντί του 2004. Τρεις λέξεις, όμως, που λένε όλη την αλήθεια για την πολιτική σας.

Πέρσι από το ίδιο αυτό Βήμα, στην ίδια αυτή συζήτηση, ο Πρωθυπουργός έλεγε κατά λέξη: "Ο Προϋπολογισμός του 2000 είναι ο δεύτερος πλεονασματικός Προϋπολογισμός της χώρας..." και συνέχιζε "...αλλά ακούσατε την Αντιπολίτευση. Πιστεύει η Αντιπολίτευση ότι ο ελληνικός λαός δεν έχει κρίση για να καταλάβει την μονότονη πλασματολογία και εικοτολογία".

3. Ανέφερε ο Πρωθυπουργός στις προγραμματικές δηλώσεις της Κυβέρνησης: "Οδηγός της δράσης μας είναι η δέσμευση για 300 χιλιάδες νέες ευκαιρίες απασχόλησης. Άλλες 300 χιλιάδες θέσεις αμειβόμενης κατάρτισης για ανέργους και 300 χιλιάδες θέσεις κατάρτισης και επανακατάρτισης. Σύνολο: 900 χιλιάδες θέσεις."

Μετά από δύομισι χρόνια - και χρησιμοποιώ μόνο τα στοιχεία του Υπουργείου Οικονομίας - η απασχόληση αυξήθηκε κατά δέκα χιλιάδες άτομα και η ανεργία μειώθηκε κατά εκατόν τρεις χιλιάδες άτομα. Και αυτό, κυρίες και κύριοι, είναι τουλάχιστον αντιφατικό. Πώς γίνεται δηλαδή η απασχόληση να αυξάνεται κατά δέκα χιλιάδες άτομα και η ανεργία να μειώνεται δέκα φορές περισσότερο; Έχουμε προφανώς μείωση του εργατικού δυναμικού και βρισκόμαστε μπροστά σε μια απροσδιόριστη έκτασης κρυφή ανεργία.

Τα επίσημα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας - στοιχεία που νομίζω ότι αμφισβητούνται και από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο - πιστοποιούν ότι η χώρα μας, η Ελλάδα βρίσκεται στις πρώτες θέσεις της ανεργίας σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση και πάντως ότι είναι πρώτη σε άνεργους νέους και σε άνεργες γυναίκες. Εκατοντάδες νέοι επιστήμονες, βάζουν τα πτυχία τους στο ράφι, για να βρουν μια κάποια, οποιαδήποτε απασχόληση. Ένας στους τρεις νέους που κυκλοφορούν δίπλα μας είναι άνεργος. Αυτή είναι η πραγματικότητα.

Δημιουργούνται έτσι τεράστια ανθρώπινα προβλήματα, πλήττεται η κοινωνική συνοχή, υπονομεύεται το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης, δημιουργείται κλίμα ανασφάλειας στους πολίτες και σίγουρα τρομάζει η νέα γενιά. Αυτό είναι σήμερα το πιο σοβαρό - μα το πιο σοβαρό - κοινωνικό μας πρόβλημα. Και εμείς αναλαμβάνουμε το μερίδιο της ευθύνης μας. Ξέρουμε το πρόβλημα και προετοιμάζουμε τις λύσεις.

Στις προγραμματικές του δηλώσεις ο κ. Σημίτης υπογράμμισε ότι επιδιώκει αύξηση του ΑΕΠ μέσα στο 2000 κατά τέσσερις μονάδες με ανοδικές τάσεις. Δυστυχώς, οι τάσεις αυτές σήμερα είναι καθοδικές. Οφείλω βεβαίως να πω ότι η αύξηση του ΑΕΠ υπερβαίνει τον κοινοτικό μέσο όρο. Όπως επίσης οφείλει και η Κυβέρνηση να αναγνωρίσει ότι οι σημερινοί ρυθμοί στηρίζονται κατά κύριο λόγο στις μεγάλες κοινοτικές εισροές. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και ακόμη γίνεται φανερό - το υπογραμμίζει άλλωστε και ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος - ότι η πραγματική σύγκλιση χρειάζεται πολλές - πολλές δεκαετίες.

Εγείρονται σοβαρά ερωτήματα για την δυναμική της ανάπτυξης. Πώς εξηγείται για παράδειγμα το γεγονός ότι στα τρία τελευταία χρόνια το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 12,5%, ενώ η απασχόληση μόνο κατά 0,1%;

Πέρσι η Κυβέρνηση παρουσιάζοντας τον τακτικό Προϋπολογισμό, υποστήριξε ότι θα είχε πλεόνασμα 816 εκατ. Ευρώ. Τώρα, ομολογεί ότι θα υπάρξει έλλειμμα 456 εκατ. Ευρώ. Αλλά και αυτό δεν είναι ακριβές, διότι ενώ ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας αναγνωρίζει υπέρβαση των δαπανών 1,2 δισ. Ευρώ, το Γενικό

Λογιστήριο του Κράτους καταγράφει υπέρβαση 2,5 δισ. Ευρώ. Πέρσι στην ίδια συζήτηση η Κυβέρνηση διαβεβαίωνε ότι ο Προϋπολογισμός του 2003 θα έχει πλεόνασμα 2.823 εκατ. Ευρώ. Σήμερα, παρουσιάζει ένα Προϋπολογισμό με έλλειμμα, κατά τις δικές της εκτιμήσεις, θα φτάνει περίπου τα 485 εκατ. Ευρώ.

Αλλά και αυτό, είναι προφανώς πλασματικό, γιατί η Κυβέρνηση, ενώ αναγκάστηκε να ομολογήσει την πλασματικότητα του τρέχοντος προϋπολογισμού, εξακολουθεί να επιστρατεύει τις ίδιες πρακτικές στις εγγραφές του νέου. Όπως ο περσινός προϋπολογισμός έτσι και ο νέος Προϋπολογισμός στηρίζεται σε προβλέψεις και παραδοχές ρυθμού ανάπτυξης, πληθωρισμό, τιμή πετρελαίου και άλλα που δεν είναι ρεαλιστικές.

4. Στις ίδιες εκείνες δηλώσεις του ο Πρωθυπουργός τόνιζε τα εξής: "Επιδιώκουμε τη διαρκή συμπίεση του πληθωρισμού προς το 2%." Ήδη ο πληθωρισμός είναι σχεδόν διπλάσιος του κυβερνητικού στόχου και υπερδιπλάσιος του κοινοτικού μέσου όρου. Ακόμη μεγαλύτερη, όμως, είναι η ακρίβεια στα βασικά ήδη κατανάλωσης, γεγονός που - όλοι το ξέρουμε - πλήττει ακόμη περισσότερο τα ασθενέστερα στρώματα, τα ασθενέστερα νοικοκυριά. Έγκαιρα είχαμε επισημάνει το πρόβλημα. Προτείναμε συγκεκριμένα μέτρα. Η Κυβέρνηση, ως συνήθως, τα απέρριψε.
5. Από τις αρχές του χρόνου το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο άρχισε να προειδοποιεί ότι η Κυβέρνηση κρύβει επιβαρύνσεις κάτω από το χαλί. Η Τράπεζα της Ελλάδας στην ετήσια έκθεσή της αποκάλυψε ότι αντί του πλεονάσματος που πρόβαλε η Κυβέρνηση, υπήρχε έλλειμμα που έφερνε το 4,5% του ΑΕΠ.

Το καλοκαίρι που πέρασε η EUROSTAT, η Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία μετά από σχετικό έλεγχο ανάγκασε την Κυβέρνηση να παραδεχθεί ότι τα πλεονάσματα του προϋπολογισμού ήταν εικονικά και ότι όλα αυτά τα χρόνια το δημόσιο χρέος ήταν κατά επτά με οκτώ μονάδες υψηλότερο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ήλθε κατόπιν και το Ελεγκτικό Συνέδριο, για να καταδείξει άλλη μια απίστευτη αποκάλυψη, μια απίστευτη απόκρυψη συνάμα δαπανών ύψους 1.724 δισ. δραχμών και να επισημάνει καθαρά τη σαθρή βάση του προϋπολογισμού.

Οι αρμόδιοι όμως, αντί να απολογηθούν - και αυτό είναι το εξωφρενικό - κατήγγειλαν, αν είναι δυνατόν, το δικαστήριο για συνταγματική, λέει, εκτροπή και μίλησαν για νεόκοπους και άσχετους.

Πέρα απ' όλα αυτά, διαπιστώνεται ότι τις τελευταίες ημέρες του χρόνου - και αυτό έγινε και πέρσι, έγινε και πρόπερσι - η Κυβέρνηση μεθόδευε πενήνθημερα δάνεια του δημοσίου από τις Τράπεζες με κόστος εκατοντάδες εκατομμύρια μόνο και μόνο για

να υπάρξει χάλκευση των στοιχείων του προϋπολογισμού. Πέρσι, στην ίδια αυτή συζήτηση η Κυβέρνηση υποστήριξε πως το δημόσιο χρέος είναι στο 99,6% του ΑΕΠ και ότι θα το μειώσει στο 97,3%. Φέτος υπόσχεται πως θα εντύνει ακόμα πιο πολύ τις προσπάθειές της και θα το πάει στο 102%.

Ενώ πέρσι μας κατηγορούσε ότι πλασματολογούμε, φέτος αναγκάστηκε να ομολογήσει ότι πλαστογραφούσε. Αναγνώρισε ότι το χρέος της Γενικής Κυβέρνησης βρίσκεται στο 105,3% του ΑΕΠ, πράγμα που σημαίνει ότι αν δεν αφαιρούνταν ένα ποσοστό 6%, 7% που καλύφθηκε από έσοδα των μετοχοποιήσεων, θα βρισκόμασταν ακόμη στο 112% του ΑΕΠ, δηλαδή πιο πάνω από το χρέος του 1996. Και αυτό, παρά την εισπρακτική επιδρομή που εξαπέλυσε όλα αυτά τα χρόνια με περισσότερες από ενενήντα νέες φορολογικές επιβαρύνσεις. Τα επίσημα στοιχεία πιστοποιούν ότι από το 1996 μέχρι σήμερα οι πρωτογενείς δαπάνες αυξήθηκαν κατά 73%. Αποδεικνύουν ότι από το 1993 μέχρι σήμερα το χρέος της Κεντρικής Κυβέρνησης αυξήθηκε κατά 141%.

Το Δεκέμβριο του ίδιου χρόνου, με απόφαση του ίδιου Υφυπουργού, εκχώρησε στην εταιρεία "ΑΡΙΑΔΝΗ" μελλοντικά έσοδα των Κρατικών Λαχείων, συνολικού ύψους 650 εκατομμυρίων ευρώ, και αφού εισέπραξε το ποσό αυτό κατέβαλε ανάλογη προμήθεια.

Τον Οκτώβριο του 2001 εκχώρησε μελλοντικά έσοδα από το Γ' Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης, συνολικού ύψους 2 δισεκατομμυρίων ευρώ, που αφορούν την περίοδο ως τον Ιανουάριο του 2007 στις εταιρείες "ΑΙΟΛΟΣ" και "ΑΤΛΑΣ", με έδρα το Λουξεμβούργο, στις οποίες καταβλήθηκαν προμήθειες συνολικού ύψους 7 δισεκατομμυρίων δραχμών.

Το Δεκέμβριο του 2001 εκχώρησε μελλοντικά έσοδα του δημοσίου από την EURO CONTROL, που αφορούν την περίοδο έως την 31η Μαρτίου του 2019, στην εταιρεία "ΑΙΟΛΟΣ" - με έδρα το Λουξεμβούργο - καταβάλλοντας ανάλογη προμήθεια.

Θέλω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι να καταθέσω στα Πρακτικά τις σχετικές αποφάσεις που περιλαμβάνονται στα αντίστοιχα φύλλα της Εφημερίδας της Κυβέρνησης.

Μόλις πριν από λίγες μέρες, στις 11 Δεκεμβρίου, η Κυβέρνηση προχώρησε σε διακήρυξη για το στιγμιαίο λαχείο, σύμφωνα με την οποία θα προεισπράξει 300 εκατομμύρια ευρώ για μια σύμβαση πενταετούς διάρκειας. Καταθέτω και αυτή την σχετική απόφαση του Υπουργού Οικονομίας.

Πρόκειται, για έναν απίθανο συνδυασμό διαπλοκής και προεισπραξης μελλοντικών εσόδων που μόνο αυτή η Κυβέρνηση μπορούσε να εφεύρει.

Συνεχίζει η Κυβέρνηση την πολιτική της πλασματικής δημοσιονομικής απεικόνισης και της υποθήκευσης της οικονομίας. Και ερωτώ: Με ποιο δικαίωμα δεσμεύετε εθνικούς πόρους για 5, 10 ή ακόμα και για 19 χρόνια, πόρους που αντιστοιχούν στις πέντε επόμενες κυβερνήσεις και ανήκουν στις επόμενες γενιές;

6. Φτιάξατε ένα κράτος που λείπει όταν το χρειάζεται ο πολίτης και πολλές φορές γίνεται η αιτία κινδύνων και για τη ζωή και για την περιουσία του πολίτη. Ένα κράτος γραφειοκρατίας που ταλαιπωρεί τους πολίτες και γίνεται εμπόδιο στην ιδιωτική πρωτοβουλία.

Όλα αυτά συμβαίνουν γιατί αφήσατε να διαμορφωθεί καθεστώς ατιμωρησίας, που αποθρασύνει τους παρανομούντες και αδικεί όλους τους πολίτες! Εμείς φιλοδοξούμε να εφαρμόσουμε μία νέα πολιτική με κεντρικό σημείο και πρώτη προτεραιότητα την επανίδρυση του κράτους.

Σχεδιάζουμε: Πρώτον, την ενίσχυση του ελεγκτικού και στρατηγικού ρόλου της κεντρικής διοίκησης και, ταυτόχρονα, την αναβάθμιση της αυτοδιοίκησης,

Δεύτερον, τον αναπροσδιορισμό των ορίων του δημόσιου τομέα και την αποκέντρωση της κρατικής μηχανής.

Τρίτον, την πάταξη, επιτέλους, της γραφειοκρατίας με εφαρμογή της αρχής "ένα έγγραφο, ένα γραφείο και τέλος".

Τέταρτον, την απαρέγκλιτη τήρηση της αξιοκρατίας και, επιτέλους, την αξιολόγηση όλων σε όλα τα επίπεδα.

7. Στις προγραμματικές δηλώσεις της Κυβέρνησης το 2000 αναφερόταν: "Στόχος μας είναι να αναπτύξουμε -λέει- μια στρατηγική εθνικής ανταγωνιστικότητας σε όλους τους τομείς". Λέει, ή μάλλον έλεγε.

Σήμερα, όπως επισημαίνει το World Economic Forum, η Ελλάδα κατέχει την τελευταία θέση στην ευρωζώνη σε ό,τι αφορά την ανταγωνιστικότητα και μάλιστα με τάση συνεχούς επιδείνωσης. Η ελληνική οικονομία είναι η φτωχότερη στην ευρωζώνη. Η κερδοφορία των επιχειρήσεων υποχωρεί.

Η βιομηχανική παραγωγή βρίσκεται καθηλωμένη κοντά στο μηδέν. Μέσα σε δύο χρόνια, από το 1999 μέχρι το 2001, οι εξαγωγές μας στις αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης μειώθηκαν κατά επτά ποσοστιαίες μονάδες, ενώ οι εισαγωγές αυξάνονται συνεχώς.

Το έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών, όπως σημειώνει η Τράπεζα της Ελλάδας, αυξήθηκε το πρώτο δεκάμηνο του τρέχοντος έτους, του 2002, κατά 10%, ενώ το εμπορικό ισοζύγιο παρουσίασε πρόσθετο άνοιγμα ενός δισεκατομμυρίου ευρώ.

8. Πέρα από όλα αυτά, δημιουργούνται νέα τεράστια χρέη στο πλαίσιο της προετοιμασίας των Ολυμπιακών Αγώνων, χρέη τα οποία, η Κυβέρνηση προσπαθεί να κρύψει και μάλιστα με ένα τρόπο που επιεικώς θα τον ονομάσω ότι συνιστά ασέβεια προς το Κοινοβούλιο.

Και εξηγούμε: Ενώ μόλις πριν από ένα μήνα ο Υφυπουργός Πολιτισμού διαβεβαίωνε τη Βουλή -δικά του είναι τα λόγια αυτά- "Η Κυβέρνηση δεν προτίθεται να αυξήσει τις δανειακές ανάγκες της χώρας για την κάλυψη των Ολυμπιακών Αγώνων", πριν από μία εβδομάδα - δηλαδή στις 13 Δεκεμβρίου του 2002 - η Ευρωπαϊκή Τράπεζα ανακοίνωσε ότι παραχωρεί στην Ελλάδα δάνειο 1,5 δισεκατομμυρίου ευρώ για τις ανάγκες αυτές. Υπενθύμισε μάλιστα ότι είχε ήδη παραχωρήσει και άλλο δάνειο, 100 εκατομμυρίων ευρώ, για την κατασκευή του τραμ.



Να μου δώσετε μία
φωτιστική