

68215 12

ΠΑΣΟΚ

3ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΘΗΝΑ 3-4 ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ 1993

Η ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

A.

Σήμερα είναι ιστορική μέρα για το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα. Μέρα Γιορτής. Αφετηρία. Ανοίγουμε κυριολεκτικά μια νέα εποχή για το Κίνημά μας. Και φιλοδοξούμε αυτή να ταυπιστεί με μία νέα εποχή για την Πατρίδα και το Λαό μας. Ένα νέο ΠΑΣΟΚ με συνείδηση της ιστορικής του διαδρομής, με γνώση και εμπειρία από πολύχρονους αγώνες έχει και τη θέληση και τη δύναμη να ανοίξει ξανά δρόμο στην ελπίδα για την Ελλάδα και τον Ελληνισμό.

Με την ιδρυτική μας Διακήρυξη και την επιλογή της αυτοοργάνωσης, σφραγίσαμε τη Μεταπολίτευση, την εποχή που φεύγει.

Με τη σημερινή μας Διακήρυξη ανοίγουμε το νέο ιστορικό κύκλο, την εποχή του έρχεται.

Το όραμα της νέας Ελλάδας. Οι θεμελιακές μας αξίες. Οι μακρόπνοοι στόχοι. Τα εθνικά, πανδημοκρατικά και κοινωνικά αιτήματα. Όλα όσα ενέπνευσαν την ίδρυση του Πανελληνίου Σοσιαλιστικού Κινήματος και υπαγόρευαν τη Διακήρυξη της 3ης Σεπτεμβρίου, παραμένουν σε μεγάλο βαθμό επίκαιρα.

Η οκταετία 1981-89 έθεσε τα θεμέλια της κοινωνικής αλλαγής. Της δημοκρατικής αναγέννησης του τόπου. Της αναβάθμισης του ρόλου της χώρας. Της κοινωνικής δικαιοσύνης. Της κατοχύρωσης των λαϊκών κατακτήσεων. Της δημιουργίας του κοινωνικού κράτους. Της εθνικής συμφιλίωσης. Απέδειξε τη δυνατότητα υπεράσπισης των εθνικών μας δικαιών. Ανοίξε το δρόμο σε σημαντικές θεσμικές μεταρρυθμίσεις. Η οκταετία της Αλλαγής έφερε την Ελλάδα πολλά βήματα μπροστά.

Σήμερα, όμως, απαιτείται το Μεγάλο Βήμα. Γι αυτό πρέπει να μιλήσουμε, γι αυτό

να δεσμευτούμε και μ'αυτό ν'ανοίξουμε τη νέα εποχή για τον τόπο.

B.

Με πλήρη συναίσθηση της μεγάλης ευθύνης, την επόμενη μέρα των εκλογών, αναλαμβάνουμε ξανά τις τύχες του Έθνους, σε μια ώρα που Ελλάδα και Ελληνισμός έχουν φθάσει στα πρόθυρα εθνικής δοκιμασίας.

Η πατρίδα μας παραπαίει και ταπεινώνεται. Η δημοκρατία μας ανολοκλήρωτη δοκιμάζεται. Η οικονομία μας καθηλωμένη, αποδιαρθρώνεται. Ο εθνικός μας πλούτος εκποιείται. Η κοινωνία μας εμφανίζεται χωρίς όραμα, χωρίς προσανατολισμό και στόχους, χωρίς αξίες.

Η αίσθηση της παρακμής και της ανασφάλειας απλώνεται παντού.

Αυτός ο τόπος όμως, έχει ιστορικό λόγο και βαθιές ρίζες. Είχε και έχει πάντοτε τη δύναμη της επιβίωσης, της ανανέωσης, της δημιουργίας.

Σμίλεψε για χιλιάδες χρόνια μια στέρεη ταυτότητα κι έναν διαχρονικό πολιτισμό. Και όχι μόνο επέζησε αλλά συχνά μεγαλούργησε.

Μπορεί και τώρα να διαδραματίσει το σύγχρονο ιστορικό του ρόλο.

Αυτός ο τόπος έχει δυνατότητες. Απαιτείται όμως ένα αίσθημα ασφάλειας και ανάτασης. Μιά νέα ελπίδα. Μιά νέα ευκαιρία να δείξει τις αρετές του. Αυτό είναι το στοιχείο της τελευταίας δεκαετίας του 20ου αιώνα.

Απαιτείται γι αυτό βαθειά κοινωνική αλλαγή που να έχει την πνοή και τη δυναμική μιας ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ.

Αναγέννηση στις ιδέες, τις αξίες, τους στόχους, τις εθνικές επιλογές στην παραγωγή, την οικονομία, τους θεσμούς. Στις ανηλψεις, τις νοοτροπίες, τις κοινωνικές πρακτικές.

Θεμέλια της Αναγέννησης είναι για μας η Παιδεία και ο Πολιτισμός που μακροπρόθεσμα είναι η πιο παραγωγική επένδυση του Έθνους. Ο πλούτος, η ιδιαιτερότητα και η παγκοσμιότητα της ελληνικής γλώσσας. Ο ουμανιστικός χαρακτήρας της κληρονομιάς μας. Η διάχυτη επίδραση και επιρροή του ελληνικού πνεύματος έξω από τα σύνορά μας. Η ποικιλία και η πολυμορφία των αξιών που συνθέτουν την πολιτιστική μας ταυτότητα. Το πολύτιμο κεφάλαιο της γνώσης που διαθέτουν οι απανταχού Έλληνες. Η νευραλγική γεωφυσική μας θέση αλλά και η ιστορική μας διαδρομή, αποτελούν μοναδικά πλεονεκτήματα για την Ελλάδα και τον Ελληνισμό.

Τον Αγώνα μας εμπνέει και καθοδηγεί οι αξίες του ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΥ. Με υπέρτατη αξία τον Άνθρωπο και συνιστώσες την πολιτική, οικονομική και κοινωνική δημοκρατία. Το κράτος δικαίου και την κοινωνική αλληλεγγύη.

Θέλουμε τον Άνθρωπο ξανά κύριο του εαυτού του και πραγματικό υποκείμενο της ιστορίας.

Θέλουμε την Πολιτική ξανά ζωογόνα και δημιουργική δύναμη με ηθικό κύρος και ανατρεπτική πνοή.

Θέλουμε την Πατρίδα μας ισχυρή, ασφαλή και ευημερούσα να καθορίζει κυρίαρχα τις τύχες της.

Αρνούμαστε να αποδεχτούμε τη βολική θεωρία του τέλους των ιδεολογιών, που εκμηδενίζει τις πολιτικές αποστάσεις, ισοπεδώνει του πολιτικούς και θεοποιεί τον τεχνοκρατισμό και την εξουσιολατρεία.

Αρνούμαστε να αποδεχτούμε την υποταγή των πολιτών σε μια ελάχιστη

κατεστημένη μειοψηφία συμφερόντων που συγκεντρώνει την οικονομική και πολιτική δύναμη στα χέρια της.

Αρνούμαστε να αποδεχτούμε για την πατρίδα μας το ρόλο "της μικράς και εντίμου χώρας", που είναι υποταγμένη στη μοίρα της.

Αρνούμαστε να αποδεχτούμε ξένα προς τις παραδόσεις μας αισθήματα, όπως ο ρατσισμός και η ξενοφοβία, που απειλούν να εμφανιστούν για πρώτη φορά και να αποτελέσουν μαζί με το στείρο και άκρατο εθνικισμό, ανάχωμα στην πρόοδο και την κοινωνική συνοχή.

Μαζί με όλους τους Έλληνες, ξεκινούμε τη μεγάλη αναγεννητική προσπάθεια. Μια προσπάθεια που δεν εξαντλείται σε μια μέρα. Ούτε καν σε μια τετραετία. Δεν έχει το χαρακτήρα μιας απλής κυβερνητικής εναλλαγής. Ούτε μιας καλύτερης διαχείρισης του κόσμου της παρακμής. Ούτε μιας παραταξιακής ανακατάληψης του κράτους. Θέλει να ανοίξει και να σφραγίσει ένα νέο ιστορικό κεφάλαιο για τον τόπο. Είναι το μεγάλο μας χρέος.

Από την Επόμενη Μέρα, όμως, πρέπει να βάλουμε τα γερά θεμέλια και να χαράξουμε ένα δρόμο χωρίς οπισθοχώρηση για την Ελλάδα του 2000.

Μιά σύγχρονη, δημιουργική και προοδευτική Κυβέρνηση αντάξια των προσδοκιών του λαού μας θα απαντήσει, με ολοκληρωμένη εθνική στρατηγική στη σημερινή παρακμή που βιώνει ο τόπος. Με αποκλειστικό γνώμονα τη βαθειά προσήλωση στη Δημοκρατία και τους θεσμούς της, θα συμβάλουμε στην εδραίωση της ειρήνης, και την κατοχύρωση της εθνικής αξιοπρέπειας. Θα εγγυηθούμε την ασφάλεια, την πρόοδο και την ευημερία του Ελληνισμού. Θα προχωρήσουμε αμέσως και με τόλμη στις αλλαγές, τις εκσυγχρονιστικές τομές και τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις που απαιτούν οι καιροί.

Θα κυβερνήσουμε με πλήρη διαφάνεια πράξεων και επιλογών. Με κοινωνικό έλεγχο σε κάθε όψη της διαχείρισης των δημοσίων πραγμάτων. Με σεβασμό στους θεσμούς και την αυτονομία τους. Με ανανέωση προσώπων. Με αποκέντρωση των αποφάσεων σε όλους τους τομείς.

Προσβλέπουμε σε ένα ριζικά διαφορετικό και δημοκρατικό τρόπο διακυβέρνησης. Διακυβέρνησης που να θωρακίζει τη Δημοκρατία και να διασφαλίζει τη λαϊκή συμμετοχή, να διευρύνει την κοινωνική συναίνεση στις μεγάλες επιλογές, να αποκαθιστά το κύρος των θεσμών και την εμπιστοσύνη των πολιτών σ' αυτούς. Διακυβέρνηση που πάνω απ' όλα οφείλει να φέρει τον κόσμο της εργασίας, της παραγωγής, του πνεύματος και της τέχνης, στο κέντρο των αποφάσεων και τις νέες γενιές στο προσκήνιο της Πολιτικής και της Ιστορίας.

Γ.

Όλοι οι Έλληνες πρέπει να σταθούμε μπροστά στη νέα εποχή, χωρίς ψευδαισθήσεις αλλά και χωρίς ηττοπάθεια, με σαφή γνώση των ορίων της Ελλάδας και των δυνατοτήτων του Ελληνισμού.

Παρά τις ελπίδες που συνόδευσαν το τέλος του ψυχρού πολέμου και το πέρασμα στην εποχή της μίας υπερδύναμης, εντεινόμενες γεωπολιτικές, εθνικιστικές, θρησκευτικές και οικονομικές συγκρούσεις δοκιμάζουν ξανά την Ειρήνη. Και είναι δυστύχημα ότι το θέατρο των επιχειρήσεων της νέας τάξης πραγμάτων μεταφέρθηκε από τον Περσικό στη Βαλκανική, όπου ολοένα και περισσότεροι βλέπουν ξεπερασμένο το "στάτους κβο" και οραματίζονται ριζικά διαφορετικούς χάρτες για το άμεσο μέλλον που αγγίζουν και τη χώρα μας.

Η επιμονή μας στην κατοχύρωση της Ειρήνης και στη συνεργασία των λαών καθίσταται σήμερα ακόμη πιο επιτακτική.



Η παγκοσμιοποίηση της Οικονομίας συμβαδίζει με μια ασύλληπτη τεχνολογική εκρηξη, αλλά και με τις αρνητικές συνέπειες που τη συνοδεύουν. Οι προσπάθειες μείωσης του κόστους εργασίας, οι περικοπές στις παροχές του Κράτους Πρόνοιας, η αύξηση της διαρθρωτικής ανεργίας είναι οι δυσβάστακτες συνέπειες που οι συντηρητικές δυνάμεις θέλουν να θεωρούν αναπόφευκτες.

Οι δυνάμεις της προόδου πρέπει να απαντήσουν τώρα και να εντάξουν στη στρατηγική τους την ανάγκη δημιουργίας εθνικών ανταγωνιστικών οικονομιών.

Η πατρίδα μας θα δώσει αυτή τη μάχη ως Ευρωπαϊκή χώρα, που έχει προνομιακή θέση στη Βαλκανική και μπορεί να γίνει το επίκεντρο της Ευρωπαϊκής και Βαλκανικής συνεργασίας.

Μια εθνική οικονομία μπορεί όμως να επιβιώσει και να αναπτυχθεί, στο σημερινό διεθνές και ευρωπαϊκό πλαίσιο, μόνον όταν γνωρίζει και αξιοποιεί με ευελιξία τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα. Μόνον όταν βασίζεται σε κοινωνικά συμφωνημένες λύσεις που κατανέμουν δίκαια τόσο τα βάρη όσο και τις προσδοκίες. Μόνον όταν η αύξηση της παραγωγικότητας αποτελεί συνειδητό στόχο τόσο της πολιτείας όσο και των κοινωνικών εταίρων.

...

Η αλματώδης μεγέθυνση των υπερεθνικών οικονομικών γιγάντων και η συγκεντροποίηση της οικονομικής δύναμης συνυπάρχουν με νέα μεταναστευτικά ρεύματα και μαζική περιθωριοποίηση κοινωνικών δυνάμεων. Οι αλλαγές στο χώρο της παραγωγής και της εργασίας συνυπάρχουν με τεράστια κύματα ανέργων. Η φτώχεια, η πείνα, η εκμετάλλευση, η αλλοτρίωση είναι καθημερινή εικόνα. Οι παγκόσμιες ανισότητες και αντιθέσεις ανάμεσα στον κόσμο της ανάπτυξης και της υπανάπτυξης, ανάμεσα στο κέντρο και την περιφέρεια, ανάμεσα στο Βορρά

και το Νοτο, αναμεσα στα ασπικα κεντρα και την υπαιθρο. ακομη και αναμεσα σε τημηματα των ανεπτυγμενων κοινωνιων, οξυνονται διαρκως.

Την ιδια ωρα, η αλογιστη εκμεταλλευση των παραγωγικων δυναμεων και πορων, η αποθεωση του καταναλωτισμου και η ανελεγκτη χρηση των επιτευγματων της τεχνολογικης επαναστασης, οδηγουν στην υποβαθμιση του περιβαλλοντος και της ποιτητας ζωης, στην εξαντληση των φυσικων αποθεματων και πηγων, στην οικολογικη καταστροφη.

Το αγωνιωδες ερωτημα της επιβιωσης του πλανητη, της ζωης, του ανθρωπινου γενους, γινεται κυριαρχο. Θετει σε δοκιμασια και κριση ολοκληρο το οικοδομημα και τις αξιες της μεταπολεμικης αναπτυξης. Η αναπτυξη για τον Ανθρωπο και το περιβαλλον της ζωης του, η αποκατασταση μιας νεας σχεσης Ανθρωπου και Φυσης, αποτελουν αδηριττη αναγκαιότητα σ' ενα πλανητη που πρεπει να ζησει. Μια αναπτυξη που πρεπει να διαρκεσει.

Το οραμα ενος δικαιότερου κοσμου χωρις οικονομικες ασταθειες και δυσβαστακτα χρεη, χωρις πολιτικες και οικονομικες εξαρτησεις, χωρις αγχος επιβιωσης, ειναι υποθεση των δυναμεων της προοδου.

Δ.

Οπλο μας πρεπει να ειναι η ολοκληρωμενη εθνικη στρατηγικη με σαφεις και σταθερους στοχους, με σχεδιασμο και πρωτοβουλίες, με ιεραρχημενες επιλογες, με μεγαλο χρονικο οριζοντα.

Κυπρος, Μακεδονια, Θρακη, Αιγαίο, δεν αποτελουν απλως γεωγραφικους χωρους. Προσδιοριζουν το χωρο αμυνας, επιβιωσης και αναπτυξης του Ελληνισμου, ως εθνους, ως πολιτισπικης οντοτητας, ως ιστορικης παρουσιας. Γι αυτο απαιτειται ενιαια και συστημαπικη ανημετωπιση των επιμερους ζητηματων και οχι αποσπασματικη και ενδοπικη σταση.

Σε μια εποχή : Που η Βαλκανική γίνεται ξανά το επίκεντρο μεγάλων ανακατατάξεων. Που η Ευρώπη αναζητά τη δική της ταυτότητα προκαλώντας την ίδια της την ιστορία. Που η τουρκική απειλή, με στραμένα πάντοτε τα μάτια στη συρρίκνωση του ελληνισμού, δοκιμάζει τις δυνάμεις της σε όλο τον περιβάλλοντα χώρο μας, Ελλάδα και Ελληνισμός πρέπει να βρουν ένα νέο και σύγχρονο ιστορικό βηματισμό. Δεν αμφισβητούμε τις συμμαχίες μας, οφείλουμε όμως να επιδιώξουμε την αλλαγή του ρόλου και της σχέσης μας μ' αυτές. Και αυτό απαιτεί να επανακαθορίσουμε τη θέση της χώρας, τη γραμμή άμυνας: Δεν παραχωρούμε τίποτα. Δεν διεκδικούμε χώρους. Προστατεύουμε ανυποχώρητα κάθε αναφαίρετο δικαίωμά μας. Είμαστε παράγοντας σταθερότητας, ειρήνης, συνεργασίας και ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή.

Η επανατοποθέτηση του Κυπριακού ως προβλήματος εισβολής, κατοχής και βίαιης αλλαγής του δημογραφικού τοπίου, αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της πολιτικής μας. Με αφετηρία την Πανεθνική Συνδιάσκεψη, σταθερούς στόχους μία ενιαία και ανεξάρτητη Κυπριακή Δημοκρατία και την αποχώρηση των στρατευμάτων κατοχής θα ξεκινήσουμε μια νέα πανεθνική προσπάθεια για μόνιμη, δίκαιη και βιώσιμη λύση. Ταυτόχρονα υποστηρίζουμε σθεναρά την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα.

Απορρίπτουμε οποιαδήποτε λογική συνεκμετάλλευσης, αποστρατικοποίησης και συγκυριαρχίας στο Αιγαίο. Εκκρεμές παραμένει μόνο το νομικό θέμα οριοθέτησης της υφαλοκρηπίδας, σύμφωνα με τους Κανόνες του Διεθνούς Δικαίου.

Θεωρούμε τους μουσουλμάνους της Θράκης ισότιμους Έλληνες πολίτες με πλήρως κατοχυρωμένα όλα τα δικαιώματά τους. Δεν θα επιτρέψουμε όμως την "Κυπροποίηση" της περιοχής.

Οι μεγάλες μας πρωτοβουλίες για διαβαλκανική συνεργασία σε διμερές και πολυμερές επίπεδο θα συνεχιστούν με εντονότερες προσπάθειες. Η ειρηνική επίλυση των διαφορών. Η απεμπλοκή από την παρέμβαση έξωθεν συμφερόντων. Ο σεβασμός των συνόρων. Η αποτροπή του τουρκικού επεκτατισμού. Η προστασία του βορειοηπειρωτικού ελληνισμού και η κατοχύρωση των δικαιωμάτων του, είναι οι βασικές μας κατευθύνσεις. Στο πλαίσιο της Βαλκανικής μας στρατηγικής, θα αντιμετωπίσουμε το ζήτημα των Σκοπίων. Η Ελλάδα δεν πρόκειται να αναγνωρίσει στα βόρεια συνορά της κράτος στο όνομα του οποίου θα υπάρχει η λέξη Μακεδονία ή παραγωγή της.

Άμεσες οργανωτικές προϋποθέσεις μιας δυναμικής εξωτερικής πολιτικής είναι :

- Η καταγραφή, η προστασία, η κινητοποίηση και η οργάνωση του απανταχού Ελληνισμού. Πρώτο μέτρο είναι η ίδρυση του Κοινοβουλίου του Ελληνισμού με πλήρη σεβασμό της οργανωτικής πολυμορφίας και αυτονομίας των απόδημων Ελλήνων.
- Η συγκρότηση οργάνου πολιτικού σχεδιασμού που θα αξιοποιεί όλο το εθνικό, πολιτικό, διπλωματικό, επιστημονικό, πολιτισμικό, δημοσιογραφικό και επιχειρηματικό δυναμικό του Ελληνισμού.
- Η αξιοποίηση της Ορθόδοξης Ταυτότητάς μας ως στοιχείο της εθνικής παράδοσης και του εθνικού πολιτισμού. Η ανάπτυξη ενός μεγάλου τόξου επαφών και συνεργασιών.

Η εθνική άμυνα προϋποθέτει ισχυρές ένοπλες Δυνάμεις και ενισχύεται με την παλλαϊκή άμυνα. Η αποτρεπτική μας ικανότητα συμβάλλει στη διατήρηση της ειρήνης και στη διαφύλαξη της εθνικής ακεραιότητας και ανεξαρτησίας.

Η ευρύτερη θωράκιση του έθνους απαιτεί όμως ισχυροποίηση της οικονομίας και

διεύρυνση των σχέσεων και των πρωτοβουλιών μας σε κάθε κατεύθυνση. Ιστορικές περιφέρειες του ελληνισμού η Θράκη, το Αιγαίο, η Μακεδονία, η Ηπειρος βρίσκουν την δική τους αναντικατάστατη θέση σ' αυτή την προοπτική. Έχουν και Ονομα, και Ιστορία και Πολιτισμό για να διαδραματίσουν κυρίαρχο ρόλο. Η οικονομική, πολιτιστική, δημογραφική θωράκιση της Θράκης και του Αιγαίου και η μετατροπή της Μακεδονίας και της Ηπείρου σε πύλες για την ανάπτυξη νέων οικονομικών δραστηριοτήτων και προνομιακούς χώρους συνεργασίας με την Βαλκανική ενδοχώρα, είναι μέσα στις κορυφαίες επιλογές μας. Ειδικά αναπτυξιακά προγράμματα σε βάθος χρόνου με σαφείς στόχους, ιεραρχήσεις και επάρκεια πόρων αρθρώνονται στις κρίσιμες αυτές περιοχές, με πλήρη συμμετοχή της ιδιωτικής πρωτοβουλίας.

Στην ίδια κατεύθυνση της θωράκισης του Έθνους συμβάλλουν αποφασιστικά η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση και η πολιτιστική αναγέννηση. Επιλογές που απαιτούν μια μεγάλη και μακρόπνοη προσπάθεια εθνικού χαρακτήρα από την Επόμενη Μέρα.

Η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση δεν εξαντλείται στο δημοκρατικό σχολείο. Ο βαθιά δημοκρατικός και συνειδητός πολίτης διαμορφώνεται κυρίως στην παιδευτική διαδικασία, ενώ οι παραγωγικές και αναπτυξιακές ανάγκες του τόπου σε ανθρώπινους πόρους διασφαλίζονται μέσα από την εκπαιδευτική εξειδίκευση.

Η διαρκής εκπαίδευση. Η ταχύρρυθμη κατάρτιση. Η έρευνα και η αναζήτηση. Το σύγχρονο περιεχόμενο σπουδών. Η αξιολόγηση και επιμόρφωση του εκπαιδευτικού κόσμου. Η κατάργηση της αυθεντίας που στηρίζεται στην κλειστή και τελειωμένη γνώση, όταν κάθε λίγα χρόνια διπλασιάζεται η γνώση στον πλανήτη και αλλάζουν καθημερινά τεχνικές και τεχνολογίες. Είναι απαραίτητοι και ουσιαστικοί συντελεστές της μεταρρύθμισης. Μια μεταρρύθμιση με όραμα, πνοή

και εθνική συνεννόηση. Με στρατεύση όλων των πνευματικών και επιστημονικών δυναμεων του εθνους.

Η πολιτιστική αναγέννηση οδηγεί στην αυτοσυνειδηση και ολοκλήρωση της εθνικής μας υπόστασης. Ισχυροποιεί τη διεθνή μας παρουσία. Αποκαθιστά την ιστορική παραχάραξη και διαστρέβλωση που επιχειρείται στις μέρες μας.

Ε.

Ο Ευρωπαϊκός μας δρόμος είναι δεδομένος. Είναι, όμως, μακρὺς και δύσβατος. Οσοι προέβλεψαν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια νομοτέλεια που αναμένει την ιστορική της επιβεβαίωση διαψεύδονται. Η αντίσταση των επι μέρους εθνικών επιδιώξεων και οικονομικών συμφερόντων, η αναβίωση των ευρωπαϊκών εθνικισμών, οι ιστορικές φοβίες και οι παραδοσιακές στρατηγικές, κάτω από την κυριαρχία των συντηρητικών επιλογών, προβάλλουν υψηλά τείχη. Η μεγάλη νομισματική κρίση που διέρχεται η ευρώπη και το διαφαινόμενο τέλος του μηχανισμού των νομισματικών ισοτιμιών καθιστούν το Μάαστριχτ αβέβαιη και ασαφή προοπτική. Σε μια Ευρώπη που τα πάντα αμφισβητούνται και μπορούν να αναθεωρηθούν, μόνο η σύγκλιση των επιπέδων ανάπτυξης και η συνοχή του ενιαίου κοινωνικού χώρου αποτελούν πυξίδα αλλά και προϋπόθεση για την ευρωπαϊκή ένωση. Αυτός είναι ο στόχος των προοδευτικών δυνάμεων. Γι αυτόν θα δώσουμε τη μάχη με όλα τα μέσα και σ' όλους τους χώρους και τους θεσμούς που συμμετέχουμε.

Για μας προέχει η ανασύνταξη και ανόρθωση της χώρας στην πορεία προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν θα υποτάξουμε σε καμιά περίπτωση το στόχο της πραγματικής σύγκλισης των επιπέδων ανάπτυξης και ευημερίας στον αμφίβολο αυτοσκοπό των ονομαστικών στοχων. των στεγνών αριθμών. Η ανάπτυξη γίνεται

για τον πολίτη και τη ζωή του. Γι αυτό απαιτείται πραγματική εθνική αναπτυξιακή στρατηγική που θα κινητοποιήσει όλες τις παραγωγικές, επιστημονικές, πνευματικές και επιχειρηματικές δυνάμεις του ελληνισμού, όλους τους δυνατούς πόρους και τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που διαθέτει η χώρα.

Στο αγωνιώδες ερώτημα αν θα συνεχιστεί η κατασπατάληση πόρων, δυνάμεων, ευκαιριών και δυνατοτήτων ή θα ανοίξει επιτέλους ο δρόμος της ανάπτυξης, εμείς απαντούμε με σαφήνεια. Αναγέννηση του τόπου χωρίς ριζική αναδιάρθρωση του παραγωγικού συστήματος της χώρας είναι αδιανόητη:

Με την αναδιάρθρωση της βιομηχανίας, της μεταποίησης και της αγροτικής παραγωγής. Τη διαμόρφωση ισχυρού, σύγχρονου και ποιοτικά αναβαθμισμένου τομέα υπηρεσιών. Την ενίσχυση των εξαγωγών και τον εκσυγχρονισμό των ευέλικτων μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Την ανάπτυξη εγχώριας τεχνολογικής στρατηγικής και έρευνας προσαρμοσμένης στους αναπτυξιακούς στόχους. Τη στρόφη στον ποιοτικό τουρισμό. Τη δημιουργία αναπτυξιακής υποδομής στις μεταφορές, τις επικοινωνίες, την παραγωγή ενέργειας και τον κοινωνικό εξοπλισμό, ισχυροποιούμε και διευρύνουμε την παραγωγική βάση της εθνικής μας οικονομίας.

Με την εκπαιδευτική, τη διοικητική και τη φορολογική μεταρρύθμιση διασφαλίζουμε την αναβάθμιση των ανθρώπινων πόρων, την διαμόρφωση του κράτους - επιτελείου ανάπτυξης και την δικαιότερη κατανομή των βαρών.

Με την επανασύσταση του Κράτους Πρόνοιας. Την προστασία του πραγματικού εισοδήματος των εργαζομένων. Την προτεραιότητα στην απασχόληση και την

αντιμετώπιση της ανεργίας. Την αναδιανομή του εισοδήματος υπέρ των ασθενέστερων κοινωνικών τάξεων και την ανακατανομή του πλούτου υπέρ των πιο υποβαθμισμένων περιφερειών, διαμορφώνουμε τους όρους και τις προϋποθέσεις της Κοινωνικής Δικαιοσύνης.

Άμεσοι στόχοι μας για τις νέες μορφές κοινωνικής αλληλεγγύης και την ολοκλήρωση ενός σύγχρονου κράτους πρόνοιας είναι:

- Ένα εθνικό σχέδιο για την καταπολέμηση της ανεργίας και ιδίως της ανεργίας των νέων και των γυναικών. Ένα εθνικό σχέδιο για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, τη διαρκή επαγγελματική εκπαίδευση και επανεκπαίδευση. Για την ασφάλεια και τη σταθερότητα στις εργασιακές σχέσεις με παράλληλη προώθηση όλων των καινοτομιών και όλων των θεσμών που είναι αναγκαίοι.

Η ανασυγκρότηση του ασφαλιστικού συστήματος με βασικούς άξονες τη διαχειριστική εκλογίκευση των ασφαλιστικών ταμείων, την πλήρη αξιοποίηση της περιουσίας τους, την απογραφειοκρατικοποίηση της λειτουργίας τους. Μόνον έτσι μπορεί να υπάρξει σταθερότητα στις ασφαλιστικές σχέσεις και μακροπρόθεσμη προστασία των δικαιωμάτων και των προσδοκιών των ασφαλισμένων.

Η νέα άνθηση του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Αποκαθίσταται το νήμα που κόπηκε το 1989 και υιοθετούνται οι βελτιώσεις που αποδείχθηκαν αναγκαίες μέσα από τη καθημερινή λειτουργία των νοσοκομείων και των Κέντρων Υγείας.

Η εγκαθίδρυση ενός δικτύου πρόνοιας και ανθρωπίνης αξιοπρέπειας για όλους τους συνανθρώπους μας που έχουν κάποια ειδική ανάγκη. Η θεσμοθέτηση της περιβαλλοντικής αλληλεγγύης.

Της αλληλεγγύης του ανθρώπου προς την ίδια τη φύση και της αλληλεγγύης των

ανθρώπων μεταξύ τους για την προστασία του περιβάλλοντος. Με ιδιαίτερη μερίμνα για το δασικό περιβάλλον που καταστρέφεται με επικίνδυνους ρυθμούς.

Με τη συνεργασία του Δημοσίου, του Ιδιωτικού και του Κοινωνικού Τομέα, αποκεντρώνουμε τις αναπτυξιακές επιλογές, διαμορφώνουμε σταθερούς κανόνες ενισχύουμε αποφασιστικά τις παραγωγικές επενδύσεις. Ένα νέο αναπτυξιακό πλαίσιο παρέχει κίνητρα που αρθρώνονται σε εθνική, περιφερειακή και τοπική βάση.

Απορρίπτουμε τη δογματική εκποίηση της δημόσιας περιουσίας που επιχειρείται στα πλαίσια της λεγόμενης "αποκρατικοποίησης" που στην καλύτερη περίπτωση αποτελεί απόπειρα βίαιης ανακατανομής του πλούτου και χαριστικού πλουτισμού. Θέση μας είναι ότι βασικές λειτουργίες στους τομείς της εθνικής άμυνας και ασφάλειας, οι υπηρεσίες του κοινωνικού κράτους στην υγεία, την ασφάλιση, την εκπαίδευση, οι επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, καθώς και αυστηρά επιλεγμένες επιχειρήσεις σε τομείς στρατηγικής σημασίας, παραμένουν στον έλεγχο ενός εκσυγχρονισμένου δημόσιου τομέα.

Η οικονομική μας πολιτική ασφαλώς περιλαμβάνει την καταπολέμηση του πληθωρισμού, τη μείωση των ελλείμματος, τη διασφάλιση της οικονομικής σταθερότητας. Όμως, μόνο στα πλαίσια της αναπτυξιακής πορείας και με δίκαιο επιμερισμό του κόστους είναι δυνατό να επιτευχθούν οι στόχοι της. Η κοινωνική σκληρότητα, η μαζική έξοδος στην ανεργία, η έλλειψη κρατικής μέριμνας, η ύφεση και η στασιμότητα ποτέ δεν συνδέθηκαν με πορεία προς τα εμπρός. Σήμερα που ακόμη και συντηρητικές δυνάμεις στην Αμερική και την Ευρώπη αναζητούν ένα

αλλο δρομο για την ανάπτυξη, την ευημερία και το κοινωνικό κρατος, ο εγγχώριος νεοφιλελευθερισμός είναι οριστικά χρεοκοπημενος.

Με βάση το νέο αυτό παραγωγικό σχέδιο προχωρούμε στην ανακατανομή και την αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων και ταυτόχρονα καταβάλλουμε συστηματική προσπάθεια για τη διεύρυνση τους.

Προχωρούμε στην αναμόρφωση του Προγράμματος του 2ου Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης. Διακδικούμε σημαντική αύξηση των αναπτυξιακών πόρων από τα Κοινοτικά Ταμεία στην προοπτική της σύγκλισης των επιπέδων ανάπτυξης και του ενιαίου κοινωνικού χώρου.

Αξιοποιούμε τα πολυάριθμα ειδικά κοινοτικά προγράμματα στα οποία η χώρα μας συμμετέχει αποσπασματικά ή απουσιάζει παντελώς.

Παίρνουμε τα απαραίτητα μέτρα για τον τουρισμό, τη ναυτιλία και τον απόδημο Ελληνισμό, ώστε να αυξηθούν αποφασιστικά οι λεγόμενοι άδηλοι πόροι και να προσανατολιστούν σε παραγωγικές επενδύσεις.

Ταυτόχρονα ανακατανέμουμε τους εθνικούς πόρους υπέρ των περιφερειών της χώρας και ιδιαίτερα του κρίσιμου παραμεθόριου τόξου και των πιο υποβαθμισμένων περιοχών.

Προχωρούμε σε αποκέντρωση πόρων στις περιφέρειες και την τοπική αυτοδιοίκηση.

Αυξάνουμε σταδιακά αλλά σημαντικά τη συμμετοχή των επενδύσεων στο ΑΕΠ. Αλλαζουμε σταδιακά τη σχέση άμεσων και έμμεσων φόρων υπέρ των πρώτων, ενώ προχωρούμε στη διεύρυνση της φορολογικής βάσης και την παταξη της

φοροδιαφυγής.

Πεποίθηση μας είναι ότι υπάρχουν οι πόροι και οι δυνατότητες.

Στόχος μας είναι καμιά δυνατότητα, κανένας πόρος, καμιά ευκαιρία, να μη πάει χαμένη για τη χώρα.

...

- Η θεσμοθέτηση του κοινωνικού διαλόγου είναι η πρώτη προϋπόθεση για την επίτευξη μιας μεσοπρόθεσμης εθνικής κοινωνικής συμφωνίας. Το κράτος μπορεί να λειτουργήσει ως στρατηγείο ανάπτυξης μόνο όταν διασφαλίζει τον διαρκή διάλογο ανάμεσα σ'όλες τις κοινωνικές ομάδες τόσο σε εθνικό όσο και σε περιφερειακό, τοπικό και κλαδικό επίπεδο. Η εισοδηματική πολιτική, οι νέες θέσεις εργασίας, η παραγωγικότητα της εργασίας και του κεφαλαίου, ο ρυθμός αύξησης των επενδύσεων, τα κριτήρια προσδιορισμού της φορολογητέας ύλης και οι συντελεστές της φορολογίας, η κατανομή των πόρων, η άρση τοπικών ή άλλων αντιθέσεων είναι βασικά αντικείμενα αυτού του κοινωνικού συμβολαίου. Ένα κοινωνικό συμβόλαιο που δεν υποκαθιστά την κοινοβουλευτική πλειοψηφία και την υπεύθυνη κυβέρνηση, αλλά επιδιώκει την ευρύτερη συναίνεση και υποδηλώνει μια νέα νοοτροπία για την ίδια τη λειτουργία της κοινωνίας και του κράτους.

- Η διάρκεια και η σταθερότητα των μέτρων και της, διοικητικής πρακτικής γύρω από όλο το φάσμα τη φορολογικής, αναπτυξιακής, εισοδηματικής και χρηματοπιστωτικής πολιτικής. Η θέσπιση καθαρών και σταθερών κανόνων του παιχνιδιού. Η αρχή της εμπιστοσύνης ανάμεσα στο κράτος και το άτομο, είναι βασικές προϋποθέσεις οικονομικής ανάπτυξης.

- Η απελευθέρωση του τραπεζικού και γενικότερα του χρηματοπιστωτικού

συστηματος από τους ολιγοπωλιακούς εκβιασμούς που επηρεάζουν δυσμενώς τα επιτόκια, τη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων, την κοινωνική πολιτική, αλλά και την ίδια την εξέλιξη του δημόσιου χρέους και του δημοσιονομικού ελλείμματος.

- Μόνο στο πλαίσιο αυτό μπορούν να τεθούν σε εφαρμογή ευέλικτες κλαδικές πολιτικές στο βιομηχανικό, τον αγροτικό και τον τουριστικό τομέα που να αξιοποιούν όλα τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της ελληνικής οικονομίας, όπως το μέγεθος των επιχειρήσεων και τη γεωγραφική θέση της χώρας.

-Μόνο στο πλαίσιο αυτό μπορεί να τεθεί σε εφαρμογή ένας συνδυασμός φορολογικής, νομισματικής και εισοδηματικής πολιτικής που να κινήσει τη μηχανή της ελληνικής οικονομίας και να πετύχει τους αναγκαίους ρυθμούς ανάπτυξης του ΑΕΠ.

- Μόνο στο πλαίσιο αυτό μπορούν να επιτευχθούν οι μακροοικονομικές ισορροπίες, να αντιμετωπισθεί ο πληθωρισμός, το δημόσιο χρέος και το δημοσιονομικό έλλειμμα.

ΣΤ.

Καμιά εθνική στρατηγική, καμιά παραγωγική ανασυγκρότηση δεν είναι εφικτή χωρίς Αποκέντρωση και Δημοκρατία.

Η Αποκεντρωμένη Δημοκρατική Πολιτεία, δεν αποτελεί για μας μόνο όραμα και στρατηγική επιδίωξη αλλά και αφετηρία για την ανασύνταξη και ανόρθωση του τόπου. Κορυφαίες επιλογές και δεσμεύσεις, που συνιστούν μια πραγματική Αλλαγή στην Αλλαγή, θα ανοίξουν από την Επόμενη Μέρα το δρόμο για την ολοκλήρωση της.

Δεσμευόμαστε να αποκαταστήσουμε αμέσως και με συγκεκριμένες πράξεις τις αξίες του θεσμούς και τις λειτουργίες της Κοινοβουλευτικής Δημοκρατίας.

Η Προεδρευομένη Κοινοβουλευτική Δημοκρατία είναι οριστική κατακτηση του λαού. Ο απόλυτος σεβασμός του Συντάγματος υπαγορεύει την πλήρη αξιοποίηση των δυνατοτήτων που παρέχει, πάντοτε με γνώμονα την κατοχύρωση της λαϊκής κυριαρχίας και τη διασφάλιση των ατομικών δικαιωμάτων και ελευθεριών. Συνταγματική αναθεώρηση μόνο προς αυτή την κατεύθυνση μπορεί να νοηθεί.

Άμεσοι στόχοι μας για τη θεσμική ολοκλήρωση και την αναβάθμιση της Δημοκρατίας και του Κράτους Δικαίου είναι:

-Μια Βουλή όλων των Βουλευτών που να λειτουργεί ως κέντρο πολιτικού διαλόγου και πολιτικών αποφάσεων. Μια Βουλή με αναβαθμισμένο το ρόλο της στο επίπεδο της Ολομέλειας, των Τμημάτων και των Επιτροπών. Μια Βουλή με πλήρη ραδιοτηλεοπτική δημοσιότητα. Μια Βουλή με ουσιαστική νομοθετική πρωτοβουλία.

- Μια Κυβέρνηση που λειτουργεί συλλογικά αλλά και ενιαία.

- Μια Δικαιοσύνη που να λειτουργεί ως προστάτης των συνταγματικών δικαιωμάτων όλων των πολιτών. Μια Δικαιοσύνη που δίνει ουσιαστικό περιεχόμενο στις εγγυήσεις της προσωπικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας με τις οποίες περιβάλλονται οι λειτουργοί της. Μια Δικαιοσύνη χωρίς εσωτερικές και άλλες εξαρτήσεις. Μια Δικαιοσύνη που δεν λειτουργεί ως απειλή αλλά ως εγγύηση για τον πολίτη.

- Μια Τοπική Αυτοδιοίκηση ισχυρή, με πόρους και αρμοδιότητες, που προσφέρει στον πολίτη δυνατότητες δημοκρατικής συμμετοχής και καλύτερη ποιότητα υπηρεσιών. Μια Τοπική Αυτοδιοίκηση διαρθρωμένη σε πρώτο και δεύτερο βαθμό με συγκρότηση της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης και εκλογές των οργάνων της.

- Ένα κράτος αποκεντρωμένο με την περιφέρεια κέντρο διοικητικών αποφάσεων, μοχλό ανάπτυξης, αλλά και θεσμό δημοκρατικής συμμετοχής των πολιτών στο επίπεδο των Περιφερειακών Συμβουλίων.

Μια -κρατική και μη κρατική- ραδιοτηλεόραση πλουραλιστική, ανοικτή, έτοιμη να

ενθαρρύνει όλες τις δημιουργικές δυνατότητες. Με τεχνική και αισθητική ποιότητα που να προσφέρει ψυχαγωγία, επιμόρφωση και ενημέρωση με πλήρη σεβασμό της πολυφωνίας.

Μια Δημόσια Διοίκηση με υψηλό βαθμό ανεξαρτησίας. Με πάγιες και διαφανείς διαδικασίες για την πρόσληψη των στελεχών της μέσα από πανελλήνιο διαγωνισμό υπό την εγγύηση μιας ανεξάρτητης διοικητικής αρχής όπως το ΑΣΔΥ.

Μια Δημόσια Διοίκηση ευέλικτη, αντιγραφειοκρατική που να σέβεται και να εξυπηρετεί το πολίτη.

Δεσμευόμαστε να προχωρήσουμε αμέσως και με ταχύτατους ρυθμούς στην περιφερειακή ανασυγκρότηση της χώρας.

Με βάση το τρίπτυχο Αποκέντρωση-Δημοκρατικός Προγραμματισμός-Τοπική Αυτοδιοίκηση θα ανατρέψουμε το σημερινό γραφειοκρατικό, συγκεντρωτικό και σπάταλο αναπτυξιακό πρότυπο. Το αθηνοκεντρικό μοντέλλο θα δώσει τη θέση του σε Περιφέρειες ζωντανές και αναπτυσσόμενες στη βάση του εθνικού σχεδιασμού:

Ένα νέο εθνικό χωροταξικό και πολεοδομικό σχέδιο με πολλούς την Ανθρώπινη Πόλη στις αστικές περιοχές και την Ανοιχτή Πόλη στην υπαίθρο χώρα, οδηγεί σε ολοκληρωμένες και αυτοδιοικούμενες αναπτυξιακές, παραγωγικές και πολιτισμικές οντότητες, με συνοχή, διάρκεια και προοπτική. Στη βάση αυτού του σχεδιασμού βρίσκεται το Εθνικό Κτηματολόγιο που θα αντιμετωπίσει οριστικά τα προβλήματα αυθαίρετης δόμησης, χωροθέτησης ζωνών και χρήσεων γης.

Το Κίνημα μας, βρίσκεται σήμερα μπροστά στη μεγάλη ιστορική πρόκληση. Η θα αναγεννηθεί το ίδιο ταυτόχρονα με την πορεία αναγέννησης της Ελλάδας και του Ελληνισμού για να εκφράσει αυθεντικά τις ώριμες και σύγχρονες ανάγκες του τόπου και των λαϊκών δυνάμεων ή θα μετατραπεί σε παραδοσιακό πολιτικό σχηματισμό χωρίς προοπτική.

Γνωρίζουμε και αναγνωρίζουμε την ευρύτερη κρίση που διέρχεται η πολιτική και οι θεσμοί αντιπροσωπείας που σήμερα δοκιμάζονται.

Γνωρίζουμε και αναγνωρίζουμε το αδιέξοδο των παραδοσιακών σχηματισμών, όχι μόνο στη χώρα μας αλλά και διεθνώς.

Γνωρίζουμε και αναγνωρίζουμε ότι οι μηχανιστικές πρωτοπορίες, οι ιστορικοί δογματισμοί, η μονολιθικότητα της ιδέας ή της άποψης, η κομματική αυθεντία, το κόμμα-κράτος ή το κόμμα-μεσολαβητής, ανήκουν οριστικά στο παρελθόν.

Γνωρίζουμε και αναγνωρίζουμε ότι ο λαός προσβλέπει σε μας. Ακόμη και όσοι δεν ανήκουν στις γραμμές μας αναγνωρίζουν ότι η τύχη και η προοπτική μας συνδέεται αποφασιστικά με τις τύχες του έθνους.

Πολλοί πίστεψαν ότι θα αποτελούσαμε οριστικό παρελθόν. Ιδιαίτερα όσοι το καλοκαίρι του 1989 μεθόδευσαν την ηθική σπίλωση, επιδίωξαν την πολιτική κατάρρευση και σχεδίασαν τη λεηλασία της μεγάλης δημοκρατικής παράταξης.

Η Ιστορία δεν τους έκανε το χατήρι. Ο Λαός απάντησε με το αποφασιστικό του ΟΧΙ.

Και σήμερα, μετά την ηθική και πολιτική δικαίωση, είμαστε έτοιμοι ξανά να δώσουμε τη μάχη για τη σωτηρία της πατρίδας και την πρόοδο του λαού μας.

Η αναγέννηση του ΠΑΣΟΚ συνδέεται αρρηκτα με την ανανέωση της πολιτικής

όχι μόνο σε ιδέες, θέσεις, προγράμματα και επιλογές αλλά κυρίως σε λειτουργίες, νοοτροπίες και πρακτικές.

Θέλουμε να προβάλουμε ένα διαφορετικό πρόσωπο της πολιτικής. Να προτείνουμε ένα νέο τύπο πολιτικής οργάνωσης ανταξιο των προσδοκιών του λαού μας.

Θέλουμε η Κυβέρνηση μας να εκφράζει κάθε στιγμή τα συμφέροντα του Έθνους και του Λαού. Απερίσπαστη στη λειτουργία της από οποιεσδήποτε παρεμβάσεις.

Θέλουμε η Οργάνωση μας να διατηρεί μια νέα σχέση με τις κοινωνικές δυνάμεις και τους αντιπροσωπευτικούς θεσμούς. Σχέσεις αυτονομίας, ισοτιμίας και συμπόρευσης και όχι υποκατάστασης, κομματισμού και παραταξιοποίησης.

Θέλουμε μια σχεδιασμένη, μακροπρόθεσμη πολιτική στελεχών, που να στηρίζουν στην πράξη τις θεσμικές αλλαγές.

Στο στόχαστρο μας βρίσκονται όσα στοιχεία της δομής και λειτουργίας μας που εμποδίζουν την ανοιχτή σχέση με την κοινωνία, που εμποδίζουν τη δημιουργική συμμετοχή και τη γόνιμη έκφραση στο Κίνημά μας.

Στο στόχαστρό μας βρίσκονται η αδράνεια, ο εφησυχασμός και οι ιδιοτελείς πρακτικές.

Η.

Απευθυνόμαστε σήμερα σε κάθε Έλληνα πολίτη ανεξάρτητα από κομματική ένταξη. Απευθυνόμαστε ιδιαίτερα στην ελληνική νεολαία. Στους νέους και τις νέες που θέλουν να ζήσουν τη ζωή ως δημιουργοί και όχι ως θεατές. Τους θέλουμε όλους και μπορούν να είναι όλοι συμμετοχοί στη μεγάλη αναγεννητική προσπάθεια.

Η στρατηγική μας δείχνει ένα ριζικά διαφορετικό δρόμο από αυτόν της

σημερινής παρακμής.

Οι δεσμεύσεις μας, τα βήματα και οι επιλογές μας, δείχνουν σε κάθε πολίτη τι θα αλλάξει στη ζωή του από την επόμενη κιόλας μέρα των εκλογών.

Το Κίνημα μας, με βαθειές ρίζες στις λαϊκές δυνάμεις, με σύγχρονη φυσιογνωμία, με αυθεντική δυνατότητα ανανέωσης και μετεξέλιξης, είναι ξανά το μεγάλο πλειοψηφικό ρεύμα στη χώρα μας και ελπίδα για το λαό μας.

Καλούμε κάθε πολίτη, κάθε δημοκράτη, κάθε πατριώτη, κάθε προοδευτικό άνθρωπο να συστρατευτεί μαζί μας στο μεγάλο αγώνα.

Και είμαστε βέβαιοι ότι θα νικήσουμε.

Για την Αναγέννηση της Ελλάδας.

Για την Αναγέννηση του Ελληνισμού.