

Ο ΑΝΔΡΕΑΣ  
ΣΤΟ ΕΘΝΟΣ



ΜΙΑ ΙΣΛΑΜΙΚΗ ΛΑΒΙΔΑ ΠΕΡΙΣΦΙΓΓΕΙ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΟΡΜΟ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ 1.200 ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΩΝ

# «Κινδυνεύουν τα εθνικά μας δίκαια»

**Α**ΥΤΗ είναι η πρώτη συνέντευξη που παραχωρεί ο κ. Α. Παπανδρέου στο «Εθνος», από την επανέκδοση της εφημερίδας αυτής στις 14 Σεπτεμβρίου του 1981.

Και θα ήταν χωρίς ιδιαίτερη πολιτική σημασία το γεγονός αυτό, αν, στο μεταξύ, δεν είχαν μεσολαβήσει υπερβολές που έριξαν βαριά τη σκιά τους στις άριστες σχέσεις του «Εθνους» με τον κόσμο του ΠΑΣΟΚ.

Ηταν, δυστυχώς, και η βαριά αυτή σκιά ένα από τα τιμήματα με τα οποία πλήρωσε ολόκληρος ο δημοκρατικός κόσμος και ο Τύπος του το φαινόμενο και το σκάνδαλο Κοσκωτά.

Η συνέντευξη αυτή αποτελεί την πολιτική και δημοσιογραφική υπέρβαση της σκιάς αυτής και αυτής της διαφοράς. Για λόγους καθαρά πρακτικούς η συνέντευξη, η οποία υπήρξε μία χωρίς ατζέντα τετράωρη (και πλέον) συζήτηση, χωρίστηκε σε 4 μέρη και δημοσιεύεται σε 4 συνέχειες.

- ΣΤΟ Α' ΜΕΡΟΣ που δημοσιεύτηκε στο «Εθνος της Κυριακής», ο Α. Παπανδρέου ασχολήθηκε με το πολιτικό σκηνικό.
- ΣΤΟ Β' ΜΕΡΟΣ που δημοσιεύθηκε χτες ο Α. Παπανδρέου ανέλυσε την οικονομική συγκυρία και την κοινωνική συνοχή.
- ΣΤΟ σημερινό δημοσίευμα αναφέρεται στους κινδύνους που απειλούν τα εθνικά δίκαια. Και
- ΣΤΟ Δ' ΜΕΡΟΣ κρίνει τα επιτεύγματα και τα λάθη της οκταετίας του και προτείνει νέες πολιτικές.

## ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

ΣΤΟΝ  
ΧΡΗΣΤΟ  
ΘΕΟΧΑΡΑΤΟ



Κύπρος. Περιμένοντας για χρόνια τον αγνοούμενο πατέρα, γιο, αδελφό. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επισημάνει τον κίνδυνο δημιουργίας ενός, δύο, πολλών «Κυπριακών».

**Η** ΕΛΛΗΝΙΚΗ Κυβέρνηση έδωσε τα πάντα στους Δυτικούς «συμμάχους», κατά τον πόλεμο του Περσικού (Βάσεις, αεροδρόμια, εναέριο χώρο, διευκολύνσεις κ.λπ.) και δεν πήρε τίποτα.

Αντίθετα, η Τουρκία έδωσε ελάχιστα και πήρε τα πάντα.

Εμφανής πρόθεση των Δυτικών είναι να «λύσουν» το Κυπριακό, σύμφωνα με τις επιθυμίες της Αγκυρας, διότι, πια, η Τουρκία δεν είναι μόνο ο νέος τοποτηρητής των ΗΠΑ στην περιοχή, αλλά και το «χαιδεμέ-

νο παιδί» των Κοινοτικών.

Αν το Κυπριακό «λυθεί» με τη «διζωνική» που προτείνει η Αγκυρα, τότε ένα νέο Κυπριακό θα δημιουργηθεί στη Θράκη και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, ένα νέο Κυπριακό θα γεννηθεί στη Δυτική Μακεδονία, ένα νέο Κυπριακό θα ξεφυτρώσει και στην Ηπειρο.

Ηδη, μια ισλαμική λαβίδα που κατευθύνεται από την Αγκυρα, διατρέχει τη νότια Βουλγαρία, περνάει από τους μουσουλμανικούς πληθυσμούς των Σκοπίων, και καταλήγει στα Τίρανα — περισφιγγοντας κατά μήκος 1.200 χιλιομέτρων τον ελληνικό κορμό.

Και όλα αυτά, τη στιγμή που η ισορροπία στο Αιγαίο έχει ανατραπεί υπέρ της Τουρκίας, τη στιγμή που η Ελλάδα χάνει έδαφος στην Κοινότητα, τη στιγμή που η οικονομική κατάσταση δεν μας επιτρέπει γρήγορη οπλική εξισορρόπηση και τη στιγμή που οι θύελλες της αποσταθεροποίησης απειλούν τα Βαλκάνια.

Πράγματι, η προοπτική της δεκαετίας του '90 προκαλεί δέος...

Ο αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης κ. Α. Παπανδρέου — ο πρωθυπουργός της οχταετίας 1981-'89 — κρίνει την κατάσταση και την πορεία των εθνικών θεμάτων.

— Να ζητήσουμε και για τα εθνικά θέματα, κ. πρόεδρε, ένα μίτο:

— Νομίζω ότι το καλύτερο νήμα είναι ο πρόσφατος πόλεμος στον Κόλπο και η στάση μας σ' αυτόν.

— Μπορεί να γίνει μίτος η συμμετοχή μας με το «Λήμνος»;

— Δεν πρόκειται μόνο για το «Λήμνος». Δώσαμε τα πάντα. Και την Κρήτη με τις Βάσεις, που έχει μεταβληθεί σε φρούριο. Και τα αεροδρόμια μας.

Και τον εναέριο χώρο μας για διελεύσεις αεροσκαφών. Και τα λιμάνια μας. Και για τον ανεφοδιασμό των συμμαχικών αεροπλάνων φροντίσαμε. Και τις τηλεπικοινωνίες τους ενισχύσαμε.

Αντίθετα, η Τουρκία αρκέστηκε σε δυο μόνο ενέργειες. «Εκοψε» τον αγωγό πετρελαίου του Ιράκ, που περνάει από το έ-

Ο ΑΝΔΡΕΑΣ  
ΣΤΟ ΕΘΝΟΣ



ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ, ΟΙ

# «ΗΠΑ κι Ευρώπη χα

• Η σημερινή Κυβέρνηση εγκατέλειψε την πολιτική σύγκλιση των οικονομιών στην Κοινότητα

«Μόνο με την αποχώρησή μου από την διάσκεψη του Συμβουλίου της Ευρώπης δέχθηκαν τα Μεσογειακά προγράμματα»



• Στον Περσικό σύρθηκε η χώρα μας πέρα από τα όρια ευθύνης του ΝΑΤΟ χωρίς καν να διαμαρτυρηθεί



«Η Τουρκία μόνο μία πολιτική υπολογίζει, εκείνη της άτεγκτης προστασίας της Εθνικής μας ακεραιότητας και των δικαιωμάτων μας»

• Οι σχέσεις έγιναν πάλι ετεροβαρείς υπέρ των ΗΠΑ, τους επιτρέπουν να κάνουν φρούριό τους την Κρήτη...

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΣΕΛ. 19

δαφός της και διέθεσε ένα μόνο αεροδρόμιό της (του Ισιφλίκ) για ορμητήριο των συμμαχικών βομβαρδιστικών. Και, όμως, την τουρκική συμβολή εξαίρουν οι Δυτικοί...

— Μήπως δεν είναι έτσι, κ. πρόεδρε; Μήπως υπερβάλλει τα πράγματα η τουρκική προπαγάνδα; Εσκυψε στα χαρτιά του ο κ. Παπανδρέου και μουρμούρισε:

— Έχω μπροστά μου το «Φόρειν Ρίπορτ» που, υποθέτω, το γνωρίζετε...

— Πολύ καλά. Το «Εθνος» είχε εμπλακεί μαζί του σε δικές, — δηλαδή, όχι μαζί του, αλλά με τον «Εκονομιστ» που το εκδίδει — επειδή είχε γράψει ψευδώς ότι το χρηματοδοτούν οι Σοβιετικοί...

— Α, ναι. Το θυμάμαι.

— Τι γράφει, λοιπόν, κ. πρόεδρε, το «Φόρειν Ρίπορτ»;

— Θα σας διαβάσω ορισμένα αποσπάσματα.

Ακούστε: «Ο πρωθυπουργός της Ελλάδας Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, ο οποίος οδήγησε τη χώρα του μακριά από τον μαχητικό αντιαμερικανισμό της δεκαετίας του '80, αποδείχθηκε ανίκανος να προσφέρει οποιαδήποτε ουσιαστική υποστήριξη στον αντι-σανταμικό συνασπισμό.

Αυτό που ενόχλησε περισσότερο τους Αμερικανούς ήταν η επιμονή της Ελλάδας να βλέπει τον πόλεμο του Κόλπου, μόνο υπό το πρίσμα των βαλκανικών πολιτικών πραγμάτων.

## «Και ο σώφρων πρόεδρος»

Ο υπουργός Αμυνας Γιάννης Βαρβιτσιώτης έθεσε το στρατό της χώρας σε επιφυλακή, για την περίπτωση που η Τουρκία θα έμπαινε στον πειρασμό να εισβάλει στην Ελλάδα. Ακόμη και ο σώφρων πρόεδρος Κωνσταντίνος Καραμανλής είπε ότι οι Τούρκοι ίσως εκμεταλλεύονταν το χάος της Μέσης Ανατολής για να επιτεθούν στην Ελλάδα...

— Τι ημερομηνία φέρει το τεύχος;

— Είναι πρόσφατο. 14 Μαρτίου 1991...

Εσκυψε και πάλι ο κ. Παπανδρέου στο ανοικτό έντυπο, συνωφρυνώθηκε και, σχεδόν, μονολόγησε:

— Φυσικά, το 7 προς 10 αποτελεί, πια, παρελθόν. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Η συνέχεια είναι εξοργιστική. Γράφει: «Η Ελλάδα ισχυρίζεται επίσης ότι έχει ανακαλύψει τουρκικό σχέδιο για την κατάληψη κάποιων αμφισβητούμενων νησιών του Αιγαίου, τα οποία τώρα ανήκουν στην Ελλάδα...».

— Υιοθετούν, δηλαδή, και οι Βρετανοί το «δόγμα Σόφλι» περί... «ασυνήθων γεωγραφικών διευθετήσεων του παρελθόντος στο Αιγαίο»...

— Ακριβώς. Αυτό το δόγμα βρίσκεται οπαδούς και στην Κοι-

νотική Ευρώπη. Ακούστε, όμως, και κάτι ακόμη: «Προς γενική απογοήτευση και παρά το κύμα των διπλωματικών πιέσεων..., η Ελλάδα τσέπωσε το δάνειο. Αλλά αρνήθηκε να απελευθερωθεί το δάνειο για την Τουρκία. (Ετσι, οι επίσημοι της ΕΟΚ σκέπτονται τώρα να χορηγήσουν στην Τουρκία ένα νέο άτοκο δάνειο, ισόποσο του δανείου του '81».

— Δηλαδή, κ. πρόεδρε, σκέπτονται να υπερκεράσουν την αρνητικότητα μας για το Δ' Χρηματοδοτικό Πρωτόκολλο...

— Αυτό σκέφτονται. Το δημοσίευμα αυτό, όμως, προχωρεί ένα βήμα ακόμη και αφήνει να διαχυθεί μια άθλια απειλή. Αλλά αυτό, ακόμη και αν το αναζητήσετε και το βρείτε, παρακαλώ να μη βγει. Είναι μερικά πράγματα που δεν πρέπει να παίρνουν ευρύτερη δημοσιότητα...

Με δεδομένη τη συμμαχική αυτή αντίληψη για τη συμβολή της Ελλάδας στον πόλεμο του Περσικού και για την αξιοπιστία της ως πολιτικού, αμυντικού και οικονομικού εταίρου, και με δεδομένη τη βούληση της Ουάσιγκτον και των Βρυξελλών να προωθηθούν οι σχέσεις της Τουρκίας με την ΕΟΚ, παρεκάλεσα τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ να τοποθετηθεί απέναντι σε ένα — ένα από τα μεγάλα εθνικά προβλήματα (Ελληνοαμερικανικές σχέσεις, ΝΑΤΟ, ΕΟΚ, Βάσεις, Κυπριακό, Ελληνοτουρκικές σχέσεις, βόρειοι γείτονες κ.λπ.).

— Ευχαριστώ. Πριν από αυτό, όμως, θα επιθυμούσα ν' αναφερθώ σε ένα περιστατικό που έγινε πρόσφατα σε μια επιτροπή της ΕΟΚ, αρμόδια για τις σχέσεις με την Τουρ-

κία, παρουσία και του Τούρκου υπουργού Εξωτερικών και αρκετών Ελλήνων ευρωβουλευτών.

Ένας από τους Τούρκους βουλευτές, παρεμβαίνοντας σε συζήτηση με θέμα την κατοχή της βόρειας Κύπρου, είπε προκλητικά: «Κι εσείς κατέχετε την Κρήτη!». Ναι, το είπα σε μας τους Έλληνες, ότι κατέχουμε την... Κρήτη! Να πιστέψω ότι ήταν, τάχα, μια τυχαία φράση στο περιθώριο του Ευρωκοινοβουλίου;

Ξανάβαλε στο συρτάρι του το αγγλικό έντυπο ο κ. Παπανδρέου και είπε:

— Τώρα ας πιάσουμε ένα — ένα τα διάφορα θέματα εθνικού ενδιαφέροντος.

## Σωστή η ένταξη

— Ν' αρχίσουμε από την ΕΟΚ, κ. πρόεδρε;

— Ν' αρχίσουμε. Πριν από το 1981 είμαστε προβληματισμένοι με την ΕΟΚ. Αλλά δεν έχω καμιά δυσκολία να παραδεχθώ ότι η ένταξη ήταν σωστή πολιτική. Και αυτή τη σωστή πολιτική αποφασίσαμε, όταν γίναμε κυβέρνηση, να την αξιοποιήσουμε στο μέγιστο δυνατό. Και την αξιοποιήσαμε.

Αντλήσαμε πόρους, με τους οποίους νοικοκυρέψαμε, κυρίως, την αγροτική περιφέρεια και επιτύχαμε στόχους που δεν απορροούν μόνο την Ελλάδα. Για παράδειγμα, τα Μεσογειακά Προγράμματα είναι δική μας επιτυχία, όπως δική μας επιτυχία είναι οι



ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ: Στο Νταβός (απ' όπου και το στιγμιότυπο με τον Οζάλ) αποδείχθηκε ότι η Τουρκία δεν θέλει διάλογο με την Ελλάδα.

πολιτικές που εκπονήθηκαν για τον κοινωτικό χώρο και τη συνοχή του. Και θυμίζω στο σημείο αυτό, ότι μόνο με την αποχώρησή μου από την αίθουσα συσκέψεων του Συμβουλίου της Ευρώπης, έγινε δεκτή η θέση μας για τα Μεσογειακά Προγράμματα.

Εν συνεχεία, για 4 χρόνια περίπου, δώσαμε μάχες για τη σύγκλιση των οικονομιών. Γιατί, όπως θα γνωρίζετε, οι Κοινωνικοί ήθελαν σύγκλιση της οικονομικής πολιτικής των χωρών-μελών — δηλαδή ενιαία οικονομική πολιτική. Και όχι σύγκλιση των οικονομιών — γεγονός που προϋποθέτει μεταφορά γιγαντιαίων πόρων από τις πλουσιότερες χώρες στις φτωχότερες.

Η σημερινή ελληνική Κυβέρνηση εγκατέλειψε ουσιαστικά αυτή την πολιτική για τη σύγκλιση των οικονομιών και είναι για αυτό ασυγχώρητη.

— Ας περάσουμε στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, κ. πρόεδρε, για τις οποίες έχουν εγερθεί, κατά καιρούς, εναντίον σας οι πιο αντιφατικές αιτιάσεις — ότι δηλαδή ο αντιαμερικανισμός σας ζημίωσε τη χώρα, ή ότι ο αντιαμερικανισμός σας ήταν μπλόφα...

— Έχουν ακουστεί και χειρότερα, αλλά δεν με αφορούν. Εγώ θα σας πω, αυτό που λέω και επισήμως στη σημερινή Κυβέρνηση για τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις και που εφάρμοσα και ο ίδιος όταν ήμουν πρωθυπουργός.

ΕΠΙΣΗΜΟΙ ΤΗΣ ΕΟΚ ΣΚΕΠΤΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ ΝΑ ΤΗΣ ΔΩΣΟΥΝ ΝΕΟ ΑΤΟΚΟ ΔΑΝΕΙΟ

# «ιδεύουν την Τουρκία»



**ΠΑΝΩ:** Άνδρες του «Λήμνος» λίγο πριν σαλπάρουν για τον Περσικό. «Αν και η Ελλάδα έδωσε πολλά στην αντιρακινή συμμαχία και η Τουρκία ελάχιστα, εξαιρούν την συμβολή της δεύτερης», λέει ο κ. Α. Παπανδρέου. Και σαν να μην έφτανε αυτό, ο Κουεϊάτ (κάτω δεξιά) ετοιμάζει σχέδιο «διχοτόμησης» της Κύπρου, ο Μπέικερ (μέσον) θα συναντηθεί με τον αρχηγό του Τουρκοκυπριακού ψευδοκράτους Ντενκτάς (αριστερά).

Εμείς, λοιπόν, τονίζει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, διατηρήσαμε ισχυρό διάλογο με τις ΗΠΑ, αναγνωρίζοντας τη μεγάλη τους δύναμη και μη θέλοντας να οδηγήσουμε σε οξύτητα τις σχέσεις μας.

Όμως, με τρόπο πείσμονα και συστηματικό, κατά το διάλογο αυτό διεκδικούσαμε αυτά που είναι δικά μας. Τα δικαιώματά μας. Και κρατήσαμε τις ισορροπίες στο Αιγαίο, μετέχοντας ισότιμα στο Τρίγωνο Ουάσιγκτον - Αθήνα - Αγκυρα. Και είχαμε, προς την κατεύθυνση αυτή τη βοήθεια του ελληνικού λόμπι. Έτσι, κατορθώσαμε, την τερματική συμφωνία για τις Βάσεις, να την καταστήσουμε μοχλό για την εξασφάλιση της ισοτιμίας των σχέσεων.

Σήμερα δεν γίνεται αυτό. Οι σχέσεις ξανάρχιναν ετεροβαρείς υπέρ των ΗΠΑ. Τους έδωσαν οι δικοί μας τις Βάσεις, τους επιτρέπουν να κάνουν φρουριο την Κρήτη, αναγνώρισαν το Ισραήλ, τους βοήθησαν με κάθε τρόπο στον πόλεμο του Περσικού και δεν πήραν τίποτε. Είναι και αυτό ασυγχώρητο!

— Την ίδια, περίπου, ερώτηση θα σας έκανα, κ. πρόεδρε, και για το ΝΑΤΟ. Διότι και για τις σχέσεις μας με το ΝΑΤΟ έχουν εγερθεί κατά καιρούς οι αντιφατικότερες αιτιάσεις...

— Την ίδια πολιτική ακολούθησαμε και με το ΝΑΤΟ. Ναι μεν δεν φύγαμε, εκτιμώντας τις συγκυρίες, αλλά, μένοντας, καθιερώσαμε κάτι το εντελώς καινούριο στη μονολι-



θικότητα της Ατλαντικής Συμμαχίας: Το δικαίωμα της διαφωνίας και της εγγραφής της διαφωνίας αυτής στα πρακτικά και στα ανακοινωθέντα. Και πού διαφωνούσαμε; Σε όσες ενέργειες είχαν σχέση με την εξάπλωση των πυρηνικών όπλων και σε όσες αποφάσεις ήταν δυνατό να θέσουν υπό αμφισβήτηση τα κυριαρχικά μας δικαιώματα στο Αιγαίο. Επίσης διαφωνούσαμε στην επέκταση των δραστηριοτήτων του ΝΑΤΟ, πέρα από τα θεσμοθετημένα όρια ευθύνης του. Και η εμπλοκή στον Περσικό μας δικαίωσε...

Η σημερινή Κυβέρνηση της χώρας μας σύρθηκε πέρα από τα όρια ευθύνης του ΝΑΤΟ, χωρίς καν να διαμαρτυρηθεί. Ή έστω, να το επισημάνει χάριν των ελληνοαραβικών σχέσεων. Και βεβαίως, ήταν λάθος της.

— Μετά τις συμμαχικές σχέσεις, ας έρ-

θουμε τώρα, κ. πρόεδρε, στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, των οποίων η πορεία, δυστυχώς, εξαρτάται, κυρίως από την Ουάσιγκτον και τις Βρυξέλλες...

— Το θέμα αυτό είναι πελώριο, αλλά θα προσπαθήσω να είμαι επιγραμματικός. Ένα και μόνο ένα θέμα διαλόγου υπάρχει ανάμεσα στην Ελλάδα και την Τουρκία: η οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας. Αλλά, γι' αυτό το μοναδικό υπαρκτό θέμα αρνείται πεισματικά να προσέλθει στη Χάγη.

## «Πνεύμα» Νταβός

Το Νταβός δε, όσο και αν φαίνεται παράδοξο, υπήρξε η λυδία λίθος, τόσο των διαθέσεων της Τουρκίας, όσο και του τι εννοεί η Αγκυρα με το διάλογο. Στο διάλογο προσέρχεται μόνο για διεκδικήσεις. Μόνο για να πάρει.

Το Νταβός, δηλαδή, απέδειξε ότι δεν υπάρχει δυνατότητα διαλόγου με την Τουρκία. Οι Τούρκοι μόνο μια πολιτική υπολογίζουν: Εκείνη της άτεγκτης προστασίας της εθνικής μας ακεραιότητας, γεγονός που αποδείχθηκε και με την κρίση του 1987. Δεν τόλμησαν...

— Όμως, κ. πρόεδρε, με τον πόλεμο του Κόλπου η Τουρκία αναβαθμίστηκε. Και αυτό μας δημιουργεί πρόσθετα προβλήματα...

— Δεν αναβαθμίστηκε. Σκόπιμα την αναβάθμισαν. Τι προσέφερε η Τουρκία; Σχεδόν τίποτε. Και όμως, Αμερικανοί και Κοινοτικοί εκθειάζουν τη συμβολή της. Και αυτή η χώρα, η οποία ποτέ δεν πολέμησε στο πλευρό των Συμμάχων, σήμερα είναι το εκλεκτό παιδί τους. Ο κ. Μπους τη θέλει στην Κοινότητα! Οι Κοινοτικοί επίσης Αμερικανοί και Γερμανοί της προσφέρουν τεράστια στρατιωτική βοήθεια. Ιδρύει, λένε, τώρα και την «Αγορά του Εύξεινου Πόντου» με συνεταιρούς τους Βούλγαρους, τους Ρουμάνους και τους Σοβιετικούς. Και αυτό τον καιρό που αναβαθμίζεται ξαφνικά και ο ισλαμικός ρόλος της Περσίας, οι Αμερικανοί, όχι μόνο προσφέρουν αφειδώς βοήθεια στην Τουρκία, αλλά υποστηρίζουν και την παραμονή του «Χασάπη» Σαντάμ Χουσεϊν στην εξουσία! Εκεί φτάσαμε...

— Δηλαδή, πώς παρουσιάζεται η ισορροπία στο Αιγαίο σήμερα;

— Να σας πω. Στη δική μας οκταετία λογα-

Ο ΑΝΔΡΕΑΣ  
ΣΤΟ ΕΘΝΟΣ



Η «ΛΥΣΗ» ΠΟΥ ΠΡΟΩΘΟΥΝ ΚΡΥΒΕΙ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΓΙΑ ΘΡΑΚΗ, ΝΗΣΙΑ, ΗΠΕΙΡΟ, ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

# Η διχοτόμηση θα φέρει πολλά «Κυπριακά»

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΣΕΛ. 21

ριάσαμε τα συν και τα πλην και, ως αμυνόμενοι, γνωρίζαμε ότι μπορούμε να αποκρούσουμε εύκολα μια επίθεση. Σήμερα, το έργο αυτό είναι δύσκολο. Και αύριο θα γίνει ακόμη δυσκολότερο... Το ελικόπτερο «Κόμπρα» αντικαταστάθηκε από το τεχνολογικό τέρας «Απάτσι». Τα νησιά μας απέχουν ελάχιστα από τις τουρκικές ακτές. Και όλα αυτά μόνο έντονη ανησυχία μπορούν να προκαλούν σε μας. Υστερα, είναι και το άλλο...

— Ποιο, κ. πρόεδρε;

— Η μουσουλμανική περικύκλωση της χώρας μας. Από την Καλλίπολη ως την Ανδριανούπολη και από εκεί διά της Ανατολικής Ρωμυλίας και της νότιας Γιουγκοσλαβίας μέχρι τις ακτές της Αλβανίας, ένα ισλαμικό φίδι, μια κατευθυνόμενη από την Αγκυρα ισλαμική λαβίδα, κυκλώνει τη χώρα σε μήκος 1.200 χιλιομέτρων περίπου. Και σ' αυτό, παρακαλώ, να συνεκτιμηθούν και τα εξής:

**Πρώτο:** ο άξονας ισορροπίας στα Βαλκάνια (ο άξονας Αθήνας — Σόφιας) ράγισε. Η βουλγαρική κυβέρνηση δηλώνει ότι, αν ποτέ δημιουργηθεί μακεδονικό κράτος, θα το αναγνωρίσει!

**Δεύτερο:** Οι αποσχιστικές κινήσεις στη Γιουγκοσλαβία, μπορούν να διαλύσουν το γιουγκοσλαβικό κράτος (γεγονός που απευχόμαστε) και άρα να αναβαθμιστεί σε «μακεδονικό κράτος» η σημερινή ομόσπονδη περιοχή των Σκοπίων. Και,

**Τρίτο:** Η τουρκική διείσδυση στην υπό αποσταθεροποίηση Αλβανία προχωρεί γοργά και, ήδη, το Αλβανικό Δημοκρατικό Κόμμα κάνει ανοικτά λόγο για τους... τσάμηδες της Θεσπρωτίας....

## Ο Ελληνισμός

Υστερα από μια εμπειριστική ανάλυση για τους γεωπολιτικούς και στρατιωτικούς συσχετισμούς στην Εγγύς και Μέση Ανατολή — ανάλυση, η οποία μπορεί να αποτελέσει ειδική συνέντευξη — ο κ. Παπανδρέου επανήλθε στα καθ' ημάς...

— Ωρα για το Κυπριακό, νομίζω.

— Πράγματι, κ. πρόεδρε. Πώς διαμορφώνεται το Κυπριακό μέσα σ' αυτούς τους συσχετισμούς;

— Βρίσκεται στη χειρότερη, μετά το 1974, στιγμή του. Η λεγόμενη «έκθεση Κουεγιάρ» δεν είναι τίποτε περισσότερο από τις γνωστές θέσεις Οζάλ. Αρα, δικαιούται να ειπεί κανείς ότι στη σύνταξη της συνέβαλε και το Καπ Ντέιβιντ. Και σε λίγο θα δεξιωθούν στην Ουάσιγκτον και τον «εκλεγμένο» Τουρκοκύπριο ηγέτη της κατεχόμενης Κύπρου, Ραούφ Ντενκτάς.

Στην πράξη σήμερα η Κύπρος είναι διχοτομημένη. Δεν το αναγνωρίζουμε, αλλά είναι. Τι μας ζητάει, λοιπόν, ο κ. Κουεγιάρ; Δεν θα μπω στο θέμα των τριών ελευθεριών. Θα μπω στο ψητό. Και το ψητό έχει ως εξής:

1. Αρνούνται ότι έχει οποιαδήποτε σχέση η κατάληψη του Κουβέιτ από το Ιράκ, με την κατάληψη της Βόρειας Κύπρου από την Τουρκία.

2. Ισχυρίζονται ότι το Κυπριακό είναι πρόβλημα σχέσεων μεταξύ δύο κοινοτήτων και δεν υπάρχει γι' αυτούς εισβολή και κατοχή.

3. Στόχος τους είναι να νομιμοποιήσουν τη διχοτόμηση που υπάρχει ήδη ντε φάκτο, βαφτίζοντάς την, τώρα, διζωνική.

4. Διζωνική σημαίνει ότι θα είναι δυο διαφορετικά κράτη, τα οποία θα έρχονται σε ομοσπονδιακή κοινωνία.

• Ποτέ οι εθνικοί κίνδυνοι δεν ήταν μεγαλύτεροι αλλά και ποτέ το εσωτερικό εθνικό μέτωπο δεν ήταν τόσο κλονισμένο...

6 Ο άξονας ισορροπίας Αθήνας-Σόφιας στα Βαλκάνια ράγισε, οι αποσχιστικές κινήσεις στη Γιουγκοσλαβία μπορούν να αναβαθμίσουν σε «Μακεδονικό κράτος» την ομόσπονδη περιοχή Σκοπίων»

• Ο Ελληνισμός δεν θα συγχωρήσει καμιά κυβέρνηση που θα δεχθεί τις «εκθέσεις» οι οποίες ουσιαστικά σβήνουν την Κυπριακή Δημοκρατία



Ο Ανδρέας Παπανδρέου αναλύει στον Χρήστο Θεοχαράτο τις απόψεις του για την «Έκθεση Κουεγιάρ».

5 Και αυτό σημαίνει, ότι, μέσω της ομοσπονδιακής κοινωνίας, η Τουρκία δεν θα ελέγχει μόνο το βόρειο τμήμα της Κύπρου, αλλά θα της πέφτει λόγος και για το νότιο!

Με μια τέτοια «λύση» η Κυπριακή Δημοκρατία θα εκλείψει. Και ο ελληνισμός ποτέ δεν θα συγχωρήσει όποια κυβέρνηση τη δεχτεί.

Στο σημείο αυτό ο κ. Παπανδρέου, τονίζοντας μία προς μία τις λέξεις του,

**ΑΥΡΙΟ:**

«Τα επιτεύγματά μας, τα λάθη μας και οι προτάσεις μας»

πρόσθεσε:

— Αν γίνει αποδεκτή μια τέτοια «λύση» του Κυπριακού, κάποιο πρωί, το ίδιο θα επαναληφθεί στη Θράκη, στα Νησιά, στη Δυτική Μακεδονία και στην Ηπειρο.

Ποτέ οι εθνικοί κίνδυνοι δεν ήταν μεγαλύτεροι, αλλά και ποτέ το εσωτερικό εθνικό μέτωπο δεν ήταν πιο κλονισμένο. Και οι Τούρκοι караδοκούν. Για να βρουν την πιο αδύνατη στιγμή μας.

Στο σημείο αυτό θα πω και κάτι με απόλυτη συναίσθηση του εθνικού χρέους μου. Λέμε ότι βρισκόμαστε σε συμπαρατάξη με την Κύπρο. Και ως πρωθυπουργός είχα δεσμευτεί στη Βουλή, ότι οποιαδήποτε τουρκική επέκταση στην Κύπρο θα σήμαινε πόλεμο. Πάντοτε σεβόμαστε το γεγονός ότι η Κύπρος είναι μια ανεξάρτητη χώρα μέλος του ΟΗΕ — τμήμα του έθνους μας αλλά όχι και του κράτους μας.

Ομως, όπως εμείς έχουμε ευθύνη απέναντι στην Κύπρο, έτσι και η Κύπρος θα πρέπει να έχει ευθύνη απέναντι στην Ελλάδα, διότι αν υπάρξει λύση συρρικνωτική για τον ελληνισμό, η λύση αυτή θα επαναληφθεί και στον ελλαδικό χώρο!