

ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ Κ. ΑΝΔΡΕΑ Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ

Το 1993, ένας χρόνος πραγματικά δύσκολος για τη χώρα μας και το λαό μας, ανήκει ήδη στο παρελθόν. Η πολύπλευρη κρίση που σημάδεψε αυτή τη χρονιά, σε εθνικό, οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο έφερε τη χώρα στα πρόθυρα της κατάρρευσης. Αυτή η πορεία προς την καταστροφή ανακόπηκε με τις εκλογές της 10ης Οκτωβρίου και την θριαμβευτική νίκη του ΠΑΣΟΚ.

Με δεδομένη την απαίτηση και την εντολή της συντριπτικής πλειοψηφίας του ελληνικού λαού να δουλέψουμε όλοι για την έξοδο από την κρίση και την ανόρθωση της χώρας, προχωρούμε σήμερα αποφασιστικά σ' ένα δρόμο δύσκολο αλλά ελπιδοφόρο.

Το 1994 μπορεί να είναι για τον ελληνικό λαό, ένας χρόνος με μεγαλύτερη αισιοδοξία και αίσθημα ασφάλειας, γιατί μπορούμε σήμερα να βάλουμε τις στέρεες βάσεις για την ανάκαμψη, την πρόοδο και την ανάπτυξη.

Μέσα στη ρευστότητα που διακρίνει σήμερα τον κόσμο -και ιδιαίτερα τα Βαλκάνια- η Ελλάδα έχει τη θέληση και τη δυνατότητα να εργαστεί για τη σταθερότητα, την ειρήνη και τη συνεργασία.

Αναλαμβάνοντας για το πρώτο εξάμηνο του νέου χρόνου την προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μπορούμε, αποκαθιστώντας και ενισχύοντας το κύρος της χώρας μας, να δώσουμε το στίγμα της Ενωμένης Ευρώπης της ανάπτυξης και της απασχόλησης για όλους, της κοινωνικής δικαιοσύνης και της αλληλεγγύης, των στέρεων λειτουργικών θεσμών και της προοπτικής που αναζητούν σήμερα όλοι οι ευρωπαϊκοί λαοί.

Η κυβέρνηση και εγώ προσωπικά είμαστε αισιόδοξοι ότι με υπευθυνότητα, ωριμότητα και σωφροσύνη, με θέληση και αποφασιστικότητα, σε συνεχή διάλογο με τους κοινωνικούς φορείς και

τους πολίτες, θα προχωρήσουμε, στο νέο χρόνο που ανατέλλει, στην εθνική ανασυγκρότηση και τη δημιουργική πορεία.

Με τη συνεχή συμπαράσταση του λαού θα ξεπεράσουμε τις δυσκολίες που αντικειμενικά έχουμε μπροστά μας. Θα πετύχουμε για το καλό της χώρας, για το μέλλον του ελληνισμού.

Μετρά σ' αυτή τη δύσκολη προσπάθεια η συμβολή όλων και του καθένα χωριστά, κάθε πολίτη που, ορθώς, αντιλαμβάνεται ότι άλλα περιθώρια δεν υπάρχουν.

Εύχομαι για άλλη μια φορά σε κάθε ελληνική οικογένεια στην Ελλάδα και το εξωτερικό, σε κάθε Έλληνα και κάθε Ελληνίδα ένα ευτυχισμένο και δημιουργικό 1994, με υγεία, ευημερία και προκοπή.