



## ΒΟΥΛΗ

# Νέα στημένη παράσταση

• ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΗΜΕΡΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ – ΔΕΝ ΘΑ ΠΑΡΑΣΤΕΙ Ο Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

Σελ. 9

## Ο Ανδρέας μιλάει στην ΕΞΟΡΜΗΣΗ

# ΑΓΩΝΑΣ

# μόνον κατά της Δεξιάς

• Και κριτική στην ηγεσία του Συνασπισμού

Η στρατηγική επιλογή του ΠΑΣΟΚ δεν μπορεί παρά να είναι «μονομέτωπος αγώνας εναντίον της Δεξιάς», τονίζει ο Α.Γ. Παπανδρέου στο δεύτερο μέρος της αποκλειστικής συνέντευξής του προς τον Ανδρέα Δεληγιάννη. «Ασκούμε, τόνισε, κριτική προς την ηγεσία της παραδοσιακής Αριστεράς και ελπίζουμε ότι ο χώρος αυτός θα αναίρεσει την πολιτική της ηγεσίας του».

Ο κ. Παπανδρέου μιλώντας για τη μεταπαπανδρεϊκή περίοδο, εί-

πε χαρακτηριστικά ότι: «Δεν είναι η ώρα της. Θα έρθει η ώρα, αλλά όχι τώρα τη στιγμή της μάχης. Διαθέτω τις δυνάμεις», πρόσθεσε, «να συνεχίσω το έργο μου ως πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ».

Ο κ. Παπανδρέου αναφέρεται ακόμα στο ρόλο του λαϊκού κινήματος, της αποκέντρωσης και στους κινδύνους που δημιουργεί η συγκυβέρνηση στην πορεία της χώρας.



• Το Β' μέρος της συνέντευξης στις σελίδες 2-3

### Συναλλαγή Μητσοτάκη Γλιξμπουργκ

Στήνονται οι «γέφυρες» μεταξύ Μητσοτάκη και Γλιξμπουργκ. Ο Τζον Σωσσιδης, μυστικοσύμβουλος του αρχηγού της Νέας Δημοκρατίας παρέστη στη δεξίωση που δόθηκε στη Δανία για να εορτασθούν οι «αργυροί γάμοι» του Γλιξμπουργκ με την Άννα - Μαρία. Παρόντες ήταν και μερικοί από τους Έλληνες εφοπλιστές που είχαν υποστηρίξει, ανοικτά, τον Μητσοτάκη κατά την προεκλογική περίοδο... Περισσότερα στα Υστερόγραφα. Σελ. 10-11.



## Κορυφώνεται η κρίση μεταξύ ΚΚΕ - ΚΝΕ

Ρεπορτάζ στη σελίδα 4

## Μπαίνει και ο Γκάζος στο ΠΑΣΟΚ

• ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΑΝΔΡΕΑ

Σελ. 40

## Εκβιαζει τώρα η Ν.Δ. τον Σαρτζετακη

Σελ. 8

ΤΟ Β' ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ Α. Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΣΤΗΝ «ΕΞΟΡΜΗΣΗ»

# Ανδρέας: Δεν ήρθ

Συνέντευξη στον Ανδρέα Δεληγιάννη

— Απ' ό,τι καταλαβαίνει κανείς, η νέα επανάσταση, αυτός ο νέος πολιτισμός, πρέπει να περάσει στα χέρια προοδευτικών κυβερνήσεων...

— Ακριβώς αυτό είναι το μήνυμά μου. Οι μόνοι που δύνανται.

— Αν είναι οι μόνοι που «δύνανται», οι άλλοι, οι οικονομικές δυνάμεις που αναφέρατε, με τόση ισχύ στα χέρια τους, το θέλουν;

— Όχι.

— Οπότε έχουμε σύγκρουση...

Οπότε τα πράγματα παίρνουν τη μορφή που ζούμε αυτή την ώρα — βρισκόμαστε σ' ένα «τούνελ». Η σύγκρουση — και δεν μιλάω μόνο για την Ελλάδα, μιλάω γενικότερα... — είναι «υπ' ατμόν». Δεν υπάρχει αμφιβολία. Δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες, αλλά μια προσεκτική μελέτη του τι γίνεται στη Δυτική Γερμανία σήμερα, πολιτικά, θα απεκάλυπτε ορισμένα τέτοια φαινόμενα...

— Εμείς εδώ στην Ελλάδα τι κάνουμε; Πώς αντιμετωπίζουμε την κατάσταση;

Μίλησα και θα μιλά πάντοτε για τις προοπτικές στην Αυτοδιοίκηση, την Αποκέντρωση, τη Συμμετοχή του πολίτη. Σήμερα είναι περισσότερο επίκαιρες από κάθε άλλη φορά. Είναι καθοριστικές. Θα ήθελα όμως να αναφέρω τρία ακόμη πολύ σημαντικά θέματα για να ολοκληρώσω. Το Πρώτο είναι η ανάγκη της διαμόρφωσης ενός ισχυρού λαϊκού κινήματος στη χώρα, το οποίο να έχει πολιτική, με την έννοια της προάσπισης των συμφερόντων του λαϊκού κινήματος, δηλαδή του λαού, αλλά το οποίο να μην ελέγχεται από τα κόμματα. Έχω είμαστε όλοι αμαρτωλοί... Και η Δεξιά και η Προοδευτική Αριστερά και το ΠΑΣΟΚ. Και η μεν Δεξιά έχει τους λόγους της, την ιδεολογία της. Εμείς όμως; Εμείς δεν κάναμε πράξη αυτό που είναι ιδεολογική μας θέση, ένα ανεξάρτητο λαϊκό κίνημα, ακηδεμόνευτο από κόμματα. Όχι πως δεν περιέχει στους κόλπους του κομματικά στελέχη, αλλά ότι αυτό που έχει σημασία είναι να έχει πολιτική, να παίζει το ρόλο της άμυνας, της προστασίας των βασικών δικαιωμάτων του λαού, των προνομίων που έχει αυτός ο λαός. Για να ζωντανέψει ένα τέτοιο λαϊκό κίνημα, πρέπει να φύγει από το σφιχταγκάλισμα των κομμάτων. Να μην παίζουμε παιχνίδια, απλώς για να 'χουμε τις ηγεσίες κοντά μας. Το πληρώσαμε ήδη αρκετά αυτό. Αυτό που ενδιαφέρει είναι να υπάρχουν ηγεσίες του λαϊκού κινήματος που να υπηρετούν τα συμφέροντα του λαού. Και το λαϊκό κίνημα έχει πολλές όψεις, πολλές μορφές και όψεις, δεν είναι μόνο το συνδικαλιστικό, υπάρχουν και οι άλλες όψεις του. Τα κινήματα νέας γενιάς, το πολιτιστικό, τα νέα κινήματα ισότητας των φύλων, οικολογίας και περιβάλλοντος.

Ένα Δεύτερο που πιστεύω, είναι αυτό που λέμε: ευρύτερος δημόσιος τομέας, επιχειρήσεις και οργανισμοί του Δημοσίου. Αυτοί, πρώτον, δεν πρέπει να συνεχίσουν να λειτουργούν κάτω από την ευθύνη, καθοδήγηση και παρέμβαση του κράτους. Και δεν πρέπει να ιδιωτικοποιηθούν, γιατί αποτελούν υπηρεσίες προς το λαό. Γι' αυτό πιστεύω ακράδαντα, στο νέο ΠΑΣΟΚ, όταν θα είναι στην κυβέρνηση και το ελπίζω και το πιστεύω ότι θα είναι κυβέρνηση, θα πρέπει να κοινωνικοποιηθούν και θα παίζουν αποφασιστικό ρόλο οι εργαζόμενοι στην κοινωνικοποίηση. Δεν δίνω ακριβώς τη μορφή της. Καθώς και ορισμένοι κοινωνικοί φορείς όπως

Η άμυνα, στην πανίσχυρη μηχανή που λειτουργεί και δρα από τα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα, βρίσκεται στα χέρια των προοδευτικών κυβερνήσεων. Η μοίρα κάθε χώρας βρίσκεται στα χέρια των πολιτών της. Και σ' αυτό ακριβώς συνίσταται η προσήλωση του κ. Ανδρέα Γ. Παπανδρέου όταν μιλά για Αποκέντρωση, για Συμμετοχική Δημοκρατία. Αλλά καθιστά σαφές ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχία του σοσιαλιστικού οράματος προς την κατεύθυνση της ειλικρινούς ανεξαρτησίας, είναι δίχως άλλο οι καταρτισμένοι πολίτες.

Στο σημερινό Β' μέρος της συνέντευξης του κ. Ανδρ. Παπανδρέου προς την «Εξόρμηση» δεν δίνονται μόνο απαντήσεις, αλλά και εξηγήσεις για πολλά από τα κρίσιμα θέματα που βρίσκονται, κιάλας, στο τραπέζι του δημοκρατικού διαλόγου.

Ο πρώην πρωθυπουργός και Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επιμένει — με έμφαση — στις προοπτικές της Αυτοδιοίκησης, της Αποκέντρωσης και της Συμμετοχής του πολίτη, υποστηρίζοντας, συγχρόνως, ότι προέχει η προώθηση ενός ανεξάρτητου λαϊκού κινήματος, απαλ-

λαγμένου από το «σφιχταγκάλισμα» των κομμάτων.

Εξηγεί με ποιο τρόπο πρέπει να συνεχίσουν να λειτουργούν επιχειρήσεις και οργανισμοί του δημοσίου. «Στο νέο ΠΑΣΟΚ, όταν θα είναι στην κυβέρνηση και το ελπίζω και το πιστεύω ότι θα είναι κυβέρνηση, θα πρέπει να κοινωνικοποιηθούν και θα παίζουν αποφασιστικό ρόλο οι εργαζόμενοι στην κοινωνικοποίηση», αλλά με τη σαφή κατεύθυνση: να βγάλουν πέρα το έργο τους με τους δικούς τους πόρους.

Ο Ανδρέας Γ. Παπανδρέου δεν παραλείπει, σ' αυτή τη συνέντευξη, να αναφερθεί στις προσπάθειες διεύρυνσης του ΠΑΣΟΚ προς τα Αριστερά, αλλά και προς τα Δεξιά, κι εξηγεί τη βασική λογική του Κινήματος που το οδήγησε στην αναγκαία συσπείρωση των προοδευτικών δημοκρατικών δυνάμεων. «Το μέτωπο μεγαλώνει — λέει ο κ. Παπανδρέου —, ισχυροποιείται, αλλά δεν νοθεύει τις βασικές θέσεις και τη βασική πορεία του ΠΑΣΟΚ».

Και φυσικά, ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αναφέρεται στον αγώνα του ΠΑΣΟΚ «Μονομέτωπος ή διμέτω-

πος;». Ο κ. Παπανδρέου τονίζει με έμφαση ότι η στρατηγική επιλογή του ΠΑΣΟΚ δεν μπορεί παρά να είναι ο μονομέτωπος αγώνας», φυσικά απέναντι στη Δεξιά, αλλά προσθέτει: «Σήμερα σαφώς και έχουμε και ασκούμε κριτική στην παραδοσιακή Αριστερά και στον "Συνασπισμό" για τη συνεργασία του με τη Δεξιά...». Και διατυπώνει την ευχή: «Αυτή την κριτική την κάνουμε και ταυτόχρονα εκφράζουμε την ευχή και την ελπίδα, πως αυτός ο χώρος θα κρίνει και ο ίδιος ότι η μόνη δυνατή εναλλακτική λύση στη μεγάλη επίθεση που γίνεται σήμερα από το μεγάλο παγκόσμιο κεφάλαιο είναι η συνεργασία των προοδευτικών δημοκρατικών δυνάμεων».

Γιατί άραγε ο «Συνασπισμός» αποφάσισε να στηρίξει τη Δεξιά; Ήταν το ερώτημα που υπεβλήθη στον κ. Ανδρέα Γ. Παπανδρέου.

«Δυστυχώς η κομμουνιστική Αριστερά στη χώρα μας είναι δεμένη στο άρμα της πολιτικής ήττας σε κρίσιμες ιστορικές συγκυρίες...».

Στην ίδια συνέντευξη ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ μιλά για το νέο πολιτικό λόγο και το λαϊκισμό

είναι ο Δήμος, θα πρέπει να βγάλουν πέρα το έργο τους με τους δικούς τους πόρους. Θα λειτουργήσουν δηλαδή με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια. Με μια εξαίρεση, να ελαχιστοποιούν το κόστος.

Αυτός είναι ο στόχος. Αλλά εάν το κράτος, η κυβέρνηση, επιθυμεί να ευνοήσει μια περιοχή, μια κοινωνική τάξη, μειώνοντας το κόστος των υπηρεσιών του, θα πρέπει τότε το κράτος να επιδοτήσει ανάλογα τον οργανισμό ή την επιχείρηση. Αλλά, όμως, αυτή η επιχείρηση θα πρέπει να σταθεί στα πόδια της, γιατί δεν υπάρχει άλλος τρόπος αποφυγής ελλειμμάτων σε μια μακροπρόθεσμη πολιτική.

Το Τρίτο είναι αυτό που αποτελεί μήνυμα των καιρών. Να αποκαταστήσουμε την πολιτική και να προστατεύσουμε τους κοινοβουλευτικούς θεσμούς από την «κονιορτοποιήση» και «διαταραγμένη εξουσία» των συμφερόντων...

— Κύριε πρόεδρε, οραματίζεσθε ένα άλλο ΠΑΣΟΚ, ένα ΠΑΣΟΚ με νέο πρόσωπο, ένα ΠΑΣΟΚ, αν θέλετε, πιο δυναμικό και σε χώρους που έχουν να κάνουν με το μέλλον του τόπου, δηλαδή σε αποφασιστικούς τομείς... Έχετε «δρομολογήσει» κάποιες επαφές και κάποιες προσπάθειες διεύρυνσης του ΠΑΣΟΚ προς τα Αριστερά, αλλά και προς τα Δεξιά, δηλαδή προς συντηρητικές δυνάμεις. Πώς, αλήθεια είναι δυνατόν να συνυπάρξει το ΠΑΣΟΚ με συντηρητικές δυνάμεις;

Το πρώτο που πρέπει να πω, είναι ότι βασική μας προϋπόθεση είναι ότι η συνεργασία μας κατ' αρχήν είναι με τις προοδευτικές δημοκρατικές δυνάμεις όπου έχουμε σύ-

γκλιση προγραμμάτων. Αυτή είναι η βασική μας λογική. Δεν είναι πρόταση όπως το 'χουμε εξηγήσει και άλλοτε, αλλά είναι μια θέση. Εάν είχαμε ή έχουμε αυτοδυναμία, το πρόβλημα απλοποιείται. Γενικότερα όμως, μακροπρόθεσμα, βλέπει κανείς την ανάγκη συσπείρωσης αυτών των δυνάμεων. Όταν μιλάμε για τη συντηρητική παράταξη, νομίζω ότι είναι απαραίτητο να κάνουμε διάκριση μεταξύ των συντηρητικών. Υπάρχουν συντηρητικοί που έχουν ταυτόχρονα εκσυγχρονιστικές και φιλολαϊκές θέσεις και υπάρχουν οι άλλοι που είναι καθαρά Δεξιά, αυτή η Δεξιά που υπηρετεί τυφλά τα συμφέροντα του μεγάλου κεφαλαίου, των μεγάλων συμφερόντων.

Επαναλαμβάνω πως έκανα πρώτύτερα μια διάκριση. Η ΕΡΕ ήταν άλλο πράγμα από τη Νέα Δημοκρατία του Καραμανλή. Μην ξεχνάμε ότι κατηγορήθηκε και ο Παπαληγούρας για «σοσιαλμανία», μην ξεχνάμε ότι ο Καραμανλής αναγνώρισε το Κομμουνιστικό Κόμμα.

Θέλω να πω ότι υπάρχουν ορισμένες δυνάμεις στο χώρο το συντηρητικό που αν πρόκειται να κάνουν επιλογή μεταξύ του να συνεργασθούν με την παλιά Δεξιά, όπως εμφανίζεται με τη σημερινή ηγεσία της ή με τις προοδευτικές δυνάμεις, προσφέρονται να συνεργασθούν με τις προοδευτικές δυνάμεις. Το μέτωπο μεγαλώνει, ισχυροποιείται, αλλά δεν νοθεύει τις βασικές θέσεις και τη βασική πορεία του ΠΑΣΟΚ.

— Το μέτωπο μεγαλώνει, αλλά το ζητούμενο, κύριε πρόεδρε, είναι το πώς γίνεται ο αγώνας; Για παράδειγμα, μερικοί, αναρωτιούνται αν ο αγώνας του ΠΑΣΟΚ θα

## ΕΞΟΡΜΗΣΗ

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ:  
«ΕΞΟΡΜΗΣΗ»

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ  
ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» Α.Ε.

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΚΑΙ  
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ:

ΚΩΣΤΑΣ ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ:

ΑΝΔΡ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ

Διεύθυνση:  
ΣΟΛΩΜΟΥ 13 - 15  
Αθήνα 106 82  
Τηλέφωνα: 364.0641 - 8  
Τηλεξ: 22-0331

Fax: 3642 186-3642187

ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ: Ακαδημίας 4

Αθήνα 106 72

Τηλ.: 36.15.688

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΑΛΕΚΟΣ ΜΟΑΤΣΟΣ

Σολωμού 13-15

**ΑΥΡΙΟ: Ο Α. Παπανδρέου μιλά για το ΠΑΣΟΚ και τα λάθη του, για το ιστορικό έργο του και την τεράστια προσφορά του στα εθνικά θέματα, τη δημοκρατία, την εθνική συμφιλίωση. Τι είναι αλαζονεία και πώς επέδρασε στην δραστηριότητα του ΠΑΣΟΚ. Τα πλαίσια της νέας διακήρυξης του ΠΑΣΟΚ.**



«Η μόνη δυνατή εναλλακτική λύση στη μεγάλη επίθεση που γίνεται σήμερα από το μεγάλο

παγκόσμιο κεφάλαιο είναι η συνεργασία των προοδευτικών δημοκρατικών δυνάμεων... Βασική μας προϋπόθεση είναι ότι η συνεργασία μας κατ' αρχήν είναι με τις προοδευτικές δημοκρατικές δυνάμεις όπου έχουμε σύγκλιση προγραμμάτων. Αυτή είναι η βασική μας λογική. Δεν είναι πρόταση όπως το 'χουμε εξηγήσει και άλλοτε, αλλά είναι μια θέση»



Μια αριστερή και προοδευτική στρατηγική κρίνεται από το κύριο μέτωπο της αντιπαράθεσής

της που είναι οι πιο αντιδραστικές δυνάμεις της συντήρησης και τα συμφέροντα του κατεστημένου.

Δυστυχώς η σημερινή ηγεσία του Συνασπισμού, παρά τη δική μας στάση "ανοιχτών θυρών", ακολούθησε και ακολουθεί μια γραμμή με ανυπολόγιστες συνέπειες για το προοδευτικό κίνημα»

ΜΗΣΗ» — «ΘΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΕΤΑΠΑΠΑΝΔΡΕΪΚΗ ΕΠΟΧΗ ΑΛΛΑ ΤΩΡΑ ΕΙΝΑΙ Η ΣΤΙΓΜΗ ΤΗΣ ΜΑΧΗΣ»

# ε η ώρα να φύγω

είναι «μονομέτωπος» ή «διμέτωπος», που προϋποθέτει «ρήξη» με την Αριστερά...

Πρέπει κανείς να κάνει διάκριση μεταξύ στρατηγικών επιλογών και τακτικών επιλογών. Η στρατηγική επιλογή του ΠΑΣΟΚ δεν μπορεί παρά να είναι ο μονομέτωπος αγώνας εν όψει όλων όσων σου είπα για το τι τεκταίνεται εδώ και αλλού. Και αυτή είναι η θέση μας, από την οποία, τουλάχιστον εγώ δεν πρόκειται να αποστώ.

Υπάρχουν τα θέματα της συγκυρίας και της τακτικής. Σήμερα, σαφώς και έχουμε και ασκούμε κριτική, στην παραδοσιακή Αριστερά και στο Συνασπισμό για τη συνεργασία του με τη Δεξιά με την οποία — πέραν οριακών θεμάτων — δεν είναι λογικό να φαντασθεί κανείς ότι υπάρχουν προγραμματικές συγκλήσεις. Υπάρχουν όμως, δυστυχώς, μικροκομματικές και καιροσκοπικές συγκλίσεις στο βωμό των οποίων η παραδοσιακή Αριστερά θυσιάζει τις αρχές της. Αυτή την κριτική την κάναμε, την κάνουμε και θα την κάνουμε. Ταυτόχρονα εκφράζουμε την ευχή και την ελπίδα, αυτός ο χώρος στον οποίο αναφερόμεθα, έστω και με ισχυρές συγκρούσεις που θα αναιρέσουν την πολιτική της σημερινής του ηγεσίας, θα κρίνει και ο ίδιος ότι η μόνη δυνατή εναλλακτική λύση στη μεγάλη επίθεση που γίνεται σήμερα από το μεγάλο παγκόσμιο κεφάλαιο, είναι η συνεργασία των προοδευτικών δημοκρατικών δυνάμεων.

— Μιλάτε δηλαδή για ένα λαϊκό μέτωπο;

Δεν μου αρέσει ο όρος. Είναι φορτισμένος αρνητικά. Ιστορικά ταυτίστηκε με τη βίαιη ηγεμονία των Κ.Κ. πάνω στους εταίρους του μετώπου. Αυτή η στρατηγική ξεπεράστηκε εδώ και πολύ καιρό από τα πράγματα, άσχετα αν ακόμα και τώρα, πολλά Κ.Κ. δεν μπορούν να απαλλαγούν. Θα έλεγα ότι πρόκειται για μια συμπάραταξη προοδευτικών και δημοκρατικών δυνάμεων με την απαραίτητη επεξήγηση ότι εννοώ και τις αριστερές και τις εκσυγχρονιστικές για να είμαι σαφής όσον αφορά τα όριά της και τον χαρακτήρα της. Είναι πατριωτική, δημοκρατική, εκσυγχρονιστική και πάντοτε σε ευθεία ανταπόκριση με τα λαϊκά προβλήματα και αιτήματα.

— Γιατί άραγε ο Συνασπισμός αποφάσισε και στηρίζει τη Δεξιά; Τι νόημα είχε και έχει κατά τη γνώμη σας αυτή η απόφαση;

Δυστυχώς, η κομμουνιστική Αριστερά στη χώρα μας, είναι δεμένη στο άρμα της πολιτικής ήττας σε κρίσιμες ιστορικές συγκυρίες.

Νομίζω ότι είναι θεμιτός ο στόχος για ένα κόμμα ή μια παράταξη να κατακτήσει ρυθμιστικό ρόλο στα πολιτικά πράγματα, προσπαθώντας με την πολιτική του να αλλάξει τους συσχετισμούς δυνάμεων μέσα στον ευρύτερο προοδευτικό χώρο.

Το ερώτημα είναι ως πού μπορεί να φτάσει αυτή η γραμμή τραβώντας σ' ένα «τυφλό δρόμο», χωρίς να υπολογίζει τις ευρύτερες εθνικές και κοινωνικές συνιστώσες.

Αν το τίμημα είναι αυτοδύναμη επιστροφή της νεο-φιλελεύθερης και ρεβανσιστικής Δεξιάς; Αν είναι η υποταγή χωρίς όρους στα κελεύσματα και τις επιλογές της;

Αν είναι η ουσιαστική ακύρωση των λαϊκών κατακτήσεων; Τότε νομιμοποιούνται παρόμοιες επιλογές;

Πιστεύω πως όχι. Μια αριστερή και προοδευτική στρατηγική, κρίνεται από το κύριο μέτωπο της αντιπαράθεσής



της που είναι οι πιο αντιδραστικές δυνάμεις της συντήρησης και τα συμφέροντα του κατεστημένου. Κι όχι δουλική αποδοχή των αποφάσεών τους.

Δυστυχώς, η σημερινή ηγεσία του Συνασπισμού, παρά τη δική μας στάση «ανοιχτών θυρών», ακολούθησε και ακολουθεί μια γραμμή με ανυπολόγιστες συνέπειες για το προοδευτικό κίνημα.

— Και λοιπόν;... Ρήξη;

Η σκληρή αντιπαράθεση, που αποκαλύπτει, ενημερώνει, καταδικάζει, αλλά ταυτόχρονα υπολογίζει την προοδευτική αριστερή βάση, είναι αναγκαία για λόγους αυτο-άμυνας του ίδιου του λαϊκού κινήματος.

— Σ' αυτό που λέτε, κύριε πρόεδρε, πρέπει να λάβει κανείς υπόψη και κάτι άλλο: τον «λαϊκισμό». Και είναι εμφανής η σύγκρουση των «λαϊκιστών» και των «εκσυγχρονιστών». Κατηγορείται μάλιστα το ΠΑΣΟΚ, από τη «συγκυβέρνηση», ότι καλλιεργεί τον «λαϊκισμό». Έχετε να κάνετε κάποιο σχόλιο;

Πολύς θόρυβος, πράγματι, γίνεται τελευταία για τον «λαϊκισμό». Προσπαθούν να αποδώσουν στο ΠΑΣΟΚ ένα ευρύτερο κοινωνικό φαινόμενο που διαπερνά ολόκληρη την κοινωνία και τα κόμματα. Θα έλεγα μάλιστα ότι πολύ λιγότερο αφορά το ΠΑΣΟΚ απ' ό,τι άλλους. Έχω μια απορία. Ο λόγος του κ. Τζαννετάκη ή του κ. Μητσοτάκη για την οικονομία ήταν ή όχι μνημείο λαϊκισμού; Ο Τύπος

στο σύνολό του έχει ή όχι σε πρώτη προβολή τις στήλες που στηρίζουν το λαϊκισμό; Η επιχειρηματολογία και ο λόγος της ηγεσίας του Συνασπισμού για να δικαιολογήσει τις επιλογές της, δεν είναι κυριολεκτικά λαϊκισμός;

Δεν αντιμετωπίζονται με πολιτικούς αφορισμούς κοινωνικά φαινόμενα και αντίστοιχες πρακτικές. Μου θυμίζει τα πρώτα βήματα του ΠΑΣΟΚ και το αντίστοιχο δίλημμα, παλαιοκομματισμός ή οργάνωση.

— Επιτρέψτε μου, κύριε πρόεδρε, να σταθούμε σε κάτι που συζητιέται έντονα, στα «σενάρια» αν θέλετε που αφορούν την παρουσία σας στο ΠΑΣΟΚ. Μερικοί μιλούν για τη «μεταπαπανδρείκη» περίοδο, για την οποία, μάλιστα, μπαίνουν και «στοιχήματα»...

Κοίταξε, είναι απλούστατα τα πράγματα. Κάποτε θα υπάρξει η «μεταπαπανδρείκη» εποχή. Δεν είναι η ώρα της. Διαθέτω τις δυνάμεις να συνεχίσω το έργο μου ως πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και πιστεύω ειλικρινά ότι υπηρετούμε πιο αποφασιστικά τους στόχους του Κινήματος με τη δική μου παραμονή, παρά με την απουσία μου. Ότι θα έρθει η ώρα, ναι. Δεν είναι όμως αυτή η ώρα. Και ειδικά, δεν είναι η ώρα η στιγμή της μάχης.

— Σ' αυτή ακριβώς τη στιγμή της μάχης, ποια είναι η στρατηγική αυτής της νέας μάχης του ΠΑΣΟΚ; Με δυο λόγια κύριε πρόεδρε: Πού το πάει το ΠΑΣΟΚ;

Πού το πάει; Το πάει στη μεγιστοποίηση του εκλογικού αποτελέσματος. Το πάει στο να είναι τουλάχιστον το πρώτο κόμμα στη Βουλή. Και πιστεύουμε ότι μετά την εμπειρία των μηνών της συγκυβέρνησης, θα υπάρξει μεγάλο λαϊκό ρεύμα προς το ΠΑΣΟΚ.

— Μα έχει κάνει πράγματι, η συγκυβέρνηση, τόσο μεγάλη ζημιά; Εννοώ ζημιά στη χώρα...

Νομίζω ότι κατά τις οικονομικές συγκυρίες, κάθε μέρα που χάνεται χωρίς συγκεκριμένη πολιτική, είναι μέρα πολύ ζημιογόνα για τη χώρα. Σε σημείο που να διερωτάται κανείς αν είναι αναστρέψιμα τα πράγματα ή όχι. Αυτά στον οικονομικό τομέα. Στον εθνικό τομέα, εάν αυτά που είπε ο κ. Μητσοτάκης στην Αττάλεια ισχύουν, δεν γνωρίζω αν υπάρχει τίποτα εθνικά πιο βλαπτικό απ' αυτό που θα συμβεί αν έχει ο ίδιος — όπως λέει — αυτοδύναμη κυβέρνηση. Δεν θα του τη δώσει ο λαός. Και μένα μου κάνει εντύπωση πως τα θέματα αυτά, τα τόσο σημαντικά εθνικά θέματα, δεν τα έχει δουλέψει αρκετά ο Τύπος. Πέραν της αναφοράς στη συνέντευξή μου που έθεσα τα ερωτήματα - κλειδιά, δεν υπήρξε επαρκής σχολιασμός ενόψει των τεραστίων κινδύνων που αντιμετωπίζουμε. Να αναγνωρίζουμε εμείς ότι υπάρχει πρόβλημα Αιγαίου, εναέριου χώρου, Θράκης, — εμείς να αναγνωρίζουμε αυτό; Αυτό θα έπρεπε να είναι το πιο καυτό και το πιο καθημερινό θέμα. Μιλάμε για την τύχη του Έθνους, για την εδαφική ακεραιότητα. Τι συνέβη και σιώπησαν οι περισσότεροι;

— Τι συνέβη κύριε πρόεδρε; — Δεν γνωρίζω.



«Είναι ανάγκη η διαμόρφωση ενός ισχυρού λαϊκού κινήματος στη χώρα, το οποίο να έχει

πολιτική, με την έννοια της προάσπισης των συμφερόντων του λαού, αλλά να μην ελέγχεται από τα κόμματα. Όχι πως δεν θα περιέχει στους κόλπους του κομματικά στελέχη, αλλά αυτό που έχει σημασία είναι να παίξει το ρόλο της άμυνας, της προστασίας των βασικών δικαιωμάτων του λαού, των προνομίων που έχει αυτός ο λαός»



«Όταν μιλάμε για τη συντηρητική παράταξη νομίζω ότι είναι απαραίτητο να κάνουμε διάκριση

μεταξύ των συντηρητικών. Υπάρχουν συντηρητικοί που έχουν ταυτόχρονα εκσυγχρονιστικές και φιλολαϊκές θέσεις και υπάρχουν οι άλλοι που είναι καθαρά Δεξιά, αυτή η Δεξιά που υπηρετεί τυφλά τα συμφέροντα του μεγάλου κεφαλαίου, των μεγάλων συμφερόντων»



**ΗΛΙΑΚΑ**  
10.000 ΠΡΟ/ΛΗ  
10 άτοκες δόσεις

προσφορά  
μέχρι 30/9



ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ  
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ  
ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ  
ΕΛΛΑΔΑ

**5ΕΤΗΣ ΓΡΑΠΤΗ ΕΓΓΥΗΣΗ**

ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ 28 - ΑΘΗΝΑ  
ΤΗΛ: 5220872, 5239950, 5229951