

Ομιλία του Προέδρου του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Ανδρέα Γ. Παπανδρέου σε ανοιχτή συγκέντρωση στο λιμάνι της Πάτρας στις 14.6.91.

Λαέ της Πάτρας,  
Λαέ της Αχαΐας,  
Αυτό δεν έχει ξαναγίνει ποτέ.

Αυτή η πρωτόγνωρη μοναδική παρουσία σου λαέ της Αχαΐας, σημαίνει την απόφασή σου, την απόφαση του λαού να θέσει τέρμα στον κατήφορο που έχει οδηγήσει τη χώρα η Ν.Δ. και ο κύριος Μητσοτάκης.

Οχι μονόλογο λαέ της Αχαΐας. Δεν ευχαριστώ μόνο εγώ. Δεν ευχαριστεί μόνο το ΠΑΣΟΚ. Ευχαριστεί ολοκληρος ο εργαζόμενος λαός της Ελλάδος γιαυτή τη φανταστική παρουσία.

Τέρμα στον κατήφορο. Ως εδώ. Ζούμε κάθε μέρα λαέ της Πάτρας, το ξεθεμελίωμα της κοινωνίας μας. Γιαυτό ο λαός ενωμένος, αποφασισμένος πρέπει να θέσει τέρμα στην ανάξια κυβέρνηση και στην επικίνδυνη πορεία που ακολουθεί στον τόπο μας.

Κάθε μέρα ζούμε το ξεθεμελίωμα. Αυξάνεται η ανεργία, ιδιαίτερα για τους νέους μας. Οι νέες γενιές, εδώ στην Πάτρα δώσανε δείγμα της δυναμης τους, της απόφασης τους να διεκδικήσουν αυτά που θέλει ο λαός.

Πέφτει κάθε βδομάδα, κάθε μήνα, το πραγματικό εισόδημα του εργαζομένου, του αγρότη, του μικρομεσαίου, του επαγγελματία, του μικρού επιχειρηματία.

Υπάρχει πιά στη χώρα μας το αίσθημα ανασφάλειας που οδηγεί στον αμοραλισμό. Και υπάρχουν, λαέ της Αχαΐας, απειλές κατά του έθνους μας κατά της εδαφικής μας ακεραιότητας που γιγαντώνονται κάθε μέρα, γιατί ο κ.Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία ακολουθούν μονοδιάστατη διατεταγμένη εξωτερική πολιτική.

Παίρνουν τις εντολές τους από ξένα κέντρα αποφάσεων και κινδυνεύει η χώρα μας να μπει στο περιθώριο των χωρών της κοινότητας και της Ευρώπης.

Λαέ της Πάτρας,

Λαέ της Αχαΐας,

θέλω να σου πω απόψε, ότι αυτή σου η συγκέντρωση είναι ιστορική. Απόψε πραγματικά, ανοίγει νέο κεφάλαιο στην πολιτική ιστορία της χώρας μας. Ο λαός δεν αντέχει πιά. Το έθνος δεν αντέχει. Ως εδώ, κύριε Μητσotάκη! Φτάνει πιά! Ηρθε η ώρα αν έχεις το θάρρος, να πάμε σε εκλογές και να μιλήσει ο κυρίαρχος λαός.

Η οικονομική πολιτική της Κυβέρνησης χρεωκόπησε. Σύντομα, αν δεν φύγει από την εξουσία, θα χρεωκοπήσει και η πατρίδα μας. Προσπαθεί να δαμάσει τον πληθωρισμό και να μειώσει τα ελλείματα. Αλλά πως το κάνει; Συρρικνώνει τη ζήτηση, μικραίνει, μειώνει το εισόδημα των εργαζομένων, των αγροτών, των συνταξιούχων. Μείωση που συμβαδίζει με ακριβό χρήμα στην αγορά και έτσι οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες, οι βιοτέχνες και επαγγελματίες και αυτοί υφίστανται μείωση του εισοδήματός τους.

Η οικονομική πολιτική της Κυβέρνησης οδηγεί σε μεγαλύτερα ελλείματα, σε μεγαλύτερο πληθωρισμό, σε ανεργία, σε φτώχεια. Φτάσανε τα όρια της φτώχειας οι ελληνικές οικογένειες.

Το καλάθι της νοικοκυράς έχει πιά μικρύνει πάρα-πάρα πολύ. Είναι στο όριο της φτώχειας, λαέ της Πάτρας, λαέ της Αχαΐας.

Μόνο μια οικονομική πολιτική που θα στηριζόταν στη διεύρυνση της παραγωγικής βάσης, σε νέες παραγωγικές δημοσίες και ιδιωτικές επενδύσεις, μόνο μια τέτοια πολιτική μπορεί να οδηγήσει στην ανόρθωση.

Αλλά, λαό της Πάτρας, ποτέ δεν ακούσαμε καμιά παράταση να πει τόσα ψέματα στο λαό μας.

Θυμάστε τι είχε υποσχεθεί ο κ. Μητροτάκης και η Ν.Δ; Στήριξη είχε πει του πραγματικού εισοδήματος των εργαζομένων και έχει πέσει 20%. Στήριξη της αγροτιάς, είχε πει. Και τώρα με τις τιμές των Αθηνών και τις τιμές που πρέπει να πληρώσουν για αυτά που αγοράζουν, βλέπουν οι αγρότες το εισοδήμα τους να συρρικνώνεται και ετοιμάζονται για τα 60 δις φόρους που θα επιβάλει η ΕΟΚ.

Μιλάνε για καταπολέμηση του σπάταλου κράτους και όμως από τα παράθυρα φέραν ένα σωρό δικούς τους και φτιάχνουν το νέο κομματικό κράτος της Δεξιάς. Και πρέπει να θυμίσουμε στους κυρίους της Νέας Δημοκρατίας ότι εμείς σεβόμαστε τους πολίτες, σεβόμαστε κάθε Έλληνα. Δεν θα γυρίσουμε με ρεβανσοισμό, αλλά το λέμε από την Πάτρα ότι όσοι αδικήθηκαν θα αποκατασταθούν και αυτό είναι δέσμευση και του Ανδρέα Παπανδρέου και του Πανελληνίου Σοσιαλιστικού Κινήματος.

Είχαν υποσχεθεί 100.000 νέες θέσεις. Εκατο χιλιάδες άνεργοι τουλάχιστον προστέθηκαν. Είχαν πει όχι νέους φόρους, μα τί άλλα πληρώνουμε; Φόρους για τη ΔΕΗ, για τον ΟΤΕ. Και για το νερό, ακούστε το μείωσαγ 20%! Μπράβο τους.!!

Διαβεβαιώνει αυτή η κυβέρνηση πως δεν θα πάρει άλλα μέτρα αντιλαϊκά. Αλλά θα τα πάρει.

Εδώ και τώρα. Εδώ και τώρα να εκφράσουμε μαζί την αγανάκτηση του ελληνικού λαού για την αντιλαϊκή πολιτική της Νέας Δημοκρατίας.

Όπου νααι θάρθουν τα νέα μέτρα γιατί ο πληθωρισμός αυξάνει και το έλλειμα μεγαλώνει.

Ξέρετε κάτι; Ίσως η νέα γενιά δεν γνώριζε τι θα πει Δεξιά. Αλλά λυπόμαστε πραγματικά, που έπρεπε και αυτή η νέα γενιά να περάσει αυτές τις πικρές εμπειρίες. Να ξέρει, ότι ο λαός έχει αγωνιστεί δεκαετίες για να έχει ο ίδιος την εξουσία στα χέρια του, αλλά το 89 του ξέφυγε.

Καταργούνε όλες τις κοινωνικές κατακτήσεις του λαού μας. Καταργούνε το κράτος πρόνοιας, εμπορευματοποιούν τον οικονομικό τομέα της υγείας. Στραγγαλίζουν οικονομικά τα νοσοκομεία. Πάρτε το νέο Νοσοκομείο το Πανεπιστημιακό που χτίσαμε. Δεν έχουν κάνει τίποτα να του δώσουν τη δυνατότητα να αναπτυχθεί και να παίξει το ρόλο που μπορεί να παίξει στην περιοχή.

Κατάργησαν την εθνική φαρμακοβιομηχανία. Μετατρέπουν τα Κέντρα Υγείας σε απλά αγροτικά ιατρεία και προχωρούν, φίλες και φίλοι, στην ιδιωτικοποίηση. Αυτή η μαγική λέξη που σημαίνει πως ή ξεπουλάνε τις μη προβληματικές ή κλείνουν τις προβληματικές χωρίς να ρωτάνε για τις επιπτώσεις που έχει αυτό πάνω στις μικρές κοινωνίες, όπως είναι και η δική μας εδώ στην Αχαΐα.

Θα πουλήσουν την ΑΓΕΤ που είναι κερδοφόρα, αλλά κλείνουν την "Πειραική - Πατραϊκή", κλείνουν το "Ήραδοπουλα", θέλουν να κλείσουν την ΕΒΘ. Κύριοι, ξεχνάτε ότι εδώ υπάρχει πληθυσμός που η ζωή του, το επάγγελμά του, η τύχη του εξαρτάται από την ύπαρξη αυτών των επιχειρήσεων. Τέτοια αδιαφορία για το λαό; Τέτοια αδιαφορία;

Είμαστε και μεις σύμφωνοι ότι πρέπει να υπάρχει λιγότερο κράτος, αλλά εννοούμε λιγότερος παρεμβατισμός, λιγότερη γραφειοκρατία. Το κράτος όμως πρέπει να είναι το στρατηγικό της οικονομικής ανάπτυξης όπως είναι στην Ιαπωνία, όπως είναι στη Γαλλία, όπως είναι σε άλλες χώρες. Εδώ ανοίξανε τις αγορές και λένε: Τα μεροκάματα φτηνά, ελάτε και επενδύστε! Μα δεν επενδύουν, δεν επενδύουν σε μιά χώρα που απαρτάζεται και πολώνεται απο μιά ανίκανη, ανάξια, αδέξια κυβέρνηση, την κυβέρνηση της Ν.Δ.

Αλλά κινδυνεύουν και οι δημοκρατικοί μας βεσμοί. Έχει πια τεθεί θέμα Δημοκρατίας. Η δολοφονία του καθηγητή Τεμπονέρα! Προσκυνούμε στο ονομά του. Η δολοφονία του απο το κομματικό παρακράτος της Δεξιάς. Και ύστερα πέντε νεκροί στην Αθήνα. Και έρχεται ο κ.Μητσοτάκης και λέει στους αστυνομικούς "Εσύ είσαι το Κράτος". Εσύ είσαι το κράτος!.

Και υπάρχει πογκρομ διώξεων. Διώξεις στις ένοπλες Δυνάμεις. Διώξεις στα Σώματα Ασφαλείας. Διώξεις στην κρατική μηχανή, διώξεις στο δημόσιο τομέα. Ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής του τόπου. Πολιτικοποίηση της Δικαιοσύνης. Και ακούστε κάτι που τα λέω για πρώτη φορά. Διώκεται σήμερα απο τη Νέα Δημοκρατία και η πολιτική και η στρατιωτική ηγεσία της οκταετίας του ΠΑΣΟΚ και είναι ντροπή που αξιωματικοί πανάξιοι και εντιμότατοι σύρονται στα δικαστήρια, την ώρα που έπρεπε οι Ένοπλες Δυνάμεις ενωμένες να αντιμετωπίσουν τον κίνδυνο απο την Τουρκία και μόνο απο την Τουρκία. Είναι ντροπή και είναι ευθύνη εθνική να συρονται στα δικαστήρια πτέρρχος και στρατηγοί που έδωσαν τη ζωή τους για την άμυνα της χώρας μας.

Γρήγορα θα έρθουν οι εκλογές και ο λαός θα το δείξει.

Και έχουμε, λαό της Πάτρας, και τον ασφυκτικό έλεγχο στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, τα κανάλια τα κρατικά δουλεύουν το 24ωρο για την κυβέρνηση και τα στελέχη της.

Και τα ιδιωτικά κανάλια, εξαρτάται ποια συμφέροντα εξυπηρετούν. Ξέρετε ποιά είναι εντάξει και ποια δεν είναι και δείξτε το και σεις με την ακροαματικότητα σας, να δώσουμε την μάχη και εκεί ακόμα.

Και τώρα, επειδή δεν μπορούν να βρουν τρομοκράτες, τρομοκρατούν τον τύπο και συλλαμβάνουν δημοσιογράφους και Διευθυντές του Τύπου. Εκεί κατόντησε ο αντιτρομοκρατικός νόμος ! Να είναι μέσον καταπίεσης και φίμωσης του τύπου.

Πράγματι, αυτή η Κυβέρνηση του κ.Μητσοτάκη δεν δείχνει κανένα ενδιαφέρον για τον λαό και το έθνος. Εξυπηρετεί και μόνον τα συμφέροντα της μεγάλης ντόπιας και ξένης οικονομικής ολιγαρχίας του τόπου - ας το πούμε καθαρά . Αλλά επειδή μιλήσατε για την λέξη "χούντα" θυμάμαι την περίπτωση του καθηγητή Τριπονέρα και θέλω να πω δυο λόγια : Είπε η Κυβέρνηση, μίλησε, για υποκινητές και για πυροδοτές. Αλλά πυροδοτής ήταν η πολιτική της Ν.Δ. στην Παιδεία και υποκινητής ήταν η στάση της. Εάν κ.Μητσοτάκη ήταν λάθος η πολιτική του κ.Κοντογιαννοπούλου, γιατί καλύπτατε τον κ.Κοντογιαννόπουλο μέχρι και την βολοφωνία του Τριπονέρα και των πέντε Αθηναίων. Και ποιά είναι τώρα η πολιτική σας ; Η συγγραφή ερωτηματολογίων ;

Η νέα γενιά, αρνήθηκε την αλαζονεία γιατί η παιδεία αφορά το μέλλον της. Και το μέλλον της νέας γενιάς είναι το μέλλον του τόπου, της χώρας μας.

Λαό της Αχαΐας, ελληνικό λαό, έχουν γιγαντωθεί οι εθνικοί κίνδυνοι. Οι κίνδυνοι για την εδαφική μας ακεραιότητα. Η εθνική μας ανεξαρτησία έχει ήδη

υποθηκευτεί. Γιατί η εξωτερική πολιτική είναι μονοδιάστατη και διατεταγμένη. Είναι ατλαντική και όχι ευρωπαϊκή πολιτική - όπως μας λένε. Και εμείς είμαστε περήφανοι για την εξωτερική πολιτική που ασκήσαμε, την πολυδιάστατη ελληνοκεντρική πολιτική για οκτώ χρόνια που παίξαμε ρόλο πρωτεύοντα στο μεγάλο κίνημα ειρήνης σε παγκοσμια κλίμακα. Και το 1987 όταν οι Τούρκοι ήθελαν να φέρουν το Πίρι - Ρέις στο Αιγαίο είπαμε : Ως εδώ. Αν μεπείτε το βυθίζουμε ! Και είναι η μόνη γλώσσα που καταλαβαίνει η Τουρκία, όχι του διαλόγου. Διάλογος με την Τουρκία, για ποιά θέματα; Για την υφαλοκρηπίδα ; Ναι, για την οριοθέτηση της μέσα από την Χάγη.

Ρωτώ συνέχεια και στη Βουλή και έξω από την Βουλή τον κ.Μητσοτάκη να μας πεί τι πρόκειται να διπραγματευτεί : Τον εναέριο χώρο ; Τα χωρικά μας ύδατα ; Την Δυτική Θράκη ; Τα Δωδεκάνησα ; Το μισό Αιγαίο που προτείνει ο κ.Μικης Θεοδωράκης ;

Εληξε ο πόλεμος του Κόλπου και υπήρξε η κομπορημοσύνη της Κυβέρνησης ότι είμαστε οι νικητές. Τι έβγαλε η Ελλάδα από την νίκη στον Κόλπο ; Τι έβγαλε ; Έβγαλε μόνο μόνο την "Νέα τάξη πραγμάτων", που σημαίνει ότι τα Βαλκάνια είναι ξανά η πυριτιδαποθήκη της Ευρώπης.

Και εδώ δεν μπορώ παρά να αναφέρω την άθλια πολιτική που ακολούθησε η Κυβέρνηση στο θέμα της Αλβανίας. Γιατί τώρα, με την πολιτική της, έχει οδηγήσει σε απόγνωση τους Έλληνες που ζούν στην Β.Ηπειρο, οι οποίοι αναζητούν τον παράδεισο και δεν τον βρίσκουν. Ο κ.Σαμαράς τους τον υποσχέθηκε. Αλλά δεν υπάρχει παράδεισος γι' αυτούς γιατί δεν ετοίμασε τίποτα η Κυβέρνηση να τους υποδεχθεί. Κατόρθωσε μόνο, αποξενώνοντας την Κυβέρνηση της Αλβανίας να στηρίξει τον άξονα Αγκυρα - Τίρανα.

Λαο της Αχαΐας, η Τουρκία έχει ήδη διεισδύσει στα Βαλκάνια οικονομικά.

Εδω είναι το ΠΑΣΟΚ, είναι ο λαός, μιλάει από τα βάθη της ψυχής του.

Κοιτάξτε λαέ της Αχαΐας, ξεκινήσαμε σαν απελευθερωτικό κίνημα, την εποχή των συνταγματαρχών. Και μπορέσαμε μέσα σε λίγα χρόνια, από το 1974 στο 1981, να γίνουμε Κυβέρνηση της χώρας για να οδηγήσουμε προς τους νέους ορίζοντες της ενωμένης Ευρώπης. Είμαστε και πάλι η μεγάλη εφεδρία του έθνους. Είμαστε και πάλι εκείνοι που μέσα σε ένα μικρό διάστημα θα ξεκινήσουμε, θα συνεχίσουμε την πορεία προς το μέλλον.

Η Τουρκία, λαέ της Αχαΐας, είναι επιθετική σήμερα και με λόγια και με έργα απειλεί τα Δωδεκάνησα. Προωθεί εξελίξεις στην Δυτική Θράκη ανάλογες με αυτές που επιδιώκει στην Κύπρο. Αναφέρεται σε "βραχονησίδες" του Αιγαίου. Παραβιάζει τον εθνικό εναέριο χώρο, τα χωρικά ύδατα, επιδιώκει μοιρασιά του Αιγαίου. Σε αυτήν μεσα την κλιμάκωση, σε αυτήν την επίθεση, ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας λέει : Ελάτε να κάνουμε διάλογο. Διάλογο, για να δώσετε τι, Κ.Μητσοτάκη ;

Σας πληροφορώ εδώ, από το λιμάνι της Πάτρας, από αυτήν την μεγαλειώδη μοναδική, ανεπανάληπτη συγκέντρωση, ότι ο Ελληνικός λαός ποτέ δεν θα επιτρέψει να παραχωρήσετε ούτε καν μια οπιθαμή εδάφους, εναέριου χώρου, θαλάσσιου χώρου.

Λαο της Πάτρας, μαζί θα προχωρήσουμε για να ολοκληρώσουμε ένα μεγάλο έργο που αρχίσαμε, που άρχισε ο ελληνικός λαός. Μαζί προχωρούμε. Η αποψινή βραδιά θα μείνει γραμμένη στην καρδιά μου και στην καρδιά



μας. Είναι ένα νέο ξεκίνημα, είναι μια νέα ελπίδα για τον λαό μας, που παρακολουθεί τώρα πιστεύω, αυτήν την εκδήλωση.

Θέλω να προειδοποιήσω τον κ. Μητροτάκη επίσης, ότι το Κυπριακό δεν είναι θέμα που θα επιλύσουν η Ελλάδα και η Τουρκία είτε με την συμπαράσταση είτε όχι, των μεγάλων. Είναι θέμα διεθνούς δικαίου, είναι θέμα διεθνούς νομιμότητας, είναι θέμα εισβολής και κατοχής. Δηλαδή, πρέπει να πιστέψουμε τον κ. Μπέικερ όταν λέει, άλλο το Κουβέιτ και άλλο η Κύπρος ; Πρέπει να τον πιστέψουμε ; Και ξεχνα ο κ. Μητροτάκης ότι οι προστάτες του, με την έκθεση του Στεϊτ Ντιπάρτμεντ έδωσαν την εντύπωση ότι υπάρχει Σλαβομακεδονικό στην χώρα μας, πως καταπιέζεται η μουσουλμανική μειονότητα στην Δ. Θράκη.

Η μόνη απάντηση στις προκλήσεις της Τουρκίας, είναι ένα ενωμένο έθνος με ομοψυχία, με άρτιες ένοπλες δυνάμεις, για να επιβάλλει την ειρήνη στην περιοχή.

Αλλά για να υπάρξει ομοψυχία πρέπει να υπάρχει άξια Κυβέρνηση. Και εσείς κύριοι της Νέας Δημοκρατίας, είστε ανάξια Κυβέρνηση. Πρέπει να φύγετε το γρηγορότερο δυνατόν, για το καλό του έθνους και του λαού μας. Να ακουστεί η φωνή του κυρίαρχου λαού μας.

Εδώ και τώρα εκλογές ! Εδώ και τώρα εκλογές !

Το ΠΑΣΟΚ γνωρίζει τα επιτεύγματα του. Έχει μάθει από τα λάθη του, είναι συμπαγές, ενωμένο, ώριμο. Και βέβαια μπορούμε να κυβερνήσουμε. Και ας αφήσουν την προγραμματολογία. Και πρόγραμμα έχουμε και το βελτιώνουμε μέρα με την μέρα. Ναι, μπορούμε να κυβερνήσουμε και με την απόφαση σου, λαέ της Ελλάδας, θα κυβερνήσουμε. Οι βασικές προϋποθέσεις για την έξοδο από την κρίση είναι μια εθνική συμφωνία όλων των κοινωνικών φορέων και της πολιτείας και των περιφερειών της χώρας. Ένα πλαίσιο οικονομικής πολιτικής

που ολοι θα σεβαστούμε για τέσσερα χρόνια. Θα υπάρξουν θυσίες, αλλά θα υπάρξουν και κίνητρα. Χρειάζεται ταχύρυθμο πρόγραμμα επενδύσεων και βαθειά τομή στην φορολογική πολιτική, έτσι ώστε να πληρώσουν εκείνοι που έχουν και όχι εκείνοι που δεν έχουν. Θα υπάρξει κράτος - στρατηγείο ανάπτυξης. Θα υπάρξει δουλειά - το ευχόμαστε για όλους - μέσα στην επόμενη τετραετία. Και προνομιακή θέση, πρωτοποριακή θέση, θα έχουν επιτέλους τα νιάτα μας. Και αυτό είναι δέσμευση και δική μου και του ΠΑΣΟΚ.

Και θα αποκαταστήσουμε το κράτος πρόνοιας και το κράτος δικαίου.

Λαέ της Αχαΐας, η απίστευτη αποψινή σου παρουσία, επιβεβαιώνει τα μηνύματα που έρχονται και από άλλες γωνιές της χώρας μας. Διαμορφώνεται και ενισχύεται καθημερινά μια μεγάλη κοινωνική και πολιτική πλειοψηφία με κορμό και εκφραστή το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα.

Σήμερα, η Κυβέρνηση της Ν.Δ. είναι Κυβέρνηση μειοψηφίας. Και τον προκαλούμε να πάμε σε εκλογές άμεσα για να μιλήσει ο λαός και να πάρει εκείνος τις ευθύνες για το μέλλον της χώρας.

Και από δω, από την Πάτρα, προσκαλούμε ολοκληρω τον Ελληνικό Λαό να καλέσει την Κυβέρνηση να παραιτηθεί για να ανοίξει ο δρόμος προς τις εκλογές. Διακυβεύεται η τύχη του έθνους και του Λαού μας και γι' αυτό είναι κρίσιμο ο λαός να πάρει τις αποφάσεις του ρηρύν είναι πολύ αργά. Γι' αυτό λέμε : Εκλογές εδώ και τώρα. Για το έθνος, για τον λαό.

Τι να πώ ; Όπου κάνει το μάτι μου βλέπω νιάτα σφριγηλά, περήφανα γηροτειά έτοιμα να μπουν στην μάχη, στον αγώνα.

Απο τα βάθη της καρδιάς, ένα μεγάλο ευχαριστώ. Γιατί  
μαζί θα προχωρήσουμε, μαζί θα χτίσουμε την νέα Ελλάδα.

Η αποψινή συγκέντρωση, το επαναλαμβάνω, λαέ της Αχαΐας,  
λαέ το ΠΑΣΟΚ αποτελεί ένα νέο ιστορικό ξεκίνημα στην  
πολιτική ιστορία του τόπου. Πρέπει να σώσουμε τον λαό  
μας, πρέπει να σώσουμε το έθνος από την ανάξια  
Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.

Εμπρός στον αγώνα και στην νίκη !