

**ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ  
ΤΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ  
ΚΩΣΤΑ ΣΗΜΙΤΗ**

**ΣΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ  
ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  
ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΩΝ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ  
ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ**

**7 Σεπτεμβρίου 2002**

Κυρίες και κύριοι,

Σήμερα είναι μια σημαντική ημέρα για την ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης. Η έναρξη της δοκιμαστικής λειτουργίας των διυλιστηρίων νερού είναι μια σημαντική στιγμή για την ποιότητα ζωής της πόλης. Το έργο ύδρευσης από τον ποταμό Αλιάκμονα είναι έργο πνοής για τη Θεσσαλονίκη.

Με το έργο αυτό εξασφαλίζουμε την επάρκεια της υδροδότησης για ολόκληρο το πολεοδομικό συγκρότημα με νερό υψηλής ποιότητας. *Μετά το πέρας της 7μηνιας δοκιμαστικής λειτουργίας των διυλιστηρίων, δηλαδή τον Απρίλιο του 2003, 150.000 κυβικά νερό την ημέρα θα ενισχύσουν το δίκτυο της πόλης.* Με την βαθμιαία ολοκλήρωση των επόμενων σταδίων του έργου θα υπάρξει η δυνατότητα πρόσθετης υδροδότησης έως 600.000 κυβικά την ημέρα. Με τον τρόπο αυτό λύνουμε το πρόβλημα της υδροδότησης και των Ανατολικών περιοχών της Θεσσαλονίκης μέχρι το 2030.

Στην πορεία αυτής της μεγάλης προσπάθειας, ξεπεράσαμε πολλά προβλήματα και αντιμετωπίσαμε με σεβασμό στην πολιτιστική κληρονομιά – τις αρχαιότητες όπως αυτές στην οδό Αγ. Δημητρίου. Χρηματοδοτήσαμε

ανασκαφικές έρευνες σωστικού χαρακτήρα, που έφεραν στο φως αξιόλογα ευρήματα για την πολεοδομική οργάνωση της πόλης στο πέρασμα των αιώνων.

Ο βιολογικός καθαρισμός και η ύδρευση από τον ποταμό Αλιάκμονα είναι δύο μεγάλες παρεμβάσεις αναβάθμισης της ποιότητας ζωής των κατοίκων και ταυτόχρονα ουσιαστικής προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος της ευρύτερης Θεσσαλονίκης. Όμως, δεν αρκούν μόνο τα έργα για να πετύχουμε την ποιότητα ζωής που θέλουμε, πρέπει να αλλάξουμε ως κοινωνία πιο δραστικά τη νοοτροπία μας – ιδιαίτερα στα θέματα του περιβάλλοντος. Το νερό είναι ένα από τα πιο πολύτιμα αγαθά και οφείλουμε να διαχειριστούμε με σύνεση τη ζήτησή του σε όλες τις χρήσεις του. Τα τελευταία 50 χρόνια ο πληθυσμός της περιοχής διπλασιάστηκε ενώ η κατανάλωση του νερού εξαπλασιάστηκε. Γι' αυτό το λόγο και η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι συναντήσεις του **Κυότο** και του **Γιοχάνεσμπουργκ** δεν αναφέρονται πλέον για διαχείριση των υδατικών πόρων, αλλά σε διαχείριση της κατανάλωσης νερού.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ψηφίσει και υιοθετήσει μια νέα Ευρωπαϊκή Οδηγία πλαίσιο για το Νερό. Με την εναρμόνιση της Ελληνικής νομοθεσίας με την Ευρωπαϊκή η χώρα μας θα αποκτήσει ενιαία πολιτική νερού.

Προχωρούμε ήδη στον εκσυγχρονισμό του οργανωτικού και διοικητικού συστήματος διαχείρισης των υδατικών μας πόρων. Να δώσουμε με τον τρόπο αυτόν τις πλέον κατάλληλες λύσεις τόσο στα ζητήματα των αναγκών σε νερό, όσο και στα θέματα προστασίας και αποκατάστασης του περιβάλλοντος.

Σήμερα το απόγευμα στη συνάντηση με τους φορείς της Θεσσαλονίκης θα αξιολογήσουμε το σύνολο του έργου τον χρόνο που πέρασε. Κρίνουμε το έργο αυτό θετικό. Εξοπλίζουμε τη Θεσσαλονίκη με νέες υποδομές σε όλους τους τομείς. Δημιουργούμε μια Θεσσαλονίκη – σύγχρονη ευρωπαϊκή μητρόπολη. Αξίζουν συγχαρητήρια στα στελέχη του ΥΠΕΧΩΔΕ και της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, σε όλους τους επιστήμονες και τους εργαζόμενους, όλων των ειδικοτήτων, που μόχθησαν και μοχθούν γι' αυτό το έργο.

Προχωρούμε με σταθερά βήματα, διασφαλισμένους πόρους και χειροπιαστά αποτελέσματα. Αναδεικνύουμε στην πράξη τα συγκριτικά πλεονεκτήματα μιας πόλης που καλείται να ανταποκριθεί θετικά και δημιουργικά στις τρεις προκλήσεις της τρέχουσας δεκαετίας: τη Σύνοδο Κορυφής της Ε.Ε. το 2003, τα Ολυμπιακά γεγονότα του

2004, τη διεκδίκηση και πραγματοποίηση της Παγκόσμιας Έκθεσης EXPO 2008.

**Αντλούμε αισιοδοξία από έργα, όπως το σημερινό και είμαστε σίγουροι ότι θα πετύχουμε όλους τους μεγάλους στόχους μας για τη Θεσσαλονίκη και για ολόκληρη τη Βόρειο Ελλάδα.**

Σας ευχαριστώ.