

Εχετε κότσια κύριοι ΠΑΣΟΚτζήδες;

● Αν ναι, αφήστε στην άκρη τα «παράπονα» και δώστε στους δημοσιογράφους που λένε ψέματα από την Τηλεόραση, να ... φάνε τα χειρόγρατά τους ...

ΠΑΡΑΠΟΝΙΟΤΑΝ χθες η «Εξόρμηση», γιατί ακόμα και στα δελτία ειδήσεων της... «δημοκρατικής» τηλεόρασης του Μητσοτάκη, γίνεται αισχρή αντιΠΑΣΟΚική πλύση εγκεφάλου των ακροατών, από ορισμένους ΠΟΥΛΗΜΕΝΟΥΣ δημοσιογράφους, οι οποίοι φθάνουν στο σημείο να ΑΛΛΟΙΩΝΟΥΝ γεγονότα, ειδήσεις και δηλώσεις!...

ΓΙΑΤΙ, όμως, διαμαρτύρεται η «Εξόρμηση»; Τι νόμιζε δηλαδή; Πως και ο Μητσοτάκης θα άφηνε τους... χαζοχαρούμενους δημοσιογράφους που είχε το ΠΑΣΟΚ στην τηλεόραση, και μετέδιδαν με το «ν» και με το «σίγμα» όλες τις δηλώσεις της αντιπολίτευσης, πούχε φτιάξει... τριάντα κόμματα, με αποτέλεσμα να λέει «μια κουβέντα» η κυβέρνηση του Ανδρέα και αμέσως μετά να βγαίνουν οι παλιοψεύτες της αντιπολίτευσης και να λένε ΤΡΙΑΝΤΑ;

ΘΥΜΑΣΤΕ, φίλοι αναγνώστες, εκείνες τις περίφημες συζητήσεις στα «Ανοικτά χαρτιά», όπου ΕΝΑΣ ΠΑΣΟΚτζής προσπαθούσε να τα βγάλει πέρα με ΤΡΕΙΣ ή ΤΕΣΣΕΡΙΣ της αντιπολίτευσης; Ελεγε μια κουβέντα ο υπουργός του ΠΑΣΟΚ και αμέσως «πέφτανε πάνω του οι άλλοι 3 ή 4 και έλεγαν ό,τι ήθελαν, γιατί είχανε στη διάθεσή τους τριπλάσια ώρα...

ΤΩΡΑ, βέβαια, όλη αυτή η «Δημοκρατία» πάει περίπατο και ο Μητσοτάκης κάνει ό,τι θέλει στην τηλεόραση. Και όσο περνάει ο καιρός τόσο και θα χειροτερεύουν τα πράγματα...

ΤΟΣ, βέβαια, και αν ΞΥΠΝΗΣΕΙ το ΠΑΣΟΚ, και ΜΙΜΗΘΕΙ τις μεθόδους της σημερινής κυβέρνησης, όταν ήταν στην αντιπολίτευση. Θυμάστε τι έκανε; Η Ν.Δ., πήγε και

● ΣΥΝΕΧΕΙΑ στη σελ. 8

17/8/89

Τα παρατράγουδα όμως των (κυρι...

Εχετε κότσια, κύριοι ΠΑΣΟΚτζήδες;

● ΣΥΝΕΧΕΙΑ από τη σελ. 1

απέκλεισε τις ΕΡΤ στην Αγία Παρασκευή, για να πετύχει ακόμα μεγαλύτερη ώρα στην τηλεόραση; Ο Συνασπισμός περικύκλωσε το υπουργείο Τύπου στην Ζαλοκώστα και μερικοί «βαλτοί» του ΚΚΕ σπάσανε με τις μαγκούρες τους 5-6 άχρηστες τηλεοράσεις πούχαν «αγοράσει» από το Μοναστηράκι και ο περιβόητος κύριος Τρίτσης με 2-3 οπαδούς του, που στο τέλος δεν τον ψήφισαν ούτε αυτοί, πήγαν και κατέλαβαν το γραφείο του Μαρούδα, απαιτώντας να πάρει και αυτός σαν αρχηγός... κόμματος μια... μερίδα τηλεόραση και τελικά τα κατάφερε...

ΑΝ, λοιπόν, δεν ξυπνήσει, ΤΩΡΑ που είναι νωρίς, το ΠΑΣΟΚ και να ακολουθήσει το παράδειγμα της τότε αντιπολίτευσης, Ν'ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙ δηλαδή, ΔΥΝΑΜΙΚΑ στους τραμπουκισμούς της Ν.Δ., με τους οποίους είναι σύμφωνο και το ΚΚΕ, η κατάσταση θα χειροτερεύει και θαρθεί στιγμή, που η κρατική τηλεόραση θα αναφέρει το ΠΑΣΟΚ μόνο κάθε που θα... κλείνουν κάποιο στέλεχος στη φυλακή σαν... κλέφτη!

Γι' αυτό, λοιπόν από δω και μπρος, κάθε φορά που η τηλεόραση λέει, κάποιο ψέμα, θα πρέπει την ίδια στιγμή, να ανεβαίνουν στην Αγία Παρασκευή καμιά εικοσαριά βουλευτές και να υποχρεώνουν τον δημοσιογράφο που είπε από την TV το ψέμα να... τρώει το χειρόγραφο πούχε γράψει την σχετική είδηση. Και αν οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ είναι... απασχολημένοι, ή δεν έχουν κότσια, ας φωνάξουν τον δημοκρατικό κόσμο να τους βοηθήσει. Δόξα τω Θεώ, στην δημοκρατική παράταξη υπάρχουν εκατοντάδες χιλιάδες αγωνιστές της Εθνικής Αντίστασης, που σίγουρα θα ήθελαν να... ξαναθυμηθούν τα παλιά κατορθώματά τους...