

Δεν μας τα κάνεις πιό ... λιανά, κύριε Παντελή;

• Γιατί, έτσι όπως τα γράφεις, μας μπερδεύεις ...

ΧΘΕΣ, ο κύριος Παντελής Οικονόμου, - το νέο... αστέρι του Εκτελεστικού Γραφείου του ΠΑΣΟΚ, που εδώ και λίγες μέρες δήλωσε, πως στο εξής ο Ανδρέας Παπανδρέου πρέπει να τον... ρωτάει (!) για το τι θα λέει και τι θα κάνει (!!!) και στη συνέχεια ισχυρίστηκε, πως η Κεντρική Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ... **ΤΙΜΩΡΗΣΕ** τον Γεννηματά, γιατί πήρε το μέρος του Τόμπρα (!) -, έκανε την παρακάτω δήλωση:

Αναπόφευκτα οι επιχειρήσεις ανασυγκρότησης οδηγούν και σε κατεδαφίσεις αυθαιρέτων. Κατανοώ την ταραχή των καταπατητών που μένουν άστεγοι, δεν συγχωρείται, όμως, η απόπειρά τους να αποφύγουν την κατεδάφιση, παρουσιάζοντας σαν δήθεν ένοικο του αυθαιρέτου τους τον... πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ.

Η νέα αυτή παράνομη αξίωση απορρίπτεται λόγω αφέλειας, αλλά και λόγω ιδιοτέλειας. Ο Ανδρέας Παπανδρέου στεγάζεται νομίμως στο ΠΑΣΟΚ και δεν έχει ανάγκη προσφοράς στέγης από καταπατητές του ίδιου του χώρου».

ΕΠΕΙΔΗ, αγαπητέ κύριε Οικονόμου, εμείς οι... αυριανιστές δεν καταλαβαίνουμε με... υπονοούμενα, ίσως γιατί όλοι μας έχουμε μάθει να μιλάμε **ΝΤΟΜΠΡΑ** και **ΣΤΑΡΑΤΑ**, αν έχεις την καλοσύνη δεν μας εξηγείς τι **ΕΝΝΟΕΙΣ**;

ΚΑΙ πρώτα - πρώτα, έχεις άγρια μεσάνυχτα, αν νομίζεις πως «ο Ανδρέας στεγάζεται νομίμως στο ΠΑΣΟΚ...» Το ΠΑΣΟΚ, κύριε Οικονόμου... **ΑΝΗΚΕΙ** ολόκληρο στον Ανδρέα, ή μάλλον **ΟΛΟ** το ΠΑΣΟΚ είναι ο Ανδρέας Παπανδρέου. Αυτό πρέπει **ΟΛΟΙ** οι «πονηροί» να το χωνέψετε και να το βάλετε καλά μες στο κεφάλι σας. Οσο για τα... αυθαίρετα, που λες και τους «καταπατητές», εμείς, τουλάχιστον, δεν καταλαβαίνουμε γρι. Και ελπίζουμε ότι δεν θα εννοείς εμάς, γιατί εμείς, ουδέποτε είπαμε πως είμαστε όργανο του ΠΑΣΟΚ, απλώς η εφημερίδα μας, από την πρώτη μέρα της κυκλοφορίας της **ΣΤΗΡΙΞΕ** τον Ανδρέα Παπανδρέου και θα συνεχίσει να τον στηρίζει και χτύπαγε και θα συνεχίσει να χτυπάει όλους εκείνους τους... ανόητους ΠΑΣΟΚτζήδες, που με την **ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ** τους - για να μην πούμε καμιά βαρύτερη κουβέντα - δημιούργησαν ένα σωρό προβλήματα, στην δημοκρατική παράταξη. Μάθε επίσης, κύριε Οικονόμου, ότι εμείς από το ΠΑΣΟΚ, δεν πήραμε ούτε ένα ποτήρι νερό, αντιθέτως μάλιστα, **ΠΛΗΡΩΣΑΜΕ ΑΚΡΙΒΑ** την **ΜΑΧΗΤΙΚΟΤΗΤΑ** και την **ΣΥΝΕΠΕΙΑ** μας... Μέχρι φυλακή μας στείλανε επί ΠΑΣΟΚ, κάποιοι δικαστές, γιατί τάχατες συκοφαντήσαμε τους... κλεφτοΤσάτσους!!

«**ΚΑΤΑΠΑΤΗΤΕΣ**» της δημοκρατικής παράταξης είναι αυτοί που φάγανε ή τρώνε από το ΠΑΣΟΚ...

ΓΙΑ καθήστε λοιπόν φρόνιμα όλοι εσείς που κάνετε τους έξυπνους και βρίζετε την «Αυριανή», μη σας πιάσει ο... Γιαννόπουλος, που, όπως φαίνεται, είχε πολύ δίκιο όταν ζήτηγε να μείνουν 4-5 μόνο πρόσωπα, από τα παλιά, στο Εκτελεστικό και όλα τα άλλα να είναι **ΝΕΑ**, άφθαρτα και προπαντός **ΠΡΟΣΓΕΙΩΜΕΝΑ**...

17/8/89