

Νυχτερινή βόμβα Ιακώβου

«Κουράστηκα, είναι καιρός να σταματήσω» • Σγουρός: «Μαζί θα κάνουμε τον προγραμματισμό»

Μία «βόμβα» επεφύλασσε ο «αρχιτέκτονας» της Εθνικής Ομάδας Άρσης Βαρών κ. Χρ. Ιακώβου, αμέσως μετά το τέλος του χθεσινού άτυχου αγώνα του Κάχι Καχιασβίλι, ανακοινώνοντας αιφνιδιαστικά την πρόθεσή του να αποχωρήσει από τη θέση του εθνικού προπονητή.

Με την κίνηση αυτή έκανε στροφή 180 μοιρών από τις δηλώσεις του πριν από την έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων και πριν από το ξέσπασμα των υποθέσεων ντόπιγγκ, που τον έφεραν στο επίκεντρο – και – της πολιτικής αντιπαράθεσης. Σημειώνεται ότι ο κ. Χρ. Ιακώβου είχε δηλώσει μόλις πρόσφατα ότι προτίθεται να είναι παρών στο Πεκίνο και να καθοδηγήσει την νέα γενιά των αρσιβαριστών.

«Κουράστηκα, είναι καιρός να σταματήσω και εγώ», δήλωσε χαμογελώντας πικρά ο κ. Ιακώβου χθες το βράδυ, δείχνοντας πόσο έχει επηρεαστεί από το βαρύ κλίμα που επικρατεί τα τελευταία 24ωρα στον ελληνικό αθλητισμό. Η δήλωση ήχησε σαν βόμβα στον χώρο της Άρσης Βαρών, όπου κυριαρχεί, μαζί με τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας του αθλήματος κ. Γ. Σγουρό, για περισσότερα από 12 χρόνια.

Εκρηκτική κατάσταση

Η αιφνιδιαστική απόφασή του είναι ενδεικτική της εκρηκτικής κατάστασης που επικρατεί στην Άρση Βαρών, καθώς τόσο ο ίδιος ο προπονητής όσο και ο κ. Σγουρός έχουν προαναγγείλει τις τελευταίες ημέρες ότι θα υπάρξουν «και άλλες επιθέσεις» προς την Άρση Βαρών και τους ίδιους, υπονοώντας τον χώρο της Νέας Δημοκρατίας. Μάλιστα, στενοί συνεργάτες του προπονητή έλεγαν αργά τη νύχτα ότι ο κ. Ιακώβου νιώθει «βαθιά πικραμένος» από τις τελευταίες εξελίξεις και τις επιθέσεις που δέχεται, καθώς θεωρούν ότι πίσω από όλα βρίσκονται μικροκομματικές στοχεύσεις που έχουν να κά-

νουν και με τους συσχετισμούς στις αθλητικές Ομοσπονδίες.

Οι βολές της κυβέρνησης

Η ξαφνική απόφαση Ιακώβου προκάλεσε πάντως την έντονη αντίδραση των παραγόντων της Άρσης Βαρών, η οποία βράζει τα τελευταία 24ωρα από τις βολές που δέχονται τα βασικά της στελέχη από την κυβέρνηση. Έτσι λίγο πριν από τα μεσάνυχτα, ο προπονητής έσπευσε να μετριάσει την εντύπωση από τη δήλωσή του, αναφέροντας ότι θα ήθελε να βοηθήσει πλέον το άθλημα «από άλλο πόστο». Δήλωσε ότι «κάποιοι παρανόησαν αυτά που είπα. Εγώ θα μείνω στην ομάδα και θα είμαι πάντα κοντά στα παιδιά και την ομάδα της Άρσης Βαρών. Άλλωστε θα πρέπει να ξεκινήσουμε τον προγραμματισμό για τη νέα σεζόν. Κάποια στιγμή που θα αποσυρθώ θα ήθελα να συνεχίσω από άλλο πόστο», είπε χαρακτηριστικά.

«Νέα εποχή»

Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας κ. Σγουρός, από την πλευρά του, έσπευσε μετά την πρώτη δήλωση Ιακώβου να επιχειρήσει τη διάψευση κάθε ενδεχόμενου αποχώρησής του. «Είναι το τέλος μιας εποχής για την Άρση Βαρών. Η ομάδα που αποκαλέσαμε Ντρίμ Τιμ ανήκει πια στο παρελθόν και οι επιτυχίες της έχουν καταγραφεί στην Ιστορία. Ξεκινάει μία καινούργια εποχή για την Άρση Βαρών, που θα προγραμματιστεί από τη συνεργασία της Ομοσπονδίας με τον Χρ. Ιακώβου», ανέφερε χαρακτηριστικά...

Το όνομα του κ. Χρ. Ιακώβου είχε πέσει στο τραπέζι και στην υπόθεση Κεντέρη - Θάνου, καθώς από ορισμένες πλευρές είχε υποστηριχθεί ότι στο παρελθόν ο προπονητής της Άρσης Βαρών είχε επιχειρηματική συνεργασία με τον κ. Χρ. Τζέκο.

Η κρίση στην Άρση Βαρών ξεσπασε με την υπόθεση Σαμπάνη, ο οποίος, ως γνωστόν, βρέθηκε θετικός στον έλεγχο αντιντόπιγγκ, μετά την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Τόσο ο κ. Ιακώβου όσο και η Ομοσπονδία Άρσης Βαρών στήριξαν απόλυτα τον αθλητή, όταν ορκίστηκε ότι δεν είχε κάνει χρήση απαγορευμένων ουσιών.

Η ρήξη με Ορφανό

Ωστόσο, η στάση αυτή οδήγησε σε πλήρη ρήξη με τις κυβερνητικές επιλογές: Ο αρμόδιος υφυπουργός κ. Γ. Ορφανός, αμέσως μετά το ξέσπασμα της υπόθεσης Σαμπάνη, μίλησε ανοικτά για «σύστημα ΠΑΣΟΚ στον αθλητισμό, που εξέθρεφε κυκλώματα και πρέπει να ξηλωθεί». Η βολή προς το δίδυμο Σγουρού - Ιακώβου ήταν σαφής – όπως είναι γνωστό, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Άρσης Βαρών κ. Γ. Σγουρός είναι στέλεχος του ΠΑΣΟΚ και νομάρχης Αθηνών.

Από την πλευρά του, ο κ. Ιακώβου εφέρετο από το ΠΑΣΟΚ ως υποψήφιος ακόμα και για μία θέση στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας.

• Άλλο ρεπορτάζ στην ΟΜΑΔΑ, σελ. 34-35



{ ΑΡΘΡΟ }

«Το να φωτογραφίζεις στα έργα που έκανε κάποιος άλλος είναι εύκολο - Το να διαχειρίζεσαι μεγάλες υποθέσεις είναι δύσκολο και απαιτητικό»

Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ της Νέας Δημοκρατίας συμπληρώνει έξι μήνες στην εξουσία. Αυτούς τους τελευταίους έξι μήνες της Ολυμπιακής προετοιμασίας, αντί να προσπαθεί να δημιουργήσει την εντύπωση ότι σε αυτήν οφείλεται η ολοκλήρωση των Ολυμπιακών έργων που είναι το αποτέλεσμα μιας πολυετούς επίπονης προσπάθειας και ήταν ουσιαστικά έτοιμα, έπρεπε να έχει αντιμετωπίσει όλα τα προβλήματα λειτουργικών και συμπεριφορών που σχετίζονται με τους Αγώνες και προσδιορίζουν την εικόνα που στέλνει διεθνώς η χώρα σε αυτήν την εξαιρετική της στιγμή.



Του Ευάγγελου Βενιζέλου

Δυστυχώς η κυβέρνηση δεν έκανε όλα όσα όφειλε να κάνει, γιατί αρνείται να αναλάβει οποιονδήποτε κίνδυνο και οποιαδήποτε ευθύνη και επιδεικνύει διαρκώς μια δήθεν επιφυλακτική και πονηρά «αμήχανη» στάση. Λυπάμαι που το λέω, αλλά πρόκειται για μία πρωτοφανή πολιτική θρασυδειλία. Η κυβέρνηση σπεύδει να προσοριστεί τις θετικές εντυπώσεις των Έργων ή της Τελετής Έναρξης ή των Ολυμπιακών μεταλλίων ή της νίκης της Εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου, αλλά αρνείται να αναλάβει την ευθύνη της πρόληψης ή έστω της διαχείρισης οποιουδήποτε δύσκολου ή δυσάρεστου θέματος. Στην περίπτωση αυτή κάποιος άλλος φταίει πάντα! Η η προηγούμενη κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ ή η Οργανωτική Επιτροπή ή οι κακοί αθλητικοί παράγοντες.

Ολυμπιακή θρασυδειλία

ΤΩΡΑ ΜΕΣΩ σχολίων και ακριτομυθιών ανακαλύπτει και καταγγέλλει τον «κρατικοδίαιτο πρωταθλητισμό» που αποδίδει στο ΠΑΣΟΚ. Τι εννοεί άραγε, ότι τα ελληνικά μέταλλα στη Βαρκελώνη το 1992, στην Ατλάντα το 1996, στο Σίδνεϊ το 2000 και τώρα στην Αθήνα είναι πλαστά ή ότι ανήκουν στο ΠΑΣΟΚ και όχι στους Ολυμπιονίκους μας; Εννοεί μήπως ότι θα ζητήσει να αφαιρεθούν όλα αυτά και μαζί τα προνόμια των Ολυμπιονικών που καθιέρωσε πρώτη η κυβέρνηση της το 1992;

Εννοεί μήπως ότι οι τωρινές λαμπρές παρουσίες της Μπεκατώρου, της Τσουλάφ, του Ηλιάδη, του Συρανήδη, του Μπίμη, η ηρωική έξοδος του Δήμα, η επιβεβαίωση του Ταμπάκου, του Κακλαμανάκη, της Κελεσιδου και όσων θα τιμήσουν μέχρι το τέλος των Αγώνων την Ελλάδα, είναι προϊόν ενός ύποπτου «κρατικοδίαιτου πρωταθλητισμού της ντόπιας»;

Προφανώς η κυβέρνηση μέσα στο άγχος της επικινομωτικής αυτοπροστασίας – που όπως φαίνεται είναι το μόνο που την απασχολεί – δεν αντιλαμβάνεται τις συνέπειες αυτών που λέει. Δεν αντιλαμβάνεται πόσο βαριά προσβάλλει όλους τους Έλληνες αθλητές και όλον τον ελληνικό λαό που νιώθει υπερήφανος για τις νίκες τους.

Πότε ανακάλυψε άραγε η κυβέρνηση το πρόβλημα με τον Κ. Κεντέρη, την Κ. Θάνου και τον προπονητή τους, πριν από λίγες ημέρες στο ΚΑΤ; Οι αρμόδιοι κυβερνητικοί παράγοντες δεν έβλεπαν τα

Το ερώτημα στο οποίο οφείλει να απαντήσει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας είναι πολύ απλό και πρακτικό: Τους τελευταίους έξι κρίσιμους μήνες τι ενέργειες έκανε για την εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας και την πρόληψη φαινομένων ντόπιγγκ; Τι οδηγίες, κατευθύνσεις και συστάσεις δόθηκαν από την κυβέρνηση στους εμπλεκόμενους παράγοντες και ποιοι μηχανισμοί ελέγχου εγκαθιδρύθηκαν και λειτούργησαν;

συνεχή σχόλια στον Ξένο Τύπο και την φημολογία για τους τόπους προετοιμασίας των αθλητών επί εβδομάδες πριν από την έναρξη των Αγώνων; Δεν έπρεπε η κυβέρνηση να λάβει τα αναγκαία προληπτικά μέτρα προστασίας τόσο της χώρας όσο και των αθλητών; Δεν όφειλε να έχει έτοιμο ένα σχέδιο διαχείρισης σχετικών κρίσεων, σύμφωνα με τους αθλητικούς κανονισμούς, τις διεθνείς συμβάσεις και την ελληνική νομοθεσία;

ΒΑΣΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ ήταν οι Ολυμπιακοί Αγώνες του 2004 να είναι Αγώνες καθαροί. Αγώνες χωρίς φαρμακοδιέγερση και ναρκωτικά. Αυτή την θέση

διατυπώσαμε σε όλους τους τόνους και σε όλα τα επίπεδα, σε συνεργασία με την Οργανωτική Επιτροπή. Αυτή τη θέση καταστήσαμε σαφή σε όλους τους εμπλεκόμενους στην Ολυμπιακή προετοιμασία, ιδίως σε όσους δεν την θεωρούσαν αυτονόητη και έκαναν με ανευθυνότητα άλλες σκέψεις.

Το μήνυμα αυτό στάλθηκε με απόλυτη σαφήνεια:

- Με την ψήφιση μιας αυστηρότατης εθνικής νομοθεσίας αντι-ντόπιγγκ που υπερκαλύπτει τα διεθνή πρότυπα
- Με τη συγκρότηση και στελέχωση του Εθνικού Συμβουλίου Αντι-ντόπιγγκ
- Με την κατασκευή και τον εξοπλισμό τέλειων εργαστηρίων αντι-ντόπιγγκ
- Με την ενεργό συμμετοχή μας στο διοικητικό συμβούλιο και τις διαδικασίες του Διεθνούς Γραφείου Αντι-ντόπιγγκ (WADA)
- Με την αυστηροποίηση των διεθνών κανονισμών και την προώθηση σχετικής διεθνούς σύμβασης στο πλαίσιο της UNESCO
- Με την αποστολή, τον Φεβρουάριο του 2004, στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου δημοσιευμάτων σχετικών με την πιθανή εμπλοκή Ελλήνων στη διακίνηση υλικών φαρμακοδιεγερσης για την άμεση δικαστική διερεύνηση του ζητήματος
- Με την επιβολή του μέτρου του γενικού προληπτικού ελέγχου όλων των αθλητών της ελληνικής Ολυμπιακής ομά-

δας πριν από την είσοδό τους στο Ολυμπιακό Χωριό

Ο ΠΩΣ ΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ότι απαγορεύεται η ανθρωποκτονία από πρόθεση και τιμωρείται με ισόβια κάθειρξη δεν αποτρέπει τις ανθρωποκτονίες, έτσι και το νομοθετικό, διοικητικό και πολιτικό αυτό πλαίσιο δεν μπορεί να εξαλείψει τελείως τα φαινόμενα ντόπιγγκ, όταν υπάρχουν πρόσωπα διατεθειμένα να παρανομήσουν για δικό τους προσωπικό όφελος. Τα πρόσωπα αυτά, στην Ελλάδα όπως και σε κάθε άλλη χώρα, πρέπει να εντοπίζονται και να τιμωρούνται, όπως προβλέπουν οι νόμοι και οι κανονισμοί, ώστε το στίγμα να μην απλώνεται – άδικως – στον ελληνικό αθλητισμό. Οποιοσδήποτε αθλητής, προπονητής ή άλλος αθλητικός παράγοντας, όσο σημαντικός και αν είναι, είναι μέγεθος ασύγκριτα μικρότερο από τον ελληνικό αθλητισμό, το Ολυμπιακό Κίνημα και ιδίως από την επετηρένεια και την αξιοπρέπεια του ελληνικού λαού.

Το ερώτημα στο οποίο οφείλει να απαντήσει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας είναι πολύ απλό και πρακτικό: Τους τελευταίους έξι κρίσιμους μήνες τι ενέργειες έκανε για την εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας και την πρόληψη φαινομένων ντόπιγγκ; Τι οδηγίες, κατευθύνσεις και συστάσεις δόθηκαν από την κυβέρνηση στους εμπλεκόμενους παράγοντες και ποιοι μηχανισμοί ελέγχου εγκαθιδρύθηκαν και λειτούργησαν; Όταν απαντήσει στο ερώτημα αυτό η κυβέρνηση, θα καταλάβει ότι το να φωτογραφίζεις στα έργα που έκανε κάποιος άλλος είναι εύκολο, ενώ το να διαχειρίζεσαι μεγάλες υποθέσεις είναι δύσκολο και απαιτητικό.

Για περισσότερα, στο ΚΑΤ