

ΓΡΑΜΜΑΤΑ  
ΣΤΙΣ ΜΑΤΙΕΣ*Ήταν ηγέτης*

**Ο** λόγος στους αναγνώστες. Ο Απ. Ηλίας, Τοσίτσα 7, Αθήνα, γράφει:

«Όταν θα κατακαθήσει ο κουρνιαχτός και θα φύγει η αντάρα· όταν θα περάσει ο καιρός, που μαλακώνει και καταπραΰνει τις ψυχές των ανθρώπων· όταν θα έλθει, πάλι, η λογική στο προσκήνιο και ο νους θα αρχίσει να έχει τον πρώτο λόγο, τότε όλοι εμείς, οι Έλληνες πολίτες, θα αναγνωρίσουμε, έστω καθυστερημένα, το μεγάλο έργο του Κωνσταντίνου Σημίτη, ως Πρωθυπουργού της Ελλάδος.

Όταν, “οι μαθητευόμενοι μάγοι” που κυβερνούν σήμερα την Ελλάδα, θα ξεθωριάσουν, θα θαμπώσουν, και θα πρέπει να δείξουν το έργο τους· όταν θα φανούν, σε βάθος χρόνου, τα πολιτικά λάθη και οι πολιτικές αστοχίες της κυβέρνησης του κόμματος Νέα Δημοκρατία, τότε, είμαι βέβαιος ότι θα αναπολήσουμε, θα επαναφέρουμε στη μνήμη μας και θα ανακαλύψουμε, μόνοι μας, το μεγάλο έργο της κυβέρνησης του Κωνσταντίνου Σημίτη, κατά τα χρόνια που κυβέρνησε τη χώρα.

Δεν έχω κλειστά τα μάτια μου, τα έχω πάντα ανοιχτά. Η σκέψη μου δουλεύει μεράνυχτα. Βλέπω, αφουγκράζομαι, παρατηρώ, παρακολουθώ και μελετώ, με μεγάλη προσοχή, αυτά που συμβαίνουν τα τελευταία χρόνια στην πολιτική σκηνή της χώρας και τις πράξεις και ενέργειες των πρωταγωνιστών της. Θα πω, με βεβαιότητα, ότι ο Κωνσταντίνος Σημίτης είναι ο τελευταίος μεγάλος πολιτικός ηγέτης της Ελλάδος. Δεν υπάρχει άλλος σήμερα.

“Μας τελείωσαν”, ήδη, οι μεγάλοι πολιτικοί ηγέτες. Δεν υπάρχουν άλλοι. Οι νέοι πολιτικοί ηγέτες, που ήλθαν μετά τον Κωνσταντίνο Σημίτη και βρίσκονται, σήμερα, στην πολιτική σκηνή της χώρας, είναι μικροί και ασήμαντοι, χωρίς δύναμη, χωρίς πνοή, χωρίς στόχους, χωρίς πολιτικό και κοινωνικό όραμα. Είμαι βέβαιος ότι την παραπάνω άποψή μου θα την ενστερνισθούν και θα την επικροτήσουν όλοι μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα».