

**ΔΗΛΩΣΗ
ΤΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΚΩΣΤΑ ΣΗΜΙΤΗ**

**ΣΤΗΝ
ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ**

6 - 6 - 99

Μας χωρίζει μόλις μια βδομάδα από τις εκλογές της 13ης Ιουνίου. Πρόκειται αναμφίβολα για μια κρίσιμη εκλογική μάχη. Πρόκειται για μια σημαντική πολιτική μάχη για την κατεύθυνση που πρέπει να πάρει η Ε.Ε., για τη θέση της Ελλάδας στις ευρωπαϊκές εξελίξεις.

Η εκλογική μάχη της 13ης Ιουνίου έχει και μια πρόσθετη διάσταση: η Νέα Δημοκρατία προσδιόρισε τις Ευρωεκλογές ως «δημοψήφισμα» για την κυβερνητική πολιτική. Το ΚΚΕ, το ΔΗΚΚΙ και ο Συνασπισμός καλούν σε «ανατροπή» της κυβερνητικής πολιτικής.

Πρόκειται για ένα σαφές «μέτωπο της άρνησης». Κοινός παρανομαστής είναι η έλλειψη συγκεκριμένων προτάσεων για την πορεία της χώρας. Κοινός στόχος των κομμάτων της αντιπολίτευσης είναι η ανατροπή του πολιτικού σκηνικού.

Η κυβέρνηση ζητά από κάθε Έλληνα πολίτη, αυτή την κρίσιμη ώρα να ζυγιάσει ορισμένες απλές αλήθειες.

- Ζούμε σε μια ταραγμένη εποχή και σε μια ακόμα πιο ταραγμένη περιοχή, με βασικό χαρακτηριστικό τη ρευστότητα. Σ' αυτό το δύσκολο διεθνές πλαίσιο, η Ελλάδα κερδίζει σταθερά σε εμπιστοσύνη και αξιοπιστία στον διεθνή χώρο. Η χώρα μας έχει κύρος, παρουσία και ρόλο. Επιτύχαμε ώστε η Ελλάδα να είναι σήμερα αξιόπιστος εταίρος, με διακριτές θέσεις και καθαρές απόψεις μέσα στο NATO και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ταυτόχρονα η Ελλάδα είναι αξιόπιστος συνομιλητής όλων των Βαλκανικών χωρών.

Κρατήσαμε σταθερά τη χώρα έξω από την κρίση. Δεν αποφύγαμε απλώς την εμπλοκή μας σε περιπέτειες, αλλά, όπως θα φανεί καθαρότερα την επομένη της κρίσης, θέσαμε τις βάσεις για έναν αναβαθμισμένο ρόλο της Ελλάδας στην περιοχή. Καταστήσαμε την Ελλάδα δύναμη σταθερότητα, ασφάλειας και ειρήνης. Αν γίνουν δεκτές οι κραυγές της αντιπολίτευσης, αν η Ελλάδα ακολουθούσε τη γραμμή του «μετώπου της άρνησης», η χώρα θα ήταν σήμερα

τμήμα της βαλκανικής κρίσης, με απροσμέτρητες συνέπειες σε όλα τα επίπεδα.

Στις 13 Ιουνίου ο λαός κρίνει, συγκρίνει και αποφασίζει. Ψηφίζει σταθερότητα, ψηφίζει ασφάλεια, ψηφίζει ειρήνη. Ο λαός ψηφίζει μια πολιτική που οδηγεί την Ελλάδα με αξιοπρέπεια και περηφάνια, με σταθερότητα και αισιοδοξία.

- Η Ελλάδα σήμερα βρίσκεται όσο ποτέ κοντά στην επίτευξη των στόχων της. Είμαστε στο «παρά πέντε» της ένταξης στην ΟΝΕ «με το σπαθί μας». Αν ακολουθήσουμε τον επόμενο χρόνο αταλάντευτα, χωρίς οπισθοδρομήσεις, την πολιτική μας, η Ελλάδα, την 1-1-2001 θα είναι ισότιμο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το «μέτωπο της άρνησης», οι ηγέτες της Νέας Δημοκρατίας, του ΚΚΕ, του ΔΗΚΚΙ και του ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ ζητούν να ανατραπεί αυτή η πολιτική.
Ο λαός καλείται να κρίνει, να συγκρίνει και να αποφασίσει: Θα τινάξει τις δικές του κατακτήσεις στον αέρα για να γυρίσουμε πιο πίσω από το 1994; Η θα δώσει δύναμη στην πολιτική που και αποδίδει καρπούς και ολοκληρώνει με ασφάλεια την ευρωπαϊκή πορεία της χώρας;
- Η Ελλάδα αλλάζει όψη. Οπωσδήποτε υπάρχουν ανεπάρκειες, ελλείψεις, καθυστερήσεις, ακόμα και λάθη κατά τομείς. Άλλα το βασικό στίγμα βρίσκεται αλλού: σε κάθε τομέα θεμελιώνουμε πολιτικές όχι ευκαιριακές, αλλά σε στέρεες βάσεις. Με σχέδιο, γνώση και μεθοδικότητα.
Είμαστε η μόνη ευρωπαϊκή χώρα που επιτύχαμε τους στόχους της σύγκλισης, χωρίς περικοπή των κοινωνικών δαπανών. Διασφαλίσαμε και επεκτείναμε τους μηχανισμούς του κράτους πρόνοιας με έμφαση στην στήριξη των ασθενέστερων. Η σταθερότητα της οικονομίας, η αποτελεσματική αντιμετώπιση του πληθωρισμού και των ελλειμμάτων, η απορρόφηση των κοινοτικών κονδυλίων σε έργα, υποδομές και δράσεις που δίνουν σοβαρή ώθηση στην περιφερειακή ανάπτυξη αλλά και στον εκσυγχρονισμό και την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας, αποτελούν την συγκεκριμένη εικόνα μιας νέας πραγματικότητας.
- Ακόμα και εκεί που από αφορμή δραματικά περιστατικά δημοκοπεί η αντιπολίτευση, η κυβέρνηση έχει να παρουσιάσει απτό έργο.
Στο ζήτημα της εγκληματικότητας, η κυβέρνησή μας ασκεί ολοκληρωμένη παρέμβαση. Ξεκινήσαμε εμείς πρώτοι, την διαδικασία ελέγχου των μεταναστών, έτσι ώστε να μείνουν στην χώρα μόνον όσοι έχουν την «πράσινη κάρτα». Ταυτόχρονα, μέσα στο α'

τετράμηνο του 1999 έχουν επαναπροωθηθεί στις χώρες προέλευσής τους 45.000 άτομα που δεν πληρούσαν τις νόμιμες προϋποθέσεις.

Το Σώμα Φύλαξης των Συνόρων που εμείς δημιουργήσαμε, ελέγχει καθημερινά τις προσβάσεις παράνομης εισόδου στην χώρα. Είμαστε βέβαιοι, ότι πολύ σύντομα, ο συνδυασμός αυτών των πολιτικών θα οδηγήσει σε αποτελεσματικό έλεγχο της λαθρομετανάστευσης. Προσθέτως, 1.500 νέοι αστυνομικοί ήδη αναλαμβάνουν καθήκοντα και άλλοι 3.000 προστίθενται από το 2000. Εγκαθιδρύσαμε και πάλι την πεζή αστυνόμευση και είμαστε αποφασισμένοι στην μεθοδική και αμείλικτη αντιμετώπιση της εγκληματικότητας. Το πρόγραμμα ύψους 30 δις για τον εξοπλισμό της Αστυνομίας με σύγχρονα μέσα βρίσκεται σε εξέλιξη, πολύ πριν η Αντιπολίτευση επιχειρήσει την μικροκομματική εκμετάλλευση τραγικών περιστατικών.

- Εφαρμόσαμε μια ενεργή πολιτική στην σχέση μας με την Ευρωπαϊκή Ένωση και την συνδέσαμε γόνιμα με τον εθνικό μας σχεδιασμό. Επιτύχαμε στην σκληρή διαπραγμάτευση στο πλαίσιο της «Agenda 2000» δύο αποφασιστικούς στόχους:

α) Το σύνολο των πόρων του Γ' Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης για την ανάπτυξη στην περίοδο 2000-2006 θα φθάσουν στα 15 τρις δρχ.

β) Οι πόροι που θα διατεθούν στο ίδιο διάστημα 2000-2006 για την αναδιάρθρωση της αγροτικής οικονομίας θα ανέλθουν συνολικά στα 9,5 τρις δρχ.

Το «μέτωπο της άρνησης», η Νέα Δημοκρατία, το ΚΚΕ, το ΔΗΚΚΙ και ο ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ εμφανίζουν τα επιτεύγματα αυτής της πολιτικής, ως τυχαίο γεγονός. Είτε από κακοπιστία, είτε από άγνοια, εμφανίζουν στον ελληνικό λαό, ότι όλα γίνονται δια μαγείας, με τον «αυτόματο πιλότο» ή από κάποιο «διευθυντήριο των Βρυξελλών».

Ο ελληνικός λαός όμως, γνωρίζει, ότι τίποτα δεν μας χαρίστηκε, ούτε πρόκειται ποτέ να μας χαριστεί. Καθένας από τους μεγάλους κοινωνικούς και οικονομικούς στόχους κατακτήθηκε με μέθοδο, με σχέδιο, με γνώση, με σκληρές διαπραγματεύσεις. Κερδίσαμε όσα κερδίσαμε επειδή ακριβώς, χάρη στους κόπους και τις θυσίες του λαού μας, χάρη στην σωστή πολιτική μας έχουμε θωρακίσει την χώρα οικονομικά και κοινωνικά, ώστε να διαπραγματεύεται με κύρος και να επιβάλει τις θέσεις της και τα ζητούμενά της.

- Αν οι πολιτικές της Ελλάδας υποκύψουν στον λαϊκισμό, την άγνοια και την σύγχυση της αντιπολίτευσης όσα ως τώρα επιτύχαμε θα κινδυνεύσουν. Η Ελλάδα θα οπισθοδρομήσει εσωτερικά και θα εξασθενίσει η θέση της στην Ευρώπη.

Προσερχόμαστε με καθαρές θέσεις στη λαϊκή ετυμηγορία. Λέμε στον ελληνικό λαό: πετύχαμε πολλά. Όλοι μαζί μπορούμε περισσότερα.

Ζητούμε στις 13 Ιουνίου μια θετική ψήφο για την ισχυρή Ελλάδα σε μια πολιτικά ισχυρή Ευρώπη. Μια Ευρώπη της ειρήνης, της ανθρωπιάς και της αλληλεγγύης.

Γι' αυτή την Ελλάδα και αυτή την Ευρώπη αγωνιζόμαστε.

Και ο λαός στις 13 Ιουνίου θα δώσει δύναμη σ' αυτή την πολιτική, σ' αυτή την προοπτική.

Θα δώσει δύναμη στο ΠΑΣΟΚ.