

**ΟΜΙΛΙΑ
ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΠΑ.ΣΟ.Κ.
ΚΑΙ
ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ
ΚΩΣΤΑ ΣΗΜΙΤΗ

ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΟΥ ΠΑ.ΣΟ.Κ.**

ΑΘΗΝΑ, 3 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1996

Σύντροφοι και συντρόφισσες,

Γιορτάζουμε σήμερα και τιμούμε μια ιστορική ημέρα, την 3^η του Σεπτέμβρη. Και έχουμε πλήρη συνείδηση ότι αυτή δεν είναι μια συνηθισμένη επέτειος. Και η σημερινή μας συνάντηση δεν είναι ένα ευλαβικό προσκύνημα στο χθες, αλλά ένα στοίχημα με το αύριο.

Δεν είναι το γεγονός ότι η επέτειος της ίδρυσης του ΠΑ.ΣΟ.Κ. μας βρίσκει στην καρδιά μιας εκλογικής μάχης που κάνει αυτή την επέτειο ξεχωριστή. Την μάχη αυτή αποφασίσαμε να την δώσουμε τώρα, με πλήρη συναίσθηση ευθύνης. Γνώμονας της απόφασής μας δεν ήταν το κομματικό μας συμφέρον, αλλά τα μακροπρόθεσμα συμφέροντα της χώρας.

Για μας, η εξάντληση της τετραετίας ήταν, ίσως, η εύκολη και συμφέρουσα λύση. Για την χώρα όμως, μια καινούργια αρχή, με μια ισχυρή κυβέρνηση, με νωπή και σαφή λαϊκή εντολή, αντίστοιχη προς τις απαιτήσεις του αύριο και όχι του χθες, ήταν επείγουσα ανάγκη.

Αν νοιαζόμασταν, ως πολιτικάντηδες, για το μικροκομματικό μας συμφέρον, θα συνεχίζαμε να κυβερνούμε, αδιαφορώντας για τις συνέπειες. Το συμφέρον της χώρας όμως επέβαλε, να την απαλλάξουμε από μια μακρόσυρτη, παρατεταμένη και παραλυτική προεκλογική περίοδο. Το συμφέρον της χώρας επέτασσε μια νέα εντολή, με συγκεκριμένο χαρακτήρα και περιεχόμενο. Μια νέα συναίνεση, για ένα νέο κυβερνητικό πρόγραμμα. Για την θεμελίωση μιας νέας εποχής.

Εμάς δεν μας αρκούσε να συντηρούμαστε στην διακυβέρνηση της χώρας. Θέλουμε να αλλάξουμε την χώρα. Δεν έχουμε στόχο την εξουσία, για να απολαμβάνουμε τα αμφίβολα προνόμια της. Στόχος μας

είναι να εφαρμόσουμε το σχέδιό μας για μια ισχυρή Ελλάδα. Αυτό υπηρετεί η νέα τετραετία που θα κερδίσουμε.

Προτείνοντας τις εκλογές, κάναμε το σωστό και χρήσιμο για τον τόπο. Δίνουμε την μάχη αυτών των εκλογών ψύχραιμοι, αποφασισμένοι και προπάντων, βέβαιοι, ότι ο λαός, θα μας αναθέσει, με μεγάλη πλειοψηφία, να εφαρμόσουμε το πρόγραμμά μας.

Δεν είναι λοιπόν οι εκλογές που κάνουν ξεχωριστή την σημερινή μας επέτειο. Η σημερινή μας επέτειος είναι σημαδιακή, γιατί, για πρώτη φορά, τιμούμε την 3^η του Σεπτέμβρη, χωρίς να υπάρχει ανάμεσά μας ο μεγάλος πρωταγωνιστής της ιστορίας του Κινήματός μας, ο Ανδρέας Παπανδρέου.

Όταν ο Ανδρέας Παπανδρέου πριν 22 χρόνια έπαιρνε την ιστορική πρωτοβουλία να ιδρύσει το ΠΑ.ΣΟ.Κ., οι πολυάριθμοι αντίπαλοι μας ονόμασαν περιφρονητικά «κίνημα διαμαρτυρίας». Είχαν, τελικά, δίκιο. Ήμασταν πράγματι κίνημα διαμαρτυρίας και οργής. Οργής για όσα άθλια συνέβαιναν στον τόπο. Οργής για τις πληγές της χούντας, για την ανασύσταση του κράτους της δεξιάς που την διαδέχθηκε. Είμασταν πράγματι κίνημα διαμαρτυρίας για την κοινωνική ανισότητα που διέτρεχε την πατρίδα μας. Για τον διαχωρισμό των πολιτών σε «ημέτερους» και μη. Για μια δημοκρατία με θύλακες αστυνομικού κράτους, με μονοφωνική ενημέρωση, με χειραγωγημένα συνδικάτα, με το κράτος στην υπηρεσία του κόμματος και όχι του πολίτη.

Τότε, όμως, εμείς, το κίνημα διαμαρτυρίας, αναλάβαμε ένα ιστορικό έργο, ~~ένα αληθινό ραντεβού~~ με την Ιστορία. Να μετατρέψουμε την Ελλάδα, από χώρα περιορισμένης ευθύνης, σε τόπο κυρίαρχο και υπερήφανο. Να αποδώσουμε την Ελλάδα στους Έλληνες. Να διευρύνουμε και να ολοκληρώσουμε το κράτος πρόνοιας και να

διορθώσουμε, με καθυστέρηση δεκαετιών, τις πελώριες κοινωνικές αδικίες που αποσυνέθεταν τον κοινωνικό ιστό. Και, κυρίως, να κλείσουμε, επιτέλους, τις πληγές του Εμφυλίου, να κάνουμε την χώρα μας από κηδεμονεύομενη «δημοκρατία του χωροφύλακα», μια πλήρη δημοκρατία, δημοκρατία για όλους. Να κάνουμε την Ελλάδα μια σύγχρονη ανοιχτή κοινωνία. Το στοίχημά μας το 1974, ήταν να κλείσουμε την ψαλίδα της υστέρησης, να κάνουμε την Ελλάδα χώρα του 20ου αιώνα, λίγο πριν ο αιώνας μπει στην τελική ευθεία του.

Σύντροφοι και συντρόφισσες,

Για ό,τι πετύχαμε αυτά τα χρόνια μπορούμε να είμαστε υπερήφανοι. Η Ελλάδα του τέλους του 20ου αιώνα φέρει την σφραγίδα μας. Γίναμε το συνώνυμο της ελπίδας, της Αλλαγής. Γίναμε η ισχυρή ραχοκοκαλιά των πιο πρωτοπόρων δυνάμεων του λαϊκού κινήματος. Γίναμε προνομιακός τόπος συνάντησης των ριζοσπαστικών προσδοκιών. Εμείς, το κίνημα διαμαρτυρίας, γίναμε το κόμμα εξουσίας, και κυβερνήσαμε την χώρα στα μισά περίπου χρόνια της μεταπολίτευσης. Γίναμε οι εκφραστές μιας σταθερής και ακμαίας δημοκρατίας, ενός ευαίσθητου κράτους πρόνοιας, μιας ώριμης εθνικής αξιοπρέπειας.

Όλοι εμείς που από διαφορετικές γενιές και με διαφορετικές δημοκρατικές καταβολές, με τον Ανδρέα Παπανδρέου μπροστά, ξεκινήσαμε για να κάνουμε πράξη το μεγάλο όραμα της Εθνικής Ανεξαρτησίας, της Λαϊκής Κυριαρχίας και του Σοσιαλισμού.

Όλοι εμείς μα και αυτοί που δεν είναι σήμερα μαζί μας.

ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ, ΜΑΖΙ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΕΔΩ

Σήμερα είμαστε όλοι, μαζί και πάλι εδώ.

Από κάθε γωνιά της χώρας

Από κάθε χώρα που υπάρχουν Έλληνες

Όλα τα πρωτοπόρα, τα δυναμικά, στελέχη του Κινήματός μας, που έχουν άρρηκτους δεσμούς με τη δημοκρατική προοδευτική παράταξη, μια ιστορική αλλά και σύγχρονη παράταξη κοινωνικής και πολιτικής πλειοψηφίας.

Σήμερα είμαστε όλοι, μαζί και πάλι εδώ

Τις παραμονές της νέας μεγάλης αναμέτρησης

Να ξεκινήσουμε με αυτοπεποίθηση, με αισιοδοξία, με δύναμη, με δημιουργική διάθεση, με πίστη σε αρχές, αξίες, ιδανικά, μια μεγάλη πορεία στο λαό που μέσα στον ελάχιστο δυνατό χρόνο θα μετατρέψει την ήδη βέβαιη επιτυχία σε μεγάλη νίκη.

Σήμερα είμαστε όλοι, μαζί και πάλι εδώ

Τιμώντας την πιό ιστορική μας μέρα

Την 3η του Σεπτέμβρη

τη συγκλονιστική μας αφετηρία, την ημέρα της γέννησης του ΠΑΣΟΚ.

Εικοσιδύο χρόνια μετά. Ετοιμοι για το μεγάλο áλμα προς τα εμπρός στη συνάντηση της Ελλάδας και του Ελληνισμού με τη νέα εποχή.

Και είναι απολύτως φυσικό μια μέρα σαν αυτή, μέρα γιορτής, μνήμης και προοπτικής, να αφιερώνεται στην ιστορική διαδρομή και το όραμα. Στο χθες και το αύριο. Στην πράξη και το όνειρο. Στη δικαιώση και την ελπίδα.

Ο νους μας, η σκέψη μας, η καρδιά μας βρίσκεται κοντά στο μεγάλο απόντα.

Τον οραματιστή, τον ηγέτη, τον ιδρυτή του Κινήματός μας.

Στον Ανδρέα Παπανδρέου.

Και μαζί στους αξέχαστους συντρόφους μας, τα στελέχη μας, που σήμερα λείπουν από κοντά μας. Το Γιώργο Γεννηματά, τη Μελίνα, τον Γιάννη Αλευρά και όλους τους άλλους επώνυμους και ανώνυμους αγωνιστές.

Οροι μαζί ομαστε το ΠΑΣΟΚ*, τουχάζ, το ΠΑΣΟΚ του οπύροφο το ΠΑΣΟΚ ωσάρια.

ΠΟΡΕΙΑ ΔΙΚΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΝΙΚΗΣ

Οταν ο Ανδρέας Παπανδρέου έπαιρνε την ιστορική πρωτοβουλία να ιδρύσει το ΠΑΣΟΚ και όλοι εμείς μαζί του υπογράφαμε το συμβόλαιο τιμής με το λαό, οι αντίπαλοί μας ονόμασαν περιφρονητικά «κίνημα διαμαρτυρίας». Είχαν τελικά δίκαιο.

Είμασταν πράγματι Κίνημα διαμαρτυρίας και οργής Οργής για όσα συνέβαιναν στον τόπο. Οργής για τις πληγές της χούντας και την ανασύσταση του κράτους της δεξιάς που τη διαδέχθηκε.

Είμασταν πράγματι δύναμη διαμαρτυρίας για την κοινωνική ανισότητα που κυριαρχούσε, για το διαχωρισμό των πολιτών σε κατηγορίες. Για μια δημοκρατία που κυριαρχούσε το αστυνομικό και κομματικό κράτος, η μονοφωνική ενημέρωση. Με χειραγωγημένους θεσμούς συμμετοχής και αντιπροσώπευσης. Με τους νέους, τις γυναίκες, τη μεγάλη πλειοψηφία του λαού στο περιθώριο της ιστορίας.

Τότε στις μέρες του '74, με τα ματωμένα σημάδια της χούντας νωπά στο σώμα του έθνους, αναλάβαμε μια μεγάλη ευθύνη, απέναντι στην ιστορία. Υπογράφαμε ένα συμβόλαιο με το λαό. Να μετατρέψουμε την Ελλάδα, από χώρα περιορισμένης ευθύνης, σε τόπο κυρίαρχο και περήφανο, να αποδώσουμε την Ελλάδα στους Ελληνες. Να διευρύνουμε το αναχρονιστικό κράτος πρόνοιας και να διορθώσουμε με καθυστέρηση δεκαετιών τις πελώριες κοινωνικές αδικίες. Να μετασχηματίσουμε το κράτος της δεξιάς, της πελατειακής σχέσης, του παρασιτισμού και της γραφειοκρατίας σε σύγχρονο και, κυρίως, να κλείσουμε, επι τέλους, τις πληγές του εμφυλίου. Να αποκαταστήσουμε την εθνική ενότητα και ομοψυχία. Να κάνουμε της χώρα μας, χώρα ισονομίας και ισοπολιτείας. Να απαλλάξουμε τη δημοκρατία μας από την κηδεμόνευση του χωροφύλακα και να την κάνουμε πλήρη, για όλους τους πολίτες. *Τοί αοιχωμά μας τό 1974 ηών ναίμείσσουμε την φαρίδα της υπέρποσης, ναί αδύουμε την Ελλάδα λάρα των Σου αιώνα, δίγοωρίν*

Περάσαμε στην ιστορική μας διαδρομή από νίκες, επιτυχίες, θριάμβους αλλά και κρίσιμες διακυμάνσεις στην επιρροή μας. Η λαογέννητη πρωτοβουλία του '74 και το 14% μέσα σε τρία χρόνια μετασχηματίστηκε σε δύναμη συσπείρωσης και προοπτικής της Δημοκρατικής και Προοδευτικής Παράταξης σε δύναμη πλειοψηφίας, δύναμη εξουσίας και κυβερνητικής ευθύνης.

Το 1977 με το 26%, την Εθνική Λαϊκή Ενότητα, ξεκινήσαμε στην πορεία προς τον Οκτώβρη του '81, με το όραμα της αλλαγής να οδηγεί στη μεγάλη πλειοψηφία του 48%. Για να έλθει μετά από μια γόνιμη και δημιουργική τετραετία η δημοκρατική συσπείρωση και νίκη του '85. Με τη δεύτερη τετραετία μας βάλαμε τις βάσεις για τον εκσυγχρονισμό και τη σταθεροποίηση της οικονομίας. Δώσαμε ένα δείγμα της δυνατότητας της χώρας. Κι όταν όλες οι δυνάμεις συσπειρώθηκαν για να ακυρώσουν και να ενοχοποιήσουν το ΠΑΣΟΚ ακόμη και μέσα στις πιό αντίξοες συνθήκες, ο λαός συσπειρωμένος έδωσε στο ΠΑΣΟΚ το 40% για να κρατηθεί η δημοκρατική παράταξη όρθια και με προοπτική. Ο τόπος πλήρωσε τα χαμένα χρόνια '90-93 και το πισωγύρισμα από το νέο-φιλελευθερισμό ακριβά. Για να ανασυντάξουμε και πάλι τις δυνάμεις μας και να φθάσουμε στη νέα μεγάλη νίκη του '93 και το 47%.

Τα εικοσιδύο χρόνια που πέρασαν δικαιώσαν την τολμηρή πρωτοβουλία του ΠΑΣΟΚ. Η Ελλάδα του τέλους του 20ου αιώνα φέρνει τη σφραγίδα μας. Γίναμε το συνώνυμο της Ελπίδας, της Αλλαγής. Γίναμε η σπονδυλική στήλη του προοδευτικού κινήματος. Γίναμε τόπος συνάντησης των ριζοσπαστικών ιδεών. Γίναμε εκφραστές μιας σταθερής και ακμαίας δημοκρατίας, ενός ανεπτυγμένου κράτους πρόνοιας, οι εκφραστές της εθνικής αξιοπρέπειας και περηφάνιας.

*

- Ο θεμελιωτής του Κινήματός μας, πρωταγωνιστής της σύγχρονης ιστορίας και καταλύτης των εξελίξεων της μεταπολίτευσης, ο Ανδρέας Παπανδρέου.
- Ο ακάματος αγωνιστής και φλογερός κήρυκας του δημοκρατικού διαλόγου, ο Γιώργος Γεννηματάς.
- Η μεγάλη καρδιά του κινήματος και του λαού μας η Μελίνα.
- Ο παρών στην πρώτη γραμμή κάθε δημοκρατικού αγώνα, Γιάννης Αλευράς και τόσοι άλλοι που δεν είναι σήμερα κοντά μας, για να δώσουμε μαζί κι αυτή τη μάχη.

Όλοι μαζί, είμαστε το ΠΑ.ΣΟ.Κ. τους χτες, το ΠΑ.ΣΟ.Κ. του σήμερα, το ΠΑ.ΣΟ.Κ. του αύριο.

Λύντροφοι, Θυντρόφιοι

22 χρόνια μετά την ίδρυσή του, το Κίνημά μας βρίσκεται και πάλι αντιμέτωπο με μια μεγάλη πρόκληση. Πριν 22 χρόνια, το ΠΑ.ΣΟ.Κ. γεννήθηκε σε μέρες δραματικών ανατροπών καθώς η Ελλάδα έμπαινε σε μια νέα περίοδο ελπίδας και δημοκρατίας. Σήμερα ζούμε την δεύτερη μεγάλη πρόκληση της εποχής μας για το πως θα εισέλθει η χώρα στον 21^ο αιώνα, σε μια περιοχή που ξανανοίγει τις μεγάλες ιστορικές ευκαιρίες του ελληνισμού, σε μια Ευρώπη που προχωρεί την οικονομική, πολιτική και κοινωνική ενοποίηση, σε ένα κόσμο που αλλάζει, καταργεί τα οικονομικά σύνορα αλλά και ανακαλύπτει τη ζωτικότητα της περιφέρειας. Σε μια εποχή που η κοινωνία έχει νέες απαιτήσεις για γνώση, κοινωνική αλληλεγγύη, πολιτισμό και ευημερία.

Λέγεται συχνά ότι τα κόμματα οφείλουν να προσαρμόζονται στις εξελίξεις. Για ένα κόμμα η λέξη «προσαρμογή», σημαίνει ότι ήδη έχει καθυστερήσει αισθητά να συλλάβει το καινούργιο, αυτό που έρχεται,

αυτό που πρέπει να προσδιορίσει καθοριστικά τα στρατηγικά μας ζητούμενα. Ένα σύγχρονο κόμμα επιβάλλεται να λειτουργεί με τέτοιο τρόπο, ώστε να συλλαμβάνει τις εξελίξεις, να προβλέπει τις τάσεις του μέλλοντος. Μόνον τότε θα είναι σε θέση να χαράσσει πολιτικές που θα του δίνουν έναν ηγεμονικό και καθοδηγητικό ρόλο, στην οικονομική, κοινωνική και πολιτική εξέλιξη.

Τα κόμματα σήμερα - όσο ποτέ - εξασφαλίζουν την ύπαρξη και τον ρόλο τους αναμετρώμενα με το μέλλον.

Αυτό είναι το δικό μας σημερινό στοίχημα. Αυτό είναι το νέο στοίχημα, που θα το κερδίσει το ΠΑ.ΣΟ.Κ. της νέας εποχής. Το νέο μας στοίχημα είναι να κάνουμε την Ελλάδα χώρα του 21^{ου} αιώνα, με το ΠΑ.ΣΟ.Κ. του 21^{ου} αιώνα. Αυτό είναι ~~το~~ ^η καινούργιο μας ~~ραντεβού~~ ^{συνάντηση} με την Ιστορία. Αυτό είναι το νέο μας σύνορο. Αυτός είναι ο καινούργιος ορίζοντας που καλούμαστε να κατακτήσουμε. +

Η νίκη στις εκλογές της 22ας Σεπτεμβρίου θα είναι το πρώτο βήμα μιας καινούργιας μακράς πτορείας του ΠΑ.ΣΟ.Κ. και της χώρας σε μια έφοδο στο μέλλον. Και το μέλλον δεν μπορεί να περιμένει.

Σύντροφοι και συντρόφισσες,

Το ΠΑ.ΣΟ.Κ. το 1974 γεννήθηκε σε έναν κόσμο, που φαινόταν σταθερός στις ισορροπίες του. Ο διπολισμός, έστω με την ισορροπία του τρόμου της πυρηνικής απειλής, διαμόρφωνε ένα αναγνωρίσιμο πλαίσιο στις διεθνείς σχέσεις. Ο ανταγωνισμός των υπερδυνάμεων, με όλα τα αρνητικά στοιχεία που διέθετε, συνοδευόταν, ωστόσο από ένα σαφή κώδικα σχέσεων, στο διεθνές σκηνικό. Σήμερα, με την κατάρρευση του ανατολικού μπλόκ, η νέα διεθνής τάξη πραγμάτων άνοιξε τους ασκούς

του Αιόλου. Μπορεί μεν η ανθρωπότητα να απαλλάχθηκε, προσωρινά, από τον κίνδυνο του πυρηνικού ολέθρου. Άλλα, η παγκόσμια ισορροπία έχει καίρια διαταραχθεί και η όξυνση των τοπικών συγκρούσεων και οι εστίες έντασης πολλαπλασιάζονται διαρκώς στον πλανήτη.

Η φιλοδοξία των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής να διαδραματίζουν τον ρόλο της μόνης υπερδύναμης, του «χωροφύλακα του πλανήτη», είναι, από τα πράγματα, ατελέσφορη. Έως ότου η Ευρώπη πετύχει την πολιτική της ολοκλήρωση, έως ότου η Ανατολική Ευρώπη και η Ρωσία ξεπεράσουν τους κραδασμούς προς τον εκδημοκρατισμό και την πολιτική και κοινωνική σταθερότητα, ο πλανήτης θα ζει σε ένα ρευστό και άναρχο σύστημα διεθνών σχέσεων, με εξαιρετικά επικίνδυνες όψεις.

Αυτό το γενικό πλαίσιο έχει ιδιαίτερη σημασία για την Ελλάδα. Ζήσαμε στο περιβάλλον μας, αλλά και στα εθνικά μας συμφέροντα, έντονα, τις επιπτώσεις αυτών των αλλαγών. Η διάλυση της Γιουγκοσλαβίας και η γενικότερη αστάθεια στα Βαλκάνια, είναι η μια όψη των επιπτώσεων αυτών των μεταβολών. Η δεύτερη όψη είναι η τουρκική επιθετικότητα. Το κατεστημένο της Άγκυρας, ερμήνευσε αυτή την απορύθμιση των διεθνών σχέσεων, ως μια ευκαιρία να διαδραματίσει έναν ρόλο περιφερειακής δύναμης. Με επικίνδυνο τρόπο η Τουρκία δρα ως βασικός αποσταθεροποιητικός παράγων προς όλες τις κατευθύνσεις των συνόρων της. Διεκδικεί ρόλο στα Βαλκάνια, στον Καύκασο, την Μέση Ανατολή.

Δεν είναι όμως, σύντροφοι, αυτή η μόνη πρόκληση, ο μόνος νέος ορίζοντας που αντιμετωπίζουμε στο διεθνές περιβάλλον. Πολύ πιο σημαντικές είναι οι νέες διεθνείς πραγματικότητες που απειλούν καίρια όσα γνωρίσαμε ως δεδομένα τους τελευταίους αιώνες. Η ευρωπαϊκή και η παγκόσμια πολιτική τους δύο τελευταίους κυρίως αιώνες έχει ως πρωταρχικό κύτταρο το εθνικό κράτος. Εθνικά κράτη φυσικά έχουμε και

σήμερα. Άλλα ενώ υπάρχουν σύνορα, ονόματα, σημαίες, άλλες δυνάμεις αναδύονται, ως πραγματικά κυρίαρχες. Η παγκοσμιοποίηση της οικονομίας, η σταδιακή κατάργηση όλων των προστατευτικών φραγμών, ο σκληρός ανταγωνισμός, η συνεργασία των πολυεθνικών γιγάντων με το χρηματιστηριακό κεφάλαιο, δημιουργούν νέες μορφές υπερεθνικών εξουσιών.

Σήμερα, η συνεργασία των πολυεθνικών γιγάντων με το χρηματιστηριακό κεφάλαιο, οι αδυσώπητες κερδοσκοπικές τάσεις αυτού του κεφαλαίου, δημιουργούν ανασφάλεια και στις πιο ισχυρές οικονομίες. Τα παραδείγματα είναι πολλά και πρόσφατα. Το ζήσαμε άλλωστε, αλλά το αντιμετωπίσαμε, και στην Ελλάδα. Πολλές φορές, λοιπόν, σ' αυτό το νέο διεθνές οικονομικό τοπίο, οι εθνικές κυβερνήσεις διαπιστώνουν ότι βρίσκονται σε απόλυτη αδυναμία να ελέγχουν, ή να χειριστούν, τις εθνικές οικονομίες, με τους κλασσικούς τρόπους του προστατευμένου εθνικού κράτους.

Αυτές οι διαπιστώσεις έχουν στην χώρα μας δύο απαντήσεις. Η πρώτη απάντηση προέρχεται από ένα παράξενο μείγμα: Η παραδοσιακή αριστερά, κάποιοι παλαιοί δικοί μας, που σήμερα θεωρούν ότι αποφέρει πολιτικά να «βγουν από τα αριστερά», αλλά και ένα τμήμα της παλαιάς λαϊκής δεξιάς, μας καλούν στον απομονωτισμό. Να αγνοήσουμε αυτές τις εξελίξεις, να υψώσουμε φράγματα στα σύνορά μας, να απομονωθούμε από το διεθνές γίγνεσθαι, εν ονόματι ενός κρατικού προστατευτισμού, που όμως δεν είναι δυνατόν να υπάρξει. Μια τέτοια επιλογή θα σήμαινε την αλβανοποίηση της Ελλάδας. Για τούτο δεν αξίζει, νομίζω, να συζητηθεί σοβαρά.

Αν όμως η μία πρόταση είναι ντυμένη με κουρέλια, η άλλη απάντηση έχει την λάμψη του πλούτου του χρηματιστηριακού κεφαλαίου. Η γνήσια, η ταξική δεξιά, είναι σήμερα ο τελευταίος υπερασπιστής του

θατσερικού νεοφιλελευθερισμού που σβήνει σε όλη την Ευρώπη. Η νεοφιλελεύθερη Νέα Δημοκρατία, για άλλη μια φορά επιμένει σε μόδες, που όπου εφαρμόστηκαν, άφησαν πίσω τους δυστυχία. Τα νεοφιλελεύθερο μοντέλο άγγιξε καταστροφικά και επώδυνα τα όριά του. Παντού οδήγησε στην αύξηση της φτώχιας, στην αποδιάρθρωση του κοινωνικού ιστού, δημιούργησε νέα προβλήματα για τους πιο αδύναμους.

Αυτή είναι η κοινωνία της μεγάλης δυστυχίας για το ένα τρίτο του πληθυσμού και του συνεχούς άγχους για όλους τους εργαζόμενους είναι η κοινωνία στην οποία θέλει να μας οδηγήσει η Νέα Δημοκρατία. Αυτή είναι η κοινωνία που ο λαός με την ψήφο του θα αρνηθεί στις 22 του Σεπτέμβρη. Αυτό είναι το μοντέλο της κοινωνίας που ο λαός δεν θα επιτρέψει ποτέ να γνωρίσει η χώρα μας.

Σύντροφοι και συντρόφισσες,

Το δίλημμα της Ελλάδας δεν μπορεί να είναι, ούτε τα κουρέλια της αλβανοποίησης, ούτε η καταστροφή του κοινωνικού κράτους από τη φιλελεύθερη Νέα Δημοκρατία. Η Ελλάδα έχει λύσεις. Το ΠΑ.ΣΟ.Κ. έχει την πρόταση, έχει τη γνώση, έχει το όραμα και τα στελέχη για μια δυναμική πορεία της χώρας στο σύγχρονο διεθνές περιβάλλον. Το ΠΑ.ΣΟ.Κ. έχει το σχέδιο και το όραμα της ισχυρής Ελλάδας, της Ελλάδας της ανάπτυξης και της ευημερίας. Της Ελλάδας που είναι ισότιμη στην Ευρώπη. Της Ελλάδας με κοινωνική ευαισθησία και κοινωνική δικαιοσύνη. Της Ελλάδας όπου δεν ευημερούν μόνον οι αριθμοί αλλά και οι άνθρωποι. Της Ελλάδας δύναμη ειρήνης στα Βαλκάνια. Της Ελλάδας της Παιδείας και του Πολιτισμού. Της Ελλάδας που σέβεται και αναδεικνύει το φυσικό και ιστορικό περιβάλλον. Της

Ελλάδας με ποιότητα ζωής, μιας ζωής άξιας να την ζήσει κανείς. Της Ελλάδας που ανήκει σε αξιοπρεπείς και περήφανους Έλληνες.
Στην Ελλάδα της αυτοπεποίθησης.

Αυτήν την Ελλάδα σχεδιάζουμε. Αυτή την Ελλάδα θεμελιώνουμε. Αυτή την Ελλάδα θα πετύχουμε. Σ' αυτή τη νέα πραγματικότητα θα οδηγήσει το ΠΑ.ΣΟ.Κ. την Ελλάδα.

Σύντροφοι και συντρόφισσες,

Στο σύνολο των προκλήσεων που αντιμετωπίζει η χώρα, το ΠΑ.ΣΟ.Κ. αντιτάσσει ένα συνεκτικό και ολοκληρωμένο πλαίσιο πολιτικών.

Στο νέο διεθνές γίγνεσθαι δεν επιλέγουμε τον καταστροφικό απομονωτισμό. Απαντούμε θετικά στην πρόκληση, με την συμμετοχή μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν συμμετέχουμε στην Ένωση, όπως αντιλαμβάνεται την ένταξη η Νέα Δημοκρατία, για να επωφελούμαστε κάποιων πακέτων Ντελόρ. Ούτε αναζητούμε προστάτες. Η συμμετοχή μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση συνδέεται με συγκεκριμένες απόψεις και επιδιώξεις, για την πολιτική ολοκλήρωση της Ευρώπης. Θέλουμε μια πολιτικά ενωμένη Ευρώπη ως ουσιώδη παράγοντα της διεθνούς σταθερότητας. Θέλουμε μια πολιτικά ενωμένη Ευρώπη, με κοινές πολιτικές εξωτερικών σχέσεων και άμυνας, όχι μόνον για να τεθεί ένας επικουρικός φραγμός στον τουρκικό επεκτατισμό, αλλά για να γίνει ασφαλέστερος και σταθερότερος ο πλανήτης. Θέλουμε την Ενωμένη Ευρώπη, γιατί είναι η Ελλάδα η κοιτίδα ενός πολιτισμού, που αποτελεί σήμερα το θεμέλιο του ευρωπαϊκού πολιτισμού.

Θέλουμε την Ενωμένη Ευρώπη, γιατί είμαστε σοσιαλιστές. Γιατί μετέχουμε στο Ευρωπαϊκό Σοσιαλιστικό Κόμμα. Γιατί, μαζί με όλους τους συντρόφους σοσιαλιστές, μαζί με όλους τους συντρόφους της κοινωνικής και συνδικαλιστικής αριστεράς, μαζί με τα νέα κοινωνικά κινήματα σε όλη την Ευρώπη, έχουμε ένα όραμα: μια Ευρώπη, όχι της νεοφιλελεύθερης βαρβαρότητας, αλλά της κοινωνικής δικαιοσύνης και ευαισθησίας. Γιατί σε μια Ενωμένη Ευρώπη είναι δυνατόν να ελεγχθούν πιο αποτελεσματικά οι τυφλές δυνάμεις της αγοράς, είναι δυνατόν να πειθαρχηθούν καλύτερα οι οικονομικοί κολοσσοί, είναι δυνατόν οι κοινοί θεσμοί και οι εθνικές κυβερνήσεις να χαράσσουν και να επιβάλλουν κοινές πολιτικές απέναντι σε οποιοδήποτε επιμέρους συμφέρον.

Έχουμε αποσαφηνισμένη, συγκεκριμένη και ενεργή ευρωπαϊκή στρατηγική. Στην Ευρώπη δεν προσερχόμαστε επαιτώντας, αλλά συμμαχώντας, με όλες εκείνες τις δυνάμεις που συμμερίζονται το ίδιο όραμα της κοινωνικής Ευρώπης, της Ευρώπης των λαών και όχι των μονοπωλίων, όπως από παλαιά, ορισμένοι, είχαμε χαράξει τον δρόμο. Προσερχόμαστε με θέσεις στη διαπραγμάτευση για την αναθεώρηση των Ευρωπαϊκών συνθηκών, ώστε να διασφαλιστεί, πως δεν θα υπάρξουν διευθυντήρια και δεν θα υπάρξουν, πολιτικά, δεύτερες και τρίτες ταχύτητες.

Σύντροφοι και συντρόφισσες,

Για να επιτύχει η ευρωπαϊκή μας στρατηγική, χρειάζεται να πραγματοποιηθεί, αποφασιστικά, η εκσυγχρονιστική τομή στην χώρα. Για να επιτύχουμε την ισότιμη ένταξή μας στην ευρωπαϊκή ενοποίηση, για να μην μείνουμε στο περιθώριο των εξελίξεων στην Ευρώπη, επιβάλλεται, τα επόμενα λίγα χρόνια, να τελειώσουμε οριστικά με εκκρεμότητες, υστερήσεις και καθυστερήσεις δεκαετιών. Μέσα στα

επόμενα λίγα χρόνια θα κριθεί η πορεία της Ελλάδας στον 21^ο αιώνα. Αν δεν επιτύχουμε την ισότιμη ένταξή μας, αν καταταγούμε στις χώρες του τρίτου κύκλου της Ένωσης, οι επιπτώσεις θα είναι επικίνδυνα βαριές. Επιπτώσεις, όχι μόνον στην οικονομία και την κοινωνία, αλλά επιπτώσεις εθνικές, καθώς θα υπάρξει καίρια αποδυνάμωση της συνολικής θέσης της χώρας.

Ο εκσυγχρονισμός είναι ένα πεδίο μάχης. Δεν είναι πεδίο συναίνεσης με τις δυνάμεις της συντήρησης. Χρησιμοποιούν και εκείνοι τον όρο. Άλλα εννοούν την έφοδο του παρωχημένου νεοφιλελευθερισμού κατά της κοινωνικής δικαιοσύνης και αλληλεγγύης. Μιλούν και εκείνοι για την προσαρμογή της χώρας στο νέο διεθνές περιβάλλον. Μα, εννοούν απλώς την υποταγή της χώρας στις ορέξεις και απαιτήσεις των τυφλών δυνάμεων, μιας διεθνοποιημένης οικονομίας, χωρίς σύνορα.

Για μας, ο εκσυγχρονισμός, είναι το πρόγραμμα που μας αντιπαραθέτει στις δυνάμεις της συντήρησης. Είναι το ολοκληρωμένο σχέδιο, για την Ελλάδα του επόμενου αιώνα.

Άλλα, η Ελλάδα του επόμενου αιώνα πρέπει να συγκρουστεί με ό,τι καθηλώνει ό,τι καθυστερεί, με ό,τι υπονομεύει την πορεία προς το μέλλον.

Σύντροφοι και συντρόφισσες,

Υπάρχουν σήμερα δύο Ελλάδες. Από την μια μεριά ο κόσμος της εργασίας, ο κόσμος του μόχθου και της δημιουργίας. Υπάρχουν άνθρωποι, κοινωνικές κατηγορίες και στρώματα, απ' άκρο σε άκρο της Ελλάδας, που κάνουν ήδη πράξη τον εκσυγχρονισμό. Άνθρωποι, κοινωνικές κατηγορίες και στρώματα που πιέζουν να αλλάξει το τοπίο

στην παραγωγική δομή της χώρας. Υπάρχουν αγρότες που έχουν περάσει σε ανταγωνιστικές και αποδοτικές καλλιέργειες, υπάρχουν συνεταιρισμοί υγιείς, με εξαγωγικό προσανατολισμό. Υπάρχει η Ελλάδα της υγιούς επιχειρηματικής πρωτοβουλίας. Υπάρχουν επιχειρήσεις που έσπασαν την παράδοση του κρατικού προστατευτισμού και βγήκαν δυναμικά και επιτυχημένα στον διεθνή ανταγωνισμό. Υπάρχουν δυνάμεις στα Πανεπιστήμια που πρωτοπορούν διεθνώς στην έρευνα. Υπάρχουν δυνάμεις στην διανόηση και τον πολιτισμό, με πολιτιστική παραγωγή, που δεν έχει τίποτε να ζηλέψει από τις αντίστοιχες διεθνείς πρωτοπορίες. Υπάρχουν δυνάμεις στην Δημόσια Διοίκηση, στους Δημόσιους Οργανισμούς και Επιχειρήσεις, που θα μπορούσαν να καταφέρνουν θαύματα, αλλά καταπνίγονται και ασφυκτιούν στο σημερινό γραφειοκρατικό πλαίσιο. Υπάρχουν δυνάμεις στα συνδικάτα που η συνδικαλιστική τους πρακτική και ο πολιτικός τους λόγος βρίσκεται σήμερα σε επαφή με τους πιο προωθημένους προβληματισμούς και πρακτικές του ευρωπαϊκού εργατικού κινήματος.

Υπάρχει λοιπόν η Ελλάδα της δημιουργίας, της δουλειάς, των ηθικών επιλογών, των υψηλών φιλοδοξιών, των μεγάλων οριζόντων. Αυτοί όλοι άνθρωποι, αυτές οι τάξεις και τα στρώματα, είναι οι φυσικοί σύμμαχοί μας στο εκσυγχρονιστικό εγχείρημα.

Υπάρχει όμως και η άλλη Ελλάδα. Η Ελλάδα του παρασιτισμού, της «αρπαχτής». Η Ελλάδα που απεχθάνεται την παραγωγή και την παραγωγικότητα, αλλά αποθεώνει την κατανάλωση και την παραοικονομία. Υπάρχει η Ελλάδα της αυθαιρεσίας, της ηθικής ανοχής και της διαφθοράς. Η Ελλάδα του λαδώματος, της μίζας και της συναλλαγής. Υπάρχουν επιχειρηματίες, που απομυζούν τα κίνητρα και τις κρατικές ενισχύσεις, που απομυζούν την τραπεζική χρηματοδότηση, όχι για να εκσυγχρονίσουν τον κεφαλαιουχικό εξοπλισμό, αλλά για να αυξήσουν τον προσωπικό τους πλουτισμό. Υπάρχουν ισχυρές

κοινωνικές ομάδες που συμπειρώνονται αποκλειστικά για την απόκτηση ή διαφύλαξη προνομίων. Υπάρχουν ισχυρές συντεχνιακές νοοτροπίες και ομάδες, που αντιλαμβάνονται τις επιχειρήσεις του δημόσιου τομέα, ως ένα είδος φέουδου, που πρέπει να προσπορίζει σε αυτούς προνόμια, παρά να υπηρετούν αποτελεσματικά το κοινωνικό σύνολο.

Σύντροφοι και συντρόφισσες,

Ήρθε η ώρα της σύγκρουσης, με όλες εκείνες τις δυνάμεις που δρουν αναστατικά στην πρόοδο του τόπου, παλεύουν να τον δέσουν με ό,τι φεύγει, απομυζούν χρόνια τώρα τις ζωτικές δυνάμεις του Έθνους. Η σύγκρουση μαζί τους πρέπει να είναι αδυσώπητη και να οδηγήσει σε μια νέα κοινωνική ηθική, ένα νέο πλαίσιο αξιοκρατίας και αξιοπρέπειας που θα αντικαταστήσει τον εκμαυλισμό και την υποβάθμιση των κοινωνικών αξιών.

Σήμερα θα σας παρουσιάσω τους κεντρικούς άξονες του προγράμματός μας. Είναι το πρόγραμμα που μας αντιπαραθέτει στις δυνάμεις της συντήρησης. Είναι το σχέδιο για την Ελλάδα του επόμενου αιώνα. Μια Ελλάδα ισχυρή, της δημοκρατίας και της κοινωνικής δικαιοσύνης με ρόλο στο σύγχρονο κόσμο. Αυτό είναι το όραμα, αυτή είναι η ελπίδα, αυτή είναι η ρεαλιστική μας ουτοπία.

ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΣ

Η πρότασή μας δεν παραπέμπει σε ένα απρόσιτο μέλλον. Αφορά την καθημερινή ζωή των πολιτών, τα αληθινά τους προβλήματα, την ζωτική ανάγκη τους για ένα πλαίσιο ζωής με ελευθερία, δημοκρατία, ασφάλεια και κοινωνική αλληλεγγύη.

Τα συστατικά της είναι η οικοδόμηση ενός νέου κοινωνικού κράτους πρόνοιας, η δημιουργία ευκαιριών απασχόλησης και η ανάπτυξη των ατομικών ικανοτήτων του πολίτη, η αναζωγόνηση της περιφέρειας, η αποκατάσταση του κύρους και της αξιοπιστίας της πολιτικής. Μια νέα εποχή για την Ελλάδα και τον Ελληνισμό.

Για πρώτη, ίσως, φορά στην μεταπολεμική περίοδο η Ελλάδα αναμετρείται με τόσες πολλές ιστορικές προκλήσεις και ευκαιρίες. Για να ανταποκριθεί σε αυτές, η χώρα μας πρέπει να επιτύχει ταυτόχρονα και αξιόπιστα τέσσερις στρατηγικούς στόχους :

1. Να επιταχύνει τον εκσυγχρονισμό και την ταχύρρυθμη ανάπτυξη της οικονομίας με την εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού, την προσέλκυση νέων επενδύσεων, την βελτίωση των υποδομών και την τεχνολογική προσαρμογή των επιχειρήσεων, ώστε η χώρα μας να εξασφαλίσει μια στέρεη προοπτική απασχόλησης, ευημερίας και κοινωνικής δικαιοσύνης για τους πολίτες.
2. Να οικοδομήσει ένα σύγχρονο κοινωνικό κράτος, το οποίο θα φροντίζει συστηματικά για τα αδύναμα κοινωνικά στρώματα με οικονομική στήριξη, εκπαίδευση και αρωγή. Μόνο έτσι θα μπορέσουμε να καταπολεμήσουμε την περιθωριοποίηση, να αποφύγουμε την αδυσώπητη απειλή της κοινωνίας των 2/3, και να αξιοποιήσουμε όλο το δυναμικό της κοινωνίας μας, δίνοντας την ευκαιρία να συμμετάσχει σε όλα τα βασικά κοινωνικά αγαθά ενός σύγχρονου κράτους. Να διαμορφώσει μια ισχυρή κοινωνία.
Να εκσυγχρονίσει τους θεσμούς της.

3. Να πρωταγωνιστήσει στο νέο γεωπολιτικό περιβάλλον που διαμορφώνεται στα Βαλκάνια και την Μεσόγειο με πρωτοβουλίες που θέτουν τα θεμέλια μιας νέας εποχής ειρήνης, ασφάλειας, συνεργασία και ευημερίας για όλους τους λαούς της περιοχής.
4. Να συμμετάσχει ισότιμα και δυναμικά στην εξέλιξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε μιά κατεύθυνση οικονομικής, πολιτικής και αμυντικής ολοκλήρωσης. Η χώρα μας πρέπει να έχει δυναμικό ρόλο στην Ευρώπη και να ενισχύσει έτσι την οικονομία της, την κοινωνική συνοχή και την διεθνή της παρουσία.

Καθένας από αυτούς τους στόχους έχει ξεχωριστή σημασία για το μέλλον της χώρας μας. Καθένας ξεδιπλώνει μιά μεγάλη ιστορική ευκαιρία για την Ελλάδα. Πρέπει να επιτύχουμε συγχρόνως όλους τους στόχους σ' ένα ορατό ορίζοντα μέχρι το 2000. Διαφορετικά όχι μόνο οι ιστορικές ευκαιρίες δεν θα αξιοποιηθούν, αλλά η απώλειά τους θα οδηγήσει σε μιά διαδικασία περιθωριοποίησης στην διεθνή σκηνή. Στο εσωτερικό μέτωπο θα δούμε να αναπτύσσονται φαινόμενα οικονομικής στασιμότητας, ανεργίας και κοινωνικών εντάσεων.

Η ανταπόκριση μας σ' αυτές τις τέσσερις προκλήσεις είναι ο δρόμος για την ισχυρή Ελλάδα. Είναι το σύγχρονο περιεχόμενο του πατριωτισμού.

Για να πετύχουμε τους τέσσερις μεγάλους στόχους που ανέφερα και να δημιουργήσουμε μια ισχυρή Ελλάδα, χρειάζεται μια συστηματική και επίπονη προσπάθεια που θα αξιοποιεί έγκαιρα τις ιστορικές ευκαιρίες και θα κινητοποιεί όλες τις δυνάμεις του έθνους σε μια μακροχρόνια και νικηφόρα προοπτική που θα έχει την έγκριση του ελληνικού λαού, την ρητή εντολή του και την ενεργό συμμετοχή του.

ΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΜΑΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ

1. Οικονομική ανάπτυξη, σταθερότητα και ευημερία

Η πολιτική μας για την οικονομική ανάπτυξη και την ευημερία της χώρας είναι συγκεκριμένη, σταθερή και αξιόπιστη.

Η αξιοπιστία μας αποδείχθηκε τα τρία χρόνια της κυβέρνησης του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Παραλάβαμε μία οικονομία που είχε εξανεμίσει τα εισοδήματα των μισθωτών, είχε εξουθενώσει την μικρομεσαία επιχείρηση, τον αγρότη, τον συνταξιούχο. Παραλάβαμε την οικονομία με τεράστια ελλείμματα, και υψηλό πληθωρισμό από τη Ν.Δ. Από την παράταξη που είχε υποσχεθεί νοικοκύρεμα και μας άφησε ένα χρέος τρεις φορές περισσότερο από αυτό που βρήκε.

Εμείς ακολουθήσαμε μία σταθερή και ήπια οικονομική πολιτική, χωρίς αιφνίδιες αλλαγές και κλυδωνισμούς. Ανορθώσαμε το εισόδημα των εργαζομένων, πήραμε μέτρα και αυξήσαμε το εισόδημα των χαμηλοσυνταξιούχων. Ξεκινήσαμε μιά σειρά μέτρων για τις επενδύσεις, την μικρομεσαία επιχείρηση, την απασχόληση, την πάταξη της φοροδιαφυγής, τον εκσυγχρονισμό των επιχειρήσεων. Σταθεροποιήσαμε το χρέος σαν ποσοστό του ΑΕΠ και πετύχαμε την δραστική μείωση των ελλειμμάτων και του πληθωρισμού. Αποκαταστήσαμε την εμπιστοσύνη στην δραχμή. Μειώσαμε το κόστος δανεισμού για τις επιχειρήσεις και την αγορά κατοικίας. Αυξήθηκαν θεαματικά οι δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις. Δημιουργήθηκαν 150.000 νέες θέσεις εργασίας. Αυτές οι νέες θέσεις είναι ένα μήνυμα ελπίδας γιατί επιτέλους έχει αναστραφεί ή αρνητική πορεία. Οι εργαζόμενοι, οι νέοι, οι γυναίκες, οι αγρότες θέλουν ασφάλεια σιγουριά, ελπίδα για την εργασία. Το ΠΑ.ΣΟ.Κ. και θέλει και γνωρίζει και μπορεί να δώσει ευκαιρίες να δημιουργήσει δυνατότητες κίνητρα και προοπτικές

για θέσεις απασχόλησης. Γιατί για μας το δικαίωμα στην εργασία είναι δεμένο με το δικαίωμα στη ζωή.

Κερδίσαμε έτσι την εμπιστοσύνη του πολίτη, του εργαζόμενου, του παραγωγού, αλλά και των διεθνών οργανισμών, ότι μπορούμε να αναστηλώσουμε την οικονομία και να την θέσουμε σε μιά τροχιά ανάπτυξης. Με την ίδια αξιοπιστία, σύνεση και αποφασιστικότητα θα προχωρήσουμε και την νέα τετραετία :

- **Με σταθερότητα και χωρίς αιφνιδιασμούς**
- **Με έμφαση στην πάταξη της φοροδιαφυγής**
- **Με νοικοκύρεμα του κράτους και ανάδειξη του σε στρατηγείο της ανάπτυξης**
- **Με την ενίσχυση του ανταγωνισμού και την προστασία του καταναλωτή.**
- **Με την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας με τεχνολογικό εκσυγχρονισμό, οριζόντιες υποδομές στήριξης, ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών, στήριξη νέων επιχειρηματικών πρωτοβουλιών και προπάντων με την αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού με την κατάρτιση σε νέες τεχνολογίες, γνώσεις και δεξιότητες.**

Ο αταλάντευτος στόχος της πολιτικής μας θα είναι η ταχύρρυθμη οικονομική ανάπτυξη, η προσέλκυση επενδύσεων, η διαμόρφωση ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων η δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης, η αύξηση των πραγματικών αμοιβών των εργαζομένων και των παραγωγών, **η μεγαλύτερη ευημερία και η δικαιότερη κατανομή της.**

Ταυτόχρονα με την ανάπτυξη της οικονομίας, προετοιμάζουμε την χώρα μας για να συμμετάσχει ισότιμα και όχι σαν υστερούσα περιφέρεια στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση. Τα προηγούμενα χρόνια πετύχαμε να συγκλίνουμε αισθητά προς τις οικονομίες των άλλων ευρωπαϊκών χωρών, χωρίς ύφεση, χωρίς έξαρση της ανεργίας, με πραγματικές αυξήσεις του εισοδήματος των εργαζομένων χωρίς κοινωνική αναταραχή. Θα συνεχίσουμε την διπλή αυτή προσπάθεια ανάπτυξης και σύγκλισης με την ίδια επιτυχία.

Η κυβέρνηση του ΠΑ.ΣΟ.Κ. πρέπει να δώσει και να κερδίσει την μεγάλη μάχη κατά της **ανεργίας**. Η μάχη κατά της ανεργίας, του αποκλεισμού και της περιθωριοποίησης είναι μάχη που αφορά όλους μας. Η συντηρητική παράταξη βλέπει τους ανέργους όχι μόνο σαν αναπόφευκτη συνέπεια της οικονομικής αναδιάρθρωσης, αλλά πολύ συχνά και σαν προϋπόθεση για την επιτυχία της πολιτικής της. Γι' αυτό άλλωστε “φρόντισε” να τους αυξήσει κατά 120.000 την περίοδο που είχε την εξουσία.

Εμείς όμως σε κάθε άνεργο βλέπουμε μία συλλογική αποτυχία, μία χαμένη ευκαιρία για όλη την κοινωνία. Έχουμε χρέος να αλλάξουμε αυτή την κατάσταση.

Έχουμε ήδη ξεκινήσει και θα ολοκληρώσουμε ένα νέο πλαίσιο κατάρτισης ανέργων, επιδοτούμενης απασχόλησης, νέων θεσμών στην αγορά εργασίας, προγραμμάτων επαγγελματικού προσανατολισμού, επαγγελματικής εξάσκησης και προσαρμογής στις νέες τεχνολογίες.

Σε συνδυασμό με τις νέες επενδύσεις, το άνοιγμα πολλών νέων επιχειρήσεων και τα μεγάλα έργα, η πολιτική μας για την απασχόληση θα δημιουργήσει ακόμα περισσότερες νέες θέσεις εργασίας.

Δίνουμε μεγάλη σημασία στις δημόσιες επενδύσεις για την ανάπτυξη των υποδομών. Τα τελευταία χρόνια στον τόπο μας έχει πραγματοποιηθεί, πραγματοποιείται και σύντομα ολοκληρώνεται μία πρωτοφανής επανάσταση στις μεταφορές, τις επικοινωνίες, την ενέργεια. Μια ολόκληρη κοσμογονία. Έχουν χαραχθεί και διαμορφώνονται οδικοί άξονες, λιμάνια, αεροδρόμια που σπάνε την προαιώνια απομόνωση ολόκληρων περιοχών, δένουν την πατρίδα μας για πρώτη φορά στην ιστορία της σε έναν γεωγραφικά ενοποιημένο χώρο. Δεν χρειάζεται να κοιτάξουμε μόνο προς την κατεύθυνση των εντυπωσιακών μεγάλων έργων, το αεροδρόμιο των Σπάτων, την Εγνατία, τη Γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου, το Φυσικό Αέριο. Μεγάλη ασφαλώς, αλλά και αρκετά προφανής η σημασία τους. Εξισου όμως σημαντικό είναι το σωρευτικό αποτέλεσμα της ολοκλήρωσης μιας σειράς από λιμάνια, δρόμους και αεροδρόμια από τη μιά άκρη της χώρας στην άλλη και ιδιαίτερα σε ευαίσθητες περιοχές.

Θα συνεχίσουμε την ενίσχυση της περιφέρειας και την ανάδειξή της σε θεσμική και οικονομική οντότητα, σε πλήρη συνοχή με το σύνολο της χώρας.

Ταυτόχρονα έχουμε ξεκινήσει μιά νέα πολιτική για την **Ανάπτυξη της Υπαίθρου**, την δημιουργία αγροτικών μεταποιητικών επιχειρήσεων, την κατάρτιση των αγροτών, τον εκσυγχρονισμό των καλλιεργειών. Η ελληνική γεωργία θα αντιμετωπίσει προοδευτικά μια μεταβαλλόμενη πραγματικότητα και νέες σημαντικές προκλήσεις. Έχει έρθει η ώρα για την εξαγωγή συμπερασμάτων από το παρελθόν για το πως πρέπει η αγροτική πολιτική να προσαρμοστεί για τις πρώτες δεκαετίες του 21ου αιώνα. Προκειμένου να συμμετάσχει ο αγροτικός μας τομέας στις εξελίξεις της παγκόσμιας αγοράς και στην απελευθέρωση του εμπορίου, η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της γεωργίας παραμένει η κύρια

πρόκληση για το μέλλον και ο σπουδαιότερος παράγων που θα κρίνει την ανάπτυξη της υπαίθρου.

Για να πετύχουμε αυτούς τους στόχους μας θα προωθήσουμε τρεις άξονες πολιτικής :

α. Αναμόρφωση των Γεωργικών Δομών και Εκσυγχρονισμό της Υποδομής

Στόχος μας είναι η σύγχρονη παραγωγική αξιοποίηση των γεωργικών εκτάσεων και η δημιουργία βιώσιμων και οικονομικά αποτελεσματικών αγροτικών εκμεταλλεύσεων και προϊόντων.

β. Αγροτική Ανάπτυξη-Ανθρώπινο Δυναμικό-Φυσικοί Πόροι

Στόχος μας είναι να καταστήσουμε τους αγρότες ικανούς να αξιοποιήσουν τις νέες τεχνολογίες, να παίρνουν τις σωστές επιχειρηματικές αποφάσεις και να προσαρμόζονται κάθε φορά στα νέα δεδομένα.

γ. Αναδιάρθρωση της Παραγωγής

Στόχος μας είναι η δημιουργία βιώσιμων συστημάτων παραγωγής, φιλικών προς το περιβάλλον, και τους φυσικούς πόρους, η βελτίωση των συνθηκών απασχόλησης και η προσαρμογή στις σύγχρονες και μελλοντικές απαιτήσεις των καταναλωτών. Αυτό θα γίνει με την προώθηση εναλλακτικών καλλιεργειών, την παραγωγή νέων και οικολογικών προϊόντων, την ποιότητα και προέλευση, την αξιοποίηση της βιολογικής γεωργίας και βιοτεχνολογίας.

Με το Πρόγραμμα αυτό δεν απαντούμε μόνο στα σημερινά οξυμμένα προβλήματα του αγροτικού κόσμου. Θεμελιώνουμε επίσης τις προϋποθέσεις για να μην ερημώσει η ελληνική ύπαιθρος, αλλά να εξακολουθήσει να είναι ζωτικός χώρος της οικονομικής και κοινωνικής δραστηριότητας. Για να προσφέρουμε στον **νέο αγρότη** όλες τις ευκαιρίες για απασχόληση, κατάρτιση, επιχειρηματική πρωτοβουλία και προκοπή, χωρίς κίνδυνο να εγκαταλείψει τη γη του και να γίνει ο νέος άνεργος της μεγαλούπολης.

Η οικονομική μας πολιτική με την σταθερότητα και την ανάπτυξη που προσφέρει και το εντατικό πρόγραμμα υποδομών που υλοποιούμε, αποτελούν το μεγαλύτερο κίνητρο για την πραγματοποίηση νέων επενδύσεων, την εύρωστη λειτουργία και επιχειρήσεων, την ανάπτυξη της παραγωγής και των υπηρεσιών σε όλους τους τομείς. Πέρα από αυτά, ενισχύουμε με ιδιαίτερα κίνητρα τις επενδύσεις σε νέες τεχνολογίες, καθώς και σε περιοχές με ιδιαίτερα προβλήματα και απαιτήσεις ανάπτυξης.

Ιδιαίτερη σημασία όμως για την ανάπτυξη της οικονομίας και την αύξηση της απασχόλησης αποτελεί η μικρομεσαία επιχείρηση, όχι μόνο στην χώρα μας αλλά και σε όλες τις χώρες. Διαρκής μέριμνα του ΠΑ.ΣΟ.Κ. είναι η στήριξη των ΜΜΕ και η προώθηση των απαραίτητων διαρθωτικών προσαρμογών τους στο σημερινό κλίμα του αυξημένου ανταγωνισμού, με στόχο την δημιουργία σύγχρονων επιχειρήσεων με νέα δυναμικά προϊόντα και υπηρεσίες.

Για τον σκοπό αυτό η κυβέρνηση έχει διαμορφώσει και υλοποιεί έναν σημαντικό αριθμό προγραμμάτων και παρεμβάσεων συνολικού προϋπολογισμού για το διάστημα 1994-99 συνολικού ύψους 370 δισ. δρχ. Τα προγράμματα αυτά επιδιώκουν:

- την προώθηση των υπεργολαβιών και την συμμετοχή των ΜΜΕ στις κρατικές προμήθειες. Παρέχοντας ειδικά φορολογικά κίνητρα για τη συνεργασία των ΜΜΕ και την δημιουργία πιο ισχυρών επιχειρηματικών φορέων.
- την εισαγωγή νέων τεχνολογιών, την παραγωγή νέων προϊόντων και υπηρεσιών και την κατάρτιση του προσωπικού σε νέες γνώσεις.
- την δημιουργία υποδομών για την διασφάλιση της ποιότητας και την ανάπτυξη του τομέα εμπορίας και διάθεσης των προϊόντων.

Παράλληλα η Κυβέρνηση προωθεί:

- την δημιουργία νέων χρηματοπιστωτικών φορέων και διευκολύνσεων, όπως των Εταιρειών Αμοιβών Εγγυήσεων, Εταιρειών Κεφαλαίων Επιχειρηματικών Συμμετοχών, Factoring και Χρηματοδοτικής Μίσθωσης (Leasing).
- την ενίσχυση των πιστωτικών συνεταιρισμών
- την μετατροπή των Βιοτεχνικών Περιοχών και Βιοτεχνικών Πάρκων σε αυτόνομους επιχειρηματικούς φορείς με συμμετοχή τοπικών βιοτεχνικών επιχειρήσεων.

Το πρόγραμμα αυτό αποτελεί το βασικό εργαλείο της κυβέρνησης για να στηρίξει ουσιαστικά τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις σε κάθε τομέα της οικονομικής δραστηριότητας. Η Μικρομεσαία Επιχείρηση ήταν και θα είναι για το ΠΑ.ΣΟ.Κ. το επίκεντρο του ενδιαφέροντος, της πολιτικής μας, αλλά και της αντίληψής μας για τη σύγχρονη οικονομική ανάπτυξης με ευέλικτες επιχειρήσεις, υψηλή ανταγωνιστικότητα, απασχόληση και ευημερία.

Η παιδεία είναι η μεγάλη επένδυση για το μέλλον, όχι μόνο για την οικονομική ανάπτυξη αλλά και για την πρόοδο του πολιτισμού, την εθνική μας ταυτότητα, την ισχυρή διεθνή μας παρουσία. Στόχος μας είναι μία παιδεία σύγχρονη, ανοικτή, αποτελεσματική, αντάξια των απαιτήσεων του μέλλοντος και των αξιών του πολιτισμού μας.

Πρώτα απ' όλα πρέπει να υπάρχει μία διαρκής προσαρμογή του περιεχομένου της εκπαίδευσης στις εξελίξεις. Οι μαθητές και σπουδαστές πρέπει να αποκτούν όχι μόνο ένα ορισμένο επίπεδο γνώσεων, αλλά και την κριτική ικανότητα πρόσληψης των νέων γνώσεων που φέρνει η εξέλιξη. Θα συνεχίσουμε τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη της εκπαιδευτικής υποδομής. Επιδίωξή μας είναι ο δάσκαλος και ο καθηγητής να είναι στο επίκεντρο της προσοχής μας και να εξυψώσουμε την θέση του ηθικά και υλικά. Η ικανότητα του εκπαιδευτικού συστήματος να παρέχει γνώσεις που προικίζουν τους νέους με επαγγελματικά προσόντα και τους εξασφαλίζουν απασχόληση και προοπτική σταδιοδρομίας είναι από τους πιο σημαντικούς μας στόχους.

Για να πετύχουμε αυτούς τους στόχους, δεσμευόμαστε να ολοκληρώσουμε σε μιά σειρά μέτρων και έργων, αρκετά από τα οποία έχουν ήδη ξεκινήσει και προχωρούν:

- a. Την καθολική εισαγωγή, χρήση και ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών πληροφορικής σε όλους τους τομείς και τις βαθμίδες της εκπαίδευσης.
- β. Θα ολοκληρώσουμε την ανέγερση νέων σχολικών μονάδων, ώστε να εξαλειφθεί οριστικά το πρόβλημα της βάρδιας.

- γ. Καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για την αύξηση των δαπανών για την παιδεία. Τα τρία χρόνια της κυβέρνησης του ΠΑ.ΣΟ.Κ., παρά την ισχυρή δημοσιονομική πίεση, αυξήθηκε αισθητά το μερίδιο του Προϋπολογισμού για την παιδεία. Θα συνεχίσουμε γιατί πιστεύουμε ότι πρέπει να εξσφαλίσουμε όλες τις προϋποθέσεις για μιά σύγχρονη **δημόσια** παιδεία σε όλες τις βαθμίδες.
- δ. Θα συνεχίσουμε και θα επεκτείνουμε τους θεσμούς επαγγελματικού προσανατολισμού, επαγγελματικής εξάσκησης, και διασύνδεσης εκπαίδευσης - παραγωγής για την καλλίτερη αντιστοίχιση με τις σύγχρονες ανάγκες εργασίας και την αποφυγή του απειλητικού φαινομένου των πτυχιούχων ανέργων. Το Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας έχει την ευθύνη να οργανώσει ένα διαρκή διάλογο για τον σύγχρονο προσανατολισμό της εκπαίδευσης και την έγκαιρη προσαρμογή της στις μεταβαλλόμενες απαιτήσεις.
- ε. Προχωρούμε στην καθιέρωση του Εθνικού Απολυτηρίου, που θα βελτιώσει το σύστημα εισαγωγής και ταυτόχρονα θα οδηγήσει σε μία καλύτερη επαγγελματική αξιοποίηση των γνώσεων της Μέσης Εκπαίδευσης.

Θα διευρύνουμε τις δυνατότητες των Πανεπιστημίων, των ΤΕΙ, των Ινστιτούτων και των Κέντρων Κατάρτισης να δέχονται περισσότερους σπουδαστές για να εξοπλιστούν οι νέοι μας με επαρκή επαγγελματικά εφόδια και να μειωθεί επιτέλους η φοιτητική μετανάστευση. Ιδιαίτερη σημασία θα δοθεί στη διεύρυνση αυτή προς τα Περιφερειακά Πανεπιστήμια και ΤΕΙ με παροχή κάθε είδους βιοήθειας και ενίσχυσης που απαιτείται.

- στ. Διαμορφώσαμε τις κατάλληλες δομές και προχωρούμε στην στελέχωση και λειτουργία του Ανοικτού Πανεπιστημίου για την παροχή εκπαίδευσης σε πολίτες κάθε ηλικίας και επαγγέλματος.
- ζ. Θα προωθήσουμε την αναβάθμιση των Πανεπιστημίων και ΤΕΙ με ενίσχυση της υποδομής και του προσωπικού, έτσι ώστε να συνεχίσουν τον πρωτοποριακό τους ρόλο στην κοινωνία και να ανταποκριθούν έγκαιρα στις προκλήσεις των νέων γνώσεων και απαιτήσεων. Θεσμοθετήσαμε ειδικό πόρο για την παιδεία, το «Κεφάλαιο Εθνικής Παιδείας» με κεφάλαιο 200 δις δρχ. ειδικά για την ενίσχυση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Η αξιοποίησή του θα αρχίσει άμεσα.
- η. Παράλληλα θα συνεχίσουμε και θα διευρύνουμε τα προγράμματα για τις σχολικές και πανεπιστημιακές βιβλιοθήκες, την προβολή και διάδοση της ελληνικής γλώσσας, την εκπαίδευση των ελλήνων της διασποράς.

2. Η οικοδόμηση ενός ισχυρού κοινωνικού κράτους, μιας ισχυρής κοινωνίας

a. Το κοινωνικό κράτος

Η πρώτη συστηματική προσπάθεια οικοδόμησης κοινωνικού κράτους στην Ελλάδα συμπίπτει με την άνοδο του ΠΑ.ΣΟ.Κ. στην εξουσία, παρά το γεγονός ότι έπρεπε να γίνει σε μιά περίοδο που στην Ευρώπη υπήρχε οικονομική κρίση και μία τάση εξασθένισης του κράτους πρόνοιας. Αυτό αποδεικνύει την μεγάλη σημασία που από την αρχή έδωσε το ΠΑ.ΣΟ.Κ. να υπάρχει ένα σύγχρονο σύστημα κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης. Αποκαλύπτει όμως ταυτόχρονα και τις τεράστιες ιστορικές ευθύνες της ελληνικής συντηρητικής παράταξης.

Ένα σύγχρονο σοσιαλιστικό κόμμα δεν έχει λόγο ύπαρξης χωρίς μιά κοινωνική πολιτική ικανή να περιορίσει τις κοινωνικές ανισότητες που προκαλεί η οικονομική ανάπτυξη. Η προσαρμογή της ελληνικής οικονομίας στη διεθνή αγορά, οι μεγάλες τεχνολογικές και οικονομικές μεταλλαγές της εποχής μας διευρύνουν τις υπάρχουσες και δημιουργούν νέες κοινωνικές διαφορές. Ωθούν σημαντικά τμήματα του πληθυσμού στο κοινωνικό περιθώριο. Η εμφάνιση νέων μορφών φτώχειας, αποκλεισμού και κοινωνικής αποξένωσης, που αντιμετωπίζονται σήμερα, πολύ πιο δύσκολα απ' ότι στο παρελθόν, αποτελεί πρόκληση για τα προοδευτικά κόμματα.

Την πρόκληση αυτή το ΠΑ.ΣΟ.Κ. είναι έτοιμο να την αντιμετωπίσει με επιτυχία. Πρέπει παράλληλα με τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη της οικονομίας να οικοδομήσουμε ένα σύγχρονο κοινωνικό κράτος.

Χωρίς κοινωνική συνοχή δεν θα μπορέσουμε να κινητοποιήσουμε όλο το δυναμικό της χώρας στην διαδικασία της ανάπτυξης. Η όποια σταθεροποίηση επιτευχθεί θα είναι εύθραυστη και θα υπονομεύεται από την ογκούμενη κοινωνική δυσαρέσκεια και διαίρεση.

Η Ν.Δ. φέρνει το επιχείρημα ότι δεν υπάρχουν πόροι και γι' αυτό επιχειρεί να διαλύσει κάθε μορφή κοινωνικού κράτους, όπως απέδειξε με την πολιτική της την περίοδο 1990-93. Απέναντι όμως στην εκθεμελίωση των μηχανισμών πρόνοιας που επιχειρεί να πραγματοποιήσει η Ν.Δ., το ΠΑ.ΣΟ.Κ. έχει μιά διαφορετική, ελπιδοφόρα και οικονομική βιώσιμη προοπτική για το κοινωνικό κράτος.

Η πολιτική μας για το κοινωνικό κράτος έχει τρείς στόχους:

- Να εξασφαλίσει την οικονομική βιωσιμότητα των ασφαλιστικών ταμείων, έπειτα από κοινωνικό διάλογο και συναίνεση των ενδιαφερομένων μερών.
- Να διευρύνει το σύστημα ενίσχυσης και στήριξης των ασθενέστερων κατηγοριών συνταξιούχων.
- Να παρέχει αποτελεσματικά και έγκαιρα υπηρεσίες υγείας, με βαθμιαία ολοκλήρωση του ΕΣΥ, βελτίωση της νοσοκομειακής υποδομής σε όλη τη χώρα, έμφαση στην πρόληψη και την κοινωνική φροντίδα, εξυγίανση του συστήματος φαρμάκων.

Ταυτόχρονα επιχειρούμε μια ριζική αλλαγή στο σημερινό σύστημα των χαμηλών συντάξεων και της ανεπαρκούς πρόνοιας και περίθαλψης στον αγροτικό χώρο. Εμείς δεν θα πλειοδοτήσουμε σε ανέξιδες υποσχέσεις, όπως κάνει η Ν.Δ. με τις προεκλογικές εξαγγελίες των 10.000 δρχ. Άλλωστε η Ν.Δ. το μόνο που κάνει είναι να μας ακολουθεί εκ των υστέρων και χωρίς αντίκρυσμα. Γιατί η Ν.Δ. τις υπόσχεται μεν τώρα, αλλά ήταν η κυβέρνηση του ΠΑ.ΣΟ.Κ. που **έδωσε** τις αυξήσεις των 10.000 δρχ. στις αγροτικές συντάξεις τα προηγούμενα χρόνια, χωρίς μεγαλοστομίες και άναρθρη παροχολογία.

Με την ίδια σιγουριά και αξιοπιστία για την πολιτική μας, έχουμε ετοιμάσει ένα πλήρες σχέδιο -για την μετατροπή του ΟΓΑ σε **Ταμείο Κύριας Ασφάλισης**, που θα λύσει οριστικά, δίκαια και αποτελεσματικά τα προβλήματα συνταξιοδότησης, πρόνοιας και περίθαλψης των αγροτών.

β. Ποιότητα Ζωής και Περιβάλλον

Η ποιότητα της ζωής βρίσκεται στο επίκεντρο της ιδεολογίας μας και των προτεραιοτήτων μας.

Σήμερα, σε μια εποχή ραγδαίων αλλαγών στην τεχνολογία στις μορφές οικονομικής δραστηριότητας και στον τρόπο ζωής, δημιουργούνται νέες δυνατότητες κοινωνικής προόδου και ατομικής ολοκλήρωσης. Παράλληλα όμως, δημιουργούνται νέες πιέσεις που ωθούν τους πολίτες σε έναν υπερβολικό καταναλωτισμό, σε πνευματική και πολιτιστική παραγωγή και κατανάλωση χαμηλή ποιότητας. Το δυναμικό και ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Δράσης του ΠΑ.ΣΟ.Κ. για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, το Περιβάλλον, την Ποιότητα Ζωής και τον Πολιτισμό αποτελεί θετική και αξιόπιστη απάντηση στα σημεία των καιρών. Η Ελλάδα έχει όλες τις δυνατότητες να αναδειχτεί σε «Ζώνη του Ήλιου» και να κατοχυρωθεί σε «Πολιτισμικό και Οικολογικό Απόθεμα της Ευρώπης». Η απάντησή μας είναι η επανασύσταση του κοινωνικού ιστού, η διεύρυνση των πνευματικών και πολιτιστικών οριζόντων, η καλλιέργεια της οικολογικής συνείδησης και ευαισθησίας οι παρεμβάσεις στις υποδομές που επηρεάζουν την καθημερινότητά μας και η προστασία του καταναλωτή.

Το ΠΑ.ΣΟ.Κ. πρωθεί μια πολιτική ανάπτυξης που έχει ως αναπόσπαστα στοιχεία την προστασία του περιβάλλοντος.

Θεωρούμε απαραίτητη την ενσωμάτωση της οικολογικής διάστασης στο σύστημα αξιών της κοινωνίας και της οικονομίας. Στην κατεύθυνση αυτή σημαντικό ρόλο έχουν η καλλιέργεια της περιβαλλοντικής συνείδησης των πολιτών και η συνειδητοποίηση από τις παραγωγικές δυνάμεις της πολυδιάστατης σχέσης της ποιότητας του περιβάλλοντος με την ανάπτυξη. Η Ελλάδα είναι και πρέπει να παραμείνει μοναδικό οικολογικό

και πολιτισμικό απόθεμα στην Ευρώπη και τον κόσμο. Η προσπάθεια αυτή απαιτεί τη συμμετοχή και στήριξη όλων μας και ιδιαίτερα των νέων.

Η δράση μας στον τομέα του περιβάλλοντος άνοιξε μια νέα εποχή. Για πρώτη φορά την περασμένη τριετία εγκρίθηκαν και διατέθηκαν σχεδόν ένα τρισεκατομμύριο δρχ. για την υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου προγράμματος, προστασίας και ανάδειξης του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος.

Με τις ίδιες βασικές αρχές και προτεραιότητες δράσης το πρόγραμμά μας στον τομέα του περιβάλλοντος, θα συνεχισθεί και την επόμενη τετραετία.

- Το εθνικό κτηματολόγιο προχωρεί και για πρώτη φορά γίνεται επιτέλους πραγματικότητα.
- Θα ολοκληρωθεί ο χωροταξικός σχεδιασμός για την ορθολογική ρύθμιση των όρων δόμησης και χρήσεων γης, τη χωροθέτηση οχλουσών λειτουργιών και έργων τεχνικής υποδομής και τον καθορισμό και οριοθέτηση ζωνών περιβαλλοντικής προστασίας.
- Έργα ανάπλασης και ανάδειξης της φυσιογνωμίας εκατοντάδων πόλεων και οικισμών βρίσκονται σε ανάπτυξη.
- Θα προχωρήσει το πρόγραμμα προστασίας και ανάδειξης των βιοτόπων, ταυτόχρονα με τη δημιουργία υποδομών για την ανάπτυξη οικολογικού και επιστημονικού τουρισμού, γεγονός που δίνει νέα διάσταση στις αναπτυξιακές προοπτικές πολλών περιοχών της χώρας μας.

- Προχωρούμε προγράμματα και έργα για ύδρευση άρδευση αποχέτευση και βιολογικό καθαρισμό και αντιπλημμυρική προστασία εκατοντάδων πόλεων και οικισμών.
- Προωθούμε τα προγράμματα εναλλακτικής διαχείρησης των απορριμμάτων σε ολόκληρη τη χώρα με την δημιουργία σύγχρονων και ολοκληρωμένων εγκαταστάσεων τελικής θέσης, την επέκταση της ανακύκλωσης και την οριστική αντιμετώπιση του προβλήματος των νοσοκομειακών και των επικίνδυνων αποβλήτων.
- Υλοποιούνται τα Προγράμματα ΑΤΤΙΚΗ SOS & ΑΘΗΝΑ SOS για την αντιμετώπιση του νέφους στην Αθήνα. Θα ολοκληρωθεί η κατασκευή του έργου του Μετρό και η αναβάθμιση των συγκοινωνιών και ιδιαίτερα η ανανέωση του στόλου των συγκοινωνιακών φορέων της πρωτεύουσας. Θα επεκταθεί το δίκτυο παρακολούθησης της ποιότητας της ατμόσφαιρας σε ολόκληρη τη χώρα.

Στον τομέα του πολιτισμού στόχος μας είναι η διεύρυνση επικοινωνίας της ευρύτερης κοινωνίας με την πολιτισμική δημιουργία. Να μπορούν να συμμετέχουν πολίτες στα αγαθά και την μέθεξη του πολιτισμού. Ν' αναδειχθούν κοινωνικά πρότυπα που ενισχύουν τη δημιουργικότητα, την αισθητική, μια πολυδιάστατη πολιτιστική ευαισθησία.

Ειδικότερες δράσεις μας επικεντρώνονται:

- στη διαφύλαξη, ανάδειξη και προβολή της πολιτιστικής μας κληρονομιάς,
- στη κατάστρωση και εφαρμογή μιας ολοκληρωμένης εθνικής πολιτικής κατά τομέα τέχνης,

- στην περάτωση των μεγάλων έργων του Πολιτισμού, όπως στη συνένωση των αρχαιολογικών χώρων γύρω από την Ακρόπολη, στην περαιτέρω ανάπτυξη του Πολιτιστικού Δικτύου Πόλεων,
- στη συνέχιση του φιλόδοξου προγράμματος για την αναβάθμιση και διάδοση της ελληνικής γλώσσας και την συνεργασία με τον απόδημο ελληνισμό για την προβολή του πολιτισμού μας σε όλο τον κόσμο.

γ. Ο πολίτης και οι θεσμοί μας

Το αίτημα για ισοπολιτεία και ελευθερία διατηρεί όσο ποτέ άλλοτε την επικαιρότητά του. Δεν αρκούμαστε στην αφηρημένη επίκληση της ελευθερίας. Αυτό μας διαφοροποιεί πάντα από την συντηρητική παράταξη. Εργαζόμαστε για να διασφαλιστούν όχι μόνο οι θεσμικές αλλά και οι υλικές προϋποθέσεις για την ουσιαστική άσκηση των δικαιωμάτων, για την πραγμάτωσή τους. Επίκαιρες παραμένουν και οι δύο βασικές επιδιώξεις που απορρέουν από το αίτημα της ισοπολιτείας και ελευθερίας:

- α) η κατοχύρωση των δυνατοτήτων των ατόμων για απελευθερωμένες μορφές ζωής με λιγότερη αλλοτρίωση, εκμετάλλευση ή καταπίεση,
- β) η κατοχύρωση ρυθμίσεων που προωθούν την αυτονομία του ατόμου και την κοινωνική δικαιοσύνη.

Η εγγύηση των ατομικών ελευθεριών, των πολιτικών και κοινωνικών δικαιωμάτων, η εμπέδωση των κατακτήσεων του Κράτους Δικαίου και του Κράτους Πρόνοιας, η χειραφέτηση και η κοινωνική δικαιοσύνη αποτελούν πάντα θεμελιακό στόχο. Κατεύθυνσή μας είναι η συνεχής διεύρυνση των δικαιωμάτων, η συνεχής εμβάθυνση της δημοκρατίας.

Ο ενεργός και πληροφορημένος πολίτης απαιτεί μια πολιτεία με εύρυθμη οργάνωση και δίκαιους θεσμούς. Μια πολιτεία που δεν εγγυάται απλώς, αλλά οργανώνει την ελευθερία των πολιτών. Μια πολιτεία με σταθερούς αλλά και προσιτούς στον πολίτη θεσμούς. Μια πολιτεία που όχι μόνο προστατεύει τους πολίτες από την ίδια την αυθαιρεσία της ή την εξουσία των ισχυρών, αλλά τους δίνει και τις δυνατότητες να αναπτυχθούν και να ευδοκιμήσουν. Μια πολιτεία που στηρίζει τους αδύναμους. Μια πολιτεία που εμπιστεύεται τη δημιουργικότητα και την αυτενέργεια των πολιτών. Μια πολιτεία που εξασφαλίζει τους όρους για να είναι οι ίδιοι οι πολίτες και ιδιαίτερα οι νέοι και οι γυναίκες σε θέση να αναπτύξουν την προσωπικότητά τους χωρίς κηδεμονεύσεις και αποκλεισμούς.

Θα δοθούν κατευθύνσεις προς τις δημοτικές και νομαρχιακές αρχές για την εκπόνηση και την υιοθέτηση Ρυθμίσεων για να προωθήσουμε όλα τα παραπάνω με συγκεκριμένες ενέργειες και πρωτοβουλίες. Οι τοπικές αρχές θα πρέπει να ανοίξουν τις δυνατότητες για τη συμμετοχή του πολίτη αλλά και να αποτελούν ασπίδα προστασίας του.

Η κυβέρνηση του ΠΑ.ΣΟ.Κ. πιστή στις διακηρύξεις της προώθησε την διοικητική αποκέντρωση. Εισήγαγε μεταρρυθμίσεις με ιστορική σημασία και προοπτική:

1. Η περιφέρεια συγκροτήθηκε σε αποκεντρωμένη κρατική διοίκηση. Αναβαθμίστηκε ο ρόλος των περιφερειακών συμβουλίων και δημιουργήθηκαν περιφερειακά ταμεία. Η ενίσχυση της περιφέρειας αποτελεί πάντα πάγιο στόχο μας. Τα Υπουργεία θα περιοριστούν σε επιτελικό ρόλο και οι περισσότερες αρμοδιότητές τους θα μεταβιβαστούν στις περιφέρειες.

2. Θεσπίστηκε η νομαρχιακή αυτοδιοίκηση. Η νομαρχιακή αυτοδιοίκηση αποτελεί τον καταλύτη για την αποτελεσματικότητα της διοίκησης και την δημιουργική συμμετοχή του πολίτη στη λήψη των αποφάσεων αλλά και τον έλεγχο της εφαρμογής του. Θα εξασφαλιστούν οι αναγκαίοι πόροι και θα στελέχωθεί με προσωπικό ούτος ώστε να εκπληρώσει τη σύνθετη αποστολή της.

Η προσοχή μας θα στραφεί επίσης στην διαμόρφωση μίας σύγχρονης μεταναστευτικής πολιτικής. Οι μετανάστες και οι αλλοδαποί που ζουν στην χώρα μας πρέπει να απολαύουν τα δικαιώματα που τους αναγνωρίζει το Σύνταγμα και η νομοθεσία, ώστε να συμβάλλουν υπό καλύτερους όρους στην ανάπτυξη της κοινωνίας μας.

Θα εγγυηθούμε με όλα τα πρόσφορα μέσα την ελεύθερη πληροφόρηση από τα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας και θα εντείνουμε τον έλεγχό τους με την ολοκλήρωση των κατάλληλων μηχανισμών που έχουν ήδη σχεδιαστεί. Το Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο θα εξελιχθεί σε ανεξάρτητη αρχή με ενίσχυση του ρόλου του.

Ο ενεργός πολίτης απαιτεί αποτελεσματική, ευέλικτη και αξιοκρατική Διοίκηση. Η ριζική μεταρρύθμισή της αποτελεί βασικό όρο για την εύρυθμη λειτουργία της κοινωνίας και της πολιτείας, την ανάπτυξη της χώρας, τη συμμετοχή της στο διεθνή καταμερισμό εργασίας και τη βελτίωση της καθημερινής ζωής του πολίτη. Βασικοί στόχοι για την αναμόρφωσή της είναι η εμβάθυνση της αποκέντρωσης, η βελτίωση της αποτελεσματικότητας, η ενίσχυση της διαφάνειας, ο προσανατολισμός της στην εξυπηρέτηση του πολίτη, η αξιοκρατία στη στελέχωσή της και η απλούστευση των διαδικασιών της. Θέλουμε ένα κράτος στρατηγείο και όχι ένα κράτος διαχειριστή πελατειακών εξυπηρετήσεων.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνουμε στη δημιουργία Ανεξάρτητων Αρχών σε περιοχές όπου οι παραδοσιακές δομές έχουν ξεπερασθεί από τα πράγματα και δεν είναι σε θέση να διαχειρισθούν νέα προβλήματα.

Όσο περισσότερο εισβάλλει η πληροφορική στη ζωή μας τόσο μεγαλύτερος είναι ο κίνδυνος μίας νέας μορφής «αναλφαβητισμού» και περιθωριοποίησης όσων πολιτών δεν έχουν πρόσβαση στις νέες τεχνολογίες και κινδυνεύουν γι' αυτό να αποκλειστούν από τις ευκαιρίες που προσφέρει η τεχνολογική εποχή. Η κυβέρνηση του ΠΑ.ΣΟ.Κ. αναπτύσσει ειδικά προγράμματα, για τη νεολαία σε υποβαθμισμένες και πληττόμενες από ανεργία περιοχές, την ανάπτυξη όλων των δεξιοτήτων και ευκαιριών των πολιτών της. Θα συνεχίσει στην κατεύθυνση της ένταξης της Ελλάδας στην κοινωνία της πληροφορίας.

Το ισχύον Σύνταγμα άντεξε στο χρόνο. Η προσαρμογή του στις νέες συνθήκες είναι σκόπιμη. Θα συνεχίσουμε την πρωτοβουλία που αναλάβαμε με βάση την πρόταση που διαμόρφωσε η αρμόδια Επιτροπή της Βουλής. Την πρόταση αυτή θα την εμπλουτίσουμε για να διαμορφώσουμε το Σύνταγμα της Ελλάδας στο κατώφλι του 2000.

Η διαπλοκή μεταξύ πολιτικής και ιδιωτικών συμφερόντων έφερε πιεστικά στο προσκήνιο την ανάγκη διαφάνειας στη δημόσια ζωή. Η εξασφάλισή της αποτελεί καθολικό αίτημα. Η Κυβέρνηση θα επιδιώξει με κάθε μέσο την επικράτηση συνθηκών διαφάνειας και όρων ίσου ανταγωνισμού για την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος στα δημόσια έργα, τις προμήθειες του δημοσίου, τα Μ.Μ.Ε. και τη χρηματοδότηση των κομμάτων. Δεν θα ανεχθούμε καμία καταστρατήγηση των θεσμικών μηχανισμών που καθιερώσαμε για την αποτροπή της αθέμιτης διαπλοκής άνομων συμφερόντων με την εξουσία. Αυτές οι επιλογές πρυτανεύουν και στον νόμο για την ευθύνη των Υπουργών που θα ψηφισθεί κατά προτεραιότητα στη νέα Βουλή.

3. Η στρατηγική μας στα Βαλκάνια και την Μεσόγειο

Η κυβέρνηση επιδιώκει στην εξωτερική της πολιτική:

- την σταθερή και συνεπή παρουσία της σε όλα τα κέντρα λήψης αποφάσεων στους διεθνείς οργανισμούς στους οποίους μετέχει,
- την διεύρυνση των πολιτικών, οικονομικών και κοινωνικών ερεισμάτων της εκτός Ελλάδας,
- την διατύπωση πολιτικού λόγου και την προβολή προτάσεων που ενώ προωθούν τα εθνικά και οικονομικά συμφέροντα της χώρας, την αναδεικνύουν συγχρόνως ως έγκυρο εταίρο και δημιουργικό συμμέτοχο στις διεθνείς εξελίξεις,
- την αναζήτηση κοινών δράσεων και πρωτοβουλιών που διαπλέκουν κοινούς οικονομικούς, επικοινωνιακούς, γνωστικούς και πολιτιστικούς στόχους, υπερβαίνουν σύνορα, δημιουργούν δυναμικές ειρήνης, συνεργασίας, προσέγγισης των λαών,
- την ανάδειξη των γραπτών ή άγραφων κανόνων του διεθνούς δικαίου καθώς και των αξιών και των αρχών πάνω στις οποίες οικοδομούνται οι σύγχρονες δημοκρατίες, οι διεθνείς σχέσεις, η ειρήνη, η σταθερότητα και η ευημερία των λαών. Τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ως θεμέλιο ανάπτυξης των σύγχρονων κοινωνιών.

Θεωρεί αυτή την εξωτερική πολιτική της Ελλάδας που συνθέτει δυναμικά, συνεκτικά, με συνέπεια και επιμονή τις παραπάνω επιδιώξεις, ως κύριο μοχλό της στρατηγικής της, για μια Ελλάδα ισχυρή.

Ειδικότερα: Στην περιοχών των Βαλκανίων η Ελλάδα θα διευρύνει τις πρωτοβουλίες της με στόχο τη διαμόρφωση ενός νέου πλαισίου συνεργασίας και ειρηνικών σχέσεων, που συμβάλει στη σταθερότητα, την ανάπτυξη και την ευημερία της περιοχής. Προωθούμε με επιτυχία μιά νέα Διαβαλκανική Συνεργασία, η οποία με στόχο την ανάπτυξη των οικονομικών, εμπορικών και πολιτιστικών σχέσεων, καθώς επίσης και την συνεργασία και την κοινή πολιτική των χωρών της περιοχής, στα πλαίσια ενός μόνιμου θεσμού.

Η στρατηγική μας περιλαμβάνει:

Πρώτον, η προώθηση της ειρήνης και σταθερότητας

Η Ελλάδα έχει κάθε συμφέρον να προωθήσει την σταθερότητα και συνολική συνεργασία, αφού μπορεί έτσι ασφαλέστερα να αναδειχθεί σε βασικό παράγοντα της ζώνης αυτής.

Με τις Βαλκανικές χώρες θα ακολουθήσουμε μια συνολική πολιτική ανάπτυξη σχέσεων σε όλους τους τομείς από την κοινωνία των πολιτών, τις πολιτιστικές, οικονομικές και πολιτικές σχέσεις, και φθάνοντας, μέχρι τις μορφές αμυντικής συνεργασίας.

Παράλληλη συνεργασία θα αναπτυχθεί με τις χώρες του Εύξεινου Πόντου, αξιοποιώντας την ισχυρή και δημιουργική παρουσία του ελληνισμού στις χώρες αυτές.

Δεύτερον, η ενίσχυση των δημοκρατικών θεσμών στις Βαλκανικές χώρες

Η Ελλάδα έχει κάθε συμφέρον για την ταχεία ανάπτυξη των δημοκρατικών θεσμών στις γειτονικές της χώρες. Μόνο δημοκρατικά οργανωμένες πολιτείες, με έλεγχο των θεσμών, μπορούν να

εξασφαλίσουν την ειρήνη και την ασφάλεια στην περιοχή. Μόνο έτσι μπορούν να εμπεδωθούν και υγιείς οικονομικές σχέσεις.

Είμαστε έτοιμοι να συνεισφέρουμε στον σχεδιασμό και λειτουργία των θεσμών, την νομοθεσία, την εκπαιδευτική συνεργασία, την δημιουργική διαπλοκή των πολιτισμών.

Τρίτον, η οικονομική συνεργασία

Προωθούμε πολλούς θεσμούς που διευκολύνουν τις ελληνικές επιχειρήσεις και τις επενδύσεις. Δημιουργούμε τις απαραίτητες υποδομές στις μεταφορές και τις επικοινωνίες που θα επιτρέψουν την ευκολότερη πρόσβαση στις Βαλκανικές αγορές, την έγκαιρη πληροφόρηση και την συνεργασία των παραγωγικών φορέων.

Η Ελλάδα, ως το μόνο Κράτος-Μέλος της Ε.Ε. που γειτνιάζει με τις άλλες Βαλκανικές χώρες, μπορεί, να προωθήσει ένα συστηματικό διμερή διάλογο με τα Βαλκανικά Κράτη για την δημιουργία συνθηκών ισοδύναμων ενός συνεκτικού **Οικονομικού Χώρου Συνεργασίας** στα Βαλκάνια, που θα λειτουργούσε σε στενή συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση και θα περιελάμβανε όλες τις Βαλκανικές χώρες.

Στον χώρο της Μεσογείου, η Ελλάδα θα βρεθεί στο επίκεντρο της σταδιακής αποκατάσταση της ειρήνης και ανοικοδόμησης των χωρών της Μέσης Ανατολής. Αξιοποιώντας τις παραδοσιακά καλές σχέσεις με τις χώρες αυτές και με την ολοκλήρωση των έργων υποδομής που έχουμε ξεκινήσει μπορούμε να αναδείξουμε την Ελλάδα σε στρατηγικό κόμβο οικονομικής συνεργασίας, τόσο στο πλαίσιο της Ευρωμεσογειακής Συνεργασίας όσο και διμερώς.

4. Οι θέσεις μας για την Ευρωπαϊκή Ένωση

Για να πετύχουμε τον τέταρτο στρατηγικό μας στόχο, η Ελλάδα πρέπει να διασφαλίσει μια ισότιμη θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που θα της επιτρέψει την ισχυροποίηση της θέσης της στην Ευρώπη, και στο διεθνές σύστημα. Τα επόμενα χρόνια είναι καθοριστικά για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και για τις χώρες-μέλη που τη συγκροτούν. Βρίσκονται σε εξέλιξη τέσσερις μεγάλες διαπραγματεύσεις που θα επαναπροσδιορίσουν το περιεχόμενο και τη φυσιογνωμία της ενόψει του 21ου Αιώνα. Οι επιπτώσεις του θα αγγίξουν την καθημερινότητά μας, την ποιότητα ζωής μας, το μέλλον των παιδιών μας.

Οι διαπραγματεύσεις αυτές αφορούν:

- Την Διακυβερνητική Διάσκεψη για την αναμόρφωση της Ένωσης.
- Την Νέα Διεύρυνση της Ένωσης με την Κύπρο και τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης.
- Την αναμόρφωση των Διαρθρωτικών Ταμείων και του Ευρωπαϊκού Προϋπολογισμού.
- Τη μετάβαση στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση της Ευρώπης που θα ανοίξει μιά νέα περίοδο οικονομικής ανάπτυξης, απασχόλησης και κοινωνικής προστασίας.

Στις διαπραγματεύσεις αυτές, η Ελλάδα πρέπει να είναι ενεργά και δυναμικά παρούσα, για να κατοχυρώσει τα συμφέροντά της και ταυτόχρονα να συμβάλει στη διαμόρφωση μιας Ευρωπαϊκής Ένωσης βασισμένης στις αρχές της δημοκρατίας, της κοινοτικής αλληλεγγύης, της κοινωνικής δικαιοσύνης και της ισότιμης συμμετοχής. Έχουμε

επεξεργαστεί για το σκοπό αυτό και πρωθιμότερη μία συνολική στρατηγική με θέσεις που βρίσκουν μάλιστα ιδιαίτερη απήχηση και ανάμεσα στους εταίρους μας. Επιδιώκουμε **συγκεκριμένα** :

- a. Την ανάπτυξη των θεσμών της Ένωσης για να καταστεί περισσότερο δημοκρατική, διαφανής και πιο κοντά στον Ευρωπαίο πολίτη.
- β. Ισορροπία και ισότητα ανάμεσα σε όλες τις χώρες-μέλη με ισχυρή Επιτροπή και Κοινοβούλιο. Χωρίς ισχυρούς πυρήνες και κράτη δεύτερης ταχύτητας.
- γ. Την υιοθέτηση αναπτυξιακών πρωτοβουλιών και δράσεων, όπως η πολιτική για τα νησιά, την συνοχή, τις υποδομές που θα της επιτρέψουν να αντιμετωπίσει με επιτυχία τα προβλήματα της ανεργίας, και της φτώχειας και να βελτιώσει την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας της.
- δ. Την διαμόρφωση ενός πλαισίου για την εξωτερική πολιτική και την κοινή ασφάλεια που θα επιτρέψει στην Ευρώπη να συμβάλει αποφασιστικά στην προστασία της εδαφικής ακεραιότητας και των εξωτερικών συνόρων της Ένωσης και των κρατών - μελών.

5. Ισχυρή άμυνα της χώρας - Προστασία των εθνικών συμφερόντων

Βασική αρχή του ΠΑ.ΣΟ.Κ. αποτελεί η προάσπιση της εθνικής μας κυριαρχίας και ανεξαρτησίας.

Η τουρκική επιθετικότητα αποτελεί τη σοβαρότερη και ίσως την μόνη απειλή για την Ελλάδα και τον Ελληνισμό. Η Τουρκία, παρά τα έντονα

κοινωνικά, οικονομικά και πολιτικά προβλήματα που αντιμετωπίζει στο εσωτερικό της, διεκδικεί ηγεμονικό ρόλο στην περιοχή και αναπτύσσει μία σταθερή πολιτική αμφισβήτησης των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας.

Η απάντηση στην τουρκική επιθετικότητα είναι μία Ελλάδα ισχυρή πολιτικά, οικονομικά, αμυντικά, διπλωματικά, μία Ελλάδα ενταγμένη ισότιμα στον ευρωπαϊκό χώρο και το ευρύτερο διεθνές σύστημα. Οι κυβερνήσεις του ΠΑ.ΣΟ.Κ. έχουν χαράξει συγκεκριμένη στρατηγική για την αντιμετώπιση της τουρκικής προκλητικότητας. Σε επίπεδο αποτροπής υπάρχει η ετοιμότητα των ενόπλων δυνάμεων μας και το δόγμα του Ενιαίου Αμυντικού Χώρου, που καλύπτει τη Θράκη, το Αιγαίο και την Κύπρο και που αποτελεί σταθερό σημείο της πολιτικής μας απέναντι στην Τουρκία.

Διαρκής στόχος: Η ποιοτική αναβάθμιση των ένοπλων δυνάμεων με τον εκσυγχρονισμό των οπλικών συστημάτων και την αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού. Έχει ήδη γίνει η επεξεργασία για το Ενιαίο Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Εκσυγχρονισμού των Ενόπλων Δυνάμεων. Οι σχετικές αποφάσεις θα παρθούν αμέσως μετά τις εκλογές.

Στην τετραετία που έρχεται θα υλοποιηθεί και το σχέδιο για την παλαική άμυνα στην κρίσιμη παραμεθόρια ζώνη.

Σε διπλωματικό επίπεδο, οι ενέργειές μας θα ενταθούν στην διεθνή Κοινότητα, στους διεθνείς Οργανισμούς και στις διμερείς μας σχέσεις, ώστε να καταγγελθεί και να καταδικαστεί η τουρκική επιθετικότητα. Έχουμε καταστήσει σαφές ότι η Ελλάδα θέλει καλές σχέσεις με την Τουρκία, δεν διαπραγματεύεται όμως τα κυριαρχικά της δικαιώματα. Οι ελληνοτουρκικές σχέσεις δεν μπορεί να εξομαλυνθούν αν δεν επιλυθεί

δίκαια, μόνιμα και βιώσιμα, σύμφωνα με τις αποφάσεις των Ηνωμένων Εθνών, το Κυπριακό.

Το Κυπριακό είναι πρώτιστο εθνικό θέμα, η επιβίωση του Ελληνισμού της Κύπρου αποτελεί θέμα ύψιστης προτεραιότητας. Το ΠΑ.ΣΟ.Κ. υποστηρίζει ότι η λύση του Κυπριακού θα πρέπει να αναζητηθεί με ειρηνικά και διπλωματικά μέσα, πάνω στη βάση των ψηφισμάτων και αποφάσεων του ΟΗΕ.

Θα εντείνουμε τις προσπάθειές μας με την ανάληψη πρωτοβουλιών για την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η κυβέρνηση του ΠΑ.ΣΟ.Κ. εξασφάλισε την δέσμευση της Ευρωπαϊκης Ένωσης ότι οι διαπραγματεύσεις για την προσχώρηση της Κύπρου θα αρχίσουν έξι μήνες μετά το τέλος της Διακυβερνητικής Διάσκεψης. Η προσχώρηση της Κύπρου στην Ένωση αντιπροσωπεύει κορυφαία πολιτική επιλογή, για την οποία η Ελλάδα θα εργασθεί με όλες τις δυνάμεις της προκειμένου να υλοποιηθεί.

Σύντροφοι και συντρόφισσες,

Η ιδεολογική μας ταυτότητα είναι όπως προκύπτει από την παραπάνω ανάλυση διαυγής. Ο χώρος του δημοκρατικού σοσιαλισμού που εκφράζουμε, αποτελεί τον κεντρικό κορμό των δυνάμεων της κεντροαριστεράς, του ζωτικού χώρου ευρύτερης αναφοράς της παράταξής μας. Ο χώρος της κεντροαριστεράς δεν έχει κόμματα-ιδιοκτήτες, ούτε δέχεται ηγεμόνες και προνομικούς εκφραστές. Είναι χώρος ανοιχτός στα ρεύματα και τις ιδέες, που αποτελούν και την μεγάλη του δύναμη, έναντι των συντηρητικών κομμάτων και της συντηρητικής παράταξης. Οι δεσμοί του ΠΑ.ΣΟ.Κ. με την κεντροαριστερά, είναι δεσμοί εσωτερικής επικοινωνίας και ενότητας,

δεσμοί ουσιώδους ιδεολογικής και πολιτικής συγγένειας. Θα πρόσθετα μάλιστα, ότι όποτε αποκοπήκαμε από την κοινή κοίτη της κεντροαριστεράς, είχαμε συνέπειες ακόμα και στο εκλογικό επίπεδο.

Οι οδοί και οι δίαιυλοι του διαλόγου με τις δυνάμεις της κεντροαριστεράς πρέπει να παραμείνουν ανοιχτοί. Δεν πρέπει φυσικά τίποτα να γίνει βεβιασμένα και μάλιστα στο πλαίσιο της εκλογικής αναμέτρησης. Άλλα, μετά τις εκλογές, το πεδίο των μεγάλων ρήξεων και τομών που είναι η ουσία της πολιτικής μας, θα είναι και το καλύτερο σημείο ενός διαλόγου. Ενός διαλόγου, που θα αφορά κυρίως τις κοινωνικές δυνάμεις, που θα συναντώνται στα κοινωνικά μέτωπα, δίπλα-δίπλα, στο μεγάλο έργο του εκσυγχρονισμού της χώρας.

Σ' αυτό το εγχείρημα σύντροφοι, το κόμμα μας θα δοκιμαστεί έντονα, αλλά δημιουργικά. Πρέπει να εντείνουμε την προσπάθειά μας στην παραγωγή πολιτικής θεωρίας και πολιτικού λόγου. Το ΠΑ.ΣΟ.Κ. της νέας εποχής χαρακτηρίζεται από τους ισχυρούς δεσμούς του με την κοινωνία, στη βάση προγραμματικών πολιτικών, χαρακτηρίζεται από την γλώσσα της αλήθειας γύρω από τα μέτρα, τους στόχους και τις κατευθύνσεις τη πολιτικής μας. Οι πολιτικές μας διακηρύξεις αντιστοιχούν και πρέπει πάντα να αντιστοιχούν σε συγκεκριμένο σχέδιο και προγραμματισμό.

Σύντροφοι και συντρόφισσες,

Η ανανέωση του ΠΑ.ΣΟ.Κ. ανατρέπει την συνήθη λογική, ότι το Κίνημα καθοδηγεί και η κυβέρνηση μετατρέπει σε πράξη τις κατευθύνσεις που επεξεργάζεται το κόμμα. Αμέσως μετά την 23^η Σεπτεμβρίου, καθώς θα αρχίσει η ανοικοδόμηση της χώρας, καθώς κάθε ημέρα θα δρομολογούνται οι τομές, οι ρήξεις και οι μεταρρυθμίσεις που έχουμε

σχεδιάσει, το Κίνημα θα αναδειχθεί σε κοινωνικό κριό των κυβερνητικών μέτρων. Όχι για να τα στηρίξει, όπως συνήθως λέμε. Άλλα για να υλοποιήσει τις πολιτικές μας, δημιουργώντας κοινωνικές συμμαχίες στη βάση, εμπνέοντας και πείθοντας την κοινωνία για την αναγκαιότητα και την σκοπιμότητα του προγραμματισμού μας.

Το ΠΑ.ΣΟ.Κ. πρέπει να προηγείται της κυβέρνησής του. Το ΠΑ.ΣΟ.Κ. πρέπει να αναδειχθεί σε πρωτοπόρα κοινωνική δύναμη, και κάθε οργάνωσή του σε αυτοτελές κύτταρο παραγωγής πολιτικής. Η ολόπλευρη δημοκρατική λειτουργία, από την βάση ως την κορυφή, είναι μια ουσιώδης εγγύηση ότι το κόμμα μας μπορεί να παράγει πολιτική. Άλλα, για να επιτύχουμε το ιδεώδες του Γκράμσι, να μετατρέψουμε τον κομματικό οργανισμό σε συλλογικό διανοούμενο, σε μάχιμο, πρωτοπόρο, εκφραστή των δυνάμεων της εργασίας, της διανόησης, του πολιτισμού, πρέπει να βαθύνουμε, να διευρύνουμε και να μεταβάλλουμε τους δεσμούς μας με την κοινωνία. Το κόμμα δεν μπορεί να κοιτά από ψηλά την κοινωνία. Δεν αποτελεί έναν θεσμό, πέρα και πάνω από τις κοινωνικές δυνάμεις που θέλει να εκφράσει. Το κόμμα, αν θέλει να είναι δύναμη πρωτοπορίας, πρέπει να πορεύεται τους ίδιους δρόμους, της πρωτογενούς κοινωνικής δυναμικής.

Η οργάνωση και διάταξη των δυνάμεών μας, η συνολική λειτουργία μας, από την βάση ως την κορυφή, πρέπει να εμπεδώσει αυτή τη νέα σχέση του κινήματος με τις κοινωνικές δυνάμεις που ήδη έχουμε δεσμούς, και με αυτές που θέλουμε να κινητοποιήσουμε γύρω από τους στόχους μας.

Σύντροφοι και συντρόφισσες,

Η ουσία της πολιτικής μας πρότασης είναι η επιβεβαίωση της δημοκρατίας, η απελευθέρωσή μας απ' ότι μας κρατάει στο τέλμα και στην φθορά, η δημιουργία μιας κοινωνίας δυνατής, μιας ισχυρής Ελλάδας.

Ζήσαμε, σε όλο τον κόσμο, μια ολόκληρη δεκαετία την φθορά της πολιτικής, την κρίση των θεσμών της. Οι πολίτες αισθάνονται ότι δεν εκπροσωπούνται. Ότι η πολιτική απογειώθηκε σε μια σφαίρα μακρινή, απρόσιτη και αδιάφορη για τους ίδιους, την ζωή και τις ανάγκες τους. Δεν είναι αβάσιμο το αίσθημα. Από την μια μεριά, η δύναμη της πολιτικής να ελέγχει και να κατευθύνει τις δυνάμεις της οικονομίας, εξασθένησε δραματικά τα τελευταία χρόνια. Άλλοι παράγοντες μοιάζει να ανέβηκαν στον θρόνο. Άλλού, εκτός θεσμών, μοιάζει να λαμβάνονται οι κρίσιμες αποφάσεις. Οι κρίσιμες επιλογές μοιάζει να ανατέθηκαν σε έναν οικουμενικό αυτόματο πιλότο.

Από την άλλη μεριά, οι πολιτικοί, όσο η πραγματική τους δύναμη μειωνόταν, τόσο έμοιαζαν να γίνονται πιο άπληστοι, πιο αλαζονικοί, σαν επαγγελματίες που νοιάζονται για την «καριέρα» τους μόνον, για τις φιλοδοξίες τους τα στενά τους συμφέροντα, τους ανταγωνισμούς και τους εγωισμούς τους.

Αυτή η πορεία δεν είναι δεσμευτική για μας. Υπάρχουν άλλοι δρόμοι. Και ήδη, εμείς στο ΠΑ.ΣΟ.Κ., θέσαμε τα θεμέλια της ανανέωσης της πολιτικής, ανοίξαμε ένα μεγάλο παράθυρο στην ελπίδα. Το Συνέδριό μας, οι ουσιαστικές δημοκρατικές διαδικασίες με τις οποίες λειτουργήσαμε, οι καθαρές αποφάσεις οι οποίες πήραμε, έδειξαν ότι η πολιτική λειτουργία δεν είναι υπόθεση μόνον στενών κομματικών

κύκλων, αλλά υπόθεση της κοινωνίας. Αυτό το κεφάλαιο εμπιστοσύνης, αυτό το παράθυρο της ελπίδας δεν θα το κλείσουμε.

Για να αναγεννηθεί η πολιτική, να ξαναποκτήσουν οι πολίτες το αίσθημα ότι αντιπροσωπεύονται και την διάθεση να συμμετέχουν - γι' αυτό κυβερνούμε. Θα ήταν εύκολο να αποσυρθούμε στον άγονο αντιπολιτευτικό και λαϊκιστικό λόγο. Να αφήσουμε άλλους να βγάλουν το φίδι από την τρύπα και να συσσωρεύσουν αφόρητα βαρύ κοινωνικό κόστος με μας ως διαμαρτυρόμενους θεατές. Άλλα έτσι, αυτοκαταργούμαστε. Προδίδουμε τον εαυτό μας. Ο σοσιαλισμός είναι δράση. Οι σοσιαλιστές αρνούνται το ρόλο του θεατή. Η ρεαλιστική ουτοπία που προτείνουμε στον ελληνικό λαό, χτίζεται στην πράξη. Μέσα από επώδυνες επιλογές - αναγκαίες για να διασφαλιστεί η ανταγωνιστικότητα, η επιβίωσή μας σε ένα σκληρό διεθνές περιβάλλον. Άλλα, ταυτόχρονα, μέσα από επιλογές που δεν αποδέχονται τις ανισότητες, τον κοινωνικό αποκλεισμό, ως αναγκαίο κόστος του εκσυγχρονισμού και της ανταγωνιστικότητας. Εδώ στηρίζεται η νέα σύνθεση, το στοίχημα του ευρωπαϊκού σοσιαλισμού για τον επόμενο αιώνα. Ένα στοίχημα, στο οποίο μετέχουμε με όλες μας τις δυνάμεις.

Οι εκλογές, σημαδεύουν ήδη, σε ό,τι μας αφορά τουλάχιστον, ένα νέο πολιτικό κλίμα. Δεν υποσχόμαστε τίποτα, που δεν θα υλοποιήσουμε. Δεν αντιμετωπίζουμε τους πολίτες ως πελάτες. Δεν θα υποκύψουμε στην παραδοσιακή δημαγωγία και τις παροχές με ακάλυπτες επιταγές. Θέλουμε, αυτές οι εκλογές, να γίνουν αφετηρία και δείγμα γραφής ενός νέου κλίματος στην δημόσια ζωή, ενός νέου, σύγχρονου και δημοκρατικού τρόπου πολιτικής ζωής και αντιπαράθεσης.

Οι εκλογές είναι η αφετηρία μιας μεγάλης εφόδου στο μέλλον. Η κυβέρνηση του ΠΑ.ΣΟ.Κ. στις 23 του Σεπτέμβρη, ξεκινά χωρίς

ΤΟ ΠΑΣΟΚ ΜΠΟΡΕΙ

Το κρίσιμο ερώτημα που τίθεται σήμερα απέναντι στον πολίτη είναι ποιά παράταξη, ποιός πολιτικός σχηματισμός, ποιό κόμμα, μπορεί να εγγυηθεί την επίτευξη αυτών των στόχων. Ποιός μπορεί να εγγυηθεί το μεγάλο άλμα προς τα εμπρός.

- ✓ Το ΠΑΣΟΚ που συνδέθηκε με όλα τα εκσυγχρονιστικά και προοδευτικά βήματα που έγιναν μέχρι σήμερα στον τόπο μας, που απέδειξε έμπρακτα ότι η Ελλάδα τώρα μπορεί να δώσει απαντήσεις ή η Ν.Δ. που συνδέθηκε με την κοινωνική και παραγωγική αποδιάρθρωση, με ό,τι πιό αναχρονιστικό και ξεπερασμένο.
- ✓ Το ΠΑΣΟΚ που εγγυάται την πολιτική σταθερότητα, την ήρεμη και δημιουργική πορεία ή η Ν.Δ. που μας καλεί να διαλέξουμε ανάμεσα στα τιμάρια των εσωτερικών της συσχετισμών.
- ✓ Το ΠΑΣΟΚ που με διεθνή αναγνώριση σταμάτησε τον κατήφορο της οικονομίας και πέτυχε τα πρώτα βήματα της σύγκλισης ή η Ν.Δ. που αδυνατούσε να σχεδιάσει και μια κάποια ενιαία πολιτική.
- ✓ Το ΠΑΣΟΚ που ταυτίστηκε με τη σκληρή διαπραγμάτευση υπέρ των εθνικών συμφερόντων, με τις ειδικές ευρωπαϊκές πολιτικές για το νότο της Ευρώπης, την επίπονη προσπάθεια ανάδειξης της εθνικής μας ιδιαιτερότητας ή η Ν.Δ. που ταυτίστηκε με τη νομοτέλεια της επικράτησης και της επιβολής των ισχυρών στους πιό αδύνατους.
- ✓ Το ΠΑΣΟΚ που στάθηκε πάντα με κοινωνική ευαισθησία και επιμονή στην ανάγκη να υπάρξει μέσα και στις πιό αντίξοες συνθήκες πράσινο χρώμα στην πολιτική και αρθρωμένο κράτος πρόνοιας ή η Ν.Δ. , που με κοινωνική αναλγησία αποδιάρθρωσε το κράτος πρόνοιας ~~και κατάργησε κάθε ίχνος κοινωνικής πολιτικής.~~

- ✓ Το ΠΑΣΟΚ που βρέθηκε πάντοτε κοντά στους ακρίτες του παραμεθόριου τόξου, που συνδέθηκε με τα ειδικά μέτρα, τα κίνητρα και τις θετικές λύσεις για την περιοχή ή η Ν.Δ. της πλήρους άγνοιας, της εγκατάλειψης, της αδιαφορίας.
- ✓ Το ΠΑΣΟΚ που άνοιξε το δρόμο στην αποκέντρωση, την ενίσχυση των θεσμών αντιπροσώπευσης και λαϊκής συμμετοχής ή η Ν.Δ. που ταυτίστηκε πάντοτε με το αυταρχικό, συγκεντρωτικό και παρασιτικό αθηνοκεντρικό κράτος.
- ✓ Το ΠΑΣΟΚ του ενιαίου αμυντικού δόγματος ανάμεσα, σε Θράκη, Αιγαίο, Κύπρο, των συνεχών βαλκανικών πρωτοβουλιών, του ανοίγματος σ' όλες τις νέες αγορές και τις παραδοσιακές συμμαχίες και κοιτίδες του Ελληνισμού της εθνικής μας στρατηγικής ή η Ν.Δ. της απόστασης, της απομόνωσης και της αποδοχής των τετελεσμένων.
- ✓ Το ΠΑΣΟΚ της κινητοποίησης και ενοποίησης του παγκόσμιου Ελληνισμού ή η Ν.Δ. του εφησυχασμού και της παθητικής στάσης.

Ο πολίτης δεν έχει κανένα δίλημμα ανάμεσα σε μια προοδευτική δύναμη που συνδέθηκε με όλα τα θετικά βήματα που έκανε η χώρα τα τελευταία χρόνια και σε μια βαθύτατα συντηρητική δύναμη που είναι οριστικά χρεωμένη σ' όλους τους τομείς της δημόσιας ζωής, με τη στασιμότητα, την υπανάπτυξη, τον αναχρονισμό.

Εμείς δεν διεκδικούμε την ψήφο του λαού γιατί μπορούμε να συγκριθούμε με τη Ν.Δ. Το χειρότερο ΠΑΣΟΚ έλεγε ο Ανδρέας Παπανδρέου είναι καλύτερο από την καλύτερη Ν.Δ. Θέλουμε να συγκριθούμε και να υπερβούμε τον ίδιο μας τον εαυτό.

Να ξεπεράσουμε ό,τι μας κρατά ακόμη καθηλωμένους κι ό,τι κρατά ακόμη καθηλωμένη τη χώρα. Να εξαλείψουμε με κάθε αντίσταση των κατεστημένων δομών και νοοτροπιών. Να υπερβούμε κάθε εμπόδιο που δυσκολεύει τη νέα εθνική συλλογική προσπάθεια. Να ανοίξουμε το δρόμο σε μια μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία όλων των παραγωγικών δυνάμεων του

καθυστέρηση, χωρίς συμβιβασμούς, το σχέδιο της ισχυρής Ελλάδας. Ο 21^{ος} αιώνας αρχίζει τώρα.

Σ

Καλώ όλους τους Έλληνες να δώσουν δύναμη στο σχέδιο της ισχυρής Ελλάδας. Καλώ όλους τους Έλληνες να δώσουν δύναμη στην πολιτική ειρήνης και ασφάλειας, στην ανάπτυξη και την πολιτική σταθερότητα. Καλώ όλους τους Έλληνες να δώσουν δύναμη στον αναγκαίο, εκ βάθρων, εκσυγχρονισμό της χώρας. Για την κοινωνική δικαιοσύνη και το Κράτος Πρόνοιας. Για ένα κράτος που μεριμνά για τον απλό, καθημερινό άνθρωπο και διασφαλίζει τις ανάγκες και τα δικαιώματά του. Για ένα κράτος σύγχρονο, ανθρώπινο, αποτελεσματικό, ταγμένο στην υπηρεσία του πολίτη. Για μια Ελλάδα ισχυρή, σεβαστή σε φίλους και αντιπάλους. Για μια Ελλάδα ισότιμη στην Ευρώπη, αξιοπρεπή και υπερήφανη.

Η νίκη είναι δική μας. Εμπρός για το ΠΑ.ΣΟ.Κ. της νέας εποχής, το ΠΑ.ΣΟ.Κ. του 21^{ου} αιώνα.

Εμπρός για μια εποχή ανάπτυξης και ευημερίας. Εμπρός για κοινωνική δικαιοσύνη, ισότητα και αλληλεγγύη. Εμπρός για τη μεγάλη μάχη της νέας εποχής. Εμπρός για τη μεγάλη νίκη του ΠΑ.ΣΟ.Κ.

Για την ισχυρή Ελλάδα. Για την Ελλάδα του 21^{ου} αιώνα.