

30/4/92

Από Κ. Σημίτη

Επαναλαμβάνω γραπτά τις προτάσεις μου για την καλύτερη οργάνωση της δουλειάς μας, που είχα αναφέρει και στη συνεδρίαση της 4ης Απριλίου.

- Αναδιοργάνωση της λειτουργίας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας. Το θέμα να συζητηθεί με την παρουσία του Προέδρου στο Ε.Γ. και μετά από εισήγηση του α. Παπαδή.

- Οργάνωση μιας μονάδας Επικοινωνίας, η οποία θα αναλάβει τη συνεχή παρουσίαση των θέσεων και απόψεων του Κινήματος και την επαφή με τα Μ.Μ.Ε.

- Δημιουργία Ομάδων ή Επιτροπών, ώστε σε κάθε τομέα κυβερνητικής δραστηριότητας να αντιστοιχεί ένα οργανωμένο σύνολο υπεύθυνων για την παρακολούθηση της κυβερνητικής πολιτικής, την απάντηση στις κυβερνητικές πρωτοβουλίες και την παρουσίαση των θέσεων μας.

- Σύγκληση πανελλαδικών συνδιασκέψεων σε θέματα επικαιρότητας (π.χ. δημόσια διοίκηση, παιδεία κλπ) ανά μήνα ή δ(ι)μηνο. Τα θέματα πρέπει να συζητούνται προηγουμένως, τουλάχιστον σε περιφερειακό επίπεδο.

- Σύγκληση μιας πανελλαδικής συνδιάσκεψης με θέμα την οργάνωση του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Η συνδιάσκεψη θα κληθεί να απαντήσει στο ερώτημα με ποιο τρόπο θα αποκατασταθεί η αντιστοιχία μεταξύ οργάνωσης και κοινωνικού χώρου που εκφράζεται από το ΠΑ.ΣΟ.Κ.

- Επανάληψη της ανά νομό επίσκεψης κλιμακίων από μέλος Ε.Γ., μέλη Κ.Ε. και Βουλευτές.

- Οργάνωση ημερίδων με άλλα σοσιαλιστικά κόμματα, ώστε να υπάρξει ανταλλαγή απόψεων, εμπειριών και αμοιβαία πληροφόρηση.

Η ιδεολογική αντιπαράθεση με το νεοφιλελευθερισμό δεν πραγματοποιείται με "επίσημες" τοποθετήσεις. Πραχματοποιείται μέσα από δημόσια συζήτηση, πανεπιστημιακά βήματα, πρωτοβουλίες συλλογικών φορέων και αυτόνομων κινήσεων πολιτών. Το ΠΑ.ΣΟ.Κ. δεν συνόρησε ή μάλλον στήθηκε εχθρικά απέναντι σε επικοινωνιακές διαδικασίες αυτού του τύπου. Αν θέλουμε, μπορούμε να κινητοποιήσουμε φορείς, όπως πανεπιστήμια, εργατικά κέντρα, πολιτιστικούς σμίλους για την οργάνωση δημοσίων συζητήσεων και ρημιών. Χρειάζεται να συνειδητοποιήσουμε ότι όλα αυτά δεν πραγματοποιούνται μέσα από το "στενό κορσά" των "κεντρικών", των Κινητοποιήσεων και του Οργανωτικού.

Το Ε.Γ. θα μπορούσε να είχε συζητήσει εδώ και πολύ καιρό τα προβλήματα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, της ΟΝΕ, της οικονομίας κλπ. Δεν το έκανε παρ'όλο που είναι αναγκαίο. Ο λόγος είναι ότι δεν υπάρχει η πολιτική βούληση γι'αυτό. Επιβεβαιώνεται η άποψη ότι είναι σκόπιμο να μη δεσμευτούμε. Καιρός πια να ξεκινήσουμε ένα κύκλο συζητήσεων στα βασικά θέματα του τόπου. Η αντιπαράθεση με την κυβέρνηση προϋποθέτει πολιτικές. Οι πολιτικές προϋποθέτουν επεξεργασμένες θέσεις.